

tại các cơ quan tham mưu ở đất liền, để "sáng vác ô di tối vác ô về" cho công nương Sarah được mãn nguyện.

Hồng quân Liên Xô thích ăn McDonald's

MẠC TƯ KHOA - Vào tuần qua, ông George Cohon, giám đốc hệ thống tiệm ăn McDonald's ở Gia Nǎ Đại, người đã có công thiết lập tiệm McDonald's đầu tiên ở Mạc Tư Khoa, đã gặp gỡ tướng Mikhail Moiseyev của Hồng quân Liên Xô.

Nội dung cuộc gặp gỡ là thảo luận về việc McDonald's tại Mạc Tư Khoa sẽ cung cấp các bữa ăn cho một số doanh trại lớn của Hồng quân Liên Xô. Tuy chưa đi tới kết quả sau cùng, nhưng sau đó tướng Moiseyev đã tuyên bố với thông tấn xã Tass của Liên Xô rằng: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với McDonald's".

Má Lai: nhận có đuổi thuyền nhân Việt

KUALA LUMPUR - Từ trước tới nay, Má Lai đã chối về việc họ xua đuổi các thuyền nhân Việt Nam, nhưng vào thứ Tư tuần qua, chính Thủ trưởng Nội vụ Má Lai Megat Junid Ayob đã tiết lộ tại quốc hội Má về chính sách vô nhân đạo nói trên. Ông ta cũng cho biết chi tiết: Má đã cung cấp cho những thuyền nhân đó thuyền mới, lương thực và thuốc men rồi kéo họ ra ngoài hải phận quốc tế. "Chúng tôi đã nhận được nhiều thư của những người đó gửi từ Úc hoặc Nam Dương, cảm ơn lòng tốt của chúng tôi" (!)

Cần nhắc lại Má đã ngầm ngầm thi hành chính sách xua đuổi thuyền nhân Việt Nam từ lâu, nhưng không dám công khai tuyên bố vì Hoa Kỳ đe dọa sẽ cướp viện trợ.

Tổn thất do núi lửa Pinatubo

MANILA - Tính tới giữa tuần qua, đã có 343 người chết do những vụ phun lửa và tro của núi Pinatubo. Công việc tìm kiếm xác các nạn nhân vẫn còn tiếp tục.

Vào cuối tuần các nhà khoa học qua nghiên cứu hình do vệ tinh chụp, đã cho biết nham thạch đã lai dòn lên miệng núi Pinatubo, và rát có thể phun lửa lần nữa. Một thương nghị sĩ Phi, ông Heherson Alvarez, đã lên tiếng yêu cầu chính phủ "oanh tạc" miệng lửa để tránh một vụ phun lửa khủng khiếp có thể tàn phá tới thủ đô Manila. Trước đây biện pháp thả bom vào miệng núi lửa đã được áp dụng ở một số quốc gia, với mục đích phá vỡ sút ép dồn tụ trong núi lửa và làm cho nham thạch chảy về phía không có dân cư.

CỦU THỦ TƯỚNG LỘC vừa từ trần tại Pháp

• Bài Của NGỌC LINH (Ngày Nay)

Ba Lê (NN) - Luật sư Nguyễn Văn Lộc, cựu Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa trong chính phủ đầu tiên của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đã từ trần tại Ba Lê ngày 31 tháng Năm vừa qua, hưởng thọ 70 tuổi.

Ông Lộc sang Mỹ từ năm 1984 sau khi trốn bằng thuyền sang Tân Gia Ba. Trong những năm qua ông đã định cư tại Houston và rất can đảm làm lại cuộc đời. Trong gần ba năm ông đã nhận công tác với Chương trình 16-25, một chương trình hướng dẫn thanh thiếu niên tị nạn ở Houston. Sau đó, vì đã đến tuổi 65 ông Lộc đã về hưu và hồi gần đây đã quyết định sang Pháp sống cho được thoải mái hơn.

Đã từ lâu ông Lộc mắc bệnh áp huyết rất cao, và người không được khỏe. Theo gia đình cho Ngày Nay biết thì sau khi ăn cơm tối với cựu Trung tướng Trần Văn Đôn hiện đang điều trị bệnh ung thư ở Pháp, ông Lộc về nhà và đang viết thư cho một thân hữu ở Houston thì lâm bệnh và từ trần sau đó.

Vẫn theo nguồn tin trên thì chính phủ Pháp đã đổi đổi thật dàng hoàng với người quá cố, đã cử đại diện đến phúng viếng và vi giâ dinh ông Lộc rất thành bạch cho nên chính phủ Pháp cũng đã dài thọ luôn những chi phí an táng.

Luật sư Nguyễn Văn Lộc, người miền Nam, sinh năm 1922 ở làng Long Hồ, thuộc tỉnh Vĩnh Long. Hội 1945 ông đã tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi tìm hiểu Việt Minh chỉ là công sản đội lốt ái quốc, ông đã từ bỏ hàng ngũ kháng chiến, trở về Saigon hành nghề xuất bản và ấn loát. Trong những năm 1948-49 ông làm giám đốc nhà xuất bản Sống Chung và cũng trong những năm này ông đã viết và xuất bản được ba cuốn truyện dài và một



Cựu TT Nguyễn Văn Lộc
(hình chụp năm 1989)

tập thơ. Ba cuốn truyện dài nhan đề Giai Cấp, Tân Bình và Loạn có nội dung chống thực dân Pháp, tranh đấu cho một Việt Nam độc lập và tự do.

Được dịp sang du học tại Pháp hồi 1950, ông Lộc đã đậu bằng Tiến sĩ Luật Khoa và khi về nước ông đã hành nghề luật sư trong nhiều năm cho đến sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ thì ông mới tích cực tham gia chính trị.

Đến năm 1964 ông Lộc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân quân là cơ quan "lập pháp" trong thời kỳ chuyển tiếp từ chế độ quân phiệt sang một chế độ dân cử. Năm 1965, ông được Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ mời đứng chung liên danh ứng cử Tổng thống với tư cách ứng viên Phó tổng thống. Sau khi bị áp lực nhường cho liên danh của ông Nguyễn Văn Thiệu một mình đại diện quân đội ra ứng cử, ông Kỳ đã đòi ông Thiệu cử luật sư Nguyễn Văn Lộc làm Thủ tướng trong chính phủ đầu tiên của Tổng thống Thiệu.

Nhưng khi ông Thiệu cảm thấy đủ mạnh rồi thì không cần giữ lời hứa với ông Kỳ nữa và đã thay thế ông Lộc bằng Đại tướng Trần Thiện Khiêm ở chức vụ Thủ tướng. Vì vậy ông Lộc đã chỉ phục vụ được có 6 tháng với tư cách Thủ tướng cho

nên đã không đủ thời giờ để đạt được thành quả nào đáng kể.

Mặc dù người Mỹ tuyên bố sẽ không bỏ rơi những người đã ở những chức vụ quan trọng của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đến tháng Tư 1975 cựu Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc và cựu Thủ tướng Phan Huy Quát đã không được Mỹ đón di khiển ông Lộc bị di cải tạo trong 13 năm và ông Quát bị tù và lâm bệnh chết trong khám Chí Hòa.

Ông Lộc cũng còn là một chức sắc cao cấp trong đạo Cao Đài với chức Bảo học quân trong Hiệp thiên đài của Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, và đồng thời cũng là Viện trưởng Viện Đại Học Cao đài ở Tây Ninh. Ông cũng đã cùng bào đệ là ông Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Giáo dục trong Nội các Chiến tranh của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, hoạt động rất hăng say cho Hội Liên trường (gồm cựu học sinh các trường trung học lớn ở miền Nam) và có phục vụ trong một hai nhiệm kỳ với tư cách chủ tịch hội này.

Luật sư Nguyễn Văn Lộc là con người trí thức, ăn nói nhở nhẹ, khiêm tốn, bình tĩnh. Là một người ái quốc, ông Lộc luôn ủng hộ bất cứ nỗ lực nào ở hải ngoại nhằm giải phóng quê hương khổ đau.

Trong những dịp nói chuyện ở các nơi và trong những bài báo viết cho Ngày Nay, ông Lộc vẫn nhấn nhủ rằng phải cố gắng giải phóng quê hương gấp trong vòng vài ba năm tới, kêu trẻ em Việt Nam lớn lên dưới gông cùm cộng sản sẽ không biết mùi tự do để so sánh và vì vậy sẽ không đòi hỏi gắt gao cộng sản phải sửa đổi. Ông cũng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào các thanh niên thiếu nữ Việt ở hải ngoại vì theo ông thì "thế hệ chúng mình đã quá già, phải để cho người trẻ làm việc và hậu thuẫn họ. Đặng sau này họ mới là những người cầm đầu được để lãnh đạo phong trào cứu nước của dân".

Cựu Thủ Tướng Nguyễn Văn Lộc mất đi, để lại vợ và bốn con thơ từ 2 đến 7 tuổi mà ông đã có với bà vợ sau là người đã có công lớn hy sinh cả sản nghiệp để đưa được ông trốn khỏi Việt Nam. Với bà vợ trước đã bỏ ông trong khi ông di tản cải tạo, ông Lộc cố ba người con lớn đã thành đạt và hiện làm việc ở Pháp.