

Bước Đầu Tìm Hiểu
ĐÀO CAO ĐÀI

QUYỀN 7

Tìm Hiểu Ý Nghĩa
KINH TẬN ĐỘ
TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

*Bản Thảo Đề Sửa Chữa
Và Bổ Sung*

Hiền tài NGUYỄN TRUNG ĐẠO *sưu tầm*
Trưởng Nhiệm Giáo Lý
BAN THỂ ĐẠO HẢI NGOẠI
---- Năm 2010 ----

LỜI NÓI ĐẦU

Từ ngày mở Đạo, Ông Trên đã nhiều lần dạy người tín hữu Cao Đài : “Đọc kinh phải cầu lý”.

Kinh viết bằng văn xuôi đọc hiểu được lý lẽ đã là khó rồi, mà đa phần các bài Kinh Tận Độ trong Đạo Cao Đài lại viết bằng văn vắn, nên việc cầu lý lại càng khó hơn nhiều. Do vậy, mặc dù có nhiều tài liệu của Quý vị Tiên Bối và các Huynh Tỷ đã dày công soạn trước, chúng tôi vẫn còn thấy khó khăn khi tìm hiểu những bài kinh này.

Chúng tôi tin chắc rằng việc tìm hiểu còn nhiều khiếm khuyết, kính mong Quý Huynh Tỷ chỉ cho những chỗ sai sót để chúng tôi điều chỉnh lại và có dịp học hỏi thêm, đây cũng là mục đích chính của việc trình bày tập sách nhỏ này.

Trân trọng kính chào và mong chờ sự góp ý của Quý Huynh Tỷ.

San Diego, Xuân Canh Dần 2010
Hiền tài Nguyễn Trung Đạo

BÀI MỞ ĐẦU

MỤC LỤC

<i>Bài Mở Đầu</i>	5
<i>Kinh Tân Độ Vong Linh</i>	7
<i>Kinh Tang Lễ</i>	13
A. Kinh Thiên Đạo	13
B. Kinh Thể Đạo	30
<i>Kinh Tuần Cửu</i>	37
<i>Kinh Tiểu Tường</i>	65
<i>Kinh Đại Tường</i>	67



Những khái niệm sau đây về *Tam Thể Xác Thân* và về *Nguyên Nhơn*, giúp chúng ta dễ hiểu hơn ý nghĩa của các bài Kinh Tang Lễ và Kinh Làm Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường, đặc biệt là giúp dễ hiểu về sự mâu nhiệm của Phép Độ Hồn gồm có Phép Xác, phép Đoạn Căn và phép Độ Thăng.

* LUẬT TAM THỂ

Theo giáo lý Cao Đài, mỗi người trong chúng ta sống nơi cõi phàm trần đều có 3 thể xác thân :

- *Đệ nhất xác thân* là *Thể Xác* hay *Nhục Thể*,
- *Đệ nhì xác thân* là *Chơn Thần*, còn gọi là *Chơn Hồn*,
- *Đệ tam xác thân* là *Linh Hồn*, còn gọi là *Chơn Linh*.

Chơn Thần là xác thân thiêng liêng do Đức Phật Mẫu ban cho, bằng khí chất, bao bọc lấy Thể Xác và liên lạc với Thể Xác qua trung gian của 7 dây từ khí gọi là *7 dây oan nghiệt*.

Linh Hồn là một điểm linh quang do Đức Thượng Đế ban cho, vô hình và bất tiêu bất diệt. Linh Hồn luôn luôn ngự trong Chơn Thần và điều khiển Thể Xác qua trung gian của Chơn Thần.

* NGUYÊN NHƠN

Nguyên Nhơn là những người mà Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu tạo ra ở cõi thiêng liêng từ lúc mới Khai Thiên, tức là từ lúc mới tạo dựng Trời Đất. Những người nơi cõi trần mà Linh Hồn được Đức CHÍ TÔN ban cho từ lúc mới Khai Thiên cũng được gọi là *Nguyên Nhơn*.

Theo Thánh Giáo Cao Đài, Đức PHẬT MẪU vâng lệnh Đức CHÍ TÔN có cho 100 ức Nguyên Nhơn đầu thai xuống cõi trần để khai hóa các Hóa Nhơn, đồng thời cũng để học hỏi kinh nghiệm và tiến hóa. *Hóa Nhơn* là những người mà Linh Hồn do sự tiến hóa từ loài thú cầm đi lên.

- Khi còn ở cõi thiêng liêng, một Nguyên Nhơn chỉ có hai xác thân : Đệ Nhị xác thân tức *Chơn Thần* và Đệ Tam xác thân tức *Chơn Linh* hay *Linh Hồn*.

- Khi đã đầu thai xuống cõi trần, một Nguyên Nhơn mới có đủ 3 xác thân : *Nhục thể*, *Chơn Thần* và *Linh Hồn*.

Một số không ít các Nguyên Nhơn, khi đã mang xác phàm rồi, thì lại nhiễm trước trần, quên nguồn gốc và nhiệm vụ đã nhận lãnh lúc đi đầu thai, lại còn gây ra lầm tội lỗi, nên phải bị đọa luân hồi. Đức CHÍ TÔN mới cho các Đấng giáng trần lập đạo để cứu rỗi. Trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ chỉ có 8 ức Nguyên Nhơn được qui hồi cựu vị. Trong Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN muốn tận độ hết 92 ức Nguyên Nhơn còn lại. “*Đức CHÍ TÔN giao cho Đức PHẬT MẪU cơ quan siêu thoát ấy, phải làm thế nào để tận độ 92 ức Nguyên Nhơn trở về cựu vị*” (Lời Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày 15-8 Tân Mão tức 15-9-1951). Trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh, có đoạn nói về công nghiệp to lớn này của Đức Phật Mẫu :

*Nghiệp hòng vận tử hồi môn,
Chí Công định vị vĩnh tồn Thiên cung.
Chủ Âm quang thường tùng Thiên mạng,
Độ Chơn thần nhứt vãng nhứt lai.*

Tạm hiểu : Công nghiệp to lớn của Đức Phật Mẫu là đem con cái của Ngài trở về ngôi vị cũ nơi cõi thiêng liêng. Đức Chí Tôn sắp đặt ngôi vị cho các Nguyên Nhơn hữu công ở mãi trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Làm chủ khí Âm Quang, Đức Phật Mẫu luôn luôn tùng theo mạng linh của Đức Chí Tôn, điều độ Chơn Thần mỗi khi đầu thai xuống trần gian hay mỗi khi mân kiếp trở về cõi thiêng liêng.

Trong bài Kinh Thích Giáo, có đoạn nói về 92 ức Nguyên Nhơn như sau :

*Đạo pháp trường lưu,
Khai Cửu thập nhị Tào chi mê muội.*

Câu thứ nhì có nghĩa là Đức Nghiên Đăng Cổ Phật khai hóa 92 ức Nguyên Nhơn đang còn mê muội nơi cõi trần.

KINH TẬN ĐỘ VONG LINH

* CƠ TẬN ĐỘ NHƠN SANH

Một trong những Hồng Ân lớn nhất mà Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ ban cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Kinh Tận Độ.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thường gọi là Đạo Cao Đài, được khai minh vào ngày Rằm tháng Mười năm Bính Dần (19-11-1926). Sau đó, trót mươi năm trường, đã nhiều lần Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp :

*Đảng sơ cho ĐẠI TỬ PHÚ và các Đấng Thiêng Liêng
đặng xin Kinh Tận Độ, nhưng mà CHÍ TÔN cùng chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật vẫn chưa định ban ân cho toàn sanh chúng.
Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 Ất Hợi (DL, 21
đến 31-8-1935) mới giáng cho Tân Kinh. Ấy là một giọt nước
Cam Lồ của Đức Từ Bi rưới chan đặng gọi nhuần cho các
đảng linh hồn của toàn Thế giới. Chúng ta thầm xét thì dù hiểu
rằng : Đã trải qua mươi năm CHÍ TÔN mới mở cơ tận độ. Cơ
tận độ nhơn sanh duy kể từ ngày ban Tân Kinh này mà thôi”.*

(Trích lời TUA của quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo)

Như vậy, gần 10 năm sau ngày Khai Đạo, Đức CHÍ TÔN mới ban cho Kinh Tận Độ, điều này cũng làm cho chúng ta suy nghĩ.

Các bài Kinh Tận Độ là do các Đấng Thiêng Liêng sau đây vâng linh Đức CHÍ TÔN, giáng cơ ban cho tại Tòa Thánh Tây Ninh :

- Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn,
- Đức Thương Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai,

- Cửu Vị Nữ Phật ở Cung Diêu Trì,
- Đức DIÊU TRÌ KIM MÃU,
- Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật ...

Riêng Vô Sanh Thần Chú được thỉnh bên Phật Giáo.

Bài Kinh Cầu Siêu là do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát giáng cơ ban cho Minh Lý Đạo (Tam Tông Miếu). Thuở mới Khai Đạo, Đức CHÍ TÔN dạy Năm Chi Minh Đạo dâng kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nên Hội Thánh đến các Tôn Giáo Bạn xin thỉnh một số bài kinh về làm Kinh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Như vậy :

- Kể từ ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần (19-11-1926) là bắt đầu thời Tam Kỳ Phổ Độ,

- Kể từ tháng 8 năm Ất Hợi 1935, nghĩa là kể từ khi Tân Kinh của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được Ôn Trên ban cho, Đức Chí Tôn mới mở cơ tận độ nhơn sanh (theo lời Tựu của Quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo).

- Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn mở Đại Ân Xá Kỳ Ba để tận độ chúng sanh trước khi chấm dứt một giai đoạn tiến hóa cũ, bắt đầu một giai đoạn tiến hóa mới của nhơn loại. Đức Ngài cho lệnh dẹp bỏ các khổ hình, đóng cửa Địa Ngục, đưa các tội hồn đến cõi Âm Quang để tịnh tâm xét mình và học đạo.

Cõi Âm Quang vừa mới được lập ra trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, thay thế cho cõi Địa Ngục. Nơi đây, có Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo hóa các nam tội hồn, và Thất Nương Diêu Trì Cung giáo hóa các nữ tội hồn.

Khi các tội hồn đã biết ăn năn sám hối, các Đấng sẽ cho đầu kiếp trở lại cõi trần để trả quả và cũng để lo tu hành, lập công bồi đức mà trừ tội lỗi.

Việc dẹp bỏ các khổ hình, đóng cửa Địa Ngục và mở cửa Cực Lạc Thế Giới được Ôn Trên cho biết qua các câu kinh sau đây :

*Dóng địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực lạc, dẫn miến Tây Phương.*
(Kinh Giải Oan)

*Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
Vô địa ngục, vô quỷ quan,
Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.*
(Phật Mẫu Chơn Kinh)

*Tái sanh sửa đổi Chơn truyền,
Khai cơ tận độ Cửu tuyển diệt vong.*
(Kinh Đại Tường)

Như vậy, Kinh Tận Độ rất là quý báu cho toàn thể Nhơn Sanh. Nhờ có Kinh Tận Độ mà người tín đồ Cao Đài có thể tu trong một kiếp sanh để Chơn Hồn được lên đến Bạch Ngọc Kinh bái lễ Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, điều mà một người bình thường giữ tròn Nhơn Đạo phải mất cả trăm ngàn kiếp mới đạt được. Ngày 15-11 Bính Dần (19-12-1926), Đức CHÍ TÔN có dạy :

"THẦY cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giả, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng THẦY đăng..." (TNHT.I.61 - in năm 1972).

Nhưng, muốn hưởng được Kinh Tận Độ thì phải là Tin Đồ Cao Đài, và muốn được hưởng trọn vẹn Kinh Tận Độ thì người Tin Đồ Cao Đài phải giữ trai kỷ từ 10 ngày đổ lên.

* KINH TẬN ĐỘ VONG LINH

Xin nhắc lại : Mỗi người trong chúng ta sống nơi cõi phàm trần đều có 3 thể xác thân :

- *Đệ nhất xác thân* là *Thể Xác* hay *Nhục Thể*,
- *Đệ nhị xác thân* là *Chơn Thân*, còn gọi là *Chơn Hồn*,
- *Đệ tam xác thân* là *Linh Hồn*, còn gọi là *Chơn Linh*.

Chơn Hồn và Linh Hồn đã sinh hoạt với nhục thể trong trọn kiếp sanh, nên Chơn Hồn rất luyến ái với nhục thể và luôn luôn muốn bám dính lấy nhục thể, không muốn rời xa. Ngoài ra, còn 7 dây từ khí (tức 7 dây oan nghiệt) cố giữ lấy Chơn Hồn không cho rời Nhục Thể. Điều này làm cho người hấp hối trên giường bệnh phải chịu nhiều đau đớn.

Khi một người biết tu hành mà chết đi thì Chơn Hồn lìa khỏi xác phàm một cách dễ dàng, lúc bấy giờ thì :

*Bảy dây oan nghiệt hết ràng,
Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương.*
(Kinh Đệ I Cửu)

Trong Quyển Thiên Đạo, Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu có nói :

“Có khi sợi từ khí khó bắt làm cho kẻ hấp hối phải chịu nhiều đau đớn. Cho nên tôn giáo dùng kinh ‘độ hồn’ đọc trong khi người bệnh sắp tắt hơi, là để giúp cho sợi từ khí nhờ sức rung động của những tiếng mầu nhiệm trong câu kinh mà được bắt ra dễ dàng. Người tu hành đầy đủ đạo đức thì Khí thể của họ nhẹ nhàng trong sạch, sợi từ khí ấy lại được tinh vi, nên khi thoát xác phàm, sợi từ khí bắt ra rất dễ, do đó tiễn trần một cách êm ái” (Trang 24, bản in tại Hoa Kỳ năm 2001).

Trong quyển Bí Truyền Chơn Pháp, Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh có giảng về ý nghĩa 7 dây oan nghiệt như sau như sau :

“Sự sống còn của con người do noi khí Sanh Quang (Vitalité) nuôi nẩng. Khí Sanh Quang noi mình chúng ta tụ tại 7 khiếu làm nên diền lực. Hễ còn diền lực thì thi hài còn vận

chuyển, sanh hoạt ; dứt diền lực thì thi hài phải ‘bất động tử kỷ’ (chết).

Ai cũng hiểu rằng : Khi tử kỳ đã chí thi hài phải chịu một phen đau đớn thảm khổ quá chừng. Vì Phật Thích Ca biết cái sự đau đớn ấy đường nào nên Ngài gọi là Tứ Khổ ...

Có nhiều kẻ đã chết mà cái năng lực sanh quang hãy còn, chỉ còn mây mùn mà thôi, nhưng sự mây mùn ấy nó làm cái dây diền lực mà truyền sự đau đớn của thi hài lại với tâm hồn. Sự đau đớn ấy đã quá sức phàm tình để hiểu. Ấy là một quả kiếp đáng ghê sợ. Có kẻ hiểu rằng : Thi hài đã bị nứt nở, tiêu hủy, vòi ăn, hôi thui, mà tinh thần thoát ra không khỏi, rồi chịu sự đau đớn ấy cho tới xương tàn cốt rụi mới thôi, ấy là một cái hình phạt thiêng liêng oai nghiêm hơn hết. Hễ còn biết đau thì còn tưởng tới mình, tưởng tới mình thì còn nhớ sự đời, nhớ sự đời thì còn thương kiếp sống, thương kiếp sống thì còn chuyên kiếp luân hồi.

Vì Chí Tôn biết lẽ ấy là đày đọa cả con cái của Ngài, nên Ngài dùng diệu pháp cắt 7 cái mối năng lực gọi là *Thất Khiếu Sanh Quang*, phàm gọi là 7 dây oan nghiệt, để cho Chơn thân xa lìa xác tục, rồi cũng dùng diệu pháp mà đưa vào cõi Hu linh, mới rõ ràng là cơ tận độ”.

Một khi Chơn Hồn đã xuất ra được khỏi thể xác, thì vì mới lìa khỏi nhục thể nên còn khờ khạo và hay sợ sệt, chưa định tĩnh sáng suốt, bởi còn nhuốm mùi trần không nhiều thì ít trong một thời gian khá lâu, nên chưa biết đường đi trở về quê xưa cảnh cũ nơi cõi thiêng liêng. Vì vậy mà phải nhờ có Kinh Tận Độ và Bí tích về Phép Độ Hồn cùng sự trợ giúp của các Đấng Thiêng Liêng để hướng dẫn Chơn Hồn, đặc biệt là sự trợ giúp của Cửu Vị Tiên Nương Cung Diêu Trì (Cửu Vị Nữ Phật) :

- Kêu gọi Chơn Hồn phải định tĩnh để nhớ lại đường

về quê xưa nơi cõi thiêng liêng,

- Qua các Tuần Cửu, Chơn Hồn được hương dẫn lên các tầng Trời của Cửu Trùng Thiên, để không bị lầm đường lạc lối.

- Luôn luôn nhắc nhở Chơn Hồn là hãy dứt khoát từ bỏ cõi trần, cố lánh xa cõi Địa Ngục mà thẳng về gìn giữ lại ngôi vị xưa nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Các bài kinh dùng trong việc cử hành Lễ Tang và trong các Tuần Cửu, đều thuộc về Kinh Tận Độ Vong Linh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, và được chia ra thành 12 tiểu mục như sau :

- 1.- Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối
- 2.- Kinh Khi Đã Chết Rồi
- 3.- Kinh Tẩn Liệm
- 4.- Kinh Cầu Siêu
- 5.- Kinh Đưa Linh Cửu
- 6.- Kinh Hạ Huyệt
- 7.- Vãng Sanh Thần Chú
- 8.- Kinh Khai Cửu, Tiểu Tường và Đại Tường
- 9.- Chán Bài Kinh Làm Tuần Cửu
- 10.- Kinh Tiểu Tường
- 11.- Kinh Đại Tường
- 12.- Di Lạc Chơn Kinh. Sáng 11-4-10



KINH TANG LỄ

A.- KINH THIÊN DAO

Nội dung các bài Kinh Tang Lễ là cho Chơn Hồn biết sắp được từ giã cõi trần để trở về quê xưa nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Chơn Hồn được khuyên là hãy nhớ lại lời Minh Thệ khi nhập môn vào Đạo để tự xét mình mà ăn năn sám hối tội tình, cầu khấn Đức CHÍ TÔN Xá tội giải oan.

Chơn Hồn còn được cho biết rằng Diêu Trì Cung sẽ cử các vị Tiên Nữ đến gìn giữ Chơn Hồn và hương dẫn lên các tầng Trời của Cửu Trùng Thiên để đưa đến Cung Diêu Trì bái kiến Đức Phật Mẫu, rồi sau đó đến Ngọc Hư Cung trình diện với Đức Chí Tôn để được phán xét.

Nói chung, Chơn Hồn được cho biết về những việc sẽ xảy ra trong tiến trình sắp tới.

Các bài kinh đã nhiều lần nhắc nhở Chơn Hồn là hãy dứt khoát từ bỏ cõi trần, cố lánh xa cõi Địa Ngục mà thẳng tới cõi Thiêng Liêng Hằng Sống để gìn giữ lại ngôi vị xưa :

Rắp nhập cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống,
Chốn quê xưa giải mộng trần gian.
Đùa đường thoát tục nắm phan,
Trông Kinh Bạch Ngọc định thân giải căn.

Cửa Địa ngục, khá lánh chơn,
Ngọc Hư Cực Lạc đón đường ruổi dong.
(Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối)
Quê xưa trở, cõi đọa tử,
Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân...

Cửa Tây Phương khá bay đến chốn,
Diệt trần tình vui hưởng tiêu diêu.
Tiên phong Phật cốt mỹ miếu,
Vào kinh Bạch Ngọc lễ triều Chí Linh
(Kinh Khi Đã Chết Rồi)

Từ từ Cực Lạc an vui,
Lánh nơi相遇 khí hưởng mùi siêu thăng.
(Kinh Tẩn Liệm)

Nam mô Địa Tạng thi ân,
Đưa đường Thiên cảnh, lánh gần Phong đô.
... ...

Cửa Cực Lạc thịnh thịnh rộng mở,
Rước vong hồn lui trở ngôi xưa.
(Kinh Đưa Linh Cữu)

Đưa tay vịn phép diệu huyền,
Ngọc Hư lập vị Cửu tuyễn lánh chon.
(Kinh Hạ Huyền)

Cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi,
Quên trần ai mong mỏi Động Dao.
Ngó chi khổ hải sóng xao,
Đoạn tình yếm dục đặng vào cõi Thiên.
Giọt lụy của Cửu Huyền dầu đỗ,
Chớ đau lòng thuận nợ trầm luân.
Nấm cây huệ kiếm gươm thân,
Dứt tan sự thế nợ trần từ đây.
(Kinh Khai Cửu)

Khá tĩnh giác tiền duyên nhớ lại,
Đoạn cho rồi oan trái buổi sanh,
Đem mình nương bóng Chí Linh,
Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa.
(Kinh Độ Nhứt Cửu)

1.- KINH CẦU HỒN KHI HẤP HỐI

Bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối do Đức Nguyệt Tâm
Chơn Nhơn giáng cơ ban cho, dùng để tụng lúc vị tín đồ đang
hấp hối hay vừa mới dứt hơi (dù chết rồi cũng vẫn tụng).

Nội dung bài kinh cho Chơn Hồn biết là sắp được vào cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống và khuyên Chơn Hồn hãy cầu khấn Đức
Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng tha thứ tội tình và cứu rỗi cho
được siêu thoát, đồng thời nhắc nhở Chơn Hồn hãy cố lánh xa cõi
trần và cõi Địa Ngục để thăng về quê xưa nơi cõi Thiêng Liêng
Hằng Sống với sự trợ giúp của các vị Tiên Nữ của Cung Diêu Trì.

Khi một người Tin Đồ Cao Đài đang hấp hối, hay vừa
mới dứt hơi, Bàn Trí Sự địa phương cùng THẦY để cầu
nguyệt (dù không nhằm giờ Cúng Thời cũng phải cùng
THẦY) rồi đến tụng Kinh Cầu Hồn. Nhờ vậy mà những âm
thanh huyền diệu của lời Kinh làm rung động đến Diêu Trì
Cung, nên Đức Phật Mẫu mới cử các vị Tiên Nữ, đặc biệt là
Lục Nương với Phướn Truy Hồn, đến để gìn giữ Chơn Hồn, và
nơi cõi Tây Phương Đức Phật Tiếp Dẫn Đạo Nhơn dùng Phướn
Linh khai mở con đường dẫn đến Lôi Âm Tự để khi đến Tiểu
Tường Chơn Hồn được vào Lôi Âm Tự bái kiến Đức Phật A-
Di-Đà, như các câu kinh sau đây đã dạy :

Điều Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
Phép Lục Nương gìn giữ Chơn hồn.
Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
Phướn Linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.

(Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối)

và Bồ Đề Dạ dẫn hồn thượng tấn,
Cực Lạc Quan đep phận Tây Qui.
Vào Lôi Âm kiến A-Di,
Bộ Công Di Lạc Tam Kỳ độ sanh.
(Kinh Tiểu Tường)

Ý Nghĩa Bài Kinh : Qua mấy câu mở đầu bài kinh, Chơn Hồn được cho biết là sắp sửa từ giã cõi trần, tức là cõi đọa đày, là nơi có nhiều trược khí, để nương theo cây phươn dẫn đường mà trở về quê xưa nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Chơn Hồn sẽ được Lục Nương Diêu Trì Cung đến gìn giữ, và nơi cõi Tây Phương Đức Phật Tiếp Dẫn Đạo Nhơn khai mở đường đi đến Lôi Âm Tự :

Rắp nhập cảnh Tiêng Liêng Hằng Sống,
Chốn quê xưa giải mộng trần gian,
Đều đường thoát tục nắm phan,
Trông Kinh Bạch Ngọc định thần giải căn.
Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
Phép Lục Nương gìn giữ Chơn hồn.
Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
Phươn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.

Chơn Hồn lại được khuyên là :

- Hãy nhớ lại lời Minh Thệ khi nhập môn vào Đạo để tự xét mình mà ăn năn sám hối tội tình,
- Hãy cầu khấn Đức CHÍ TÔN tha thứ tội lỗi và cứu rỗi để được siêu thăng lên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
- Hãy cố lánh xa cõi Địa Ngục và sốt sắng lên đường thẳng tới Ngọc Hư Cung và Cực Lạc Thế Giới.

Sau đây là một số câu tiêu biểu của bài kinh :

Ăn năn sám hối tội tình,
Xét câu Minh thệ gởi mình cõi thăng.
Đầu nghiệp chướng số căn quả báo,*
Đừng hãi kinh cầu đảo Chí Tôn.
Cửa Địa ngục, khá lánh chon,
Ngọc Hư Cực Lạc đơn đường ruổi dong.

Chơn Hồn cũng được cho biết rằng :

Dầu trọn kiếp sống không nên Đạo,
Dầu oan gia tội báo buộc ràng,
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong.

Và được khuyên :

Cảnh thăng trời góit cho mau,
Xa vòng tục lụyặng chầu Chí Linh.*

GHI CHÚ : * Có tài liệu ghi là :

- Đầu nghiệp chướng số căn quả báo,
- Xa vòng tục lụyặng chầu Chí Linh.

Bản in 1936 của Hội Thánh ghi là “nghiệp chướng” và “tục lụy”.

2.- KINH KHI ĐÃ CHẾT RỒI

Bài Kinh Khi Đã Chết Rồi do Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giảng cơ bản cho, dùng để tụng cho những tín đồ vừa mới chết.

Sau khi tụng bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối, nếu người bệnh tắt hơi thì Bàn Trí Sư cho tụng tiếp bài Kinh Khi Đã Chết Rồi.

Qua bài kinh này, Chơn Hồn người quá vãng được cho biết về những việc sẽ phải trải qua trong tiến trình sắp tới.

*Ý Nghĩa Các Câu Kinh :

- Để được vào Bạch Ngọc Kinh¹ bái lễ Đức CHÍ TÔN, phải vượt lên Tam Thập Lục Thiên tức 36 tầng Trời (còn gọi

¹ *Bạch Ngọc Kinh* là tòa nhà to lớn làm bằng ngọc trắng, ở tại trung tâm của Càn Khôn Vũ Trụ, là nơi thường ngự của Đức CHÍ TÔN.

là 36 cõi Thiên Tào). Ngọc Hư Cung² ở trong Bát Quái Đài. Như vậy, phải nhập trong Bát Quái Đài rồi mới vào Ngọc Hư Cung được. Đó là ý nghĩa của 2 câu mở đầu bài Kinh :

*Ba mươi sáu cõi Thiên Tào,
Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hư.*

- Chơn Hồn được khuyên hãy từ bỏ cõi trần vì đó là cõi đọa, để trở lại quê xưa nơi cõi thiêng liêng. Bấy giờ Chơn Hồn đoạt được cơ mầu nhiệm giải thoát cõi trần và được thoát khỏi vòng luân hồi tái kiếp :

*Quê xưa trả, cõi đọa từ,
Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân.*

- Phía dưới, có chín lớp hoa sen mầu nhiệm (liên thâm) đưa Chơn Hồn bay lên vượt qua các tầng Trời. Phía trên, thì có ánh hào quang ban phước. Chơn Hồn đắc quả sẽ bay đến cửa vào Tây Phương Cực Lạc (tức Cõi Cực Lạc Thế Giới ở hướng Tây), rồi vào Bạch Ngọc Kinh chầu lạy Đức CHÍ TÔN :

Dưới chín lớp Liên³ Thân đưa bước,
Trên hào quang phủ phước tiêu diêu.
... ...*

*Cửa Tây Phương khá bay đến chốn,
Diệt trần tình vui hưởng tiêu diêu.
Tiên phong Phật cốt mỹ miều,
Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều CHÍ LINH.*

² *Ngọc Hư Cung* ở từng Trời Hư Vô Thiên, trong Bát Quái Đài, là nơi các Đấng Thiêng Liêng lập Thiên Triều cầm quyền cai trị toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ.

³ *Liên* : hoa sen. *Thân* : linh thiêng. Sách có câu "Cửu phẩm liên hoa...". Trong Bộ Phật Học Từ Điển của Ông Đoàn Trung Còi có ghi : "Những ai muốn sinh qua cõi Tịnh độ của Phật A-Đì-Đà đều do công hạnh tinh nghiệp khác nhau mà vãng sanh trong chín phẩm hoa sen cao thấp khác nhau".

GHI CHÚ : * Có tài liệu ghi là : *Liên Thân đưa bước*,
Bản in 1936 của Hội Thánh ghi là "*đưa bước*".

Sớ Tân Cố.-

Trong thời cúng kế tiếp, ở Thánh Thất địa phương phải làm *Lễ Thuợng Sớ Tân Cố*, có thân nhơn quì sờ : Đốt *Sớ Tân Cố* chung với *Sớ Cầu Đạo*, để trình báo với Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MÃU và các Đấng Thiêng Liêng, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, đồng thời cầu xin Ông Trên cứu độ cho Vong Hồn của vị Tân Cố được siêu thăng tịnh độ.

3.- KINH TẨN LIỆM

*Bài Kinh Tẩn Liệm do Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
giáng cơ ban cho để Đồng Nhị tụng trước khi liệm thi hài vị
tân cố vào trong áo quan.*

*Qua bài kinh này, Chơn Hồn được cho biết về những việc
sẽ trải qua trong tiến trình sắp tới.*

*Ý Nghĩa Các Câu Kinh :

- Bảy dây oan nghiệt sẽ được cắt đứt, Chơn Hồn rời khỏi xác trần, nương vào phép huyền diệu thiêng liêng để giữ sạch Thất Tinh, xong mới lên đường đi vào Càn Khôn Vũ Trụ. Chơn Hồn xuất khỏi xác phàm, và có hình ảnh giống xác phàm như "khuôn in rập", đó là ý nghĩa của 4 câu mở đầu bài kinh :

*Dây oan nghiệt đứt rời trái chủ,
Nương huyền linh sạch giữ thất tinh.
Càn khôn bước Thánh thượng trình,
Giải xong xác tục mượn hình CHÍ TÔN.*

- Khi đó, thể xác không còn Linh Hồn ngự trị nên gọi là chết, thể xác do Đất cấu tạo nên hình tương thì khi chết, thể xác trở về nguồn cội là Đất :

*Khối vật chất vô hồn viết tử,
Đất biến hình tự thử qui căn.*

- Chơn Hồn được khuyên : Dũng vì tình cảm thân ái hay là cái nhân nghĩa thường tình mà bịn rịn không chịu ra đi. Hãy thoát ra khỏi nỗi đau khổ này và lần lần đi xa cõi trần :

Dũng gìn thân ái nghĩa nhân,
Xôn xao thoát khổ xa lần bến mê.*

Hai câu kinh trên gợi cho ta ý nghĩa của hai câu trong bài Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu do Chơn Linh Đoàn Thị Điểm giáng cơ ban cho : “*Thà cam vui chốn động Đào, Dũng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian*”.

- Linh Hồn do Trời hóa sanh ra thì phải trở về cõi Trời, và thể xác do Đất tạo nên thì nay được linh trở về Đất :

*Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
Xác Đất sanh đến linh phục hồi.*

- Chơn Hồn lại được khuyên : Hãy thông thả đi lên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống mà an vui sung sướng, xa lánh cõi trần nhiều trước khí bay vượt lên cao để hưởng cảnh an nhàn nơi cõi trên :

*Từ từ Cực Lạc an vui,
Lánh nơi trước khí hưởng mùi siêu thăng.*

GHI CHÚ :

* Có tài liệu ghi là :

- *Dũng vì thân ái nghĩa nhân,*

Bản in 1936 của Hội Thánh ghi là “*Dũng gìn*”.

Lễ Cúng Tế. - Sau khi tẨn liệm thì hành Lễ Cáo Từ Tổ : Cúng Cửu Huyền Thất Tổ để xin phép cho con cháu thọ tang, tụng một lần bài Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu và 3 lần bài Kinh Cứu Khổ. Sau đó con cháu thọ tang trước Bàn Linh (Bàn Vọng), rồi bắt đầu Cúng Tế :

- *Vợ Tế Chồng hoặc Chồng Tế Vợ* (tụng bài Kinh Khi Chồng Qui Vị hoặc Khi Vợ Qui Liễu).
- *Con Tế Cha hoặc Mẹ* (tụng bài Kinh Cha Mẹ Đã Qui Liễu).
- *Em Tế Anh hoặc Chị* (tụng bài Kinh Huynh đệ Mân Phẫn).
- Các Đồng Đạo, Bà con và Bằng hữu dự phần Phụ Tế (tụng bài Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Đã Qui Liễu)...

4.- KINH CẦU SIÊU

Sau phần Cúng Tế là Lễ Cầu Siêu.

Bài Kinh Cầu Siêu do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát giáng cơ ban cho Minh Lý Đạo (Tam Tông Miếu). Trước ngày Khai Đạo, theo lời dạy của Đức CHÍ TÔN, Quí Vị Tiên Khai đến Tam Tông Miếu thỉnh bài kinh này (và một số bài Kinh khác) về làm Kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Kinh Cầu Siêu là bài kinh tụng lên để cầu nguyện với Đức CHÍ TÔN và các Đấng Thiêng Liêng Thần, Thánh, Tiên, Phật để xin ban ân xá tội cho các Vong Hồn.

Trong bài kinh, chúng ta khấn nguyện các Đấng sau đây :

- Đức Như Lai Phật Tổ ở cõi Tây Phương,
- Đức A-Dì-Đà Phật,
- Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,
- Đức Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát,
- Đức Thái Ất Thiên Tôn,
- Đức Đông Nhạc Đế Quân,
- Thập Điện Diêm Vương.

Sau đây là 4 câu mở đầu bài Kinh :

*Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ,
A-Đà Phật độ chúng dân,
Quan Thế Âm lân mẫn ân cần,
Vớt lê thư khổ trần đọa lạc.*

Ý Nghĩa Các Câu Kinh Khác :

- Cầu xin các Đấng ban bố lòng từ bi giúp đỡ các Vong Hồn vượt qua bể khổ, cứu giúp cho thoát khỏi các tai nạn khổ đau, khai mở và cởi bỏ các cửa Địa ngục ở Âm Phủ để phóng thích các tội hồn cho thoát được cảnh đọa đày nơi cõi Phong Đô và được luân hồi tái kiếp :

*Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Bố từ bi tế bạt vong hồn.
Cứu khổ nàn Thái Át Thiên Tôn,
Miễn Âm cảnh Ngục mòn khai giải.*

- Cầu xin các Đấng giảm hình phạt và bớt đi việc giam cầm tù tội, tha thứ tội lỗi cho các Vong Hồn và tiêu diệt các tiền khen (là những tội lỗi đã gây ra trong những kiếp trước), để cho Vong Hồn được siêu rỗi về nơi Phước Địa ở yên tu luyện, hoặc là nhẹ nhàng bay thẳng lên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống :

*Chốn Dạ dài Thập Điện Từ Vương,
Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết.
Giảm hình phạt bớt đường ly tiết,*
Xá linh quang tiêu diệt tiền khen,
Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên,
Nơi Phước địa ở yên tu luyện.*

- Cầu xin Trời Phật chứng cho điều sở nguyện trong lòng chúng đệ tử, là che chở cho những người nghèo khổ thấp kém, cho nhơn sanh ở cõi Âm cũng như ở cõi Dương được

mạnh khỏe và yên ổn :

*Xin Trời Phật chứng lòng sở nguyện,
Hộ thương sanh u hiến khương ninh.*

GHI CHÚ : * Có tài liệu ghi là : ... bớt đường tuy tiết, Bản in 1936 của Hội Thánh ghi là “ ly tiết ”.

* Hội Thánh có dạy rằng : Sau khi tụng bài Kinh Cầu Siêu “ Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ... ” để cho Vong Hồn bị xuống Phong Đô đã được hồi dương đãng rồi, thì tụng tiếp bài Kinh Khi Đã Chết Rồi “ Ba mươi sáu cõi Thiên Tào... ” cho Vong Hồn hưởng tiếp phép siêu thăng tịnh độ.

Trong thực hành : Người chết phải giữ trai kỳ ít nhất là 10 ngày mới được tụng đủ hai bài kinh.

* Hành Pháp Độ Hồn

Trong ngày an táng, sau khi làm Lễ Cáo Từ Tổ và Cúng Vong thì làm Lễ Cầu Siêu lần thứ nhì, cách làm cũng giống như ở lần thứ nhất :

Tang quyến quì trước Bàn Linh, Chức Sắc, Chức Việc, Đồng Nhi và tất cả Đồng Đạo có mặt đứng hai bên, tay bắt Ấm Tý, đều cùng tụng :

- Bài Kinh Cầu Siêu “ Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ... ”, tiếp theo tụng :

- Bài Kinh Khi Đã Chết Rồi “ Ba mươi sáu cõi Thiên Tào ”. Tụng xen kẽ như vậy mỗi bài 3 hiệp. Khi dứt niệm câu Chú của CHÍ TÔN 3 lần.

Đồng thời, vị Chức Sắc hành pháp làm Phép Độ Hồn cho vị Tân Cố, gồm 3 giai đoạn :

Giai đoạn 1 : Vị Chức Sắc hành pháp dùng *nhành dương liễu rải nước Cam Lồ* lên xác chết để tẩy trước Chơn Hồn, trong khi Đồng Nhi tụng hai bài kinh ở lần thứ nhất.

Giai đoạn này được gọi là *Phép Xác*.

Giai đoạn 2 : Vị Chức Sắc hành pháp dùng kéo (cầm noi tay trái) đi vòng quanh quan tài *cắt đứt 7 dây oan nghiệt* để cho Chơn Hồn lìa khỏi xác trần, trong khi Đồng Nhi tụng hai bài kinh ở lần thứ nhì.

Giai đoạn này được gọi là *Phép Đoạn Cắt*.

Giai đoạn 3 : Vị Chức Sắc hành pháp cầm 9 cây nhang (đã được đốt và không được để tắt cây nào) noi tay mặt, trực Chơn Hồn của người chết để ngồi trên 9 đầu cây nhang, làm phép đưa Chơn Hồn vào cõi Hư Linh, trong khi Đồng Nhi tụng hai bài kinh ở lần thứ ba.

Giai đoạn này được gọi là *Phép Độ Thăng*.

5.- KINH ĐUA LINH CỨU

*Bài Kinh Đua Linh Cứu do Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
giáng cơ ban cho để Đồng Nhi tụng trong suốt thời gian đua
linh cứu từ nơi động quan đến nơi hạ huyệt.*

Làm Lễ Khiến Điện, hễ khi Linh Cứu bắt đầu di chuyển thì Đồng Nhi tụng bài Kinh Đua Linh Cứu liên tục từ nơi phát hành đến nơi hạ huyệt.

Nội Dung Của Bài Kinh : Nội dung bài kinh là cầu nguyện các vị Thần Linh trấn nhậm ở địa phương giúp gìn giữ Chơn Hồn không cho xác phàm kéo níu, cầu nguyện Đức Địa Tạng Vương dẫn đường về Thiên Cảnh, xa lánh chốn Phong Đô, và cầu xin các Đấng Thiêng Liêng ban ơn cho cởi mở hết các oan trái để được nương thuyền Bát Nhã vượt qua bể khổ trầm luân mà trở về quê xưa nơi cõi thiêng liêng, sau cùng khấn cầu Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mở cơ tận độ giúp cho Linh Hồn nhẹ nhàng siêu thoát.

Sau đây là vài câu tiêu biểu của bài Kinh :

*Cầu các Trần Thần linh trợ linh,
Giữ Chơn hồn xa lánh xác trần.*

Tạm hiểu : Cầu xin Các Đấng Thần Linh trấn nhậm ở địa phương gìn giữ gùm Chơn Hồn, đừng cho bám dính theo nhục thể.

*Nam mô Địa Tạng thi ân,
Đưa đường Thiên cảnh lánh gần Phong đô.*

Tạm hiểu : Cầu xin Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thi ân hướng dẫn Chơn Hồn lên đường về cõi thiêng liêng, không cho đến gần cõi Phong Đô.

*Nam mô Tam Trần hự vô,
Oai nghiêm độ rỗi Cao Đô qui nguyên.*

Tạm hiểu : Cầu xin các Đấng Tam Trần Oai Nghiêm ở cõi Hư Vô là Đức Lý Đại Tiên Trưởng, Đức Phật Bà Quan Âm và Đức Quan Thánh Đế Quân độ rỗi cho Chơn Hồn người Tín Đồ Cao Đài được qui hồi cựu vị nơi cõi thiêng liêng.

*Nam mô Tam Giáo diệu huyền,
Tuyệt luân Bát Nhã đưa thuyền độ vong.*

Tạm hiểu : Cầu xin Ba Đấng Giáo Chủ của Tam Giáo là Đức Phật Thích Ca, Đức Lão Tử và Đức Khổng Tử đưa Thuyền Bát Nhã độ cho Vong Hồn vượt qua biển khổ, dứt khỏi vòng luân hồi.

*Nam Mô Bạch Ngọc Công Đồng,
Thần, Tiên, Thánh, Phật mở vòng trái oan.*

Tạm hiểu : Cầu xin các Đấng Thần Thánh Tiên Phật trong Đại Hội ở Bạch Ngọc Kinh thi ân cởi bỏ hết các oan trái tức các mòn nợ về thù hận của kiếp trước.

*Nam mô Thượng Đế Ngọc Hoàng,
Mở cơ tận độ nhẹ nhàng Chơn linh.*

Tạm hiểu : Cầu xin Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế mở ra cơ quan tận độ nhẹ nhàng sanh để cho Chơn Linh được nhẹ nhàng siêu thăng.

6.- KINH HẠ HUYỆT

Bài Kinh Hạ Huyệt do Đức Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai giáng cơ ban cho, để Đồng Nhi tụng trước khi hạ linh cữu xuống huyệt.

Nơi Nghĩa Trang, vị Chủ Lễ đứng trước đầu huyệt, ra lệnh cho Đồng Nhi tụng *Kinh Hạ Huyệt* 3 hiệp, xong mỗi hiệp cúi đầu, mân 3 hiệp liền tụng 3 biến *Vãng Sanh Thần Chú*. Khi dứt, niệm *Câu Chú* của *THẦY* 3 lần. Xong, bắt đầu hạ linh cữu xuống huyệt.

Ý Nghĩa Các Câu Kinh :

- Đời là một giấc mộng. Khi cuộc đời chấm dứt thì con người cũng tinh giác mộng và lúc bấy giờ mới bắt đầu cuộc sống thật sự. Cái âm vang của trường náo nhiệt đua chen danh lợi cũng hết thoảng bên tai. Cởi bỏ được cái thi hài ở cõi trần tục, Chơn Linh trong sạch mới được nhẹ nhàng mà bay ra ngoài Càn Khôn Vũ Trụ. Đó là ý nghĩa của 4 câu mở đầu bài Kinh :

*Thức giác mộng huỳnh luương vừa mân,
Tiếng phồn ba hết thoảng bên tai.
Giải thi lánh chốn đọa dày,
Chơn linh trong sạch ra ngoài Càn Khôn.*

- Nhờ có Phép Giải Oan⁴, các Chơn Hồn được thoát khỏi tội tình đã gây ra từ những kiếp trước, và nhờ có Phướn Tiêu Diêu tức Phướn Truy Hồn của Lục Nương Diêu Trì Cung dẫn dắt mà Chơn Hồn sẽ được đưa về cõi Vĩnh Hằng :

⁴ *Giải Oan* là dùng nước Ma-Hu để tẩy trước Chơn Thần, cởi bỏ tất cả các oan nghiệt của nhiều kiếp trước, nếu không nó sẽ báo ứng gây ra nhiều tai họa cho cuộc sống hiện tại, có ảnh hưởng xấu cho việc tu hành.

*Phép giải oan độ hồn khôi tội,
Phướn Tiêu diêu nắm mối trường sanh.*

- Nhờ Hồng Phước của Đức CHÍ TÔN mà Chơn Hồn sẽ được ung dung thư thái nơi cõi Phật và được hưởng thanh nhàn nơi cõi Tiên :

*Ơn nhờ hồng phước CHÍ LINH,
Lôi Âm tự toại, Bồng Dinh hưởng nhàn.*

- Xin nhờ Thần Hậu Thổ gìn giữ nấm xương tàn và ơn nghĩa của Đức CHÍ TÔN tha thứ cho tội lỗi đã gây ra trong các kiếp trước :

*Nhờ Hậu Thổ xương tàn gìn giữ,
Nghĩa CHÍ TÔN tha thứ tiền khrien.*

- Nương theo các phép bí tích huyền diệu mà Đức CHÍ TÔN đã ban cho trong Đạo Cao Đài, Chơn Hồn lánh xa được miền Âm Cảnh mà tìm đường về Ngọc Hư Cung để lập phẩm vị cho mình :

*Dưa tay vịn phép diệu huyền,
Ngọc Hư lập vị Cửu tuyển lánh chon.*

- Nhìn về hướng Cực Lạc Thế Giới, Chơn Hồn sẽ nương theo Chín Tùng Trời (Cửu Trùng Thiên) mà trở về nguồn cội nơi cõi thiêng liêng :

*Ngó Cực Lạc theo hồn Xá Lợi,
Cửu Trùng Thiên mở lối qui nguyên.
Rõ ràng Phật cốt Tiên duyên,*
Nước Cam Lồ rửa sạch thuyền độ nhân.**

GHI CHÚ : * Có tài liệu ghi là :

- Rõ ràng Phật cốt tiên duyên.
- Bản in 1936 của Hội Thánh ghi là :
- Rõ ràng Phật cốt Tiên duyên.

* *Nước Cam Lồ* là một thứ nước huyền diệu do các Đấng Tiên, Phật luyện thành, có thể trừ hết các bệnh tật và ngay cả có thể làm cho người bệnh sắp chết được sống lại và khỏe mạnh bình thường. *Đức Quan Âm Bồ Tát*, tay trái cầm Tịnh Bình chứa nước Cam Lồ, tay phải cầm nhành dương liễu nhúng vào Tịnh Bình để rải nước Cam Lồ cứu độ chúng sanh.

7.- VĂNG SANH THÂN CHÚ

Vãng Sanh Thần Chú là câu niệm bằng tiếng Phạn đặc biệt, thỉnh bên Phật Giáo, để cầu nguyện cho Linh Hồn Người chết từ bỏ thế giới ô trược này mà chuyển sanh về một thế giới khác thanh tịnh yên vui hơn, đó là cõi Cực Lạc Thế Giới, do Đức Phật A-Dì-Dà làm Giáo Chủ trong thời *Nhị Kỳ Phổ Độ*, và nay trong thời *Tam Kỳ Phổ Độ* do Đức Di-Lạc Vương Phật làm Giáo Chủ. Nguyên âm như sau :

*Nam mô A Di Da Bà Da,
Da Tha Đà Da Da, Da Diệt Da Tha,
A Di Rị Đà Bà Ti, A Di Rị Đà Tất Đam Bà Ti,
A Di Rị Đà, Tì Ca Lan Đề,
A Di Rị Đà, Tì Ca Lan Da,
Đà Di Ni, Đà Đà Na, Chỉ Đà Ca Lê, Ta Bà Ha.*

GHI CHÚ :

- Không dùng giấy tiền vàng bạc.
- Không làm lễ rước Vong về thờ.
- Không làm lễ mở cửa mả. Ba ngày sau có thể làm lễ Cúng Tạ Mả, nhưng không đem Linh vị ra mộ để cúng.

8.- PHẦN KẾT

Sau khi chết (ngày chết được đếm là 1), đếm đến ngày thứ 9, thân nhân đem Linh Vị người chết đến Thánh Thất sở

tại vào đúng thời Ngọ tức 12 giờ trưa để làm Tuần Cửu thứ nhất. Đến ngày thứ 18 thì làm Tuần Cửu thứ nhì,...

Sau mỗi lần làm Tuần Cửu, Chơn Thần sẽ được lần lượt đưa lên các tầng Trời với sự trợ giúp của các *Đấng Thiêng Liêng*, đặc biệt là của *Cửu Vị Tiên Nương Diêu Trì Cung* (*Cửu Vị Nữ Phật*), để cuối cùng được đưa đến Cung Diêu Trì (Cửu thứ Chín) ở từng trời *Tạo Hóa Thiên*. Nơi đây, Chơn Thần được hưởng :

*Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thường ban.*

Sau đó Chơn Thần được đưa vào *Cung Bắc Đầu* xem cẩn quả để biết số phận của mình, rồi được học nghi lễ Thiên Triều để chờ ngày vào Linh Tiêu Điện bái lễ Đức CHÍ TÔN cho đúng phép. Sau cùng, Đức CHÍ TÔN ra sắc lệnh gọi Chơn Thần vào *Ngọc Hư Cung* để biết xem được thưởng thăng lên hay bị trừng trị đọa xuống :

*Cung Bắc Đầu xem cẩn quả số,
Học triều nghi vào ở Linh Tiêu.
Ngọc Hư Cung, sắc lệnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.*

Chơn Thần đầy đủ công đức sẽ được đưa đến Bạch Ngọc Kinh để bái lễ Đức CHÍ TÔN :

*Tiên phong Phật cốt mỹ miều,
Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều CHÍ LINH.*

B.- KINH THẾ DAO

Trong quyển *Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo*, do *Hội Thánh ấn hành*, có 8 bài Kinh cúng tế trong Tang Lễ, do *Chơn Linh Đoàn Thị Điểm* được lệnh Đức CHÍ TÔN giáng cơ ban cho vào năm Ất Hợi 1935.

Bà Đoàn Thị Điểm, nguyên căn là một *Chơn Linh* ở *Diêu Trì Cung*, đầu kiếp xuống trần vào đầu thế kỷ thứ 18 (1705-1748). Bà là một Nữ sĩ nổi tiếng bậc nhất trong số những Nữ sĩ Việt Nam với thi phẩm nổi tiếng đã được dùng trong chương trình giáo dục là : **CHINH PHỤ NGÂM**.

Dù nguyên căn là một Chơn Linh nơi Diêu Trì Cung, *Bà Đoàn Thị Điểm vì thiếu công quả cứu độ chúng sanh, nên khi qua liễn, Bà chưa được trở về ngôi vị cũ nơi cõi thiêng liêng.*

Bà phải chờ 178 năm sau, đến khi Đức Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vào năm Bính Dần 1926, mở ra Đại Ân Xá Kỳ Ba, rồi Bà phải chờ thêm 7 năm nữa, tức đến năm 1933, Bà mới có dịp lập công quả bằng cách viết ra tác phẩm *Nữ Trung Tùng Phận* gồm 1401 câu, để giáo hóa và cứu độ các Tín Đồ Nữ Phái, nhờ đó, Bà mới được trở về ngôi vị cũ là một Chơn Linh nơi Diêu Trì Cung.

Năm câu thơ chót của quyển *Nữ Trung Tùng Phận* cho biết Bà đã được đắc quả : Khi viết xong quyển *Nữ Trung Tùng Phận* (buông ngọn viết) Bà được siêu thăng, Linh Hồn bay vào làn mây trắng, lên các tầng Trời đến cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Bà gởi Linh Hồn vào các cõi Trời sau khi đã viết ra được những câu thơ khuyên Nữ phái phải giữ gìn tiết nghĩa thì mới được vĩnh tồn hậu lại :

*Buông ngọn viết vào làn mây trắng,
Hè có thương nhớ dang là hơn.*

*Cảnh Thiên gởi tấc hương hồn,
Để câu tiết nghĩa vĩnh tồn hậu lai.
Đời Đời Danh Chói Cao Dài.*

Sau đó, vào năm Ất Hợi 1935, được lệnh Đức CHÍ TÔN, Chơn Linh Đoàn Thị Điểm giáng cơ ban cho Đạo Cao Đài 8 Bài Kinh Thế Đạo dùng để tụng trong tang lễ, được in ở cuối quyển *Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo*.

Những bài Kinh Cúng Tế trong Tang Lễ được viết với lời thơ giản dị dễ hiểu, nên đối với mỗi bài chúng tôi chỉ ghi ra vài câu kinh tiêu biểu.

I.- Kinh Tụng Khi Vua Băng Hà

Kinh Tụng Khi Vua Băng Hà là bài kinh để Đồng Nihil tụng trước Linh Cữu hoặc trước Khai Linh Vị của Vị Vua hoặc Quốc Trưởng, Tổng Thống,... đã băng hà, trong khi các con dân cùng quì tế.

*Ôn tất đất ngọt rau nén nặng,
Đạo quân vương chữ dặn noi lòng.
Thượng Hoàng sánh Đức Chí Công,
Mặc phò lê thứ khởi vòng lao lung.*

... ...
*Nay gần dặng Ngọc Hoàng Thượng Đế,
Tim Chí Linh trị thế cứu đời.*

... ...
*Bốn ngàn năm quốc gia đã lập,
Cõi Nam Châu bồi đắp giang sơn.*

... ...
*Sống thì định bá đỗ vương,
Quí Thiên dựng lại miếu đường thuở xưa.*

2.- Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị

Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị là bài kinh để Đồng Nhị tụng trước Linh Cữu hoặc trước Khay Linh Vị của người Thầy quá cố, trong khi các học trò cùng quì tể Thầy dạy học của mình.

*Dường công danh càng nhìn quảng đại,
Nghĩa thầy trò nghĩ lại khó quên.
Vái cùng Sư Phụ linh thiêng,
Chứng lòng đệ tử đáp đèn ơn xưa.
...
Ơn cha sanh hóa ra thân,
Ơn thầy giáo huấn cũng gần như nhau.
...
Cõi hư vô nay gần phước Thánh,
Xin chầu toàn đường hạnh môn sinh.
Cõi Thiên xin gởi chút tình,
Rót chung ly hận gật mình đưa thương.*

3.- Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu

Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu là bài kinh để Đồng Nhị tụng trước Bàn Thờ Cửu Huyền trong những buổi cúng tế Cửu Huyền Thất Tổ : Cáo Từ Tổ lúc làm Lễ Tang, cúng Tiểu Tường, cúng Đại Tường,...

*Giọt máu mủ lưu truyền tại thế,
Con nhẫn mong truyền kế lửa hương.
Nguyệt cùng Thất Tổ xin thương,
Cho bến gan tắc noi đường thảo ngay.
Xưa chẳng dặng phước may gặp Đạo,
Nay phò trì con cháu tu tâm.
...
Đầu tội chướng ở miền Địa giải,*

*Dầu oan gia ở ngoại Càn Khôn,
Dầu mang xác tục hay hôn,
Nhớ cầu Từ Phụ CHÍ TÔN cứu nàn.
...
Tắc lòng doi ái đoạn đau thương,
Chọn mây vái với hương hồn hiền linh.*

4.- Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu

Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu là bài kinh để Đồng Nhị tụng trước trước Linh Cữu hoặc trước Khay Linh Vị của người quá cố trong khi các con quì tể Cha hoặc Mẹ. Trong Tang Lễ, con tể Cha hoặc Mẹ gọi là *Chánh Tế*.

*Ôn cúc dục cù lao mang nặng,
Lở thân cõi mưa nắng khôn ngừa.
Âm dương cách bóng sớm trưa,
Thon von phận bạc không vừa hiểu thân.
...
Nối hương lửa nhọn luân đạo trọng,
Con gìn câu chết sống trọn nghì.
Sấp mình cúi lạy Từ Bi,
Tiền khiên phụ mẫu Tam Kỳ xá ân.
...
Thong dong cõi thọ nương hôn,
Chờ con lập đức giúp huân ngôi xưa.
...
Cha ở đâu, mẹ nơi đâu ?
Tâm tang kính gởi một bâu lệ châu.*

5.- Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Đã Qui Liễu

Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Đã Qui Liễu là bài kinh để Đồng Nhị tụng trước Linh Cữu hoặc trước Khay

Linh Vị của người quá cố trong khi thân bàng quyến thuộc quí tế người Bạn Đạo của mình. Lễ tế này gọi là *Phụ Tế*.

*Khi dương thế không phân phái quấy,
Nay Hư linh đã thấy hành tàng.
CHÍ TÔN xá tôi giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ cẩn.*
...

*Càn khôn để bước ta-bà,
Đoạt cơ thoát tục tạo nhà cõi Thiên.
Ôn Tạo Hóa tha tiền khiên trước,
Dưa linh phan tiếp rước nguyên nhân.*
...

*Cửa Cực Lạc đón đường thẳng tới,
Tâm không mông dang đợi Như Lai.
Hào quang chiếu diệu CAO ĐÀI,
May duyên nay đã gặp ngày siêu sanh.*
...

*Khá từ bỏ xa dòng bể khổ,
Diệt trần tình Cam Lộ tẩy nhơ.
Ngân Kiều Bát Nhã qua bờ,
Dưa duyên để bước kịp giờ siêu thăng.*

6.- Kinh Tụng Huynh Đệ Mân Phân

Kinh Tụng Huynh Đệ Mân Phân, là bài kinh để Đồng Nhi tụng trước Linh Cữu hoặc trước Khay Linh Vị của người quá cố trong khi các Em quí tế Anh ruột hoặc Chị ruột của mình. Lễ tế này cũng là *Chánh Tế*.

*Niềm thủ túc đã dành vĩnh biệt,
Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng.
Thân nhau từ buổi lợt lòng.*

Chén cơm miếng cá cũng đồng chia nhau.
...

*Rủi Thiên số Nam Tào đã định,
Giải căn sinh xa lánh trân ai.
Khá tua theo bóng CAO ĐÀI,
Nương mây thoát tục ra ngoài Càn Khôn.*
...

*Khôi tình ái hương hồn dầu nhớ,
Tránh oan gia giải nợ trầm luân.*
...

*Rót chung ly biệt lưỡng voi,
Mảnh lòng tha thiết đưa người bạn xưa.*

7.- Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị

Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị là bài kinh để Đồng Nhi tụng trước Linh Cữu hoặc trước Khay Linh Vị của người quá cố trong khi người Vợ quí tế Chồng của mình. Lễ tế này là *Chánh Tế*.

*Niềm ân ái thân hòa làm một,
Nghĩa sơ giao khắc cốt ghi xuong.
Nhấn mưa gởi gió đưa thương,
Từ đây thiếp tố đoạn trường với ai ?*
...

*Chàng đã dang phuôi rồi nợ thế,
Xin hiển linh giúp kê góa thân.*
...

*Chàng dâu dang thảnh thoï cảnh trí,
Hộ dâu con giữ kỹ nhơn luân.
Chàng dâu vinh hiển cảnh Thần,
Gởi trong giấc mộng dang gần cùng nhau.
Chàng dâu hướng Thiên Tào huyền phép.*

*Dõ đường trần chật hẹp thân cõi.
Chàng dầu cung Ngọc an ngôι,
Xin thương phận thiếp nợ đời còn mang.
Gởi hôn phách cho chàng định số,
Gởi kiếp căn chàng mở dây oan.
Thiếp cam bao tóc thờ chàng,
Rót chung ly biệt đôi hàng lụy sa !*

8.- Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu

Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu là bài kinh để Đồng Nhị tụng trước Linh Cữu hoặc trước Khay Linh vị của người quá cố trong khi người Chồng quì tế Vợ của mình. Lễ tế này là Chánh Tế.

*Tướng tơ tóc cùng nhau trọn đạo,
Theo tung phu sửa áo nâng khăn.
Âm dương đôi nêo chia phân,
Túy sơn vân mộng mới gần đặng nhau.
... ...*

*Ngồi quanh quẽ đèn tàn một bóng,
Chịu góa thân tuyết đóng song thu.
Bước Tiên nàng đã ngao du,
Doái tình thương kẻ ôm cầu khóc duyên.
... ...*

*Dâng mảnh tâm gọi là cửa lỗ,
Chén ly tình là lệ ái ân.
Dẫu chi cũng nghĩa chí thân,
Khối tình còn có một lần đấy thôi.*



KINH TUẦN CỬU Tiểu Tường & Đại Tường

*PHẦN MỞ ĐẦU

Xin nhắc lại : Theo giáo lý Cao Đài, mỗi người trong chúng ta sống nơi cõi phàm trần đều có 3 thể xác thân :

- *Dệ nhất xác thân* là *Thể Xác* hay *Nhục Thể*,
- *Dệ nhị xác thân* là *Chơn Thần*, còn gọi là *Chơn Hồn*,
- *Dệ tam xác thân* là *Linh Hồn*, còn gọi là *Chơn Linh*.

Chơn Thần bằng khí chất, bao bọc lấy Thể Xác và liên lạc với Thể Xác qua trung gian của 7 dây từ khí gọi là *7 dây oan nghiệt*. Linh Hồn ngự trong Chơn Thần và điều khiển Thể Xác qua trung gian của Chơn Thần.

1.- LỄ TUẦN CỬU

Tuần Cửu là khoảng thời gian 9 ngày và cứ lập đi lập lại đủ 9 lần như thế.

Đối với người mới chết, Phật Giáo cho làm *Tuần Thất*, còn Đạo Cao Đài thì cho làm *Tuần Cửu*. Một tín đồ Cao Đài (giữ trai kỳ từ 10 ngày đổ lên), sau khi chết, được làm Tuần Cửu tại Thánh Thất sở tại với nghi thức đặc biệt, ấn định trong Nghi Lễ của Đạo Cao Đài.

Sau khi chết (ngày chết được đếm là 1), đếm đến ngày thứ 9, thân nhân đem Linh Vị người chết đến Thánh Thất sở tại vào đúng thời Ngọ (12 giờ trưa), để làm Tuần Cửu thứ nhất. Thông thường sau mỗi lần làm Tuần Cửu, Chơn Thần sẽ được lần lượt đưa lên các tầng Trời với sự trợ giúp của các

Dâng Thiêng Liêng, đặc biệt là của *Cửu Vị Tiên Nương Diêu Trì Cung* (*Cửu Vị Nữ Phật*), để cuối cùng được đưa đến Cung Diêu Trì (*Cửu thứ Chín*) ở từng trời *Tạo Hóa Thiên*. Nơi đây, Chơn Thần được hưởng :

*Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thường ban.*

Sau đó, Chơn Thần được đưa vào Cung Bắc Đầu xem cẩn quả để biết số phận của mình, rồi được học nghi lễ Thiên Triều để chờ ngày vào bái lễ *Đức Chí Tôn* cho đúng phép. Đức Chí Tôn ra sắc lệnh gọi Chơn Thần vào *Ngọc Hư Cung* để cho biết được thưởng thăng lên hay bị trừng trị cho dọa xuống :

*Cung Bắc Đầu xem cẩn quả số,
Học triều nghi vào ở Linh Tiêu.
Ngọc Hư Cung, sắc lệnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân diêu đọa thăng.*

Từ Đệ Nhứt Cửu tới Đệ Cửu Cửu, kỳ nào cũng phải cúng THẦY trước, có dâng Tam Bửu và Thượng Sđ. Cúng THẦY xong, tụng bài Kinh Khai Cửu 1 lần, rồi tụng 3 lần bài Kinh Đệ Nhứt Cửu, Đệ Nhị Cửu hay Đệ Tam Cửu,...

Sau cùng là tụng Di Lạc Chơn Kinh.

2.- KINH TUẦN CỬU

Giải nghĩa các bài Kinh Tuần Cửu, có hai quan niệm khác nhau.

*Theo quyển *Cao Đài Từ Điển* của Đức Nguyên thì :

- Qua Tuần Đệ Nhứt Cửu, Chơn Thần được đưa lên từng Trời thứ nhất,

- Qua Tuần Đệ Nhị Cửu, Chơn Thần được đưa lên từng Trời thứ nhì,

- Qua Tuần Đệ Tam Cửu, Chơn Thần được đưa lên từng Trời thứ ba gọi là từng *Thanh Thiên*...

* Theo Bài Thuyết Đạo của Ngài Hồ Bảo Đạo “*Giải Thích Kinh Cúng Tuần Cửu*” thì, trong Tuần Đệ Nhứt Cửu và Đệ Nhị Cửu, Chơn Thần vẫn còn ở lỗn lộn nơi cõi trần.

Chơn Thần khi vừa mới xuất ra khỏi thể xác thì còn nặng nề trọng trước, còn chịu ảnh hưởng của xác phàm nên còn khờ khạo chưa định tĩnh, không nhớ được đường về nơi quê xưa vị cũ ở cõi thiêng liêng. Vì vậy mà hai bài Kinh *Đệ Nhứt Cửu* và *Đệ Nhị Cửu* nhắc cho Chơn Thần nhớ lại nguyên căn của mình, nhớ lại con đường về với Đức Chí Tôn.

Nếu không nhớ có Kinh Tận Độ và sự hướng dẫn của các Đấng Thiêng Liêng có nhiệm vụ liên hệ (như Lục Nương Diêu Trì Cung), thì Chơn Thần có thể quên mất đường về nơi “chốn quê xưa” mà phải chịu bơ vơ nơi cõi trần hoặc là phải bị lầm đường lạc lối đến nơi Phong Đô.

Trong Kinh Giải Oan có mấy câu nói về ý nghĩa này :

*Rảnh mình đâu dặng thành thơ,
Thiên cung lỡ lối chơi với cõi trần.*

và :

*Phong trần quen thú cung âm,
Cánh thăng ngơ ngẩn lạc lầm Phong Đô.*

Theo Ngài Hồ Bảo Đạo thì chỉ khi đến Tuần Đệ Tam Cửu, Chơn Thần mới bắt đầu được đưa lên từng Trời thứ nhứt là từng *Thanh Thiên*.

Tiếp theo từng *Thanh Thiên* là các từng Trời :

- *Huỳnh Thiên* : Cửu 4,
- *Xích Thiên* : Cửu 5,
- *Kim Thiên* : Cửu 6,
- *Hạo Nhiên Thiên* : Cửu 7,
- *Phi Tường Thiên* : Cửu 8,
- *Tạo Hóa Thiên* : Cửu 9.

Nói chung : ở mỗi tùng Trời, Chơn Thần được đưa đi bái kiến các *Đấng Thiêng Liêng* *Thần, Thánh, Tiên, Phật*, quan sát các cảnh thiêng liêng tuyệt đẹp với sự mầu nhiệm ở mỗi tùng Trời.

Nên nhớ rằng chỉ những vị Đạo hữu giữ trai kỷ từ 10 ngày đổ lên mới được làm Tuần Cửu, và được hưởng các ân huệ như trên. Những vị Đạo hữu giữ trai kỷ dưới 10 ngày thì không được làm Tuần Cửu và do đó không được hưởng những ân huệ như trên.

“Những người giữ trai giới không đủ 10 ngày, thì đến mỗi Tuần Cửu, thản nhơn đem Linh Vị đến Thánh thất sở tại để làm Lễ Cầu Siêu : Đọc kinh Cầu Siêu và Di Lạc Chơn Kinh mà thôi, không có đọc kinh Tuần Cửu”.



KINH KHAI CỬU ĐẠI TƯỜNG và TIỂU TƯỜNG

Bài Kinh Khai Cửu, Đại Tường và Tiểu Tường do Đức Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai giáng cơ ban cho để Đồng Nhị tụng mở đầu trước khi tụng kinh làm Tuần Cửu, hay làm Tiểu Tường hoặc Đại Tường.

*Dã quá chín tầng Trời đến vị,
Thần lặng an, Tình, Khí cũng an.
Tầng Trời gắng bước lên thang,
Trông mây nhìn lại cảnh nhàn buổi xưa.
Cõi thám khổ đã vita qua khôi,
Quên trần ai mong mỏi Động Dao.
Ngó chi khổ hải sóng xao,
Đoạn tình yểm dục dặng vào cõi Thiên.
Giọt lụy của Cửu Huyền dầu đổ,
Chớ đau lòng thuận nợ trăm luân.
Nấm cây huệ kiếm gươm thần,
Dứt tan sự thế nợ trần từ đây.*

- Bốn câu đầu của bài Kinh nhắc cho Chơn Thần nhớ lại quê xưa cảnh cũ khi còn ở cõi thiêng liêng : Qua khỏi Cửu Trùng Thiên¹ thì tới cõi Niết Bàn là nơi ngôi vị cũ. Thể xác đã nằm yên trong lòng đất, còn Chơn Thần và Linh Hồn thì được các Đấng cứu giúp nên cũng an ổn trở về cõi thiêng liêng. Đồng thời các câu kinh cũng nhắc cho Chơn Thần nhớ lại cảnh thong dong nhàn hạ buổi xưa, lúc chưa dầu kiếp xuống trần, để giúp Chơn Thần quyết chí trở về “Quê xưa” mà từ bỏ “Cõi dọa” nơi trần thế :

¹ Cửu Trùng Thiên là 9 Tùng Trời nơi cõi thiêng liêng, là nơi ngự của các Đấng Thiêng Liêng : Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Dã quá chín tầng Trời đến vị.
 Thần lặng an, Tình, Khí cũng an.
 Tầng Trời gắng bước lên thang,
 Trong mây nhìn lại cảnh nhàn buối xưa.

- Bốn câu kế tiếp nhắc nhở Chơn Thần là mỗi vừa thoát được cõi thảm khổ thì hãy quên đi cõi trần ai ô trước để mong mỏi về cõi Tiên. Đừng nhìn biển khổ đợi sóng ba đào, hãy cắt đứt các thứ tình cảm và đè nén lòng ham muốn để vào cõi Trời :

Cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi,
 Quên trần ai mong mỏi Động Đào.
 Ngó chi khổ hải sóng xao,
 Đoạn tình² yểm dục³ặng vào cõi Thiên.

Bốn câu cuối khuyên Chơn Thần :

- Đừng vì những lời than khóc thảm thiết của người thân mà đau lòng trở lại cõi trần để phải chịu chìm đắm trong kiếp luân hồi,

- Hãy dùng sự giác ngộ và cái trí huệ của mình như cây kiếm huyền diệu để dẹp tan việc đời và cắt đứt các món nợ trần ràng buộc :

Giọt lụy của Cửu Huyền dầu dỗ,
 Chớ đau lòng thuận nợ trăm luân.
 Nắm cây huệ kiếm gươm thần,
 Dứt tan sự thế nợ trần từ đây.

Hai câu sau cùng gợi cho chúng ta ý nghĩa của hai câu trong bài Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu : "Đặng gươm huệ kiếm xin cảm, Chặt lìa trái chủặng tầm ngói Thiên".

² Đoạn tình là cắt đứt Thúi Tình, gồm : Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.

³ Yểm Dục là đè nén Lục Dục, gồm : Thinh dục, Sắc dục, Hương dục, Vị dục, Xúc dục, Ý dục.

KINH ĐỆ NHÚT CỬU

Bài Kinh Đệ Nhứt Cửu do Nhứt Nương Diêu Trì Cung giảng cơ bản cho. Nhứt Nương có nhiệm vụ chuồng quản Vườn Ngạn Quyển ở Cung Diêu Trì, nơi từng Trời Tạo Hóa Thiên.

Vườn Ngạn Uyển sanh hoa dã héo,
 Khối hình hài dã chư rã tan.
 Bảy dãy oan nghiệt hết ràng,
 Bọn trần rủa sạch muôn ngàn đau thương.
 Kia Thiên cảnh con đường vội vội,
 Ánh Hồng Quân dương chói Ngọc Lâu.
 Cung Thiêm gắng bước cho mau,
 Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam Thiên.
 Khá tình giấc tiền duyên nhớ lại,
 Đoạn cho rồi oan trái buổi sanh,
 Đem mình mang bóng Chí Linh,
 Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa.
 Hồn định tĩnh đã vừa định tĩnh,
 Phách anh linh ắt phải anh linh.
 Quản bao thấp ác tục hình,
 Giải thi thoát khổ diệt hình đoạt căn.*

Trong Quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sóng (trang 26), Đức Hộ Pháp có dạy : "Còn tánh lọc mạch nghe nói noi Diêu Trì Cung có Vườn Ngạn Uyển, mà Vườn Ngạn Uyển ấy ra sao ? Trong kinh luật có nói : 'Mỗi mạng sanh con người đều có hiện tượng một bông nở trong Vườn Ngạn Uyển, mỗi khi bông ấy héo rụng tức nhiên là có một người chết'. Tại thế này gọi là chết chớ không phải chết, loài người không bao giờ chết cả ...".

Trong Vườn Ngạn Uyển có rất nhiều loại hoa, mỗi bông hoa tượng trưng cho Chơn Hồn của một Nguyên Nhân ở cõi trần. Nhứt Nương Diêu Trì Cung có dạy như sau : "Mỗi cái hoa là một Chơn Hồn của cá kẽ nguyên nhán, thạnh suy, thăng đọa, thì cũng do nơi khởi sanh hoa khi ấy, định sanh mạng của

mỗi người".

- Một cái hoa được sanh ra ở vườn Ngạn Uyển mà héo tàn thì một mạng người ở cõi trần vừa chết, thể xác phàm phải chịu rã tan. Không còn ràng buộc bởi 7 dây oan nghiệt của Thất Tinh (*Hỷ,Nộ,Ai,Ó,Ai,Lạc,Dục*, tức: *Mùng, Giận, Thương, Ghét, Buồn, Vui, Hạnh Muốn*), Chơn Thần đồng thời được rửa sạch hết các nhơ bợn của cõi trần đã gây ra lầm nỗi đau thương. Đó là nội dung của 4 câu mở đầu bài Kinh Đệ Nhứt Cửu :

*Vườn Ngạn Uyển sanh hoa đã héo,
Khối hình hài đã chịu rã tan.
Bảy dây oan nghiệt hết ràng,
Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương.*

Ghi Chú : *Bảy Dây Oan Nghiệt* ở 7 nơi : nơi Nê Huân Cung, ngay Trán, ngay Cổ, ngay Tim, ngay Hồng Trái, dưới Dạ Dưới, dưới Xương Khu.

- Tiếp theo, bài Kinh chỉ cho Chơn Thần biết về con đường cao vời vợi đi lên cõi Trời, ánh hào quang của Đức Chí Tôn đang chiếu sáng rực rỡ nơi Bạch Ngọc Kinh, Chơn Thần hãy cố gắng bước đi cho mau để vượt qua ba *Thần Phẩm Thiêng Liêng* (là *Thần vị, Thánh vị, Tiên vị*), thì được đứng đầu *Tam Thiên* (là *Thiên Thần, Thiên Thánh, Thiên Tiên*), tức vào hàng *Phật vị* :

*Kia Thiên cảnh con đường vời vợi,
Ánh Hồng Quán đương chói Ngọc Lầu.
Cung Thiêm gắng bước cho mau,
Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam Thiên.*

- Kế tiếp, bài Kinh kêu gọi Chơn Thần hãy thức tỉnh để nhớ lại cǎn xưa (tiền duyên) mà cắt đứt mọi mòn nợ oan nghiệt đã gây ra trong kiếp sống, nương theo ánh sáng của Đức Chí Tôn, định cái tâm cho được hoàn toàn tốt đẹp mới gìn giữ được ngôi xưa vị cũ ở cõi thiêng liêng :

*Khá tinh giác tiền duyên nhớ lại,
Đoạn cho rồi oan trái buổi sành,
Dem mình nương bóng Chí Linh,
Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa.*

Hai câu sau gợi cho chúng ta ý nghĩa của hai câu trong bài Kinh Giải Oan là : "Cứ noi bóng CHÍ LINH soi bước, Gội mẻ dỗ tắm nước Ma-Ha".

- Đoạn cuối của bài kinh nhắc nhở *Hồn*, tức *Linh Hồn*, phải giữ cho luôn luôn tinh táo để nhớ lại cǎn xưa kiếp cũ của mình, nhắc nhở *Phách* tức *Chơn Thần* có bản chất cao quý thiêng liêng thì phải giữ cho được luôn luôn cao quý thiêng liêng. Có sáu gi 10 điều ác do *thân, khẩu và ý*¹ gây ra, và 6 hình thức cám dỗ của *cõi trần*² vì nay đã cởi bỏ thể xác, hình hài tiêu tan, bảy dây oan nghiệt đã đứt, Linh hồn được thoát khỏi cõi trần khổ não và đoạt ngôi vị cũ nơi cõi thiêng liêng :

*Hồn định tinh đã vừa định tinh,
Phách anh linh ắt phải anh linh.
Quản bao thập ác lục hình,
Giải thi thoát khổ diệt hình đoạt cǎn.**

GHI CHÚ : * Có tài liệu ghi là *đoạn cǎn*.

Đoạt cǎn : Chiếm lấy ngôi vị cũ nơi cõi thiêng liêng.

Đoạn cǎn : Cắt đứt 7 dây oan nghiệt để Chơn Thần rời khỏi thể xác mà bay về cõi thiêng liêng.

Bản in 1936 của Hội Thánh ghi là "*đoạt cǎn*".

(1)Thập ác gồm có 3 điều ác của *Thân* (Sát sanh, Du đạo, Tà dâm), 4 điều ác của *Khẩu* (Nói dối, Nói ác, Nói chia rẽ, Nói phù phiếm) và 3 điều ác của *Ý* (Tham lam, Sân giận, Si mê).

(2)Lục Trần gồm có : Sắc, Thính, Hương, Vị, Xúc, Pháp.

* **PHU CHÚ** : Xin nói thêm về ý nghĩa của cụm từ “Ba Thần Phẩm”

BA THẦN PHẨM

Câu : *Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam Thiên.*

Thần : Thiêng liêng mầu nhiệm, ví dụ : Thần chú, Thần dược, Thần y, Thần học, Thần quyền, Thần Giáo, Thần phẩm.

Thần Phẩm : Phẩm vị thiêng liêng.

Ba Thần Phẩm : Ba phẩm cấp Thiêng Liêng, gồm có :

Thần vị, Thánh vị, Tiên vị.

Mỗi Thần Phẩm này lại chia làm ba phẩm cấp tạo thành 9 phẩm cấp gọi chung là *Cửu phẩm Thiên Tiên* :

- *Thần vị* có : Địa Thần, Nhơn Thần, Thiên Thần,
- *Thánh vị* có : Địa Thánh, Nhơn Thánh, Thiên Thánh,
- *Tiên vị* có : Địa Tiên, Nhơn Tiên, Thiên Tiên.

Tam Thiên : Ba Ngôi Thiên. Đó là *Thiên Thần, Thiên Thánh, Thiên Tiên*.

Đứng đầu Tam Thiên : Đứng trên ba ngôi Thiên, là *Thiên Thần, Thiên Thánh, Thiên Tiên*, tức vào hàng Phật vị.

*Trong từ ngữ “*Tam Thiên*”, chữ Tam có thể hiểu là ba hoặc thứ ba.

*Do trong các cụm từ “*Cửu Thiên Khai Hóa*” và “*Cửu Trùng Thiên*” thì chữ Cửu có nghĩa là chín (không phải thứ chín), nên trong từ ngữ “*Tam Thiên*” chúng tôi hiểu Tam là ba. Cho nên toàn câu :

“Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam Thiên”

Theo ý chúng tôi, có thể hiểu như sau :

“Vượt qua ba Thần Phẩm Thiêng Liêng (là *Thần vị, Thánh vị, Tiên vị*), thì được đứng đầu Tam Thiên là : *Thiên Thần, Thiên Thánh, Thiên Tiên*, tức vào hàng Phật vị”.

KINH DỆ NHỊ CỨU

*Bài Kinh Dệ Nhị Cứu do Nhị Nương Diêu Trì Cung
giảng cơ bản cho. Nhị Nương có nhiệm vụ cai quản Vườn Đào
Tiên của Đức Phật mẫu.*

*Tây Vương Mẫu vườn Đào ướm chín,
Chén trường sanh có linh ngự ban.
Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng,
Chơn Thần khá đến hội hàng chư linh.
Đã thấy đủ Thiên đình huyền pháp,
Cõi giác thân lên đạp Ngân Kiều.
Đầu Tinh chiếu thấu Nguyên Tiêu,
Kim Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc Hư.
Khí trong tréo dường như băng tuyết,
Thân im dìm dường nét thiêng quang.
Xa chừng thế giới Địa hoán,
Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng.*

Trái Đào Tiên hay trái Bàn Đào là báu vật, chỉ có ở cõi thiêng liêng, theo truyền thuyết : Ăn một trái sẽ được trường sanh bất tử nơi cõi thiêng liêng. Trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu : “*Chưởng Đào tiên thủ giải trường tồn*” có nghĩa là Đức Phật Mẫu chưởng quản Vườn Đào Tiên, và dùng Quả Đào Tiên làm phần thưởng cho các Chơn Linh đắc đạo trở về ăn vào để được hằng sống nơi cõi thiêng liêng. Đức Hộ Pháp giải nghĩa Phật Mẫu Chơn Kinh có dạy như sau : “*Nơi Diêu Trì Cung, Phật Mẫu trụ sanh quang lại làm một khói, gọi là Quả Đào Tiên, dù sự sống vĩnh cửu nơi cõi Hư Linh, sẽ phát cho chúng ta dùng cho rõ hiểu phép trường sanh*”.

- *Vườn Đào Tiên* của Đức Phật Mẫu có trái vừa bắt đầu chín, và *Rượu Tiên* đã được Đức Phật Mẫu ra lệnh ban cho. Buổi tiệc linh đình có Đào Tiên và Rượu Trường Sinh đã

được dọn sẵn sàng chờ cho Chơn Thần đến tham dự để hội hiệp cùng các Đấng Thiêng Liêng. Đó là ý nghĩa của bốn câu mở đầu bài Kinh :

Tây Vương Mẫu vườn Dao ướm chín,
Chén trường sanh có lịnh ngự ban.
Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng,
Chơn Thần khá đến hội hàng chư linh.

- Đoạn Kinh kế tiếp nhắc cho Chơn Thần thấy *sự mâu nhiệm* của Thiên Đinh với phép thuật biến hóa huyền diệu. Đã cõi bỏ được xác phàm, Chơn Thần trở nên *nhe nhàng đạp chân* lên Ngân Kiều để đi qua Biển Khổ (Ngân Hà). Chơn Thần bấy giờ thấy được Sao Bắc Đầu chiếu sáng thấu đến tận từng Trời thứ nhất, và nhờ làn ánh sáng vàng làm thành như cái kiệu để đưa Chơn Thần đến bái lễ Đức Chí Tôn ở Ngọc Hư Cung :

Đã thấy đủ Thiên đinh huyền pháp,
Cõi giác thân lên đạp Ngân Kiều.
Đầu Tinh chiếu thấu Nguyên Tiêu,
Kim Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc Hư.

- Bốn câu cuối của bài Kinh cho biết : đến đây *Khí*, tức Chơn Thần, trở nên trong trẻo tinh khiết như băng tuyết, *Thần*, tức Linh Hồn, thì hoàn toàn yên lặng và đẹp đẽ như ánh sáng mùa xuân. Đã xa khỏi cõi trần, thấy được cảnh Trời đẹp đẽ, Chơn Thần nhẹ nhàng bay vút lên :

*Khí*¹ trong trẻo đường như băng tuyết;
*Thần*² im đìm đường nét thiếu quang.
Xa chừng thế giới Địa hoán,
Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng.

1&2 : *Tinh, Khí và Thần* là : thể xác, Chơn Thần và Linh Hồn.

KINH ĐỆ TAM CỬU

Bài Kinh Đệ Tam Cửu do Tam Nương Diêu Trì Cung giáng cơ ban cho. Tam Nương có nhiệm vụ dẫn dắt các Chơn Thần lên cõi Thanh Thiên, là từng Trời nơi đó ánh sáng đều có màu xanh, do Bảy Lão là Thất Hiền và Đức Thái Thuượng Lão Quân chưởng quản. Ở từng Trời này có : Động Thiên Thai, Cung Đầu Tốt và Cung Như Ý.

Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Dao,
Động Thiên Thai bảy Lão đón đường.
Cam Lồ rưỡi giọt hành dương,
Thất tình lục dục như đường tiêu tan.
Cung Đầu Tốt nhặt khoan tiếng nhạc,
Đệ linh bài cánh hac đưa linh.
Tiêu thiêu lấp tiếng dục tình,
Bờ đường bóng phụng đưa minh nắng thần.
Cung Như Ý Lão Quân tiếp Khách,
Hội Thánh Minh giao sách Trường xuân.
Thanh quang rõ rệt ngàn,
Chơn hồn khoái lạc lên đường vọng Thiên.

* Ở từng Thanh Thiên, Chơn Thần được gội rửa Thất Tình Lục Dục, và được tặng sách Trường Xuân để học hỏi về sự linh diệu của cõi thiêng liêng.

- Nơi cõi Thanh Thiên đi lên gặp đảo Bồng Lai, Chơn Thần được Bảy Lão là Thất Hiền ở Động Thiên Thai ra tiếp đón, và dùng hành dương liễu nhung vào nước Cam Lồ rưới lên Chơn Thần để làm tiêu tan Thất Tình Lục Dục :

Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Dao,
Động Thiên Thai bảy Lão đón đường.
Cam Lồ rưỡi giọt hành dương,
Thất tình lục dục như đường tiêu tan.

- Theo lời dạy của Ngài Hồ Bảo Đạo thì tiếp theo đó,

Chơn Thần sẽ đến một ngã ba đường : Một ngả đưa về Cung Đầu Tốt, tức là về với Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, một ngả đưa đến Cung Bích Du, tức là về với Quỷ Vương. Nếu Chơn Thần không được các Đấng hướng dẫn thì dễ bị lạc đường vào tay Chúa Quỷ, nên có câu :

"Tim Cung Đầu Tốt lạc nhầm Bích Du"

Được đưa đến Cung Đầu Tốt của Đức Thái Thượng Lão Quân, từ đó có tiếng nhạc phát ra khi nhanh khi chậm, Chơn Thần lại được chim Hạc chở đến Cung Như Ý. Khúc nhạc tiêu thiêu trôi tiếng thanh tao làm cho Chơn Thần quên hết chuyện trần tục dứt lòng ham muộn (Các từ *Bờ dương bóng phụng* có ý nói về cảnh siêu thoát ưu nhàn của cõi Thánh Tiên) :

*Cung Đầu Tốt nhất khoan tiếng nhạc,
Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh.
Tiêu thiêu lấp tiếng dục tình,
Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân.*

- Tại Cung Như Ý, Chơn Thần được Đức Thái Thượng Lão Quân đón tiếp. Đức Ngài hội Chư Thánh và Chư Tiên (gọi là *Hội Thánh Minh*), giao cho Chơn Thần một quyển sách gọi là *Sách Trường Xuân*, để cho Chơn Thần học hỏi những điều nơi cõi thiêng liêng, biết trước về sự linh diệu của những tùng Trời sắp sửa đi đến.

Được sách Tiên để học hỏi, Chơn Thần cảm thấy khoan khoái vô cùng, và dưới làn thanh quang sáng ngồi đẹp đẽ soi khắp núi rừng, Chơn Thần vui vẻ lên đường mong muốn được chầu Đức CHÍ TÔN :

*Cung Như Ý Lão Quân tiếp Khách,
Hội Thánh Minh giao sách Trường xuân.
Thanh quang rõ rỡ đời ngàn,
Chơn hồn khoái lạc lên dàng vọng Thiên.*

KINH ĐỆ TỨ CỬU

Bài Kinh Đệ Tứ Cửu do Tứ Nương Diêu Tri Cung giáng cơ ban cho. Tứ Nương có nhiệm vụ dẫn dắt các Chơn Thần lên từng Huỳnh Thiên, là từng Trời nơi đó ánh sáng đều có màu vàng, do Đức Huyền Thiên Quân chưởng quản. Ở từng Trời này có Cung Tuyệt Khổ.

*Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường hạc,
Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chốn Tiên.*

Năm rồng đỡ nổi đầu thuyền.

Vào Cung Tuyệt Khổ kiến Huyền Thiên Quân.

*Trừ quái khí roi thân chớp nhoáng,
Bộ Lôi Công giải tán trước quang.*

*Cửa lầu Bát Quái chun ngang,
Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia.
Đạp Thái Sơn nhảy qua Đầu Suất,
Vịn Kim Câu đến chực Thiên môn.*

*Chơn thần đã nhập Cân Khôn,
Thâu quyền độ thể bảo tồn chúng sanh.*

* Ở từng Huỳnh Thiên, Chơn Thần được tẩy trừ hết quái khí, trước quang và các oan nghiệt.

- Nơi cõi Huỳnh Thiên ánh sáng đều có màu vàng. Chim Hạc chở Chơn Thần đến, ánh sáng chiếu vào đường bay của chim Hạc làm lưu lại một làn ánh sáng màu vàng trông rất đẹp mắt, Chơn Thần bước xuống, đi những bước nhẹ nhàng thanh thoát giống như những bước chân Tiên. Kế đó, Chơn Thần được chiếc thuyền có 5 con rồng đỡ đầu cho nổi lên để đưa vào Cung Tuyệt Khổ bái kiến Đức Huyền Thiên Quân :

*Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường hạc,
Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chốn Tiên.*

Năm rồng đỡ nổi đầu thuyền,

Vào Cung Tuyệt Khổ kiến Huyền Thiên Quân.

Theo lời dạy của Ngài Hồ Bảo Đạo thì đây là cửa ải nặng nề nhất đối với các Chơn Thần còn nhiều trước khí. Những ai có thân nhân qui liễu khi đến tuẫn Tứ Cửu phải trai giới và để hết tâm cầu nguyện cho Chơn Thần được qua dễ dàng.

- Vừa đến Cung Tuyệt Khổ để bái kiến *Đức Huyền Thiên Quân*, Chơn Thần tưởng đâu được ban thưởng ân huệ gì, nào dè khi gặp Ngài thì Ngài cho các *Dáng* dùng “roi thần” đánh cho mấy roi nhá lửa để *tẩy trừ quái khí*, thêm Bộ Lôi Công dùng sét đánh cho *tan hết trước quang* để cho Chơn Thần được nhẹ nhàng mà đi lên các tầng Trời kế tiếp. Chơn Thần của những người còn có ăn mặn thì còn mang theo nhiều trước khí hơn nên phải chịu nặng đòn hơn. Tiếp theo, Chơn Thần chun ngang qua cửa *Lầu Bát Quái* để các *Dáng* dùng lửa Tam Muội *đốt cháy hết các oan nghiệt* của kiếp sanh :

*Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng,
Bộ Lôi Công giải tán trước quang.
Cửa lầu Bát Quái chun ngang,
Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia.*

- Ra khỏi cửa “*Lầu Bát Quái*” Chơn Thần được hoàn toàn thanh khiết, đồng tánh với Càn Khôn tức là đã nhập vào “*Càn Khôn Vũ Trụ*” hay là đã đạt được Thánh Thể. Bấy giờ Chơn Thần đã có thân thông, nên chơn đạp lên núi *Thái Sơn* nhảy qua tới *Cung Đầu Suất*, đến chờ sẵn tại cửa *Thiên Môn* :

*Đạp Thái Sơn nhảy qua Đầu Suất,
Vịn Kim Câu đến chực Thiên môn.
Chơn thần đã nhập Càn Khôn.
Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh.*

Các Chơn Thần qua được từng trời *Huỳnh Thiên* thì sắp sửa vào được *Thiên Môn* tức Cổng Nhà Trời. Từ đây về sau,

Chơn Thần không còn bị thử thách nữa, mà nhẹ nhàng tiến bước lên các tầng Trời cao hơn.

Câu kinh “*Đạp Thái Sơn nhảy qua Đầu Suất*” có hàm ý rằng Chơn Thần đã được hoàn toàn nhẹ nhàng, nhẹ đếnỗi có thể chơn đạp lên *Núi Thái Sơn* nhảy một cái là qua tới *Cung Đầu Suất*, không cần phải nhờ Hạc chờ đi.

Ghi Chú :

Quái Khí : Chất khí độc hại.

Trước Quang : Chất khí ô trước.

Oan Gia : Người thù giận mình nơi cõi trần.

Trong quyển TIỀN THIÊN TIỂU HỌC, Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu có giảng về từ ngữ “*Trở Về Ngôi Cũ*” như sau.

SAO GỌI LÀ TRỞ VỀ NGÔI CŨ

“*Con Người mới sinh ra, đã thọ lãnh một diêm linh quang (linh hồn) của Đáng Tạo Hóa. Diêm Linh quang ấy lúc ban sơ còn mờ mê, trong sạch, cho nên trong Tam Tự Kinh có câu : “Nhơn chi sơ, tánh bốn thiện”. Lần lần con Người lớn lên, say mê trần tục, vướng lấy tội tình. Diêm linh quang ấy nhiễm lấy bợn nhớ mà hóa ra trọng trước. Ấy vậy, ta cần phải trau dồi nó lại cho trong sạch, nhẹ như xưa (nghĩa là tu) hầu ngày sau ta thoát xác rồi, linh hồn ta nhẹ nhàng sáng láng mới trông trở về ngôi cũ là nơi ta trước đã đồng bực cùng Đáng Tạo Hóa vậy ”.*

GHI CHÚ : Con Người do Thượng Đế tạo ra, hè Trời có gì thì con Người có nấy, cho nên con Người được gọi là Tiểu Linh Quang, Tiểu Thượng Đế, Tiểu Thiên Địa,...

KINH ĐỆ NGŨ CỨU

*Bài Kinh Đệ Ngũ Cửu do Ngũ Nương Diêu Trì Cung
giáng cơ ban cho. Ngũ Nương có nhiệm vụ dẫn dắt các Chơn
Thần lên từng Xích Thiên, là từng Trời nơi đó ánh sáng đều có
màu hồng, và do Đức Thái Thượng Lão Quân chưởng quản. Ở
từng Trời này có : Dài Chiếu Giám Cảnh Minh (Minh Cảnh
Dài) và Cung Ngọc Diệt Hình.*

*Ánh hồng chiếu đường mây rõ rỡ,
Cõi Xích Thiên với mở ái quan.
Thiên Quân diệu động linh phan,
Cả miền Thánh vực nhộn nhàng tiếp nghinh.
Dài Chiếu Giám Cảnh Minh nhẹ bước,
Xem rõ ràng tội phước cẩn sinh.
Lần vào cung Ngọc Diệt Hình,
Khai Kinh Vô Tự đặng nhìn quả duyên.
Đắc văn sách thông Thiên định Địa,
Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân.
Ky kim quang kiến Lão Quân,
Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng.*

* Ở từng Xích Thiên, nhờ vào Minh Cảnh Dài và Vô Tự Kinh, Chơn Thần được biết về các tội phước và các thành quả đạt được trong suốt kiếp sống nơi cõi trần.

- Chơn Thần đã qua được cửa Thiên Môn để vào cõi Xích Thiên. Nơi cõi Xích Thiên, cửa ải được vội vàng mở ra, các vị Thiên Quân coi giữ Cổng Trời dao động cây phuồn linh để làm hiệu lệnh đón chào Chơn Thần và báo tin cho cả thần tộc Tông Đường thiêng liêng đón tiếp mừng rõ vô cùng :

*Ánh hồng chiếu đường mây rõ rỡ,
Cõi Xích Thiên với mở ái quan.
Thiên Quân diệu động linh phan,
Cả miền Thánh vực nhộn nhàng tiếp nghinh.*

- Nơi cõi Xích Thiên, Chơn Thần được đưa vào *Dài Chiếu Giám Cảnh Minh* (Minh Cảnh Dài)¹ để xem lại một cách rõ ràng bao nhiêu tội phước do Chơn Thần gây ra trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần. Kế đó, Chơn Thần được đưa vào *Cung Ngọc Diệt Hình*, nơi đây có đặt quyển *Kinh Vô Tự* (quyển Kinh trong đó không có ghi chữ). Chơn Thần mở quyển kinh xem thì chữ mới hiện ra, cho biết các thành quả đạt được do công đức tu hành nhiều hay ít lúc còn ở trần thế :

*Dài Chiếu Giám Cảnh Minh nhẹ bước,
Xem rõ ràng tội phước cẩn sinh.
Lần vào cung Ngọc Diệt Hình,
Khai Kinh Vô Tự đặng nhìn quả duyên.*

- Sau cùng, Chơn Thần được nhận một quyển sách, học trong đó thì thông suốt được các lẽ huyền vi và mầu nhiệm của Trời Đất, biết được các phép huyền công biến hóa. Kế đến, Chơn Thần cõi làn Kim Quang tức ánh sáng màu vàng để được đưa đến bái kiến *Đức Thái Thượng Lão Quân*, rồi từ nơi đây Chơn Thần được Tiên Xa (gọi là Xe Như Ý) đưa bay lên từng Trời kế tiếp là từng Kim Thiên, có các vị Thần oai vệ tiễn đưa :

*Đắc văn sách thông Thiên định Địa,
Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân.
Ky kim quang kiến Lão Quân,
Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng.*

¹ Nơi Minh Cảnh Dài có đặt một tấm kiếng huyền diệu, mỗi Chơn Hồn khi đến đứng trước tấm kiếng này thì sẽ thấy hiện ra trong tấm kiếng tất cả hành vi và lời nói của Chơn Hồn trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần, để cây Cần Công Bình thiêng liêng định phân tội phước, thăng hay đọa.

KINH ĐỆ LỤC CỬU

Bài Kinh Đệ Lục Cửu do Lục Nương Diêu Trì Cung giáng cơ bản cho. Lục Nương có nhiệm vụ dẫn dắt các Chơn Thần lên từng Kim Thiên, là từng Trời nơi đó các vị Thân Tiên đều mặc Thiên Phục màu trắng. Từng Trời này do các hàng phẩm Như Lai chưởng quản. Ở từng Trời này có : Cung Vạn Pháp và Cung Lập Khuyết.

*Bach Y Quan mở đàng rước khách,
Cõi Kim Thiên nhẹ tách Tiên xa.
Vào Cung Vạn Pháp xem qua,
Cho tướng cựu nghiệp mấy tòa Thiên nhiên.
Cung Lập Khuyết tìm duyên định ngự,
Lãnh Kim sa đặng dự Như Lai.
Minh Vương Khổng Tước cao bay,
Đem Chơn thần đến tận đài Huệ Hương.
Mùi ngào ngọt thơm luôn Thánh thể.
Trữ tiêu tàn ô uế sinh quang.
Thiên thiều trỗi tiếng nhặt khoan,
Đưa linh thẳng tới Niết Bàn mới thôi.*

* Ở từng Kim Thiên, Chơn Thần được đưa vào Cung Vạn Pháp để xem qua cho biết sự nghiệp cũ của mình đã tạo được trong các kiếp sống, và sau đó được đưa đến Đài Huệ Hương để được xông hương tẩy trước.

- Đến cõi Kim Thiên, Chơn Thần xuống xe Như Ý để vào Cung Vạn Pháp xem qua cho biết sự nghiệp công quả cũ của mình đã tạo ra từ những kiếp trước, được ghi lại ở mấy tòa thiên nhiên trong cung ấy :

*Bach Y Quan mở đàng rước khách.
Cõi Kim Thiên nhẹ tách Tiên xa.
Vào Cung Vạn Pháp xem qua,
Cho tướng cựu nghiệp mấy tòa Thiên nhiên.*

- Sau đó, được đưa đến Cung Lập Khuyết, Chơn Thần tự xem xét công nghiệp mà định ngôi vị cho mình (Định ngự là chọn chỗ ngồi cho mình tức là định ngôi vị cho mình). Sau khi đã định vị cho mình, Chơn Thần được lãnh Kim Sa là Bảo Pháp của Phật ban cho để dự vào hàng phẩm Như Lai.

Kế đến, Chơn Thần được Minh Vương Khổng Tước chở đến Đài Huệ Hương :

*Cung Lập Khuyết tìm duyên định ngự,
Lãnh Kim sa đặng dự Như Lai.
Minh Vương Khổng Tước cao bay,
Đem Chơn thần đến tận đài Huệ Hương.*

- Nơi Đài Huệ Hương, Chơn Thần được xông hương tẩy trước cho Thánh Thể được thanh khiết thơm tho và tẩy trừ hết các mùi ô uế của buổi sanh. Trên đường lên từng Trời kế tiếp là Hạo Nhiên Thiên, Chơn Linh được nhạc Thiên Thiều trỗi lên lúc nhặt lúk khoan để tiễn đưa lên đến tận Niết Bàn mới thôi :

*Mùi ngào ngọt thơm luôn Thánh thể,
Trữ tiêu tàn ô uế sinh quang.
Thiên thiều trỗi tiếng nhặt khoan,*
Đưa linh thẳng tới Niết Bàn mới thôi.*

GHI CHÚ : * Có tài liệu ghi là *Tiêu thiều*.
Thiên thiều : Khúc nhạc ở cõi Trời.
Tiêu thiều : Khúc nhạc thổi bằng ống tiêu.
Bản in 1936 của Hội Thánh ghi là “*Thiền-thiều*”.



KINH ĐỆ THẤT CỨU

*Bài Kinh Đệ Thất Cứu do Thất Nương Diêu Trì Cung
giảng cơ bản cho. Thất Nương có nhiệm vụ dẫn dắt các Chơn
Thần lên từng Hạo Nhiên Thiên, là từng Trời do Đức Chuẩn
Đề Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưởng quản. Ở từng Trời
này có : Cung Chuồng Pháp và Động Phổ Hiền.*

*Nhẹ phô phới đồi dào không khí,
Hạo Nhiên Thiên đã chí môn quan.
Đẹp xinh cảnh vật đồi ngàn,
Hào quang chiếu diệu khai dàng thăng Thiên.
Cung Chuồng Pháp xây quyền Tao hóa,
Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi.
Bồ Lam dẫn nèo Tây Qui,
Kim chung mở lối kỵ kỳ sen.
Động Phổ Hiền, Thần Tiên hội hiệp,
Đỡ Kim Cô đưa tiếp linh quang.
Im lìm kìa cõi Niết Bàn,
Lôi Âm trống thúc lên dàng Thượng Tiêu.*

* Ở từng Hạo Nhiên Thiên, Chơn Thần được đưa đi bái
kiến Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát, rồi được đỡ
cái Kim Cô ra.

- Đến từng Hạo Nhiên Thiên, Chơn Thần cảm thấy
được nhẹ nhàng trong bầu không khí đồi dào, được thấy cảnh
vật nơi đây xinh đẹp lạ thường, rừng núi chập chùng, có ánh
hào quang rực rỡ chiếu sáng mở đường bay lên Trời :

*Nhẹ phô phới đồi dào không khí,
Hạo Nhiên Thiên đã chí môn quan.
Đẹp xinh cảnh vật đồi ngàn,
Hào quang chiếu diệu khai dàng thăng Thiên.*

- Kế đó, Chơn Thần được đưa vào Cung Chuồng Pháp
để bái kiến Đức Chuẩn Đề Bồ Tát. Nơi đây Đức Chuẩn Đề

Bồ Tát giảng giải về Thiên Thủ, giải thích cho rõ các Thiên
Điều tức luật pháp của Trời. Kế đến, Đức Phật Đà Lam dẫn
đường đi đến Tây Qui, có tiếng chuông vàng ngân lên mở
đường cho kịp ngày Phật ban Tòa Sen cho các Chơn Thần :

*Cung Chuồng Pháp¹ xây quyền Tao hóa,
Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi.
Đà Lam dẫn nèo Tây Qui,
Kim chung mở lối kỵ kỳ sen.*

- Sau cùng, Chơn Thần được đưa đến *Động Phổ Hiền*
là nơi Đức Phổ Hiền Bồ Tát hội hiệp với chư vị *Thần, Tiên*.
Cũng nơi đây Chơn Thần được đỡ cái Kim Cô ra khỏi đầu, ý
nói là được cởi bỏ hết mọi ràng buộc của Luật Đạo như : Ngũ
Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui,... bây giờ không còn cần thiết
nữa đối với Chơn Thần, vì Chơn Thần đã hòa nhập vào Càn
Khôn đạt được Thánh thể, rũ bỏ hết thất tình lục dục. Từ nơi
đây đã vọng thấy cõi Niết Bàn hoàn toàn im lặng, và nghe
được tiếng trống của Lôi Âm Tự thúc giục Chơn Thần bay lên
từng Trời trên là *Phi Tướng Thiên* :

*Động Phổ Hiền, Thần Tiên hội hiệp,
Đỡ Kim Cô đưa tiếp linh quang.
Im lìm kìa cõi Niết Bàn,
Lôi Âm trống thúc lên dàng Thượng Tiêu.**

Ghi Chú : * Có tài liệu ghi là *Thượng Thiên*
Thượng là đi lên. *Thiên* là Trời. *Tiêu* là mây xanh, tầng mây hay từng Trời.
Cửu Tiêu là chín từng mây hay chín từng Trời.

"*Thượng Thiên*" : Đi lên Trời.
"Thượng Tiêu" : Đi lên các từng Trời. Chủ ý : ở đây chữ *Thượng* và
chữ *Tiêu* đều viết hoa. Như vậy, *Thượng Tiêu* có thể là một danh từ riêng
chỉ tên một từng Trời (?). Bản in 1936 của Hội Thánh ghi là "Thượng-Tiêu".

¹ Cung Chuồng Pháp là Cung chuồng quản pháp luật của Càn Khôn Vũ Trụ, xay
đang quyền hành của Đức CHÍ TÔN. Do vậy mà từng Trời này còn được gọi là
Hạo Nhiên Pháp Thiên (theo Di Lạc Chơn Kinh).

KINH ĐỆ BÁT CỨU

*Bài Kinh Đệ Bát Cứu do Bát Nương Diệu Trì Cung
giáng cơ ban cho. Bát Nương có nhiệm vụ dẫn dắt các Chơn
Thần lên từng Phi Tưởng Thiên, là từng Trời do Đức Từ Hằng
Bồ Tát chưởng quản. Ở từng Trời này có : Cung Tận Thức và
Cung Diệt Biểu.*

*Hơi Tiên túu nực nồng thơm ngọt,
Phi Tưởng Thiên để gót đến noi.
Mùi trần khi đã xa khơi,
Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong.
Cung Tận Thức thần thông biến hóa,
Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hằng.
Cõi Kim Hầu đến Tịch San,
Đầu vân nương phép Niết Bàn đến xem.
Cung Diệt Biểu ngọc rèm dã xǔ,
Nghiệp hữu hình tượng dù vô vi.
Hồ Tiên vội rót tức thì,
Nước Cam Lồ rửa ai bi kiếp người.*

* Ở từng Phi Tưởng Thiên, nơi núi Phổ Đà, Chơn Thần
được Đức Từ Hằng Bồ Tát giải trừ hết các quả kiếp nơi cõi trần,
và sau đó, nơi Cung Diệt Biểu, Chơn Thần lại được nước Cam Lồ
rửa sạch cái kiếp sống buồn nay cõi trần.

- Đến từng Phi Tưởng Thiên, nơi đây đã xa mùi trần
thế, Chơn Thần cảm thấy say sưa trong bầu không khí nực
nồng thơm ngọt với mùi Tiên Túu :

*Hơi Tiên túu nực nồng thơm ngọt,
Phi Tưởng Thiên để gót đến noi.
Mùi trần khi đã xa khơi,
Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong.*

- Ở từng Phi Tưởng Thiên, nơi Cung Tận Thức, Chơn

Thần được xem *các phép thần thông biến hóa rất huyền diệu*¹.
Kế đó Chơn Thần được đưa đến núi Phổ Đà Sơn để bái kiến
Đức Từ Hằng Bồ Tát, và được Đức Ngài giải trừ hết các quả
kiếp nơi cõi trần, rồi được Kim Mao Hầu chở đến núi Tịch
San. Từ đây Chơn Thần nương theo phép đầu vân di trên mây
đến cõi Niết Bàn :

*Cung Tận Thức thần thông biến hóa,
Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hằng.
Cõi Kim Hầu đến Tịch San,
Đầu vân nương phép Niết Bàn đến xem.*

- Sau cùng, Chơn Thần được đưa đến Cung Diệt Biểu,
nơi đây một lần nữa Chơn Thần được thấy sự nghiệp hữu hình
nơi cõi trần hiển hiện ra đủ hết trên cõi thiêng liêng. Trước
khi được đưa lên tầng Tao Hoá Thiên, Chơn Thần được rửa
sạch hết cái kiếp sống buồn thảm của con người nơi cõi trần
bằng nước Cam Lồ rót ra từ bầu rượu Tiên :

*Cung Diệt Biểu ngọc rèm dã xǔ,
Nghiệp hữu hình tượng dù vô vi.
Hồ Tiên vội rót tức thì,
Nước Cam Lồ rửa ai bi kiếp người.*



¹ Do vậy từng Trời này được gọi là *Phi Tưởng Diệu Thiên* (Kinh Di Lạc).

KINH ĐỆ CỬU CỬU

Bài Kinh Đệ Cửu Cửu do Cửu Nương Diêu Trì Cung
giáng cơ ban cho 8 câu đầu, Đức PHẬT MÃU giáng cơ cho
tiếp 4 câu còn lại.

Cửu Nương có nhiệm vụ dẫn dắt các Chơn Thân lên
từng Tạo Hóa Thiên, là từng Trời do Đức PHẬT MÃU chưởng
quản. Ở từng Trời này có : Cung Diêu Trì, Cung Trí Giác và
Kim Bàn là cái bồn bằng vàng dùng chứa các Nguồn chất để
tạo nên Chơn Thân cho các Nguyên Nhơn giáng trần.

Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển,
Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng.
Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thường ban.
Cung Bắc Đầu xem cẩn quả số,
Học triều nghỉ vào ở Linh Tiêu.
Ngọc Hư Cung, sắc linh kêu,
Thưởng phong, trùng trị, phân diều đọa thăng.
Nơi Kim Bồn vẫn vẫn nguồn chất,
Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.
Cung Trí Giác, trụ tinh thần,
Huồn hư mâu nhiệm thoát trần đăng Tiên.

* Ở từng Tạo Hóa Thiên, Chơn Thân được cho dự tiệc trong
Hội Bàn Đào, rồi sau đó được đưa ra phán xét nơi Ngọc Hư Cung.

- Đến từng Tạo Hóa Thiên, là từng Trời mà nơi đó
Đức Phật Mẫu vận chuyển Bát Phẩm Chơn Hồn trong vùng
Thoại Khí¹ để biến hóa sanh ra vạn vật trong Càn Khôn Vũ
Trụ, Chơn Thân được Đức PHẬT MÃU ban thưởng cho dự
Hội Bàn Đào với trái Đào, trái Hạnh có đặc tính phục hồi sự
sống, và được ban thưởng Tiên Thủ :

¹ Thoại Khí là Hỗn Nguồn khí, tức khí Sanh Quang nuôi sống cả vạn linh.

Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển,
Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng.
Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thường ban.

- Sau khi dự Hội Bàn Đào, Chơn Thân được đưa vào
Cung Bắc Đầu xem cẩn quả số để biết số phận của mình, rồi
được học nghi lễ của Thiên Triều để chờ ngày vào Linh Tiêu
Điện bái lễ Đức CHÍ TÔN cho đúng phép. Sau đó, Đức CHÍ
TÔN ra sắc lệnh gọi Chơn Thân vào Ngọc Hư Cung để cho
biết được thưởng thăng lên hay bị trừng phạt cho đọa xuống :

Cung Bắc Đầu xem cẩn quả số,
Học triều nghỉ vào ở Linh Tiêu.
Ngọc Hư Cung, sắc linh kêu,
Thưởng phong, trùng trị, phân diều đọa thăng.

- Nơi Kim Bồn (còn gọi là Kim Bàn) trong Diêu Trì Cung
có chứa rất nhiều Nguồn chất dùng để tạo nên Chơn Thân của
các bậc Nguyên Nhơn giáng trần.

- Nơi Cung Trí Giác, luyện cho Tam Bửu Tinh, Khí, Thần
hiệp nhứt thì tạo được Chơn Thân huyền diệu, mầu nhiệm,
đắc đạo thành Tiên Phật, thoát khỏi chốn phàm trần, lên
đường về Tiên Cảnh.

Nơi Kim Bồn vẫn vẫn nguồn chất,
Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.
Cung Trí Giác, trụ tinh thần,
Huồn hư mâu nhiệm thoát trần đăng Tiên.

Ở Ngọc Hư Cung, sau khi được phán xét, các Chơn
Thân được phân ra 2 hạng : hạng thoái hóa và hạng tấn hóa.

* Hạng thoái hóa còn nặng nợ vay trả thì được đưa
qua Kim Bồn để đầu thai xuống cõi trần :

*- Chịu kiếp luân hồi vì công nghiệp chưa đầy đủ, tái kiếp
đặng trả quả và để tiếp tục tu hành và lập thêm công đức.*

* Hàng tấn hóa được Đức Chí Tôn ban thưởng phẩm
vị tương xứng, được Đức Phật Mẫu đưa đến Cung Trí Giác để
luyện Đạo :

*- Tùy theo công nghiệp mà được hưởng phẩm trật thiêng
liêng, thoát khỏi vòng luân hồi.*

Luyện Đạo ở Cung Trí Giác 200 ngày thì đến tuần
Tiểu Tường, các Chơn Thân đắc quả được đưa lên từng Trời
Hư Vô Thiên do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật chưởng quản.

KẾT LUÂN : Nói chung, sau mỗi lần làm Tuần Cửu,
Chơn Thân sẽ được lần lượt đưa lên các từng Trời với sự trợ
giúp của các *Đấng Thiêng Liêng*, đặc biệt là của *Cửu Vị Tiên
Nương Diêu Trì Cung*.

Ở mỗi từng Trời, Chơn Thân được đưa đi bái kiến các
Đấng Thiêng Liêng *Thân, Thánh, Tiên, Phật*, quan sát các
cảnh thiêng liêng tuyệt đẹp và sự mầu nhiệm ở mỗi từng Trời.
Trong quyển *Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống* (trang 3),
Đức Hộ Pháp có dạy :

*"Muốn về với Đức CHÍ TÔN ta phải qua nhiều Cung
nhiều Điện ; mỗi Cung chúng ta gặp một sự lạ, mỗi Điện chúng
ta gặp một huyền vi khác nhau... Về được với Đức CHÍ TÔN
thì không còn hạnh phúc nào bằng !".*



KINH TIỂU TƯỜNG

*Bài Kinh Tiểu Tường do Đức Phật Mẫu giáng cơ ban
cho, gồm có 12 câu theo thể thơ song thất lục bát.*

*Lễ Tiểu Tường có mục đích đưa Chơn Thân lên từng
Hư Vô Thiên để bái kiến Đức Nhiên Đăng Cổ Phật. Các Chơn
Linh đã được Đại Hội Ngọc Cung chứng quả đắc vị, thì được
Đức Bồ Tát Bồ Đề Đạt Đharma dẫn vào Lôi Âm Tự yết kiến Đức
Phật A-Di-Đà, và vào Ao Thất Biểu đăng gội mình sạch hết mài
tục lụy của kiếp sanh đặng chuẩn bị lên ngự Tòa Sen.*

*Tịnh niệm phép Nhiên Đăng tưởng tin,
Hư Vô Thiên đến thỉnh Phật diệu,
Ngọc Hư Đại Hội ngự triều,
Thiều quang nhị bá Thiên Kiều để chọn,
Bồ Đề Đạt Đharma dẫn hồn thương tấn,
Cực Lạc Quan dẹp phận Tây Qui,
Vào Lôi Âm kiến A-Di,
Bộ Công Di-Lạc Tam Kỳ độ sanh,
Ao Thất Biểu gội mình sạch tục,
Ngôi liên dài quả phúc Đà Lam,
Vạn Linh trỗi tiếng mắng thảm,
Thiên tha Phật tạo độ phàm giải căn.*

Kể từ ngày làm Tuần Chung Cửu, tức Tuần Cửu Cửu, đến ngày làm Lễ Tiểu Tường là đúng 200 ngày, nên trong bài Kinh có câu "*Thiều quang nhị bá Thiên Kiều để chọn*". Từ ngày chết đến ngày làm Tiểu Tường là đúng 281 ngày, bằng thời gian bào thai nằm trong bụng mẹ : 9 tháng 10 ngày.

Sau đây là ý nghĩa của 4 câu Kinh đầu : Sau Tuần Chung Cửu 200 ngày, Chơn Thân được đưa lên từng *Hư Vô Thiên* là từng Trời do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật chưởng quản. Nơi từng Trời này, Chơn Thân được nghe những điều *Phật* dạy. Cũng ở nơi từng *Hư Vô Thiên* này, *Đức Chí Tôn* đến

Ngọc Hư Cung để họp Đại Hội Thiên Triều, và 200 ngày sau
Chơn Hồn được đặt chơn lên Cầu Thiên Kiều :

*Tịnh niệm phép Nghiên Đăng tường tin,
Hư Vô Thiên đến thính Phật diệu.
Ngọc Hư Đại Hội ngự triều,
Thiều quang nhị bá Thiên Kiều để chơn.*

- Chơn Thần được Đức Bồ Tát Bồ Đề Dạ dẫn đến Cực Lạc Quan rồi vào chỗ Tây Qui để định phận tốt đẹp. Kế đó Chơn Thần được đưa vào Lôi Âm Tự để bái kiến Đức Phật A-Dì-Đà, nơi đây Đức Phật Di-Lạc lập Bộ Công Quả trong thời Tam Kỳ Phổ Độ để cứu giúp nhơn sanh đem về cõi Cực Lạc :

*Bồ Đề Dạ dẫn hồn thượng tấn,
Cực Lạc Quan đẹp phận Tây Qui.
Vào Lôi Âm kiến A-Dì,
Bộ Công Di-Lạc Tam Kỳ độ sanh.*

- Sau đó, Chơn Thần được đưa đến tắm nơi Ao Thất Bửu để gội sạch hết mùi tục lụy của kiếp sanh hồn lên ngự Tòa Sen, đắc quả Phật Vị. Các Chơn Linh rất vui mừng mà thấy một Chơn Thần vừa mới đắc đạo. Đó là Thiên Thủ do Chư Phật lập ra để cứu giúp chúng sanh cởi bỏ hết các oan nghiệt của cõi trần :

*Ao Thất Bửu gội mình sạch tục,
Ngôi liên dài quả phúc Đà Lam.
Vạn Linh trỗi tiếng màng thảm,
Thiên thủ Phật tạo độ phàm giải căn.*

Trước khi Lễ Tiểu Tường chấm dứt, vị Chủ Lễ thực hiện xá Tang cho những thành viên của Tang Quyến chịu tang một năm, như là : *Con rể, con gái đã xuất giá, cháu ngoại, cháu nội dâu, em ruột, cháu kêu bằng chú bác cô, ...*

Xong, Vị Chủ Lễ cùng Tang Quyến đến cầu nguyện trước Thiên Bàn để đốt Linh Phan Tiểu Tường.

KINH ĐẠI TƯỜNG

Bài Kinh Đại Tường do Đức Phật Thích Ca giáng cơ ban cho, gồm có 12 câu theo thể thơ song thất lục bát. Bài Kinh này còn thường được gọi là Hỗn Nguơn Kinh.

Sau khi làm Lễ Tiểu Tường được 300 ngày (tức đúng 581 ngày kể từ ngày chết) là đến ngày làm Lễ Đại Tường.

Qua bài Kinh này, Đức Phật Thích Ca cho biết rằng vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Di-Lạc Vương Phật hiện đang cai quản từng Trời Hỗn Nguơn Thiên sẽ là Giáo Chủ Hội Long Hoa Đại Hội để tuyển phong những người hiền đức có nhiều công nghiệp vào ngôi vị Phật.

*Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo Chủ,
Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên.
Tái sanh sửa đổi Chơn truyền,
Khai cơ Tận độ Cứu tuyền diệt vong.
Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,
Cõi Tây Phang đuổi quỷ trừ ma.
Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,
Chuyển cây Ma Xứ đuổi tà trục tình.
Thâu các Đạo hồn hình làm một,
Trưởng thi Tiên, Phật duật kiếp khrien.
Tạo Đời cải dữ ra hiền,
Bảo sanh nắm giữ diệu huyền CHÍ TÔN.*

Đức Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là lập ra một Trường Thi Công Quả cho chúng sanh tham dự, rồi giao cho Đức Phật Di Lạc làm Chánh Chủ Khảo để chấm thi đậu rớt. Do đó, Đức Phật Di Lạc sẽ giáng sanh xuống cõi trần một lần nữa để sửa đổi Chơn truyền. Đức Ngài thay mặt Đức Chí Tôn thực hiện tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là “Qui Nguyên Tam Giáo và Phục Nhứt Ngũ Chi”, để lập ra một Xã hội Đại đồng cho toàn nhơn loại với cùng chung một tìn ngưỡng.

- Sau đây là ý nghĩa của 4 câu Kinh đầu : Đức Di Lạc Vương, Giáo Chủ từng Trời Hỗn Nguơn Thiên, lãnh trách nhiệm thâu nhận và gìn giữ những người có duyên với Phật ở khắp các nơi. Đức Ngài sẽ tái sanh xuống cõi trần để sửa đổi lại cho đúng với chơn truyền tất cả những những giáo pháp của các tôn giáo xưa đã bị người đời canh cải làm sai lạc, mở ra cơ quan tận độ chúng sanh và hủy bỏ cõi Địa ngục :

*Hỗn Nguon Thiên dưới quyền Giáo Chủ,
Di Lạc đương¹ thâu thủ phồ duyên.
Tái sanh sửa đổi Chơn truyền.
Khai cơ Tận độ Cửu tuyễn diệt vong.*

- Đức Phật Di Lạc làm Giáo Chủ Hội Long Hoa để tuyển chọn và phong thưởng những người tu hành đầy đủ công đức lên hàng Phật vị, và nơi cõi Tây Phương Đức Ngài xua đuổi và trừ khử loài ma hồn quỉ xác không cho lộng hành thử thách các bậc chơn tu. Đức Ngài sẽ giáng Chơn Linh xuống cõi trần làm một vị Phật Hộ Pháp Di Đà, dùng bửu pháp Giáng Ma Xứ để xua đuổi các loài tà ma tinh quái :

*Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,
Cõi Tây Phang đuổi quỉ trừ ma.
Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,
Chuyển cây Ma Xứ đuổi tà trực tinh.*

- Đức Phật Di Lạc sẽ thâu các Đạo hữu hình làm một (có nghĩa là sẽ gom tất cả các nền tôn giáo lớn trên hoàn cầu thống nhứt lại thành một mối, để tạo thành một nền Đại Đạo) và lập ra một trường thi công quả để phong Tiên, Phật. Đức Ngài sẽ tạo lập ra một cảnh đồi hiền đức bằng cách giáo hóa người hung dữ thành người hiền lương đạo đức, bảo vệ sự

¹ *Dương* : đảm đương, nhận lãnh, chịu trách nhiệm để làm.

sống và gìn giữ sanh mạng cho chúng sanh và nắm giữ quyền pháp mầu nhiệm của Thượng Đế :

*Thâu các Đạo hữu hình làm một,
Trường thi Tiên, Phật duợt kiếp khiên.
Tạo Đồi cái dữ ra hiền,
Bảo sanh nắm giữ diệu huyền CHÍ TÔN.*

GHI CHÚ : Bốn câu kinh trên gợi cho chúng ta ý nghĩa của mấy câu kinh sau đây trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh :

*Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch,
Qui thiên lương quyết sách vận trù.
Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu,
Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu chí chơn.*

Tạm hiểu : Đức Phật Mẫu sẽ hiệp các chủng tộc của nhơn loại thành một nhà, cùng chung một tín ngưỡng, một Đạo, không phân biệt quốc gia chủng tộc, rồi đem Phật tính về với mỗi con cái của Ngài. Lấy biểu hiệu của Tôn Giáo, như Kinh Xuân Thu của Đạo Nho, Cây Phất Chủ của Đạo Tiên, Bình Bát Vu của Đạo Phật, Đức Phật Mẫu sẽ gom cả ba Tam Giáo lại thành một nền Đại Đạo để tìm cho ra chơn pháp.

Ngoài ra việc thực hiện Đại Đồng trên thế giới cũng được tiên tri trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh như sau :

*Hội Nguon hữu Chí Linh huấn chúng,
Đại Long Hoa nhơn chủng hòa ki (là cơ).
Tam Kỳ khai hiệp Thiên thị,
Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên.*

Tạm hiểu : Cuối Hạ Nguon Tam Chuyển bắt đầu Thượng Nguon Tứ Chuyển, có Đức Chí Tôn đến giáo hóa nhơn sanh, và khai mở Đại Hội Long Hoa là cơ hội để cho các giống dân trên thế giới sống hòa hiệp với nhau (tức là thực hiện Đại Đồng trên thế giới). Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mở ra

là phù hợp với thiên thơ tiên định, là trường thi Tiên dành cho những người may mắn gặp gỡ và có duyên với Phật, tức là có duyên với nền Đại Đạo.

Ghi Chú : Đức Hộ Pháp thuyết đạo, có dạy như sau :
“*Dại Long Hoa đã tiên tri là hội ân xá các đẳng chơn hồn, không phân chia chủng tộc, nòi giống hiệp nhau về một gốc*”.

Đức Lý Giáo Tông cũng đã có dạy : “*Mở một mối đạo chẳng phải là sự thường tình, mà sanh nhằm đời đang gặp một mối đạo cũng chẳng phải dễ*” (TNHT.L47 - in năm 1972).

*Xá Tang.- Trước khi Lễ Đại Tưởng chấm dứt, vị Chủ Lễ thực hiện Xá Tang cho tất cả thành viên còn lại của Tang Quyến. Xong, Vị Chủ Lễ cùng Tang Quyến đến cầu nguyện trước Thiên Bàn, rồi đốt Linh Vị và Linh Phan.

THAY LỜI KẾT LUẬN

Khi nghiên cứu Kinh Tang Lễ, chúng tôi thấy sự phân công của Đức Chí Tôn rất rõ ràng theo thiên vị của các Đẳng ban cho kinh.

1). *Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn* ban cho kinh khi xác tục còn ở tại thế.

2). *Đức Quan Âm Như Lai* ban cho Kinh Hạ Huyệt khi xác tục sắp sửa được đặt vào lòng đất. Đức Bà cũng ban tiếp cho bài Kinh Khai Cửu.

3). Kinh tuẫn cửu thì do *Cửu Vị Nữ Phật* ban cho. Riêng bài Kinh Cửu Cửu thì có *Đức Diêu Trì Kim Mẫu* ban cho 4 câu chót, để rồi Mẹ tiếp ban cho bài Kinh Tiểu Tưởng.

4). *Đức Thích Ca Như Lai* ban cho bài kinh Đại Tưởng và bài Di Lạc Chơn Kinh.

5). *Đức Hộ Pháp* ban cho kinh sinh hoạt đạo sự và *Chơn Linh Đoàn Thị Điểm* ban cho kinh Tế Lễ.

Nhiệm vụ của các Đẳng rất rõ ràng.



CẢM TẠ

Chân thành cảm tạ Quý Cơ Sở Đạo và Quý Huynh Tỷ đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi trong việc ấn tống Bộ Sách :

BUỚC ĐẦU TÌM HIỂU ĐẠO CAO ĐÀI

- Châu Đạo California và Tộc Đạo Orange	\$ 200.
- Quý Huynh Tỷ thuộc Tộc Đạo ANAHEIM	\$ 325.
- CTS Trần Tuấn Hải	\$ 20.
- Hiền Tỷ Huỳnh Thị Hữu	\$ 30.
- Cố Đạo hữu Nguyễn Phương Thanh	\$ 10.
- Hiền tài Bùi Văn Nho	\$ 60.
- Hiền Tỷ Nguyễn Kim Nhanh	\$ 20.
- Hiền tài Trần Văn Ô	\$ 20.
- Gia đình CTS Trần Quang Linh	\$ 20.
- CTS Hồ Ngọc Ân - Bùi Thị Lang	\$ 10.
- CTS Võ Ngọc Kim	\$ 10.
- Hiền Tỷ Tăng Thị Hoa	\$ 20.
- Hiền Tỷ Nguyễn Thị Xê	\$ 10.
- Hiền tài Võ Thành Liêm	\$ 10.
- Cố Đạo hữu Nguyễn Văn Hiếu	\$ 10.
- Hiền Tỷ Huỳnh Em	\$ 10.
- Gia đình Mai Nguyễn	\$ 20.
- Hiền Tỷ Võ Thị Tươi	\$ 5.
- Kelly Lê	\$ 5.
- Kevin Lê	\$ 5.
- Kenny Lê	\$ 5.
- Phạm Ngọc Tuấn	\$ 5.
- Gia đình Trần Tấn Nghiệp	\$ 60.
- CTS Lê Quang Giai - Trần Thị Lợi và gia đình	\$ 70.
- Th.Sự Cao Hòa Thuận - Trịnh Thị La	\$ 10.
- Gia đình Lê Thị Huyền Linh	\$ 20.
- Anh Chị Phan Trường Xanh	\$ 20.
- Anh Chị Võ Văn Thành	\$ 40.

- Gia đình Võ Kim Khê	\$ 20.
- Cháu Nguyễn Nhí	\$ 40.
- Cháu Nguyễn Trọng	\$ 30.
- Vợ Nữ Đạo Tâm ẩn danh	\$ 80.
- Lê Quang Phong	\$ 20.
- Gia đình Lê Thị Huyền Nga	\$ 20.
- Gia đình Lê Quang Thuần	\$ 20.
- Gia đình Lê Thị Huyền Khanh	\$ 20.
- PTS Đoàn Ngọc Nga	\$ 5.
- Gia đình Hiền Tỷ Lê Ngọc Huệ	\$ 20.
- Th.Sự Nguyễn Thị Ánh – Ng. Thanh Long	\$ 5.
- CTS La Kim Hoa - Trần Quang Sơn	\$ 65.
- HTDP Nguyễn Thùy Trang	\$ 20.
- HTDP Nguyễn Thùy Dung	\$ 20.
- HTDP Nguyễn Thùy Mai	\$ 20.
- HTDP Nguyễn Thùy Diễm	\$ 20.
- HTDP Nguyễn Trung Hưng	\$ 20.
- Huynh Ngô Thành Tâm	\$ 20.
- CTS Nguyễn Văn Rài	\$ 50.
- Hiền Huynh Trí Vương CANADA	\$ 50.
- Hiền Tỷ Lê Kim Tiên	\$ 10.
- Hiền Tỷ Võ Hồng Nga	\$ 10.
- Nhị vι Hiền Tài Minh-Hoàng	\$ 40.
- CTS Phan Văn Châm và Hiền Tỷ	\$ 20.
- Hiền tài Võ Văn Mười	\$ 160.

Trân trọng cảm ơn
Hiền tài Nguyễn Trung Dao



BỘ SÁCH
Bước Đầu Tìm Hiểu
ĐÀO CAO ĐÀI

ĐÃ IN :

- Quyển 1 : Tìm Hiểu Sơ Lược
 Tổ Chức về Hình Thể ĐÀO CAO ĐÀI
Quyển 2 : Khái Niệm về ĐÀO CAO ĐÀI
Quyển 3 : Chánh Thể ĐÀO CAO ĐÀI
Quyển 4 : Tìm Hiểu về TAM THỂ XÁC THÂN
Quyển 5 : TANG LỄ Nơi Hải Ngoại
Quyển 6 : Tìm Hiểu Sơ Lược KINH CÚNG TÚ THỜI
Quyển 7 : KINH TẬN ĐỘ trong ĐÀO CAO ĐÀI
Quyển 8 : CẨM NANG Người Tin Đỗ ĐÀO CAO ĐÀI

SÁCH BIẾU

CHÂU ĐÀO CALIFORNIA
14072 CHESTNUT STREET
Westminster, CA 92683
(714)891-9304

TỘC ĐÀO SAN DIEGO
1041 VISTA OAK PLACE
Chula Vista, CA 91910
(619)216-6916

Bước Đầu Tìm Hiểu
ĐÀO CAO ĐÀI

QUYỂN 7

Tìm Hiểu Ý Nghĩa
KINH TẬN ĐỘ
TRONG ĐÀO CAO ĐÀI

Bản Thảo Gé Sửa Chữa
và Bổ Sung

Hiến tài NGUYỄN TRUNG ĐẠO sưu tầm
Trưởng Nhiệm Giáo Lý
BAN THỂ ĐÀO HẢI NGOẠI
---- Năm 2010 ----