

Nguồn: Caodailhbts.org

<http://baotonchanhphap.net/forum/viewtopic.php?t=19753>

» gửi bởi TinDo » Chủ nhật Tháng 1 05, 2014 8:34 am

ĐẠO TÂM THƯ 14 Jan 4, 2014 by BCH

ĐẠI-ĐẠO-TAM-KỲ PHỒ-ĐỘ (Bát Thập Bát Niên) TÒA-THÁNH TÂY-NINH

ĐẠO TÂM THƯ 14



Kính gửi chư vị lãnh đạo trong Hội Đồng Chưởng Quản (Hội Thánh Phàm Phong) và những người đồng hành, trong cung như ngoài nước.

Thiểu phẩm Lê Sanh Lê Hương Muội, đắc phong từ năm 1968, may duyên được định cư tại Hoa Kỳ, một nước tự do. Rất đau lòng và thương tâm cho quý chư hiền ở trong nước dưới chế độ độc tài đǎng trị!

Kính thưa quý chư hiền, vì xa quê hương, xa tổ đình Tòa Thánh, xa bạn đồng môn, lòng hoài vọng cố hương. Thời gian trôi qua trong thầm lặng không chờ đợi ai, nay đã 38 năm rồi, tuổi đạo cũng như tuổi đời ngày thêm chồng chất, có điều khác nhau tuổi đời ngắn ngủi trong khi tuổi đạo Đức Chí Tôn định thắt ức niên (700,000 năm).

Chúng ta may duyên được làm người, được làm môn đệ của Đức Chí Tôn và lại được ở trong thời kỳ đại ân xá nữa. Nếu qua đi một kiếp sanh với hai bàn tay trắng hay là thất thê, chúng ta có còn cơ hội nữa chăng? “Dễ gì lộn kiếp đặng làm người.”

Là bạn đồng môn, thiểu phẩm xin mạng phép có đổi lời tâm sự chia sẻ:

+ Đổi với quý chư hiền nơi hải ngoại (chức sắc phàm phong), sao chúng ta trong kiếp hiện sanh và đang sống ở vùng trời tự do, không ai bức hiếp buộc ràng, một cảnh quá ư thuận lợi để cho chúng ta hiệp tâm hiệp lực thi thoả tài năng, thi đua công quả phát triển tôn giáo, giữ lời minh thệ, nhưng tiếc thay! Một số huynh tỷ có lẽ càng tự do càng sung mãn, tâm đạo càng lu mờ, trung hiếu mòn hao, nên cam tâm làm tay sai cho cộng sản vô thần lỗi tệ cùng Thầy!

+ Còn trong nước một số Chức Sắc Thiên Phong trong Hội Đồng Chưởng Quản tâm Thánh qui phàm dẫn đầu là hiền huynh Nguyễn Thành Tám cùng một số Chức Việc, đạo hữu quên lời minh thệ

+ Nhưng cũng còn một số Chức Sắc, Chức Việc, đạo hữu “...Linh hồn làm chủ thông tri việc đời...” thực hành câu “Cái khổ của đời mình ước vọng, Cái chê của chúng lại nài cầu.” nghịch hẳn thế tình, hy sinh quyền lợi cá nhân, dám nói lên sự thật Cộng Sản Việt Nam bách hại và đồng hóa tôn giáo Cao Đài để bảo thủ Luật Pháp Chơn Truyền, mặc dù trong lòng bàn tay cộng sản. Bởi họ biết thế gian là cõi tạm vô thường, mọi việc đều không, chỉ có linh hồn là bất diệt, nên họ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, chết là giải thoát,...

Kính thưa quý bạn đồng môn “Cùng nhau một đạo túc cùng Cha.” Chúng ta là anh em cùng dòng máu thiêng liêng, là đồng bào ruột thịt chung Thầy chung tổ quốc. Nay đời biến loạn đạo thất chánh truyền, cơ chuyển thế quá ư nghiêm trọng. Chúng ta thử tìm hiểu tại sao muôn làm môn đệ của Đức Chí Tôn, Hội Thánh buộc phải minh thệ.

“Thề rằng từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đề, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Địa lục.”

**Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Mountain View
5535 W. Ledbetter Dr.**

**Dallas, TX 75236
972-780-4706
lehuongmuoi@daocaodai.org
V/P: LS Lê Hương Muội**

2

Cho thấy lời minh thệ nhập môn cầu đạo là một điều rất quan trọng của người giữ đạo và là lời tuân hứa trọn vẹn tín thành với Hội Thánh cùng các Đấng Thiêng Liêng, một kiếp sanh tội hay phước cũng do lời minh thệ này. Lời minh thệ đối với vô vi tức là Thiên Điều của Đức Chí Tôn và các Đấng, còn đối với hữu hình là giá trị uy tín đối với đạo, đối với Hội Thánh.

Thưa quý chư hiền, ngoài xã hội, nếu thất tín thì không ai trọng dụng, huống chi người có đạo mà lại thất hứa cùng Thầy (Đức Chí Tôn) là “gìn luật lệ Cao Đài”, mà luật **Iệ Cao Đài Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn dạy** “... Bởi cớ mà luật pháp vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng nhau tùy theo phương dung, chẳng thể dùng một mặt luật pháp nào mà thay thế vào một cơ sở khác hành vi cho đặng, cần thì mới lập...

Một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng... Cả thầy Hội Thánh chưa ai đặng ra khỏi ngoại luật... Kẻ nghịch cùng thế đạo, thì trực ngoài xã hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại, còn kẻ nghịch cùng Đạo Pháp thì tội trực ngoại Thánh Thể Chí Tôn hay là có ngày Quyền Thiêng Liêng diệt thác...

Từ năm 1975 đến 2012 chúng ta thấy gì?

A. Cộng Sản Việt Nam tiêu diệt tôn giáo Cao Đài.

Vào năm 1975-1979 họ đàm áp khống chế cải tạo tư tưởng, ra Nghị Quyết số 297 ngày 11-11-1977, Nghị Quyết ngày 13-12-1978 và Nghị Định số 124 ngày 4-6-1980 bãi bỏ toàn bộ các cơ quan trong đạo, chiếm 42/46 cơ sở của Đạo, nghiêm cấm cơ bút, ... 20-9-1979 Mặt Trận Tổ Quốc cáo buộc quí vị tiền bối có công khai Đạo, phản dân, phản quốc, ... rồi áp đặt cái gọi là “Bản Án Cao Đài”, khống chế buộc Chức Sắc ký Đạo Lịnh số 001 ngày 1-3-1979 giải thể Hành Chánh Đạo từ Trung Ương đến địa phương.

Họ lập ra Hội Đồng Quản Lý, rồi lập hiến chương (1997), Hội Đồng Quản Lý sau đổi lại Hội Đồng Chưởng Quản, nay gọi là Hội Thánh (Hội Thánh Phàm Phong).

Cộng Sản Việt Nam họ ra nhiều Quyết Định, Thông Tư, Kế Hoạch buộc người Cao Đài phải làm theo, nhứt là Thông Tư số 2 năm 1999, qui định Chức Sắc từ Lễ Sanh đến Giáo Tông và Hộ Pháp cũng phải do nhà nước chấp thuận.

Do đó tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh hiện nay là của Cộng Sản Việt Nam chứ không phải của Đức Chí Tôn. (Quí chư hiền có nhận thấy điều đó chăng?)

B. Cộng Sản Việt Nam lái công đồng Cao Đài trong và ngoài nước theo định hướng:

Muốn tiêu diệt tôn giáo Cao Đài họ dùng mọi cách, nào đòn áp khủng bố, đánh đập, ... nhưng là con người vốn có riêng tư tưởng và niềm tin, nên rốt cuộc đa số môn đệ Đức Chí Tôn không chịu bỏ Đạo theo Đảng. Họ biết tôn giáo Cao Đài có một hệ thống Hành Chánh Đạo rất chắc chắn, nghiêm minh, hổ lớn hơn một phẩm thì có quyền làm thầy; như tín đồ phải vâng lời Chức Việc Bàn Trị Sự, Chức Việc tuân lời dạy của Chức Sắc, ...

Vì thế họ thay đổi chiến lược, quay sang đồng hóa theo định hướng của họ bằng cách mua chuộc Chức Sắc, Chức Việc, đạo hữu nhẹ dạ, cho họ cuộc sống an bình, ... để làm công cụ phục vụ Đảng, biến tôn giáo Cao Đài trở thành phàm giáo, bằng cách họ đưa đảng viên và những thành phần lỗi lạc với Đức Chí Tôn tham gia vào việc đạo, để chẳng những có quyền sắp xếp tổ chức giáo hội mà còn có thể đứng để vận động cộng đồng Cao Đài tin tưởng vào Đảng, là dùng hình thức tôn giáo lôi cuốn tín đồ theo đường hành đạo trong định hướng của họ.

Từ năm 1997, 2002, 2005 (bổ túc) và 2007 họ ra bốn hiến chương, cho điều lệ cầu phong cầu thăng, nâng cao vai trò Hội Đồng Chưởng Quản đủ tư cách hoạt động khắp nơi, theo sự điều khiển của họ.

Chuẩn bị chu đáo họ đưa cán bộ vào giáo hội Cao Đài, đã có năm lần cầu phong cầu thăng.

1. Năm 1999 đã tấn phong 1468 vị (ngày 23-11-1999).
2. Năm 2002 đã tấn phong ông Nguyễn Thành Tám lên Phối Sư và một số Chức Sắc.
3. Năm 2005 đã tấn phong ông Nguyễn Thành Tám lên Đầu Sư và một số Chức Sắc
4. Năm 2007 Hội Đồng Chưởng Quản đổi danh xưng lại là Hội Thánh và tấn phong một số Chức Sắc.
5. Năm 2012 đã tấn phong 2127 vị.

3

Tổng cộng lần 1 và 5 là 3595 vị, tại Tòa Thánh Tây Ninh trước sự chứng kiến của Ban Tôn Giáo và các cán bộ đảng viên cao cấp của Cộng Sản Việt Nam.

Qua Thông Tư số 2 của Ban Tôn Giáo Cộng Sản, do ông Lê Quang Vinh ký ngày 16-6-1999 đã nói rõ mọi sinh hoạt giáo hội Cao Đài từ tổ chức nhân sự, hội họp, công cử đều do sự quyết định của Đảng Cộng Sản Việt Nam, rồi Hội Đồng Chưởng Quản mới tấn phong.

Mới đây vào ngày 3-4-5-6 tháng 12 năm 2012 cuộc Đại Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh đã công cử đến 2127 vị từ quốc nội ra hải ngoại.

Kính thưa quý chư hiền, chiểu theo **Thánh Linh số 638 Đức Hộ Pháp** dạy: “Đầu toàn Hội Thánh hay là một phần tử của Hội Thánh, tức là một vị Chức Sắc Thiên Phong nào cũng vậy, phải đáng mặt lương sanh đặng vào Thánh Thể của Người chẳng phải là dễ.

Vì vậy mà Chí Tôn phải đem lương sanh ấy vào bức Thiên Phong cho đồng thể cùng chư Thần Thánh Tiên Phật mới đáng làm hình thể của Người, nếu để phàm phong, thì quả nhiên nhân loại đã lăng mạ danh thể của Người. Ấy là tội Thiên Điều không hề dung thứ, mà Thiên Phong chánh vị còn giữ phàm tánh thì lăng mạ danh thể của Người hơn thập bội...”

Theo Thánh Linh trên thì Hội Thánh Phàm Phong tại Tòa Thánh Tây Ninh hiện nay đã lăng mạ danh thể Đức Chí Tôn và đã phạm Thiên

Điều. Còn hiền huynh Nguyễn Thành Tám là Giáo Sư chánh vị mà không giữ lời minh thệ, dẫn đàn em đi sai lệch chơn truyền thì “Luật điều Cổ Phật không chừa tội, Hình phạt Chí Tôn chẳng vị tình.” Và Bát Đạo Nghị Định “...Những chi phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lệnh Hội Thánh thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết bàn môn tả đạo...”

Quả thật y như Thánh Giáo “... Quỉ Vương nó cũng noi chước Thiên Cung lập thành quỉ vị...” Nên Đức Chí Tôn than “...Chẳng mất một con nghiệt cả bầy...”

Dầu thế, nhưng con cũng đồng con. Với lòng từ bi vô lượng của Đức Chí Tôn, nên Ngài dạy rằng “... Các con khá thương hại cho lũ vô tâm ấy mà chẳng nên cưu hờn...”

Thưa quý chư hiền, là bạn đồng môn kính mến nhau, nên có đôi lời tâm sự chia sẽ, rất mong được quý chư hiền suy nghĩ lại, đừng lầm nghe cộng sản mà thất thệ, lỗi đạo cùng Thầy, uổng cho một kiếp sanh may duyên gặp đạo.

Nhận thức được điều ấy, thôi thì hãy quay trở lại đi cũng còn kịp, bằng cách lấy công chuộc tội, là quý chư hiền làm nhân chứng sống, tất cả đồng đứng ra tuyên bố sự thật cho thế giới biết là Việt Nam không có tự do tôn giáo, bằng chứng ở phần A, B.

Hiện tại cao trào đòi dân chủ tự do đã rần rộ lên tiếng khắp nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam, mà các nước yêu chuộng hòa bình, tự do dân chủ đã quan tâm lưu ý ủng hộ.

Tuy nhiên nói thì dễ nhưng việc làm thì không phải dễ, chỉ khi nào quý chư hiền thắng nổi phàm tâm và biết sợ Luật Thiên Điều mới mong vượt qua cơ thử thách khảo thí này.

Thưa quý chư hiền, đòi là khúc quanh của bậc trượng phu, đạo lại biến thiên để hành giả tiến hóa hoặc thái hóa trên đường tu học. Nay tổ quốc lâm nguy, chánh giáo bị tay phàm canh cải, đồng bào phản đối biểu tình nhiều nơi.

Các nhà trí sĩ yêu nước cũng đồng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hãy bỏ điều bốn hiến pháp, lập đa nguyên đa đảng... cho toàn dân được tự do hạnh phúc.

Chủ trương của tôn giáo Cao Đài là nho tông chuyển thể, nhập thế

dùu đời mà “Đạo Đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế.” Bằng hai câu đối trước cửa Tòa Thánh và các Thánh Thất “**Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục, Đài Tiền Sùng Bá Tam Kỳ Cộng Hướng Tự Do Quyền.**” Thì người Cao Đài có bồn phận đem lại hòa bình tự do dân chủ cho toàn con cái Đức Chí Tôn.

4

Vì sứ mạng đạo cứu đời quý vị lãnh đạo tôn giáo liên kết nhau, quý chư hiền cũng nên chung sức để tạo thành một đoàn chiến sĩ tinh thần cùng nhau đánh thức tinh thần nhà cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam, vì đồng bào tổ quốc, vì quyền lợi quốc gia, vì họa xăm lăng phuong Bắc, mà từ bỏ chế độ Cộng Sản vô thần, trở lại chính nghĩa, truyền thống dân tộc, con Rồng cháu Tiên đã có hơn 4000 năm văn hiến, và thực hành theo chánh sách “**Hòa Bình Chung Sống**” của Đức Hộ Pháp “Do Dân, Phục Vụ Dân, Lập Quyền Dân” ấy là “Thuận Nhơn Tâm, Ấc Thuận Trời” cho toàn dân ấm no hạnh phúc hồn theo kịp đà tiến của nhơn loại trên toàn thế giới.

Bằng không chúng ta bất hợp tác “Thuận Thiên Giả Tồn, Nghịch Thiên Giả Vong”. Chế độ nào làm mất lòng dân thì không thể tồn tại, quý chư hiền nên suy nghĩ kỹ để không ân hận về sau!

Kính thưa quý chư hiền, “Vạn sự do Thiên định” lại cũng có câu “Nhơn định thắng Thiên”, nên Đức Thượng Đế dạy, trên cõi tràn này, trong vũ trụ này có hai quyền bằng nhau, là Quyền Thượng Đế và Quyền Vạn Linh. (Quyền Vạn Linh đối với Quyền Chí Linh.) Cho nên nhơn loại cũng có quyền chuyển thế như Thượng Đế vậy. “Trời Người đồng trị.” Nhưng phải tùy nhơn sanh có đồng tâm nhứt trí cùng nhau chuyển thế hay không. “Cứu quốc toàn dân phải trả tài.” (Đức Hộ Pháp) và “Quốc gia có chủ quyền thì nước mới có Đạo.” Đúng vậy chúng ta bị mất chủ quyền, nên Hội Thánh mới bị giải thể, không được hành đạo đúng Luật Pháp Chơn Truyền.

Đức Chí Tôn dạy “Hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho bằng hoặc trỗi hơn mới đắc thắng.” Nay ta muốn bảo tồn nền Quốc Đạo, giữ lời minh thệ thì chúng ta phải tự chủ, tự cường, bất khuất, bất bại trước những gì gọi là chướng ngại vật trên đường hành đạo để giúp chúng ta theo con đường mà Đức Chí Tôn đã vạch “Trảm quỷ Phật còn phải xuống tay.” (Đắc Kỷ thời Phong Thần.)

Chúng ta đừng nghĩ “bất chiến tự nhiên thành” mà ỷ y. Bởi đòi phải ăn mới no, còn đau thì phải uống thuốc mới khỏi, “Đừng cứ muôn

điều đó Chí Linh.” Cũng như Trời đã định mọi người được sự tự do bình đẳng, Việt Nam có nền Quốc Đạo tồn tại đến 700,000 năm, dù Thiên Định vậy mà phải “tận nhơn lực mới tri thiên mạng,” nên người Việt Nam cũng phải định nữa, nhưng cái vấn đề ý chí và đồng tâm.

Nếu người Việt Nam không chung sức chung lòng cùng nhau quyết định thì Trời dù có đủ nhiệm mầu cũng không biết làm sao. Vì “Mạng Trời đã định nhưng phải có sức của các con mớiặng kết quả hoàn toàn.” (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Qu. 1 Tr. 82) và phải “... hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài.” Thế nên còn phải tùy thuộc vào tình huynh đệ giống nòi, tình huynh đệ đồng môn của chúng ta có sống dây giửa con người và con người hay không?

Đã đến lúc “*Thương nhau phải lúc chung vai gánh, Danh giá đừng quên Đạo đừng đầu.*” để bảo tồn nền Quốc Đạo, Quốc Đạo còn thì Tổ Quốc còn, dân tộc còn, chính nghĩa còn. Hiển nhiên chúng ta bị mất quốc thể (lãnh thổ Việt Nam vào tay cộng sản), nhưng tinh thần dân tộc vẫn còn, quốc hồn quốc túy vẫn còn, lá cờ chính nghĩa tự do dân chủ (cờ vàng ba sọc đỏ) vẫn còn, mà còn một cách hùng hồn oanh liệt tung bay khắp bốn phương trời, nơi nào có người Việt Nam thì nơi đó có lá cờ Việt Nam.

Mỗi lá cờ tượng trưng cho một quốc gia, là khí phách, là hồn của dân tộc, nó luôn luôn ngự trị trong mọi con dân (nước Việt) nên người Việt còn, lá cờ Việt Nam còn, tổ quốc còn, Việt Nam tự do dân chủ vẫn còn và còn mãi mãi...

Còn cờ đỏ sao vàng là lá cờ riêng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, không phải lá cờ của dân tộc Việt Nam, đó là lá cờ ngoại lai, độc tài đảng trị, làm cho quốc dân thống khổ.

Bạn đồng môn thương mến, Đức Tôn Sư Hộ Pháp chúng ta đã biết trước việc Đạo và Đời sẽ xảy ra như hôm nay, nên Đức Ngài than “...buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi, Rồi đây ai đến cầm chơn pháp, Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.” Lòng yêu nước thương dân một cách nồng nàn tha thiết của Đức Ngài với bút hiệu “Ái Dân” trên diễn đàn ngôn luận thời Pháp thuộc. Thật quả là can đảm và thách đố, sao chúng ta không theo gương Đức Ngài trong muôn một!

ai khỏi lỗi, biết lạc lầm sám hối tội căn.” Nếu còn chần chờ để khi hồn lìa khỏi xác thì e quá muộn.

Với tấm lòng thành quý mến nhau và cũng theo “Tứ Đại Điều Qui” nên có đôi lời tâm sự chia sẻ, nếu có mộ phạm mong quý chư hiền thông cảm. Cầu nguyện Ông Trên Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban phước lành đến quý chư hiền luôn luôn khỏe mạnh, thân tâm an lạc, nhận định chánh tà vượt qua cơ khảo thí này.

Và đặc biệt cầu xin Đức Tôn Sư Hộ Pháp giáng oai linh “Chuyển cây ma xử đuổi tà trực tinh” hộ trì để phục hưng nền Quốc Đạo đem lại chủ quyền cho toàn dân, y như lời Đức Ngài “Tôi điểm non sông Đạo lẫn Đời.”

Rất mong thay!

Trân trọng kính chào quý chư hiền,
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Mountain View, ngày 15-2 Quý Tỵ (dl: 26-3-2013)

Lễ Sanh Lê Hương Muội.

Nguồn: Caodailhbts.org

TinDo

Bài viết: 37

Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 23, 2011 12:08 pm