

BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NGHỊ-SĨ HỒNG SƠN ĐÔNG  
(TÔN GIÁO CAO DÀI) VỀ VẤN ĐỀ HÒA BÌNH VN  
Trong phiên họp của Hội-Dòng Tôn-Giáo Thế-Giới  
từ 22 đến 24-03-1972 tại Genève (Thụy-Sĩ)

-o-o-o-o-

Kính thưa CHỦ TỌA ĐOÀN,

Kính thưa Quý-Vị,

Trước hết chúng tôi xin bày lời cảm tạ chân thành của  
Chư tín hữu Cao-Dài chúng tôi đối với Hội-Dòng Tôn-Giáo Thế-Giới  
đã nhã ý mời chúng tôi đến dự các phiên họp của Hội-Dòng trong việc  
mưu tìm hòa bình cho xứ sở Việt-Nam chúng tôi.

Chung tôi gửi lời chào mừng đến tất cả Quý-Vị có mặt trong  
buổi họp hôm nay và ước mong chúng ta sẽ thành công trong sứ mạng  
Hoa-Bình của chúng Ta.

Riêng về chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng làm mọi hành động  
thuộc thẩm quyền của chúng tôi, để đạt được mục đích của quý Hội-  
Đồng đề ra.

Kính thưa Quý-Vị,

Cuộc chiến tranh tại Việt-Nam là cuộc chiến tranh dai-dẳng  
và khốc liệt nhất trong thế kỷ 20 này, nó đang vết cạn tài nguyên và  
nhơn lực của dân tộc 2 miền Nam-Bắc, hủy diệt tương lai của các thế  
họ trẻ, làm bế tắc sự phát triển kinh-tế và xã hội.

Tôi tin chắc rằng, Quý-Vị đã thông cảm những khổ đau  
dẫn dắt của chúng tôi, những ước vọng thâm sâu của nhơn dân Việt-Nam  
chúng tôi, là, làm sao sớm tái lập hòa bình cho Việt-Nam và các xứ  
Kampuchea, Lào trong bán đảo Đông-Dương.

Kính thưa Quý-Vị,

Chuyến Hoa-du của Tổng Thống NIXON trong tháng 2 năm  
1972 vừa qua, đã mở một giai đoạn mới trong sự bang giao giữa Khối  
Cộng-Sản và Thế giới Tự do, và sẽ giảm bớt sự gay gắt của các cuộc tranh  
chiến vì ý thức hệ và chế độ xã hội.

Nếu Hoa-Kỳ và Cộng-Hòa Nhân-Dân Trung-Hoa đã xóa bỏ  
được 22 năm thù nghịch, thì sự hòa giải giữa người Việt-Nam cũng một  
giống giống với nhau, như định phải thực hiện được.

Và lẽ, từ ngày có lịch sử đến nay, không một trận giặc nào mà không có kết thúc.

Trong tinh thần bác ái, và công bình, chúng tôi rất đau lòng mà thấy mỗi ngày nhiều thanh niên ưu tú hai miền phải ngã gục dưới lầu bom đạn của đám bùn. Đáng lẽ họ phải hưởng được những sự phát triển của khoa học, trái lại họ là những nạn nhân không tên tuổi của những gì mà chúng ta gọi là văn minh.

Sở dĩ hôm nay chúng ta phải bận tâm ngồi lại để tìm những giải pháp thích nghi, mong giải quyết chiến tranh Việt-Nam là gì trước kia các nhà Lãnh Đạo quốc gia trên thế giới không lưu ý đến sáng kiến Hòa-Bình của Đức Hộ Pháp PHẠM CÔNG TÁC, Giáo Chủ Đạo Cao-Dài đã đề xướng giải pháp Hòa-Bình chung sống vào năm 1956, và tiên đoán dân tộc Việt-Nam không tránh khỏi cảnh chiến tranh tàn khốc giữa hai miền Nam-Bắc mà chúng ta phải chứng kiến ngày nay.

Hàn vây, sau khi các Cường Quốc, do Hiệp định Genève 1954, đã tự ý chia hai đất nước Việt-Nam chúng tôi ra hai miền Nam Bắc với hai thể chế khác nhau, bất chấp quyền dân tộc tự quyết, nên Đức Hộ Pháp PHẠM CÔNG TÁC, Giáo Chủ Đạo Cao-Dài đã lập tức rời bỏ 2 triệu ruồi tin đồn, tự lưu đày lên tạm ngự (réfugié politique) tại Kampuchia hứa dùng ngoại sự tranh chấp giữa 2 miền Nam Bắc để giữ trung lập, đưa ra bản cương-lĩnh HOÀ-BÌNH CHUNG SỐNG đã ngày 26.3.1956, đã chính thức gửi đến Chủ-Tịch Hồ-Chí-Minh và Tổng Thống Ngô-Dinh-Diệm Chánh Phủ 2 miền Nam Bắc, và gửi đến Liên Hiệp Quốc cùng các Cường Quốc trong hai khối Cộng-Sản và Tự Do, và các nước lân bang của Việt-Nam.

Nhưng tiếc thay tiếng gọi đây bí và sáng suốt ấy không được Quý-Vị lãnh đạo các Cường Quốc lưu ý và đáp ứng nên khiến cho trên một triệu dân Việt-Nam và 50 ngàn quân Đồng minh phải bỏ mình nơi chiến địa và hàng triệu nhà cửa cùng tai sản dân tộc Việt-Nam làm mồi cho ngọn lửa chiến tranh tàn khốc, và làm cho chúng ta phải bận tâm hồi hộp hôm nay.

Tuy nhiên, bản cương-lĩnh HOÀ-BÌNH CHUNG SỐNG của Đức Hộ Pháp PHẠM CÔNG TÁC đề xướng vào năm 1956 cũng chưa phải hoàn toàn vô dụng.

Tôi xin mang phép đề trình hồ sơ và bản cương-lĩnh HOÀ-BÌNH CHUNG SỐNG lưu Quý Liệt vị hoan hỉ nghiên cứu và nhận xét. Nếu đường lối HOÀ-BÌNH CHUNG SỐNG này còn hữu ích trong việc vẫn hồi Hoà-Bình, cho Việt-Nam thì xin Quý Liệt vị dùng uy-thể đã sẵn có, để can thiệp ngay với chính quyền Hoa-Kỳ, Nga, và CHNDTH cũng chính quyền 2 miền Nam Bắc Việt-Nam.

Đồng thời tôi cũng xin trình lên Quý liệt vì là vào năm 1956-1957, hằng ngàn Chức Sắc và tín hữu Cao-Dài đã bỏ mình trong ngục thất và bị giam cầm ở các khám đường cũng vì thực hiện đường lối HÒA-BÌNH CHUNG SỐNG này, thi hôm nay không có lý do gì mà Hội-Thánh Cao-Dài Tòa Thánh Tây-Ninh lại từ chối đường lối ấy, nếu được Quý liệt-vi lưu ý và kêu gọi đến.

Vậy với niềm tin là, dùn lị hiềm đến đâu, chúng ta cũng có thể tìm kiếm được một phần đất thỏa hiệp, chúng tôi xin gop nhung ý kiến sau đây vào 4 vấn đề của Hội-Dòng TÔN GIÁO THẾ GIỚI đặt ra, để thảo luận, và vị trí của Đạo Cao-Dài trong cuộc tranh chấp đã kéo dài hơn 1 phần tư thế kỷ này và sau cùng là phần dự phong chương trình hậu chiến.

#### I. BỘN VẤN ĐỀ THẢO LUAN CỦA HỘI DỒNG TÔN GIÁO THẾ GIỚI ĐẶT RA.

1. Làm thế nào để xây dựng tài nguyên trí thức của Phật-Giao và Thiên-Chúa-Giao như là một hình thức để hòa giải.

1. Thiên Chúa-Giao và Phật-Giao nên giải thích cho miền Bắc rõ là không có lợi mà kéo dài cuộc chiến tranh. Quân Đội chiến đấu của người Mỹ sẽ không còn ở miền Nam thi Quân Đội Bắc-Việt cũng nên rút hết về miền Bắc. Thiên Chúa-Giao và Phật-Giao nên dùng ánh hường của mình mà yêu cầu đổi miến không nên tiếp tục, chống đối nhau, nhứt là hai miến phải nhìn nhận sự có mặt lẫn nhau và chấp nhận đối thoại với nhau.

Điều cần lưu ý là trong thời gian qua Thiên Chúa-Giao và Phật-Giao tại Việt-Nam có ít nhiều thành tích chống Cộng hoặc chống đối Chánh Quyền VNCH, thi hôm nay cần phải xây dựng lại một khôi tinh thần duy nhứt ôn hòa hơn, mới mong thâu thập kết quả tốt đẹp trong vai tuồng trung gian hòa giải.

2. Làm thế nào cho các Tín-đò Phật-Giao và Thiên-Chúa-Giao có thể hợp tác với nhau và với những người theo đạo giáo khác để sửa đổi xã-hội.

2. Phật-Giao cũng như Thiên-Chúa-Giao trong sứ mạng hòa giải hai miến (dầu cho hai miến đều có thể chế khác biệt) cần nên hợp tác chặt chẽ với nhau cũng như hợp tác với tất cả các đạo-giao khác

nếu họ có ý muốn và có đồng quan điểm với Phật-Giao và Thiên Chúa-Giáo, chẳng hạn như Hội Đồng Tôn Giáo Việt-Nam (trụ sở đặt tại 104 Hai bà Trưng Saigon) mà Quý Hội đã từng liên lạc trong việc cứu trợ đồng bào bị bão lụt ở miền Bắc Việt-Nam.

Muốn cho sự hợp tác được cụ thể, hai Đạo Giáo kề trên nên thành lập một Ủy ban liên tôn, đặt trụ sở tại một nơi nào không có liên hệ đến việc tranh chấp ở VN và đặt nhiều Tiểu ban ở mỗi miền Nam và Bắc để hoạt động trong mọi lãnh vực và giúp đỡ hai miền hiểu biết nhau hơn.

Làm thế nào để sử dụng giá trị  
tự sự của Phật Giáo và Thiên Chúa  
giáo để dự phản vào sự phát triển của  
hội.

Vai trò của Hội Đồng Tôn Giáo  
hỗn Giới đối với nguyện vọng của  
nhà Dân Tộc ở Đông Dương

3. Muốn thay đổi một xã hội trong đường ngay  
lẽ phải, không có gì hơn là làm gương, nhưng  
vị theo đạo Thiên Chúa, đạo Phật và các đạo  
khác nhút là Quý vị tu sĩ phải có hành động  
gương mẫu, đầy lòng bác ái từ bi với da vó  
tư công chánh, đặt quyền lợi Quốc gia-Dân  
tộc lên trên quyền lợi riêng tư để phàng sự  
cho toàn dân VN và cho nhân loại tiến đến  
chơn thiện my.

Giá trị của đạo giáo đối với nhơn  
dân chỉ ở chỗ đó và ở chỗ đó mà thôi.

4. Đối với Hội Đồng Tôn Giáo Tự Ni theo  
quan niệm của chúng tôi, thì Hội Đồng có  
thể dùng ảnh hưởng của Hội Đồng sản có đối  
với các Chánh phủ ở Đông Dương để khuyên cáo  
họ trong việc kiến tạo Hoà bình và nâng cao  
đời sống của người dân bồn xíu hơn là chắp  
nhận làm con cờ của các siêu Cường Quốc.

#### VI TRÍ CỦA CAO DÀI GIÁO :

Nền DAI ĐAO TAM KỲ PHÒ ĐỘ tức CAO DÀI GIÁO được khai  
ting tại đất nước Việt-Nam từ năm 1926 cho đến nay không có lúc nào chững  
tio động, nhưng chư tín hữu Cao-Dài không bao giờ xao lâng bôn-

phản công dân đối với quốc gia chung tộc, chẳng hạn như vào năm 1942  
chư tín hữu Cao-Đài đã từng cộng tác với quân đội Nhật-Bồn để đảo chánh  
nhà cầm quyền thuộc địa Pháp ngày 9.3.1945.

Vì ý thức được trách nhiệm và bôn phận của mỗi tín đồ, nên  
trước khi sáp có cuộc tranh chấp ánh hưởng của hai khôi Công-Sân và  
Tư-Bầu bùng nổ trên đất nước VN, vào năm 1956 Đức Hộ Phap PHAM-  
CONG-TAC, Giáo Chu Đạo Cao-Đài đã âm thầm rời xa 2 triệu ruồi tín-  
đồ để tự lưu vong (réfugie politique) lên nước Kampuchea để đề xương.

\* CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH SỐNG CHUNG " do Dân, phục vụ Dân và Lập-  
Quyền Dân. Chánh sách này hoàn toàn trung lập, không theo Nga, CHNDTH,  
và cũng không theo Hoa Kỳ, mà chỉ tìm cách mở đường cho miền Nam  
Bắc gặp nhau để thương lượng Hòa-Bình. Chánh sách đứng trên nền tảng  
dân tộc, áp dụng luật bao ai và công bình để đem lại một nền Hòa-Bình  
và hạnh phúc cho toàn dân.

Trong tình thế hiện tại, tín hữu Cao-Đài rất vui mừng được  
hợp tác cùng các Tôn Giáo ban để tìm một đường lối dân đến Hòa-Bình lâu  
dài cho VN và luôn cả các quốc gia láng giềng như Kampuchea và Lào.

Sự hợp tác này cần phải chân thật, vô điều kiện và vô giới  
hạn, không một án y gì lợi dụng lẫn nhau hay là thỏa díp tranh thủ quyền lợi  
riêng re cho mình.

Việc hợp tác tất cả các Tôn Giáo có mặt tại VN thành lập  
một lực lượng tinh thần duy nhất để có đủ năng lực và uy tín đứng ra hoà-  
giai 2 miền Nam Bắc một cách vô tư và bất vụ lợi là một việc rất đáng  
khuyên khích.

Theo thiển kiến của tôi thì chiến tranh VN phải chấm dứt  
thật sự bằng cách :

1. Ngưng bắn toàn diện và trao trả tức khắc tù binh.

2. Tất cả Quân Đội ngoại nhập cùng vũ khí phải rút về lãnh  
 thổ của mình.

3. Mỗi miền Nam cũng như Bắc được tự do giữ thể chế của  
mình, giữ trọn chủ quyền của mình, và không được can thiệp hay xâm phạm  
chủ quyền của miền kia.

4. Những thành phần vô trang hay không vô trang của MTGPMN  
có thể trở về chung sống với miền Nam hay miền Bắc tùy theo chí hướng.

5. Hai bên cam kết không trả thù, cùng nhau ký kết một hiệp  
ước bát khâ xâm phạm (pacte de non agression) giảm quân số đồng nhau,  
và chọn một nơi hội nghị 2 miền Nam Bắc để trực tiếp giải quyết vấn đề VN

.....

giữa người VN và trên đất nước VN như Thành-Địa Tòa Thánh Cao-Dài Tây-Ninh chẳng hạn nơi mà tín hữu Cao-Dài đã để nhiều xương máu tột điểm giải pháp Hoà-Bình chung sống từ năm 1956.

Năm điều kiện nêu trên phải được sự bảo đảm của Quốc-Tế, và nghiêm chỉnh thi hành thi 2 miền Nam Bắc bắt đầu thương lượng với nhau để trao đổi kinh-tế, văn-hóa v...v...

Trong một thời gian sau, có thể từ 5 năm hoặc 10 năm hay lâu hơn nữa 2 miền Nam Bắc thương lượng để thông nhút lãnh thổ bằng một cuộc Tổng Tuyển Cử áp dụng cho 2 miền theo đường lối tự do dân chủ,

Đặc biệt của tín hữu Cao-Dài là hàng chủ trương thực hiện cho kỹ được dân chủ thực sự, mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã giáng dạy khi khai sáng nền Đại-Đạo Tam-Ký Phổ-Độ từ năm 1926 :

" Cao-Thượng Chí-Tôn Đại-Đạo Hòa-Bình Dân-Chủ Mục,

" Đại Tiên Sùng Bá Tam-Ký Cộng-Hưởng Tự-Do Quyền.

tức là cấm đối mọi hành động có tánh cách bức bách dân chúng.

### III. - DỰ PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH HẬU CHIẾN :

Ngoài việc tìm kiếm Hoà-Bình cho Tổ-Quốc VN Cao-Dài Giáo còn đi xa hơn nữa bằng cách dự phòng một chương trình hậu chiến đặt trên công bằng xã-hội và phát triển di-du-hoa.

Chiến tranh đã tàn phá miền Nam chúng tôi trên một phần tư thế kỷ khiến cho xã-hội bị xáo trộn rất nhiều, nhất là đời sống ở nông thôn trở nên bất định (instable). Một số lớn đồng bào phải bỏ làng mạc xa xôi để chui rúc về thành thị, nơi mà đời sống hoàn toàn già tạo, nghèo giầu lận lòn, tốt xấu khó phân biệt.

Cao-Dài Giáo chủ trương đoán nhận, khi thanh bình được vãn hồi ở miền Nam, những người không thể trở lại mảnh ruộng xưa của họ, nhưng cũng không tiếp tục được đời sống ở thành thị.

Đây là chính sách đồng hóa (Readaptation) áp dụng luôn cho những quân nhân phải rời quân ngũ.

Tất nhiên là Cao-Dài Giáo sẽ hành động tùy theo khả năng của mình và cũng vui lòng đoán nhận sự hợp tác của các Tôn Giáo cùng sự giúp đỡ của tư nhơn cũng như của Chánh Quyền.

Cao-Dài Giáo chủ trương Bác-Ái và Công Bình cho nên trong chính sách đồng hóa, Đạo không phân biệt hạng người mà chỉ nhìn những

