

L.T.S : Để giúp đồng đạo biết thêm tình hình Đạo Sư ở bên nhà và đồng thời để chúng ta có vài phút suy tư, bây giờ chúng ta phải làm gì ? QUI-NGUYỄN xin đăng trọng biên bản buổi họp ngày 6-3-97 tại Huyện Hòa-Thành Tây-Ninh.

BẢN GHI ĐỂ LUU NIỆM

Buổi họp tại Hội-Trường huyện Hòa-Thành lúc 8giờ sáng ngày 05/3/97 (27/01/Đinh-Sửu) dưới sự chủ-tọa của Chánh-Quyền Tây-Ninh.

- 1.- Ông NGUYỄN-VĂN-THỐNG, Chủ-Tịch Mặt Trận Tổ-Quốc Tỉnh
- 2.- Ông Mười THƯƠNG, Ban Tôn-Giáo Tỉnh
- 3.- __ HUỲNH-VĂN-ĐEP, Chủ-Tịch Mặt Trận Tổ-Quốc Huyện
- 4.- __ NGUYỄN-HÒA-TÂM, Phó Chủ-Tịch U.B.N.D. Huyện
- 5.- __ ĐỖ-THUYỀN, Ban Tôn-Giáo Huyện
- 6.- __ Đại-Úy NGUYỄN-VĂN-CAI, Phòng Công-An Huyện

Thành phần tham dự: Chức-sắc Cửu-Trùng-Đài, Hiệp-Thiên-Đài, Phước-Thiện cùng chư chức-việc và Đạo-Hữu Nam, Nữ. Phỏng định trên dưới 60 người (Danh sách kề sau).

Khai hội, Ông Chủ-Tịch M.T.T.Q. HUỲNH-VĂN-ĐEP tuyên-bố lý-do:

Ngày mai trong Tòa-Thánh có phiên họp gọi là Đại-Hội Đại-Biểu cơ-sở ba tầng toàn tỉnh Tây-Ninh. Xét thấy có một số chức-sắc, chức việc không nhất trí với HỘI-ĐỒNG CHƯƠNG-QUẢN, nên nay tôi mời quý vị đến đây để tiếp tục học-tập chủ-trương, chánh-sách của Đảng, Nhà Nước đối với Tôn-Giáo CAO-ĐÀI TÂY-NINH mà quý vị còn vướng mắc một số điều chưa được thống-nhất. Tôi tạo điều-kiện để quý vị đưa khúc-mắc đó ra giải quyết. Tôi xin nhường lời lại cho anh Năm THỐNG, Chủ-Tịch M.T.T.Q. Tỉnh.

Chủ-tịch NGUYỄN-VĂN-THỐNG: Xin mời quý vị có ý kiến.

1/ Ông LÊ-NGỌC-LƯỢM: Trước hết tôi xin hoan-nghinh tinh-thần của cụ ĐỖ MƯỜI Tổng Bí-Thư Đảng C.S.V.N. từ Hà-Nội bay vào Tòa-Thánh, đến viếng ĐẠO CAO-ĐÀI chúng tôi. Cụ ban cho ĐẠO CAO-ĐÀI một Pháp-Nhân thật quý giá, vô cùng quan-trọng. Cụ đã ghi vào sổ vàng lưu niệm:

((Tôi hoan nghinh tinh-thần yêu nước và truyền thống đấu tranh bất khuất kiên-cường của đồng-bào Tây-Ninh trong đó có Chức-sắc và Tín-Đồ CAO-ĐÀI có nhiều công-lao trong sự-nghiệp đấu tranh giành Độc-Lập, Tự-Do của Tổ-Quốc.))

Cũng như khi giải-phóng xong, Ông Ba CÁC, Chủ-Tịch M.T.T.Q. tỉnh đến Hội-Trường Thống-Nhứt Nội-Ô của Đạo, đọc bài diễn-văn nêu cao tinh-thần yêu nước của các bậc Tiền-bối và toàn Đạo. Chúng tôi quá sung-sướng và phấn-khởi, đem hết tinh-thần đoàn-kết giữa Đạo và Đời.

Nào ngờ ngày 20/9/1978, Mặt Trận Tổ-Quốc Tỉnh Tây-Ninh lại có bản án, lên án ĐẠO CAO-ĐÀI là phản quốc, phản dân. Trong bản án có tên Thầy của chúng tôi là Đức HỘ-PHÁP, Đức QUYỀN GIÁO-TÔNG . . .v . . .v . . . Tố cáo cũng Chánh-Quyền, xử lý cũng Chánh-Quyền.

Như vậy việc làm của Chánh-Quyền tỉnh Tây-Ninh có chí công vô tư như lời Bác Hồ dạy không??- Hay là dẫm chân lên cơ-quan Tư-Pháp?_ Nếu ai phản-ảnh và phê-phán thì bị trù dập thẳng tay và còn cho vào ngục là khác. Ngoài ra còn tham-nhũng lấy của công làm của tư, bằng chứng chúng tôi thấy như ông Năm THỐNG đây, trước kia là Phó Chủ-Tịch nay là Chánh Chủ-Tịch đã gỡ cái máy Đại-Nông ở Trí-Huệ-Cung đang chà lúa, chở đi đâu không biết. Thêm nữa, cán-bộ QUỐC lấy cái máy cày và giữ luôn nhà máy ép mía, chở đi đâu cũng không rõ. Vừa rồi tôi có gởi đơn đến Hà-Nội tố-cáo điều này, tôi xin đọc nguyên văn cho toàn hội nghe (Đọc bản sao đính kèm).

((Giờ đây, Tôi ước mong sao Chánh-Phủ giữ dạ vô-tư mà cứu xét cho Đạo chúng tôi được nhờ. Thật ra từ ngày giải-phóng đất nước đến nay, Đạo Cao-Đài bị Chánh Quyền Tây Ninh chèn ép từ vật-chất lẫn tinh-thần, không có hướng điều gì gọi là Độc-Lập_Tự-Do_Hạnh-Phúc.))

2/_Sĩ-Tài PHÙNG-VĂN-PHAN: Thể theo lời của Ông Chủ-Tịch M.T.T.Q. Huyện, chúng tôi rất cảm ơn Ông có lòng chiếu-cố đến chúng tôi là thành phần bảo-thủ Luật-Pháp chơn-truyền của nền ĐẠI-ĐẠO nên ra thơ mời đến học-tập về chánh-sách chủ-trương của Đảng và Nhà Nước đối với CAO-ĐÀI Tây-Ninh. Trước khi tháo gỡ những vướng mắc đó thì trong phiên họp-tập này cần đi sâu vấn-đề chủ-trương, chánh-sách tôn-trọng Tự-Do Tín-Ngưỡng của Đảng và Nhà Nước hơn nữa. Theo tôi hiểu việc tín-ngưỡng là nhu-cầu cần-thiết về mặt tinh-thần của công-dân có Đạo nên Đảng và Nhà Nước mới có chánh-sách tôn-trọng tự-do tín-ngưỡng chung cho các Tôn-Giáo. Mỗi Tôn-Giáo đều có Luật-Pháp, Chơn-Truyền, giáo-lý không giống nhau. Chúng tôi yêu cầu Chánh-Quyền và Mặt Trận cho chúng tôi biết dựa vào cơ-sở nào để thực-hiện việc tôn-trọng tín-ngưỡng cho mỗi Tôn-Giáo.

Chúng tôi đề nghị quý vị vui lòng ghi câu hỏi này để trả lời cho chúng tôi biết. Đó là đề tài tháo gỡ những vướng mắc trong hội-nghi này.

3/_Bà PHẠM-THỊ-XUYỄN: Tôi đồng ý lời phát biểu của ông LÊ-NGỌC-LƯỢM và ý-kiến Sĩ-Tài PHAN, dầu tôi có nói lên cũng thế thôi.

Bây giờ tôi xin hỏi Chánh-Quyền về phần ba em:

- 1._ DƯƠNG-XUÂN-LƯƠNG
- 2._ VO -VĂN-LIÊM
- 3._ TRẦN-VĂN-KHOA

Lý-do gì Công-An bắt giam giữ đã tám tháng mà không giải-quyet gì hết. Tôi có làm đơn lên Chánh-Quyền xin ở tù thế cho ba em. Chánh-Quyền trả lời với tôi rằng: ((Ba người này làm chánh-trị mà bà dám xin ở tù thế?)). Tôi trả lời: Nếu ba em này làm chánh-trị, tôi xin làm tờ cam-kết với Chánh-Quyền, trước luật-pháp tôi chịu tử-hình cũng được. Tôi biết ba em vì nghiệp Đạo, ba em cùng các anh em làm kiến-nghị đưa lên Hội-Đồng Chưởng-Quản mở cuộc Hội. H.D.C.Q. ôm kiến-nghị đưa ra Chánh-Quyền Công-An, nhờ Đại-Tá VINH trị, mượn bàn

tay của Chánh-Quyền để sát phạt con cái Đức CHÍ-TÔN. Đại-Tá VINH không nhận, trả lại cho H.Đ.C.Q. xử lý. Chánh-Quyền bảo tôi phải nghe H.Đ.C.Q.. Tôi trả lời H.Đ.C.Q. chạy theo Bàn-Môn Tả Đạo, bỏ luật Đạo, vì vậy tôi không tùng. Tôi trả lời trước mặt anh Năm THỐNG, Chủ-Tịch MTTQ. Tôi không chấp-nhận H.Đ.C.Q. ra Hiến-Chương vì Hiến-Chương của H.Đ.C.Q. không đủ tư-cách. Tôi đồng ý Hiến-Chương cũ vì Hiến-Chương ấy có đủ tư-cách vì có chức sắc Hiệp-Thiên-Đài, có đủ ba Đài, đúng theo luật. Còn Hiến-Chương của H.Đ.C.Q. lập ra xóa bỏ cơ-bút cho nên tôi không đồng ý. Hồi nhứt kỳ, nhị kỳ đều nương theo tay phàm cho nên sai chơn-truyền. Ngày nay Đức CHÍ-TÔN xuống đất nước Việt-Nam dụng cơ bút không cậy tay phàm nữa. Những vị có áo-mão do đâu mà có?_ Phải do cơ-bút không?_ Nếu H.Đ.C.Q. không nhìn cơ-bút, cho là giả, vậy quí Ngài lột áo-mão ra đi bởi áo-mão này do Đức LÝ ĐẠI-TIÊN ban cho mà không nhìn cơ-bút.

4/ Lễ sanh THƯỢNG-THIÊN-THANH: Trước hết tôi xin cảm ơn Ông Chủ-Tịch U.B.N.D. và Ông Chủ-Tịch M.T.T.Q. Huyện Hòa-Thành có nhả ý tổ chức phiên họp này để triển khai nghị quyết số 24 của Bộ Chánh-Trị giúp chúng tôi hiểu rõ chủ-trương và chính-sách mới của Đảng và Nhà Nước đối với tôn-giáo CAO-ĐÀI Tây-Ninh hiện nay và cho phép chúng tôi nói lên cảm nghĩ của mình trước tình-hình mới.

Như ông Chủ-Tịch M.T.T.Q. tinh đã nói: Chánh-Phủ sẽ cấp Pháp-Nhân cho tôn-giáo CAO-ĐÀI phái Tây-Ninh trong vài ngày tới đây, tuy nhiên H.Đ.C.Q. phải xây dựng Hiến-Chương theo chiều hướng:- Đạo CAO-ĐÀI xóa bỏ cơ bút vì cơ-bút là giả, dị-doan.- Giáo-quyền CAO-ĐÀI chỉ còn hai cấp vì năm cấp là bộ máy hành-chánh dùng để kèm kẹp quần-chúng nhân-dân có tín-nugõng. CAO-ĐÀI Tây-Ninh cũng chỉ là một chi phái như các chi phái khác v...v...

Tôi có mấy điều thắc-mắc xin nêu ra đây nhờ quí vị giải đáp cho:

_ Xóa bỏ cơ bút.- Như quí vị đã biết Đạo CAO-ĐÀI có mặt trên Địa-cầu này là do cơ-bút. Nhờ cơ bút mà nhơn-loại biết được Ông TRỜI mở Đạo phồ-độ lần thứ ba. Đất nước Việt-Nam được Ông Trời chọn làm Thánh-Địa. Nhờ cơ bút mà dân-tộc Việt-Nam có được mối Đạo Trời để tín-nugõng sùng bái và vùng đất rừng thiêng nước độc của tỉnh Tây-Ninh có được một kỳ-quan là Tòa-Thánh, hằng ngày có hàng trăm khách đù các sắc dân trên thế-giới tới tham-quan tìm hiểu Đạo CAO-ĐÀI.

Tuy sanh sau có muộn, chỉ hơn 70 năm thôi, so với Phật-Giáo có trên 2.500 năm và Thiên-Chúa Giáo gần 2.000 năm, hiện nay tín-đồ CAO-ĐÀI có mặt trên khắp thế-giới, đó không phải là điều hành-diện lớn-lao xứng-đáng cho dân-tộc Việt-Nam với các nước hay sao?

Theo lời của Ông Chủ-Tịch, thời-gian tới đây, Chánh-Phủ sẽ cấp Pháp-Nhân cho Đạo CAO-ĐÀI mà Đạo CAO-ĐÀI hình thành là do cơ bút. Cán-bộ lại cho cơ-bút là giả, là mê-tín dị-doan, như vậy Chánh-Phủ công-nhận Đạo giả, cũng mê-tín dị-doan nữa hay sao? Chúng tôi không đồng ý lời kết luận thiếu khách-quan, thiếu nghiên-cứu thực-tế hay Ông Chủ-Tịch

không dám nhìn thẳng vào sự thật hoặc suy diễn sai sự thật, một thực thể khách-quan để cho Chánh-Phủ có cái nhìn sai lệch về Đạo CAO-ĐÀI.

Chúng tôi chỉ dụng cơ-bút lúc cần-thiết. Khi không cần-thiết thì không xử-dụng. Chúng tôi không đồng ý xóa bỏ cơ-bút của Đạo CAO-ĐÀI vì chúng tôi không phải là người qua sông rút cầu hay ăn cháo đá bát.

Giáo-quyền chỉ còn hai cấp.- Trước đây mấy chục năm, người Pháp và người Mỹ cũng đã áp đặt rằng giáo-quyền năm cấp của Đạo CAO-ĐÀI là lập một chánh-phủ trong chánh-phủ để chống lại thực-dân đế-quốc của chúng. Chúng dùng những từ-ngữ chánh-trị gán ép cho tôn-giáo CAO-ĐÀI có cớ để triệt tiêu Đạo CAO-ĐÀI mà không bị thế-giới lên án.

Mấy mươi năm nay, nước nhà đã độc-lập, người dân được tự-do, cán-bộ cũng lập lại câu nói của người Pháp và người Mỹ đã áp đặt cho Đạo CAO-ĐÀI còn gán ép thêm giáo-quyền 5 cấp của Đạo CAO-ĐÀI là bộ máy hành-chánh dùng để kèm-kẹp quần-chúng có tín-ngưỡng v...v.... để rồi quý Ngài cắt xén đi 3 cấp chỉ còn hai thôi, Nhà Nước mới cấp Pháp-Nhân.

Đặt một giả-thuyết, nếu có một lão già giàu có nào đó nói với một đứa trẻ con:((Nay thằng nhỏ, sao mày giống tao quá, mày hãy cắt bỏ vài bộ-phận trên cơ-thể cho khác tao một chút đi, tao sẽ thưởng vàng bạc cho mày và cấp giấy khen nữa)). Quý vị thử nghĩ coi đứa con nít kia có bằng lòng chịu cắt bỏ vài bộ-phận trên người nó để nhận thưởng và giấy khen không? Và quý vị có cảm nghĩ gì về thái-độ của ông già triệu phú ma mảnh ác đức kia??

CAO-ĐÀI Tây-Ninh cũng là một chi-phái như các chi-phái khác._ Thưa Ông Chủ-Tịch, cỏ cây còn có gốc có ngọn, thú vật thì có đầu có đuôi, ĐẠO CAO-ĐÀI hiện có nhiều chi-phái. Từ trước đến nay, các chi phái đều xem Tòa-Thánh Tây-Ninh là gốc của Đạo CAO-ĐÀI mà nay Nhà Nước và cán-bộ xem CAO-ĐÀI Tây-Ninh như là một chi-phái khác. Vậy xin Ông Chủ-Tịch giải giúp xem cái gốc của Đạo CAO-ĐÀI ở đâu?

Tôi còn một điều thắc-mắc thứ tư nữa là, như Ông Chủ-Tịch đã nói: Chánh-sách mới của Đảng và Nhà Nước là cấp Pháp-Nhân cho Đạo CAO-ĐÀI phái Tây-Ninh nhưng buộc CAO-ĐÀI phái Tây-Ninh phải xóa bỏ cơ-bút, chịu giáo-quyền còn hai cấp và cũng là một chi phái như các chi phái khác thì Nhà Nước mới cấp pháp-nhân.

Đã ba lần chúng tôi dự học-tập, cán-bộ đều triển-khai như vậy. Tôi có nêu xin Ông Chủ-Tịch chứng-minh bằng văn-thư như chỉ thị hay thông báo gì đó của Nhà Nước để chứng chắc rằng: chủ-trương của Đảng và Nhà Nước buộc CAO-ĐÀI phái Tây-Ninh phải chấp hành điều-kiện kia là thật sự do Nhà Nước chủ-trương, nhưng Ông Chủ-Tịch không xuất trình được các văn-kiện mà nhân-dân đòi hỏi.

5/.-Ông NGUYỄN-VĂN-CHƯƠNG.- (Trí-Huệ-Cung).- Tôi thắc-mắc là trước đây có năm vị Đạo bị bắt:

- VĂN-HÒA-VUI
- LÂM-THẾ-THANH
- ĐỖ-HOÀNG-GIÁM (Sĩ-Tài)
- HỒNG-MINH-ÁNH
- NGUYỄN-THỊ CÚC

cũng vì đứng ra đòi hỏi xin trả tài-sản của Đạo mà Nhà Nước tịch thâu, song khi ra Tòa không biết Nhà Nước buộc tội gì, lại giam người ta nay đã sáu năm, không thả. Cũng như ba em LUÔNG, LIÊM, KHOA cũng vì Đạo mới đứng lên đòi hỏi mở Đại-Hội Hội-Thánh, rồi cũng bị bắt. Đã tám tháng cũng không trả tự-do.

Tôi hoan-nghinh tinh-thần của anh, chị, em đã phát biểu vừa rồi. Yêu-cầu Chánh-Quyền trả tự-do cho mấy người này.

6/.- Truyền-Trạng TRƯỜNG-NGỌC-NAM.- Hôm nay tôi hân-hạnh được anh Sáu Chủ-Tịch M.T.T.Q. Huyện mời dự phiên-họp giúp đỡ cán-bộ tỉnh, huyện để trao đổi với tôn-giáo CAO-ĐÀI mà cán-bộ tỉnh đã phô-biến. Cảm nghĩ của riêng tôi mong rằng những nghị-quyết hay chỉ thị của Nhà Nước ban hành cần được cán-bộ triển khai rõ-ràng. Những nghị quyết hay chỉ thị đó cần có văn bản chánh-thức. Chánh-sách dầu hay nhưng cán-bộ triển-khai dở thì sự tiếp thu của người dân sẽ không được đầy đủ, sợ e có những sự ngộ nhận rằng đó là những ý kiến cá-nhân của Anh Năm THỐNG hay Anh Chín THƯƠNG nói ra mà thôi.

Thưa quý vị, chúng ta từng tranh-đấu cho dân-chủ thì cũng đừng làm điều gì mất dân-chủ. Tôi cũng mong rằng, trên cương vị của Anh Năm cũng như Anh Chín, có đủ điều-kiện giúp đỡ soạn-thảo Hiến-Chương phù hợp với tâm-tư nguyện-vọng của toàn Đạo. Tôi mong rằng Hiến-Chương này đi đúng chơn-truyền luật-pháp, dân-chủ hơn, rộng-rãi hơn, cởi mở hơn, có chiều rộng, chiều sâu đủ tầm cờ đáp ứng đúng nguyện vọng của tín-đồ, không trái với luật-pháp hiện-hành, không gây khó-khăn cho toàn Đạo, không áp đặt những gì trái với tình-cảm, tâm-tư, nguyện vọng chánh-đáng của tín-hữu gần xa, hầu tránh mọi sự bất bình hay chống đối.

Xin đặt trọng niềm kỳ-vọng vô-biên và xin chân-thành tri-ân tất-cả quý vị.

7/.- Cựu Giáo-Nhi PHẠM-THỊ-XUYÊN.- Đây cũng là ý kiến lần thứ hai. Ngày nay chúng tôi thấy rõ H.Đ.C.Q. này thuộc về Bàn-Môn Tả Đạo chớ không còn là chức-sắc CAO-ĐÀI Tòa-Thánh Tây-Ninh nữa. Từ đây những kẻ nào theo Chánh, Phó Hội-Trưởng trong H.Đ.C.Q. thì những kẻ đó là Bàn-Môn Tả Đạo. Vậy bắt đầu từ ngày giờ này cho đến Đạo phục hồi Hội-Thánh lại thì xin toàn Đạo không nhìn phần tử này là tín-đồ của Tòa-Thánh Tây-

Ninh. Còn ba em ở tù hiện nay (LUÔNG, LIÊM, KHOA) yêu cầu Chánh-Quyền trả tự-do bằng không xin cho tôi vào ở tù thế để ba em này về lo gia-dinh cho vợ con.

8._Chánh-Trị-Sư HUỲNH-MINH-MÃN._ Qua sự trình bày của Ông Chủ-Tịch U. B.N.D. Huyện nói qua trong những ngày 17,18 và 20 tháng 9 năm 1996 sau đợt triển khai của Chánh-Quyền các cấp, kết quả là toàn thể chức-sắc, chức việc và nhơn-sanh ủng hộ Hiến-chương hai cấp của Hội-Đồng, tôi xin đính chính là Đạo CAO-ĐÀI chưa hành Đạo hai cấp bao giờ. Vấn đề xóa bỏ cơ bút, chấp nhận đồng cử để đưa lên một số chức-sắc phàm-phong tục phẩm. Điều này không hợp-pháp. Tôi không chấp-nhận để chức-sắc do Hội-Đồng phong.

Ngày 28/01/Đinh-Sửu H.Đ.C.Q. tổ-chức nơi Nội-Ô Tòa-Thánh cuộc họp gì? Tôi xin hỏi Chánh-Quyền tại sao cuộc họp của Đạo mà Chánh_Quyền đứng ra xét lý-lịch: Thành-phần tốt và hiểu phép Đạo không được đi. Phần tử được đi dự đa số không hiểu được luật-pháp Đạo, Đời, thậm chí không hiểu được hành-tàng xấu của H.Đ.C.Q. . Tại sao chưa Đại-Hội Hội-Thánh mà Hội-Đồng lén-lút ra Hiến-Chương, di triển khai các tỉnh? Chúng tôi không thể chấp-nhận việc làm bỉ-ổi của Hội-Đồng độc-tài hiện-thời.

Tôi rất hoan-nghinh và tôn-trọng lời phát biểu của Ông Giám-Đốc Sở Công-An tỉnh Tây-Ninh ngày 16/01/1996, nói với chúng tôi là Nhà Nước cho Hội-Thánh Đạo CAO-ĐÀI mở Đại-Hội Hội-Thánh cấp toàn quốc để lập Hiến-Chương CAO-ĐÀI trình lên Nhà Nước. Hôm nay H.Đ.C.Q. lén-lút, bí-mật lập ra Hiến-Chương, tôi cũng trình lên cho Chánh-Quyền các cấp biết được hành-tàng của Hội-Đồng Chưởng-Quản hiện thời.

9._Lễ-sanh THƯỢNG-THIÊN-THANH._ Kinh-nghiệm những năm 1977-1978 Chủ-Tịch M.T.T.Q. Tây-Ninh lúc bấy giờ là Ba CÁC cũng nói triển-khai chánh-sách của Đảng và Nhà Nước với Tôn-Giáo CAO-ĐÀI, cũng nói tôn-trọng quyền tự-do tín-ngưỡng v... v... Ông TRƯƠNG-NGỌC-ANH là Phó Chủ-Tịch M.T.T.Q. tỉnh thảo ra Đạo lệnh 01/ĐL giải thể toàn bộ cơ cấu tổ-chức hành-chánh của Đạo CAO-ĐÀI trên cả nước, ép buộc chức-sắc lãnh đạo của tôn-giáo ký tên ban hành Đạo-lịnh, dồn-dập hai Hội-Thánh Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng lại làm một thành cái H.Đ.C.Q. hiện nay để lãnh đạo tôn-giáo. Nhiều lần quần-chúng nhân-dân than-thở thì Ông Chủ-Tịch M.T.T.Q. đem Đạo lệnh 01 đổ thừa rằng: Đạo-lịnh do mấy Ông chủ-xướng, tự-nguyên giải-thể, chứ Nhà Nước có nhúng tay vào nội bộ của Tôn-Giáo đâu. Mười một chữ ký và con dấu của mấy ông bà ràng-ràng đây nè.

Than ôi! Một công-trình văn-minh mới của một bộ phận dân-tộc chịu trăm cay ngàn đắng, tù đày, trù-dập dưới chế-độ Pháp mới gầy-dựng được, nay bỗng chốc tiêu tan ra mây khói, để rồi mấy tháng trước đây, cũng chính ông Chủ-Tịch M.T.T.Q. tỉnh tuyên-bố Đạo lệnh 01 chỉ có Chánh-Quyền tỉnh Tây-Ninh công-nhận, chứ Chánh-Quyền Trung-Ương chưa thừa nhận, và

quyền-hành của H.Đ.C.Q. chỉ nằm trong phạm-vi của Huyện Hòa-Thành. Trớ-trêu thay! Chua xót thay cho Tín-Đồ CAO-ĐÀI !!!

Hôm nay đây, cũng vậy nữa, cũng Ông Chủ-Tịch M.T.T.Q. tinh triển khai chính-sách mới của Đảng và Nhà Nước bằng miệng chớ không có văn kiện nào để chứng-minh rằng chính-sách do cán-bộ triển khai là của Nhà Nước thì làm sao chúng tôi tin được để chấp hành. Chỉ có cái H.Đ.C.Q. kia ham quyền cố vị chấp hành mới có bản Hiến-Chương bí-mật từ năm 1994, không tiết-lộ cho ai biết. Hôm nay nhân cơ-hội tín-đồ CAO-ĐÀI xin mở Đại-Hội được Chánh-Phủ chấp-thuận, H.Đ.C.Q. và Mặt Trận biến Đại-Hội thành lợi-khí để hợp thức hóa bản Hiến-Chương quái-ác do Hội-Đồng soạn-thảo, chấp hành ba điều-kiện nêu trên, lợi dụng sự thật-thà của chức-sắc, sự chất-phác của nhơn-sanh, trình lên Chánh-Phủ cấp Pháp-Nhân, theo bản Hiến-Chương đã kèm đê sau này có sự chiếu cố như Chủ-Tịch nước hay Quốc-Hội hoặc Thủ-Tướng Chánh-Phủ không thừa nhận, thì cán-bộ cũng đỗ thừa như Đạo-lịnh 01/ĐL là do tự thân của Đạo giải-quyet tự nguyện chớ cán-bộ không có nhúng tay vào.

Chúng tôi đã một lần vướng bẩy rồi, xin cán-bộ đừng dùng áp-lực xô chúng tôi vào tròng như lần trước nữa để được thì ăn no còn ngả thì đỗ thừa.

Bởi các nhận xét và lý-do, tôi đề-nghị lên Chánh-Phủ công-nhận Đạo CAO-ĐÀI và cấp pháp-nhân, thì nên công-nhận cơ-bút của Đạo CAO-ĐÀI và công-nhận các cơ-cấu của Đạo trước khi có Đạo-lịnh 01 và trả lại quyền Hội-Thánh như xưa.

Nếu Chánh-Phủ cho cơ-bút Đạo CAO-ĐÀI là mê-tín dị-doan, là giả thì đừng cấp pháp-nhân cho Đạo CAO-ĐÀI, vì thế Chánh-Phủ đã công-nhận cái giả và cũng mê-tín dị-doan luôn. Xin hết và cảm ơn quý vị.

10/. _ Chủ-Tịch M.T.T.Q. Tây-Ninh NGUYỄN-VĂN-THỐNG. _ Về vụ bản án cũng có lý-do của nó. Vì số người iành đạo tôn-giáo buổi nọ có tánh cách phản động làm chánh-trị như ông HỒ-TẤN-KHOA (Bảo-Đạo H.T.D.) có con là HỒ-THÁI-BẠCH. Sau ngày giải-phóng HỒ-THÁI-BẠCH móc nối với (mất chữ, xin lỗi) chở võ-khí ở ngoài vào Saigon để chờ ngày đứng ra lật đổ cách-mạng. Chẳng may Nhà Nước phát-giác kịp thời nên HỒ-THÁI-BẠCH bị tử hình. Còn ông KHOA lẽ ra phải can-gián con, trái lại còn có hành-động nguy hại cho tổ-quốc như dính líu với thành phần phản-động như vụ PHẠM-NGỌC-TRÂNG, NGUYỄN-NGỌC-HÒA, HỒ-VŨ-KHANH. Thế mà chánh-quyền vẫn khoan-hồng chỉ ra lệnh quản chế ông tại nhà. Khi ông chết chánh-quyền còn ra lệnh xóa bản án để ông được mặc Thiên-phục mới tẩn liệm. Như vậy Nhà Nước đối xử với ông KHOA quá tốt rồi.

Còn Đức HỘ-PHÁP căn-cứ theo bài thuyết Đạo của Ông tại Đền Thánh ngày 02/6/1951, Ông nói: Cơ-đồ Việt-Nam sau này phải giao cho BẢO-ĐẠI mới đủ pháp-lý, chớ không giao cho

Cộng-Sản. Như vậy Ông có làm chánh-trị không? Vì lẽ mới nói. Còn vụ Mặt Trận lập bản án, buổi nọ Nhà Nước ta chưa có lập Tòa-án nên mọi việc đều giao cho Mặt Trận giải-quyết. Còn Đạo CAO-ĐÀI đã là Đạo sao còn lập Quân-đội để làm gì? Còn Ông HIÉN-PHÁP thì nói lộ chánh-môn chớ nó là sân bay của Mỹ. Hơn nữa sau khi giải-phóng xong, Tòa-Thánh chỉ cách Kampuchea 24km, kẻ địch lợi dụng khuấy rối, lợi-dụng tôn-giáo để làm chỗ cư trú, lợi-dụng dân-tộc nhà ở gần biên-giới, vì lẽ mà nhà nước phải trưng-dụng các cơ-sở của Đạo để dễ bề kiểm-soát. Hiện nay phái CAO-ĐÀI Tây-Ninh còn trên ba trăm Thánh-Thất chưa khai thông vì chưa có pháp-nhân. Vì lẽ mà H.Đ.C.Q. cần lập Hiến-Chương để xin Pháp-Nhân. Lại nữa Giáo-Hội lập ra cơ chế hành-chánh, nay Nhà Nước chỉ nhận còn hai cấp mà thôi. Việc cơ-bút từ nay về sau không sử dụng nữa. Đạo chỉ gọi là Phái CAO-ĐÀI Tây-Ninh, xem như các Phái Đạo khác.

Còn vụ máy chà lúa ở Trí-Huệ-Cung, tôi có lấy đem về để chà gạo cho cán-bộ ăn vì buổi nọ gạo khan hiếm. Còn ba tên bị giam, nhờ Ban Tôn-Giáo sớm cứu xét và trả tự-do. Tôi để lời khen Lê-Sanh THIỀN trình bày có mạch-lạc trong buổi họp hôm nay.

11._ Cải-Trạng NGUYỄN-MINH-NHỰT._ Từ khai mạc cuộc họp, Anh em đã nêu rõ lập-trường của Đạo với mọi diễn biến đã qua, cán-bộ cũng đã giải-đáp nói lên chánh-sách và chủ-trương của Chánh-Quyền.

Giờ đây tôi xin nhắc lại lời của Anh Năm THỐNG, Chủ-Tịch M.T.T.Q. trích điểm Đức HỘ-PHÁP tại phiên họp ở Hội-Trường Thống-Nhứt Nội-Ô Tòa-Thánh, hôm nay cũng có lời trích điểm Đức HỘ-PHÁP nữa.

Tôi xin nói với tư-cách là người ở bên cạnh Đức HỘ-PHÁP buổi sanh tiền cho đến giờ phút chót khi Đức HỘ-PHÁP sắp thở hơi cuối cùng. Hơn nữa ông thân tôi trước kia là THÁI-ĐẦU-SƯ của Đạo. Tôi biết rất nhiều và rất rõ, bởi tôi làm công-quả từ lúc mới ra trường từ năm 1942. Tôi xin nhắc lại việc xảy ra năm 1947 để trả lời anh Năm THỐNG về sự cật buộc vừa nêu trên.

Sau thời gian bị lưu đày ở Madagasca về, quân-đội Pháp giao cho Đạo quản-lý một số tù chánh-trị bị giam giữ tại nhà mồ Cẩm-Giang. Những người bị giam toàn là nhà trí-thức, là kỹ-sư, Bác-Sĩ, Giáo-Sư, Kiến-Trúc-Sư (quên kể tên Giáo-Sư VINH sau ngày được tha xin ở lại dạy học ở Đạo-Đức Học-Đường Nội-Ô Tòa-Thánh, hiện còn sống và ở Bàu-Cỏ). Đức HỘ-PHÁP ra lệnh tổ-chức một bữa cơm chay tại trai đường và dạy Sở May Linh-Đức may cho mỗi người một bộ đồ bà-ba trắng và một áo dài trắng.

Sau bữa tiệc và tặng quà rồi, Đức HỘ-PHÁP nói: Quân-đội Pháp giao cho Đạo chịu trách-nhiệm quản-lý anh em, nhưng kể từ hôm nay, Đạo trả tự-do cho anh em tất cả. Ai muốn về

lo việc gia -đình thì cứ lo. Ai muốn theo Việt- Minh chống quốc-gia thì theo. Ai muốn theo Quốc-Gia chống Việt Minh thì cứ làm theo ý của mình. Đạo không bắt buộc phải theo bên nay chống bên kia, tùy theo ý hướng và lập-trường chính-trị mà thể hiện lòng yêu nước của mình. Đạo không đặt vấn-đề bắt theo bên nay chống lại bên kia. Lúc bấy giờ Việt-Minh còn ở chiến-khu kháng-chiến, còn Đạo ở ngoài thành dưới chế-độ quốc-gia thêm áp-lực của Pháp.

Như thế lập-trường của Đạo rất rõ-ràng. Tôi có thể nói tôi là chứng nhân của lịch-sử. Nếu Anh Năm THỐNG thấy cần, tôi đề-nghị đối-thoại, bất luận ngày nào, giờ nào, bất luận địa-diểm nào, có hẹn là tôi sẽ có mặt đáp ứng.

12/. NGUYỄN-VĂN-CHƯƠNG (T.H.C.).- Tôi xin nhắc, ông già tôi là Chí-Thiện NGUYỄN-VĂN-ĐAI vâng lệnh Đức HỘ-PHÁP chở lương thực vô rừng tiếp tế Việt-Minh, khi về bị quốc-gia bắt, nhờ không có tang vật nên được thả. Như vậy Đức HỘ-PHÁP đâu có ghét Việt-Minh mà lén án.

13/. SĨ-TÀI NGUYỄN -MINH- NGỜI.- Tôi lên đây là sau chót, trót trên ba tiếng đồng hồ cũng mõi-mệt, thời giờ lại hạn hẹp nhưng cũng cố-gắng đóng góp chút ý-khiến. Trước hết chúng tôi xin ghi nhận nhã ý của ông Chủ-Tịch Mặt Trận Huyện mới có buổi họp hôm nay. Nhờ đó chúng tôi được dịp trao đổi ý kiến cùng nhau. Tất cả quý vị lên phát biểu ý kiến đều có lý, mỗi người đều có cái lý của mình. Xin Chánh-Quyền lưu ý và xét-nét. Tôi xin nêu hai đề tài mà thôi:

a/.- Tôi thấy Chánh-Quyền đặt chúng tôi trước sự việc đã rồi. Hội-Đồng Chưởng-Quản đã lập xong, thành phần mới đã chọn rồi. Hiến-Chương và Pháp-Nhân đã thành văn-bản. Các ông mời chúng tôi đến Hội-Trường để thông báo mà thôi. Sự việc này không phải là lần thứ nhứt, từ trên 21 năm nay, Chánh-Quyền đã từng xử sự với chúng tôi như thế. Do đó mới nảy sinh vấn đề thứ 2 .

b/.- Vấn-đề nêu ra là căn-bản của C.H.X.H.C.N.V.N. và Đạo CAO-ĐÀI Tòa-Thánh Tây-Ninh. Các ông đã chiến-thắng, thống nhứt đất nước. Các ông đã đem áp dụng chính-sách của các ông từ năm 1975 đến nay. Các ông được tất cả còn chúng tôi mất tất cả. Châm ngôn của các ông là: Đảng lãnh đạo thì mọi việc đều do Đảng đề ra, phải được chấp hành không sai lạc. Sau này có đổi mới nhưng không phải muốn làm gì thì làm. Đổi mới theo khuôn-khổ của Đảng đề ra. Công-trình của Đảng bấy lâu nay tạo nên sự-nghiệp như thế này. Đảng đâu bỏ dở được. Đảng phải tiếp tục sự-nghiệp ấy.

Phần Đạo chúng tôi thì H.D.C.Q. lập ra để giữ Đền Thánh, Khâm-Châu, Đầu-Tộc lưỡng phái ở các tỉnh giữ Thánh-Thất, khác nào ông Từ giữ chùa. Đạo CAO-ĐÀI Tòa-Thánh Tây-Ninh

không phải như vậy. Đạo CAO-ĐÀI Tòa-Thánh Tây-Ninh có chánh-trị. Làm chánh-trị ngay thẳng mà nói chánh-trị trong phạm-vi nhứt định của Đạo. Đức Chí-Tôn dạy chúng tôi:((Chánh-trị của Đạo chẳng buổi nào liên-hiệp cùng nhau, THÀY nói ít, các con hiểu nhiều)). Bằng cớ là Đức HỘ-PHÁP không bao giờ có ý nghĩ tham chánh, Đạo CAO-ĐÀI Tòa-Thánh Tây-Ninh không tham vọng lảnh đạo quốc-gia.

Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam có chánh đạo, có lý-tưởng. Đạo CAO-ĐÀI Tòa-Thánh Tây-Ninh cũng có chánh-đạo, cũng có lý-tưởng. Các ông thực hiện lý-tưởng của các Ông rồi. Chúng tôi thì chưa.

Nhân dịp tôi nhắc lại rằng: Các Ông gọi Đức Quyền GIÁO-TÔNG, Đức CAO-SƯ-THUỢNG-PHẨM, Đức HỘ-PHÁP . . . là những tên phản động, những tên bán nước. Trong toàn Đạo chúng tôi không khi nào nói đến ông HỒ-CHÍ-MINH, ông TÔN-ĐỨC-THẮNG, ông ĐẶNG-XUÂN-KHU tự TRƯỜNG-CHINH. Ai cũng gọi ông HỒ-CHÍ-MINH, ông TÔN-ĐỨC-THẮNG, ông TRƯỜNG-CHINH.

Còn những lời ông Chủ-Tịch M.T.T.Q. tinh giảng giải, tôi xin thưa cùng ông rằng, tôi trả lời được tất cả. Tôi nói không phải tự-hào bởi Đức CHÍ-TÔN dạy chúng tôi khiêm-nhượng. Thời giờ không cho phép . . . Xin kính chúc toàn thể chư quí vị an-khang.

11/. ĐINH-QUANG-CU.- Đây là lời phát biểu sau cùng bị chặn ngang vì hết giờ, tôi xin nói vắn tắt nội-dung như sau:

Theo qui định của pháp-luật, trước khi ban hành pháp-nhân cho một Tôn-Giáo, Chánh-phủ cần nắm vững điều lệ, nội qui tức là hiến-chương của tôn-giáo đó. Hiến-chương cần được thể hiện thành-thật sự hình thành, đường lối tổ-chức cùng luật-pháp kỷ-cương dâng lên Chánh-Phủ, tùy Chánh-Phủ quyết định. Không ai có quyền vo tròn bóp méo một nền Chơn-Giáo do tiền-nhân lưu lại.

H.Đ.C.Q. cùng Cai-Quản các Thánh-Thất là một tổ-chức của địa-phương, có tánh cách thời-đại, nó không nhằm trong khuôn-khổ luật-pháp nào của Đạo, nay nghiêm nhiên được đứng vào trong hiến-chương, không còn từ nào khác để thay thế được sao ?

Từ ngày H.Đ.C.Q. lên cầm quyền Đạo, không cần biết đến Hội-Thánh là gì. Và tín-đồ như chúng tôi cũng không biết Hội-Thánh của chúng tôi bây giờ ở đâu !!!

H.Đ.C.Q. không đủ thực lực, không đủ quyền-năng cầm giềng mối Đạo, như một tấm bình phong để đó. Chính chúng tôi đã làm cái H.Đ.C.Q. đội lốt tôn-giáo này mà anh em đồng đạo của chúng tôi đặt hết niềm hy-vọng nơi kỳ hội thảo hiến-chương. Sẽ tẩy chay nó ra khỏi trang sử Đạo.

Mặc dù luật -pháp đã qui định((công việc của Đạo phái chính tự thân Đạo giải-quyết)). Mỗi khi có việc phải đến bày tỏ với Chánh-Quyền, Mặt Trận, chúng tôi cũng thấy hổ thẹn lấm chør, nhưng trong tình cảnh này, chúng tôi còn biết cách nào khác hơn ? !!!

Kể từ nay có việc chi cần bàn, chúng tôi sẽ trực tiếp với ban Tôn-Giáo và Mặt Trận Huyện, nếu cần hơn lên tỉnh, còn H.Đ.C.Q. như một cái xác không hồn kia, tùy Nhà Nước xử-dụng. Đến một ngày nào cái xác không hồn kia bị hôi thui, Nhà Nước sẽ đem chôn hay làm thế nào tùy ý, chúng tôi không còn biết đến nữa. Lập-trường dứt khoát của chúng tôi là thế. Thành-thật cảm ơn quý vị.

15/_ Chủ-Tịch Mặt-Trận HUỲNH-VĂN-DẸP._ Đến đây đã quá giờ (11giờ30) tôi xin kết thúc. Qua một buổi làm việc, 11 lượt có 1 đề tài chánh như sau: Vì sao phải lập hiến-chương mới, vì sao có 2 cấp, vì sao cấm cơ bút, vì sao phải cầu phong, cầu thăng. Tôi xin nói thẳng, chưa nghiên-cứu sâu về mặt lịch-sử toàn bộ ý kiến của quý vị đã nêu, còn Anh Năm THỐNG cũng đã giải thích sâu-sắc hơn nhiều, những ý kiến rất hợp với Đạo CAO-ĐÀI, rất cởi mở và tôi khen lời của Lê-Sanh THIÊN phát biểu có cơ bản.

Giờ đây đã trưa, tôi xin bế mạc ./.

Bãi hội lúc 11 giờ 40 ngày 5/3/97 (27/1/Đ.Sửu)

DANH-SÁCH CÓ MẶT DỰ HỘI

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1._ Giáo-sư THÁI-LONG-THANH | 7._ Cai-Trạng NGUYỄN-MINH-NHỰT |
| 2._ Giáo-sư NGỌC-TUẤT-THANH | 8._ Giám-Đạo TRẦN-THANH-DANH |
| 3._ Lê-Sanh THÁI-TINH-THANH | 9._ Truyền-Trạng TRƯƠNG-NGỌC-NAM |
| 4._ ----- THÁI-THANH-THANH | 10._ ----- PHAN-VĂN-VŨ |
| 5._ ----- THƯỢNG-THIÊN-THANH | 11._ Sĩ-Tài NGUYỄN-MINH-NGỜI |
| 6._ ----- THƯỢNG-CẢNH-THANH | 12._ ----- NGUYỄN-NGỌC-VOI |
| | |
| 13._ ----- PHÙNG-VĂN-PHAN | 14._ Luật-sự LÊ-THÀNH-LỚN |
| 15._ Hiền-Tài PHAN-TÂN-XUÂN | 16._ Giáo-Thiệt: LÊ-VĂN-JIĂNG |
| 17._ Tu chơn LÊ-NGỌC LUỘM | 18._ Cựu Giáo-Nhi PHẠM-THỊ-XUYẾN |
| 19._ LÊ-BÁ-DI | 20._ Tu chơn TRƯƠNG-VĂN-LÂN |
| 21._ Tu chơn NGUYỄN-VĂN-CHƯƠNG | 22._ C.T.S. ĐỖ-MINH-TÂM |
| 23._ C.T.S. HUỲNH-MINH-MÃN | 24._ ----- NGUYỄN-THIÊN-LINH |
| 25._ C.T.S. PHAN-VĂN-TÍN | 26._ ----- ĐÔ TỐI |
| 27._ ----- HỒ-VĂN-BA | 28._ ----- TẠ-CÔNG-TRAI |
| 29._ ----- TRẦN-VĂN-NHO | 30._ ----- NGUYỄN-VĂN-KHUÊ |
| 31._ ----- NGUYỄN-TRONG | 32._ ----- NGUYỄN-NGỌC-NHÀN |
| 33._ ----- NGUYỄN-VĂN-HIỀN | 34._ Chủ-Trưởng P.T. LÊ-THÚC |
| 35._ Phó Chủ-Trưởng DƯƠNG HIỂN | 36._ Chủ Ban Lê DƯƠNG-BÌ |

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 37._ Nghị-Viên NG.-VĂN-PHƯỚC | 38._ Thủ-Boden BÙI-KHIẾT |
| 39._ Tu-chơn NG.-VĂN-HIẾU | 40._ Thông-sự TRẦN-NINH-QUANG |
| 41._ Đạo-Hữu NGUYỄN-THẾ-HỮU | 42._ Đạo-Hữu ĐINH-QUANG-CƯ |
| 43._ Thơ-ký TRẦN-VĂN-THOẠI | 44._ P.T.S. NGUYỄN-VĂN-CÒN |
| 45._ Đạo-sở LÊ-BƯỚC | 46._ T.S. NGUYỄN-VĂN-ĐỜN |
| 47._ T.S. NGUYỄN-VĂN-HÒA | 48._ Từ-Hàn NGUYỄN-VĂN-HƯỜNG |
| 49._ PHẠM-VĂN-CÂN | 50._ P.T.S. PHẠM-QUANG-KIÊN |
| 51._ TRẦN-CÔNG-VIÊN | 52._ TRẦN-CÔNG-MIÊN |
| 53._ Phó Cai-Quản NG.-HỮU-HẠNH | 54._ CAO-SĨ-DŨNG |
| 55._ VO-VĂN-DƯƠNG | |

(Còn mấy vị nữa không biết tên)

* * * * *

Ngày 28/01/Đinh-Sửu (06/03/1997) Đại-Hội Đại-Biểu cơ-sở, mõi Thánh-Thất có 20 người đi dự. Số người được mời phải qua sự xét duyệt lý-lịch từ Xã, Huyện, Tỉnh. Phiên họp tại Hội-Trường Thống-Nhứt Nội-Ô, Giáo-Sư NGỌC-TẤN-THANH kiêm Hội-Đồng Nhân-Dân tỉnh chủ trì, bên cạnh có Năm THỐNG, Chủ-Tịch MTTQ tỉnh, ban Tôn-Giáo tỉnh, Huyện. Cả ngàn người dự hội. Trật tự rất nghiêm nhặt, có ban trật-tự, an-ninh và công-an gác chung quanh Hội-Trường. Người dự hội phải mang thẻ mới được vào, phòng họp treo cờ Đảng, mít niêm Bác Hồ (không đọc kinh nhập hội cũng không mít niêm theo phép Đạo) bế mạc cảm ơn Bác Hồ. Trước khi vào họp, có lệnh ((không cho có ý-kiến)) . . . Ông Giáo-Hữu NGỌC-VỐN-THANH không giơ tay nhất trí bị kiểm điểm nặng-nề, ông nêu lý do vì nghe không rõ .. mới được yên./.

CHUNG

TÂM THƯ

Tiểu Muội : TÙ THỊ BẠCH TÂM
Hòa-Thành, Tây-Ninh, Việt-Nam.

Kính gởi : CHỨC-SẮC, HIỀN TÀI BTĐ, CHỨC-VIỆC BTS và ĐỒNG ĐẠO nơi HẢI-NGOẠI.

Kính thưa Chư Huynh Tỷ,

Dòng thời gian êm đềm trôi chảy, nhưng muôn việc trên đời không lặng động như thời gian , cây muối lặng mà gió chẳng ngừng .. ! Tiểu muội đã nhiều lần đắn đo, suy nghĩ, có nên gởi gấm tâm sự ngổn ngang đang ray rức con tim bé nhỏ này cùng chư Huynh Tỷ hiện sống thênh thang tại vùng đất Tự-Do đầy hoa thơm cỏ lạ hay không ?

Vốn dĩ là một cựu sinh Đạo-Đức Học-Đường và Lê-Văn-Trung, đã từng hầm hút cháo rau ở Trai-Đường, đã hiến thân trọn đời cho Đại-Đạo, đã nặng mang ân tình của nhơn-sanh nên Tiểu Muội luôn luôn thấy khắc khoải trong lòng, giờ mình phải làm gì đây để đáp đền công ơn dưỡng dục và tấc đất ngọn rau, hay mình cứ lặng lờ ngồi yên tụng niệm chờ Ông Trên xây chuyển ? Duyên phần nhiều rủi ít may, thang mây ngắn ngủi, bước Đạo dở dang, tất cả đều dở dang dang dở.. ! Trước cuồng phong bão tố thuyền Đạo chinh nghiêng, tiếc phận liêu bồ không cõi cá kình, đạp bành voi xua binh lướt trận, cũng không là Đạo sẽ quo chiếc đua Thần diệt trừ loài yêu quái, đem lại cảnh thanh bình âu ca lạc nghiệp cho nhơn sanh bá tánh, cứu giông nòi thoát khỏi lầm than, gông cùm xiềng xích của bọn vô thần ác quỉ, để các Tôn-Giáo phổ-truyền giáo-lý, để Tôn-Giáo Cao-Đài được TỰ-DO hành đạo dẫn dắt Nhơn-Sanh qui hồi cựu vị theo lệnh Thánh truyền .. !

Kính thưa Chư Huynh Tỷ,

Hiện tại chư Huynh Tỷ đang sống những chuỗi ngày ấm êm tràn đầy hạnh phúc, nhất là được hít thở làn không khí trong lành của xứ Tự-Do, một mai có phút giây an nhàn rảnh rỗi quý Huynh Tỷ chợt nhớ về nước Việt-Nam bé nhỏ này, xin cảm thông nỗi thống khổ của Giống giồng đang quằn quại vẫn âm thầm chịu đựng, máu lệ tuôn trào nhưng phải cắn chặt vành môi ! bởi lý kẽ mạnh bao giờ cũng đúng !

Là một Tín-Hữu Cao-Đài không bao giờ duy kỷ, chỉ nói đến Đạo mình mà không chú trọng đến Đạo người, nhưng thật sự Đạo Cao-Đài đang hồi bị hủy thế, có nhiều Huynh Tỷ cho rằng : Việc gì đến nó sẽ đến. Việc đã đến nó đã đến rồi, ta có nói cũng bằng thừa, chỉ là hao hơi phí sức.. ! Nếu những ai có quan niệm này, Tiểu Muội thiết tha xin hãy bình tâm suy xét :

- ✿ Tại sao Chức-Sắc, Chức-Việc và Tín-Đồ Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh đạo đạt nguyện vọng đến HĐCQ ? Tại sao những vị này bị đánh đập, bắt bớ, giam cầm ?
- ✿ Bản Hiến Chương của HĐCQ/ 97 có Lợi và Hại gì ?
- ✿ Bản Hiến Chương có thực hiện đúng Qui Cách của Đạo không ?
- ✿ Động cơ thôi thúc phải có Bản Hiến Chương này ?
- ✿ Tại sao quyền Đời cố tình chi phối nặng nề như thế ?

- Tương lai Tôn-Giáo Cao-Đài sẽ đi về đâu ?
- Quý Huynh Tỷ có chấp nhận Bản Hiến Chương 97 không ? Có chấp nhận Tư Cách Pháp Nhân do Hiến Chương này tạo ra không ?

Quí Huynh Tỷ là Chức-Sắc, Hiền Tài BTĐ, Chức-Việc cùng toàn Đạo là những TÍN-ĐỒ của Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế là những người học cao, thấy xa hiếu rộng, xin vui lòng “ *khai tâm mở ngỏ* ” dùm cho tiểu muội thông suốt được những điều đang đốt cháy tâm cang . . !

Có nhiều Huynh Tỷ ở xa, nghe nói hoặc Báo-Chí đăng hàng 150 ngàn người đến dự lễ “ Ban Tư Cách Pháp Nhân ” cho Cao-Đài TTTN là tin ngay, quả thật quá đau lòng ! Huynh Tỷ có biết đâu chính đó là kế hoạch của Đời do Đời vì Đời mà thôi, bên trong tàng chứa rất nhiều sự “ tể vi ” khiếp sợ !

Vì sự tồn vong của nền Đạo, Tiểu Muội chân thành xin chư Huynh Tỷ chịu khó nghiên cứu lại Bản Hiến Chương 97 của HDCQ Cao-Đài TTTN và Bản Tư Cách Pháp Nhân 97 để từ đó quí Huynh Tỷ có thể phát khởi Đạo Tâm, dám làm và phải làm gì cho Đạo, cho Nhơn Sanh để được xứng đáng là một môn đệ của Đấng Cao-Đài giống như một số chư Huynh Tỷ đã làm nơi Hải Ngoại cũng như Quốc Nội, đặc biệt nhất là Ngài Phối-Sư THẾ tuy tuổi hạc đã cao mà còn dám đương trường đứng ra gánh vác việc Đạo một cách phi thường, khả kính biết bao !

Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh đã bị giải thể, Chư Huynh Tỷ là TINH BA là RUỒNG CỘT của ĐẠO, là HẢI ĐĂNG soi đường cho những kẻ u ám như muội. Tiểu Muội đặt trọn NIỀM TIN và kỳ vọng sẽ được đón nhận TÌNH THƯƠNG cùng sự CHE CHỞ THỰC SỰ của chư Huynh Tỷ . . Nếu có điều vụng về, thất kính trong tâm thư này, xin chư Huynh Tỷ rộng lòng tha thứ cho. Tiểu Muội vô vàng thâm cảm.

Thành tâm cầu nguyện Đại Từ-Phụ, Đại Từ-Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho chư Huynh Tỷ cùng gia đình luôn luôn như ý và hạnh phúc . / .

Nay Kính
Hòa-Thành ngày 28-6-1997



TÙ THỊ BẠCH TÂM