

ĐÀO SƯ²

NỮ ĐẦU SƯ HUÔNG HIẾU

1957.



IV. ẨM THƯƠNG CÁT BÀN

- 5 -

Xin quý Độc-giả xem hình bên đây là một cái bàn bốn chân bằng nhau, đó là cỗ-tích chiếc bàn đầu tiên của ba Ông HP.TP.TS. dùng thiết 15 câu Tiên-Đạo giảng-bút để thi dạy Đạo.

Xin nhắc lại, ban sơ khai-Đạo Khởi Thường-tuần tháng 6 năm Ất-Sửu (1925) dùng sự thật là ba Ông xây bàn khấn cầu Thiêng-Liêng dạy Đạo, ba Ông học Đạo cho tới đầu năm 1926 cái bàn này để cần dùng luôn (nghĩa là không đổi bàn khác). Bàn này dùng hai phương diện: Đầu-tiên ba Ông Xây-Bàn, rồi ba Ông xỉ dụng luôn phò Đại-Ngọc-Cơ dâng Chí-Tôn giảng loan mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Đồ .

Chiếc bàn này hiện giờ tôi còn để thờ tại Thảo-Xá Hòn-Cung (bây giờ là Thành-Thất Châu-Thanh Tây-Ninh) .

- 5 - 5 -



Hình bên đây ba Ông HP.TP.TS. khởi sự
xây bún ngày 6-6- Át-Sửu (26-Juillet 1925)
tại đây phố Hàng-Dừa (bây giờ là chợ Thai-
binh đường Cống Quỳnh Saigon).

Sự thật lúc đầu tiên ba Ông chưa hiểu chi
hết, ba Ông tinh xảo bún cho tiêu khiển ngày
giờ đó thôi, không ngờ là ngày giờ cứu-thê
đã đến, Chí-Tôn khiến cho ba Ông ham mê việc
xây bún, trên thì Thầy ra Thánh-Chiểu cho
các Cung-điên đến khai-đường mơ ngo, nên
Cửu-Nương Diêu-Trì-Cung đến để ba Ông trước
hết,

Cung Diêu-Trì giáng cơ trước hết, lần lần
sau đó các đấng Thiêng-Liêng đến dạy Dao từ
tháng 6 cho tới hạ tuần tháng 7 Át-Sửu (1925)
thì Chí-Tôn đến, nhưng không xứng tên thiết
lại muốn chữ A.A.A làm danh hiệu để xưng hô
cô lẽ Chí-Tôn muốn tên ấy để cho ba Ông dan dí
lần la hóe hỏi. Đến ngày 1-11-Át-Sửu, nhằm
ngày 15-12-1925 Ông A.A.A dạy ba Ông phái Vong
Thiên Cầu-Đạo, Ông A.A.A cho ba Ông một bài
thi dưới đây:

T H I :

- ¶ Cú níu theo Phan Đức Thương-Hoàng,
- " Tự nhiên tu-tanh đăng bình ẩn
- " Nguyệt-hoa căn gôi tua xa lanh,
- " Vinh-lý nhành dương hướng Đạo nhàn .





Đây phố' hàng - chia , xưa là đường
Ruell - d'arras nay là đường Công - Lũynh .



Dây là dây phô hàng dưa (bây giờ là
chợ Thái-Bình đường Cộng-Quỳnh Sài-Gòn).

Cán thứ hai là của Đức Hộ-Pháp Ơ, còn
cán thứ 4 của Đức Thượng-Sanh.

Khởi-sự xây bàn tại nhà Đức Thượng-Sanh
trước tiên hồi năm Ất-Ất 1925 .





Hình bén đây ba Ông đang xây bàn tại
nhà Ông Cao-Quỳnh-Cù số 134 đường Bourdais
Saigon và cạnh đó có một bà ngồi gần cánh cửa
là Bà Nguyễn-Hương-Hiếu đang ghi chép lại
những bài Thánh-giao của các Tăng giáng về.

Bác Chí-Tôn giáng cơ tại nhà này và dùng
làm đan-nội luôn để đỡ rồi chư Tín-Hữu
Thầy cho một bài-thi tại nhà này như dưới đây:

T H I :

- "Đã để vào tèo một sắc-heo,
- "Từ đây đan nội tỳ nhai nhà,
- "Trung-thành một dạ thơ cao-sắc,
- "Sóng có Ta, thác cũng có Ta.

Nghĩa là Thầy dùng nhà của Ông Cao-
Quỳnh-Cù lập đan cho Thầy thâu-phục nhơn-sanh
hồi năm 1925 .





SỰ TÍCH CÀNH CHÙA TÙ-LAN

Cành Chùa này vốn của Hòa-Thượng Như-Nhân
ở Chùa Giác-Hai (Chợ-Giao), quyền tiền trong bồn
Đao của Ông mà lập ra. Tháng 7 năm Bình-Dần
(1926) Ông tịnh-nguyễn dâng Chùa Ấy cho Đại-
Đao Tam-Ký Phô-Đô, để làm Thành-Thất, khi Ấy
Chùa cát mới vừa xong, nhưng chùa sơn phật,
chưa trai xi-măng, và chung quanh chùa vẫn là
còn bụi cây săn-mát.

Ông Nguyễn-Ngọc-Thơ phải ra tiền lе việc
Ấy cho hoan-tát, lại còn dựng cột Phật Thích-
Ca, và khai thac caeviệc khác như là: Bốn cây
trồng-kiến, đắp đường cho xe hơi vô tận chùa
và cát Tịnh-Thất v.v.v

X X
X

PHÔ-ĐÔ LỤC-TỈNH

Qua tháng 9 Tháng sắp đặt cho quý Ông đi
phô-đô Lục-tỉnh cho tới tháng 10 mới khai-
Đao tại Chùa Gò-Kén, Thầy chia ra như vầy:

1.- Nhóm Ông: Lê-văn-Trung, Nguyễn-Ngọc-Thơ
Trần-Đạo-Quang lе phô-đô trong mây tinh: Vinh
Long, Tra-Vinh, Cần-Thơ, Sóc-Trăng, Bạc-Liêu, Long
Xuyên, Châu-Đốc, Hà-Tiên, Rạch-Gia.

Ông CAO-QUYỀN-CƯ và Ông PHẠM-CÔNG-TẮC phò
leean, dâng phô-đô 9 tỉnh trước.

2.- Mấy Ông: Lê-vân-Lịch, Nguyễn-ngec-Tương, Yết-Ma-Luật; là phò-dô trong mấy hụt: Chợ-Lớn, Gò-Công, Tân-An, Mỹ-The, Bến-Tre.

Ông NGUYỄN-TRUNG-HẬU và Ông TRƯƠNG-HỮU-DŨC phò-leon?

-- :- --

3.- Mấy Ông: Lê-Bá-Trang, Vượng-Quang-Ký, Yết-Ma-Nhung là phò-dô trong mấy hụt: Tây-Ninh, Thủ-Dầu-Một, Gia-Dịnh, Biên-Hoa, Bà-Rịa, Sa-Dec.

Ông CAO-QUỲNH-DIỀU và Ông CAO-HOÀI-SANG phò-leon.

-- :- : --

Ông Nguyễn-vân-Tương và Ông Nguyễn-vân-Kinh là người rõ thông Dharma-lý, lại di khắp nơi giang-dao để dỗ rỗi người quen, kết-quả cuộc phò-dô này rất nhanh lóng trong, chỉ có một tháng mấy mà kê có mấy vạn người nhập-môn chùa Đạo.

Mùng 10 tháng 10 bà ngày tam ngung, việc phò-dô để le sấp đặt Lễ Khanh-thanh Thành-thất Tù-Lâm-Tự Gò-Ken Tây-Ninh.

Khai-Đạo ngày Rằm tháng 10 Bính-Dần, Thiền-xáp đặt trước day Chúc-sắc Hiệp-Thiền và Cửu-Trung diphò-dô lục-tinh trước dâng che chư Ðạo-hữu Lục-tinh và hâu đán trong kỳ khai-Đại-Hội Rằm tháng 10 tại Chùa Tù-Lâm-Tự Gò-Ken Tây-Ninh ?.

Bíu-Diễn trên đây có hình quả Càn-Khôn
Tượng Ngũ-Chi và 7 cái Ngai làm trước hồi
thang 9 Bình-Dần, qua đến tháng 10 mới có
chợ về chùa Gò-Ken cho kịp ngày Thầy khai
Đạt-hội Rằm tháng 10 Bình-Dần(18-11-26-đl)

Có Thành-Giáo Thầy dạy Ông Kiết làm 7
cái Ngai và Ông Bình làm quả Càn-Khôn sau
dày:

Vendredi 17 Septembre 1926(12-8-B. Dần)

NGOC HOANG THUONG DI
VIET CAO DAI GIAO DAO NAM PHUONG.

Kiết! Con phải giúp Thờ trong, việc lập
Thánh-Thất, Thầy giao cho con phải sẵn-séc
món thờ làm 7 cái Ngai, một cái trong hơn
cho Giáo-Tông, ba cái cho ba vị Chương-Pháp
ba cái cho ba vị Đầu-Sư, nhất là cái Ngai
của Giáo-Tông phải làm cho kỹ, chậm trễ tú
linh, nhưng mà chỗ hai tay dựa phải chậm 2
còn ròng, còn mấy cái của Chương-Pháp chậm
2 con Phung, mấy cái của Đầu-Sư chậm 2 con
Lân, nghe a.

Bình! Thầy giao cho con le một trai -
Càn-Khôn, con hiểu nghĩa gì không? ..một
trai như trai đất tron quay hiểu không, bé
kinh tâm ba thước ba tấc nghe con, lớn qua
ma phải vây mới dũng vì là cơ mâu-nhiệm Tae
Hoa trong ấy ma sơn mực xanh da Trời, Cung-
Bắc-Dầu và tinh-tu phải vẽ lên trên Càn-Khôn
Ấy, Thầy kể Tam-Thập Lục-Thiên và Tú-Dai-Bô

Cháu ở không không trên không khí túc là

không phải tinh-tú, còn lại Thát-Tháp Nhí-Dịa và Tam-Thiên-Thế-giới thì đều là tinh-tú, tinh-lai ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao, còn phải biến về lần để che dù, còn giữ sach Thiên-Vân-Tây ra cpi mà bắt chước tai ngôi bắc-Bầu che rõ-ràng, trên vì sao Bắc-Bầu về con mắt Thủ hiếu chẳng? Đang lẽ trai ấy phải làm bằng chai đục trong một ngen đèn cho nó thường sáng, ấy là lời chửi nguyễn rất quý-báu cho cá nhon-loai Cửu-khon Thê-giới đó, nhưng mà làm chẳng kịp, thì con tuy-tiền làm thế nào che kịp ngay Đài-hồi nghe a. (Là Khai-Dao chùa Tu-Lâm-Tú-Gò-Ken).

Thơ nghe day, Thủ giao tron quyển
cho con lè-liêu, con phai nhớ khi Bình dem
trai Cửu-khon ấy về, con làm một cái cốt
mây, để trai ấy lên Đài-Điện, nhớ day con
mặt ra ngoài, rồi con lai lên Tự ơng Phật
Thích-Ca, Lao-Tú và Khổng-Phu-Tú mà để dưa
dưới,

Ké ba vị ấy thì là Quan-Thá-Am, Thái-Bach; Quan-Thanh-Bô, kẽ nãa ngay dưới Lý-Thái-Bach thì là Jesus de Nazareth, kẽ Jesus thì là Khiqing-Thuong-Tú-Nha, còn Chư Phật, Chư-Tiền, Thanh, Thần đã lên cốt thì để dại theo dưới hiếu không con.



TÒA THÁNH TẠT TẠI LÀNG LONG THÀNH

— ♫ — ♫ —

Đây là chánh-diện(Bát-Quái-Dài) có
quả Càn-khén, tượng Ngũ-chí và, bảy cái Ngai.

Buổi sơ-khai Đạo-còn nghèèo,nên Đức
Cao-Thượng-Phẩm đất người Miền đi phá rừng
che trống dâng lấy cây đem về tao-tác Tòa-
Thánh tạm,Đức Thượng-Phẩm cầm cây thiếc,hỗ
cây nào hạ xuống dâng làm cột cái thì do
làm cột cái,déng làm cột hàng nhì hàng ba
thì làm hàng nhì hàng ba v.v....Đòn tay thì
vô ròng đốn tre, mè rui cũng chẻ tre ra làm
và bít dây cõi rùa đem về làm lợp cột lợp
tranh.

Lúc bấy giờ ai hào tâm cúng hiến-
vật chi, đều treeo lên cho họ vui,như nón
chǎn và hai cái đồng hồ bằng giấy treeo hai
bên cây cột, chó không phải Đao treeo như
vầy (xin quý vị chó hiểu làm).

còn tǎm treeo trên La-phóng là tǎm
đem buồm, để che cho bụi không rớt xuống
Bửu-Điển.





HỘP & THIỀN - ĐÀI

Một tiền Thành-Thất tạm.

Lúc mới sơ khởi, Đức Cao-Thượng-phẩm tạo một ngôi chùa tranh tại đất mới mua là Thành-Địa bấy giờ đã thịnh cốt Phật và an-vi..



Đây là hình của Chí Chúc-Sắc
Thiền-Phong Hiệp-Thiên và Cửu-Trung
chùp kỷ-niệm nơi mặt Tiền Thành-Thát
tận hời còn băng tranh, do Đức Cao-
Thượng-Phẩm tạo kếp .





Ninh bản đây là Đức Cao-Thượng-Phẩm
đã công-quá người Miền di phèo rúng, nơi
đất mới mua là Thành-Biên bấy giờ đang tao
Tòa-Thanh tam năm Dinh-Mão(1927) một bản
Nam-phái là công-quá phèo rúng, còn m ột
bản M ại-phái là cõi-quá trú-pheng Luong-
Viên Hành-Chanh chụp để kỷ-niệm buổi đầu
tiến cõi rúng rủn sần uất mà Đức Cao-Thượng
Phẩm đã ra công-khai phà ngày nay được
trống trại.

Khi phà đâm rúng này thì Bà-o-thô
xuống ca-néng người, làm cho Ông Chanh-
Biên người Pháp nghi ngờ, mới Đức Cao
Thượng-Phẩm ra Tòa-Bồ, Ông hỏi Đức Cao-Th
Thượng-Phẩm chờ làm cái gì mà đồng-dao như
vầy? Đức Thượng-Phẩm trả lời rằng: tôi mua
miếng đất đó để đồng-trồng caco-su. Ông Chanh-
Biên hỏi: trồng này mầu? Đức Thượng-Phẩm trả
lời: tôi trồng hết sở dắt tôi mua, phà tối
dâu tôi trồng tối đó, nên ngay nay trong
Nội-bô có cây caco-su là do tôi dán.

Khô tóm hòn hét là Đức Cao-Thượng-
Phẩm bị người Pháp bắt-ván dù điệu, đán-
đói tại giò cung cũng không vỡ Chanh-diện
cung được, buộc phải raxe song-ly ngắn lại,
trong chanh-diện chỉ có m ột mình Ông Lê-
Sanh Thượng-Nhường-Thanh cung mà thôi, còn
ở ngoài thì vài ba Ông thợ-mộc qui trên
đầm bao lạy vỡ Bùn-Diện, vì lúc này Chanh-
Phủ Pháp nghi ngờ bắt Dao và bé buộc không
cho tái-hop đồng. Khi ấy mà Ông Chanh-Biên
người Pháp còn mua Đức Cao-Thượng-Phẩm ra
Tòa-Bồ ngay m ặt.



Hình bén dây chụp trong ngày 15 chúa Giáng-sinh(25-12-1927) chui Cầu-Sắc Thiên-pheng về chùa lẽ, chụp trước Đại-Dồng-Kã, hai bên cửa rừng Thiên-nhiên.

Tôi xin dẫn tích vì sao có cuộc dắt này, để quý vị xem qua am tường nguy mị-thủy:

Kể từ Rằm tháng 10 Bính-Dần (1926) tới rằm tháng Giêng năm Dinh-Mão (1927) là đúng kỳ hán trà chùa Từ-Lâm-Tự là 3 tháng, nhưng tới tháng 2 năm Dinh-Mão đã quá hạn kỳ 1 tháng mà Hội-Thánh chưa trả chùa lại được, vì chùa kiêng được dắt để mua, còn Ông Huân-Thượng Giác-Hải thì cứ đòi chùa lại hoài. Vì sự đòi chùa ấy nên Đức Lý Giáo-Tông giáng dạy quí Ông Hiệp-Thiên, Cửu-Trung đi kiểm dắt mua đúng doi chùa, vì Ông Giác-Hải đòi chùa thúc quá.

Đức Lý dạy:" Mai này chui Hòn-hữu lên đường trên gọi là đường giây-thép(là đường từ hòn-vợt chạy tới cửa Hoa-Viện bây giờ) nhám địa-thế dài theo che tới ngã ba Ao-Hồ, coi Hòn-hữu có thấy đang chằng che biêt. Lão đã nói rằng: mọi sự chi chi đều bày trước mắt nhơn-sanh hết."

Qua trường 2.....

2.- Mấy Ông: Lê-văn-Lịch, Nguyễn-ngec-Tuong, Yết-Ma-Luất; là phò-dô trong mấy bài: Chợ-Lớn, Gò-Công, Tân-An, Mỹ-Tho, Bến-Tre.

Ông NGUYỄN-TRUNG-HÀU và Ông TRƯƠNG-HỮU-DŨC phò-leam ?

-- :- --

3.- Mấy Ông: Lê-Bá-Trang, Võng-Quang-Ký, Yết-Ma-Nhung là phò-dô trong mấy bài:Tây-Ninh Thủ-Dầu-Một, Gia-Dịnh, Biên-Hoa, Ba-Ria, Sa-Dec.

Ông CAO-QUỲNH-DISU và Ông CAO-HOÀI-SANG phò-leam.

-- :- :- --

Ông Nguyễn-văn-Tuong và Ông Nguyễn-văn-Kinh là người rõ thông Dat-lý, lại di kháp nơi giang-dao để dò rỉ người quen, kết-quá cuộc phò-dô này xít nén long trọng, chỉ có một tháng mấy mà kể có mấy vạn người nhíp-môn chửi Đạo.

Mùng 10 tháng 10 là ngày tam ngung việc phò-dô để lo sắp đặt Lễ Khanh-thành Thành-Thất Tù-Lâm-Tự Gò-Ken Tây-Ninh.

Khai-Đao ngày Rằm tháng 10 Bính-Dần, Thày xếp đất trước day Chúc-sắc Hiếp-Thiền và Cửu Trung diphò-dô kue-tinh trước dâng cho chư D dae-hữu Lục-tinh về hàn đán trong kỳ khai Đại-Hội Rằm tháng 10 tại chùa Tù-Lâm-Tự Gò-Ken Tây-Ninh ?

Bìu-Diên trên đây có hình Quả Càn-Khôn
Tượng-Ngũ-Chi và 7 cái Ngai làm trước hồi
tháng 9 Bính-Dần, qua đến tháng 10 mới có
chỗ về Chùa Gò-Ken cho kịp ngay Thày Khai
Đại-Hội Rằm tháng 10 Bính-Dần(18-11-26).

Có Thánh-Giao Thày dạy Ông Kiết làm 7
cái Ngai và Ông Bính làm quả Càn-Khôn sau
đây:

Vendredi 17 Septembre 1926(12-8-B.Dần)

NGOC HUONG THUONG DE
VIET CAO Dai giao dae nam phueng

:-:
Kiết! Con phải giúp Thờ trong việc lập
Thạnh-Thát, Thầy giao cho con phải săn-séc
mướn thợ làm 7 cái-Ngai, một cái trọng hơn
cho Giao-Tông, ba cái cho bá vι Chuong-Pháp
ba cái cho Ba vι Đầu-Sư, nhút là cái Ngai
của Giao-Tông phải làm cho kỹ, chạm trổ Tú
Linh, nhưng mà chỗ hai tay dựa phải chạm
hai con rồng, còn mấy cái của Chuong-Pháp
phai chạm hai con Phung, mấy cái của Đầu-Sư
chạm hai con Lân, nghe a.

Bính! Thầy giao cho con lợ mít trái
Càn-Khôn, con hiểu gھia gì không? cưới..mít
trái như trái đất trên quay hiểu không? bέ
kinh tâm ba thước, ba tάc, nghe con, lớn quá
ma phải vây mới dâng, vì là cơ màu-nhiêm T
Tao-hoa trong áy, ma sơn mau xanh da Trời,
Cung Bắc-Đầu và tinh-tu phai ve lên trên
Càn-Khôn áy, Thầy kê Tam-Tháp Luc-Thiên và
Tứ-Dai Bô-Châu ở không không trên không
khí tức là không phai tinh-tu, con lại Thát-

không phải tinh-tú, con lai Thít-Tháp Nhí-Dia và Tam-Thien-Thú-giới thì đều là tinh-tú, tinh lai ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao, con phải biến về lân để che dù, con giũ sạch Thiên-Vân-Thúy ra cởi mà bắt chiếc tai ngôi bắc-Dầu che rõ-ràng, trên vì sao Bắc-Dầu về con mắt Thủ hiếu chẳng? Đang lê trai ấy phải làm bằng chai đục trong một ngen đèn cho né thường seng, ấy-là lời chửn guyễn rất quý-bau cho cá nhon-loại Càn-khôn Thủ-gioci đe, nhưng mà làm chẳng kịp, thì con tuy-tiện làm thế nào cho kịp ngay Đài-hồi nghe a. (Là Khai-Dao chùa Tú-Lâm-Tù Gò-Kén).

Thơ nghe day, Thủ giao trên quyền
cho con lè-liệu, con phải nhớ khi Bình dem
trai Càn-khôn ấy về, con làm một cái cốt
xây, để trai ấy lên Dai-Diên, nhớ day con
mắt ra ngoài, rồi con lai lên Tú-đong Phật
Thich-Ca, Lao-Tú và Không-Phu-Tú mà để dưa
dưới,

Ké ba vị ấy thì là Quan-Thé-Am, Thái-Bach, Quan-Thanh-Dó, kẽ nón ngay dưới Lý-
Thái-Bach thì là Jesus de Nazareth, kẽ
Jesus thì là Khiêng-Thượng Tú-Nha, còn Chư
Phật, Chai-Tiên, Thanh, Thần đã lên cát thì
để dưới dưới hiếu không con.



Hình bún dây là đào nồng để xây Bát-Quái-Dai hồi năm Canh-Ngù(1940) sự tích như dưới đây:

Vâng linh Đức Chí-Tôn dạy cát Tô-dinh, chỗ Đại-Dòng-Xã ghiña hai cùm rồng Thiên-nhiên,nên Đức Thương-Phẩm phai phè miếng rồng rồng này che trồng tại Bửu-Cà-Na, và có Thành-Giao của Đức Lý Giác-Pông dạy xây Đồng-Dinh-Hồ tại Bửu-Cà-Na. Đức Chí-Tôn dạy để nén Phật-tổ trước rải đào nồng xây Đại Hiệp-Thiên,Cửu-Trung và Bát-Quái-Dai,nhưng nén Bát-Quái thì nồng lấm nén Hồi-Thánh do cùm nọc từ nén Hiệp-Thiên,Cửu-Trung và tới Bát-Quái-Dai thì đào trước để che công-quá đi đào san ở các ngõ và để hai bên rồng Thiên-nhiên(nên về phía tay mặt chung ta thấy có một cái nhà là due cùm rồng,nhà này để che công-quá rừa san xây-hầm Bát-quái).

Khi Hồi-Thánh đào hầm Bát-Quái,ngày thi tất cả Chúc-Sắc và nhon-viên công-quá đều ra gành đất đem để vào rồng Thiên-nhiên (bấy giờ là nén Thơ-Viên đó).

Xét vì buổi Bao mới phôi thai,Hồi-Thánh con nghèo khổ,thê tae-tác Tô-dinh, mìn Thầy à ay cát Tôa-Thánh tam hiên bấy giờ đó, còn Đại-Dòng-Xã chỗ cát-phion và cối Bò-dè là Tô-dinh thiết thô,ngay sau cem cai Chí-Tôn để-p=xây-dụng.

Bằng chứng là Hồi-Thánh đã xây dựng vâng linh Đức Chí-Tôn đào nồng xây hầm Bát-Quái vào năm Canh-Ngù (1930)

Còn phía xa kia về bến tay trái có một
ngen Tháp nằm trơ vơ cạnh ven rừng, đó là
Tháp của Đức Cao-Thượng-Phẩm, tôi xin kể và
chi tiết như sau đây:

Đức Cao-Thượng-Phẩm vắng linh Đức Chí-
Tôn phà rừng xeng, cát Tea-Thánh tam, Hán-Diên,
Đông-Lang, Tây-Lang, Trường học, trú-phòng đều
bằng tranh, và dạo giêng(ma hiền già) còn di-
tích này cai giêng gần Tea-Núi-Chanh, đó là
Đức Cao-Thượng-Phẩm biểu công-quá dạo).

Tham thay! đương công-quá đương êm-dềm,
ngò đâu bao-tô bay đến gieo ac-cam chè Đức
Thượng-Phẩm, làm cho Đức Ngai phải về Thảo-Xá
Hiển-Cung, Đức Ngai quá buồn vì khi vắng linh
Chí-Tôn và Tây-Ninh mợ Dao, Ngai phải bỏ sở l
lamb chưa hưu-trí, còn còn đang du-học tại Paris
nhớ lại lúc bỏ sở làm thì anh em bạn noi
rằng: Thầy Tư! sao Thầy quá tin đị-dean, còn
còn đang học bản Pháp mà Thầy đi như vậy thì
việc học của con phải do-dang sao? Nhưng
Ngai nhút quyết nghe lời Chí-Tôn dạy mà thôi,
nên Ngai thu-xíp gia-dinh bỏ sở làm về Tây-
Ninh lo Dao, chịu biết bao cảnh gian nguy, vì
mẹ đến đây thi đập những bụi cây thu dù,
phai ăn vao nằm đương nới tao-thanh Tào-Thánh
Thanh tam và xây cát dù moi nới thành khoanh
thì lại bị Thiên-hạ đuổi đi!!!

Đức Ngai về Thảo-Xá vì buồn rầu, vì
xấu hổ với anh em bạn, mũi mũi náo trơ vả sở
lamb được mưa, thế nên Ngai thất-chí, uất-
nguyên của Ngai khảng thêph, vì khí ra đi
Ngai quyết đem thân này làm con tát-vật che
Chí-Tôn sai-khiến, nhưng cơ đời rất nan cai-
nghiệp, xay đến nhiều nỗi tang - thương....

cho gia-dinh Ngài, Đức Ngài quá đau khổ,
cô làm một bài thi tự than như vầy:

- " Công-trình gầy-dung Thất Tây-Ninh,
- " Bằng đia seng xao, khiến rập rình.
- " Tà-mi pham rung-tinh chất Thành;
- " Mưa mang sâu phae-hoi hòn kinh.
- " Xưa Tea-Thanh dập-diу lai-vang,
- " Nay Biểu-Dinh hiu-quanh luynhin.
- " Thương Đạo mến Thầy xin som liêu,
- " Công tâm chung tri chờ ham thịnh.

Vì các có trên đây mà thân-thể của Ngài, càng
càng hao mòn da bọc xương, đến đổi phải bế
minh ngày mùng 1 tháng 3 Kỷ-Tỵ (1929)

Khi Ngài qui vị bồi thi con cua Ngài
là Cao-Quynh-An đang học bên Pháp, nghe tin
cha mất cung buồn mà thắc vao thang 8 năm
Kỷ-tỵ.

Nền Biểu-Tháp của Ngài được xây tai
cây ba-nhanh cạnh rưng Thiên-nhiên mà chúng
ta thấy hình vẽ trên đây.

Đức Thương-Sanh có hoa văn bài thi
của Đức Thương-Phẩm như dưới đây:

- " Dập-diу nəo buôn Thất Tây-Ninh,
- " Hiu-quanh hôm nay gió rập rình.
- " Trước ngẽ ló-thờ vai Đạo-hưu,
- " Sau hiên mee-mốc mây phi-kinh.
- " Rặng xơ ve thảm chia không đủ,
- " Cảnh lợt mao tươi-khách bieng nhìn.
- " Xây dựng là ai, Ai pha he ai ?
- " Sut sui để bước khé làm thịnh.



Trên đây là Chánh Phối Sứ Hướng
biểu đang ngồi soạn thảo giáo án để lập thành
quyền Đạo Sứ.

Ngày 15 - 10 - Đinh Dậu

(tức 16-11-1957)

