

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

Lời Dê
Của **ĐỨC HỘ PHÁP**
DU-VĂN-SIÊU
Biên Soạn

TÀI LIỆU SƯU TẦM
2013

Ebook được làm theo **ẤN-BẢN** phổ biến trên Website của **ĐAOCÀODAI.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **SOẠN GIẢ DU-VĂN-SIÊU, BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH WEBSITE ĐAOCÀODAI.INFO** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 23/05/2013

Tâm Nguyên

của Lời, Phê
ĐỨC HỘ PHÁP

**DU-VĂN-SIÊU BIÊN-SOẠN
1968**

Sao y theo tài-liệu của:

Ông: Du-Văn-Siêu Biên-Soạn

Văn-Phòng BKT, ngày 6 tháng 6 Mậu-Thân (dl. 1 Juillet 1,968)

VP.TV/B.P.C.

10-9-Mậu-Thân / (31/10/68)

MỤC LỤC

❖ LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP.....	29
▪ LỜI NÓI ĐẦU	31
▪ LỜI PHÊ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP	33
1. Do đơn xin nghỉ một năm đặng lo trả nợ trần-ai, tờ đề ngày 4 tháng 9 năm Tân-Mão của Lê-Sanh Thượng-Đầu-Thanh	33
2. Do tờ thỉnh-giáo của Thượng-Chánh Phối-Sư về việc Chánh-Phủ Tổng-Động-Viên thanh-niên.....	33
3. Do tờ thỉnh-giáo của Giám-Đốc Đạo-Đức Học-Đường Nguyễn-Hữu-Luong và Hồ-Thái-Bạch đề ngày 3/11/Tân-Mão.	34
4. Tờ xin trả chúc của Lê-Sanh Ngọc-Giác-Thanh. ...	35
5. Tờ Phúc số 56 của Bà Phối-Sư Hương-Hiếu nói về vụ: Phó-Trị-Sự: Phan-Thị Kim-Anh và Trần-Văn-Phải phạm vào Ngũ-Giới-Cấm điều thứ ba tại phòng cô Đầu-Tộc, Sa-Đéc.	35
6. Do theo bản phúc-sự minh-tra của Hoà-Viện về Lê-Sanh Hoàng với Giáo-Viên Thới đánh lộn tại Long-Hoa-Thị (17/3/Nhâm-Thìn).....	36
7. Tờ phúc-sự của vị Phái-Viên Phổ-Tế Lê-Văn-Ninh, về khoản Phối-Sư Tài và Phối-Sư Phấn lập cơ qui-nhút tại chùa Ninh-Tân Sài Gòn.	37
8. Do theo lời của Bộ Tư-Linh Quân-Đội-Cao-Đài xin cho Quân-Đội được dự hội Quyển Vạn-Linh năm Tân-Mão (1951).	38
9. Tờ của Chí-Thiện Lê-Văn-Trường xin nghỉ cúng thời Tý vì già-cả, bệnh-hoạn.....	39

-
- 10.** Tờ của Giáo-Hữu Thái-Thành-Thanh xin từ-chức vì có lệnh bỏ đi Khâm-Châu-Đạo Bình-Thuận..... 39
- 11.** Do tờ trả lời về vụ Lê-Sanh Chót (Thượng) góp tiền chợ Long-Hoa..... 40
- 12.** Do tờ xin của Ban Thợ-Hồ xin ăn cơm ngày hai bữa mới làm công-quả nổi. 40
- 13.** Do đơn tố-cáo Chí-Thiện Hương-Nhâm cho mưuán Thuyền-Bát-Nhã. 41
- 14.** Do tờ của Ngọc Chánh Phối-Sư xin cho bốn mươi đạo-sở Phước-Thiện nơi Cái-Bè qua hành-đạo bên Hành-Chánh. 41
- 15.** Tờ 424 của Ngọc Chánh Phối-Sư gửi cho Khâm-Châu-Đạo Căn-Thơ về việc Chánh-Phủ buộc khai gia-đình nơi căn-cứ..... 42
- 16.** Do tờ của Giáo-Hữu Chuẩn xin ân-xá vụ tham-lam tiền Kinh-Tượng tại Châu-Đốc (3.000\$00)..... 42
- 17.** Do tờ số 122 ngày 25/2/Quý Tỵ của Ngọc Chánh-Phối-Sư thỉnh-giáo về các Chức-Sắc có án! “Vĩnh-Bất Tự-Dụng!”..... 43
- 18.** Do tờ của Nữ Chánh Phối-Sư Lại-Viện xin phép cho Lê-Sanh Hương-Tình từ-chức đặng sanh..... 44
- 19.** Do tờ dâng lên xin cho một vị Giáo-Sư Phái Thượng đứng xướng trên Giảng-Đài Đền-Thánh khi Tiểu và Đại-Đàn..... 44
- 20.** Tờ số 29 ngày 1 tháng 2 Nhâm-Thìn của Nữ Chánh Phối-Sư dâng lên Đức HỘ-PHÁP trạng tỏ tà-quái nhập vào em gái khùng tên Nguyễn-thị-Hát. . 44
- 21.** Đơn của Chức-Sắc và Chức-Việc nơi Đệ Tứ kiện Đâu-Phận và bày Hương-đạo về việc dẹp Bàn-Thờ

Chí-Tồn kêu gánh hát về hát.	45
22. Do thơ đề ngày 22/3/53 của Cụ Nguyễn-Minh-Khôi dâng lên Đức HỘ-PHÁP.	45
23. Tờ phúc-sự của Thái-Phúc-Thanh ngày 2/2/Quý-Tỵ.	46
24. Tờ xin cho Giáo-Hữu Chia làm Khâm-Trấn Tân-Nhơn, Lê-Sanh Mau làm Quyền-Khâm-Châu-Đạo Tân-Nhơn, Lê-Sanh Inh làm Đầu-Tộc Thái Bình và Lê-Sanh Mau làm Đầu-Tộc-Đạo Tân-Nhơn Thánh-Địa.	46
25. Do đơn của Lưu-Kim-Anh xin hát cải-lương.	47
26. Thượng-Thống Hòa-Viện xin cho Tuần-Quân đúng 2 năm được vào hàng Bảo-Thể chánh-vị.	47
27. Do tờ tường-trình về số bốn-đạo nơi Mỹ-Tho, căn-cứ Châu-Thành nuôi cá tra, cá võ làm cho đời dị-nghị.	48
28. Phúc-trình của Kinh-Lý Khâm-Đạt thỉnh-giáo về thể-thức phóng-lại con lộ Thánh-Vệ.	48
29. Tờ khai công-nghiệp của Chánh-Trị-Sự Lê-Văn-Mừng ở Hương-đạo Long-Khánh (Tây-Ninh) xin phong-thưởng.	49
30. Tờ phúc của Giáo-Sư Thượng-Phùng-Thanh số 49 ngày 3/3/Giáp-Ngo.	49
31. Phúc-sự của Tổng-Giám: Vô-văn-Khuê và Nguyễn-huỳnh-Yến xin Hội-Thánh cung-cấp vật-liệu làm cho rồi dinh-thự.	50
32. Phúc-sự số 32 của Cai-Quản Báo-Ấn-Đường Bà Đạo-Nhơn Vô-Hương-Nhâm, trạng tỏ về việc Lễ Trung-Nguyên tại Hội-Thánh Ngoại-giáo và nổi	

khó-khăn của Hội-Thánh.....	50
33. Tờ Thanh-Minh số 2 ngày 8/12/54 của Phái Thiêng-Liêng, đang do Ông Bạch-Pháp xưng rằng vâng mạng lệnh Thiêng-Liêng để qui-nhút Cao-Đài 12 phái.....	51
34. Tờ số 330 của văn phòng Cố-Vấn Hành-Chánh-Đạo thính-giáo 3 khoản: Truy-phong Thánh Tử-Đạo thờ Bát-Quái-Đài; Truy-phong Chức-Sắc lên nhứt cấp; Truy-diệu và thờ nơi Báo-Ân-Từ.....	52
35. Tủ hàng phẩm Giáo-Hữu đồ lên không có hàm-phong.....	53
36. Thái-Thượng-Ngọc Chánh Phối-Sư yêu-cầu Đức HỘ-PHÁP truy-phong Tướng Trình-Minh-Thế vào phẩm Thế-Đạo.....	53
37. Tờ của Tam-Đầu-Chế số 410 ngày 29 tháng 3 năm Ất-Mùi thính-giáo v/v Đức HỘ-PHÁP không làm Thượng-Tôn Quân-Thế nữa.....	54
38. Thơ số 1593 ngày 9 tháng 6 năm Ất-Mùi của Tiếp-Pháp thính-câu Đức HỘ-PHÁP đình-đãi Thánh-Lịnh số 1503 đề ngày 1 tháng 6 năm ft-Mùi buộc trẻ gái trước ngày giá-thú phải biết khoa-duỡng-dục, nên Bộ Pháp-Chánh xin đình lại sáu tháng sẽ thi-hành.	55
39. Đơn của Tổng-Giám Nguyễn-Huỳnh-Yến đề ngày 8 tháng 2 năm Ất-Mùi yêu-cầu phong-thưởng công-nghiệp.	55
40. Tờ thính-giáo của Đội-nhạc Huỳnh-Minh-Mẫn v/v tang-sự của Hành-Chánh và Phước-Thiện.	55
41. Lịnh của Đức HỘ-PHÁP ở Nam-Vang gọi về hôm tháng 8 năm Đinh-Dậu	57

-
- 42.** Đức HỘ-PHÁP hành pháp độ-thăng cho Giáo-Hữu: Thượng-Sang-Thanh tại Đền-Thánh ngày 19 tháng 7 năm Canh-Dần hồi 9 giờ sáng. 58
- 43.** Lời Đức HỘ-PHÁP tuyên-bố trong chuyến Bắc-Du tháng 10 năm 1950..... 58
- 44.** Lời tuyên-bố của Đức HỘ-PHÁP trong dịp lễ Khánh-Thành Tòa-Thánh Tây-Ninh..... 59
- 45.** Lời đáp-từ của Đức HỘ-PHÁP với ông Thurler .60
- 46.** Ông Chí-Thiện Phạm-Mộc-Bồn xin về Qui-Thiện khi mãn phạt-sự Khâm-Châu Tây-Ninh..... 60
- 47.** Đơn xin: Tín-Đồ của ông Mến ở Châu-Đốc (8/9/ Kỷ-Sửu). 61
- 48.** Hội-Thánh Phước-Thiện xin bổ Khâm-Thành và Đầu-Phận..... 61
- 49.** Đơn xin đắp lộ của ông Giám-Đốc trường Qui-Thiện (20/ 11/ Mậu-Tý)..... 61
- 50.** Lời phê v/v cho đất phố tại Long-Hoa-Thị..... 62
- 51.** Anh Ba Lâu làm tờ hỏi Hội-Thánh vay bạc của Cô-Nhi đăng mua xe hơi đăng chờ củi lò-gạch..... 62
- 52.** V/v Trai-giới trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ..... 62
- 53.** V/v Lập sở ngành Lương-Điền Công-Nghệ Phước-Thiện..... 63
- 54.** Phúc-trình của Nhị-Vị Nghị-Trưởng Phước-Thiện Nam, Nữ thỉnh-giáo trong kỳ Đại-Hội Phước-Thiện. .63
- 55.** V/v dư luận trích-điểm Hội-Thánh Phước-Thiện bổ Khâm-Châu và Đầu-Tộc như hành-chánh..... 64
- 56.** Chức-Sắc Bộ Nhạc thừa ông Công-Viện Út 64
- 57.** V/v Xin mở rộng đất Cục-Lạc mới (do Phước-thiện)..... 64
-

-
- 58.** Tờ yêu-cầu của Hội-Thánh Phước-Thiện xin ông Lẽ-Viện Phương còn lưu lại Thượng-Thống Lẽ-Viện... 65
- 59.** V/v Hội-Thánh Phước-Thiện bổ Hành-Thiện đi làm Đầu-Tộc..... 65
- 60.** Tờ phúc của Trưởng-Tộc Phạm-Môn nói về 13 vị Giáo-Thiện do Hội-Thánh bổ làm nơi Thiên-Hi động Trí-Huệ Cung. 65
- 61.** V/v Lẽ-Sĩ lãnh chức Lẽ-Sanh, hiến-thân Phước-Thiện nên xin được đối-phẩm 66
- 62.** – Máy Sư trực Đạo-Núi hỏi việc Đạo. 66
- 63.** Lời-phê tiếp về người Phạm-Môn..... 67
- 64.** Hội-Thánh Phước-Thiện xin truyền-bổ Chức-Sắc đi Châu-Tộc để thay thế cho mấy vị bị rút về. 67
- 65.** Hội-Thánh Phước-Thiện trình dâng v/v ông Giáo-Thọ Nguyễn-Vân-Tường (pháp-danh Thiện-Trí) đại-diện của ông Đạo Nằm Phật-Giáo Thiên-Lâm chùa Phước-Thiên-Tự Tấn-Đức Long-Xuyên, tỏ ý xin về hiệp nhưt Đạo vào Cơ-Quan Phước-Thiện. 69
- 66.** – Ngài Bảo-Thế dịch thơ của ông Saint Jorioj, để ngày 27/ 10/ 49 gởi cho Phối-Sư Thượng-Vinh-Thanh, đại ý muốn sau khi nhập Việt-Tịch ông sẽ lấy tên Việt là Cao-Thiện-Tiến. 70
- 67.** Lời Thịnh-Giáo của Tiếp-Lẽ Nhạc-Quần..... 70
- 68.** Các khoản thịnh-giáo của Bộ-Nhạc do Đ.P Huỳnh-Minh-Mẫn (ngày 27/9/Nhâm-Thìn 14/11/52). 72
- 69.** Chiếu theo kỹ-luật Hội-Thánh ấn-định, những người có học nghệ-thuật âm-nhạc; các Tỉnh cũng như Tòa-Thánh phải dự-thí khoa-mục nhạc-sĩ do Ban-Giám-Khảo tuyển-chọn..... 73

-
- 70.** Tờ thỉnh-giáo của Hộ-Đàn Pháp-Quân, ngày 1/4/ Quý-Tý 1953, v/v bài lễ Chí-Tôn tại Bát-Quái-Đài, cả Chức-Sắc, Chức-việc Đạo-Hữu xoay lưng lại xá bàn HỘ-PHÁP, khi mãn đàn rồi cả Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài xá đáp lễ lại.73
- 71.** Thỉnh-Giáo của Hội-Thánh v/v Chức-Sắc hành-sự đủ 5 năm mà không đi hành-quyền Hành-Chánh các Châu-Tộc, nhưng có công-nghiệp xứng-đáng có được thăng một lượt với Chức-Sắc đi hành-đạo địa-phương không?.....74
- 72.** Hỏi: Chức-Sắc bị án sau khi Hội Nhơn-Sanh công-nhận rồi có được thăng không, vì 5 năm trước hồ-sơ trong-trắng, nên nhơn-sanh công-nhận?.....75
- 73.** Hỏi: Chức-Sắc hành-sự không đặc-lực bị ông Ngạc rút về bổ đi chỗ khác (nhiều lần) Hội-Thánh được công-nhận không?.....75
- 74.** Hỏi: Chức-Sắc từ trước giữ ở Tòa-Thánh mới được bổ đi cầm quyền sau khi Hội Nhơn-Sanh công nhận được kể vào hàng Chức-Sắc có hành quyền đặng công-nhận không?.....76
- 75.** Hỏi: Chức-Sắc ở Tòa-Thánh 3, 4 năm mới bổ đi hành-đạo một năm kể được Hội Nhơn-Sanh thì mới hành-quyền ít quá rồi phải định sao?.....76
- 76.** Hỏi: Những vị Lê-Sanh Hội Nhơn-Sanh công-nhận rồi, kể xin tình-nguyện qua ngạch Giáo-sĩ, nay có lệnh giải-tán?76
- 77.** Hỏi: Lê-Sanh ở Tòa-Thánh 4 năm mới bổ đi Phổ-Tế 1 năm, công-nghiệp nầy định lẽ nào?77
- 78.** Hỏi: Giáo-Hữu hành-sự tại Tòa-Thánh từ lâu mới bổ đi phổ-tế, sau khi Hội Nhơn-Sanh có được

- công-nhận không, thăng vị không?77
- 79.** Hỏi: Giáo-Sư ở luôn Tòa-Thánh 5 năm như Giáo-Sư ở Y-Viện không đặc-lực phải định sao?77
- 80.** Hỏi: Những vị Giáo-Sư, Giáo-Hữu ở Hội-Thánh Ngoại-Giáo một thời gian, ở Tòa-Thánh một thời gian, nay đủ 5 năm được thăng không?77
- 81.** Tờ yêu cầu của Giám-Đạo Hội xin cho Chức-Sắc Nữ-Phái khi sanh-đẻ được nghỉ trong vòng 6 tháng. ...78
- 82.** Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư gửi cho Khâm-Thành về vụ bác đơn góp tiền lập ngân-quĩ nuôi lính Bảo-An. (Số: 10/ đề ngày 23/3/1953.)78
- 83.** Do tờ tờ 107/ ngày 8/2/Quý-Tỵ của Ngọc-Chánh Phối-Sư hỏi-đáp tờ 68/ ngày 18/1/Quý-Tỵ của Khâm-Thành trạng tở người phái Đường-Nhon không phục-sự thâu góp công-quả và canh-gát.79
- 84.** Do tờ câu-xin và cam-kết của Lê-Sanh Lư (Ngọc) đề ngày 12/12/Quý-Tỵ xin làm đại-diện cho tín-đồ Trung-Tông-Đạo.79
- 85.** Hồ-sơ của Chánh-Trị-Sự Thưng ở Thủ-Dầu-Một, khi làm Chánh-Trị-Sự đủ công-nghiệp 5 năm 7 tháng rồi xin nghỉ, sau đệ hồ-sơ xin cầu-phong, được lời phê như vậy:.....80
- 86.** Tờ thỉnh-giáo số 12 đề ngày 7 tháng 2 Quý-Tỵ của Ngọc-Chánh Phối-Sư cầu xin cho những người bên Quân-Đội khi vàng lệnh trở về Hành-Chánh được thăng-thưởng Chức-Sắc.80
- 87.** Tờ kêu oan của Giáo-Hữu Thái-Mạnh-Thanh, đề ngày 21 tháng 6 năm 1953 (11/ 5/ Quý-Tỵ).....81
- 88.** Do tờ số 219 của Ngọc-Chánh Phối-Sư biện-hộ

cho Giáo-Hữu Thượng-Được-Thanh (Khâm-Châu Bà-Rịa) xin được ở lại như cũ thay vì ông Cố-Vấn xin bổ nơi khác.	81
89. Tờ của vị Bảo-Thế Nguyễn-Văn-Thới xin từ chức để ngày 6 tháng 5 năm Nhâm-Thìn.	81
90. Do tờ phúc của Đầu-Tộc Lê-Sanh Ngọc-Vinh-Thanh số 339/ PH đề ngày 6 tháng 3 Quý-Tỵ tố cáo Bàn-Trị-Sự bốn-quốc lấn quyền bên Đường-Nhon về lối thâu góp tiền-bạc.	82
91. Đám xác và làm tuần không đem vào Khách-Đình hay Báo-Ấn-Từ không được xin Lê-Nhạc.	82
92. Phúc-Trình số 147/KC, ngày 24/7/Nhâm-Thìn (1952) của Khâm-Châu Tây-Ninh trang-tỏ hành-vi ép-bức bốn-đạo nơi căn-cứ Bến-Cầu của Đại-Úy Nguyễn-Hòa-Minh.	82
93. Phúc-trình số 37/ PT đề ngày 27/7/N. Thìn của Ban Giám-Pháp phúc-báo 2 vị: Trần-Thị-Cúc 18 tuổi và Lê-Kim-Xê 16 tuổi (Phạm tội tà-dâm).	83
94. Phúc-Sự số 1382 ngày 26/ 8/ Nh.Thìn của Ngọc-Chánh Phối-Su đệ trình về vụ Bàn-Trị-Sự Hà-nội ngờ ý xin lập Ban Đạo-Học Phổ-Thông để traу đối ý kiến và dạy lẫn nhau tại Thánh-Thất Thăng-Long.	83
95. Phúc-trình đề ngày 9/9/N. Thìn của Đầu-Phận Đệ XI tường trình nơi căn-cứ Phan, Đạo-Hữu vẫn còn bị Quân-Đội bắt xấu.	84
96. Tờ số 218/TTL/VP đề ngày 21/11/52 của Trung-Tướng Tổng-Tư-Lệnh Q.Đ.C.Đ. trần trọng giao-hôi Toà Trì-Huệ-Cung lại cho Đức Ngải xử-dụng về việc Đạo.	84

-
- 97.** Đơn đề ngày 8/10/N. Thìn của Trần-Văn-Truyện 43 tuổi ở Hương-Đạo Long-Hoa, Đệ-Ngũ tổ-cáo ông Giáo-Hữu Trương sang rầy cho Truyện, nay lại bán cho người khác.85
- 98.** Phúc-trình 85/CBT ngày 11/10/N. Thìn của L.S. Thái-Thu-Thanh xin cái bớt của Hoà-Viện làm V/P Cơ Bảo-thể.85
- 99.** Tờ số 330 ngày 19 tháng 6 Nh. Thìn của Thượng-Thống Hoà-Viện minh-tra vụ L.S. Thái-Hoanh-Thanh có liên-can trong vụ theo đàn bà con gái.85
- 100.** Đơn của Giáo-Hữu Thương-Giác yêu-cầu xin truy-phong cho Cha và làm lễ truy-điều thờ nơi Báo-Ân-Tử.....86
- 101.** Tiếp theo công-văn số 1304/TTLB ngày 5/12/52 của Trung-Tướng Tổng Tư-Lệnh.86
- 102.** Bức thơ số 28 ngày 23 tháng 11 Nh. Thìn của Thượng-Thống Hoà-Viện dâng lên Đức HỘ-PHÁP nói về vụ giờ giới-nghiêm trong Nội-Ô.....87
- 103.** Phúc-trình của Thượng Chánh Phối-Sư số 139/NC ngày 25/2/Quý-Tý tường thuật về việc đi dự lễ Thông-Thiên-Học tại Saigon về.87
- 104.** Tờ của Vệ-Ủy Nguyễn-Hùng-Trí (Thánh-Vệ) xin được ân-tứ vào L.S. cũng như các Chiến-Sĩ Pháp hồi vì đã dài công kháng-chiến.....88
- 105.** Đơn yêu-cầu của Khâm-Thành đề ngày 4 tháng 4 Quý-Tý xin xá tội cho hai vị Đạo-hữu đã bị phạm về vụ đi chà lúa bị cướp mất.88
- 106.** Hồ-sơ số 348 ngày 17 tháng 4 Quý-Tý của Đại-Ủy Nguyễn-văn-Thể xin ân-tứ chức Lễ-Sanh.89

-
- 107.** Hồ-sơ của vị Giáo-Hữu Thái-Sơn-Thanh xin giúp việc Kinh Sách Đạo ra chữ Hán-Tự.89
- 108.** Phúc-trình của Hòa-Viện đề ngày 28/4/Quý-Tỵ vụ máy đánh chữ nơi Công-Viện Nội-Chánh giữ giã danh ký tên trong văn-kiện là Bạch-Vân.....90
- 109.** Tờ của Thánh-Vệ-Trưởng gởi cho Khâm-thành về vụ Bàn-Trị-Sự vị-tình cho Tư-nhơn, nhận lãnh những người không Đạo và chứng những văn-kiện mua bán động-sản hay bất-độngsản không đủ giấy tờ triệu-chứng cho đúng theo pháp-lý (ngày 12/5/Q.Tỵ)...91
- 110.** Phúc-trình số 88/PT của Trung-Tá Trương-văn-Quảng Chi-Huynh Q.Đ.C.Đ.tỉnh Thủ-Dầu-Một hiệp cùng Chức-Sắc Hành-Chánh Đạo nơi đây tu-bổ lại Thánh-Thất được hoàn-hảo.....91
- 111.** Về vụ đất tư của bà Đặng-Thị-Thanh do Sở Kinh-Lý Hội-Thánh do cho bà, sau có việc tranh-tụng.....91
- 112.** Về vụ bắt xe chở gạo cho Lương-Viện, có tờ Phúc của Thẩm-Vấn Thừa-Sứ Phước ngày 2 tháng 6 Quý-Tỵ..92
- 113.** – Tờ Phúc-Trình số 4 của Bảo-An-Trưởng Nội-Thành, đề ngày 13 tháng 9 năm Quý-Tỵ v/v xe đạp chở bị bắt.93
- 114.** Tờ số 315 của Thánh-Vệ-Trưởng nói về hai Phận-Đạo Thập-Nhị và Thập-Tam đất còn nguyên vẹn xin cho khai lập đường-sá, và ban cho những vị Đạo-hữu chưa có phần đất ở, chớ không nên ở trong một phần đất mà hai gia đình.93
- 115.** Phúc-trình số 306 đề ngày 4 tháng 4 năm Quý-Tỵ, của Hoà-viện và Thánh-Vệ vãng linh ĐỨC HỘ-PHÁP minh-tra vụ Đặng-Văn-Nang xin cưới bà Đoàn-Thị-Ngàn làm vợ.94
-

-
- 116.** Vụ bất-hòa giữa L.S. Ngọc-Trôi-Thanh và Giáo-Hữu Thượng-Chuyện-Thanh, hồ-sơ đề ngày 16/7/ Quý-Tỵ.....95
- 117.** Phúc-Trình số 462/T của Thánh-Vệ-Trưởng gọi Ngọc Chánh Phối-sư về sự hành quyền của Bàn-Trị-Sự nơi Châu-Thành Thánh-Địa. Ngày 11 tháng 9 Quý-Tỵ. .95
- 118.** Ngày 20 tháng 8 Quý-Tỵ của Đạo-hữu Đặng-Trung-Thành ở Mỹ-Tho dâng về Đức HỘ-PHÁP tường-trình về số Bồn-Đạo nơi Căn-cứ Châu-thành Mỹ-Tho nuôi cá-tra, cá vồ làm cho Đồi dị-nghị.96
- 119.** Phúc-trình số 37 đề ngày 27/9/Quý-Tỵ của Ngọc Chánh Phối-Sư tường trình vụ bắt cóc Ngài Phối-Sư Cố-Vấn Trần-quang-Vinh và Trung-Tả Nguyễn-Kim-Vinh.....96
- 120.** Do Bản Thông-tin Quân-sự số 202/TT ngày 22/10/1953 của Tham-Mưu-Bộ dâng lên v/v Chánh-Trị-Sự Khuu-văn-Dĩ làm Chủ-Tịch cho Việt-Minh. ...97
- 121.** Tờ xin phục chức của G.H. Thái-Như-Thanh đề ngày 12 tháng 2 Giáp-Ngọ.....97
- 122.** Phúc báo của Hoà-Viện vụ cất bar ở Long-Hoa ngày 18 tháng 3 Giáp-Ngọ (được lời phê số 784/VPHP).....97
- 123.** Hồ-sơ xin ân phong cho vị Tả-Lý Nguyễn-văn-Dược ở An-Thanh Chợ-Lớn, hiện cư ngụ Đệ-Ngũ....98
- 124.** Hồ-sơ cầu ân-phong cho vị Tả-Lý Nguyễn-văn-Đội Phước-Lý-Hốc-Môn-Gia định.98
- 125.** Công-văn số 17/VP.NCPS. dâng lên Đức HỘ-PHÁP về vụ hồ-sơ của 83 vị Đạo ở Châu-vi Thánh-Thất Kiêm-biên tố-giác hành-vi của vị Giám-Đạo

Huỳnh-Hữu-Lợi Khâm-Trấn Tân-Quốc, bức- bách họ di-cư và yêu-cầu ông Khâm-Trấn thương-thuyết với Chánh-Phủ Miền xin triển hạn lại 3 hay 6 tháng cho Bốn-Đạo có thì giờ di-cư.....	99
126. Nhóm dân ở Sa-Đéc trạng tỏ v/v ăn ở trước khi dưới sự kiểm-soát của Việt-Minh. Nay Quân-Đội Cao-Đài đến giữ trật-tự an-ninh nhưng vẫn còn nhiều thắc-mắc, nhóm này đòi tự-do hạnh-phúc.....	100
127. Bức thơ của Đ.H. Đỗ-nhật-Tân trình tấu với Đức HỘ-PHÁP v/v đao-binh nước lửa trong 7 & 8 năm qua và kính dâng một bài thi xin hành Đạo.....	101
128. Công-văn của Thiếu-Tướng Nguyễn-thành-Phương dâng lên Đức HỘ-PHÁP nói về vụ ông Bửu-Phước yêu-cầu Ngài giới-thiệu Ông cùng Chánh-Phủ hiện hữu để dễ bề hành-sự.....	101
129. Đơn xin phục chức Lê-Sanh của ông Đỗ-văn-Hằng xin nghỉ vừa đầy một năm.....	102
130. Thông-qui Thợ-hồ làm công-quả tại HỘ-PHÁP-Đường 42 vị, Thợ sơn 53 vị, thợ hồ khán đài 35 vị, làm cô-nhi 22 vị, làm khán đài 11 vị, đạo-sở tình-nguyên trồng cao-su ở Phạm-Từ Cẩm-giang 6 vị, Thợ-ký Công-Viện và các thanh thiên tùng sự trong ngành Công Viện 302 vị, Tổng số 471 vị, dâng lên xin miễn dịch xung-quân.....	102
131. Tờ của Nguyễn-Huỳnh-Yến Tổng-Giám Thợ-Mộc xin Đức HỘ-PHÁP cho Thánh-Vệ sung công thợ-mộc và thợ cưa ngoài 8 Phận-Đạo về làm phụ cho kịp lễ Khánh-thành.....	103
132. Lời-phê: Số 362/VPHP – Gởi: Qu.Ngọc Chánh Phối-Sư Cửu-Trùng-Đài.....	103

-
- 133.** Tờ xin báỉ kiến Đức HỘ-Pháp của Lê-Sanh Ngọc-Đệ-Thanh, Ngọc-Thành-Thanh, Ngọc-Bào-Thanh đắỉ lĩnđ đĩ phổ-tể toàɴ Nam-Việt..... 104
- 134.** Tờ số 22/LV chiếủ theo tờ của Thiếủ-thị-Tiền xin truy-phong cho Phan-thanh-Nhờ (là chổnđ) tử-bĩnđ (L.S. Ngọc-nhờ).....105
- 135.** Vị cuu Chánđ-Trị-Sự Nguyễn-Văn-Hoai xin đượủ ỏn-tứ phẩm Lê-Sanh hàm-phong và xin lưủ lại làm Lê-Vũ tại Thánđ-Thất Vĩnh-Lộủ Gia-Đĩnđ. Ngườủ trạủg-tỏ bì đốủ kếm khốủg thế giúủp việủ đượủ ở các V/phòng.105
- 136.** Thơ của Quậủ-Trưởnđ Châu-Thánđ Tây Ninh gổủ đĩn Đức-HỘ-PHÁP v/v sao-lộủ thơ số 1519 ngày 14/12/54 của Quậủ-Trưởnđ xin Bộ Tư-Lĩnđ Q.Đ.C.Đ. giúủp đở về phnủ bảo-vệ đản-chúủg ở các vùủg mới thánđ-lậủ trong miểủ Việt-Mĩnđ rời bỏ.105
- 137.** Tờ số 10/KC ngày 14 thánđ 11 Giáủp-Ngộ của Qu. Tháủ Chánđ Phổủ-Su đảnđ lĩnđ xin kéo đá Núi về trấủ đườủg trong Nội-Ồ Thánđ-Địủ. 106
- 138.** Thiếủ-Ủy Huỳủnđ-Quang-Trong yêủ-cầủ Qu. Chí-Tồủ ỏn-tứ vào hằủg phẩm Lê-Sanh có tờ mậủ phúc của Thánđ-Vệ-Trưởnđ..... 106
- 139.** Đon yêủ-cầủ của Thủ-Lĩnđ Bảo-Thể Quậủ xin kiếủ y-phụủc và biếủ-hiệủ cho Bảo-Thể làm việủ hằủg ngày. 107
- 140.** Tĩnđ-Trưởnđ T.N. gổủ đĩn Bảo-Đạủ 100 bản báo-cáủ của Chánđ-Phủ v/v thu-thuếủ do Chánđ-quyểủn đặủ ra và vấủn-đề bảo-đảm an-nĩnđ cho công-cộủg. ... 107
- 141.** Lờủ phê số 640/VPHP của Đức Hộ Pháp..... 108

142. Khoản nói về Trấn-Đạo Tân-Quốc và danh-từ Hội-Thánh Ngoại-Giáo.....	108
143. Công-văn số: 254/HV đề ngày 29/3 Nhuận f-t-Mùi của Thượng-Thống Hòa-Viện đệ trình bộ Pháp-Chánh rõ, không lãnh nổi chức Pháp-Chánh Tư-Quyển, giới-thiệu Ông Giáo-Sư Thái-Đến-Thanh.	109
144. Tờ của Giáo-Hữu Thượng-Có-Thanh xin phép nghỉ thêm 3 tháng nữa.	109
145. Tờ Giáo-Sư Phùng phúc-trình v/v đi phổ-độ ở Lộc-Ninh Hớn-Quản được Đức Ngài phê như vậy: ..	110
146. Huấn-lệnh số: 1564 / VPHP – về vụ một số đồng Đầu Phòng văn Khoa Mục và Lễ Sanh dự thí đã được chấm đậu.....	110
147. Lễ-Sanh Thượng-Sang-Thanh xin từ chức 2 năm lo gia-đình.	112
148. Qu.Ngọc-Chánh Phối-Sứ yêu-cầu cho Lễ-Sanh Long được trở lại Bình-Định Trung-Việt lập số Cầu-phong cho Chúc-Việc.....	112
149. Khâm-Châu Châu-Đốc phúc-trình số: 59/KC ngày 7 tháng 5 nhuận Nhâm-Thìn, trạng tỏ ngày 15/7/ Phái Tiên-Thiên mở Đại-Hội Bình-Linh tại Nhà-Bàn.	112
150. Phúc-trình số 1117 ngày 9/7/Nhâm-Thìn của Khâm-Thành dâng ý-kiến v/v kiểm-soát hành-khách đi xa vào chợ Long-Hoa, có ghim tờ phúc của Thánh-Vệ-Trưởng.....	113
151. Nữ Chí-Thiện Hương-Nhâm trạng-tỏ bốn-đạo Hội-Thánh Ngoại-giáo tố-giác người cho mượn thuyền thủ-lợi.....	113

-
- 152.** Tờ của Lê-Sanh Thái-Hoanh-Thanh thú-nhận về tội tuyên-truyền thất-thiệt, làm cho náo-động. 114
- 153.** Tờ đề ngày 18/7/Nhâm-Thìn của Chánh-Tri-Sự (ân-phong) Nguyễn-thành-Long xin nghỉ dưỡng-bệnh 3 tháng. 114
- 154.** Phúc-Trình của Tổng-Tư-Lệnh QĐCĐ số 46/SL ngày 31/8/52 v/v Thiếu-Tá Bay bản Đạo-Hữu Có... 115
- 155.** Tờ đề ngày 6 tháng 7 Nhâm-Thìn của Chủ-Vị Đầu-Phòng Văn-Khoa-Mục-yêu-câu Hội-Thánh nhu-câu về các phương-châm làm việc về vật-chất. 115
- 156.** Lê-Sanh Thượng-Tân-Thanh xin miễn học-phí cho con đang từng học. 116
- 157.** Vi-Bằng số 590/VB ngày 27/7/Nh. Thìn nhóm cử vị Lê-Sanh Ngọc-Lương-Thanh thừa-quyền Phụ-Thống Học-Viện và Lê-Sanh Hải, Lê-Sanh Cảnh phụ-trách. 117
- 158.** Tờ số 1269 ngày 13 tháng 8 Nhâm-Thìn của Qu. Ngọc Chánh Phối-Su dâng lên Đức HỘ-PHÁP tờ kêu-oan của Bàn-Trị-Sự Bình-An Cần-Thơ bị Pháp-Chánh Trị-An phạt ngưng quyền. 117
- 159.** Phúc-sự 1379/PS ngày 17/8 Nhâm-Thìn của Khâm-Thành tường-trình thông-cáo của Chánh-Phủ V.N. buộc dân-cư phải đóng thuế Đảm phụ Quốc-Phòng hàng năm. 118
- 160.** Tờ số 224 ngày 3/10/ Nhâm-Thìn của Phụ-Thống Công-Viện dâng lên 3 Chánh Phối-Su xin công-quả mỗi Nam Nữ cũng vậy phải giúp mỗi tháng 1 ngày công. 118
- 161.** Tờ số 224 ngày 3/10/ Nhâm-Thìn của Phụ-Thống

Công-Viện dâng lên 3 Chánh Phối-Sư xin công-quả mỗi Nam Nữ cũng vậy phải giúp mỗi tháng 1 ngày công.....	119
162. Do Công-văn số 109 ngày 22/2/Quý-tỵ của ban Quản-Trị Long-Hoa-thị xin thầu thuế hàng-hóa xuất- nhập nơi Châu-Thành Thánh-Địa.....	119
163. Mật-lệnh của Tổng-Tư-lệnh QĐCĐ, Thiếu- tướng Phương số 5/MLS (3.4.54) được lời phê:	120
164. Phúc-trình 329/PT ngày 7/11/52 của Thánh-Vệ- Trưởng dâng lên Đức HỘ-PHÁP kèm theo tờ của Thiếu-Tá Khanh xin nhường chức Lễ-Sanh lại cho Thân-phụ là Cựu Chánh-Trị-Sự Đỗ-Văn-Cầm 73 tuổi, xin được ân-phong hàm phong.....	120
165. Phúc-Sự minh-tra số 265/của Quyền Thượng- Thống Hòa-Viện ngày 25/7/Nhâm-Thìn v/v Ban Quản- Trị và Ban Kiểm-Giá phạt quá nặng, có lời kêu-ca của Ban Giám-Pháp.....	121
166. Thư của Trung-Tá Tý gửi cho quyền-thuộc là Ông Bảy có tánh-cách gặt-gấm (Tý: Chi-Huy Khu- Vực Tây Ninh).....	121
167. Tờ xin tội của Võ-văn-Đội 50 tuổi trong lúc bệnh nặng xin Sư-Phụ xá tội cải Thấy, Cải Bạ bị phạt không thể mạnh được.....	122
168. Tờ đề ngày 25/1/ft-Mùi (17/2/55) của Đạo-Nhon Út cầu xin Thánh-Giáo v/v- thiếu xác của Võ-văn-Đội và vào ngày nào làm tháp kiểu nào.....	122
169. Tờ đề ngày 3/11/ Canh-Dần của Nguyễn-Văn- Thế và 16 vị nữa đồng đứng dâng cả công-quả của mấy vị ấy để chuộc tội cho ông Võ-Văn-Đội là Sư-Huynh của họ ở Đạo Núi.....	123

- 170.** Khai-Pháp Chương-Quản Bộ-Pháp-Chánh trong Sắc-Huấn ngày 21/2/Đinh-Hợi (10/3/1947) v/v 2 điểm, người Hiến-thân cho Đạo không có gia-nghiệp riêng và người Đạo hữu công vì Đạo với Đạo và công-nhiệp phi-thường Quyển Vạn-Linh công-nhận khi qui-vị được Hội-Thánh rước Linh-vị vào thờ nơi Báo-Ân-Từ thiên thu hưởng phần Quý Tế.....123
- 171.** Tờ số 32 ngày 14/5/Giáp-Ngọ Huấn-Lệnh Hội-Thánh PT. chiếu y bản án số 28 ngày 17/4/Giáp-Ngọ vụ 31 vị Chức-Sắc, Chức-việc Nam-phái xin thay đổi vị Chương-Quản Nam-phái và vị quyền Thượng-Thống Lại-Viện. (Số: 907/VPHP)..... 124
- 172.** Phần Danh ngôn của Đức Hộ-Pháp 124
- 173.** Phúc-Trình của Khâm-Trấn Ph. Thiện v/v Phước-Thiện tại gia.....132
- 174.** Con Mang vào Nội-Chánh Cửu-Trùng-Đài. ... 132
- 175.** V/v Xin nghỉ 3 ngày: 10,20, 30 mỗi tháng không đủ sức Chức-Sắc nghỉ ngơi.....133
- 176.** Tướng Nguyễn-văn-Thành yêu-cầu Đức HỘ-PHÁP định phương-tiện cho Qu. Đội được cúng hỗn-hợp trong mỗi kỳ Sóc Vọng và định hàng ngũ cho các Sĩ-Quan. Xin đổi-phẩm Tá-Quan đến Tướng-Quan cũng được luân-phiên giảng Đạo tại Đền-Thánh.133
- 177.** Đơn xin lập gia đình (3 năm)134
- 178.** Ông Hành-thiện Hườn chơi hội bị giết (21,000\$00) dâng tờ lên Đức HỘ-PHÁP xin làm Đạo.134
- 179.** Thỉnh giáo v/v đổi-phẩm của Chức-Sắc Cửu-

Trùng và Phước-Thiện trong hai cấp bậc: Chí-Thiện và Giáo-Thiện.....	135
180. Giáo-Thiện Cảnh xin về nhà dưỡng bệnh.....	135
181. Lê-Sanh xin về Phước-Thiện và xin đổi-phẩm (Lê Sĩ).....	135
182. Huấn lệnh của Đức Hộ Pháp.....	136
183. Lời-Phê Về Phương Luyện-Kỹ:.....	136
184. Đạo Núi Trần-Ngọc-Dương bình nặng làm tờ yêu-cầu Đức HỘ-PHÁP xá tội cho hết căn bệnh chướng.....	137
185. Tờ số 769 của Tư-Linh-Bộ nói v/v bắt những người có liên-can với Liên-Minh.....	137
186. Thượng-Giáo-Sĩ Trần-Thanh-Mậu xin truy-phong vào hàng Thánh-Tử-Đạo cho vị Đội-Trưởng Trần-Thanh-Vân bị L.Minh bắn trong Bào-Rong.....	138
187. Do tờ 40 ngày rằm tháng 6 Nhâm-Thìn của Bàn-Trị-Sự Thối-Thuận, An-Hóa, Mỹ-Tho đệ-trình tình-hình nơi đó rất sợ-sệt V.Minh chém người Đạo..	138
188. Đại-Tá Kiệt Thánh-Vệ-Trưởng phúc-bạch tờ số 169 ngày 4-6-Nhâm-Thìn, nói về chiến-sĩ Pháp-hồi do người phổ-độ bên Pháp thôi, chớ không phải là người tình-nguyên vì Đạo mà đặng câu-phong vào phẩm Lê-Sanh... Tại sao họ cũng đặng phong thưởng Lê-Sanh đồng thể như Đạo đã hy-sinh sang Pháp vậy..	139
189. Lại-viện thỉnh-giáo v/v Lê-sanh hành-sự nơi Cửu-Viện như mỗi Viện có Thượng-Thống, Phụ-Thống, còn ba vị Lê-Sanh không biết dùng gọi danh-từ chi?.....	139
190. Lê-Sanh Nương kêu-oan vì bị ức hiếp nên bị rút do Phúc-trình của Khâm-Châm Giáo.....	140

-
- 191.** Đơn kêu oan của L.S. Miêng (Thái) v/v bị Tòa-
Thánh Pháp-Chánh Tư Quyền xử bôi-thường 525\$00
về tiền công-quả nơi Chợ-Gạo..... 140
- 192.** Thỉnh-giáo số 24 v/v xin Đạo-Cấp Thiên-Phong
cho chức vị Hàm-Phong 141
- 193.** Thỉnh-giáo v/v người Phước-Thiện còn tại gia có
phải đóng 5 ngày công-quả cho Hành-Chánh không. 141
- 194.** Phúc-trình v/v gây-gỗ của Chí Thiện Cang và
LS Quý..... 142
- 195.** Tờ phúc của Phó-Trị-Sự Cao-Văn-Bô..... 142
- 196.** Tờ của Đinh-Văn-Hoàng Nhơn-viên Chi-Phái
Saigon..... 143
- 197.** V/v Cầu phong-thường Phẩm Hàm-Phong.... 143
- 198.** Tờ yêu-cầu của Lâm-Thị-Khanh v/v kêu-oan
cho con là Nguyễn-Ngọc-Diệp 30 tuổi..... 143
- 199.** Tờ của Giáo-Thiện Huỳnh-văn-Liêng xin hòm
cho chư vị Đạo-Sở Ngoại-Ô khi qui-liều..... 144
- 200.** Tờ Phúc-sự minh-tra của Hỏa-Viện trong vụ
Cảnh-Vệ Địa-Phương 2 chủ-trương lập chợ và lính
xung-phong đồn Ph. Nghĩa bắt Đạo-hữu làm xâu.... 144
- 201.** Tờ của Thiếu-Ủy Nguyễn nói về vụ bỏ thăm
Hội-Đồng ở Đệ Ngũ..... 145
- 202.** Tờ của chương-Quản Ph. Th nói về G.Nhi Xuân
ở nhà..... 145
- 203.** LS Lữ xin làm việc cho Chánh-Phủ lấy tiền 2/3
giúp cho Hội-Thánh..... 146
- 204.** Phan-Tấn-Sĩ cầu xin phần đất cát Phan-Phủ-Từ.
..... 146
- 205.** Tờ của Bùi-Trung-Phẩm xin đem cốt Bà về thờ

nơi Báo-Ấn-Từ.....	146
206. Tờ của Thái-Chánh Phối-Sư.	147
207. Vi-Bằng phái Thái 17/12/1953.....	147
208. Đơn của Quản-Lý toàn nhơn-viên bộ tiếp-tế. .	148
209. Tờ của Thái-Chánh Phối-Sư v/v G.Sư Đài choán đất.....	148
210. Đơn xin qua Giáo-Sĩ của G. Hữu Khai.....	149
211. Công-văn 63/HC ngày 28/5/N. Thìn của Thái Chánh Phối-Sư xin cho Chức-Sắc Chức-Việc, Đạo- Hữu Minh-Hương được trở về với Hội-thánh Huê- Nhơn.....	149
212. Phúc-Trình minh-tra của Pháp-Chánh Bến-Tre về công-nghiệp của Khâm-Châu nơi đây:	150
213. Bức thơ của Đại-Tá Thánh-Vệ-Trưởng xin bài bỏ giấy ra vô cửa đổi lại giấy nhập môn.	150
214. Phúc-trình của Pháp-Chánh minh-tra công- nghiệp của vị Giám-Đốc Phòng Kinh-Lý Khâm-Đạt Trương-văn-Ba.	150
215. Phúc-Trình xin thăng thưởng phẩm Giáo-Hữu cho Lê-Sanh Pháp hồi ở Cơ-Thánh-Vệ.	151
216. Đức HỘ-PHÁP kêu vô HỘ-PHÁP-Đường những vị có mặt:.....	151
217. Bộ Tham-Mưu xin lò gạch Kỹ-Nghệ 2,000 viên gạch tạo tác dinh-thự nơi Bến Kéo.	152
218. Tá-Lý Ấn xin nhân-công thợ hồ và mộc làm chợ Tân-Dân.	153
219. V/v Cầu xin Sư-Phụ chế-giảm phẩm Thính-Thiện và Hành-Thiện.....	153
220. Bà Kim-Huê ở Sài-gòn xin lập kinh-tế.....	154

221.	V/v Huỳnh-minh-Mẫn (Nhạc).....	154
222.	Lời Phủ-Giáo của Đức HỘ-PHÁP (tại Báo- Ân-Từ ngày 4 tháng 3 Nhâm-Thìn).....	154
223.	Lời-Phê Số: 1576/VP.HP.....	155



TÒA-THÁNH TÂY-NINH

LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP

LỜI NÓI ĐẦU

Quyển sách này là những lời vàng tiếng ngọc của Đức HỘ-PHÁP, là một vị Giáo-Chủ hữu-hình của nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Đức Ngài đã để lại rất nhiều lời giảng dạy đượm-nhuân tinh-hoa chơn-lý, lưu-truyền hậu thế.

Đặc biệt quyển sách này Đức-Ngài trả lời từng câu hỏi mà chư-vị Chức-Sắc, Chức-Việc, Đạo-Hữu thỉnh-giáo trong lúc hành-sự gặp phải khó khăn. Đức-Ngài dạy, phê rất rõ-ràng từng câu, từng trường-hợp. Ấy là khuôn vàng thước ngọc để chúng-ta làm kim chỉ nam vạch lối đi trên đường lập-công.

Nay chúng-tôi xin in lại, phổ-biến đến chư đồng-đạo để chúng-ta học hỏi, nghiên-cứu, lãnh-hội hầu hành xử trên đường phục-vụ Chơn-Pháp.

LỜI PHÊ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP



1. *Do đơn xin nghỉ một năm đặng lo trả nợ trần-ai, tờ đề ngày 4 tháng 9 năm Tân-Mão của Lê-Sanh Thượng-Đầu-Thanh*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hễ càng chạy theo danh-lợi thì lại càng chìm-đắm trong vòng khổ của danh-lợi, cái sống đơn-sơ thì ai lại không sống đặng. Gương của các Người Chức-Sắc khi vào cửa Đạo họ nghèo xơ, nghèo xác mà họ trọn Đạo cho tới khi về cùng Đức Chí-Tôn, nghĩa là ngày chết của họ, chết mà họ không phải chết đói ã, mà họ lại đặng mô là khác nữa. Còn Đầu đây không biết tương-lai ra sao, để cho sắp hậu-tấn là sắp-nhỏ của Đạo nó xem một kiểu dở, hay cho đặng thấy một người đã đến tận bờ Bi-Ngan mà còn chết đắm. Tư cho Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư lập Thánh-Lịnh đầu chúc Lê-Sanh của Đầu và ngày nào xin phục-chức là do đặc-ân Hội-Thánh sở-định khi nợ-nần của Đầu đã trả xong.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

2. *Do tờ thỉnh-giáo của Thượng-Chánh Phối-Sư về việc Chánh-Phủ Tổng-Động-Viên thanh-niên.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Dầu mình là người Đạo Cao-Đài là một nền Đạo tương-lai của toàn Quốc đi nữa mà mình là người Việt-

Nam ở trong nước Việt-Nam tức là con dân Việt-Nam. Ta phải làm tròn phận-sự con dân của Đất-Nước cũng như ai kia vậy. Nếu Bản-Đạo bị Quốc-Luật, Quốc-Pháp buộc làm tròn phận-sự công-dân ấy Bản-Đạo cũng cúi đầu phục-lệnh. Nếu nói thanh-niên ấy là Quân-Đội Cao-Đài trừ-bị thì phải nạp danh-sách cho Chánh-Phủ biết rõ, nếu ta lãnh làm Quân-Đội Quốc-Gia, với lý-lẽ vô bằng có thì chúng ta muốn làm mưu-mẹo dơi không dơi, chuột không chuột đặng gạt qua Quốc-Pháp. Phải thi-hành triệt-để Quốc-Luật.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

3. *Do tờ thỉnh-giáo của Giám-Đốc Đạo-Đức Học-Đường Nguyễn-Hữu-Lương và Hồ-Thái-Bạch đề ngày 3/11/Tân-Mão.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Đã rủi sanh đứng làm người ta đành chịu mang hai mối nợ: Nợ tâm-hồn là nợ ta thiếu Đức Chí-Tôn, và nợ xác-thịt là nợ non-sông Tổ-Quốc của Phụ-Mẫu ta đồng sống đặng thọ-bẩm vào nuôi dưỡng lấy ta. Hai mối nợ ấy không phương trốn tránh và cũng không mượn cái nây đặng trừ cái nợ đặng. Thoảng như phải đi làm tội-mọi nô-lệ cho ai thì còn có phương thối-thoát và có lý binh-vực, trái lại người ta đưa quân-khí đặng bảo-thủ giang-sơn Tổ-Quốc và Giống-Nòi thì mình phải cúi đầu vâng-lệnh. Biết đâu đường-lối người ta buộc mình sẽ là ngõ giải-thoát cho mình, cứ tuân và cứ đi, tiến tới đừng để ai trước mình mà uống.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

4. *Tờ xin trả chúc của Lê-Sanh Ngọc-Giác-Thanh.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Bần-Đạo buồn-cười mà để dấu hỏi coi ai dạy Giác mà nó ngoan Đạo quá vậy. Đương chèo thuyền Bát-Nhã là một tên bạn chèo mà coi mình trọng hơn phẩm Lê-Sanh cũng là một điều hi-hữu, ừ phải, nó chỉ biết nó theo khuôn thuyền tế-độ, ấy là vì biết chủ chiếc thuyền là Đức Di-Lạc Vương-Phật. Nên nó nghĩ: “*Thà làm tôi cho một vị PHẬT đặng đưa bước Thiêng-Liêng cho các Chơn-Hồn, hơn là làm tôi-đòi cho Vạn-Linh Sanh-Chúng.*” Sáng-suốt ấy chẳng phải xác-thịt phàm của Giác xúi-biểu nó, mà là Chơn-Linh Phật-Tánh của nó đã nói nhỏ với nó. Bần-Đạo lại làm trái ý nó một phen chơi, chúng-sanh đã muốn cho nó làm Lê-Sanh nó chê, Bần-Đạo cho nó vào hàng Giáo-Thiện, Hội-Thánh Phước-Thiện lập Thánh-Linh.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

5. *Tờ Phúc số 56 của Bà Phối-Sư Hương-Hiếu nói về vụ: Phó-Trị-Sư: Phan-Thị Kim-Anh và Trần-Văn-Phải phạm vào Ngũ-Giới-Cấm điều thứ ba tại phòng cô Đầu-Tộc, Sa-Đéc.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Quyên Ngọc Chánh Phối-Sư về phần bên nam, nữ Chánh-Phối-Sư về bên nữ ra lệnh cho hai Chức-Việc Phan-Thị Kim-Anh và Trần-Văn-Phải tức-cấp ra khỏi Thánh-Thất rồi đợi khi Pháp-Chánh định đủ luật-hình sẽ cất-chức của người ấy, từ đây nên ra Huấn-Lệnh cho Nam-Nữ nơi các Thánh-thất không nên chung-lộn, xu-bổ, xu-bộn nhau nữa. Luật Thiên-Nhiên đã định vậy, hễ Nam-Nữ là phải khăng-khít nhau, yêu-ái cho nhau như

nam-châm với sắt mới tạo đời mãi-mãi truyền-lưu đặng, luật ấy rất mạnh-mẽ, trước Quyền Thiêng-Liêng là điều vô-tội, song Nhơn-Đạo đã định-luật cho khỏi sa vào thú-tánh. Đời chưa hiểu thông Chơn-Pháp và vẫn bao giờ cũng mê-tín tự-tôn, ta vì đó mới giữ-gìn nghiêm-luật, chớ chơn-lý vốn là khác hẳn.

Đạo bao giờ cũng chịu khổ vì lẽ ấy, vì phải từng phạm-tâm đặng tạo nên Thánh-Đạo, có khi sự thái-quá từng phạm làm cho ta nhiều phen hổ-thẹn vì sai-lạc đạo-đức tinh-thần, nhưng phải chịu chớ chưa đến buổi sửa-cải đặng, có nói với nhơn-sanh cũng chưa biết nghe biết hiểu, nói ra thêm vô-ích.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

6. *Do theo bản phúc-sự minh-tra của Hoà-Viên về Lễ-Sanh Hoàng với Giáo-Viên Thới đánh lộn tại Long-Hoa-Thị (17/3/Nhâm-Thìn).*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

HỘ-PHÁP Chương-Quản Nhị Hữu Hình-Đài Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng. Gởi cho Bộ-Pháp-Chánh Trần-Khai-Pháp xem rõ vụ đánh lộn đã nêu gương xấu cho đám đàn-bà con gái và trẻ nhỏ nơi Long-Hoa-Thị do một vị Lễ-Sanh và một vị Giáo-Viên trường Đạo-Đức. Hai người như thế mà làm gương như thế, Lễ-Sanh Hoàng thì dạy em đánh lộn vì người đã biểu-diễn giữa chợ tài-tình, võ-sĩ đối với sắp em chớ không phải một vị Lễ-Sanh của Hội-Thánh tức là anh chỉ có quyền dùng Đạo-Đức mà dạy đàn em. Hoàng đã không nên phạt làm anh có đầu làm Chúc-Sắc. Giáo-Viên Thới là một giáo-viên dạy-đỗ

đoàn thiếu-sinh trong trường Đạo-Đức mà thô-lỗ không lễ-nghi, khiêm-tốn, hỏi sơ: dạy sắp nhỏ bài học gì? Bản-Đạo định án: Ngưng chức Lê-Sanh trong một hạn-lệ là sáu tháng và buộc phải cầu-khẩn một vị Đại-Thiên-Phong cho phục-sự và bảo-lãnh giáo-đạo cho Hoàng trong sáu tháng mà không thuần nết thì sa-thải xuống hàng Tín-Đồ. Giáo-Viên Thối thì không cho dạy nơi trường Đạo-Đức nữa và nếu từ ngày nay còn sanh sự với ai về lỗ-mãng một phen nữa là bị đuổi ra khỏi Thánh-Địa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

7. *Tờ phúc-sự của vị Phái-Viên Phổ-Tế Lê-Văn-Ninh, về khoản Phối-Sư Tài và Phối-Sư Phấn lập cơ qui-nhứt tại chùa Ninh-Tân Sài Gòn.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Ninh rất xứng-đáng đảm-nhiệm trách-vụ phổ-tế, Bản-Đạo tư cho Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài cho ý-định về sự yêu-cầu của Ninh, nhứt là sự quyết-định của vị Phối-Sư phổ-tế Thượng-Trí-Thanh. Một mặt khác Bản-Đạo ra lệnh cho Bộ Pháp-Chánh minh-tra hành-tàng của Phấn và của Tài đã dùng phương mê-hoặc về cơ-bút mà tiếp-tục phương-chước của tả-đạo Bàn-Môn, minh-tra đủ chứng cứ đặng Bản-Đạo quyết-định. Tuy vẫn hành-tàng của họ đối với Đạo và đối với Bản-Đạo không trọng-hệ chi cả, nhưng các linh-hồn bị cảm-dở sẽ bị đoạ-lạc rất-thương-xót. Còn Phấn và Tài tại nơi số-mạng của họ cũng như Bậy và Chử kia vậy, thì phương nào mình có đủ quyền-năng nơi cõi Tục này mà cải-hóa Thiên-Điều cho đặng. Tội-nghiệp thay cho họ tưởng họ sống hoài đặng đeo đuổi theo đảng-phái của họ hoài đặng. Cái chết của

họ gần mà Thánh-ân đã cất mất là một kiếp sanh rất nên vô-phước.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

8. *Do theo lời của Bộ Tư-Lệnh Quân-Đội-Cao-Đài xin cho Quân-Đội được dự hội Quyển Vạn-Linh năm Tân-Mão (1951).*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Thiệt một việc yêu-cầu làm cho Bản-Đạo rất nên khó liệu, Bảo-Thế nói lại cho Quân-Đội biết rằng: Dầu mảnh thân này và sự sống thác của nó Bản-Đạo còn không tiếc với Quân-Đội thì kể chi hành-tàng xấu-hổ. Viết một bức thư xin họ kiểm hiểu sở-năng của thủ đoạn tiếng văn-minh của Á-Đông và tiếng văn-minh của Âu-Châu là nghĩa lý gì? Quân-đội không có là một phần công-ly sẽ bị tiêu-diệt, mà có Quân-Đội là một áp-bức, bất công không chi bì kịp, nó là Thánh cũng là Phàm, cái Thánh ấy Đời đã lợi-dụng đặng làm Mạnh cái Phàm-Lực của họ. Phải! Cơ-quan Cửu-Trùng-Đài là Cơ-Quan dìu Đời nên hai Ông chủ của Cửu-Trùng-Đài dám lập Quân-Đội, mà Hiệp-Thiên-Đài là Cơ-Quan dìu Đạo nên Ông chủ của nó sợ-sệt, ngại-ngùng. Biết đâu ngày nay Bản-Đạo mở cửa cho Quân-Đội đem quyền-hành vào, nó không áp-bức, nó không vô-quyền thì đã, mà cửa ấy lại không cần mở cho Quân-Đội của Đời xông vào. Thử hỏi ngày kia, nếu Quân-Nhân của ta phải trở về cầm đảm-đương quyền Đạo trong Thánh-Thế của Chí-Tôn, vì chẳng lẽ họ còn mang vô-khí nơi mình cho đến ngày tận-thế đặng. Chừng ấy quyền Quân-Đội Đời mới nhập vào quyền Vạn-Linh “cầm súng cầm gươm” nơi tay đưa ngay đầu họ, đặng buộc họ ký một mạng lệnh chịu phục dưới mạng lệnh của quyền Đời thì

họ mới nghĩ sao? Bản-Đạo không cho Quyền Vạn-Linh có thủ-đoạn vì lẽ đó. Quân-Đội giờ này là một cơ-quan chánh-trị tạm-thời, thì chỉ đặng quyền làm một cơ-quan Chánh-Trị-Đạo như Cửu-Viện của Hội-Thánh mà thôi, chỉ nghĩa là phải có mặt cho Quyền Vạn-Linh hạch-vấn, chứ không phải là một phần-tử của Quyền Vạn-Linh. Vậy Bộ-Tư-Lệnh, Bộ-Tham-Mưu, Bộ-Chỉ-Huy phải có mặt đặng có chịu dưới Quyền Vạn-Linh vấn-nạn.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

9. *Tờ của Chí-Thiện Lê-Văn-Trường xin nghỉ cúng thời Tý vì già-cả, bệnh-hoạn.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hễ càng già lại càng cúng nhiều đặng dâng mạng-căn số-kiếp của mình cho Đức Chí-Tôn định, ấy là bí-mật giải thoát của Chí-Tôn để nơi Cơ Tận-Độ. Dầu đương giờ mình cúng mà chết trước mặt Người lại càng hay. Phải tuyên-truyền cho ai-ai cũng đều thấu-đáo nghĩa-lý Bí-Pháp này. Khi đau ốm nằm dưỡng bệnh hễ nghe thời cúng là ngồi dậy dâng Tam-Bửu cho Chí-Tôn.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

10. *Tờ của Giáo-Hữu Thái-Thành-Thanh xin từ-chức vì có lệnh bố đi Khâm-Châu-Đạo Bình-Thuận.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phê cho Giáo-Hữu Thành từ-chức, Giáo-Hữu đã có phép giải-thể tức là phải chết về Đời sống về Đạo mà còn xin từ-chức tức đã thất Thiêng-Liêng-Pháp. E cho

Thành khó trở lại Thánh-Thể đặng, một là vì Pháp-Luật hai là vì ma-khảo.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

- 11.** *Do tờ trả lời về vụ Lẽ-Sanh Chót (Thượng) góp tiền chợ Long-Hoa.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Quyển Ngọc Chánh Phối-Sự là người chủ-quyền của Thiên-Phong Chức-Sắc tức phải chịu cả trách-nhậm dụng-nhơn, thoán kê vô quyền-hành mà người đem để trách-nhiệm yếu-trọng làm cho hư cả thanh-danh và năng-lực của Hành-Chánh thì thử hỏi tội người thế nào? Ra Tòa Tam-Giáo và mất Quyển-Chức là chắc, thuyên-bổ Chức-Sắc không có Quyển trên phê-chuẩn là phạm tội quá-quyền đáng thâu quyền Chánh Phối-Sự lại, nhưng vì nhục lây cho quyền Hành-Chánh nên phạt quì mười hương tại Điện mỗi ngày ba nhang. Phải đem Chót ra khỏi Long-Hoa-Thị liên.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

- 12.** *Do tờ xin của Ban Thọ-Hộ xin ăn cơm ngày hai bữa mới làm công-quả nổi.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Bần-Đạo hằng than-thở và đau-khổ vì mấy đũa trung-thành hiếu-thảo cùng Đạo, dầu nghèo cũng cam tâm phục-vụ cho Đạo và tạo-nghiệp cho Đạo, mà Hội-Thánh Hành-Chánh cùng các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo xem rẻ-rúng, phế-vong, không để mắt chăm-nom an-uit,

còn những kẻ lợi-dụng Đạo lại đặng giàu-sang vinh-hiến kính-nể yêu-vì. Hỏi sự bất-công ấy chừng nào chấm dứt? Bản-Đạo cũng tự hỏi mà cũng tự âm-thầm trả lời!

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

13. *Do đơn tố-cáo Chí-Thiện Hương-Nhâm cho mượn Thuyền-Bát-Nhã.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Quyển Ngọc Chánh Phối-Sư viết thư nói cho các Bàn-Trị-Sự nơi Châu-Thành Kiêm-Biên biết rằng: Thuyền Bát-Nhã là của Hội-Thánh Phước-Thiện cho Hội-Thánh Ngoại-Giáo, do lệnh Bản-Đạo dạy cho, khi Giáo-Sư Bấy phản chiếm làm chủ, và khi Bản-Đạo về thấy thì dạy lấy lại giao cho Phước-Thiện hay là Chức-Sắc Phước-Thiện làm chủ. Nghĩa là của thiệt chủ nó trả lại cho chủ nó. Chí-Thiện Hương-Nhâm thay mặt Hội-Thánh Phước-Thiện làm chủ nó thì chủ-quyền của Chí-Thiện Nhâm. Không ai phản-đối đặng, nhưng Bản-Đạo sẽ nhắc Chí-Thiện Nhâm thuyền ấy chỉ để làm phước chớ không phải để làm mượn, nếu cho mượn lấy tiền cốt-yếu để tiền ấy làm phước mà phước ấy cả con cái Thầy phải hưởng trước hết.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

14. *Do tờ của Ngọc Chánh Phối-Sư xin cho bốn mươi đạo-sở Phước-Thiện nơi Cái-Bè qua hành-đạo bên Hành-Chánh.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Chiếu theo Đạo-Luật thì bên Hành-Chánh là Hành-Chánh còn bên Phước-Thiện là Phước-Thiện, hai phận-sự

hành-đạo không phù-hạp với nhau, thắc-mắc hơn hết là phẩm Hành-Thiện mà lên Giáo-Thiện buộc phải tạo-nghiệp cho mười-hai gia-đình, còn bên Hành-Chánh lại thông-đồng hơn, nên hai công-nghiệp không đồng, không dung-hoà nhau đặng. Nhưng theo Bản-Đạo thì dầu cho Hành-Chánh khi đến vị Chánh-Trị-Sự mà có thể tạo đặng mười-hai gia-nghiệp cho gia-đình thì cũng có thể lên Giáo-Thiện đặng. Còn bực Hành-Thiện mà cầm quyền Hành-Chánh đặc-lực đủ 5 năm cũng đem ra quyền Vạn-Linh cầu-thăng Lê-Sanh đặng. Điều ấy do nơi Pháp-Chánh minh-tra công-nghiệp mà định vị.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

15. *Tờ 424 của Ngọc Chánh Phối-Sự gởi cho Khâm-Châu-Đạo Cần-Thơ về việc Chánh-Phủ buộc khai gia-đình nơi căn-cứ.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hễ mình có phận-sự là Công-Dân thì mọi quyền-lực chỉ có liên-hệ đến phận-sự công-dân của mình thì buộc phải tuân-hành. Phải nhớ rằng Đạo là Đạo mà Đời là Đời đừng tưởng dùng đặng quyền Đạo mà phản-kháng cùng Đời, mà cũng đừng tưởng rằng dựa đặng quyền Đời mà hiếp Đạo, phải thi-hành mạng-lệnh của Chánh-Phủ Việt-Nam của ta liền.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

16. *Do tờ của Giáo-Hữu Chuẩn xin ân-xá vụ tham-lam tiền Kinh-*

Tượng tại Châu-Đốc (3.000\$00)

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

HỘ-PHÁP Chương-Quản Nhị Hữu Hình-Đài Hiệp-Thiên và Cữu-Trùng gởi cho Bộ Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài. Bản-Đạo xem hồ-sơ rồi lấy làm lạ cho cách dùng người của kẻ cầm quyền Hành-Chánh. Một vị Chức-Sắc bị tội tham tiền của Hội-Thánh tức là đã có án bất tín-nhiệm của Đạo mà người ta lại giao Công-Viện Hội-Thánh cho người ấy cầm quyền. Nội một điều mua vật-liệu của Đạo rồi chẹt-mọt chúng ta cũng khó giữ, điều ấy là điều Bản-Đạo đã quá biết lúc tạo Đền-Thánh. Vậy Bản-Đạo tha số tiền của Chuẩn đã lấy của Đạo song cấm nhật từ đây Hành-Chánh không đặng giao cho Chuẩn một phận-sự chi mà có tài-chánh trọng-hệ vào đó. Phải đem Chuẩn ra khỏi Công-Viện liền.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

17. *Do tờ số 122 ngày 25/2/Quý Tỵ của Ngọc Chánh-Phối-Sư thỉnh-giáo về các Chức-Sắc có án! “Vĩnh-Bất Tự-Dụng!”*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hễ đã mang án “Vĩnh Bất Tự Dụng” thì chỉ đặng lãnh các phận-sự phụ-thuộc mà thôi chớ không đặng quyền cầm chủ-quyền một cơ-quan Chánh-Trị-Đạo nào hết, dầu cho một Hương-đạo đến một Trấn-Đạo các chủ-quyền không đặng cầm, duy đặng làm phận-sự phụ-thuộc vậy thôi. Nên nhớ và hiểu đừng quá khốn-khổ mà Ngọc Chánh-Phối-Sư phải bị phạt.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

18. *Do tờ của Nữ Chánh Phối-Sư Lại-Viện xin phép cho Lê-Sanh Hương-Tinh từ-chức đặng sanh.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phê cho nghỉ phép đặng sanh, may là còn phẩm Lê-Sanh thì còn dễ giải-quyết, còn nếu đã lên hàng Giáo-Hữu thì đem ra Tòa Pháp-Chánh. Xin nhớ hễ còn vợ chồng con cái thì Hội-Thánh đừng cho thăng Giáo-Hữu.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

19. *Do tờ dâng lên xin cho một vị Giáo-Sư Phái Thượng đứng xướng trên Giảng-Đài Đền-Thánh khi Tiểu và Đại-Đàn.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Đặng, song trong Huấn-Lệnh để thay-mặt cho vị Giáo-Sư phái Ngọc chủ-lễ, khi có một vị Giáo-Sư phái Ngọc phải thay thế liền vì vị Giáo-Sư ấy ngang hàng với Hộ-Đàn Pháp-Quân hành quyền Chương-Lễ. Khi trước Giáo-Sư Mười được ban cho một cây Giản-Lệnh đặng làm phận-sự này chẳng khác nào cây Giản Uất-Tri, tiền đã Hôn-Quân, hậu đã loạn-thần đặng ngăn-ngừa phản-Đạo đột-nhập vào Đền-Thánh.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

20. *Tờ số 29 ngày 1 tháng 2 Nhâm-Thìn của Nữ Chánh Phối-Sư dâng lên Đức HỘ-PHÁP trạng tỏ tà-quái nhập vào em gái khùng tên Nguyễn-thị-Hát.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Ngọc Chánh Phối-Sư làm Huấn-Lệnh ngăn-cấm. Bà Nữ Chánh Phối-Sư nói phải vì các Đấng Thiêng-

Liêng tuyển-chọn xác đồng tử của họ là khó lắm, phải trẻ nít hay là kẻ câm-đui, cùi-điếc tỏ ra người vô-tri vô-giác rồi họ mới nhập xác đặng. Còn ngoài ra là Các Đấng có Sứ-Mạng Thiêng-Liêng Phò-Loan chấp-bút chớ không đặng đưng đầu nhập đó như thế. Nếu thoảng như vậy là điều tà-tinh đồng bóng đã biểu-diễn từ-từ chẳng chi lạ và chúng nói bậy nói bạ mạo nhận theo thói tà-tinh thì lại càng quá hơn ma-quỷ. Hễ tin thì mất Linh-Hồn là chịu lấy.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

21. *Đơn của Chúc-Sắc và Chúc-Việc nơi Đệ Tứ kiện Đầu-Phận và bày Hương-đạo về việc dẹp Bàn-Thờ Chí-Tôn kêu gánh hát về hát.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Văn-phòng cất là làm việc chớ chẳng phải Thánh-Thất mà thờ Chí-Tôn nơi đó. Quyền Ngọc-Chánh Phối-Sư phải ra lệnh cấm các văn-phòng lập Thiên-Bàn thờ Chí-Tôn, mưu-chước ấy để tránh đi cúng nơi Đền-Thánh. Hoà-Viện Hành-Chánh hiệp với Thánh-Vệ minh-tra cho ra kẻ ý-quyển lấy văn-phòng làm rạp hát, rồi đem nội-vụ ra Pháp-Chánh. Phải ra lệnh cho gánh hát ra khỏi văn-phòng liền.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

22. *Do thơ đề ngày 22/3/53 của Cụ Nguyễn-Minh-Khôi dâng lên Đức HỘ-PHÁP.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Quyền Thượng-Chánh Phối-Sư xem và tiếp-tục thi-hành theo lời xin của Cụ Nguyễn-Minh-Khôi, do

Khâm-Mạng Quý đã giao quyền lập Thánh-Thể nơi Tỉnh Nam-Định là một nơi sanh lấm nhơn-tài lỗi-lạc đất Bắc-Việt đương giờ này cũng vậy. Ấy một nơi đáng làm căn-cứ Phổ-Thông Chánh-Giáo. Gian nhà tuy đạo-hữu phải mua đất giá, song biết đâu sự đất giá đó sẽ gây Đại-Nghiệp cho tương-lai toàn Đạo nơi đất Bắc, ta nên chấp-thuận liền. Giao sứ mạng và cho đủ văn-kiện Kinh-Sách cho Cụ Khởi truyền giáo. Một cụ lão-thành cả quyền Đồi tôn-trọng rất xứng đáng làm đại-diện yếu-trọng của Đạo. Hiễn-Huynh nhơn-danh Bản-Đạo cảm ơn hậu-tình của Quan Thủ-Hiến và Quan Tỉnh-Trưởng Nam-Định đối cùng Đạo. Phải trả tờ giao-kèo lại cho Cụ Khởi với thơ bảo-kê.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

23. *Tờ phúc-sự của Thái-Phúc-Thanh ngày 2/2/Quý-Tỵ.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Từ cho Hoà-Viện Hành-Chánh hiệp cùng Kiểm-Thủ Thánh-Địa coi đất này của ai? Nếu quả ra Nguyễn-Thị-Quá toan giựt đất của Đạo-Hữu Tân-Nhơn thì đem nội-vụ ra Pháp-Chánh đăng-định-án Thị-Quá. Bản-Đạo cấm-nhật không ai đăng-ỷ mình khôn-ngoan gian xảo hơn mà hiệp-đáp người Thổ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

24. *Tờ xin cho Giáo-Hữu Chia làm Khâm-Trấn Tân-Nhơn, Lê-Sanh Mau làm Quyền-Khâm-Châu-Đạo Tân-Nhơn, Lê-Sanh Inh làm Đầu-Tộc Thái Bình và Lê-Sanh Mau làm Đầu-Tộc-Đạo*

Tân-Nhơn Thánh-Địa.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Thì cũng cho mang râu đội mũ hát chém chẳng thử coi hay-ho gì chẳng cho biết. Y-phê và tư cho Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư lập Thánh-Lệnh.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

25. *Do đơn của Lưu-Kim-Anh xin hát cải-lương.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư ra lệnh cấm và cho hay trước rằng: đã cấm bất kỳ là nhơn-viên cơ-quan nào cùng Đạo-Hữu nơi Thánh-Địa đến Sài-Gòn rước bạn hát về Thánh-Địa đặng thủ-lợi nữa. Ai không tuân thì sẽ không đặng phép cho, còn bị 15 ngày tụng niệm nơi Đền-Thánh là khác.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

26. *Thượng-Thống Hòa-Viện xin cho Tuần-Quân đúng 2 năm được vào hàng Bảo-Thể chánh-vị.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Bảo-Thể theo mắt Bần-Đạo thấy là vo-vắt, biếng-nhác lắm, Tuần-quân cũng vậy, Bần-Đạo buộc tăng hạn thêm 1 năm nữa rồi Pháp-Chánh minh-tra lại, hạnh-kiểm lại nữa rồi sẽ định.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

* * *

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

về Luật phong-thưởng:

Vì Tuân-Quan và Bảo-Thể nếu so-sánh công-nghiệp Đạo thì con đường lập-thân hành-đạo (rất mau) của họ rất mau và rất dễ hơn Bàn-Trị-Sự, vì có mà tánh-đức hạnh-kiếm họ rất thiếu-kém nên cho họ lâu ngày nhập vào chánh Bảo-Thể, lâu chùng nào hay chùng nấy đặng họ Tu-Hạnh, Tu-Đức.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

27. *Do từ tường-trình về số bốn-đạo nơi Mỹ-Tho, căn-cứ Châu-Thành nuôi cá tra, cá vồ làm cho đời dị-nghị.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Quyên Ngọc Chánh Phối-Sư viết thư hỏi kín coi có quả vậy chăng? Thật là khổ cho sự sanh-sống của người Đạo, nuôi cá kiếm sống cũng bị chỉ-trích!

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

28. *Phúc-trình của Kinh-Lý Khâm-Đạt thỉnh-giáo về thể-thức phóng lại con lộ Thánh-Vệ.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Lộ Thánh-Vệ phải để 8 thước (8m00) phải phóng theo bản đồ của sở Kinh-Lý đã vẽ. Những nơi phóng đường đào kinh bao giờ cũng làm cho khổ-tâm chủ đất, ngoài đời cũng thế mà trong Đạo cũng thế. Nếu cả mấy em toàn Đạo đều biết ý-định của Bản-Đạo là mọi việc phải thi-hành cho có mực-thước, khuôn-luật, hầu sau mấy đứa nhỏ thừa-tự không ai có phương nào tranh tụng cướp giựt

của nó. Nếu cả mấy em biết làm phận-sự cha-mẹ thì tà mình chịu khổ-tâm hơn là dành sự rắc-rối hậu-lai cho con cháu. Sở Kinh-Lý cứ định phải lý thi-hành phận-sự thì cứ làm, còn mấy em bị sự cực-trí khổ tâm có rên-siết đi nữa bây-giờ mà thôi, chớ xa sau kia chúng thấy rõ lợi-ích là đủ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

29. *Tờ khai công-nghiệp của Chánh-Trị-Sự Lê-Văn-Mừng ở Hương-đạo Long-Khánh (Tây-Ninh) xin phong-thường.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Từ cho Quyền Ngọc-Chánh Phối-Sự cho Mừng hiểu rằng: Người mới nhập-môn từ năm 1945 mà thôi, thì những ai đã nhập-môn từ năm ấy Hội-Thánh buộc để một cái dấu mơ-hồ không toàn tín-nhiệm, nhưng công-nghiệp đáng giá của Người, chiếu theo Đạo-Pháp và Đạo-Luật thì phải đem ra Quyền Vạn-linh định vị, chớ Quyền Chí-Tôn tại Thế chẳng đặng ân-phong. Song Bản-Đạo muốn cho một điểm linh-hồn lập-vị bây giờ nhứt định cho người phải tòng-sự một cơ-quan Hành-Chánh dưới quyền của một vị Đại-Thiên-Phong bảo-đảm trong một thời-hạn là hai năm rồi mới quyết-định.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

30. *Tờ phúc của Giáo-Sư Thượng-Phùng-Thanh số 49 ngày 3/3/ Giáp-Ngo.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Một chức Giám-Đạo của Hiệp-Thiên-Đài đã có minh-thệ trước Ngũ-Lôi cầm Pháp-Chánh chẳng còn ai

là thân-nhơn trong khi hành quyền dẫu rằng bạn thân của mình chẳng phải là một chức-sắc của Hội-Thánh Phước-Thiện. Giám-Đạo Lợi và Chí-Thiện Nhâm là hai vị Chức-Sắc của Đạo ai có phần nấy, nếu còn tính đời là bạn nhau mà thôi, khuôn-luật của Đạo đã định vậy, Thượng-Quyển cũng cho vậy. Chỉ có Giáo-Sư Phùng còn kể Lợi và Nhâm là vợ-chồng nhau đặng phản cáo mà thôi. Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư nên giải-quyết rút Giáo-Sư Phùng về Toà-Thánh và truyền-bổ người thay thế làm Khâm-Trấn Đạo Kiêm-Biên cho khỏi phản-kháng Đạo-quyền.

(11/3/ Giáp-Ngọ)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

31. *Phúc-sự của Tổng-Giám: Võ-văn-Khuê và Nguyễn-huỳnh-Yến xin Hội-Thánh cung-cấp vật-liệu làm cho rồi dinh-thự.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Từ cho Tiếp-Đạo hội các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo ra lệnh cho toàn-thể chung-súc lo đủ vật-liệu cho cơ-quan Kiến-Trúc tạo-tác và sửa-đương các dinh-thự cho kịp kỳ lễ Khánh-Thành ngày 5/5. Cho Hành-Chánh biết rằng nếu họ chệnh-mãng mà các cơ-sở dưới chủ-quyền của họ chưa rồi thì Bản-Đạo sẽ dành cho họ một phần phạt mà từ thử đến giờ họ chưa hề có hưởng. Bản-Đạo xin họ để ý và tránh cho khỏi điều ấy.

(11/3/ Giáp-Ngọ).

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

32. *Phúc-sự số 32 của Cai-Quản Báo-Ấn-Đường Bà-Đạo-Nhơn Võ-Hương-Nhâm, trạng tỏ về việc Lễ-Trung-Nguồn tại Hội-Thánh*

Ngoại-giáo và nỗi khó-khăn của Hội-Thánh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

(Số: 1009/HỘ-PHÁP)

Tư cho Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài nam-nữ lưỡng-phái xem cùng là Hội-Thánh Đường-Nhơn triệt-để thi-hành mạng-lệnh của Bản-Đạo là: Nữ-phái dẫu ngang tước cùng Nam, mà khi hành-quyền Nam là Chủ, Nữ là Thứ, còn Hội-Thánh Đường-Nhơn trong khi chưa đặng quyền tự-do Chúc-Sắc hành quyền của mình đảm-nhiệm bằng quyền-hành và đẳng-cấp của Bản-Quốc thì phải tuân mạng-lệnh của Chủ-Quyền Bản-Quốc. Ấy vậy Khâm-Châu Nữ-Phái Kiêm-Biên và đại-diện Hội-Thánh Đường-Nhơn phải triệt-để tòng quyền của Khâm-Trần-Đạo nơi đó, nếu còn một phen vi-phạm nữa thì cả hai đều bị truất-quyền rút về Toà-Thánh hay là bị thuyên-bổ đi nơi khác.

(2/10/ Giáp Ngọ)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

33. *Tờ Thanh-Minh số 2 ngày 8/12/54 của Phái Thiêng-Liêng, đang do Ông Bạch-Pháp xưng rằng vâng mạng lệnh Thiêng-Liêng để qui-nhứt Cao-Đài 12 phái.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

(Tư cho các Cơ-Quan xem) Cả mọi sự chánh, tà thì Bản-Đạo đã thấu-đáo mọi điều, song vì thương nên để cho ai cũng đủ phương-pháp tự-tu, chớ thử hỏi Các Đấng Thiêng-Liêng nào đã lập đó, đáng nên công hay đã gây nên tội chia rẽ loạn Đạo. Lấy Trí-Phàm suy-nghĩ cũng đủ

hiếu, các Con-Cái Đức Chí-Tôn ráng đề phòng cho lắm.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

34. *Tờ số 330 của văn phòng Cổ-Vấn Hành-Chánh-Đạo thỉnh-giáo 3 khoản: Truy-phong Thánh Tử-Đạo thờ Bát-Quái-Đài; Truy-phong Chức-Sắc lên nhứt cấp; Truy-điệu và thờ nơi Báo-Ấn-Tử.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

1- Chức-sắc bị bắt và bị kết-án vì lẽ Đạo, gọi là báo thù phần-tử Hội-Thánh và bị kẻ nghịch Đạo tàn-sát, các Quân-Sĩ vì ngọn cờ Bảo-Sanh Nhơn-Nghĩa Đại-Đồng của Hội-thánh ban cho đặng cứu Quốc mà bị sát-hại hay là Tử-trận.

2- Các Chức-sắc đủ công-nghiệp qui-liễu trước khi quyền Vạn-Linh định-vị, nên Quyền Chí-Tôn đặng trọn quyền đặc-biệt phong-thưởng truy-phẩm.

3- Cả thầy đều đặng làm lễ truy-điệu rồi đọc Thánh-Lịnh trước Linh-Vị. Các Thánh Tử-Đạo thì thờ nơi Bát-Quái-Đài, công-nghiệp đặc-biệt cho Đạo khi minh-tra đủ lễ thì thờ nơi Báo-Ấn-Tử, mai-hậu thì do nơi Quyền Vạn-Linh công-nhận và ân-tử mới đặng đem vào đó mà thờ. Báo-Ấn-Tử là PAN THÉEN của Đạo, Đức Chí-Tôn gọi nó là Văn-Đài cả mọi sự quyết-định đều xong và đều chấp-thuận.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

Số 362/ VP.HP

HỘ-PHÁP Chương-Quản Nhị Hữu Hình-Đài Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng gởi cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư Cửu-Trùng-Đài.

Hiền-Hữu ra lệnh đòi các vị Chức-Sắc làm biếng đi cúng theo tờ phúc của bản thông-qui ghim theo đây cho biết vì lẽ gì? Cho biết lý-do từ xứ định tự-nhiên của họ là sao cho Bản-Đạo biết. Các Bàn-Trị-Sự của mỗi phạm-đạo cùng Hương-đạo từ đây nếu các ngày Đại-Đàn và Tiểu-Đàn mà thiếu mặt sẽ bị phạt một hình-phạt gắt-gao là bị cách chức hay là thêm vào hạnh-kiếm nương-bóng Đạo chớ không phải thật Đạo, sẽ bị trục-ngoại ra khỏi Thánh-Địa.

(II/ 2/ Giáp Ngọ)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

35. *Từ hàng phẩm Giáo-Hữu đổ lên không có hàm-phong*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Nghĩ vì Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài từ phẩm Giáo-Hữu đổ lên thì đã vào hàng Thánh-Thể nên không có hàm-phong, kỳ-dư vị nào quá già yếu không đủ sức-lực và trí-não hành-đạo nữa và có lời chấp-thuận của Qu. Chí-Tôn mới được hưởng; hồi-hư dương-lão.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

36. *Thái-Thượng-Ngọc Chánh Phối-Sứ yêu-cầu Đức HỘ-PHÁP truy-phong Tướng Trình-Minh-Thế vào phẩm Thế-Đạo*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Truy-thăng Trình-Minh-Thế vào hàng phẩm Quốc-Sĩ và đặng thờ nơi Báo-Quốc-Từ cùng Đức Thành-Thái và Đức Kỳ-Ngoại-Hầu Cường-Đế.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

37. *Tờ của Tam-Đầu-Chế số 410 ngày 29 tháng 3 năm Ất-Mùi thỉnh-giáo v/v Đức HỘ-PHÁP không làm Thượng-Tôn Quân-Thể nữa.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Lập-trường tranh-đấu Độc-Lập của dân Việt vẫn còn phức-tạp chưa đến mục-đích cuối cùng của nó, hễ thuận theo Quốc-Nội Qui-Thống thì bị trở-lực Ngoại-Quốc, mà Quốc-Tế là một trở-lực khó đương đầu cho Quốc-Dân. Bởi cơ mà Đạo bị lôi cuốn theo phong-trào trót gần 10 năm hy-sinh xương-máu của Đạo, cuộc cách-mạng của toàn-dân không đi theo một chiều-hướng cùng Chánh-Phủ vì cơ mà chính-quyền lũng-cung nội-bộ, loạn-ly. Ta vì phục-vụ cho Tổ-Quốc giống nòi Việt-Nam đã thuận cho Quốc-Gia-Hóa cả quân-đội và để trọn quyền cho Chánh-Phủ xử-dụng, thì kể như Đạo đã xong phận-sự cùng nước Việt và dân Việt và Đạo hôm nay đã trở về lập-trường vào địa-vị Quốc-Tế của nó.

Bởi cơ mà Bản-Đạo không muốn làm Thượng-Tôn Quân-Thể là tránh điều trở-ngại cho Chánh-Quyền, vậy từ đây hễ gặp trường-hợp nào mà con cái của Đạo vì ảnh-hưởng và danh-thể của Đạo mà bị tử-nạn bất cứ là quân-sĩ hay Tín-Đồ đều do nơi Pháp-Chánh minh-tra đủ lẽ đáng vào hàng Thánh-Tử-Đạo thì Bản-Đạo chiếu theo luật-pháp đặng truy-thăng cho họ, còn trái lại thì ta phải cam-chịu để quyền Thiêng-Liêng định-vị.

Thoảng như lấy lẽ đặng an-ủi Cha-Mẹ, Vợ-Con cùng các bạn của kẻ quá-cố thì ta cũng nên rộng lòng dung-thứ. Phải cho Giáo-Sĩ xem lời phê này.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

38. *Thơ số 1593 ngày 9 tháng 6 năm Ất-Mùi của Tiếp-Pháp thỉnh-cầu Đức HỘ-PHÁP đình-đãi Thánh-Lịnh số 1503 để ngày 1 tháng 6 năm ft-Mùi buộc trẻ gái trước ngày giá-thú phải biết khoa-đưỡng-dục, nên Bộ Pháp-Chánh xin đình lại sáu tháng sẽ thi-hành.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số: 1525/ HP.

Thánh-Lịnh ban-hành kể từ ngày ký-tên thì không thể không thi-hành, Thánh-Lịnh trai phải có một nghề gì mới được, còn gái phải có giấy chứng-nhận biết khoa sanh-dục, phải triệt-để thi-hành.

Bộ Pháp-Chánh không phép xin như vậy nữa, vì Pháp-Chánh chỉ biết thi-hành luật-pháp mà thôi, nên nhớ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

39. *Đơn của Tổng-Giám Nguyễn-Huỳnh-Yến đề ngày 8 tháng 2 năm Ất-Mùi yêu-cầu phong-thưởng công-nghiệp.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Rất đúng sự thật, ăn-uống thất-thường, nghèo-khó gia-đình cực-lực vì nghề-nghiệp mà Hội-Thánh không để tâm lo-liệu dùm, công-nghiệp không chứng-nhận, chẳng ai trọn tâm thương-tưởng, nâng-đỡ vật-chất lẫn tinh-thần thay cho Bản-Đạo, dường như Hội-Thánh đã quên hẳn sự-nghiệp Đạo là một khối mồ-hôi nước mắt của mấy em. Hành Đạo như thế là phương hại Đạo.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

40. *Tờ thỉnh-giáo của Đội-nhạc Huỳnh-Minh-Mãn v/v tang-sự*

của Hành-Chánh và Phước-Thiện.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Lễ-Sĩ, Giáo-Nhi, nhà-thuyền với nhân-viên nhà-thuyền là thuộc quyền của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân quân-xuất, còn đào-huyệt thuộc về phần nhơn-viên dưới quyền nhơn-quan đạo-tỳ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phần thứ nhất:

Chỉ vài sau lưng: Chí-Tôn muốn định phạt mình là Tam-Thừa.

Phó-Trị-Sự hành quyền về hạ-thừa chớ chưa vào Thánh-Thể nên mang một thẻ nơi lưng.

Còn Phối-Sư là bậc Thượng-Thừa nên có ba thẻ. Trung-Thừa Chí-Tôn không cần định để cho mỗi người cố-gắng lập vị mình mau chóng tới bậc Thượng-Thừa. Nếu qua khỏi ba thẻ lên chín tức là vào hàng phẩm Cửu-Thiên Khai-Hóa.

Cách nhau có một mức Phối-Sư với Chánh-Phối-Sư mà xa nhau như Trời một vực. Hễ đủ tài đức cầm quyền Đạo có quyền Vạn-Linh và quyền Chí-Tôn ủy-nhiệm ân-tử quyền-hành thì là vào ngay Cửu-Thiên Khai-Hóa qua khỏi Tam-Thừa.

Phần thứ hai:

Ai cho Luật-Sự mang giày vào Điện.

Điều ấy là quá phép, đặng mang giày vào Điện là

Chánh Phối-Sư thì hàng Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn mới đặng mang giày vào Điện.

Phần thứ ba:

Khi nào đã có mang Sắc-Lệnh của HỘ-PHÁP nơi mình và hành-lễ thay hình thay xác cho HỘ-PHÁP mới đặng đứng ngay giữa thế cho hình-ảnh HỘ-PHÁP, còn ngoài ra thì đứng một bên phía Thế-Đạo tức phía Thượng-sanh.

Khi thay hình-ảnh là khi có lệnh đặc-biệt của HỘ-PHÁP phú cho và có mang Sắc-Lệnh nơi mình.

Phần thứ tư:

Chỉ kêu là vị Luật-Sự. Đối với Lễ-Sanh thì gọi là ông Luật-Sự Pháp-Chánh. Tới bậc Chương-Ấn trở lên mới gọi là Ngài.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

41. *Lệnh của Đức HỘ-PHÁP ở Nam-Vang gọi về hôm tháng 8 năm Đinh-Dậu*

Lệnh của Đức HỘ-PHÁP

Qua hay tin Hội-Thánh ngày nay làm lễ Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu đều hui-quạnh hơn khi Qua còn ở nhà.

Thoảng như hai mươi mấy cái Cộ có thể cũng còn biến-chế được còn riêng Cộ Hội-Yến phải có.

Nếu Chúc-Sắc Hiệp-Thiên-Đài đã cầm quyền Đạo ngày nay mà Cộ Hội-Yến không có thì mặt Thiên-Điều sẽ đem họ về sớm không thể tránh khỏi.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

42. Đức HỘ-PHÁP hành pháp độ-thăng cho Giáo-Hữu: Thượng-Sang-Thanh tại Đền-Thánh ngày 19 tháng 7 năm Canh-Dân hồi 9 giờ sáng.

Lời Dạy:

Đức HỘ-PHÁP căn-dặn một điều là nên để ý là làm sao ngày qui-liểu gởi Thánh-Cốt tại đất Thánh-Địa, vì trái địa-cầu 68 này không còn có chỗ đất nào quý-hóa bằng đất Thánh-Địa nếu để được cốt-hài nơi đây rồi thì rất hạnh phúc cho tương-lai con cháu.

Dù nơi Cục-Lạc củ hay đất mới cùng là nghĩa-địa đất 50 mẫu ở Long-Thành cũng vậy. Bần-Đạo đã biết bên nước Tàu hễ Cha-Mẹ họ có qui, họ hoàn lại để chọn ngày hoặc chọn chỗ đất tốt có hàm rồng dẫu phải 5, 3 năm họ cũng đợi kiếm được mới làm lễ an-táng, vì bên nước Tàu có nhiều nhà biết Thiên-Văn hay khoa coi bói họ giỏi.

Phần nhiều là các nhà giàu có hay chọn lựa, ngày nay dân tộc Việt-Nam có phước Chí-Tôn đã tiên-định cho giòng-giống Lạc-Hồng hưởng điều phúc-hậu tương-lai, ai có duyên mà về đây gởi cốt-hài là có phước lắm vậy.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

43. Lời Đức HỘ-PHÁP tuyên-bố trong chuyến Bắc-Du tháng 10 năm 1950.

Lời Đức HỘ-PHÁP

Nền Độc-Lập của nước nhà không ai có quyền giữ mà ta phải đòi, hỏi, xin. Trái lại, ta phải đoàn kết cùng nhau để tạo-thành, vì nền Độc-Lập chính là quyền sở-hữu của ta.

Nhiệm-vụ của người công-dân lúc Quốc-Gia hữu-sự. Một điều quan-trọng mà tất cả thanh-niên, học-sinh cần

biết đó là “Quốc-Thể” của một dân-tộc. Nhưng Quốc-Thể của một nước tức là sự tập-hợp của một khối cá-thể của những cá-nhân nước ấy. Vậy thì mỗi công-dân một nước phải có một cá-thể đã. Cá-thể của một người tức là nhân-cách và nhân-phẩm của người đó vậy. Mà muốn cho cá-thể xứng-đáng thì Ông-Cha chúng ta đã để lại cho hai chữ vô-cùng quý-báu ấy là Tu-Thân vậy.

44. *Lời tuyên-bố của Đức HỘ-PHÁP trong dịp lễ Khánh-Thành Tòa-Thánh Tây-Ninh*

**Lời tuyên-bố của Đức HỘ-PHÁP trong dịp lễ
Khánh-Thành Tòa-Thánh Tây-Ninh**

Lời tuyên-bố của Đức HỘ-PHÁP trong dịp lễ Khánh-Thành Tòa-Thánh Tây-Ninh từ 6 đến 16/ Giêng/ Ất-Mùi (55) có mặt Thủ-Tướng Ngô-Đình-Diệm.

Sở-dĩ có cuộc lễ này là đã đến lúc Bản-Đạo cần cho Thế-Giới hiểu rõ uy-tín của Đạo Cao-Đài cả về Phẩm lẫn Lượng đặc-điểm là cho các nước hiểu quyền-năng Đức Chí-Tôn trong kỳ hỗn-loạn này, để mong rằng nhưn-loại nên hướng về hạnh-phúc chung bớt sự tương-tàn, tương-sát lẫn-nhau.

Đức HỘ-PHÁP đang giải-thích cho Thủ-Tướng Diệm hiểu về Triết-Lý và Tôn-Chỉ của Đạo Cao-Đài trong lúc Thủ-Tướng vào Đền-Thánh.

Đức HỘ-PHÁP nói:

Trong lúc hỗn-loạn này, số phận hẩm -hiu nhứt là các dân-tộc nhược-tiểu. Thế-giới hiện nay có hai chủ-trương: một bên lấy võ-lực làm căn-bản, một bên đem tiền-tài để huy-động khắp nơi. Nhưng ta không sợ. Bằng võ-lực: Ta

có thể hợp sức nhiều nước để chống lại, bằng tiền-tài: Ta có thể không mắc mưu, nếu ta không ham lợi. Nói tóm lại chỉ có thống nhứt tinh-thần mới có thể thoát khỏi tai-họa hữu-hình, mà chỉ có thống-nhứt Tôn-Giáo mới thống-nhứt nổi tinh-thần. Vậy, con cái Đức Chí-Tôn phải đồng-tâm hiệp-lực để Đạo được mau tiến-triển để làm tròn phận-sự một công-dân của một Quốc-Gia, một hiếu-tử của Đức Cha-Lành.

9/1/Ất-Mùi – (7/2/55)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

45. *Lời đáp-từ của Đức HỘ-PHÁP với ông Thurler*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hội Hồng-Thập-Tự cứu-khổ nhơn-loại về phương-diện vật-chất, Đạo Cao-Đài cũng cứu-khổ nhơn-loại, nhưng về phương-diện tinh-thần.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

46. *Ông Chí-Thiện Phạm-Mộc-Bốn xin về Qui-Thiện khi mãn phận-sự Khâm-Châu Tây-Ninh.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Minh-Thiện chưa chắc phải là Qui-Thiện, mà Minh-Thiện một tên giống lúa để cấy vào ruộng Phước-Thiện, Qui-Thiện cũng một thứ giống, đổi giống cũng chẳng ích-lợi gì, nên chẳng là do nơi bông-trái.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

47. Đơn xin: Tín-Đồ của ông Mến ở Châu-Đốc (8/9/ Kỷ-Sửu).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phước-thiện cũng có phẩm-tước là: Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng nếu chệ bỏ không kể đến phần hỗn thì thay vì đi về với Cửu-Thiên Khai-Hóa lại ẩn-trú nơi Đại-Hải-chúng, liệu mà tính lấy, hầu đừng trách mình hối-hận.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

48. Hội-Thánh Phước-Thiện xin bỏ Khâm-Thành và Đầu-Phận.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Bác đơn, cứ thi-hành theo khuôn-khổ củ của Phước-Thiện, không có Khâm-Thành và Đầu-Phận chi hết.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

49. Đơn xin đắp lộ của ông Giám-Đốc trường Qui-Thiện (20/ 11/ Mậu-Tý).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Lịnh cho toàn-thể bốn-đạo từ Giang-Tân, Bến-Kéo, Cây-Chò, Trường-Hòa, Qui-Thiện, Thánh-Địa Tòa-Thánh chung sức nhau làm cho thành con đường chung quanh Châu-Thành Tây-Ninh, từ chợ Thái-Hiệp-Thạnh ra Bến-Kéo xuống Trường-Hòa vô Qui-Thiên lên Tòa-Thánh thẳng vào Núi trở ra Châu-Thành, con đường ấy khi hoàn-thành sẽ có tay Chánh-Phủ tráng đá, phải làm lễ ruộng mương to cho nước đủ chảy, nơi nào phải đặt cống thì làm cống, cây Cầu bắt ngang từ Qui-Thiện qua suối đi nhà Tịnh phải làm tạm bằng cây và đường đủ rộng cho xe hơi

camion chạy đặng, bắt kỳ đất của ai hể phóng hoa-tiêu con đường đi ngang qua thì cũng không đặng phép ngăn cản.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

50. *Lời phê v/v cho đất phố tại Long-Hoa-Thị.*

Lời căn-dặn:

Mỗi gia-đình ghi đặng một căn phố, nếu gia-đình nào nhiều con cái mà đứng ra choán cho nhiều thì cả các phần đất của gia-đình tham-lam ấy sẽ bị lấy lại hết, những người có phần đất gia-cư lập nghiệp rồi không được hưởng một phần bên phố nữa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

51. *Anh Ba Lâu làm tờ hỏi Hội-Thánh vay bạc của Cô-Nhi đặng mua xe hơi đặng chở củi lò-gạch.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Ông cố-vấn Phạm-Môn cho Lâu hay Hội-Thánh không phải chà Xả-Tri mà cho vay bạc.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

52. *V/v Trai-giới trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phố-Độ.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Vụ giữ trai-giới nhưt là trường-trai là phạm-luật của Hội-Thánh lập lúc ban-sơ nơi Tân-Luật, Chí-Tôn chỉ định có Thập-Trai mà thôi. Hội-Thánh đã lập luật quá sức mình thì liệu mà sửa-chữa theo Pháp-Chánh.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

53. *V/v Lập sở ngành Lương-Điền Công-Nghệ Phước-Thiện.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Chiếu theo Chơn-Pháp thì cả sở Lương-Điền Công-Nghệ chỉ có hàng Chức-Sắc phẩm Hành-Thiện mới được lập mà thôi, vì họ phải nuôi-nấng và bảo-vệ lập-nghiệp cho 12 gia-đình, còn hạng Minh-Đức, Tân-Dân, Thính-Thiện thì làm công-quả trong các cơ-sở của Hội-Thánh, đặng nhưn thời gian từng sự với một Chức-Sắc Thiên-Phong hàng Giáo-Thiện mà học-hỏi Đạo-Lý và tu-tâm, dưỡng-tánh kiến-cố tâm Đạo, vậy hễ trọn hiến-thân cho Đạo thì họ không còn gia-đình nữa, hay là gia-đình của họ cũng thuộc về Đạo, dưới quyền của một vị Giáo-Thiện Giáo-Huấn bảo-bọc sở của Hội-Thánh, đó chư vị Giáo-Thiện là riêng biệt nạp trọn vẹn huê-lợi công-ích cho Hội-Thánh. Còn các cơ sở của Hành-Thiện là thuộc quyền của gia-tộc của họ đào-tạo, phải từng khuôn luật đặng sử đưng, Hội-Thánh Phước-Thiện trong kỳ Đại-Hội này. Bản-Đạo nhứt định không cho qua khỏi mặt luật ấy nữa.

Ngày 5 tháng 9 năm Tân-Mão.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

54. *Phúc-trình của Nhị-Vị Nghị-Trưởng Phước-Thiện Nam, Nữ thỉnh-giáo trong kỳ Đại-Hội Phước-Thiện.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Vào Đạo rồi không thể lấy tiền mua chức đặng, phải thi-hành y theo như luật-pháp như Bản-Đạo đã giải-rõ. Thoảng như có điều chi bất công về công-nghiệp thì Pháp-Chánh minh-tra đủ lẽ, đủ bằng chứng đưa lên

cho Qu. Chí-Tôn định-đoạt. Chẳng phải lấy lý-lẽ ly-loạn mà bỏ luật-pháp đặng.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

55. *V/v dư luận trích-điểm Hội-Thánh Phước-Thiện bỏ Khâm-Châu và Đầu-Tộc như hành-chánh.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hỏi phải đặt tên Phước-Thiện là gì? Cửu-Trùng-Đài là Hội-Thánh thì Phước-Thiện cũng Hội-Thánh, hễ riêng Khâm-Châu và Đầu-Tộc, Bản-Đạo đã đặt ra bên hành-chánh dùng đặng thì bên Phước-Thiện cũng có quyền dùng đặng, trích-điểm là ngu-muội.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

56. *Chức-Sắc Bộ Nhạc thua ông Công-Viện Út*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Quyền áp-sách của Chí-Thiện Út với nhơn-viên Lễ-Nhạc, tư cho Chí-Thiện Phụ-Thống Công-Viện Phước-Thiện cho Bản-Đạo hiểu sự thật. Chí-Thiện Út thì nóng-nảy còn mấy đứa Nhạc thì hỗn-hào cả hai đều sẽ bị trừng-răn nghiêm-khắc luôn tới Nhạc-Sư Chở nữa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

57. *V/v Xin mở rộng đất Cục-Lạc mới (do Phước-thiện).*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Đất Thánh là nơi tạm gởi Thánh-Cốt con cái Đức Chí-Tôn cho đến ngày mãn một đời Giáo-Tông, là thiêu

cốt lấy tro làm nên một khối lớn đem vô để nơi hầm Bát-Quái-Đài, tro đầu tiên hạ Đơn-Điện tay chơn là đem vô khối ấy, có dư bao nhiêu thì có lẽ long-trọng đem xuống sông Cẩm-Giang đổ. Cẩm-Giang tức là Thánh-Giang như sông Cange vậy.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

58. *Tờ yêu-cầu của Hội-Thánh Phước-Thiện xin ông Lê-Viện Phương còn lưu lại Thượng-Thống Lê-Viện.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Đã tha, nhưng buộc ông phải làm một lời hứa rằng: Từ đây về phương cứu khổ chúng-sanh y theo mạng-lệnh và y theo Giáo-Huấn của Bản-Đạo. Thánh-Lệnh đối-phẩm là Thánh-Lệnh cho Hành-Chánh qua Phước-Thiện, hỏi thử Gia ai dám có quyền cho điều ấy? Mà nó dám luận thế nầy, Gia đã nhiều lần không hiểu luật-pháp mà làm càn, Hội-Thánh Phước-Thiện cho nó làm phận-sự khác, đừng để nó ở Lại-Viện nữa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

59. *V/v Hội-Thánh Phước-Thiện bỏ Hành-Thiện đi làm Đầu-Tộc.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tại sao tuyên-bổ Hành-Thiện làm Đầu-Tộc thế cho Giáo-Thiện có hiểu là phi-pháp chẳng?

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

60. *Tờ phúc của Trương-Tộc Phạm-Môn nói về 13 vị Giáo-Thiện do*

Hội-Thánh bổ làm nơi Thiên-Hi động Trí-Huệ Cung.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Trả cả mấy người này về Hội-Thánh Phước-Thiện, cả người Phạm-Môn phải từ chức Phước-Thiện trở về Phạm-Môn, nếu còn mang chức-tước Phạm-Môn từ bỏ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỹ)

61. *V/v Lẽ-Sĩ lãnh chức Lẽ-Sanh, biến-thân Phước-Thiện nên xin được đổi-phẩm*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hễ đi theo hàng phẩm Thập-Nhị Đẳng-Cấp sao không vào hàng Minh-Đức mà lên lại thi Lẽ-Sĩ mà làm gì? Câu hỏi chương này cốt ý muốn vào hàng Giáo-Thiện nhưng tránh cho đặng phẩm Hành-Thiện là phải, con cha cháu chú cũng chẳng ích lợi gì.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỹ)

62. *– Mấy Sư trực Đạo-Núi hỏi việc Đạo.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Đồ khùng đã tự-do đi đường nào cứ đi, HỘ-PHÁP sống không nghe thì nghe HỘ-PHÁP gõ ích ra phải biết ngôn-ngữ HỘ-PHÁP gõ mới hay, bằng bơ-vơ không nghe đặng cũng không thấy đặng như đui với điếc thì chịu lấy. HỘ-PHÁP sống không bao giờ nghịch hành tàng đã qua của HỘ-PHÁP gõ, về Thiêng-Liêng-Vị rồi nhìn coi ai là sống ai là gõ?

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỹ)

63. *Lời-phê tiếp về người Phạm-Môn*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Mấy em trong cửa Phạm-Môn là Tông-Tộc của Phật, tức là Tông-Tộc Thiêng-Liêng Qua tạo làm kiểu mẫu cho mấy em tạo Tông-Tộc Phạm-Trần nghĩa là gồm chung bá-tánh chung-hiệp mỗi họ hầu lo bảo trọng Đạo-Đức và sanh sống cùng nhau, ấy là quyền sở-hữu của mấy em về phần Đời không liên can chi đến Đạo, phòng định luật-pháp. Phải tạo Tổ-Đường mỗi họ rồi cầu-nguyện bắt thăm định trật-tự lớn nhỏ của các gia-đình. Tổ-Đình là hương-quả của Chí-Tôn gắng sức làm cho thành tựu định nương nhau mà sống và duy trì kiến-hộ.

(14/ 9/ Mậu-Tý)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

64. *Hội-Thánh Phước-Thiện xin tuyên-bố Chúc-Sắc đi Châu-Tộc để thay thế cho mấy vị bị rút về.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Y-phê và cho lập Thánh-Lịnh tuyên-bố, phải căn-dặn lại nữa rằng: cơ-quan Phước-Thiện lập để nuôi người, chớ chẳng phải để nêu danh định lượng gạt lấy của người, và ăn bám của người, thoảng từ đây có nhiều phạm-tâm lãnh chức-tước định gạt-gỡ người thì buộc lòng Bản-Đạo phải giải-tán cơ-quan Phước-Thiện vì là nghịch hẳn danh-từ của nó.

(13/2/T.Sửu)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

Lời-Phê:

Gấm có tật hay độc-tài, từ trước Bản-Đạo quang-đại để rộng quyền cho mỗi đứa tự-do, tự-chủ lấy mình, dẫu cho Chương-Quân gia-nghiệp chung.

Họ cũng đủ quyền làm chủ riêng của họ mấy em đều biết, còn nay thì Hội-Thánh Phước-Thiện đã thành-lập, Đạo Cao-Đài thành Quốc-Đạo, thì khuôn luật buộc rằng không còn như trước đặt.

Cả Chức-Sắc dẫu Cửu-Trùng-Đài hay Phước-Thiện cũng là một vị Quan-Lại của Chánh-Trị-Đạo, hễ phạm tội thì án-luật định hình không ai khỏi đặt. Như thế mới trừ đặt cái hại: Mượn danh Đạo tạo danh mình, nương bóng Đạo-Đức lợi cho mình, Qua đã biết trước thế nào trong mấy em cũng có đứa ngồi ngục, Gấm bị trước, vì Phối-Thánh Thoại muốn cho nó trả quả đối với Phối-Thánh còn ở Phàm. Đáng kiếp Gấm đã đụng đầu xe lửa cũng như mẹ con Út-Giáp đụng đầu xe lửa Màng buổi trước vậy. Mấy em ráng cẩn thận coi chừng ăn-hiếp mấy ông Thánh ẩn-thân bất-ngờ mà phải ngồi cửa Phong-Đô mà khóc ãa nghe.

HỘ-PHÁP (Án-Kỳ)

Lời thỉnh-giáo:

– Chức-Việc và Bàn-Trị-Sự đương quyền Hành-Chánh được tham-gia trong cơ-quan Phước-Thiện không?

Lời Phê: Có quyền, nhưng khi Phước-Thiện cầu nài mượn cậy.

– Phước-Thiện đi Phổ-Độ, Đạo-Hữu và Chức-Việc Hành-Chánh qua Phước-Thiện không?

Lời Phê: Có quyền Phổ-Độ vào Đạo và vào cơ-quan Phước-Thiện những người có tâm từ-thiện.

– Những vị Chức-Việc như: Chánh, Phó, Thông-Sự đã thọ lãnh trách-nhiệm và hiến-thân vào Phước-Thiện rồi được ra tranh chức Chánh-Phó-Thông-Sự Hành-Chánh không?

Lời Phê: Đặng trọn quyền đầu còn ở nơi cửa Phước-Thiện, nếu Hội-Thánh Hành-Chánh, Phước-Thiện không cần chi đến sự từ chức của họ.

– V/v thâm góp tiền-bạc của những vị Đạo-Hữu hảo tâm giúp lương-thực hoặc công-quả về Tòa-Thánh hay các thứ tiền, bên Phước-Thiện có quyền thâm của Đạo-Hữu Chức-Việc bên Hành-Chánh không?

Lời Phê: Đặng trọn quyền hơn bên Hành-Chánh vì là cơ-quan Phước-Thiện. Còn Hành-Chánh mà thâm thì lại ra lẽ là tìm phương hối-lộ trị người mà ăn của người thì cơ-hỗ hối-lộ.

*DL: 28/ 01/ C.Dẫn (Le 10/3/50)
HỘ-PHÁP (Ấn-Kỷ)*

65. *Hội-Thánh Phước-Thiện trình dâng v/v ông Giáo-Thọ Nguyễn-Văn-Tường (pháp-danh Thiện-Trí) đại-diện của ông Đạo Năm Phật-Giáo Thiên-Lâm chùa Phước-Thiên-Tự Tấn-Đức Long-Xuyên, tỏ ý xin về hiệp nhứt Đạo vào Cơ-Quan Phước-Thiện.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Cửa Từ-Bi Phước-Thiện vẫn mở rộng, nhưt là Phạm-Môn là nơi hội-ngộ của cả Cửu-Nhị ức nguyên-nhân thì có chi ngăn-trở sự hiệp-nhứt của các Đạo các Chi, các Phái của Đại-Đạo mà xin-xỏ làm gì: Cứ thông-dong vào cửa đặng lập vị mình, Ngôi Thiêng-Liêng không dễ gì kẻ phàm mà cho đặng.

Bản-Đạo lấy làm vui-đẹp và hân-hạnh mà tiếp-đón họ, chỉ khuyên họ đừng quá mê-tín mà thôi.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

66. – *Ngài Bảo-Thế dịch thơ của ông Saint Jorioz, để ngày 27/10/49 gửi cho Phối-Sứ Thượng-Vinh-Thanh, đại ý muốn sau khi nhập Việt-Tịch ông sẽ lấy tên Việt là Cao-Thiện-Tiến.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Bảo-Thế dịch thơ của ông Việt-Nam mới Cao-Thiện-Tiến nên gửi cho các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo cho họ hay biết rằng các nước đã hưởng-ứng theo Đạo. khuyên họ nâng cao danh-giá Thiên-Phong thêm nữa cho xứng phận làm Thầy các nước và làm một Quốc-Dân Thiên-Mạng.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

67. *Lời Thỉnh-Giáo của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

1– Ba vị Chưởng-Pháp: Phái-Ngọc mặc Sắc-Phục đỏ, Phái-Thái mặc Sắc-Phục vàng còn phái Thượng theo lễ phái mặc Sắc-Phục xanh, nhưng không hiểu sao lại mặc Sắc-Phục toàn trắng?

Lời Phê: Mạng lệnh của Đức Chí-Tôn Bản-Đạo cũng không hiểu.

2 – Tiểu-Đệ nghe nói có Thập-Nhị Bảo-Quân, nhưng không hiểu là ai và có phải mỗi vị Bảo-Quân sau này Chưởng-Quản một Hàn-Lâm-Viện không?

Lời Phê: Toàn-thể Bảo-Quân là Hàn-Lâm-Viện, mỗi vị có sở-thức, sở-năng ấy là điều khác nhau đặc-biệt,

tỷ như Huyền-Linh-Quân nghĩa là Thần Linh-Hồn khác với Bảo-Học-Quân thuộc về khoa học hay là thực-tế học.

Bảo-Huyền-Linh-Quân

Bảo-Thiên-Văn-Quân

Bảo-Địa-Lý-Quân

Bảo-Học-Quân

Bảo-Cô-Quân

Bảo-Sanh-Quân

Bảo-Phong-Hóa-Quân

Bảo-Văn-Pháp-Quân

Bảo-Y-Quân

Bảo-Nông-Quân

Bảo-Công-Quân

Bảo-Thương-Quân.

3 – Thập-Nhị Bảo-Quân dưới quyền nào của Đạo?

Lời Phê: Riêng cho quyền Thượng-Hội, dưới quyền chỉ-huy của Giáo-Tổng và HỘ-PHÁP.

4 – Cửu-Trùng-Đài là xác, Bát-Quái-Đài là hồn, Hiệp-Thiên-Đài là chơn-thần đứng trung-gian để cho xác-hồn hiệp một, nhưng sao Đền-Thánh Hiệp-Thiên-Đài ở trước, Cửu-Trùng-Đài ở trung-gian rồi mới đến Bát-Quái-Đài?

Lời Phê: Phải phân phẩm đặng khai mở Thiên-Môn, rộng quyền Phổ-Độ, đặng tận độ các chơn-linh và các phẩm chơn-hồn vào Cửu-Thiên Khai-Hóa, phải đến Thiên-Môn trước rồi mới vào đặng Cửu-Thiên, hồn nó

không ở với xác mà ở ngoài xác, còn Chơn-thần là đất diu đồng sống với xác dạng độ xác, tương-sanh thì cần chi phân sau hay trước chỉ là Khinh cùng Trọng mà thôi chớ.

5- Nếu nói Hiệp-Thiên-Đài là Chơn-Thần trung-gian của xác và hồn thì Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài đứng ở giữa, nhưng sao lại đứng ở ngoài mà ngó vào Cửu-Trùng-Đài rồi đến Bát-Quái-Đài?

Lời Phê: Đứng giữa rồi ngoài họ đuổi Thiên-Hạ ra thì ai thấy dùm cho, nếu Chơn-Thần vắng mặt thì chắc xác không biết đường đi mà chớ.

6 - Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài phải đứng châu lễ Đức Chí-Tôn hay có ý-nhiệm về Bí-Pháp thế nào, tại sao lại không ngồi? **Lời Phê:** Chơn-Thần phải thường tại tức là phải Hằng-Sống, nếu để nó ngồi không buộc nó đứng thì nó sẽ ngủ gục hay là chết. (26/ 10/ Canh-Dần)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

68. *Các khoản thỉnh-giáo của Bộ-Nhạc do Đ.P Huỳnh-Minh-Mãn (ngày 27/9/Nhâm-Thìn 14/11/52)*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

1- Thánh-Ý Sư-Phụ dạy Bộ-Nhạc dưới sự điều khiển của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân nhưng cũng dưới dự phủ-giáo của Ngọc-Chánh Phối-Sư.

Lời Phê: Phải vậy, dầu Tiếp-Lễ Nhạc-Quân lập Thánh-Lệnh thì cũng phải có Ngọc-Chánh-Phối-Sư đồng ký.

2 - Khi có Thánh-Lệnh tuyên-bổ Chức-Sắc Bộ-Nhạc nơi Tỉnh, con tưởng lại các tổn-phí và hành-lý thì

Hành-Chánh và Phước-Thiện phải hiệp-sức chung lo.

Lời Phê: Phải vậy, Tiếp-Lễ Nhạc-Quân làm phiếu rồi đồng ký với Chức-Sắc Bộ-Nhạc đặng lãnh tiền.

3 – Thánh-Ý Sư-Phụ định nơi Trung-Bắc và Kiêm-Biên Tông-Đạo phải có vị Chương-Quản, nơi Nam-Tông cũng phải có, nếu có thì phải thi-hành thế nào cho đúng phép?

Lời Phê: Phải có một Chức-Sắc cao-cấp từ bậc Quản-Nhạc đở lên lãnh quyền Chương-Quản do Tiếp-Lễ Nhạc-Quân thuyên-bổ.

69. *Chiếu theo kỷ-luật Hội-Thánh ấn-định, những người có học nghệ-thuật âm-nhạc; các Tỉnh cũng như Tòa-Thánh phải dự-thi khoa-mục nhạc-sĩ do Ban-Giám-Khảo tuyển-chọn.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hễ không thì dầu nơi Tòa-Thánh cũng không kể vào Bộ-Nhạc.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

70. *Tờ thỉnh-giáo của Hộ-Đàn Pháp-Quân, ngày 1/4/ Quý-Tỵ 1953, v/v bài lễ Chí-Tôn tại Bát-Quái-Đài, cả Chức-Sắc, Chức-việc Đạo-Hữu xoay lưng lại xá bàn HỘ-PHÁP, khi mãn đàn rồi cả Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài xá đáp lễ lại.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Cái xá ấy chẳng phải làm lễ trọng Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài từ lớn đến nhỏ mà là xá chữ Khí. Chữ Khí là nguồn cội của Pháp đã biến sanh ra vạn-vật, Phật là trước tới Pháp là thứ kế Tăng là tiếp, cái xá ấy là kính đê tam

qui, trong Pháp ấy xuất-hiện Phật-Mẫu kế tới Vạn-linh, vì cơ cho nên Diêu-Trì-Cung cùng Hiệp-Thiên-Đài có tình mật-thiết cùng nhau về một căn-cội Pháp, để vận-hành Ngươn-Khí tạo Vạn-linh thì vị HỘ-PHÁP do Di-Đà xuất-hiện rồi kế vị HỘ-PHÁP và kế tiếp Long-Thần HỘ-PHÁP cùng toàn bộ Pháp-Giới đương điều-khiển Càn-Khôn Vũ-Trụ cũng đều do nơi chữ Khí mà sanh sanh hóa-hóa. Chào chữ Khí tức là chào cả Tam-Quy Thường-Bộ-Pháp-Giới tức là chào mạng-sanh của chúng ta, chớ chẳng phải chỉ chào HỘ-PHÁP Thập-Nhị Thời-Quan. Thập-Nhị Địa-Chi đã xuất-hiện mà đang thi-hành sứ-mạng nơi Hiệp-Thiên-Đài, mà chào toàn-thể Vạn-Linh đã sanh-hóa từ tạo Thiên lập Địa.

Xin nhớ và truyền-bá lời Giáo-Huấn này, chính mình lắm hiểu là thất-đức chớ chẳng phải người danh-lẽ là thất-đức.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

71. *Thỉnh-Giáo của Hội-Thánh v/v Chúc-Sắc hành-sự đủ 5 năm mà không đi hành-quyển Hành-Chánh các Châu-Tộc, nhưng có công-nghiệp xứng-đáng có được thăng một lượt với Chúc-Sắc đi hành-đạo địa-phương không?*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Những vị đủ hạnh-đức, đủ công-nghiệp mà chỉ hành-đạo nơi Tòa-Thánh thì chỉ kể như người giữ nhà vì không giáo-hóa và Phổ-Độ chúng-sanh, là phận-sự chính Thiêng-Liêng của một phần-tử của Thánh-Thể là Hội-Thánh. Chí-Tôn đến phổ-hóa và cứu-độ (chúng-sanh) chớ không phải đến giữ nhà, hay cày ruộng, nấu ăn, dầu đủ công-nghiệp mà vì Hạnh-Kiểm hay bất-lực, Hội-Thánh không đủ tín-nhiệm

cho cầm quyền Giáo-Hóa chúng-sanh, thì công-nghiệp ấy bao nhiêu cũng kể cho rằng không xứng-đáng.

Đủ hạnh-đức, đủ tài-tình lãnh sứ-mạng ta-bà giáo-hóa là nguy-hiểm và khó-khăn hơn ngôi nhà, giữ nhà cùng nổi cơm hủ gạo phận-sự ấy của phái nữ mới phải là Nữ-Phái còn cho là vô-giá-trị huống lựa là Nam, nếu có công-nghiệp phi-thường hạnh-đức đầy đủ đặng thăng đi nữa cũng phải đứng sau người cầm quyền hành-đạo và giáo-hóa tha-phương.

72. *Hỏi: Chức-Sắc bị án sau khi Hội Nhơn-Sanh công-nhận rồi có được thăng không, vì 5 năm trước hồ-sơ trong-trắng, nên nhơn-sanh công-nhận?*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hễ kể bỏ công-nghiệp cũ được trắng án thì kể từ ngày đặng trắng-án hành-đạo lại đặng bao lâu mới kể từ ngày đó mà thôi. Đủ công-nghiệp, đủ tài-đức nhưng phải xem coi có sửa tánh và hãm mình vào trong các tội-lỗi mình làm có sửa cải quả quyết chẳng, nếu đủ lẽ như vậy. Đủ 5 năm công-nghiệp kể từ ngày đặng trắng-án. Đủ hạnh-đức tài-tình và làm công-nghiệp phi-thường sửa cải tội án đã bị đem ra Pháp-Chánh trừng trị. Ba điều ấy, Hội-Thánh xem xét lẽ thì có thể cho thăng vị. Song dâng lên quyền Chí-Tôn định.

73. *Hỏi: Chức-Sắc hành-sự không đắc-lực bị ông Ngọc rút về bỏ đi chỗ khác (nhiều lần) Hội-Thánh được công-nhận không?*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Bỏ đi hành-đạo nơi khác dầu đủ công-nghiệp thì

Hội-Thánh cũng quan-sát coi có chữa lỗi của Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư đã trừng răn hay chẳng? Nếu đã ăn-năn chữa tánh mà có công-nghiệp đầy-đủ hạnh-đức thì có thể cho thăng vị. Còn rút về Tòa-Thánh là không nên công-nhận chỉ để cho Qu. Chí-Tôn quyết-định.

74. *Hỏi: Chức-Sắc từ trước giờ ở Tòa-Thánh mới được bỏ đi cầm quyền sau khi Hội Nhơn-Sanh công nhận được kể vào hàng Chức-Sắc có hành quyền dạng công-nhận không?*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Kể từ ngày bỏ đi hành-đạo tha-phương là đáng kể công-nghiệp. Nếu đủ tài, đủ đức, đủ công nghiệp phi-thường và đủ lệ 5 năm là cho thăng vị dạng, song để vào hàng Chức-Sắc mới xuất-sư khỏi Tòa-Thánh mà thôi.

75. *Hỏi: Chức-Sắc ở Tòa-Thánh 3, 4 năm mới bỏ đi hành-đạo một năm kể được Hội Nhơn-Sanh thì mới hành-quyền ít quá rồi phải định sao?*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Chỉ kể từ ngày xuất-sư khỏi Tòa-Thánh bao lâu dạng định công-nghiệp mà thôi.

76. *Hỏi: Những vị Lê-Sanh Hội Nhơn-Sanh công-nhận rồi, kể xin tình-nguyện qua ngạch Giáo-sĩ, nay có lệnh giải-tán?*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Nếu có hành-quyền Giáo-sĩ là tính công-nghiệp, còn chưa thì kể là hành-phẩm ở tại Tòa-Thánh mà thôi.

77. *Hỏi: Lẽ-Sanh ở Tòa-Thánh 4 năm mới bỏ đi Phổ-Tế 1 năm, công-nghiệp này định lẽ nào?*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Kể từ ngày đi phổ-tế, song nếu công-nghiệp ở Tòa-Thánh đầy đủ, đủ sức, đủ tài, công-nghiệp phi-thường mới đặng.

78. *Hỏi: Giáo-Hữu hành-sự tại Tòa-Thánh từ lâu mới bỏ đi phổ-tế, sau khi Hội Nhơn-Sanh có được công-nhận không, thăng vị không?*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Kể từ ngày vào ngạch phổ-tế cũng như Lẽ-Sanh kia vậy.

79. *Hỏi: Giáo-Sư ở luôn Tòa-Thánh 5 năm như Giáo-Sư ở Y-Viện không đặc-lực phải định sao?*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Ở Y-Viện nếu đủ tài-nghề cứu-mạng nhơn-sanh, thay thế công-trình phổ-độ giáo-dân hành-thiện là đặng thăng vị nhưng phải đủ tài, đủ đức, đủ hạnh-kiếm mới đặng, trái lại là để cho quyền Chí-Tòn định.

80. *Hỏi: Những vị Giáo-Sư, Giáo-Hữu ở Hội-Thánh Ngoại-Giáo một thời gian, ở Tòa-Thánh một thời gian, nay đủ 5 năm được thăng không?*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Kể từ khi còn ở Hội-Thánh Ngoại-Giáo mới gọi là

công-nghiệp xứng-đáng, còn công-nghiệp ở Tòa-Thánh không đặng kể song nếu đủ tài, đủ đức, đủ hạnh-kiếm là đặng thăng vị. Song chỉ do quyền Chí-Tôn quyết định.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

81. *Tờ yêu cầu của Giám-Đạo Hội xin cho Chức-Sắc Nữ-Phái khi sanh-để được nghỉ trong vòng 6 tháng.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Khai-Pháp nên nhớ rằng theo luật-định của Đức Lý-Giáo-Tông và của Bản-Đạo lúc trước thì Chức-Sắc Thiên-Phong phải trọn giữ tiết-trình hành-đạo mới đặng vị Thiên-Phong. Vì có đã có luật-định, sau lại Chí-Tôn có sửa luật và dạy Bản-Đạo phải thi hành luật sửa của Đại Từ-Phụ là Thiên-Phong đặng phép có vợ-chồng song khi có con thì phải trọn gìn Đạo làm Cha-Mẹ, nghĩa là khi có con thì không còn phép gọi Thiên-Phong nữa.

Nếu thi hành y lệnh ấy, một vị Thiên-Phong bất kỳ Nam hay Nữ hễ còn có con nhỏ dưới 12 tuổi thì Hội-Thánh buộc Cha-Mẹ chúng từ chức đặng nuôi-dưỡng.

Luật-định như thế hễ Phái-Nữ có Vợ-Chồng và sanh-để thì không còn đặng ở trong hàng Thánh-Thể nữa, hoặc họ phải từ-chức hay là Hội-Thánh trục-ngoại ra khỏi Thánh-Thể, đặng họ nuôi con là đúng luật. Phải lập luật về điều này.

15/ 11/ T. Mão (1951)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

82. *Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư gửi cho Khâm-Thành về vụ bác đơn góp*

tiền lập ngân-quĩ nuôi lính Bảo-An. (Số: 10/ để ngày 23/3/1953.)

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Không thể cho đặng, vì bốn đạo quá nghèo. Ta nên làm của cho họ chớ không nên lấy của họ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

83. *Do theo tờ 107/ ngày 8/2/Quý-Tỵ của Ngọc-Chánh Phối-Sư hỏi-đáp tờ 68/ ngày 18/1/Quý-Tỵ của Khâm-Thành trạng tồ người phải Đường-Nhơn không phục-sự thâu góp công-quả và canh-gát.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phối-Sư cố-vấn phải đòi Qu. Thái-Chánh Phối-Sư kiêm Chủ-Trưởng Đường-Nhơn phải ra lệnh cho toàn Đạo-Hữu của Người phải làm phận-sự như kẻ khác vậy, hay là ra khỏi Thánh-Địa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

84. *Do tờ cầu-xin và cam-kết của Lê-Sanh Lư (Ngọc) để ngày 12/12/ Quý-Tỵ xin làm đại-diện cho tín-đồ Trung-Tông-Đạo.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Chức-Sắc Đại-Thiên-Phong cũng có kẻ đã làm phận-sự như thế lúc loạn-ly này, thì Lê-Sanh Lư cũng đặng quyền làm như vậy.

Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư chỉ người làm tờ ước-vọng dùng quyền đòi làm Đạo là đủ.

Khi đặng tờ ước-vọng ấy rồi thì lập Thánh-Lệnh cho người làm đại-diện tín-đồ nơi Trung-Tông-Đạo, dẫu rằng phận-sự ấy quá cao-trọng song Bản-Đạo dám quả-quyết

rằng Lê-Sanh Lữ đủ tài-đức làm xong sứ-mạng.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

- 85.** *Hồ-sơ của Chánh-Trị-Sự Thương ở Thủ-Dầu-Một, khi làm Chánh-Trị-Sự đủ công-nghiệp 5 năm 7 tháng rồi xin nghỉ, sau đệ hồ-sơ xin cầu-phong, được lời phê như vậy:*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Cựu Chánh-Trị-Sự tại vì lẽ gì mà xin nghỉ? Nếu nói đã đủ 5 năm 7 tháng công-nghiệp là nghỉ là chưa phải luật-pháp đã định như thế, nếu thoảng đem ra Qu. Vạn-Linh cầu-phong thăng-phẩm Lê-Sanh, Hội Nhơn-Sanh cho rằng công hành-đạo gián-đoạn rồi mới bào chữa thế nào và ai mà bào chữa cho.

Đã công-cử thì Phó-Trị-Sự Nhơn đã Chánh-Vị rồi, không thể sửa đổi. Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư làm Huấn-Lệnh và ban cấp-bằng cho Nhơn còn cựu Chánh-Trị-Sự Thương thì tương-lai định sao định.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

- 86.** *Tờ thỉnh-giáo số 12 đề ngày 7 tháng 2 Quý-Tỵ của Ngọc-Chánh Phối-Sư cầu xin cho những người bên Quân-Đội khi vắng lệnh trở về Hành-Chánh được thăng-thưởng Chúc-Sắc.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hành-sự bên Quân-Đội cũng có công mà cũng có tội, phải đợi minh-tra công-nghiệp là hạnh-kiếm lại hết rồi mới định thưởng hay là phạt.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

87. *Tờ kêu oan của Giáo-Hữu Thái-Mạnh-Thanh, đệ ngày 21 tháng 6 năm 1953 (11/ 5/ Quý-Tỵ)*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Trước khi tuyên-án, Cụ Ngọc-Chánh Phối-Sư trả lời khoản G. H. Thái-Mạnh-Thanh bào-chữa mình sự thật là thế nào.

Nếu quả như thế thì ai còn dám chịu dưới quyền ông Phối-Sư Non nữa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

88. *Do tờ số 219 của Ngọc-Chánh Phối-Sư biện-hộ cho Giáo-Hữu Thượng-Được-Thanh (Khâm-Châu Bà-Rịa) xin được ở lại như cũ thay vì ông Cố-Vấn xin bỏ nơi khác.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phải vậy, ở một nơi đã lâu thì bao giờ cũng sanh rắc-rối. Tốt hơn đem Giáo-Hữu Được về Tòa-Thánh một thời-gian rồi sẽ bỏ đi nơi khác.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

89. *Tờ của vị Bảo-Thể Nguyễn-Văn-Thời xin từ chức đệ ngày 6 tháng 5 năm Nhâm-Thìn.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phê cho từ chức Bảo-Thể. Gát ở HỘ-PHÁP-Đường và ở thường nhật là một phương-pháp khảo-duyệt Bảo-thể một cách nghiêm-khắc thì hết châu-rìa đăng kiểm danh-phận của Đạo nữa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

90. *Do tờ phúc của Đâu-Tộc Lê-Sanh Ngọc-Vinh-Thanh số 339/ PH để ngày 6 tháng 3 Quý-Tỵ tố-cáo Bàn-Trị-Sự bốn-quốc lấn quyền bên Đường-Nhơn về lối thâu góp tiền-bạc.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Cụ Ngọc-Chánh Phối-Sư phải thông-tri và ra lệnh cho các Chức-Sắc Hội-Thánh bốn-quốc biết rằng: Đường-Nhơn có Hội-Thánh của họ và Thiên-Phong của họ, đừng quá lấn quyền mà có ngày phải “*hầu phánh*” và bị mất chức.

Bần-Đạo dặn lần này mà là lần cuối-cùng. Cụ Ngọc-Chánh Phối-Sư ra lệnh cho Khâm-Thành và các Đâu-Phận-Đạo đã góp tiền của Đạo-Hữu Đường-Nhơn phải trả tiền góp ấy lại cho họ liền.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

91. *Đám xác và làm tuần không đem vào Khách-Đình hay Báo-Ấn-Từ không được xin Lê-Nhạc.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Đám ngoài Châu-vi Thánh-Địa, kể là tư-gia, nếu làm phước đặng thì đi đám, bằng chẳng đi đặng không ai đặng phép lấy quyền ép buộc Bộ-Nhạc, Lê phải đi, nếu nói rằng thi-ân, bố-đức của Hội-Thánh là khi Hội-Thánh ban ân riêng cho đem đám vào Tòa-Thánh là Phước của họ. Còn như không đặng phước-ân riêng của Hội-Thánh thì tùy nơi họ muốn ai làm đám cho họ thì muốn.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

92. *Phúc-Trình số 147/KC, ngày 24/7/Nhâm-Thìn (1952) của Khâm-Châu Tây-Ninh trang-tổ hành-vi ép-bức bốn-đạo nơi căn-cứ*

Bến-Cầu của Đại-Ủy Nguyễn-Hòa-Minh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Thánh-Vệ-Trưởng cho Quân-Đội xem và nói với họ rằng: Bản-Đạo yêu-cầu họ nhưn-đức một chút cho Đời bớt khổ và rút Đại-Ủy Minh ra khỏi căn-cứ Bến-Cầu đờng để tánh-mạng nó phải hy-sinh vô-ích.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

93. *Phúc-trình số 37/ PT đề ngày 27/7/N. Thìn của Ban Giám-Pháp phúc-báo 2 vị: Trần-Thị-Cúc 18 tuổi và Lê-Kim-Xế 16 tuổi (Phạm tội tà-dâm).*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Thánh-Vệ-Trưởng giam hai đứa này lại nơi Thánh-Vệ cho tới ngày xử xong về tội Cha-Mẹ chúng nó thiếu dạy con, rồi đuổi luôn ra khỏi Thánh-Địa.

Phải đòi Cha-Mẹ hai đứa này vào minh-tra cho ra lẽ coi có phải xúi con làm điểm hay chẳng?

Cạo trọc đầu cả hai đứa rồi giữ nơi Thánh-Vệ dạy dỗ chúng nó lại. Sau 3 tháng sẽ cho chúng nó vào một nơi an-trí đặng học-hành nghề-nghiệp.

Nếu có ai chịu cưới chúng nó sẽ đặng ra sớm. Đứa 18 tuổi thì đặng, còn đứa 16 tuổi phải đợi cho tới 18 tuổi mới gã-cưới.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

94. *Phúc-Sự số 1382 ngày 26/ 8/ Nh.Thìn của Ngọc-Chánh Phối-Su đề trình về vụ Bàn-Trị-Sự Hànội ngờ ý xin lập Ban Đạo-Học Phổ-Thông để traу đổi ý kiến và dạy lẫn nhau tại Thánh-Thất*

Thăng-Long.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Điều học-hỏi là quyền sở-hữu cá-nhân và nơi Thánh-Thất là dành để cho họ đến chung hiệp cùng nhau đăng khảo cứu và học-hỏi Đạo lẫn-nhau thì còn xin phép ai? hay là ai ngăn cản đăng phòng lập hội riêng chớ.

Điều “xin” này là trái lý vì phạm-sự học-hỏi và phổ-thông là phạm-sự Thiêng-Liêng các phần-tử tức là các Tín-Đồ của Đạo. Nếu có quyền nào cấm đoán là quyền phá Đạo, hại Đạo.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

95. *Phúc-trình đề ngày 9/9/N. Thỉnh của Đâu-Phận Đệ XI tường trình nơi căn-cứ Phan, Đạo-Hữu vẫn còn bị Quân-Đội bắt xâu*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Từ cho Thánh-Vệ-Trưởng can-thiệp cùng Quân-Đội từ đây để quyền Hành-Chánh điều-khiển Tín-Đồ và Bản-Đạo xin đừng dùng quyền áp-bức nữa. Nếu Bản-Đạo còn nghe thì sẽ ra lệnh cho toàn Đạo nơi Phan dời đi nơi khác hết.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

96. *Tờ số 218/TTL/VP đề ngày 21/11/52 của Trung-Tướng Tổng-Tư-Lệnh Q.Đ.C.Đ. trần trọng giao-hỏi Toà Tri-Huệ-Cung lại cho Đức Ngài xử-dụng về việc Đạo.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Từ cho Ban Kỳ-Lão Phạm-Môn xem và khi Q.Đ.

giao-hồi Trí-Huệ-Cung thì Ban Kỳ-Lão thâu nhận lại. Nơi ấy Bản-Đạo sẽ đến mỗi tháng 3 kỳ để truyền Bí-Pháp cho những hạng Tu-Chơn!

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

97. Đơn đề ngày 8/10/N. Thỉnh của Trần-Vân-Truyện 43 tuổi ở Hương-Đạo Long-Hoa, Đệ-Ngũ tổ-cáo ông Giáo-Hữu Trương sang rầy cho Truyện, nay lại bán cho người khác.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Hoà-Viện có Thánh-Vệ theo đến tận rầy mía xem và buộc Giáo-Hữu Trương phải có mặt minh-tra cho ra sự thật điều này. Còn sở mía thì không cho ai chặt, dầu cho G.H. Trương cũng vậy và chính G.H. Trương phải chịu y nguyên như vậy. Nếu có sơ-thất hay là mía mất thì G.H. Trương phải chịu trách-nhậm cho đến ngày minh-tra và xử-xong vụ này.

Ấy là một phương-pháp lường gạt và giựt của người, một hành-vi của một vị Thiên-Phong không đặng thi-thế.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

98. Phúc-trình 85/CBT ngày 11/10/N. Thỉnh của L.S. Thái-Thư-Thanh xin cái bút của Hoà-Viện làm V/P Cơ Bảo-thế.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phê tạt cho dùng khi Nữ-Phái thuyên-bổ người đến làm phạm-sự thì Hoà-Viện bên Nam qua làm bên kia.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

99. Tờ số 330 ngày 19 tháng 6 Nh. Thỉnh của Thượng-Thống Hoà-Viện

LỜI PHÊ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

minh-tra vụ L.S. Thái-Hoanh-Thanh có liên-can trong vụ theo đàn bà con gái.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phạt L.S. Thái-Hoanh về tội theo đàn-bà con gái ra chợ cặp sách với trai chớ chẳng phải là tội dụ-dỗ mãi-dâm, một tháng ở làm việc tại Đền-Thánh không đặng về nhà.

Lần sau như thế đó nữa là cất chức.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

100. Đơn của Giáo-Hữu Thương-Giác yêu-cầu xin truy-phong cho Cha và làm lễ truy-điệu thờ nơi Báo-Ấn-Từ.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phê cho làm lễ truy-điệu, còn thờ nơi Báo-Ấn-Từ thì phải minh-tra lại coi có đứng vào Thi-Kiều chẳng? Thi-Kiều là lúc Chuyển-Pháp lập Nội-Chánh.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

101. Tiếp theo công-văn số 1304/TTLB ngày 5/12/52 của Trung-Tướng Tổng Tư-Lệnh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Từ cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư bổ-dụng L.S. Nhuận và ra lệnh sa-thải hai tên: Trương-Lương-Thiện và Trần-Văn-Xuống hàng Tín-đồ. L.S. Nhuận về phục-lệnh vào ngày 6/11/Nh. Thìn.

Từ cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư lập Thánh-lệnh không nhìn nhân công-nghiệp của L.S. Ngọc-Nhuân-Thanh khi hành sự mấy năm trong Q.Đ. và cho hậu-bổ

L.S. một năm mới trở lại Chánh vị.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

102. *Bức thư số 28 ngày 23 tháng 11 Nh. Thỉnh của Thượng-Thống Hoà-Viện dâng lên Đức HỘ-PHÁP nói về vụ giờ giới-nghiêm trong Nội-Ô.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Từ cho Ngọc Chánh Phối-Sứ ra lệnh, cũng vì lẽ có nhiều quân-nhân của Liên-Minh cùng các đảng hãm-dọa Nội-Ô nhứt là hãm dọa sanh-mạng của Thiên-Phong Chức-Sắc. Thừa dịp trong buổi cúng khuya. Đã có mặt phúc của Quân-Đội và Thánh-Vệ vì các đảng ấy lộng-hành cướp, bóc kể cận Nội-Ô Thánh-Địa mà tập-nả không ra, Hoà-Viện và Bảo-Thể thì không biết đảng mà Quân-Đội thì biết đảng và đã liệu phương ngăn cản đảng không biết mấy phen nguy-hại.

Cận-Vệ có phận-sự và đã làm phận-sự gìn-giữ sanh-mạng Nội-Ô khi đảng tin chi nguy-hiểm chẳng lành thì tức cấp phải liệu-phương trừ khử.

Vụ giới-nghiêm lúc nọ là cận-vệ buộc thi-hành đảng bắt cho đảng kẻ phản-loạn toan mưu hãm hại Chức-Sắc. Phải để cho chúng tùy thế, tùy thời gìn-giữ Nội-Ô và giúp sức chúng trong thời buổi còn hỗn-loạn này đừng coi quyền-hành tự-cao mà không xem cái hại của Đạo.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

103. *Phúc-trình của Thượng Chánh Phối-Sứ số 139/NC ngày 25/2/Quý-*

Tỷ tưởng thuật về việc đi dự lễ Thông-Thiên-Học tại Saigon về.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phê-kiến và để vô Hồ-sơ.

Lời trả lời của Qu. Thượng Chánh Phối-Sư là hay tuyệt-đối.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

104. *Tờ của Vệ-Úy Nguyễn-Hùng-Tri (Thánh-Vệ) xin được ân-tử vào L.S. cũng như các Chiến-Sĩ Pháp hồi vì đã dài công kháng-chiến.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phối-Sư Cố-Vấn truyền ngôn lại Chiến-Sĩ Pháp-Hồi khi đặt lệnh của Đức Chương-Đạo đi dự chiến nước Pháp thì tình-nguyện hi-sinh cùng Ngài, nên Ngài hứa trước nếu còn sống trở về thì đặt ân-tử vào phẩm Lễ-Sanh, còn chết thì về Thánh-tử-Đạo, Bản-Đạo phải tuân lệnh ấy thi-hành. Còn về các Chiến-Sĩ Cách-mạng nơi Việt-Nam, Bản-Đạo chưa hề đặt lệnh chi hết nên không quyết định đặt.

Phối-sư nên nói cho Tri biết rằng: Không phải vì nó kháng-chiến với Pháp mà Pháp đem Bản-Đạo trả về, nên nói rõ cho cả thầy mấy đứa Quân-Sĩ hiểu sự thật điều lầm của chúng.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

105. *Đơn yêu-cầu của Khâm-Thành để ngày 4 tháng 4 Quý-Tỵ xin xá*

tội cho hai vị Đạo-hữu đã bị phạm về vụ đi chà luá bị cướp mất.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Bộ Tư-Lệnh Quân-Đội thả hai tên Phần và Thị-Săng ra liền. Đã bị ăn cướp rồi còn bị tội đánh khảo nữa là vô-lý và bất-công. Bản-Đạo không muốn thấy một lần như thế nữa.

Đáng lẽ Quân-Đội phải rượt theo kẻ cướp đang lấy cho đặng gạo lại mà bắt-lực không làm được rồi lại còn tra khảo đánh đập nạn nhơn, cử-chỉ rất nên tủi-hổ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

106. *Hồ-sơ số 348 ngày 17 tháng 4 Quý-Tỵ của Đại-Úy Nguyễn-văn-Thể xin ân-tứ chức Lê-Sanh.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Hội-Đồng Tối-Cao đem vào hồ-sơ công-nghiệp của Đại-Úy Thể tiếp-theo Quân-Đội của Người từng quân sang Pháp mà chỉ tới Madagascar rồi trở lại mà thôi.

Công không toàn, nhưng nghiệp cũng phải kể, nhưng do Quân-Công của người đặng định ân-tứ tương-lai cho người.

Qu. Chí-Tôn không đủ quyền định vì chưa đúng Luật.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

107. *Hồ-sơ của vị Giáo-Hữu Thái-Sơn-Thanh xin giúp việc Kinh*

Sách Đạo ra chữ Hán-Tự.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tội biển-thủ tài-chánh của Đạo là bị hình-luật. Tham, Sân, Si ba tội của Chí-Thánh e sợ hơn hết. Giáo-Hữu bị tội rất nặng về Tham thì còn quyền-hành tinh-thần chi mà cầm quyền của Đạo. Nhưng ai đã bị án Tham đầu chúng-sanh không phán-đoán đặng thì tự nhiên họ cũng gớm-ghét.

Biểu Sơn làm tờ tình-nguyện bỏ tánh Tham đi, rồi Bản-Đạo suy-định.

Ngày 14/6/1953.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

108. *Phúc-trình của Hòa-Viện để ngày 28/4/Quý-Tý vụ máy đánh chữ nơi Công-Viện Nội-Chánh giữ giữ danh ký tên trong văn-kiện là Bạch-Vân.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Bộ Pháp-Chánh.

Đã là máy đánh chữ của Công-Viện Hành-Chánh thì tội ấy Công-Viện phải chịu hoàn-toàn trách-nhiệm. Một là Thượng-Thống phải chịu trách-nhậm, còn người giữ máy là tội nhơn.

Phật Lê-Đình-Tú 1 tháng quì hương tại Đền-Thánh mỗi đêm 3 hương. Còn Giáo-Hữu Thượng-Dự-Thanh 10 ngày cũng quì 3 hương mỗi đêm. Đối Lê-Đình-Tú đi nơi khác. Nếu người chịu khai đưa đánh máy thì là khỏi tội

cả hai người.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

109. *Tờ của Thánh-Vệ-Trưởng gửi cho Khâm-thành về vụ Bàn-Trị-Sự vị-tình cho Tư-nhơn, nhận lãnh những người không Đạo và chứng-những văn-kiện mua bán động-sản hay bất-động-sản không đủ giấy tờ triệu-chứng cho đúng theo pháp-lý (ngày 12/5/Q.Ty).*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Thánh-Vệ-Trưởng cầm tờ này và lời phê của Bản-Đạo đến Nội-Chánh cho 3 Qu. Chánh-Phối-Sư xem.

Kể từ nay các giấy tờ chi mà các Bàn-Trị-Sự dâng cho Thượng quyền mà vô giá-trị như đã nói trên thì nó đều bị bỏ giỏ rác cả.

Còn các giấy chứng-nhận của họ đến khi xem xét không quả sự thật thì sẽ đưa họ ra Pháp-Chánh.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

110. *Phúc-trình số 88/PT của Trung-Tá Trương-văn-Quảng Chi-Huỳnh Q.Đ.C.Đ. tỉnh Thủ-Dầu-Một hiệp cùng Chức-Sắc Hành-Chánh Đạo nơi đây tu-bổ lại Thánh-Thất được hoàn-hảo.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Qu. Thái Chánh Phối-Sư và Qu. Thượng Chánh Phối-sư xem, hai vị nên thương-lượng cùng Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư viết thư cảm ơn Quân-Đội đã giúp Đạo đặc-lực, nhưt là Trung-Tá Quảng.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

111. *Về vụ đất tư của bà Đặng-Thị-Thanh do Sở Kinh-Lý Hội-Thánh*

đo cho bà, sau có việc tranh-tụng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Qu. Thái Chánh Phối-Sư giải-nghĩa tại sao và duyên cớ gì mà lại can dự và cho phép Kinh-Lý Đạo đo đất cho Thị-Thanh đủ chứng cứ vô nghĩa lý là của ông nội để lại, đặng giành dứt đất của người đủ bằng-khoản và giấy tờ vi chủ.

Tức cấp ra lệnh cho Kinh-Lý dừng cho tờ thị-chứng bằng không sẽ bị rắc-rối làm chứng cho tranh-tụng điền-sân này giữa quyền Đời.

Trả hồ-sơ này lại.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

112. *Về vụ bắt xe chở gạo cho Lương-Viện, có tờ Phúc của Thẩm-Vấn Thừa-Sử Phước ngày 2 tháng 6 Quý-Tỵ.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư, Quân-nhân Nguyễn-Hữu-Thành có lỗi mà ông Giáo-Sư Thái-Hào-Thanh cũng chẳng phải gì.

Vậy Bản-Đạo định hình phạt như thế này: Phạt quân-nhân Thành 5 ngày, mỗi ngày quì nơi Đền-Thánh 3 hương về tội hành-sự vô-ý-thức và trả nó về cho Thánh-Vệ không cho hành-sự Nội-Ô. Phạt ông Hào 3 ngày, mỗi ngày quì 3 hương nơi Đền-Thánh về tội không đáng mặt và tư-cách một vị Giáo-Sư của Đạo, khiếm hạnh-kiểm và không biết phận làm anh đối với em.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

113. – *Tờ Phúc-Trình số 4 của Bảo-An-Trưởng Nội-Thành, đệ ngày 13 tháng 9 năm Quý-Tý v/v xe đạp chở bị bắt.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Thánh-Vệ-Trưởng.

Lịnh-cấm là cấm trai-gái chở nhau phạm-tội khiêu-dâm, chở không phải cấm xe máy chở người, Đất Saigon kia còn cấm điều ấy không đặng mà.

Già cả nhờ trẻ con chở cho đỡ đường, trẻ nhỏ nhờ Anh, Chị chở cho đỡ chơn, hỏi ta cấm điều ấy chẳng? Nghĩ thử.

Bần-Đạo thấy bọn trai gái chở nhau đi cùng đường không ai bắt còn anh em hay là mẹ con chở nhau vô cửa Nội-Ô thì lại bị bắt, thì thử nghĩ coi nghĩa-lý gì?

Làm phạm-sự hoặc vô-ý-thức hoặc muốn làm quyền là tạt-nghiệp của đám quân-sĩ, Thánh-Vệ phải huấn-luyện chúng nó bằng chẳng chúng sẽ bị phạt và bị đào-thải.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

114. *Tờ số 315 của Thánh-Vệ-Trưởng nói về hai Phạm-Đạo Thập-Nhị và Thập-Tam đất còn nguyên vẹn xin cho khai lập đường-sá, và ban cho những vị Đạo-hữu chưa có phần đất ở, chở không nên ở trong một phần đất mà hai gia đình.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư xem điều của Thánh-Vệ-Trưởng xin là điều của Bần-Đạo đã ra lịnh cho các tư-gia phải thi-hành.

Hễ cho đất nhà quá nhiều hơn 25 thước ngang, 30

thước xuôi thì họ sẽ bỏ hoang không săn-sóc hết vườn tược nhà cửa nổi, mà với số đất đã cho chỉ đủ một gia đình cất nhà trồng cây trái đủ ăn cho sắp nhỏ và đủ khoảng-khoát cho chúng nó, còn để cho 2 chủ ở một phần đất như thế thì chật hẹp.

Hại thay! Các chủ đất đặng (chiếm) hạnh-phúc chiếm trước đã đủ ăn đủ ở lại còn ham tiền chia ra bán bớt phần đất của họ ở ảm-thảm chật-chội làm cho sắp nhỏ bịnh-hoạn. Bần-Đạo đã ra lệnh cấm rồi. Vậy 3 vị Chánh Phối-Sư ra Huấn-Lệnh cho các chủ đất ai đã lỡ bán phải chuộc lại, còn đất Quốc-Gia mà các nhà rầy đã ăn đủ hai mùa thì Sở Kinh-Lý phải chia cho người chưa có tu-nghiệp, trừ ra họ có lãnh đất mà bán rồi thì không đặng xin nữa, các quân-nhân thì chia đất để dành cho chúng tại Bến-Kéo, còn trong Thánh-Địa thì không cho một quân-nhân nào nữa hết.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

115. *Phúc-trình số 306 đề ngày 4 tháng 4 năm Quý-Ty, của Hoà-viện và Thánh-Vệ vâng lệnh Đức HỘ-PHÁP minh-tra vụ Đặng-Văn-Nang xin cưới bà Đoàn-Thị-Ngàn làm vợ.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Theo Chơn-Pháp thì Hội-Thánh chẳng đặng phép phê cho góa-phụ tái-giá vì buộc thủ-tiết cùng chồng, song Thị-Ngàn góa chồng khi còn nhỏ tuổi mà con lại đông. Phần cô-i-cúc chẳng đủ sức nuôi con, chỉ có một điều khó tính là con của nó Phạm-Môn thì nó cũng an-phận hành Đạo trong Sở Dưỡng-Lão.

Sự giải-quyết thân-phận của nó cũng gọi là an-ổn rồi,

thì cũng không lý-do gì cần-yếu cho nó tái-thứ.

Ấy là vì tình mà Nang và Ngàn muốn gá nghĩa cùng nhau thì chúng làm gì tùy ý.

Hội-Thánh chỉ không bắt tội Thị-Ngàn là nhiều lắm rồi.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

116. *Vụ bất-hòa giữa L.S. Ngọc-Trời-Thanh và Giáo-Hữu Thượng-Chuyện-Thanh, hồ-sơ đệ ngày 16/7/Quý-Tý.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Xử hòa là hay, còn nếu lấy Pháp-Chánh mà định tội cho Lê-Sanh Ngọc-Trời-Thanh phải bị đày đi nơi khác sau khi bị Giáo-Hữu Chuyện định hình-phạt. Vì theo Chơn-Pháp chỉ biết L.S. là phải tòng quyền định Giáo-Hữu cũng như Đâu-Tộc phải phục lệnh Khâm-Châu, bất kỳ Chức-Sắc Thiên-Phong nước nào cũng vậy.

Chẳng phải vì đặc-ân cho người đồng Hương của họ làm Chủ-trưởng họ mà không tòng luật Hội-Thánh.

Chủ-Trưởng H.T.N.G. trợn quyền xử định.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

117. *Phúc-Trình số 462/T của Thánh-Vệ-Trưởng gửi Ngọc Chánh Phối-sư về sự hành quyền của Bàn-Trị-Sự nơi Châu-Thành Thánh-Địa. Ngày 11 tháng 9 Quý-Tý.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư hồi cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư giải-nghĩa rõ các điều Thánh-Vệ chỉ-trích một cách hữu-lý và quả quyết.

Thoảng có điều chi xảy ra là bên Hành-Chánh phải chịu tội lỗi. Phải sửa đương quan-soát coi tên nào trong Bàn-Trị-Sự đã lãnh cho kẻ nghịch lẫn-lộn vào Thánh-Địa và đã cho kẻ nghịch nhập-môn sai Pháp-luật của Đạo.

Cấm các Bàn-Trị-Sự nơi Thánh-Địa cho nhập-môn và chứng giấy tờ chi hết trong một thời gian vô định, cho tới ngày Thánh-Vệ xin lại cho họ sẽ hay.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỷ)

118. Ngày 20 tháng 8 Quý-Tỵ của Đạo-hữu Đặng-Trung-Thành ở Mỹ-Tho dâng về Đức HỘ-PHÁP tường trình về số Bôn-Đạo nơi Căn-cứ Châu-thành Mỹ-Tho nuôi cá-tra, cá vồ làm cho Đồi dị-nghị.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư thơ hỏi kín coi có quả vậy chăng?

Thật là khổ cho sự sanh sống cho người có Đạo nuôi cá kiếm sống cũng bị chỉ-trích.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỷ)

119. Phúc-trình số 37 đề ngày 27/9/Quý-Tỵ của Ngọc Chánh Phối-Sư tường trình vụ bắt cóc Ngài Phối-Sư Cổ-Vấn Trần-quang-Vinh và Trung-Tá Nguyễn-Kim-Vinh.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Bần-Đạo cậy Tiếp-Đạo Hiệp-Thiên-Đài thay mặt cho vị-Phối-Sư Cổ-Vấn Vinh đặng đảm đương trách-nhiệm trong khi Phối-Sư Thượng-Vinh-Thanh vắng mặt.

Sư bắt cóc hai người này đã quả là Liên-Minh do

Trình-Minh-Thế điều-khiển vì đã có rải khắp nơi bản án.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

120. *Do Bản Thông-tin Quân-sự số 202/TT ngày 22/10/1953 của Tham-Mưu-Bộ dâng lên v/v Chánh-Trị-Sự Khuu-văn-Dĩ làm Chủ-Tịch cho Việt-Minh.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hạnh-kiếm hành Đạo của Chánh-Trị-Sự Dĩ khả-nghi nên muốn cứu vãn tình-thế và định tương lai cho nó thì nên cất chức Chánh-Trị-Sự của nó lại, còn buộc phải làm việc nơi Nội-Chánh mà thôi.

Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư thi-hành lệnh nầy liền.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

121. *Tờ xin phục chức của G.H. Thái-Như-Thanh đệ ngày 12 tháng 2 Giáp-Ngo*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Bộ-Pháp-Chánh minh-tra coi trên 23 năm nay ông Như đã làm gì? Và đã có công-việc gì với Đạo? Sau khi thọ chức Giáo-Hữu có 3 năm từ ngày mới Đạo mà thôi. Đáng lẽ Bản-Đạo bác đơn mời phải, nhưng vì từ-tâm nên cho Minh-tra lấy cố, chớ thật sự Giáo-Hữu Như không xứng đáng chi hết. Chỉ mong tìm một cái chức dưỡng già vậy thôi và giao nắm xương tàn cho Hội-Thánh.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

122. *Phúc báo của Hoà-Viện vụ cất bar ở Long-Hoa ngày 18 tháng 3*

Giáp-Ngo (được lời phê số 784/VPHP).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Ban Kiến-Trúc khỏi lát gạch y theo lệnh của Bản-Đạo nơi Sân nhóm chợ Long-Hoa-thị, mấy cái quán ở dựa theo nhà lồng... nếu họ muốn tránh khỏi đời đi thì phải tự nơi họ lát gạch y một kiểu với gạch sân chợ, phải làm cho kịp trước mùa mưa này.

Cống nước tứ phía phải xây gạch và lót dalles cho bằng phẳng cùng sân chợ đặng cho nước mưa có thể rửa sân và lưu-thông sạch-sẽ y như lệnh của Bản-Đạo chỉ dạy.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

123. *Hồ-sơ xin ân-phong cho vị Tá-Lý Nguyễn-văn-Dược ở An-Thạnh Chợ-Lớn, hiện cư ngụ Đệ-Ngũ*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phong vào hàng Lê-Sanh Phái Ngọc, nếu làm tờ hiến-thân trọn đời hành Đạo.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

124. *Hồ-sơ cầu ân-phong cho vị Tá-Lý Nguyễn-văn-Đội Phước-Lý-Hốc-Môn-Gia định.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Cả công-nghiệp khai đây đều vô căn-cứ:

Tàng-Kinh-Viện trồng cây cho ai ăn? Trồng cho Tư-gia chớ không có lợi chi cho Đạo.

Đất của Đội ở đâu mà hiến cho Đạo, họa may Đạo

hiến đất cho Đội là phải hơn. Hiệp-tác Hăng-tàu là làm giàu cho ai chớ không phải làm cho Đạo. Bác đơn

(ngày 16/10/Giáp-Ngọ).

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

125. Công-văn số 17/VP.NCPS, dâng lên Đức HỘ-PHÁP về vụ hồ-sơ của 83 vị Đạo ở Châu-vi Thánh-Thất Kiểm-biên tổ-giác hành-vi của vị Giám-Đạo Huỳnh-Hữu-Lợi Khâm-Trần Tân-Quốc, bức-bách họ di-cư và yêu-cầu ông Khâm-Trần thương-thuyết với Chánh-Phủ Miên xin triển hạn lại 3 hay 6 tháng cho Bồn-Đạo có thì giờ di-cư.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Về vụ đất của Đạo đã nài lại của người ta cất Thánh-Thất buổi nọ không đủ bằng chứng Chánh-Phủ cùng nhà Vua Miên đã nhìn nhận đúng theo Pháp-Lý. Dầu cho có đúng đi nữa mà... đời Pháp thuộc thì ngày nay nó cũng vô-giá-trị vì Miên đã thành một Quốc-Gia độc-lập. Bồn-Đạo đã can-thiệp cùng Miên-Hoàng, sở cậy hai vợ chồng Hoàng-thân Momrath can-thiệp, song sở đất ấy chính nhà Vua đã ra lệnh lấy lại dựng để đất cao cho bằng đường cùng để làm nhà thương Quân-Sử. Chẳng phải một đất Chùa mà cả toàn xóm ấy cũng bị đuổi nữa.

Đất nước của người, mình nương sống thì họ xử sao phải chịu vậy. Họ có quyền đuổi nhà mình dễ-dàng hơn trực-ngoại mình ra khỏi nước họ. Điều ấy Bồn-Đạo đâu có lạ gì.

Hỏi dầu cho ai kia khác hơn Giám-Đạo mà lời lẽ-lẽ-độ và yêu-thích của Miên-Hoàng đã trả lời cho Bồn-Đạo kia là mới phân xử-trị thế nào.

Một điều Thánh-Thất tạo-phạo không chi xứng-đáng kiên-cố phải bồi-thường sở-tồn hay là trong đất gọi Thánh-Thất mà toàn là nhà tư của Bồn-Đạo ở nơi đó thì ta mới mưu chi giải-quyết với họ cho đặng.

Chính Bồn-Đạo đã thua khi đã tận cùng người cầm quyền của họ thì Giám-Đạo làm gì thắng nổi họ.

Bồn-Đạo còn e cho, nếu các con cái của Đạo cương-lý sẽ bị họ đuổi ra khỏi nước của họ nữa là khác.

Ai xử họ đặng họ trọng, điều này liệu lấy mà giữ mình chớ đừng oán-hận Giám-Đạo.

*Ngày 3 tháng 11 năm Giáp-Ngo.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)*

126. *Nhóm dân ở Sa-Đéc trạng tỏ v/v ăn ở trước khi dưới sự kiểm-soát của Việt-Minh. Nay Quân-Đội Cao-Đài đến giữ trật-tự an-ninh nhưng vẫn còn nhiều thắc-mắc, nhóm này đòi tự-do hạnh-phúc.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho các Cơ-quan Chánh-Tri-Đạo xem rồi trả lại, thời-bình đã tạm có, Quốc-Dân Việt đều tưởng-tượng như thế mà quyền Đời cũng đối gạt họ như thế.

Ta đã biết rõ Hòa-bình này là thế nào. Trong Bồn-Đạo họ đâu hiểu như ta đã hiểu. Họ đòi tự-do hạnh-phúc là quyền sở-hữu của họ. Quá 9 năm đau khổ với bức sách đủ mọi điều, hết giặc tới giã. Ta đã gọi là phần-tử Thánh-Thế đừng để chúng-sanh chê ta là vô đạo-đức và hung-bạo theo đời.

Các Cơ-quan Chánh-trị-Đạo chỉnh-đốn nội-dung

cho thuận chầu Dân-vọng.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

127. *Bức thơ của Đ.H. Đỗ-Nhật-Tân trình tấu với Đức HỘ-PHÁP v/v đao-bình nước lửa trong 7 & 8 năm qua và kính dâng một bài thi xin hành Đạo.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo xem. Tinh-thần Đạo-Đức của Dân-tộc đã có phần phát-khởi những người tâm Đạo như Đỗ-Nhật-Tân không phải ít. Thánh-Thể Chí-Tôn nên để tâm nghiên-cứu phương-pháp hành-Đạo thuận lý với Chơn-Truyền, thì sự mạnh tiến của Đạo sẽ tiếp-tục, những điều cầu xin của Đỗ-Nhật-Tân, Hộ-Thánh nên để ý và quyết-định một kế-hoạch cho Tân hành Đạo.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

128. *Công-văn của Thiếu-Tướng Nguyễn-thành-Phương dâng lên Đức HỘ-PHÁP nói về vụ ông Bửu-Phước yêu-cầu Ngài giới-thiệu Ông cùng Chánh-Phủ hiện hữu để dễ bề hành-sự.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Còn các Cơ-quan Chánh-Trị-Đạo thì nghĩ sao? Chẳng lẽ phải có làm quan đặng mới truyền-giáo.

Lời phê tiếp:

Tư cho Thiếu-Tướng Tổng-Tư-Lịnh Q.Đ.C.Đ. xem và cho ý định. Còn Bản-Đạo cho đó là cũng một phương lợi-dụng mà thôi.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

129. Đơn xin phục chức Lê-Sanh của ông Đỗ-văn-Hằng xin nghỉ vừa đầy một năm.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Thiếu tờ nhận cho chồng trở lại hành Đạo của vợ con của Hằng. Đảm bảo rằng từ đây đủ phương sanh sống.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

130. Thông-qui Thọ-hộ làm công-quả tại HỘ-PHÁP-Đường 42 vị, Thọ sơn 53 vị, thọ hộ khán đài 35 vị, làm cô-nhi 22 vị, làm khán đài 11 vị, đạo-sở tình-nguyện trồng cao-su ở Phạm-Từ Cẩm-giang 6 vị, Thơ-ký Công-Viện và các thanh thiên tùng sự trong ngành Công Viện 302 vị, Tổng số 471 vị, dâng lên xin miễn dịch xung-quân.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Chưởng-Quản Nhị Hữu Hình-Đài – Hiệp-thiên và cứu-trùng

Gởi cho: Các Cơ-quan Chánh-Tri-Đạo.

Bản-Đạo gởi theo đây các Thông-qui danh sách của Công-thợ trong các ngành đặng các người cầm quyền của Đạo hiểu biết rằng họ đặng miễn dịch xung-quân.

Ai ai cũng đều hiểu biết rằng những tay dựng nghiệp Đạo thì hàng công-thợ đã dày công hơn hết và xin nhớ rằng: Cả sự nghiệp của Đạo tạo dựng hồi buổi ban sơ đều bị phá hoại. Khi Bản-Đạo đồ-lưu trở về năm 1946 chỉ còn tro-trọi Đền-Thánh mà thôi, mà cũng chưa thành-tướng được vì cũng bị tay của Quân-Đội Pháp phá vỡ, cả sự-nghiệp đương nhiên đều là do tay của mấy em sau nầy đào-tạo.

Tánh khiêm-nhường của họ, cùng lòng Đạo-nghĩa từ trước vẫn như thế nên không hề biết kể công cùng Đạo và cùng Hội-Thánh, trong hàng phẩm con cái Đức Chí-Tôn, họ thiệt-phận và mai-một hơn hết.

Việc tạo-tác vẫn còn tiếp-tục, nếu sung quân họ thì không có tay chuyên-môn tạo-tác các Dinh-Thự Tòa-Thánh đặng hoàn-mỹ, nên Bản-Đạo quyết miễn dịch sung quân của họ.

Các cơ-quan Chánh-trị-Đạo thi-hành và ban-hành mạng lệnh này.

Tòa-Thánh, ngày 4 tháng 12 năm Giáp-Ngọ (28 Décembre 1954)
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

131. *Tờ của Nguyễn-Huỳnh-Yến Tổng-Giám Thợ-Mộc xin Đức HỘ-PHÁP cho Thánh-Vệ sung công thợ-mộc và thợ của ngoài 8 Phận-Đạo về làm phụ cho kịp lễ Khánh-thành.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Hòa-Viện hiệp cùng Khâm-Thành cùng Thánh-Vệ đặng mời các sở cùng các trại mộc nơi Thánh-Địa giúp công y theo lời cầu xin này cho kịp lễ.

Một năm nữa là các trại-mộc Phước-Thiện cùng Phạm-Môn chiết nơn công ra một mớ giúp giùm. Thông-qui ấy phải đến tận tay Bản-Đạo khi họ giao thơ qua.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

132. *Lời-phê: Số 362/VPHP – Gửi: Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư Cửu-*

Trùng-Đài.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Lời-phê:

Số 362/VPHP

HỘ-PHÁP

Chưởng-Quản Nhị Hữu Hình Đài

Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng

Gởi: Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư Cửu-Trùng-Đài.

Hiền-Hữu ra lệnh đòi các vị Chức-Sắc làm biếng đi cúng theo tờ phúc của bản Thông-qui ghim theo đây cho biết vì lẽ gì? Cho hiểu lý-do từ xử-định tự-nhiên của họ là sao cho Bản-Đạo biết.

Các Bàn-Trị-Sự của mỗi Phận-Đạo cùng Hương-Đạo từ đây nếu các ngày Đại-Đàn mà thiếu mặt sẽ bị một hình phạt gắt-gao là bị cách chức hay là thêm vào hạnh-kiếm nường bóng Đạo chớ không phải thật Đạo, sẽ bị trục ngoại ra khỏi Thánh-Địa.

*Ngày 11 tháng 12 Giáp-Ngo
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)*

133. *Tờ xin bãi kiến Đức Hộ-Pháp của Lê-Sanh Ngọc-Đệ-Thanh, Ngọc-Thành-Thanh, Ngọc-Bào-Thanh đặc lệnh đi phổ-tế toàn Nam-Việt.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Đã ra lệnh đi trốn tháng rồi nay mới đến đăng kiến-điện trong lúc 6 giờ rưỡi chiều nên Bản-Đạo không tiếp-

kiến.

Ngày 11 tháng 12 Giáp-Ngọ
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

134. Tờ số 22/LV chiếu theo tờ của Thiếu-thị-Tiền xin truy-phong cho Phan-thanh-Nhờ (là chồng) tử-bệnh (L.S. Ngọc-nhờ).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số: 343/VPHP.

Một gương không hay cho các phần-tử Thánh-Thế không nên tha-thứ, mà về khuôn khổ phi-pháp và phi-lý trong Hội-Thánh. (Bác đơn).

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

135. Vị cựu Chánh-Trị-Sự Nguyễn-Văn-Hoai xin được ân-tứ phẩm Lê-Sanh hàm-phong và xin lưu lại làm Lê-Vụ tại Thánh-Thất Vĩnh-Lộc Gia-Định. Người trạng-tô bì dốt kém không thể giúp việc được ở các V/phòng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số: 384/VP.HP.

Đã có đủ chứng cứ chi đã ra giả thấy chưa?

Quan lương-y không nhận như thế, nếu muốn đặng phẩm thì về ở Tòa-Thánh hành-sự.

12/12.G.Ngọ

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

136. Thơ của Quận-Trưởng Châu-Thành Tây Ninh gửi đến Đức-HỘ-PHÁP v/v sao-lục thơ số 1519 ngày 14/12/54 của Quận-Trưởng xin Bộ Tư-Lệnh Q.Đ.C.Đ. giúp đỡ về phần bảo-vệ dân-chúng ở

các vùng mới thành-lập trong miền Việt-Minh rời bỏ

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số: 219/VPHP.

Tư cho các cơ-quan chánh-trị-đạo xem rồi để lòng giúp nhà cầm-quyền lập an-ninh trật-tự lại, thay vì ngăn cản hành quyền của họ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

137. *Tờ số 10/KC ngày 14 tháng 11 Giáp-Ngo của Qu. Thái Chánh Phối-Sư dâng lên xin kéo đá Núi về trái đường trong Nội-Ô Thánh-Địa.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số: 279/VPHP

Ngày 18 tháng 11 Giáp-Ngo.

Tư cho Qu. Thái Chánh Phối-Sư, đã giàn-xếp xong, Hội-Thánh cứ mượn mỗi ngày 3 xe camion vô chở đá-đỏ. Đạo-Nhơn Phạm-Văn-Út điều-khiển vào chở đở dài hai bên lộ, cã các con đường Nội-Ô Tòa-Thánh, việc tráng đường phải khởi tráng liền.

Lời phê tiếp:

Thánh-Vệ-Trưởng xem và trả lời vụ hầm đá của sở Kinh-Tế.

Ra lệnh cho Thiếu-Tá Đồn để trộn số đá đã gập đặng đó chở về làm đường trong Thánh-Địa.

Thượng-tôn quản-thế (Ấn-Ký)

138. *Thiếu-Ủy Huỳnh-Quang-Trong yêu-cầu Qu. Chí-Tôn ân-tử*

vào hàng phẩm Lễ-Sanh có tờ mật phúc của Thánh-Vệ-Trường.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Ân phong vào hàng Lễ-Sanh Phái Ngọc. Do Qu. Chí-Tôn ban thưởng và tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư lập Thánh-Lịnh.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

139. Đơn yêu-cầu của Thủ-Lãnh Bảo-Thể Quân xin kiểu y-phục và biểu-hiệu cho Bảo-Thể làm việc hằng ngày.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Nếu chúng muốn thể nào vẽ hình đưa cho Bản-Đạo.

Ngày 21 tháng 12 Giáp-Ngọ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

140. Tỉnh-Trưởng T.N. gửi đến Bảo-Đạo 100 bản báo-cáo của Chánh-Phủ v/v thu-thuế do Chánh-quyền đặt ra và vấn-đề bảo-đảm an-ninh cho công-cộng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hồ Bảo-Đạo xem lại tờ Hòa-Uớc ký-kết cùng Chánh-Phủ về vùng Thánh-Địa đã giao đủ cả bản đồ cho Chánh-Phủ và đã ưng-thuận cho Thánh-Địa đặng quyền tự-trị do Hội-Thánh đảm-nhiệm hôm nay Chánh-Phủ liệu định thể nào? Còn vụ thuế-má thâu góp phi-pháp thì phải bố-cáo thi-hành, vì là chánh-lý điều ấy Bản-Đạo đã tiên liệu và đã cấm trước Chánh-Phủ đã ra lịnh.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

141. *Lời phê số 640/VPHP của Đức Hộ Pháp*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số 640/VPHP

Theo quyền Chánh-Phủ sở tại ra sao thì Bản-Đạo không biết, chớ theo thơ của Chánh-Phủ Miền-Triều thì chỉ cho đất cho Hội-Thánh dời Thánh-Thất mà thôi. Còn tư-gia thì họ không biết đến. Cả kiều-dân khác đều tự-tiện kiếm sống, tại sao cả Đạo-hữu không làm theo họ? Mọi sự chi cũng đòi họ phải lo cho. Công-Giáo và Phật-Giáo kia các Tín-đồ có đòi như thế chẳng?

Miếng đất mới cho là để dời Thánh-Thất chớ không có phần Đạo-hữu.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

142. *Khoản nói về Trấn-Đạo Tân-Quốc và danh-từ Hội-Thánh Ngoại-Giáo.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Vì tội tình của Giáo-Sư Bảy và Chử nên Thiêng-Liêng đã định bãi bỏ phẩm-vị Hội-Thánh Ngoại-Giáo của Tân-Quốc.

Nếu hai tội nơn làm cho mất phẩm Hội-Thánh Ngoại-Giáo mà cả Tín-Đồ Việt-kiều mà nhứt tâm cầu-khẩn trọn hiếu cùng Chí-Tôn và Phật-Mẫu, trọn trung với Hội-Thánh thì còn phương cứu rỗi đặng. Trái lại phần nhiều lại cố tâm phản Đạo thì Bản-Đạo đây tha-thứ còn chẳng hướng lựa là Qu. Thiêng-Liêng.

Hội-Thánh Ngoại-Giáo đã bị hủy-bỏ chỉ còn là một

Trần-Đạo mà thôi. Phải Thông-Tri cho toàn Đạo nơi Kiêm-Biên đều biết. Ai trung-thành thì còn ở trong cửa Đạo, còn ai phản nghịch thì Khâm-Trấn trọn quyền trục-xuất.

Ta chỉ chọn kẻ thật tín-ngưỡng của Đạo còn ngoài ra là đồ thừa.

Phải cho Chính-Phủ Miền biết ai là Đạo ai là không.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

143. *Công-văn số: 254/HV đề ngày 29/3 Nhuận ft-Mui của Thượng-Thống Hòa-Viện đề trình bộ Pháp-Chánh rõ, không lãnh nổi chức Pháp-Chánh Tư-Quyển, giới-thiệu Ông Giáo-Sư Thái-Đến-Thanh.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số: 1448/VPHP

Ngày 23/4/ Ất-Mùi

Pháp-Chánh phải đảm-nhiệm, nếu chọn Chúc-Sắc Cửu-Trùng-Đài không đặng, phải chọn người công-bình, vô-tư, vô tâm tánh cá đảng xu-thời.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

144. *Tờ của Giáo-Hữu Thượng-Có-Thanh xin phép nghỉ thêm 3 tháng nữa.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Tam-Đầu-Chế Cửu-Trùng-Đài cho ý định?

Ông Giáo-Hữu Có đã không hành Đạo từ khi mới mở Đạo đến nay. Vì thương tình cố-cựu không nỡ phế bỏ.

Về làm Đạo khi lặn khi mọc rồi xin phép hoài. Hỏi

công-nghiệp Thiêng-Liêng nơi cảnh Thiêng-Liêng hằng sống mới thể nào?

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

145. *Tờ Giáo-Sư Phùng phúc-trình v/v đi phổ-độ ở Lộc-Ninh Hôn-Quản được Đức Ngài phê như vậy:*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số: 1554/VPHP

Tư cho Tam Đầu-Chế Hiệp-Thiên-Đài và Cửu-Trùng-Đài hội nhau đặt cho ý định.

Quả thật vậy Đạo nơi Thái-Lan với số đã tăng lên trên 10,000 còn đương trông đợi hình-bóng Hội-Thánh, nhứt là các nguyên-nhân ngoại-quốc trong các vùng đó.

Theo ý Bồn-Đạo nên bổ Phùng đi Thái-Lan, vì người sẽ có thể đi đến tận nơi đặt, khỏi bị trở-ngại, nhưng trước là để người làm Khâm-Châu Battambang đã, Hội-Thánh phải làm hai Thánh-Lịnh thuyên-bổ.

Là Khâm-Châu-Đạo Battambang.

Là Giáo-Sư Phổ-tế nơi Thái-Lan.

Khi lập xong Thánh-Thất mới nhận lãnh trọng-trách Khâm-Mạng-Đạo.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

146. *Huấn lệnh số: 1564 / VPHP – về vụ một số đồng Đầu Phòng văn Khoa Mục và Lễ Sanh dự thí đã được chấm đậu*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số: 1564/VPHP

HUẤN-LINH

Gởi Tiếp-Pháp Hiệp-Thiên-Đài, Chương-Quản Bộ Pháp Chánh.

Do theo phúc-trình số 3/LV ngày 5 tháng 7 Ất-Mùi của Qu. Thượng-Thống Lại-Viện nội-chánh, về vụ một số đồng Đầu-Phòng Văn Khoa-Mục và Lê-Sanh dự thí đã được chấm đậu trong số 16 thí sinh của khóa thi Luật-Sự ngày 18 tháng 6 Ất-Mùi. Như thế Tiếp-Pháp Chương-Quản Bộ Pháp-Chánh đã làm một việc không tùng theo luật-pháp đã định từ-thử.

Luật đã định số cử-sĩ phải được 30 người để lên mới mở khoa-thi, nếu dưới số ấy mà mở khoa-thi là phạm-pháp.

Thoảng như ngay dưới số 30 người thì cũng phải đình lại. Lại nữa hễ Chức-Sắc và Đầu-Phòng-Văn thì không đăng thi vào ngạch khác. Nếu chẳng vậy như trường hợp các Lê-Sanh và Đầu-Phòng Văn Khoa-Mục đã dự thi vào khoa-thi Luật-Sự vừa rồi, thì thành ra Hiệp-thiên-Đài dành Chức-Sắc của Cửu-Trùng-Đài.

Vì vậy khóa-thi ngày 18 tháng 6 Ất-Mùi số cử-sĩ chỉ có 17 người mà trong đó đã có một vị Lê-Sanh và 11 Đầu-Phòng Văn, Bản-Đạo định cho là bất-hợp-pháp nên hủy bỏ kết quả cuộc thi ấy và thủ-tiêu Thánh-Lệnh số 22/PC ngày 25 tháng 6 Ất-Mùi về việc nhìn-nhận 16 thí-Sinh được chấm đậu Luật-Sự.

Tiếp-Pháp Hiệp-Thiên-Đài Chương-Quản Bộ-Pháp-Chánh thi-hành Huấn-lệnh này...và Thông-tri cho các Cơ-quan Chánh-Trị-Đạo hiểu biết.

Tòa-Thánh, ngày 8 tháng 7 năm Ất-Mùi (dl: 25/8/1955)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

147. *Lễ-Sanh Thuợng-Sang-Thanh xin từ chúc 2 năm lo gia-đình.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số: 1561/VPHP

Phê cho từ-chức, song nếu khi xin trở lại thì do quyền
độc-tôn của Hội-Thánh cho hay chăng.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

148. *Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sứ yêu-cầu cho Lễ-Sanh Long được trở
lại Bình-Định Trung-Việt lập sở Cầu-phong cho Chúc-Việc.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số: 1642/VPHP

Lễ-Sanh Long đã làm sôi-nổi nơi Bình-Định, tỉnh
đã bị Việt-Minh chiếm đóng lâu rồi, khi rút đi vẫn còn để
lại dử đảng của họ ở lại để tiếp-tục phá-rối các đoàn-thể
Tôn-Giáo. Long lại người bốn-xứ nên khó mà hành quyền
của Đạo. Lại nữa tỉnh Bình-Định chịu nạn Việt-Minh đã
lâu, dân-sự nghèo khổ mà còn thân tiền bạc buộc nuôi Đạo
là thất-sách, để cho Việt-Minh có thể phản tuyên-truyền,
thêm nổi tiền bạc thân góp với danh Hội-Thánh mà phân
chia làm đôi ba nẻo thì có lợi chi cho Đạo, trái lại còn hại
thêm uy-tín của Đạo.

Chọn kẻ khác thay thế cho Long là hay hơn.

Ngày 3 tháng 8 năm Ất-Mùi

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

149. *Khâm-Châu Châu-Đốc phúc-trình số: 59/KC ngày 7 tháng 5
nhuần Nhâm-Thìn, trạng tỏ ngày 15/7/Phái Tiên-Thiên mở*

Đại-Hội Bình-Linh tại Nhà-Bàn.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Bần-Đạo đã biết trước rồi. Thân họ, để cho họ truyền-bá hỗn-láo dùm mình, không lỗ-lả chi phòng ngại.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

150. *Phúc-trình số 1117 ngày 9/7/Nhâm-Thìn của Khâm-Thành dâng ý-kiến v/v kiểm-soát hành-khách đi xa vào chợ Long-Hoa, có ghim tờ phúc của Thánh-Vệ-Trưởng.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Quyền sở-hữu của Khâm-Thành là khi xem điều chi khuyết-điểm về luật-lệ bảo-an Thánh-Địa thì ra lệnh cho Thánh-Vệ-Trưởng thi-hành, chỉ dâng-ý-định lên Thượng-Quyền phê-chuẩn là đủ.

Nếu lập nhiều khuôn-khổ chướng-ngại thì cuộc trị an nơi Thánh-Địa thêm khó-khăn rắc-rối. Phải để rộng quyền thi-thố cho họ trong buổi loạn-ly này là hay hơn cho ban-hành.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

151. *Nữ Chí-Thiện Hương-Nhâm trạng-tỏ bốn-đạo Hội-Thánh Ngoại-giáo tố-giác người cho mượn thuyền thủ-lợi.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Từ cho QU. Ngọc Chánh Phối-Sư xem rồi trả lại HỘ-PHÁP-Đường.

Hễ biết lo-lắng cho Đạo, trung-thành với nhiệm-vụ mình làm mọi cho Đời thì ganh-hiền ghét ngổ, kiếm đủ

phương khảo đảo đặng tăng thêm khổ-hạnh chịu không nổi bỏ Đạo. Còn kẻ húng-hính vất-vơ thì thung-dung, du-hí, biếng-nhác mà không ai dám động đến.

Tấn-tuồng bất-công ấy đã rõ rệt. Kẻ lợi-dụng Đạo lập thân-danh gia-nghiệp tư thì không ai dám động đến, mà ai đã mạnh miệng khích-bác hơn-hết. Chỉ có phường lợi-dụng Đạo là đầu-độc nhứt mà thôi, nếu không vì đạo-nghĩa thì chỉ trừ họ với đủ phương pháp hay là bỏ Đạo đó cho họ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

152. *Tờ của Lê-Sanh Thái-Hoanh-Thanh thú-nhận về tội tuyên-truyền thất-thiệt, làm cho náo-động.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư xem, có lẽ vụ bắt Giáo-Hữu Chia có thật mà tiếng bắt là không đúng vì mấy tên lính thổ Miên này là người Đạo đi lính cho Pháp rồi trốn mà Chia lại đem cả giấy nhập-môn của mấy tên ấy theo. Nhà-binh Pháp muốn tìm mấy tên lính ấy coi trốn nơi nào nên tra gạn vậy thôi rồi trả tự-do lại chớ không phải bắt.

Từ đây phải để ý chăm-nom sự hành-đạo của Chức-Sắc Tản-Nhơn kỹ-lưỡng một chút dừng để vì dốt nát của họ mà có ngày họ mang họa. (Tha tội qui-hương cho Hoanh)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

153. *Tờ đề ngày 18/7/Nhâm-Thìn của Chánh-Tri-Sự (ấn-phong)*

Nguyễn-thành-Long xin nghỉ dưỡng bệnh 3 tháng.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Không điều xuôi nào hơn là mới đăng công-nhận vào hàng Thiên-Phong Chức-Sắc mà đã có dấu-hiệu vô-dụng.

Bần-Đạo cho nghĩ song nhớ rằng còn Hội-Thánh công-nhận chắc khó qua mặt đăng.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

154. *Phúc-Trình của Tổng-Tứ-Linh QĐCĐ số 46/SL ngày 31/8/52 v/v Thiếu-Tá Bay bắn Đạo-Hữu Có.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Thánh-Vệ-Trưởng cho Quân-Đội biết:

Dấu thế nào đi nữa bên Quân-Đội cũng không thể dung cho mấy Sĩ-Quan đã ở nơi Thánh-Vệ mà cầm súng bắn người Đạo trong khi Bần-Đạo đã cặn lời cầu-khẩn bảo-vệ sanh-mạng của họ.

Chính điều ấy Bần-Đạo đã nhiều phen căn-dặn mật-thiết với Thiếu-Tá Bay. Bay có hai tội:

Một là phụ lời ký-thác của Bần-Đạo.

Hai là bắn anh em của nó dù rằng nó đã hỗn, bay đủ quyền sửa trị với luật-pháp.

Bay chẳng còn đáng là người Đạo nữa, cũng còn nhiều lẽ khác nữa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

155. *Tờ đề ngày 6 tháng 7 Nhâm-Thìn của Chư Vị Đâu-Phòng Văn Khoa-Mục yêu-cầu Hội-Thánh nhu-cầu về các phương-chăm*

làm việc về vật-chất.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Bần-Đạo vui thấy mấy em biết phương định phận. Tư cho Phối-Sư Cố-Vấn Vinh mở hội các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo đăng định-quyết mấy điều cầu-xin này. Có thể mở một lớp ngoại-ngữ nơi Hạnh-Đường đăng dạy ngoại-ngữ cho hàng Lễ-Sanh và Giáo-Hữu, Giáo-Sư luôn nữa. Mấy em Đầu-Phòng-Văn đăng phép chung học nhưng Bần-Đạo bác lời xin không làm việc để học vì phận-sự mình phải làm, còn học hay thêm thì mình phải nhọc-nhần cố-gắng. Nói tu là khổ-hạnh thì nên xem bên Công-Giáo, Gia-Tô kia, chức-sắc của họ phải lập-thân đành nhọc-nhần là thế nào rồi sẽ luận...

Vụ thuyên-bổ phải có Thánh-Lịnh đã đành chớ từ-thử mấy em đăng thuyên-bổ với lịnh nào?

Nơi ăn chỗ ở thì đúng lý ra chừ vị Thiên-Phong điều-khiển hành-sự của mấy em lẽ tự-nhiên phải lo-liệu chớ họ đái-ngộ mấy em thế nào nói thử? Nếu mấy em không ăn chung với hàng Chức-Sắc, vậy ăn với hàng phẩm nào?

Chỉ Đạo-Phục của Đầu-Phòng-Văn thì Hội-Thánh phải quan-sát kỹ-lưỡng vẽ hình cho Bần-Đạo xem thử.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

156. *Lễ-Sanh Thượng-Tân-Thanh xin miễn học-phi cho con đang từng học.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Dĩ hà nhưt thế. Đã mướn thầy thì tất-nhiên phải trả tiền mà trả tiền thì đóng góp. Nếu Hội-Thánh muốn

thi-thổ đặc-ân ấy thì một là đóng góp học-phí hay là muốn thầy riêng dạy đám con cái Chúc-Sắc.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

157. *Vi-Bằng số 590/VB ngày 27/7/Nh. Thỉnh nhóm cử vị Lẽ-Sanh Ngọc-Lương-Thanh thừa-quyền Phụ-Thống Học-Viện và Lẽ-Sanh Hải, Lẽ-Sanh Cảnh phụ-trách.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phê và cho lập Thánh-lịnh.

Về vụ đặt tên cái trường không cần-ích, vì ta còn phải ngừa sẵn ngày kia Đạo tức là Hội-Thánh còn phải giải-quyết về quyền Giáo-Huấn cùng Chánh-Phủ nữa, đừng để trường trườn tranh-chấp mà đem tên của mấy vị Tiên-Thánh của Đạo ra không hay.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

158. *Tờ số 1269 ngày 13 tháng 8 Nhâm-Thìn của Qu. Ngọc Chánh Phối-Sứ dâng lên Đức HỘ-PHÁP tờ kêu-oan của Bàn-Trị-Sự Bình-An Cẩn-Thơ bị Pháp-Chánh Trị-An phạt ngưng quyền.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tội nghiệp hành Đạo gặp buổi khó-khăn nhơn-tâm điên-đảo mà bị Đạo-Trị cũng tội-nghiệp. Tiên-Nho ta và cũng là lời Tổ-Phụ ta nói: “*Tội qui ư trường*”, ai biểu đem kẻ bất-lương vào cửa Đạo mà không biết thì cũng như câu nói của Đại-Từ-Phụ: “*Cũng như ấp rấn không nên phận đó vậy.*” Bàn-Trị-Sự là Hội-Thánh em cốt đủ quyền đem lương-sanh về Thánh-Thể, nghĩa là có quyền chọn người Đạo-đức hiền-lương vào cầm quyền mà nhờ lắm phải tay

trộm cướp thì biểu sao Hội-Thánh không nghiêm phạt.

Luật phổ-tế là vì lẽ có công thưởng, đắc tội thì trừng là lẽ dĩ-nhiên còn kêu-oan chi đặng nữa.

Phải lấy huệ-nhân xem người mới phải con mắt Tu, còn lầm là con mắt Phàm, Phàm là bị phạt là đáng kiếp.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

159. *Phúc-sự 1379/PS ngày 17/8 Nhâm-Thìn của Khâm-Thành tước-trình thông-cáo của Chánh-Phủ V.N. buộc dân-cư phải đóng thuế Đám phụ Quốc-Phòng hằng năm.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phối-Sư Cố-Vấn Vinh hiệp cùng ba Chánh Phối-Sư làm Thông-qui cả Chức-Sắc Nam, Nữ gởi cho Chánh-Phủ biết rằng: Mấy vị ấy đã hy-sinh vì Đạo một mực tu-hành lo phục-sự cho Nhơn-Sanh khổ-não. Làm ra bao nhiêu là bổ-thí bấy nhiêu và chỉ ra công làm của cho Hội-Thánh nuôi người tu-hành và kẻ cô cùn nghèo-ngặt họ chẳng có tư-lợi chi mà đóng-thuế nổi, nên xin toàn Chức-Sắc Thiên-Phong từ hàng Lê-Sanh đở lên đều đặng miễn thuế còn Tín-đồ còn sống về phần Đời phải tuân Luật-pháp đã định khai huệ-lợi và đóng thuế.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

160. *Tờ số 224 ngày 3/10/ Nhâm-Thìn của Phụ-Thống Công-Viện dâng lên 3 Chánh Phối-Sư xin công-quả mỗi Nam Nữ cũng vậy phải giúp mỗi tháng 1 ngày công.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Y phê và tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư ra lịnh

này cho Khâm-Thành. Bất kỳ là ai nếu đã có gia-nghiệp nơi Thánh-Địa nam hay nữ cũng phải làm. Không một ai đặng miễn.

Dầu cho gia-đình Chức-Sắc Thiên-Phong cùng là Quân-Đội đều phải tùng theo lệnh này.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

161. *Tờ số 224 ngày 3/10/ Nhâm-Thìn của Phụ-Thống Công-Viện dâng lên 3 Chánh Phối-Sư xin công-quả mỗi Nam Nữ cũng vậy phải giúp mỗi tháng 1 ngày công.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Y phê và tứ cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư ra lệnh này cho Khâm-Thành. Bất kỳ là ai nếu đã có gia-nghiệp nơi Thánh-Địa nam hay nữ cũng phải làm. Không một ai đặng miễn.

Dầu cho gia-đình Chức-Sắc Thiên-Phong cùng là Quân-Đội đều phải tùng theo lệnh này.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

162. *Do Công-văn số 109 ngày 22/2/Quý-tỵ của ban Quản-Trị Long-Hoa-thị xin thầu thuế hàng-hóa xuất-nhập nơi Châu-Thành Thánh-Địa.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Càng bày thêm sắc-thuế là càng làm cho nhơn-tâm toàn Đạo thêm rắc-rối, cứ tăng thêm tiền chõ của chợ là đủ mà. Tiếng tục-ngữ Pháp nói: “*Paris ne se fait pas en un seul jour.*”

Thuế chi cũng vậy, duy để hại là tay thầu nhám-nhua

nap thiếu trâu đạ, chẳng nên đưa quyền lợi cho cá-nhân hưởng mà Đạo phải chịu mang tiếng.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

163. *Mật-lệnh của Tổng-Tư-lệnh QĐCĐ, Thiếu-tướng Phương số 5/MLS (3.4.54) được lời phê:*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Cao-Tiếp-Đạo ra hội-nghị các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo đặt cho mỗi cơ-quan hữu quyền phải cẩn-thận cho lắm khi tuyển-mộ thanh-niên của Đạo vào cơ-quan Quân-Đội, phải thi-hành triệt-để mạng lệnh từ trước đến giờ của Bần-Đạo đã dạy rằng: Chủ quyền của Đạo do con Dòng của Đạo cầm quyền thôi. Quân-nhân của Đạo cũng phải tuyển chọn con cái của Đạo giòng trừ ra những người nào ngoại Đạo nhập-ngũ đều để vào hàng phụ thuộc mà thôi.

Ngày 11/3/Giáp-Ngọ

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

164. *Phúc-trình 329/PT ngày 7/11/52 của Thánh-Vệ-Trưởng dâng lên Đức HỘ-PHÁP kèm theo tờ của Thiếu-Tá Khanh xin nhường chức Lễ-Sanh lại cho Thân-phụ là Cựu Chánh-Trị-Sự Đồ-Văn-Cầm 73 tuổi, xin được ân-phong hàm phong.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phê y và tư cho Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư lập Thánh Lệnh ân-phong cho Cựu Anh Đồ-Văn-Cầm vào hàng Lễ-Sanh phái Ngọc (hàm-phong) Còn Thiếu-Tá Khanh chỉ còn là một Vị Tín-Đồ mà thôi.

Bản-Đạo để lời khen lòng hiếu-thảo của Khanh, đáng ghi nơi Đạo-Sử.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

165. *Phúc-Sự minh-tra số 265/của Quyển Thượng-Thống Hòa-Viện ngày 25/7/Nhâm-Thìn v/v Ban Quản-Trị và Ban Kiểm-Giá phạt quá nặng, có lời kêu-ca của Ban Giám-Pháp.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Kiểm-giá Chí-Thiện Lê-Minh-Cang làm đúng pháp, song số phạt có hơi nặng một chút vì giận cái tham-tàn, lường-cân tráo-đầu của hai em Vạn và...n.

Bản-Đạo định phạt 100\$00 về lít non, còn 100\$00 về gian-xảo. Phải đóng liền bằng không thì Thánh-Vệ phải trục-xuất ra khỏi Thánh-Địa.

Nếu chịu phạt thì căn-dẫn đừng tái phạm vì nếu bị bắt một phen nữa thì chắc hẳn bị trục ngoạ ra khỏi Thánh-Địa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

166. *Thơ của Trung-Tá Tỷ gửi cho quyển-thuộc là Ông Bảy có tánh-cách gạt-gám (Tỷ: Chi-Huy Khu-Vực Tây Ninh).*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Cho Tham-Mưu-Trưởng xem hành-vi của một Vị Tá-Quan đi gạt-gám một ông Già vì bác-ái mà nạp mạng kẻ vô cơ cho họ thế này. Thật ra không còn một điều gì vô Đạo-Đức mà Quân-Đội không làm.

Một gương để cho Ông Bảy biết rằng: Lòng bác-ái của Ông Bảy có hại chớ không có lợi và điều này sẽ ghi

vào Đạo-Sữ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

167. *Tờ xin tội của Võ-văn-Đợi 50 tuổi trong lúc bệnh nặng xin Sư-Phụ xá tội cải Thầy, Cải Bạn bị phạt không thể mạnh được.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Làm Thầy như ai thì khác còn Qua đây vẫn khác. Với Qua, Thầy chỉ biết thương Trò, tha thứ là phạt Thầy. Em chẳng vì Đời mà phạm, nếu có phạm là vì Đạo mà chẳng hiểu rõ mẫu-nhiệm của Thầy.

Em về trước, rồi mấy Qua lục-thực cũng về sau. Chúng ta cũng sẽ hội-hiệp vĩnh-viễn nơi cõi Hư-Linh, là quê-hương thiệt. Thầy trò sẽ thiệt, bạn hữu sẽ thiệt, cảnh nầy chẳng phải của chúng ta vì nó là cảnh dành để cho kiếp trái-oan-khiên, Em an lòng. Thầy chỉ thầm khen em chớ chưa biết em đã có tội gì hết.

(22/4/Định-Hội)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

168. *Tờ đề ngày 25/1/ft-Mùi (17/2/55) của Đạo-Nhơn Út cầu xin Thánh-Giáo v/v- thiêu xác của Võ-văn-Đợi và vào ngày nào làm tháp kiểu nào.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

HỘ-PHÁP-Đường Văn-Phòng

Số: 588/VPHP

Đợi khi thiêu xác của Ngài KHAI-PHÁP.

Chánh Thái-Đầu-Sư Thái-Thơ-Thanh sẽ làm một

lượt.

Ngày 22/2/Ất-Mùi
HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

169. *Tờ đề ngày 3/11/ Canh-Dần của Nguyễn-Văn-Thế và 16 vị nữa đồng dâng dâng cả công-quả của mấy vị ấy để chuộc tội cho ông Võ-Văn-Đợi là Sư-Huynh của họ ở Đạo Núi.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Đợi bị phế vị là nó dám từ chối Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiên-Liêng, ngày nay theo Thiên-Điều thì nó phải tái kiếp mà hành Đạo lại, nếu nó đặng ở Thanh-Tĩnh Đại-Hải mà tu-hành nơi cõi Hư-Linh cũng là may phước cho nó. Còn Quyền Thiên-Liêng thưởng phạt là do Quyền Ngọc-Hư-Cung có phải của Bản-Đạo đâu mà xin Bản-Đạo.

Còn dâng công-quả cho Đợi chỉ có vợ con của Đợi mới đặng. Còn của mấy em thêm đâu mà dâng.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

170. *Khai-Pháp Chương-Quản Bộ-Pháp-Chánh trong Sắc-Huấn ngày 21/2/Đinh-Hợi (10/3/1947) v/v 2 điểm, người Hiến-thân cho Đạo không có gia-nghiệp riêng và người Đạo hữu công vì Đạo với Đạo và công-nhiệp phi-thường Quyền Vạn-Linh công-nhận khi qui-vị được Hội-Thánh rước Linh-vị vào thờ nơi Báo-Ấn-Từ thiên thu hưởng phần Qui Tế.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Đặc-ân.

Bát-Quái-Đài là nơi đặc-ân của Đức Chí-Tôn ban cho Thánh-Tông-Đỗ cần phải có quyền Vạn-Linh công-nhận mới được vào Bát-Quái-Đài.

Cả Thiên-Phong Chúc-Sắc hữu công với Đạo thì chỉ có vào Báo-Ân-Từ để Chúng-Sanh phụng-sự thiên thu vạn cổ mà thôi.

Tư cho Lê-Viện Nội-Chánh và Phước-Thiện sao y bốn này và thi-hành đúng y lệnh dạy rồi tư hồi bốn này lại cho Bản-Đạo.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

171. *Tờ số 32 ngày 14/5/Giáp-Ngo Huấn-Linh Hội-Thánh PT. chiếu y bản án số 28 ngày 17/4/Giáp-Ngo vụ 31 vị Chúc-Sắc, Chúc việc Nam-phái xin thay đổi vị Chương-Quản Nam-phái và vị quyền Thượng-Thống Lại-Viện. (Số: 907/VPHP).*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Pháp-Chánh định hình phạt của 5 vị Chúc-Sắc Ph. Thiện cầm đầu tố-tụng Thượng-cấp của họ một cách vô luật-pháp của Đạo đã định, thành như phản-loạn Chơn-Truyền, dấu rằng sự cầu xin của họ có phần hữu lý.

Bản-Đạo định phạt nhưng quyền chức của họ trong một thời hạn là 6 tháng và trọn một tháng phải tụng sám-hối nơi Đền-Thờ Phật-Mẫu (Báo-Ân-Từ) còn mấy vị tụng phạt đều bị ngưng chức tước 3 tháng và tụng Sám-Hối 15 ngày.

Cấm nhậ không cho đảm đương một phận-sự chi trong thời gian ấy.

(Ngày 12/4/Giáp-Ngo).

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

172. *Phần Danh ngôn của Đức Hộ-Pháp*

DANH-NGÔN của ĐỨC HỘ-PHÁP

* Cây cờ Cứu-Khổ của Đạo Cao-Đài là thương-yêu và Công-Chánh. Phải thực-hiện được hai điều ấy thì Hòa-Bình và Hạnh-Phúc mới đến với chúng ta đặng.

* Người thật tâm ái-quốc đầu với việc nhỏ mọn bao nhiêu mà ích nước, lợi dân cũng cố làm còn trái lại khi cảnh-ngộ đã đem đến cho đặng danh cao lợi và lớn đi nữa mà nghịch với quyền lợi tổn-thương cho Quốc-Thể cũng không làm.

* Nên Đạo đã thông-truyền Quốc-Tế vậy phải vãn-hồi các bản sắc trong lành cho xứng danh là Thánh-Địa, hầu làm cái trụ-cốt tinh-thần cho Nhơn-loại hưởng về tin-tưởng.

* Nguyên-vọng của tôi cũng như nguyên-vọng của nhân-dân Việt-Nam. Tôi nhìn nhân Hội-Đồng Nhân-Dân Cách-mạng Quốc-Gia là những người nối chí Tôi.

* Hạnh-Phúc của nòi giống ta do nơi Quốc-Dân ta tự-tạo chính nơi Tổ-Quốc ta chớ không phải nơi tay dị-chúng của ngoài đem đến. Quốc-Dân Việt-Nam phải đề-phòng cho lắm kéo trả giá độc-lập tập mình mắc-mổ.

* Không có cái lẽ nào dâng trên bàn thờ Tổ-Quốc mà quý-hóa và trọng-hệ hơn là hy-sinh xương-máu, sanh-mạng của mình, thì không có một sự dè-dặt cẩn-mật nào bằng sự chọn lựa Phụng-Sự cho Chánh-nghĩa cứu nước cứu dân, Giá-Trị của Hi-Sinh buộc ta phải noi con đường nào đi chắc-chắn mà con đường vững chắc ấy hẳn là con đường Tổ-Tiên ta đi trước mà lập Quốc. Con đường bốn ngàn năm ấy đã mòn mỏi bằng phẳng, chẳng lẽ đất ta đi lạc lối?

* Ngày giờ trên mặt thế nầy đặng công-lý và Nhơn-Đạo đánh đổ đặng cường-quyền và bạo-ác thì chúng ta

đã làm tròn sứ-mạng.

* Thấy hứa sẽ tìm mọi dịp để tỏ bày nguyện-vọng của các con cho dân-tộc bạn như dân-tộc Pháp và dân-tộc Mỹ biết rằng:

Các con chỉ muốn nước bạn giúp đỡ các con đương đầu với phe Tàu-Cộng để bảo-vệ độc-lập Việt-Nam mà thôi, chứ các con không muốn các nước bạn dùng các con chống Cộng để duy trì những quyền-lợi bất-chính-đáng của Ngoại-bang.

*** Trong chuyến công-du sang Đài-Lan và Nhật-Bốn, lúc 10 giờ ngày 29 tháng 8 năm 1954**

ĐỨC HỘ-PHÁP nói:

Trước hết, Tôi sang thăm Đài-Loan. Tôi đi với tư-cách riêng, nhưng thỏa-thuận cùng các nhà Chức-trách Quốc-Gia Trung-Hoa, đã có nhĩ-y để tôi sử-dụng một chiếc phi-cơ của hãng C.A.T. Tôi chưa biết được thời gian tôi sẽ lưu-trú tại Đài-Loan. Việc đó sẽ tùy thuộc chương-trình những cuộc tiếp đón chỉ sẽ được biết sau khi tôi đã đến Đài-Bắc.

Tôi có ý muốn đặt những cơ-sở của Đạo Cao-Đài tại Đài-Loan cũng như tôi đã làm việc đó tại Pháp trong cuộc hành-trình vừa qua của tôi sang Âu-Châu.

Thăm Đài-Loan xong, Tôi sẽ qua Nhật-Bốn và sẽ lưu lại đó chừng ba, bốn ngày để rước hài cốt của Hoàng-Thân Cường-Để về nước. Riêng tôi, tôi chưa được quen biết Hoàng-Thân, những nhà ái-quốc Việt-Nam đối với tôi, khi tôi còn là một Chiến-Sĩ Cách-mạng, đã là biểu-hiệu của cuộc tranh-đấu dành Độc-lập cho Tổ-Quốc.

Hơn nữa dù rằng phải là một Giáo-Đồ của Đạo

Cao-Đài, Hoàng-thân Cường-Đế đó là người thứ nhất và cũng là người có nhiều ảnh-hưởng nhất đã bảo-vệ cho Đạo chúng tôi.

Trước khi mất, người đã ban cho Đạo Cao-Đài hài-cốt cùng tài-sản của Người. Nay tôi qua Nhật chính là để thi-hành lời trăng-trối của Người là rước hài-cốt của Người về Nước.

Về tình-hình chính-trị tại Việt-Nam, theo ý Tôi nếu Thủ-tướng Ngô-Đình-Diệm không thành-công trong cơ-hội hiện thời thì không còn một nhân-vật Việt-Nam nào khác có thể làm nổi điều đó. Dầu Quốc-Trưởng Bảo-Đại có đích thân đứng đầu Chánh-Phủ mới đi chăng nữa.

Vào trường-hợp khủng-hoảng chỉ riêng có một Chủ-Tịch-Đoàn của ra do một Mặt-Trận Thống-Nhất Quốc-Gia bao gồm hết thầy các môn-phái Tôn-giáo và hết thầy các Đoàn-thể Chính-trị mới có thể đủ uy-tín để điều-khiển vận-mệnh Đất nước thi-hành một Chánh-Sách chấn-hưng về chánh-trị cũng như về Kinh-tế của Nước Việt-Nam.

*** Nước Pháp và nền Độc-Lập của Việt-Nam....**

Lúc nào tôi cũng chủ-trương, và điều nầy tôi đã nói tại Genève rằng nước Pháp quyết-định để có được một thái-độ chánh-trị rõ-rệt đối với nước Việt-Nam chỉ có 2 giải-pháp:

– Nếu nước Pháp muốn biến nước Việt-Nam thành một thuộc địa thì Pháp nên nói thực cho Thế-giới rõ để cho người Việt-Nam sẽ tự liệu.

– Nếu nước Pháp thành-thực muốn cho nước Việt-Nam chúng tôi được độc-lập thì Pháp không nên chù-chừ trong việc làm cho nền Độc-lập đó hoàn-toàn. Vì không có

thể trong một nước Độc-lập ở sát nhau 2 Quân-đội khác nhau: Pháp và Việt-Nam, cùng hai quyền hành-chánh thường tương-phản.

Quân-Đội Pháp phải quyết định tập-trung lại trong những vùng đã được qui-định rõ-rệt trong khi chờ ngày hồi-hương. Nếu Việt-Nam có đủ sức để giải-quyết những công-việc nội-bộ bằng những phương-pháp chính của Việt-Nam.

Vì rằng, những sự bất-hòa giữa chúng tôi với Việt-Minh, thực ra đều là người Việt-Nam như chúng tôi cả, không phải là nan-giải...

*** ĐỨC HỘ-PHÁP chứng lễ khai-trường tại Hạnh-Đường, trên bàn vọng thờ Đức Mạnh-Tử Tiên-Sư.**

Đức HỘ-PHÁP hỏi:

Tại sao Đức Khổng-Phu-Tử Ngài truyền giáo-đạo khi trước mà không thờ Ngài lại thờ Đức Mạnh-Tử?

Và Đức Ngài giải-thích:

Trong thời-kỳ Đức Khổng-Phu-Tử lập Đạo-Giáo giảng-sanh nhằm lúc thời bình lập đời DÂN-CHỦ, khi Đức Mạnh Tử giáo-dân nhằm lúc thời loạn, phong-trào sôi-nổi, giặc-giả tứ-phương, bởi vậy cho nên Ngài lập đời lấy cái thuyết Quân-Chủ Dân-Quyền tức là Quân-Chủ Lập-Hiến mới thấu-phục được lòng dân, ấy vậy mới phù-hợp với thời-kỳ này, tại vậy mới thờ Ngài.

Đức HỘ-PHÁP hỏi:

Tại sao Tam-Giáo qui-nhứt: Thích-Đạo-Nho nghĩa là: Phật-Thánh-Tiên mà sao không lập hội Phật-Tông chuyển thế? Hay là Tiên-Tông chuyển thế? Lại lấy Nho-

Tông chuyển thế? (Chức-Sắc có trã-lời nhưng không rõ tột lý).

Đức HỘ-PHÁP giải-thích:

Đạo Thánh cốt-yếu chuyển đời, mà chỉ có biết quyền, chớ không biết người, biết mình không biết Trời, nên còn khuyết-điểm, có công rèn-luyện tâm-tánh mà không chỉ rõ đường siêu-thoát cho nhơn-loại, vì chỗ thiếu đó mà Đức Chí-Tôn mới đến đặng thêm sức Trời và Người hiệp một đặng lập đời Thánh-Đức. Nhơn-lực phải tòng Thiên-lực để đoạt cơ mầu-nhiệm thì tu-hành mới mong siêu-thoát. Nên lập thành Hội-Thánh ba Đài, Bát-Quái-Đài, Hiệp-Thiên-Đài và Cửu-Trùng-Đài đặng chấn-hưng ba nền Tôn-Giáo lại làm một, gọi là Tam-Giáo qui-nguyên và ngũ-chi hiệp nhứt là thêm Thần-Đạo và Nhơn-Đạo gọi Ngũ-Chi Đại-Đạo.

* Phải nhớ rằng; Cơ Đạo của Chí-Tôn, bốn-phận đàn Anh phải diu-dắt đàn em đừng quên bốn phận làm Anh.

Có xảy ra việc chi phải hết tâm can-gián hòa-giải cùng nhau đừng mỗi chút chạy tở chạy giầy.

HỘ-PHÁP:

* Đức Chí-Tôn đến đặng khai-nguơn và tạo Tân-Dân, chư Thần-Thánh Tiên-Phật cũng đến ở cùng Ta để gây-dựng tinh-thần nhơn-loại theo Thiên-Ý.

* Chỉ có lòng Nhân-Đạo mới khắc-phục được Nhân-Tâm.

* Loài Người anh-em chung một nguồn gốc Thiêng-Liêng buộc phải thương-yêu và hiểu biết lẫn nhau không phân biệt màu da và Tôn-Giáo nào cả.

Một phen nữa, Thầy xô các con ra Hi-Sinh cứu Nòi-giống và Tổ-Quốc các con. Tương-lai vận-mạng nhứt-định thế nào, các con vẫn tiếp-tục tranh-đấu cho kỳ-đặng, thâu Độc-Lập cho Nòi-Giống và Tổ-Quốc các Con. (Trong ngày lễ Xuất Quân 1955)

Thầy thành-thật khen ngợi sự sáng-suốt của Bộ-Tư-Linh thành-lập đoàn Phụ-Tá Quân-Sự để định-phận cho Phụ-Nữ Cao-Đài.

Từ xưa đến nay, có biết bao ngọn lửa Thiêng của Phụ-Nữ đã làm cho sáng tỏ được Quốc-Hồn, nước Pháp nhờ Janne D'arc, nước Việt nhờ Trưng-Triệu đã đưa Quốc-Gia nòi-giống mình thoát khỏi ách ngoại xâm để tiến đến bờ-bến vinh-quang.

Ngày nay Bản-Đạo ước mong sao các con sẽ tìm lại được ngọn lửa Thiêng ấy, ngọn lửa Thiêng ái-quốc ở nơi lòng các con và khơi tỏ nét lên, để cứu-nguy cho Quốc-vận giải-thoát cho giống nòi.

Nước Pháp chỉ có một Janne D'arc, nước Việt ta lại có đến Nhị Trưng và Triệu-...u, thế là nước Pháp có một mà Việt ta lại đến ba. Ta nên lấy đó mà hãnh-diện, mà cố-gắng hơn lên để khỏi thẹn mang danh là gái Lạc-Hồng.

(Nhơn dịp lễ ban quyền Nữ Đoàn-trưởng Phụ-Tá).

* Cuộc tranh-thủ độc-lập của dân-tộc Việt-Nam, kể từ đây còn phải nhờ đến sức mạnh của Quân-Đội Cao-Đài, rất nhiều. Sức mạnh đây không phải là võ-lực mà là sức mạnh tinh-thần, sức mạnh Nhơn-đạo và sức mạnh của Chánh-nghĩa.

Cái võ-lực bạo-tàn rồi đây sẽ tàn-tạ, để nhường lại cho một nền Văn-minh Nhơn-đạo xuất-hiện. Mục-đích

thành-công của Quân Đội Cao Đài là phải cố làm sao nắm cho kỳ được Nhơn-tâm đầu phải đem cả xương máu để đổi lấy nó cũng được.

*** Lễ tấn-phong Tổng-Tư-Lịnh Q.Đ.C.Đ.**

Chỉ có người Việt-Nam mới thật tâm lo cứu nước Việt-Nam mà thôi!

Một cách thiết-yếu hơn, Đức HỘ-PHÁP đã kêu gọi:

“Sự đồng-tâm nhứt-trí của toàn thể, vì chỉ có đồng-tâm nhứt trí mới mong đạt đến thành công.” Mặt phải:

– Cho mấy em Lẽ-Sanh và Giáo-Thiện, mấy vị Sĩ-Tài Hiệp-Thiên-Đài.

Mấy em phải đi quan-sát tình-hình của Đạo khắp địa-phương hành-chánh của mấy em cho cùng tận, nhứt là để tâm xem-xét những hạng tín-đồ Nam Nữ lưỡng Phái đã dày công-nghiệp cùng Đạo mà bị phe đảng của những tay chấp-chánh yếm-tài, biến-vị, rồi tức cấp hồi phúc mật-phái cho Bản-Đạo đặng Bản-Đạo dâng lên cho Đức Lý Giáo-Tông cầu-phong cho họ kịp Rằm tháng 10 này. Mấy em phải dụng công-tâm kiểm-điểm cho kỹ-càng đừng bỏ sót một ai tất cả hầu chữa nổi bất-bình họ đã chịu sầu-thanh từ thử.

Sự này có đặng kết quả tốt đẹp và Thánh-Thể của Thầy nên giá-trị cùng chẵn, Bản-Đạo nay trao cho lòng công-chánh của mấy em.

Luôn về những tay đã dựa vào danh-thể Hội-Thánh nghĩa là những Chức-Sắc Thiên-Phong đương quyền mà không xứng đáng vụ tất danh lợi hơn Trung-nghĩa với Chí-Tôn thì mấy em cũng cho Bản-Đạo hay đặng Bản-

Đạo liệu phương trừ-khử.

Khá kính,

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

173. *Phúc-Trình của Khâm-Trần Ph. Thiện v/v Phước-Thiện tại gia.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Theo Pháp-luật của Phước-Thiện thì người trọn hiến-thân cho Đạo chớ không có Ph. Thiện tại tư-gia.

Đã vào Phước-Thiện lấy công làm phước-thiện, có gia-nghiệp khi xuất gia cũng phải hiến cho Phước-Thiện thì còn chỉ gọi là tư-gia, tư-lợi...

Vậy thì vào Hội-Thánh Phước-Thiện mà còn ở tại nhà chớ không có vào sở, thì phải đóng 5 ngày công-quả không đặng chế-giảm chi hết.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

174. *Con Mang vào Nội-Chánh Cửu-Trùng-Đài.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Con Mang đem tin tại Nội-Chánh đã tỏ rằng:

“*Cơ khảo-đạo do căn-nguyên nơi Nội-Chánh.*”

Nếu ta tin bởi quyền Thiêng-Liêng thì ta có thể nói rằng: Nếu không có quyền năng vô-đổi của Đức Chí-Tôn thì cả Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài nơi Nội-Chánh bị nạn tiêu-diệt mà chớ, chẳng phải như thế mà thôi.

Vậy Bản-Đạo nói: Cơ khảo-đạo ngưng cả quyền tước Chức-Sắc Thiêng-Phong là cốt để trừ cái nạn diệt-vong

của Nội-Chánh. Bản-Đạo khuyên họ rán chịu cho đến ngày Bản-Đạo trở về.

(Ngày 1 tháng 11 Đinh-Dậu).
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

175. *V/v Xin nghỉ 3 ngày: 10, 20, 30 mỗi tháng không đủ sức Chức-Sắc nghỉ ngơi.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Ba ngày Nhươn nhứt đã nghỉ thì chi thiếu, theo đủ luật có một ngày.

Vậy mong Một nghỉ buổi chiều và Rằm nghỉ buổi chiều là đủ lẽ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

176. *Tướng Nguyễn-văn-Thành yêu-cầu Đức HỘ-PHÁP định phương-tiện cho Qu. Đội được cúng hôn-hợp trong mỗi kỳ Sóc Vọng và định hàng ngũ cho các Sĩ-Quan. Xin đối-phẩm Tá-Quan đến Tướng-Quan cũng được luân-phiên giảng Đạo tại Đền-Thánh.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Hàng Sĩ-quan chiếu theo mạng lệnh của Bản-Đạo đã lập không định riêng cùng Quân-sĩ, chỉ kể công-nghiệp cùng Quốc-Gia mà Đạo giúp-đỡ buổi loạn-ly mà thôi. Đáng lẽ quyền Đời phải dâng công cho Đạo, mà ta lại trái ngược phải đem Đạo dâng trả công cho Đời. Ông D'argenlieu dâng cả tước quyền và danh-dự cho Đạo, gương mẫu vẫn còn đó.

Ngày Sóc vọng, duy có Bản-Đạo, hàng Sĩ-quan hữu

công cùng Quốc-Gia vào hàng Lẽ-Sanh khi làm xong chức-vụ họ đứng theo hàng phẩm Lẽ-Sanh trên từng lầu mỗi khi hành lễ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

177. Đơn xin lập gia đình (3 năm)

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Biểu Sá đi từ chức đùng để người cốt, vì Thiên-Phong không đăng lập gia-đình, còn có gia-đình mà vào Thiên-Phong thì đăng, khi nó lập đời xong rồi và trọn Đạo rồi vào đơn xin phục chức lại, Nhưng cho cùng không là do quyền Hội-Thánh.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

178. Ông Hành-thiện Hườn chơi hụi bị giệt (21,000\$00) dâng tờ lên Đức HỘ-PHÁP xin làm Đạo.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Chơi hụi là đánh bạc, bị giệt là bị thua, thua rồi mới tỉnh-ngộ xin làm Đạo, Hườn không còn đáng chức Hành-Thiện, Hội-Thánh Phước-Thiện nghi sao cho biết?

(Hội-thánh cầu xin ân xá cho Ông Hườn được lập công, Được lời phê kế tiếp):

Lời phê:

Trục hạ Hườn xuống hàng Minh-Đức. Hội-Thánh Phước-Thiện lập Thánh-lịnh.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

179. *Thỉnh giáo v/v đối-phẩm của Chúc-Sắc Cửu-Trùng và Phước-Thiện trong hai cấp bậc: Chí-Thiện và Giáo-Thiện.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Giáo-Thiện đối với Lẽ-Sanh (về Lẽ)

Chí-Thiện đối với Giáo-Hữu.

Còn hàng Giáo-Thiện thì đã vào hàng Thánh-Thể tức là hàng Thánh.

Thánh-lịnh đối phẩm là Thánh-lịnh cho Hành-chánh qua Phước-Thiện, hỏi thử Gia ai có quyền cho điều ấy mà nó đã dám luận thế nầy. Gia đã nhiều lần không hiểu Luật-Pháp mà làm càng Hội-Thánh Phước-Thiện cho nó làm phạm-sự khác đừng để nó ở Lại-Viện nữa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

180. *Giáo-Thiện Cảnh xin về nhà dưỡng bệnh.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Cho Cảnh về nhà dưỡng bệnh đặng vợ con chăm nom nuôi dưỡng, lời nói nơi Dưỡng-Đường không người nuôi là sự thật quả vậy.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

181. *Lẽ-Sanh xin về Phước-Thiện và xin đối-phẩm (Lẽ Sĩ).*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Hội-Thánh Phước-Thiện xem và cho Bản-Đạo biết có quả hễ Lẽ-Sanh của Hành-Chánh qua Phước-Thiện thì đặng vào hàng Giáo-Thiện chăng?

Bần-Đạo nhớ có ra lệnh chỉ cho qua vào chánh ngạch Chức-Sắc thì chỉ đặng phẩm Hành-Thiện mà thôi, còn như qua phẩm Hàm thì mới cho vào hàng Giáo-Thiện.

Trả lời cho kỹ về việc này.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) *

182. *Huấn lệnh của Đức Hộ Pháp*

HUẤN LỆNH CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP

Chương-Quản Nhị Hữu Hình Đài

Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng

Gởi cho các Cơ-quan Chánh-Trị-Đạo.

Từ đây những Chức-Sắc của cơ-quan Chánh-Trị-Đạo, dầu cho Hội-Thánh Phước-Thiện hay Hành-Chánh cũng thế, đã vào phẩm Hàm-phong thì không đặng chung đứng cùng Hội-Thánh cúng Đại-Đàn hay Tiểu-Đàn giờ Tý.

Chỉ đặng mặc Thiên-phục cúng với hàng Đạo-hữu trong các Thời khác mà thôi.

Hội-Đàn Pháp-Quân phải tuân y và thi-hành mạng-lệnh này.

Tòa-Thánh, ngày 12 tháng 12 Giáp-Ngọ (5/1/65).

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

183. *Lời-Phê Về Phương Luyện-Kỹ:*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Muốn đi con đường thứ ba phải tập mình đừng ham muốn các điều chi cho mình nữa, hành-tàng của Chí-Tôn là phận-sự của mình phải yêu ái với Chí-Tôn và

Phật-Mẫu, cái yêu-ái và hiếu-hạnh ấy phải là phi-thường do tâm-linh điều-khiển, phải thương yêu hơn-sanh và vật-loại hơn mình và coi đồng thể đồng sanh với mình, phải tạo-dựng cố-thủ thân-tâm cho nên chí-thánh, và đoạt đủ 3.000 công-quả thì sẽ đi êm bước đặng, và mới vững vàng thắng muôn điều trở ngại.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

184. *Đạo Núi Trần-Ngọc-Dương bệnh nặng làm tờ yêu-cầu Đức HỘ-PHÁP xá tội cho hết căn bệnh chướng.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Đức Chí-Tôn là Đại-Từ-Phụ, khi đến độ Bản-Đạo. Bản-Đạo có hỏi về phương tận-độ các vong linh nhân-loại thì có nói quả quyết như vậy:

“Dầu cho có kẻ nào phạm tội dẫy dầy mặt đất mà khi hấp-hối rồi chỉ kêu lấy danh ta thì cũng đặng siêu-thoát. Dương gắng nhớ và trông cậy nơi Đại-Từ-Phụ vì Dương đã biết ăn-năn sám-hối.”

Bản-Đạo ban ân lành cho Dương.

(Ngày 16 tháng 6 năm Ất-Mùi.)

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

185. *Tờ số 769 của Tư-Linh-Bộ nói v/v bắt những người có liên-can với Liên-Minh*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Qu. Ngọc Chánh Phối-Sứ xem và liệu-phương thể giáo đạo cho cả Tín-Đồ hiểu biết Đạo-Pháp chút ít, đừng để bên Q. Đội dạy dùm họ cho Hành-Chánh là điều rất

hổ-thẹn. Sự làm khổ của Q.Đ. nếu hiểu lý lẽ của bức thơ là phương họ giáo-đạo dùm cho Hành-Chánh đa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

186. *Thượng-Giáo-Sĩ Trần-Thanh-Mậu xin truy-phong vào hàng Thánh-Tử-Đạo cho vị Đệ-Đội-Trưởng Trần-Thanh-Vân bị L.Minh bắn trong Báo-Rong.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Liên-Minh là ai? Bắn đệ-đội-trưởng Trần-thanh-Vân là ai? Mà chết đây vì ai? Càng hỏi càng làm cho trí-khôn điên đảo đi mà chớ.

Thì cũng truy-phong vào hàng Thánh-Tử-Đạo mà bị tử đạo là do Anh em của nó giết chết. Tư cho Lê-Viện làm lễ truy điếu và đem linh-vị vào thờ nơi Bát-Quái-Đài đặng đợi anh em nó về sẽ giải-quyết.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

187. *Do tờ 40 ngày rằm tháng 6 Nhâm-Thìn của Bàn-Trị-Sự Thôi-Thuận, An-Hóa, Mỹ-Tho đệ-trình tình-hình nơi đó rất sợ-sệt V.Minh chém người Đạo.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư viết thơ hỏi lại toàn Đạo nơi An-Hóa có phải sợ V.Minh mà bỏ Chí-Tôn và bỏ Đạo hay chẳng. Nếu V.M. có quyền giết ta thì chỉ giết xác-thịt ta, còn ta nếu sợ người mà có quyền giết ta, còn có quyền đọa linh-hồn ta nữa kia mà.

Biểu cứ làm Đạo vì bốn-phận phải giúp-đỡ an-ủi những nỗi đau-khổ của Đời thì dầu ai giết chết mà vì

lấn-truất thương-sanh thi hành Phước-Thiện thì sợ gì cái chết ấy.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

188. *Đại-Tá Kiệt Thánh-Vệ-Trưởng phúc-bạch tờ số 169 ngày 4-6-Nhâm-Thìn, nói về chiến-sĩ Pháp-hồi do người phò-độ bên Pháp thôi, chớ không phải là người tình-nguyện vì Đạo mà đăng cầu-phong vào phẩm Lễ-Sanh... Tại sao họ cũng đăng phong thường Lễ-Sanh đồng thể như Đạo đã hy-sinh sang Pháp vậy.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Bộ Pháp-Chánh minh-tra coi tại ai và do nơi đâu mà mấy vị chiến-sĩ Pháp-hồi mới nhập-môn theo Đạo ở Pháp với Đại-Tá Kiệt mà thôi, chớ không phải là người tình-nguyện vì Đạo mà đăng Cầu-phong vào phẩm Lễ-Sanh. Phẩm ấy vốn là một đặc-ân ban cho người Đạo vì Đạo tình-nguyện hy-sinh, chớ không phải để cho toàn những lính Pháp hồi.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

189. *Lại-viện thỉnh-giáo v/v Lễ-sanh hành-sự nơi Cửu-Viện như mỗi Viện có Thượng-Thống, Phụ-Thống, còn ba vị Lễ-Sanh không biết dùng gọi danh-từ chi?*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Chư vị L.S. đủ văn tài vào Cửu-Viện, dưới Qu. Thượng-Thống và Phụ-Thống đăng chưởng-quản Thư-phòng và Văn-phòng thì để tên là Quản-Văn tránh tiếng Đầu-Phòng-Văn, vì Quản-Văn đăng quyền Cai-Quản cả Đầu-Phòng-văn, tỷ như Quản-Văn Lại-Viện, Quản-văn

Lễ-Viện v.v....

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

190. *Lễ-Sanh Nương kêu-oan vì bị ức hiếp nên bị rút do Phúc-trình của Khâm-Châm Giáo.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư xem kỹ lại, Bản-Đạo trong về công-tâm phê rầy Giáo-Hữu Giác chớ thật-sự là biết Giáo-Hữu Giác là vị Thiên-Phong ít ghét người và làm quyền mà lại có tâm thương em út.

Để đủ có là trả lời vạch rõ tội-trạng của Nương, song nghe Nương bị khép vào hình tội nặng-nề là buộc phải từ-chức, thì lại để lời cầu rỗi cho khỏi tội, đáng lẽ Bản-Đạo phải buộc Nương từ-chức, không thì đào-thải trở lại hàng Tín-đồ, song vì lời xin của Giáo-Hữu Giác nên khép vào tội “*Vinh-bất Tư-Dụng*” rồi từ đây chỉ hành đạo nơi Tòa-Thánh mà thôi khôngặng thuyên-bổ đi hành Đạo nơi nào hết.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

191. *Đơn kêu oan của L.S. Miêng (Thái) v/v bị Tòa-Thánh Pháp-Chánh Tư Quyền xử bồi-thường 525\$00 về tiền công-quả nơi Chợ-Gạo.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Pháp-Chánh Tư-Quyền là về quyền hành-chánh phán-định luật-hình nghĩa là uy-quyền mình xử mình của Cửu-Trùng-Đài nên án ấy khôngặng kêu oan chi cả, vì có mà Bộ Pháp-Chánh bác đơn là đúng luật. Nếu lỗi nơi

mình ít học mà bị gạt lại mang tội “*Vĩnh-Bất-Tự-Dụng*” thì lại còn nặng-nề hơn là bồi-thường tiền mất.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

192. *Thỉnh-giáo số 24 v/v xin Đạo-Cấp Thiên-Phong cho chức vị Hàm-Phong.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Theo lẽ thì chẳng có quyền hưởng đặc ân ấy, song vì lòng từ-bi bác-ái nên cho. Thoảng như cũng đặng, thì những Thiên-Phong khổ-hạnh vì Đạo cũng như họ đã an-nhàn vô ưu, vô lự kia thì giá-trị Đạo-Cấp có ra gì.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

193. *Thỉnh-giáo v/v người Phước-Thiện còn tại gia có phải đóng 5 ngày công-quả cho Hành-Chánh không.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Qu. Thái Chánh Ph. Sư cho biết ai ra lệnh cho Khâm-Châu Đà-Lạt G.H Ngọc-Ngọc-Thanh buộc người Ph. Thiện đóng 5 ngày công-quả. Dầu cho còn ở Bộ Hành-Chánh đi nữa thì cũng chẳng vì lẽ ấy mà nói họ phải đóng, bởi vì ai cũng được vào bộ hành-chánh, sự dốt nát hành-quyên Bản-Đạo đã chắn thấy rằng Hành-Chánh chỉ biết quyền mình mà không biết kính nhường Quyền của Hội-Thánh khác, đáng giận, đáng buồn.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

194. *Phúc-trình v/v gây-gỗ của Chí Thiện Cang và LS Quý.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Chí-Thiện Cang là hàng phẩm Chí-Thiện tức là Giáo Hữu, nghĩa là đàn anh đàn chủ. Còn Thiếu Tá-Quý là Lê-Sanh đàn em nghĩa là đàn tớ theo Đạo-Luật đã định.

Vậy mà Chí-Thiện Cang ăn nói không mực-thước đến đối đầu lý-luận là đầu-cáo rằng Quý dùng kế gian-ác mưu hại cho mình, thiếu hạnh làm anh làm chủ. Còn Quý là một vị Chức-Sắc mà không biết luật-hình của Đạo dám đánh lại Anh như kẻ côn-đồ cướp đảng, còn quyền trên cùng luật-pháp mà L.S. Quý cũng không kể đến, tội đáng nghiêm-trừng, song giam Khảm vì quá phần-uất vì lòng tự-ái, đôi đảng đều có lỗi, Cang lỗi chẳng nên Anh, còn Quý lỗi chẳng nên em.

Nên Bản-Đạo xử phạt như thế này: Quý quì nhang tại Bửu-Điện ba đêm mỗi đêm ba nhang (giảm) là nhớ có tự-hối xin-lỗi Cang mà Cang không thứ.

Chí-thiện Cang quì ba nhang một ngày nơi Bửu-Điện. Tư cho Hộ-Đàn Pháp-Quân thi-hành lệnh phạt này rồi giao hồ-sơ cho Pháp-Chánh trả lại cho BTT.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

195. *Tờ phúc của Phó-Trị-Sự Cao-Văn-Bô.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Trong buổi khó-khăn ly-loạn các nhà cầm-quyền khó biết phân-biệt đâu là thiệt đâu là giả. Hại nỗi V.Minh vốn là Việt chớ không phải Miên thì nhà cầm quyền Miên e-dè

ngăn cấm các tổ-chức, chớ không phải Quốc-Gia của họ là phải lẽ, vậy đình vụ phổ-độ Tân-Nhơn lại cho tới ngày Hòa-Bình trở lại, chỉ có khuyên những người Miên quá khổ nơi xứ họ có thể đến dung-thân nơi Thánh-Địa là đủ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

196. *Tờ của Đình-Văn-Hoàng Nhơn-viên Chi-Phái Sài-gon.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài xem xét và cho ý-định các chi-phái bên Phật-Đạo có thể vì tình-thể khó-khăn nên mới về nương nơi bốn-đạo. Khuôn thuyền Bát-Nhã Cao-Đài rất mạnh chở và quảng-đại, ta cứ cứu-độ họ là thiệt phần của Chí-Tôn đã giao-phó cho ta vậy, quyết-định xong trả lời ngay cho Ông Đình-Văn-Hoàng biết.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

197. *V/v Cầu phong-thường Phẩm Hàm-Phong.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Chức-Sắc Hàm-Phong khi thọ lãnh đã được phong Hàm thì ở hoài phẩm vị ấy cho đến chết chớ mặt luật không có định cho thăng, trừ ra khi nào đăng một công-nghiệp phi-phương trong lúc sanh tiền Hội-Thánh mới đưa ra quyền Vạn-Linh cầu xin thăng vị. Quyền Chí-Tôn tại thế không đăng quyết-định vụ nên bác đơn.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

198. *Tờ yêu-cầu của Lâm-Thị-Khanh v/v kêu-oan cho con là Nguyễn-*

Ngọc-Diệp 30 tuổi.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Thánh-Vệ-Trưởng đem thêm một tờ yêu-cầu nầy nữa đưa cho Bộ Tư-Lệnh và Bộ Tham-Mưu Qu. Đòi rằng quả chẳng chúng đã định rằng tất cả quân-nhân nào mà Bản-Đạo biểu phải trả tự-do, giải ngũ cho là chúng bắt cầm ngục lại phải chăng?

Bản-Đạo sẽ đi đến một ngõ cuối cùng là mượn quyền Đời Quân-Đội Pháp hay là Chánh-Phủ can-thiệp hỏi chúng coi nên để cho Bản-Đạo đi đến đó chăng?

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

199. *Tờ của Giáo-Thiện Huỳnh-văn-Liêng xin bòn cho chủ vị Đạo-Sở Ngoại-Ô khi qui-liều.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Khâm-Thành Thánh-Địa, các Đầu-Phận-Đạo ra lệnh cho các Hương-Đạo sở tại mình phải tổ chức đóng hàng đảng bố-thí nơi Phận-Đạo mình, Tòa-Thánh chỉ lo cho người hiến-thân hành-Đạo mà thôi.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

200. *Tờ Phúc-sự minh-tra của Hỏa-Viện trong vụ Cảnh-Vệ Địa-Phương 2 chủ-trương lập chợ và lính xung-phong đồn Ph. Nghĩa bắt Đạo-hữu làm xấu.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Thánh-Vệ-Trưởng một mặt bắt tội Trung-Ủy Phương phạm Thánh-Lệnh cấm lập chợ Long-thành lại

phải đòi về Th. Về mặt nữa hỏi lại Quân-Đội rằng: Bản-Đạo đã ra lệnh cho Q.Đ khi mượn Tín-đồ làm chi phải do nơi Bàn-Trị-Sự mà Q.Đ đã dụng cường quyền áp-bức những Tín-đồ đi làm rầy đặng kiếm sống như thế có Nhơn-Đạo chi chẳng và Q.Đ xử định lẽ nào cho Bản-Đạo biết.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

201. *Tờ của Thiệu-Úy Nguyễn nói về vụ bỏ thăm Hội-Đồng ở Đệ Ngũ.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sự phải viết bố-cáo dán khắp Thánh-Địa cho biết rằng: Chúc -Sắc Hội-Thánh đầu Hành-Chánh hay là Phước-thiện là kẻ như kẻ cầm-quyền. Hội-đồng Thánh-Địa cốt là một quyền sở-hữu cho kẻ tín-đồ bảo-vệ, bình-vực quyền lợi của mình đối cùng Pháp-Luật tức là đối với kẻ cầm-quyền. Đã là một cơ-quan đối chọi với nhà cầm-quyền mà đưa lại nơi tay người ấy thì là cho nhơn-sanh quyền gì nói thử? Bôi tên là phải, lỗi nơi Khâm-thành là không cho quần chúng biết trước mà thôi.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

202. *Tờ của chương-Quản Ph. Th nói về G.Nhi Xuân ở nhà.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Hòa-Viện minh tra lại nếu Xuân xin phép ở nhà đặng lấy chồng thì biểu nó làm đơn xin từ chức Giáo-Nhi đặng lập gia-thất là đủ cơ chớ trở-ngại phong đầu, đừng để còn danh Giáo-Nhi mà lấy chồng là trái luật,

nếu không xin người ta cũng lấy lại.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

203. *LS Lư xin làm việc cho Chánh-Phủ lấy tiền 2/3 giúp cho Hội-
Thánh.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Người Đạo dẫu ở trường hợp nào cũng Đạo, mà muốn làm Đạo mỗi việc gì cũng có thể làm Đạo đặng, Bản-Đạo cho phép L.S Lư trở lại làm việc nước song cũng vẫn tiếp-tục làm Đạo.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

204. *Phan-Tấn-Sĩ cầu xin phần đất cát Phan-Phủ-Từ.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Chợ Long-Hoa và Châu-thành của chợ này sau kia sẽ lan rộng ra cho tới Bến Kéo mà đất này lại ngay hàng thẳng lối mở rộng của nó. Vậy nên tìm nơi khác cho an-vững phủ thờ buổi mai hậu khỏi bị dời vạt.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

205. *Tờ của Bùi-Trung-Phẩm xin đem cốt Bà về thờ nơi Báo-Ấn-Từ.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Từ cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư cùng hai vị Qu. Thượng Chánh Phối-Sư, Thái Chánh Phối-Sư sắp đặt trước đặng rước cốt của Bà Linh-Sơn Thánh-Mẫu về để thờ tạm nơi Báo Ấn-Từ cho tới khi Thái-Bình trở lại, trùng-tu am-tự nơi Điện-Bà rồi sẽ đem về Điện trả lại.

Nghĩ đến tình củ trong hồi lao khổ tù-đày nơi ngục mà Bà đến thăm viếng, an-ủi, bênh-vực và phò-hộ, Bản Đạo phải lo trả nghĩa này.

Công chuyện làm cùng lễ-nghi phải cho long trọng phải tuyên-truyền cho toàn tỉnh nhưt là Châu-Thành Tây-Ninh hay định ngày họ đến dự lễ.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

206. *Tờ của Thái-Chánh Phối-Sư.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Bản-Đạo đã hỏi công-thợ và cũng định quả quyết rằng các dinh-thự không thể hoàn-tất ngày 9 tháng Giêng Giáp-Ngọ Bản-Đạo đã hội-nhóm với mấy đứa nhỏ chúng nó hứa ngày sanh-nhựt Bản-Đạo lo cho kịp ngày ấy: Năm tháng năm Giáp-ngọ mới rồi.

Vậy toàn cả cơ-quan Chánh-Trị-Đạo lo cho kịp ngày ấy nhưt là phải làm cho xong đặng ăn cái Lễ to-tát là độc lập, thiêu-xác Quốc-Đạo.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

207. *Vi-Bằng phái Thái 17/12/1953*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Con cái của Đạo đã quá số 2 triệu.

Phần đông còn mắc trong vòng chiến-tranh nên chưa về hưởng đặng sự nghiệp của Đạo, vậy khi yên giặc họ sẽ về, chẳng lẽ người thông-dong toại-hưởng đặng sự-nghiệp của Đạo mà kẻ chiến-chinh sẽ bị thất-nghiệp lưu-vong

bởi sử-đương đặng phần đáng giá là đoạt các phần đất quý trong gần Nội-Ô Đền-Thánh, của cho 25 x 30 thước là nhiều rồi sợ e ngày kia không đất mà chia nữa.

Rừng sẽ cho đặng nửa mẫu là vì nó ở ngoài vùng Thánh-Địa bên kia con đường Thiên-Thọ-Lộ là ngoài Châu-vi Th.Địa rồi song Bản-Đạo chỉ cho làm rẫy đặng ăn chớ chưa cho đứt vì một ngày kia lại phải còn chia cho các chiến-sĩ hồi gia.

Cao Tiếp-Đạo viết thơ nói rõ cho các cơ-quan chánh-trị Đạo hiểu biết.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỷ)

208. *Đơn của Quân-Lý toàn nhơn-viên bộ tiếp-tế.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Lý-lẽ không chơn-lý nơi cửa Đạo, từng chơn-truyền của Chí-Tôn là kỳ tà-gian dối-trá, mà phương đồ bát nào cũng là gian-lận cả. Hội-Thánh đứng ra làm y tà-đạo Hào thì thử hỏi các Tôn-Giáo khác sẽ đả-đảo chơn-truyền Đạo thế nào, bác đơn lần này là lần xin số thứ 3, Ba lần mà Hào còn bị nữa thì tội của Giáo-Sư Hào đáng phạt quì hương tại chánh-điện 6 nhang quì một lần.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỷ)

209. *Tờ của Thái-Chánh Phối-Sư v/v G.Sư Đài choán đất.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Bộ Pháp-Chánh đòi G.S Đài đến minh-tra sự gian-lận choáng-đất của Đạo cho cha ruột và cha vợ nó mà bỏ hoang không cất nhà cửa từ lâu rồi.

Đài bị án gian lận của Đạo, pháp-luật định chia đất chung cho cả tín-đồ của Đạo. Lập bản án-thâu cả đất đã cho cha nó, cha vợ nó, và cho nó lại rồi cho kẻ khác liễn. Tội gian-tham ấy không còn đặng chung sống cùng Đạo nơi Thánh-Địa, nên lên án đuổi nó ra khỏi Thánh-Địa.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

210. Đơn xin qua Giáo-Sĩ của G. Hữu Khai.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Chỉ phẩm Lễ-Sanh mà thôi Giáo-Hữu không đặng. Bác-đơn.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

211. Công-văn 63/HC ngày 28/5/N. Thỉnh của Thái Chánh Phối-Sư xin cho Chúc-Sắc Chúc-Việc, Đạo-Hữu Minh-Hương được trở về với Hội-thánh Huê-Nhơn.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư và Qu. Thượng Chánh-Phối-Sư cho ý-định, Hội-Thánh Đường-Nhơn chỉ mượn chúc-sắc Minh-Hương giúp-sức trong thời-gian mà thôi, đặng giúp chủ-trưởng Hội-Thánh Ngoại-giao phổ-độ rồi để trả lại.

Phê Tiếp:

V/v hị vị Qu. Thượng và Ngọc Ch. Ph. Sư ra thông-cáo xin nhớ nhấn mạnh chỗ này: Minh-Hương-Đạo kể vào Hội-Thánh bốn-quốc giờ này chỉ cho giúp Hội-Thánh Đường-Nhơn mượn tạm đặng phổ-độ Huê-Nhơn một

thời-gian mà thôi.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

212. *Phúc-Trình minh-tra của Pháp-Chánh Bến-Tre về công-nghiệp của Khâm-Châu nơi đây:*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư làm tờ Ban Khen Công-Nghiệp cho Giáo-Hữu Thượng-Thâu-Thanh rồi dâng cho Bản-Đạo ký tên.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

213. *Bức thơ của Đại-Tá Thánh-Vệ-Trưởng xin bài bỏ giấy ra vô của đổi lại giấy nhập môn.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo hội nhau đặng quyết định thay đổi kiểu-vở Sớ-Câu-Đạo và làm một kiểu mới thông-hành của Đạo.

Cấm-nhật nhơn-viên Bảo-An và Thánh-Vệ vô lễ cùng xác người mà họ đã biết rõ, tra xét giấy tờ một cách hống-hách, sái lễ độ là sẽ bị trừng-trị nặng nề. Thánh-Vệ và Cơ Bảo-An phải huấn-luyện nhơn-viên của mình cho khéo-léo bằng chẳng thì bị lỗi đều do người cầm quyền nơi Cơ-quan ấy chịu hết. Tòa-thánh, ngày 16/10/Giáp-Ngọ

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

214. *Phúc-trình của Pháp-Chánh minh-tra công-nghiệp của vị Giám-*

Độc Phòng Kinh-Lý Khám-Đạt Trương-văn-Ba.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Số: 1487/VPHP

Vì công-nghiệp đặc-biệt và vì phận-sự yếu-trọng cần phải có phẩm-giá một chức-sắc Thiên-Phong mới đảm đương nổi phận-sự, nên ân-phong Giám-Đốc sở Kinh-Lý và Khám-Đạt Trương-văn-Ba vào hàng Lễ-Sanh phái Ngọc và đợi ngày Đức Lý Giáo-Tông cho phái thiết-thọ.

Tư cho Qu. Ngọc Chánh Phối-Sư lập Thánh-Lịnh. Tòa-Thánh, ngày 13/5/ft-Mùi

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

215. *Phúc-Trình xin thăng thưởng phẩm Giáo-Hữu cho Lễ-Sanh Pháp hồi ở Cơ-Thánh-Vệ.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tư cho Bộ Pháp-Chánh minh-tra công-nghiệp của các vị-Sĩ-quan Thánh-vệ về mọi mặt: Hạnh-kiểm cùng công-nghiệp nhưt là về mặt Đạo.

Cho biết rõ họ đã đặng thăng cấp bên quân-đội, chẳng đặng dừng lằm lạc trái phép trong một công mà hai thưởng.

Số: 248/VPHP, ngày 19/11/G. Ngọ

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

216. *Đức HỘ-PHÁP kêu vô HỘ-PHÁP-Đường những vị có mặt:...*

ĐỨC HỘ-PHÁP

kêu vô HỘ-PHÁP-Đường những vị có mặt:

– G. Hữu Thái-Hổ-Thanh Chưởng-Quản Ban-Nhà-thuyền và có mặt:

– Cai-Quản Nguyễn phước Thủ

– Phó Tá-Lý Nguyễn văn Điển

Đức HỘ-PHÁP dạy như dưới đây:

Giáo-Hữu nay cũng mạnh rồi sắp đặt nhơn-viên nhà thuyền làm việc có qui-tắc vì chỉ ta sống là ta làm Đạo là tự lấy có cái chết đó thôi mà bây còn làm sơ-thất thì ngày về trên người ta kiện bây chịu lấy.

Còn Chín Thủ phải xem xét chiếc thuyền hằng ngày cho sạch sẽ và coi đim, tuội, mấy lá cờ thay đổi cho mới chớ không phải treo tấm đim rách lên đó được.

G.Hữu Hổ bạch Thầy:

Vì tôi bệnh mấy tháng nay nên Ông Chín và vị Phó làm việc không được trôi chảy nhiệm-vụ.

Đức HỘ-PHÁP nói:

Mấy về coi vị nào công-cử lên làm một vị phụ-tá đem lên tao, tao đưa qua Hiệp-Thiên-Đài bổ sắc-lệnh cho nó, còn không nghe nữa thì mây đưa hết nhơn-viên lên cho tao.

217. *Bộ Tham-Mưu xin lò gạch Kỹ-Nghệ 2,000 viên gạch tạo tác dinh-thự nơi Bến Kéo.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Phối-Sư Cố-Vấn cho Quân-Đội biết rằng Qu. Đới đã có chánh-phủ và nhà binh Pháp giúp lương hượng, tiền-tế phụ-trợ chớ đâu phải như trước buộc toàn Đạo phải nuôi binh-sĩ đủ no đủ ấm.

Suy nghĩ đến cái nghèo của Đạo của Hội-Thánh nhứt là Hội-Thánh Phước-Thiện mà giảm bớt bon-chen, chẹt bớt để họ lo nổi ăn nổi mặc và tạo-tác dinh-thự với.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

218. *Tả-Lý Ân xin nhân-công thợ hồ và mộc làm chợ Tân-Dân.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Bần-Đạo đã quá chán-ngán bọn Đạo của Trú để lại hễ đi lên thì đông, rồi đến lúc làm là trốn mất. Bần-Đạo đã muốn từ bỏ họ đã từ lâu nhưng không nỡ, nên yên lòng mà còn giữ họ lại đó.

Thầy kệ làm chẳng tùy ý họ, không quá lo đến thêm mệt.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

219. *V/v Cầu xin Sư-Phụ chế-giảm phẩm Thỉnh-Thiện và Hành-Thiện.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Đạo luật chơn Pháp của Đức Chí-Tôn đã dạy không đặng phép chế sửa. Nam phái thật-hành chơn-pháp, đúng lý ra nữ-phái phải tùng nam phái mà thật-hành luật-định. Nghĩa là chung sức với Hành-Thiện nam lập thành 12 gia-tộc cũng đặng thăng vị, nghĩ lúc ban sơ này nếu thi-hành y-luật thì phải thất phận, nên Bần-Đạo chế-giảm cho nữ-phái mà thôi đặng nhập vào công thợ đặng lo tạo nghiệp cho Đạo khi đủ 5 năm công-quả sẽ đặng thăng phẩm Giáo-Thiện nữ phái đặng cho Bần-Đạo tư cho

Pháp-Chánh định luật.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

220. Bà Kim-Huê ở Sài Gòn xin lập kinh-tế.

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Từ cho Hội-Thánh Ph. Thiện hội nhau đặng cho hiểu sự quyết-định, vì từ thử mỗi lần tạo lập ra các cơ quan kinh-tế phần nhiều bị thất bại là vì gặp những tay lợi-dụng thế-lực của Đạo chớ chẳng phải thật tâm giúp đạo và Hội-Thánh Phước-Thiện không để mắt dòm ngó đến nên họ chỉ làm lợi tư-riêng của họ mà thôi.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

221. V/v Huỳnh-minh-Mãn (Nhạc).

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Quá chán-nản là do sự ruồng-rẫy về tâm-lý cũng như về tinh-thần, bởi nó thấy sự buồn khổ nhiều hơn sự vui-sướng, có công nghiệp phi-thường mới có điều phong-thưởng, phẩm Giáo-Hữu của Mãn là ở ghi-tặng và đặc-ân mà Bản-Đạo phải lo cho con cái của Chí-Tôn. Mà để dấu hỏi tại sao có điều kỳ-hoặc, nó muốn hoàn-thành ở vào Bộ Nhạc cũng như sự trở-trêu của Giác, nếu nó chưa cảm lãnh thì để cho Bản-Đạo liệu xử với nó.

HỘ-PHÁP (Ấn-Kỳ)

222. Lời Phủ-Giáo của Đức HỘ-PHÁP (tại Báo-Ấn-Từ ngày 4

tháng 3 Nhâm-Thìn)

LỜI PHỦ DỤ CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP

Lễ Đầu-sư Thái-Thơ-Thanh

Từ hàng Phẩm Chương-Pháp đở lên mới đặng: Nhạc công khởi nhạc, còn từ Đầu-Sư đở xuống: Lễ xướng Chức-Sắc tựu vị, Lễ xướng giai quì thì Nhạc khởi.

223. *Lời-Phê Số: 1576/VP.HP.*

LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP

Tiền tài không qua Phẩm vị Thiêng-Liêng đặng. Mấy em nên sáng suốt xem xét công đức của họ mà định phận cho mấy người dưng của. Còn về bên Bàn-trị-Sự thì chiếu theo đối phẩm của họ mà định vị Phó-trị-Sự đã nhiều năm Hành-Đạo cho vào Thính-Thiện đặng còn mới thì cho vào hàng Minh-Đức, nếu có tâm Đạo khi Pháp-Chánh chứng thì lên Phẩm Tân-Dân đặng.

Thông-Sự cũng vậy, còn Chánh-trị-Sự là Hành-Thiện.

Ngày 24 tháng 10 Tân-Mão.

HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

CHUNG

LỜI PHÊ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

DU-VĂN-SIÊU Biên Soạn