

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Ngũ Niên

Tòa Thánh Tây Ninh



TẬP SAN BAN THỂ ĐẠO – SỐ 005

Ngày 15 Tháng 1 Năm 2020





TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO - SỐ 005

Mục Lục Tập San

I. Xuân Vạn Loại	4
II. Đức Hộ Pháp thuyết Đạo Lễ giao thừa cuối năm Tân Mão, đầu năm Nhâm Thìn	5
III. CÙNG NHAU HỌC ĐẠO.....	
III.1 Mục đích thành lập Đạo Cao Đài	7
III.2 Nhận định về "Đối thoại Liên Tôn".....	13
III.3 Cảm Nghĩ về “Bát Đạo Nghị Định”.....	15
III.4 Questions about Life (Câu hỏi về Sự Sống)	18
IV. PHÂN ƯU	20
V. LIÊN LẠC (CONTACT INFO)	21

LỜI GIỚI THIỆU

Kính chào Quý Chức Sắc, Chức Việc, Quý Hiền Tài, Quốc Sĩ, Quý Đồng Đạo, Quý Thân Hữu, Quý Bạn Đọc gần xa. Mừng Xuân Canh Tý Năm 2020, Cao Đài Hải Ngoại xin kính chúc tất cả hưởng Mùa Xuân với hạnh phúc tràn đầy, với chứa chan hồng ân Thiêng Liêng, với tràn đầy Yêu Thương Ánh Sáng Tâm Linh, với Thập Niên mới trong chân trời mới. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà "Càn Khôn Dĩ Tận Thức". Cả thế giới đang dần hồi tỉnh giấc, con người đang càng ngày càng hiểu nhau hơn, chấp nhận nhau hơn, và thông cảm nhau hơn.





TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO - SỐ 005

Trong phần Tập San Chúc Xuân này, chúng tôi xin thân tặng quý vị các bài thơ xuân, bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp trong Lễ Giao Thừa cuối năm Tân Mão, đầu năm Nhâm Thìn. Trong chương trình Cùng Nhau Học Đạo chúng tôi xin giới thiệu bài Mục Đích Thành Lập Đạo Cao Đài, bài Nhận Định về "Đối Thoại Liên Tôn", bài cảm Nghĩ về Bát Đạo Nghị Định, và bài Questions About Life - Câu hỏi về Sự Sống.

Tập San Ban Thế Đạo sẽ là tiếng nói của Cao Đài Hải Ngoại, mục đích là phục vụ truyền thông/truyền tin theo tôn chỉ Cao Đài và **sẵn sàng đăng tải các bài viết của quý vị có cùng với mục đích cao cả đó.**

Tập San Ban Thế Đạo Hải Ngoại hàng tháng đăng tải trên web site

<https://www.caodai.international/>

Mong quý vị thường thức các thông tin và chúc an lành!

Tập San Đại Đạo Kính Bút!

I. Xuân Vạn Loại



Xuân vạn loại mùa xuân đầy hy vọng
Đóa hùnh xuân chớm nở trong lòng người
Xuân của đất trời đến thật lòng tôi
Vì ánh sáng tâm linh ngời vũ trụ!
Xuân rộn rã, yêu kiều và tươi thắm
Ý xuân nồng tồ đậm vạn ước mơ
Trời Việt Nam dệt lại những vần thơ
Xuân bất diệt, xuân hiệp hòa, xuân dân tộc

Họa chiến tranh chỉ là cơn gió lốc
Đã qua rồi trong tim óc của muôn người
Gió tình thương lồng lộng reo vui
Vạn vật sống vườn hoa xuân phôi sắc
Ôi thấm thiết một khối tình Nam Trung Bắc
Cùng một lòng ngưỡng vọng đến tổ tiên
Múi khói hương nghi ngút dậy hồn thiêng
Dòng giống Việt cội nguồn chung trăm trứng



Bốn nghìn năm lịch sử HÙNG giữ vững
Tánh Rồng Tiên Chí Phù Đổng vẫn không phai
Ánh Xuân hồng rọi sáng một tương lai
Đất Nam Việt rạng ngời muôn thế kỷ

Ngọc Nương

II. ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT ĐẠO LỄ GIAO THỪA CUỐI NĂM TÂN MÃO, ĐẦU NĂM NHÂM THÌN - Đền Thánh đêm 30-12 năm Tân Mão (1952)



Đêm nay là đêm giao thừa, cuối năm Tân Mão bước qua đầu năm Nhâm Thìn, Bàn Đạo nhớ lại năm Bính Dần, Đức Chí Tôn đến mở Đạo, làm lễ khai Đạo nhằm ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần tới năm Đinh Mão, tức nhiên cũng giờ giao thừa này, Đức Cao Thượng Phẩm và Bàn Đạo phò loan, Đức Chí Tôn đến kêu toàn thể con cái của Ngài nam nữ, lớn nhỏ, dặn rằng: Hễ Thầy đưa cái cơ lên, các con chun ngang qua đặng Thầy ban ơn cho ghé! Rồi Ngài xách Bàn Đạo và Cao Thượng Phẩm đứng dậy ra giữa Thiên Bàn đưa cơ lên, cả con cái của Ngài đều chun ngang qua, Ngài đã làm một tấn tuồng cảm mến mà chỉ có cây cơ không mà thôi, tấn tuồng ấy làm Bàn Đạo cảm xúc quá lẽ. Hễ mỗi người chun ngang qua cái cơ làm như thế vuốt ve mơn trớn vậy! Hạnh phúc thay! cho những người ngộ đạo đã được ân đặc biệt ấy. Tiếc thay lúc đó con cái của Ngài không đông nhiều như bây giờ Bàn Đạo tiếc chớ phải chi cả thầy toàn thể con cái của Ngài hôm nay được Ngài ban ơn như thế ấy, chỉ nghĩa với một phương pháp cụ thể hữu hình của Ngài, tỏ cái tình thương yêu vô tận. Tuy vẫn biết và Bàn Đạo dám quả quyết rằng: Giờ phút này Đại Từ Phụ đã chung ở với chúng ta. Ấy vậy toàn thể con cái



của Ngài định tâm cầu nguyện đặng cho Ngài ban ơn (Toàn thể đều thành tâm cầu nguyện) Một ông cha thương yêu vô tận hạnh phúc cho chúng ta đã sanh ra lại ngộ đạo Đấng đã cầm quyền cả Càn Khôn Vũ Trụ nơi tay, làm Chúa cả cái sống cái chết của Càn Khôn Vũ Trụ đến chung ở chúng ta, cái hạnh phúc ấy, cái vinh diệu ấy còn chi hơn nữa. Bởi thế cho nên khi Ngài đến cầm cây linh bút đặng mở chơn truyền của Ngài, những kẻ phàm tâm kia lấy làm lạ lùng và không có thể tưởng tượng đặng, và không có thể tin đặng. Ôi! Một trường ngôn luận buổi nọ biết bao nhiêu kẻ chê bai, khinh rẽ là thế nào. Trong một bài thơ Ngài than như vậy:

**“Cười khan mà khóc bởi thương bầy,
Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.
Biết phận già không chờ chống gậy.
Nương theo con dại mới ra vầy.”**

Thật vậy, Ngài quá thương con cái mới ra nông nổi đó, tưởng lòng thương yêu vô tận ấy không thể gì ta tưởng tượng đặng, không thể gì chúng ta biết đặng cái giá trị nồng nàn yêu ái vô biên vô tận ấy, chỉ “vì thương con dại mới ra vầy” câu ấy nồng nàn thâm thúy đau đớn làm sao, câu nói đó là vì thương con dại của Ngài, mà toàn thể anh em chúng ta có hiểu cái tiếng dại ấy là thế nào không? Bàn Đạo xin nhắc lại lời nói của Đức Chúa Jésus Christ đã nói hạnh phúc thay cho những kẻ khờ khạo, vì nó được quyền năng của ông Cha của Thiên Liêng kia bình vực nó, hồi nó sống đây nó dại khờ, nhưng không phải cái dại ấy mà nó cô độc, bởi vì nó còn ông Cha oai quyền vô tận vô biên, Ông thay thế cái khôn cho nó, hạnh phúc thay cho những kẻ yếu hèn, những kẻ yếu hèn với những người sang cả, khi trở về cùng Cha của họ nơi nước Hằng Sống của Đức Chí Tôn đã dành để cho con cái đau khổ của Ngài, cái giá trị vẫn khác Khốn khổ thay những kẻ miệt sát kẻ yếu hèn, khốn khổ thay cho những kẻ áp bức, hiếp đáp những người cô thế, trẻ con, góa bụa, tật nguyên, bởi vì nó miệt sát nhục mạ con cái của Ngài tức là nhục mạ Đấng Tạo Đoan, như vậy là còn tội tình nào lớn hơn điều ấy. Nếu quả nhiên sắp con của Ngài phải chịu hèn hạ khổ não, ngu khờ là tại Ngài muốn vậy, Ngài muốn dành để cái oai quyền bình vực của Ngài cho chúng nó. Ấy vậy muốn tránh khỏi chỉ có một điều thôi, phải thương yêu con cái của Ngài được như Ngài vậy, nếu được cái tình thương yêu vô tận tại thế này, được cái tình thâm yêu ái vô biên ấy là một kiếp sanh hạnh phúc của chúng ta hơn hết. Cả thầy đều tịnh tâm cầu nguyện cho Bàn Đạo ban phước lành (Đức Hộ Pháp ban phước lành). Sang cả nơi mặt thế gian này, Bàn Đạo nói ngày chúng ta qui rồi với một cái hòm, với một khoảnh đất, với một cái lỗ mà thôi. Sang trọng vinh hiển mà làm gì? giàu có mà làm gì? Phải kiếm món quý báu hơn nữa là kiếm cái quyền Thiên Liêng Hằng Sống của mình đấy.

LỜI THUYẾT ĐẠO của Đức HỘ PHÁP năm Tân Mão (1951) do BAN ĐẠO SỬ ấn hành lần thứ nhứt năm Ất Mão (1975)

III. CÙNG NHAU HỌC ĐẠO



III. 1 Mục Đích Thành Lập Đạo Cao Đài

Tôn Giáo Cao Đài là của Thượng Đế làm chủ. Ngài là chúa tể càn khôn vũ trụ thì việc làm của Ngài nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả con cái Ngài trong vạn hữu, cả chúng sanh và con người, không phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Sâu hơn một chút, chúng ta thấy hiện tình nhân loại trong giai đoạn này là loài người đang xâu xé nhau vì mâu thuẫn trong tư duy và giành giật quyền lợi vật chất vì cố chấp bản ngã: mâu thuẫn Duy Tâm với Duy vật, mâu thuẫn quan điểm xưa và nay, mâu thuẫn giữa kinh tế thô sơ với kinh tế kỹ thuật tiên tiến, tư bản chủ nghĩa với xã hội chủ nghĩa, mâu thuẫn quan điểm Tây Phương với Đông Phương; Đặc biệt trong tôn giáo dù rằng ngoài mặt tôn giáo nào cũng thể hiện tôn trọng, phối hợp với tôn giáo khác để phát triển xã hội nhưng trong thâm tâm vẫn còn có nhiều tín đồ và giáo hội tôn giáo này cho rằng chỉ có tôn giáo mình theo mới là chánh, là chân lý còn chỗ khác là mê tín là tà. Sự kiện này vẫn còn đang xảy ra. Do đó vì nhu cầu bình an hạnh phúc cho toàn thể nhân loại Đức Cao Đài mở Đạo dạy loài người tinh thần “Huynh Đệ đại đồng cùng một gốc Thượng Đế sinh ra”, tinh thần hòa đồng hiệp nhất âm dương, 2 mặt tương đối đối chiếu nhau: Vô Hữu, đời đạo, chánh tà, thiện ác, chơn giả, cao thấp, hư thực.v.v (phi kim nhi kim, phi cổ nhi cổ, phi kim phi cổ, nhi kim nhi cổ, trung dung quán nhất ấy là Cao Đài. Cao Đài không Cao Đài chính thị là Cao Đài), đó là tinh thần “vạn giáo nhưt lý”

Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.

ĐCT (TNHT)

Tôn giáo này mới khai sáng vào tiền bán thế kỷ 20, năm 1926 tại Tỉnh Tây Ninh, miền Nam Việt Nam, về mặt tinh thần, tư tưởng đáp ứng thời đại ngày nay với tôn chỉ “Qui Nguyên Tam Giáo” (Phật Lão Khổng), và “Hiệp Nhất Ngũ Chi” (Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo). Mục đích thực hiện cơ qui nhất trong tinh thần hòa đồng tôn giáo, xây dựng nền văn minh tình thương huynh đệ đại đồng.



Tôn chỉ qui nguyên phục nhất đưa con người trở về gốc thiên lương (tức Thượng Đế hay là lương tâm) thực hiện song hành về cả hai mặt Thiên Đạo (Esoterism) và Thế Đạo (Exoterism)

Về mặt Thiên Đạo cứu rỗi linh hồn con người được giải thoát, tự mình vươn lên làm chủ lấy mình, hoàn toàn tự do, tự giác phụng sự cho cơ tiến hóa thoát khỏi sự chi phối của dục vọng thất tình trong nội tâm và thử thách của ngoại cảnh.

Về mặt Thế Đạo hướng đến xây dựng một xã hội toàn cầu (cosmopolitan society) hòa bình, an lạc trong tương lai. Hình ảnh “Đại Đồng Xã” trước Tòa Thánh cũng là một dấu chỉ nói lên mục đích này.

Hiểu sâu sắc tôn chỉ mục đích và triết lý của nền Đại Đạo người tín hữu Cao Đài xác tín vào tương lai qua lời tiên tri của Thượng Đế “*Nước Việt Nam nhỏ nhen trong vạn quốc sau làm chủ mới là kỳ*”. Làm chủ đây phải hiểu về tinh thần, thể hiện qua tư tưởng bao trùm của Đại Đạo hay Thiên Đạo, tượng hình Thiên Nhân là Đấng Chí Tôn Thái Cực sinh hóa ra muôn loài vạn vật, là ánh sáng LƯƠNG TÂM ngự trị trong mỗi con người. Biểu tượng này cũng nói lên Tâm Pháp là chơn pháp của Đại Đạo, là chìa khóa khai mở TÌNH THƯƠNG dẫn dắt nhân loại đến Chân Thiện Mỹ.

Cũng trong ý hướng này Ngài đã tiên tri “*Nam phong thử nhật biến nhân phong*”, trong tương lai phong hóa nhà Nam (theo nền văn minh tinh thần của Đại Đạo) sẽ là phong hóa của nhân loại. Nền phong hóa dựa trên căn bản TÌNH THƯƠNG, HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG, sanh linh bình đẳng, lấy NHÂN NGHĨA làm nền tảng.

Mục đích Cao Đài cũng thể hiện rõ trong Phật Mẫu Chân Kinh

Kỳ khai tạo nhứt linh đài (Theo ĐHP giảng: linh đài là linh Tâm)

Diệt hình tà pháp cường khai đại đồng (giải chấp Tướng khai Tâm đại đồng)

Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch (mạch tình thương Tạo Hóa)

Qui thiên lương quyết sách vận trù (vận trù quyết sách qui Tâm)

Xuân Thu, Phát Chu, Bát Vu (Ba cổ pháp của Tam Giáo)

Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu chí chơn. (qui về chân lý tối thượng, tức Thượng Đế)



Mục đích Cao Đài thể hiện qua 2 câu liễn Cao Đài trước Cổng Chánh Môn Tòa Thánh và trước cửa các Thánh Thất.

Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục Đài tiền sùng bái Tam Kỳ cộng hưởng Tự Do quyền

Hai câu liễn này nói lên tôn chỉ mục đích Cao Đài khai Đại Đạo kỳ ba đem Hòa Bình Hạnh Phúc Dân Chủ Tự Do thật sự cho nhân loại.

Cao Đài quan niệm Tân Dân Chủ và Tự Do thật sự. Quan niệm tự do đúng mức là con người phải tự làm chủ được mình, thoát khỏi mọi chi phối của ngoại cảnh và nội tâm. Làm chủ được mình mới làm chủ được đất nước và xã hội. Đó gọi là Tân Dân Chủ. **Mục đích Cao Đài thể hiện qua hai câu liễn Hiệp Thiên** trước cổng Hiệp Thiên Đài và trên nóc Đền thánh ngay tượng Phật Di Lạc.



Hiệp nhập Cao Đài bá tánh thập phương qui chánh quả

Thiên khai Huỳnh Đạo Ngũ Chi Tam Giáo Hội Long Hoa

Hiệp Thiên là chơn pháp Cao Đài dẫn dắt chúng sanh vào đường Đại Đạo hay Tâm Đạo

Đại Đạo thể hiện tinh thần HÒA ĐỒNG, không những HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO, không phân biệt sắc tộc, mà chính yếu là HÒA ĐỒNG giữa TRỜI và NGƯỜI, giữa NGƯỜI và VẠN VẬT (tức khai MỐI ĐỒNG MẠCH trong vũ trụ), MỞ RỘNG THẾ GIỚI TÌNH THƯƠNG đến toàn chúng sanh vạn loại.

Huyền pháp để thực hiện sự HÒA ĐỒNG vi diệu đó là TÂM PHÁP, được thể hiện qua biểu tượng THIÊN NHÃN: THIÊN NHÃN là TRỜI mà cũng là TÂM, TRỜI NGƯỜI hiệp nhất ở TÂM.

*Nhãn thị chủ TÂM
Lưỡng quang Chủ tế*

Quang thị Thân

Thần thị THIÊN

THIÊN giả NGÃ giả (trích T.N.H.T)



Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Thầy có nói “chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tượng con mắt mà thờ Thầy”, có nghĩa phải đến một lúc nào đó, có thể khi được KHAI TÂM hoặc qua thời kỳ ĐẠO TÂM nhân loại mới ý thức được CHƠN PHÁP của ĐẠI ĐẠO qua biểu tượng đó. Thời kỳ ĐẠO TÂM là thời kỳ QUY NGUYÊN cũng gọi là QUY TÂM, đưa nhân loại quay về Gốc của Đạo phát huy tình thương rộng lớn xóa tan mọi biên cương quốc gia, chủng tộc, chính trị, tôn giáo... Gốc của Đạo là TÂM bác ái hay Chơn Tâm, là nguyên TÁNH hay điểm Linh Quang của Thượng Đế có làn sóng rung động cao độ hằng hữu trong cùng khắp vũ trụ, vạn vật và con người cũng là điểm đồng mạch của VẠN HỮU. Vì thế hành TÂM PHÁP là thực hiện mối tương giao thông đồng giữa con người với Đại Vũ Trụ tạo nguồn siêu năng lực vi diệu vô biên, phát ra từ trường thanh điển THIÊN NHÂN hay ÂM DƯƠNG hiệp nhất có tác dụng thanh hóa càn khôn vũ trụ, chuyển hóa con người và vạn vật. Trong bài thuyết đạo Ngày 10 Tháng 10 Năm Đinh Hợi (1947) Đức Hộ Pháp cũng có nói đến hiệu quả nhiệm mầu của Vô Tự Tâm Kinh qua hiện tượng Chí Linh hiệp Vạn Linh tức qua hiện tượng HIỆP THIÊN (God communication).

Hiểu theo Pháp Chánh Truyền Đại Đạo:

Bí Pháp Hiệp Thiên là cửa Hiệp Thiên Đài diệu dụng rất hệ trọng của Thượng Đế trong lần mở Đạo Kỳ Ba.

HIỆP THIÊN là quay về gốc bản thiện tức quy nguyên, đối với con người là QUI TÂM, chính là nòng cốt của vạn pháp. Nói cách khác vạn pháp đều lấy QUI TÂM (quay về TÂM) hay HIỆP THIÊN (Hiệp nhất với Thượng Đế) làm căn bản.

Tóm lại, Đại Đạo Kỳ Ba phổ độ chúng sanh qua Bí Pháp tức TÂM PHÁP hay tăng rung động điển quang siêu lực vô hình do sự hiệp thông giữa con người với Thượng Đế nơi TÂM, sẽ làm cho TÂM con người tự nhiên được phát sáng, hiểu biết chính xác CHÂN LÝ, có khả năng dẫn dắt họ trên đường tu tiến: do đó cũng có thể nói Đại Đạo phổ truyền TÂM Kinh Vô Tự qua nguồn sóng điển quang. Biểu tượng THIÊN NHÂN cũng chính là biểu thị của TÂM PHÁP tức HIỆP THIÊN PHÁP hay QUI TÂM. Hiểu được điều này tự nhiên chúng ta thấy rõ con đường Thượng Đế dẫn dắt nhân loại là qua TÂM (cơ bút chỉ là phương tiện buổi đầu). Có CHƠN TÂM tức có THẦY dẫn dắt. Cũng có thể nói Thiên Nhân là TÂM, Đại Đạo chính là TÂM ĐẠO. Kinh sách hữu tự đã được phổ biến quá đầy đủ trong những thời kỳ trước đây, hiệu quả của nó có hạn. Giờ là thời kỳ của TÂM Kinh Vô Tự kết quả vi diệu khôn lường. Thời kỳ Ánh Sáng Tâm Linh mầu nhiệm của Điển Quang biên



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO - SỐ 005

chứng mở rộng chân trời, lý đường nhiên duy vật biện chứng phải bị “giải thể” nhường bước cho nguồn ánh sáng thiên lương tràn ngập.

Hiền tượng Thượng Đế giáng trần khai Đại Đạo tiêu biểu cho thời kỳ các Đấng Thiêng Liêng quán hạ tâm đồ sanh linh, Chí Linh đến hiệp Vạn Linh khai mở TÂM kinh giúp cho người TU TÂM tiếp nhận nguồn chân lý sáng suốt vô cùng, tu tiến rất nhanh và còn đóng góp vào cơ Qui Nguyên của Đại vũ trụ khai tâm chúng sanh giúp nhân loại giải thoát khỏi dục vọng hưởng đến xây dựng một thế giới an bình. Hiểu sâu sắc CHƠN PHÁP này ta mới thấy được tại sao TU TÂM hay TU THÂN là gốc đưa đến TÊ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ. Do đặc điểm của thời kỳ THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT, con người chỉ cần hành sứ mạng VI NHÂN thực hiện viên mãn NHÂN ĐẠO ất đặc THIÊN ĐẠO, nên thời kỳ này cũng gọi là thời kỳ “Nho Tông chuyển thế.”

Kết luận: Cần khôn đang chuyển pháp HIỆP THIÊN quy hiệp ÂM DƯƠNG hay THIÊN NHÂN tức HIỆP THIÊN THƯỢNG-THIÊN HẠ- tạo cơ QUI HÒA xây đời THÁNH ĐỨC THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG. ĐẠI ĐẠO KỶ BA xuất hiện để hoàn thành sứ mạng đó. Nói cách khác, với lý tưởng cao đẹp tuyệt mỹ đó, bí nhiệm HIỆP THIÊN PHÁP hay Tâm Pháp Thiên Nhân Hiệp Nhất của ĐCT Thượng Đế trong lần mở đạo kỳ ba là **vi diệu pháp** đáp ứng về cả hai mặt tâm linh và nhân sinh.

Trong TNHT, ĐCT dạy: Phải nhập Trường Thi Công Quả phụng sự chúng sanh mới về cõi cực lạc. ĐCT còn xác định: Muốn đắc đạo chỉ phải đi cửa này mà thôi.

Đó là lý do, khi các bậc tiền khai ưu tư về tình hình đất nước, dân tộc bị đô hộ, ĐCT cũng hằng dạy: “Các con cứ lo tu đi, mọi việc khác để Thầy lo”

Các Ngài muốn hỏi về quốc sự, chính trị, ĐCT lại hướng dẫn khai Đại Đạo Cao Đài! Đó là câu trả lời rất ráo nhất để giải đáp những thắc mắc của các Ngài. Hiểu sâu sắc điểm này ta mới thấy được mục đích lớn lao của nền Đại Đạo kỳ ba Đại Ân Xá, Thượng Đế hạ mình đến với nhân loại.

Như vậy điều tối cần nơi con người là dấn thân phụng sự đạo, đời với Tâm chí thành. Thầy sẽ chung cùng với chúng ta, hỗ trợ chúng ta trên mọi nẻo đường đi đến tương lai tạo dựng xã hội mới, trật tự thế giới mới (New world order): Xã hội Thánh Đức, Thế Giới Đại Đồng, Hòa Bình Chung Sống, trong tinh thần Tân Dân Chủ và Tự Do thật sự.

Sau đây là bài thơ tóm tắt đúc kết.



Sứ Mạng Đại Đạo

*Hiệp Thiên Pháp càn khôn đang vận chuyển
Ấy nguyên nhân xuất hiện Đạo kỳ ba
Dịch Trung Thiên, Tiên Hậu lý Trung Hòa
Cơ qui hiệp Hữu Vô, Tâm Vật
Đời với Đạo, âm dương, thanh trược
Còn biệt phân không thấu đáo huyền vi
Thuyết duy tâm duy vật đã lỗi thì
Trung Dung Đạo kiện toàn chân lý
Tùy trình độ từng thời kỳ Thầy mở lớp
Các phân khoa nay qui một Đạo Trời
Rải điểu lành chuyển khắp nơi nơi
Nhành dương liễu nước Cam lồ chan rưới
Qui tâm thiện, vạn nguồn qui một mối
Hiệp Thiên Nhân mở lối Đại Đồng
Mỗi nhân hiền tự chủ lập Tân Dân
Đời Thánh Đức toàn dân là Thánh Thể
Cơ “ giải thể ” rõ ràng Trời đặt để
Chuyển nhân loài toàn thể QUI TÂM
Mở đường Thiên Chúa giáng lâm
Thiên đàng tại thế muôn dân thái bình.
Ngọc Nương*



III.2 NHẬN ĐỊNH VỀ “ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN”

Thiên niên kỷ mới 2000, tinh thần liên hiệp Tôn giáo trong “ Đối Thoại Liên Tôn “ là một nhu cầu phát triển Tâm Linh, một thể trạng chân lý kiện toàn tất nhiên, phối hợp tinh thần và quyền lực của Đấng Toàn Năng đui dắt nhân loại trên đường tiến hóa đến văn minh về vật chất lẫn tinh thần: văn minh khoa học vật chất hiện đại kết hợp với tinh thần tựa vào sứ mạng cao cả của tôn giáo.

Sự cộng thông hòa đồng trong Liên Hiệp Tôn Giáo là nguồn suối Tình Thương của Thượng Đế Tối Cao ban rải trong Càn Khôn Vũ Trụ, là nguồn ánh sáng tâm linh chan hòa toàn nhân loại.

Ngày nào nhân loại rõ cội nguồn
Cùng chung một mạch của Tình Thương
Cha Trời ban rải đều muôn vật
Ngày ấy Yêu Thương kết Đại Đồng

Qua bức thư chúc mừng Chư Tôn Đức và tín đồ Phật Giáo nhân Lễ Phật Đản và mời gọi “ *cùng phát triển một nền văn hóa đối thoại* “ của Đức Hồng Y Francis Arinze, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn, chúng tôi có những ghi nhận đặc biệt về sự tiến bộ Tâm Linh rạng rỡ của nhân loại : **Phát huy Tình Thương rộng lớn trong lòng mọi người đưa đến cảm thông, xóa bỏ những dị biệt về hình thức.**

Thực chất, các Tôn giáo chỉ là những mặt của hạt kim cương Chân Lý, phát xuất từ một nguồn chân lý duy nhất, được khai mở trong những thời kỳ và địa phương khác nhau. Do đó có sự khác biệt về hình thức, bản chất vẫn từ một nguồn Tình Thương của Thượng Đế Tối Cao mà người thế gian thường gọi bằng những danh từ khác nhau như : Đức Chúa, Đức Phật, Đức Jehova, Đức Alah, Đức Chí Tôn v.v....

Sự tiến bộ Tâm Linh nầy thích ứng với thời đại “**Toàn cầu hóa** “ và tinh thần Đại Đạo, tức tinh thần liên hiệp, hòa đồng Tôn giáo, xây dựng căn nhà chung Vũ Trụ, hòa bình chung sống trong Tình Thương Huynh Đệ Đại Đồng.

Sứ mạng cao cả của Tôn Giáo là lãnh đạo tinh thần, cứu độ thế gian nên **sự liên hiệp Tôn Giáo** là điều tối cần thiết để mang lại cho nhân loại một đóng góp tích cực với những thành quả “*hoa trái mà nhân loại đã thu lượm được để xây dựng một nền văn minh Tình Thương và Hòa Bình* “.



Giai đoạn chia cách, phân biệt, đổ kỵ Tôn Giáo đã qua những bước cho thời kỳ “QUY NGUYÊN PHỤC NHỨT” “các mặt của hạt kim cương chân lý cùng phục vụ cho chân lý. Tinh thần này giúp nhân loại “*vượt lên trên mọi đường lối vị kỷ của Chủ nghĩa chủng tộc tự tôn, đóng kín “để có thể “phối hợp hài hòa về bản sắc cá biệt của chúng ta trong tâm tình bao dung và thông cảm tôn trọng sự khác biệt của kẻ khác... “ coi đó là nguyên lý tự nhiên như vườn hoa có đủ loại hoa, hình dáng và màu sắc khác nhau nhưng bản chất vẫn là một.*

Ý nghĩa “ Quy nguyên phục nhứt “ là quay về cội nguồn chân lý duy nhứt, tức quay về Thượng Đế Tối Cao, tạo hóa ra Càn Khôn Vũ Trụ và Vạn Vật, cũng có thể nói là quay về ánh sáng Tình Thương hay ánh sáng Lương Tâm để xây dựng thế giới an bình, hạnh phúc.

Năm 1999 Hội Đồng Liên Tôn, nhân ngày Đại Hội, nêu lên một số “*phương cách giúp cho cộng đồng Tôn Giáo giáo dục tín đồ của mình về trau dồi lương tâm... “ Phương cách tuy khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là KHAI TÂM .* Vì Tâm là hình ảnh của Thiên Lương, là điểm linh quang của Thượng Đế ban cho mỗi người. Tâm là cội nguồn của hạnh phúc hay đau khổ. Chính Đức Giáo Hoàng Phaolô II cũng đã công bố trước hàng ngàn giáo dân tại Tòa Thánh Vatican vào năm 2000 : “ **Thiên Đàng, Địa Ngục tại Tâm** “. Bức ảnh Đức Chúa chỉ vào quả tim, ý nói hãy quay vào Tâm. Tam Giáo NHO, THÍCH, ĐẠO đều lấy **Tâm làm gốc**:

Phật Giáo dạy : *Minh Tâm kiến Tánh*

Đạo Giáo dạy: *Tu Tâm luyện Tánh*

Nho Giáo dạy: *Tồn Tâm dưỡng Tánh*

Đạo Cao Đài thờ “**Thiên Nhân** “ với nghĩa “**Nhân Thị Chủ Tâm** “. Thiên Nhân là Đấng Chí Tôn Thái Cực sinh hóa ra muôn loài vạn vật cũng là ánh sáng. Lương Tâm ngự trị trong mỗi con người: Tâm là điểm giao cảm giữa nhân loại, cũng như giữa nhân loại và Thượng đế nên Tâm pháp là then chốt cho vạn pháp. Sự tiến bộ về Tâm linh của nhân loại trong chiều hướng liên hiệp, hòa đồng Tôn Giáo cho chúng tôi niềm tin tưởng vào tương lai thế giới về một nền văn minh Tình Thương và Hòa bình:

Luật pháp ngày mai Luật Yêu Thương
Lương Tâm được sáng rọi muôn phương
Cửa quyền Công Chánh nêu chân lý
Cuộc sống AN HÒA gọi ánh dương.



Trong tinh thần “Đối Thoại Liên Tôn“, cần sự hiểu biết lẫn nhau để cảm thông, chúng tôi với tư cách là một tín hữu Cao Đài, xin mạn phép có đôi dòng giới thiệu rất sơ lược về *Tôn Giáo mới* nay:

Đạo Cao Đài danh gọi **Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ**, mới xuất hiện vào năm 1926 tại miền Nam Việt Nam, về mặt hình thức và số lượng tín đồ còn rất khiêm tốn; về mặt tinh thần, tư tưởng đáp ứng thời đại ngày nay, với tôn chỉ “**Quy Tam Giáo, Hiệp Nhất Ngũ Chi** “ (1) Mục đích thực hiện cơ “**quy nhất**” qua phương pháp **QUI TÂM** (khai sáng lương tâm gọi tắt là **KHAI TÂM**) thể hiện tinh thần Hòa Đồng Tôn Giáo, xây dựng nền văn minh **Tình Thương Huỳnh Đệ Đại Đồng**.

Chúng tôi rất tâm đắc với lời kêu gọi của Đức Hồng Y Francis Arinze về **Liên Hiệp Tôn Giáo xây dựng nền văn minh Tình Thương và Hòa Bình** như bắt gặp được chính linh hồn mình.

Chú Thích :

(1) Tam Giáo: Nho, Thích, Đạo.

Ngũ Chi: Nhân Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo.

Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Nương

(Trung Tâm Nghiên Cứu & Phát Huy Đại Đạo, Houston, Texas, Hoa kỳ)

III.3 CẢM NGHĨ VỀ BÁT ĐẠO NGHỊ ĐỊNH

Kính thưa các bạn.

Chúng ta hiểu được chân lý Đại Đạo là một vấn đề nhưng áp dụng Chân Lý Đại Đạo thì phải cần có sự đáp ứng của Không Gian, Thời Gian, và Trình Độ Tiến Hóa của nhân loại.

Khi Đạo mới hình thành, chúng ta nên thấy rõ Bát Đạo Nghị Định là một vấn đề cần thiết, nó giống như vỏ trứng gà để bảo vệ mầm sống bên trong cho đến khi nào gà con thật sự trưởng thành thì tự nó khẽ mở thoát ra khỏi vỏ trứng. Nếu chúng ta gấp rút đập bể vỏ để cho gà con thoát ra thì thử hỏi gà con có thể sống được hay không? Sau đây là bài thơ tâm tình về Bát Đạo Nghị Định :

Cảm Nghĩ Về Bát Đạo Nghị Định

Hộ Pháp, Giáo Tông ấn ký rồi
Vững xây nền Đạo tiến lên thôi
Khác chi vỏ trứng nuôi mầm sống
Chờ lúc gà con biết khẽ môi
Thông thả tự mình ra khỏi vỏ
Nghiêm nhiên bên MẸ sống an vui
Qui tâm cốt lõi cơ qui nhất
Ngã chấp còn mang khó kịp thời.

Ngọc Nương



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THỂ ĐẠO - SỐ 005

Không Gian và Thời Gian mà tôi muốn nói đó là lúc Đạo Tâm được phát triển thật sự trong mỗi chúng ta, khi mỗi chúng ta không còn Tâm chia rẽ, phân biệt, đố kỵ, tranh chấp hơn thua. Đó là lúc ánh sáng chơn Tâm hiển lộ hòa hiệp với ánh sáng vô cùng của Thượng Đế (Đại Vũ Trụ) giải tan bóng tối của Phàm Ngã nặng mang thất tình.

Nói cách khác Đạo Tâm đạt Thiên Nhân Hiệp Nhất có thể thực hiện theo lời Đức Chí Tôn dạy:

" Thương nhau phải lúc chung vai gánh
Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu"

Tôn chỉ Đại Đạo là Quy Nguyên Hiệp Nhất (có nghĩa đưa về gốc hiệp một) nên mục đích của Bát Đạo Nghị Định (BĐND) là ngăn chặn sự tách ra từ gốc, làm phân hóa chia rẽ đố kỵ, tranh chấp quyền chức cao thấp, rất tai hại cho sự tạo dựng và phát triển của Đạo nhất là trong buổi đầu mới thành lập (như lúc sơ khai của Đạo ở quốc nội và ở hải ngoại)

Hiểu Đạo và áp dụng đúng thời điểm là điều cần thiết và rất quan trọng. Khi nền Đạo đã phát triển lớn mạnh thì con người tiên bộ thật sự về Đạo Tâm (chỉ lo phụng sự chứ không tranh chấp chức quyền cao thấp), tự nhiên chúng ta thoát ra vòng BĐND, chung hiệp nhau hành Đạo, thật Tâm chấp nhận Tân Luật Pháp Chánh Truyền (TLPCT) là hiến pháp của Đạo, Tòa Thánh Tây Ninh là Tổ Đình Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPD).

Cơ khảo đảo hiện nay vấn đề xem tất cả các nhánh Đạo Cao Đài là chi phái kể cả Tòa Thánh Tây Ninh, đã làm đảo lộn trắng đen, hư thực, chớ sự thực không có một cây sống nào chỉ có nhánh mà không có gốc. Gốc hay nhánh đều cùng chung một nguồn nhựa nguyên và nhựa luyện để sống, tồn tại và phát triển.

Nếu chặt hết nhánh, cây còi cọc không phát triển, còn chặt gốc thì cây sẽ chết! Điều hệ trọng là phải vun bồi gốc, cây mới phát triển sum sê.

Đôi dòng tâm sự cùng các bạn Cao Đài. Cơ giải thể tước bỏ quyền chức (sau 1975) đã đưa chúng ta vào đường Đạo Tâm là một chuyển hướng tốt cho việc thực hiện cơ Quy Nhất. Người có Đạo Tâm coi phẩm chức chỉ là sự phân công trách nhiệm để hoàn thành công việc lớn của Đạo cho có kết quả, nếu chúng ta nhận thức được điều này thì chúng ta đã phát triển Đạo Tâm!

Chúng ta là thành viên xây dựng và phát triển Đạo ở hải ngoại. Hy vọng chúng ta vượt qua mọi thử thách khó khăn để hoàn thành sứ mạng cao cả thiêng liêng.

Ngọc Nương



III.4. Questions about Life (Câu hỏi về Sự Sống)

1. Does your religious scripture record the first appearance of life on Earth?

Kinh thánh của bạn có ghi lại sự xuất hiện đầu tiên của sự sống trên Trái đất không?

Cao Đài scripture mentioned the “Bí Pháp” of how life is created. In the Ritual Prayer to the Holy Mother of all, explaining the interaction and collaboration of Yin and Yang energy is the energy of the creation of life.

Tạo Hóa Thiên Huyền vi Thiên Hậu, Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì.

Sanh quang dưỡng dục quần nhi,
Chon linh phối nhứt thân vi Thánh hình.
Thiên cung xuất Vạn linh tùng pháp,
Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh.
Càn Khôn sản xuất hữu hình,
Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sinh.

2. Does your scripture explain what all creation-including Man and everything on earth-are made of?

Kinh thánh của bạn có giải thích tất cả những gì tạo ra - bao gồm Con người và mọi thứ trên trái đất - được tạo thành từ đâu ra?

In the Holy scripture TNHT, script about the creation of the world Thái Cực sanh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, Tứ Tượng sanh Bát Quái, Bát Quái sanh ra càn khôn vũ trụ.

It can be translated as The Supreme Being (God) was from One Divine Light, the only One Being who existed before the creation of the universe. The Divine Light then formed Yin and Yang energy, the first form of protons and electrons, which interacted and created billions of other forms of energy, expanding, exploding, and signifying the beginning of the universe from a chaos-unorder-no-matter-no-universe to where we are today in the galaxies...and it continues to expand.

In the Cao Đài scripture TNHT (Feb 25th, 1926), the Supreme Being gave a powerful poem explaining the character of the Divine Eye, which is character of all living things on Earth. It also explains the character of God exists in each living being.

TNHT nói về Thiên Nhân Nhân thị chủ tâm Lưỡng quang chủ tế Quang thị Thần, Thần thị Thiên, Thiên giả ngã giả	Can be translated as Vision of the Eye is the center of psyche manifesting to the heart The Yin and Yang energy is the creator of All Enlightenment Light is Divinity Divinity is the character of God The divine character exists in Me
---	---



3. If there is a Creator, why are we unable to see the Creator?

Nếu có một Đấng Tạo Hóa, tại sao chúng ta không thể nhìn thấy Đấng Tạo Hóa?

Creator is always there, around us, in many different forms. Where there is a creation where there is Creator...

We sense manifestation of God as we speak, we can sense God in the eye of a person we speak to, in the love of a mother, in the sound of wave, in the whisper of the forest, in all things around us, but we are in ignorance because we can't recognize God, because we imaging God in a certain form and when we don't see that form we tend to think we've never seen God. God may be unimaginable, unlimited, immeasurable, interminable to your psyche, but you can still sense the presence of God and when you don't limit God to certain form of your limited imagination you may be able to see God everywhere that you eye can lay on.

Chúng ta có thể cảm nhận được Đấng Tối Cao chung quanh ta, chúng ta có thể cảm nhận được Tính Thượng Đế trong mắt của người đang đối thoại với mình, trong Tình Thương của Mẹ, trong tiếng sóng biển rì rào, trong sự thâm thẳm của rừng cây, trong thiên nhiên chung quanh chúng ta, nhưng nếu chúng ta chúng ta sống trong vô thức thì chúng ta sẽ không cảm nhận được Thiêng Liêng, không cảm nhận được sự hiện hữu của Đấng Thiêng Liêng. Bởi vì chúng ta tưởng tượng Đấng Tối Cao theo một hình thể nhất định nào đó và khi chúng ta không thấy hình thể đó thì chúng ta có thể nghĩ là mình chưa bao giờ nhận thức được Thiêng Liêng. Hình thể của Đấng Tối Cao là không giới hạn, là không đo lường theo sự suy nghĩ thông thường của con người nên có thể chúng ta không thể nào hình dung được Đấng Tối Cao, nhưng chúng ta cũng có thể cảm nhận được Đấng Tối Cao chung quanh chúng ta. Khi tầm nhìn của chúng ta không giới hạn và không đặt để hình ảnh của Đấng Tối Cao theo một hình thể nhất định thì có lẽ chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Đức Ngài khắp nơi mà tầm mắt của ta có thể hướng tới.

4. Is there a record of the entity that governs the world?

Có một chứng minh nào/biên chép nào/dấu hiệu nào ghi rõ một thực thể nào mà có quyền lực quản trị thế giới

The "entity" that governs the world is the Supreme Being. It is recorded in the Holy Scripture – the ritual prayer to the Supreme Being

Kinh Ngọc Hoàng:

Đại La Thiên Đế

Thái Cực Thánh Hoàng

Hóa dục quần sanh

Thống ngự vạn vật

The ritual prayer to the Supreme Being can be translated as:

Supreme Being of all galaxies

The Highest Lord

Creator of all beings

Governor of all lives

Ngọc Túy trình bày



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THỂ ĐẠO - SỐ 005

IV. PHÂN ƯU

Phân Ưu Hiền Huynh Dương Văn Ngừa - Pháp Danh Đạt Thông



ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ (Cửu Thập Ngũ Niên) TÒA THÁNH TÂY NINH



CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
8415 S. Breeze Dr. Houston TX 77071

PHÂN ƯU

Toàn thể tín đồ Cao Đài Hải Ngoại rất đau buồn khi nhận được tin
Hiền Huynh Dương Văn Ngừa - Pháp Danh Đạt Thông

Nguyên Đại Ủy Trưởng Ban 2 - Liên Đoàn 934 - Quân Lực VNCH
vừa mới từ trần vào Thứ Ba, Ngày 14 Tháng 1 Năm 2020 tại San Jose, California, USA
Hương thọ: 86 tuổi

Xin cầu nguyện Đức Cha Trời và Đức Mẹ cùng tất cả chư Thần Thánh Tiên Phật hộ trì cho vong linh **Hiền Huynh Dương Văn Ngừa**
được sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống và cầu nguyện cho đại gia đình Hiền Huynh đứng vững tinh thần để vượt qua
sự mất mát lớn lao.

Ngày 14 Tháng 1 Năm 2020

Thay mặt Cao Đài Hải Ngoại
Quyền Chủ Trưởng - Hệ Thống HTĐ - QS Trịnh Quốc Thế

Thánh Thất Cao Đài Paris Pháp Quốc
Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
Thánh Thất Cao Đài New Orleans
Thánh Thất Cao Đài Kitchener



Ban Thể Đạo - Hải Ngoại
Ban Đại Diện Châu Âu
Hương Đạo Berlin Đức Quốc
Toàn Thể Tín Đồ Tổ Chức CĐHN

Chương Trình Tang Lễ và Thăm Viếng

Linh Cữu được quản tại Oak Hill Funeral Home 300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125
Thứ Tư Ngày 22 Tháng 01 Năm 2020 - 9:00AM - 12:00PM: Lễ Nhập Quan và Phát Tang
1:00PM - 9:00PM: Thăm Viếng
Thứ Năm Ngày 23 Tháng 1 Năm 2020 - 9:00AM - 11:00AM: Lễ Tế Điện, Cầu Siêu
(theo nghi thức Cao Đài)
1:00PM - 9:00PM: Di Quan, Hạ Huyệt

Phân Ưu Đạo Hữu Lê Mạnh Hùng



ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Ngũ Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH



CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
8415 S. Breeze Dr. Houston TX 77071

PHÂN ƯU

Toàn thể tín đồ Cao Đài Hải Ngoại rất đau buồn khi nhận được tin Cậu của Hiền Tỷ Uyên Taphom (Thánh Thất Atlanta, Georgia)

Hiền Huỳnh Lê Mạnh Hùng

Sanh ngày 16/3/1961 (Tân Sửu) tại Gò Vấp, Việt Nam
Đã qui vị ngày 3 tháng 1 2020 (Âm lịch: 09-12 năm Kỷ Hợi) tại California-USA

Hưởng Dương 59 tuổi

Xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu cùng Các Đấng Thiêng Liêng hộ trì cho vong linh Hiền Huỳnh Lê Mạnh Hùng được siêu thăng tịnh độ và sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Thành kính phân ưu cùng Tang gia hiếu quyến.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thánh Thất Cao Đài Paris Pháp Quốc
Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
Thánh Thất Cao Đài New Orleans
Thánh Thất Cao Đài Kitchener-Canada



Ban Thể Đạo - Hải Ngoại
Ban Đại Diện Châu Âu
Hương Đạo Berlin Đức Quốc
Toàn Thể Tín Đồ Tổ Chức CĐHN

V. LIÊN LẠC (CONTACT INFO)

Quý vị thân hữu và đồng đạo có thể gửi bài viết, hay đăng tin đến Tập San Ban Thể Đạo - Hệ Thống HTĐ

1. HT Trịnh Ngọc Túy (Email: caodai.international@gmail.com OR tuy_nguyen66@yahoo.com- Phone: 713-302-1625)
2. HT Đào Duy Linh (Email: duy-linh.dao@caodai.international)
3. Website: <https://www.caodai.international/>
4. Facebook: <https://www.facebook.com/caodai.haingoai.98>
5. Email: caodai.international@gmail.com