

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Lục Niên

Tòa Thánh Tây Ninh



TẬP SAN BAN THỂ ĐẠO – SỐ 013

Mùng Một Tết Nguyên Đán Tân Sửu - Ngày 12 Tháng 2 Năm 2021





TẬP SAN - BẢN TIN BAN THỂ ĐẠO- SỐ 013

Mục Lục Tập San

I. CHƯƠNG I - CHÚC TẾT	
I.1 CAO ĐÀI HẢI NGOẠI CHÚC TẾT	3
II. CHƯƠNG II: Xuân Tân Sửu - 2021	
I.1 NGÀY XUÂN LÀ NGÀY PHỤC SINH CỦA VẠN VẬT.....	6
I.2 Thơ Xuân Tâm Linh	8
I.2 Thơ Thi Sĩ Ngày Nay.....	9
III. NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO	
III.1 ÁNH SÁNG VĂN MINH.....	11
III.2 The Appearance of a New Era (Những Dấu Hiệu của một Kỷ Nguyên Mới) English & Vietnamese.....	16
IV. PHÂN ƯU	
IV.1 PHÂN ƯU - Hiền Huynh PHẠM TRUNG ĐỨC	20
V. LIÊN LẠC (CONTACT INFO)	21



LỜI GIỚI THIỆU

Kính chào Quý Chức Sắc, Chức Việc, Quý Đồng Đạo, Quý Thân Hữu, Quý Bạn Đọc gần xa!

Năm mới xin chúc mọi người được nhiều hồng ân từ Đấng Tối Cao, vượt qua mọi thử thách, nở nụ cười với Đạo, mở tâm hồn với Đời, gửi yêu thương tới người, mở tấm lòng với vạn vật, mở cửa sổ tâm linh để ánh sáng tràn vào tâm hồn, để tinh thần Đại Đạo phát huy, để đàn em hành diện mình là người gốc Việt Nam... hành diện mình là con cháu hấp thụ Chủ Thuyết Đại Đồng, Chủ Thuyết Ánh Sáng cho Thế Giới tương lai -Thế Giới Đại Đồng..

Năm Cũ Bước Qua - Năm Mới Tiếp Đến, xin chúc tất cả người Việt Nam ở Hải Ngoại và trong nước - chúng ta - người Việt Nam, đặc biệt là những người được Ôn Trên cho đến Hải Ngoại, có nhiệm vụ gì, với mục đích gì, và chúng ta đã làm được gì cho chính mình, cho gia đình, cho nhân loại, và cho thế hệ tương lai...

Xin chúc tất cả được hạnh ngộ với ánh sáng tâm linh, tìm thấy hạnh phúc trong đời sống chính mình, mỗi phút sống là mỗi phút có giá trị của tính yêu thương, tính công bằng, tính tri giác, và tính dũng khí. Xin chúc tất cả được bình yên trong đại dịch Covid-19 và sau khi qua cơn đại dịch này, tâm hồn mỗi 1 người bước qua một tầng số mới tiến vào đỉnh cao của Văn Minh Cao Đài mà cũng sẽ là Văn Minh của Thời Đại - Văn Minh của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - mà nó sẽ và đang chuyển mình một cách thần tốc, mà ánh sáng tâm linh của mỗi cá nhân con người phải được chuẩn bị để cùng hòa nhập theo làn sóng thần tốc đó, mà không bị rơi rớt ra ngoài vòng xoáy của vũ trụ...

Là con cháu Cao Đài, nhân dịp Xuân đầu năm, chúng tôi rất hãnh diện mình là Con, Cháu Cao Đài, là Con Rồng Cháu Tiên, là người Việt Nam thông minh, chịu khó cần cù làm việc, là người Cao Đài được sự dẫn dắt của Đấng Chí Tôn từ từ đưa nền Đại Đạo vào tầm vóc quốc tế cho đến 700,000 năm sau.

Trong Tập San này Cao Đài Hải Ngoại gửi lời Chúc Tết nồng nhiệt nhất, chân thành nhất đến tất cả đồng đạo trong và ngoài nước với hồn thơ lai láng xin gửi tặng quý vị các bài thơ xuân, lời xuân yêu thương với Mùa Xuân là Mùa Phục Sinh của Vạn Vật. Gửi đến quý vị Thơ Xuân Tâm Linh, Thơ Thi Sĩ Ngày Nay. Về phần Nghị Luận Cùng Nhau Học Đạo, chúng tôi gửi quý vị bài viết Ánh Sáng Tâm Linh của Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Nương. Và sau cùng là phần thảo luận của Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy tại cuộc họp Tôn Giáo Thế Giới WARP Office thuộc miền Bắc và Nam mỹ với đề tài "The Appearance of a new Era" (Những Dấu Hiệu của Một Kỷ Nguyên Mới) tổ chức tại Los Angeles qua mạng Zoom meeting.

Tập San Ban Thế Đạo sẽ là tiếng nói của Cao Đài Hải Ngoại, mục đích là phục vụ truyền thông/truyền tin theo tôn chỉ Cao Đài và sẵn sàng đăng tải các bài viết của quý vị có cùng với mục đích cao cả đó. Tập San Ban Thế Đạo Hải Ngoại hàng tháng đăng tải trên web site <https://www.caodai.international/>. Mong quý vị thưởng thức các thông tin và chúc an lành!

Tập San Ban Thế Đạo Kính Bút!



CHƯƠNG I



(I.1)

**CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
ĐỒNG KÍNH CHÚC TẾT - XUÂN TÂN SỬU**



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 013

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Cứu Thập Lục Niên TÒA THÁNH TÂY NINH

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN TÂN SỬU 2021

Cao
Thượng
Chí Tôn
Đại Đạo
Hòa Bình
Dân Chủ
Mục

Đài Tiên
Sùng Bái
Tam Kỳ
Cộng
Hưởng Tự
Do Quyền



Cao Đài
Chuyển
Thế Vạn
Vật Hữu
Hình
Tùng
Thiên Đạo

Hải Ngoại
Hoàng
Dương
Ngũ Chi
Tam Giáo
Phục Linh
Tâm





TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 013

Xuân đến đượm tình bao ý thơ!
Niềm tin rực sáng bóng đêm mờ!
Bước chân Sư Phụ còn in dấu
Dẫn lối quần sinh vượt bến mơ!
Xuân kết nhân gian tình rạng rỡ,
Xuân hòa nhân loại đẹp duyên tơ!
Vườn Xuân tươi thắm muôn màu sắc,
Màu nhiệm Xuân Tâm đến chẳng ngờ!!
Ngọc Nương

Trong bầu không khí đón xuân vui nhộn, với tính mùa xuân tràn đầy hy vọng, với ánh sáng tâm linh ngập tràn trong vũ trụ, với ngọn gió xuân đầy tính trữ tình, với người dân Gốc Việt - Con Rồng Cháu Tiên - với ý chí Phù Đổng Thiên Vương bất khuất, bất phục ngoại bang xăm lãng lãnh thổ Tiên Rồng, chúng ta hãy cùng nhau đón xuân trong khối ánh sáng tuyệt vời đó, cùng nhau ngưỡng vọng tổ tiên, ngưỡng vọng Đấng Cha Trời, và cùng nhau cầu nguyện .

Hãy cùng cầu nguyện cho Đất Nước Việt Nam rạng ngời muôn thế kỷ

Hãy cầu nguyện cho những người con Gốc Việt, theo kịp và tiến xa trình độ văn minh, và trình độ Đạo Đức của con người Thế Kỷ 21.

Hãy cầu nguyện cho con người hiện đại và ngàn đời sau, sống trong tình yêu và hòa bình, mỗi phút sống huyền diệu là chứa đầy hạnh phúc và năng lượng để có thể viết lên những trang sách thật hay về những câu chuyện trong cuộc sống của chính mình và cho con cháu đời sau.

Hãy cầu nguyện cho Thế Giới được sự ban bố Hồng Ân của Đấng Thượng Đế thoát ra khỏi đại dịch Covid-19, và sẽ được tiến bộ vượt bậc trong đời sống tâm linh, và sẽ hiểu được rằng chỉ có tương thân tương ái hòa bình chung sống thì con người mới được cùng nhau sinh tồn, và sẽ nhận thức được rằng tất cả mỗi một người chúng ta trên quả địa cầu này đều có sự tương thân tương tác lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, vì tất cả đều cùng nằm chung trong mạng lưới sinh tồn của nhân loại trong hệ vũ trụ này.

Hãy cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng ta, mỗi người sẽ mang theo niềm cảm xúc sâu sắc nhất, mạnh mẽ nhất, và cao cả nhất, sẽ cảm thấy được sự hòa bình và hạnh phúc mà chính mình xứng đáng được hưởng và hãy tặng chính mình một nụ cười thật tươi, thật đẹp và thật chân tình.

**CAO ĐÀI HẢI NGOẠI ĐỒNG CẦU NGUYỆN
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ỒNG ĐẠI BỔ TÁT MA HA TÁT**



CHƯƠNG II

Xuân Tân Sửu - 2021



(II.1)

NGÀY XUÂN LÀ NGÀY PHỤC SINH CỦA VẠN VẬT

Tại Đền Thánh, đêm mùng 2 tháng giêng năm Mậu Tý (dl. 11-02-1948)

II.1 NGÀY XUÂN LÀ NGÀY PHỤC SINH CỦA VẠN VẬT

Bản Đạo không thể đi cùng mỗi nhà của toàn cả Chức Sắc Thiên Phong và mây em Nam Nữ đặng viếng thăm trong ba ngày xuân nhựt. Một mảnh thân muôn biến hóa ra cả muôn hình xác, nhưng không thể đặng.

Vậy thời Bản Đạo cũng để một đôi lời cho mấy em, mấy con Nam Nữ, mấy anh mấy chị có mặt đánh lễ tại đây biết rằng: Buổi nào tinh thần của Bản Đạo cũng ở bên cạnh mỗi người cả thầy.

Một điều mà Bản Đạo mơ ước hơn hết là ngày giờ nào thông dong, Bản Đạo được vui thú thanh nhàn, nay đi nhà này ở một ngày, một bữa, mai đi nhà kia ở một đôi lát. Ngày nào đến cảnh an nhàn mà Bản Đạo được đạt vọng dường ấy, thì tưởng rằng không còn hạnh phúc nào hơn nữa. Bản Đạo tưởng mảnh thân này có phương thể đồng sống chung với mây em trong cảnh gia đình ấm lạnh để cùng hiểu nhau những nỗi tân khổ sầu buồn thì Bản Đạo rất hữu hạnh mà được chia mấy mún cũng đặng, dầu cần hột muối hay ăn hột cơm roi với mây em, thì tưởng trọn kiếp sống của Bản Đạo không có cảnh vinh quang phú quý nào trên thế gian này đối đặng.



Cả thầy đến thăm Bản Đạo, mà Bản Đạo đi thăm lại không đặng, theo đạo pháp cho là thất lễ. Xin cả thầy nên biết cái cảnh ngộ và tha thứ dùm cho.

Ngày xuân nói đến tiếng xuân, miệng nói tiếng xuân là nói tiếng sống, vạn vật ngày xuân này là sống là ngày phục sinh. Qua mơ ước tâm hồn của cả thầy trong một năm già cõi, trong lúc xuân đến, cây cối nở lá nở bông, tốt tươi trở lại, tức nhiên là được phục sinh lại thì cả tâm hồn của chúng ta cũng phục sinh như thế.

Mấy em suy gẫm cái thân sanh của chúng ta là đồng sanh với vạn vật, mà vạn vật đã phục sinh thì thân hình của chúng sanh, của chúng ta, của cả thầy Nam, Nữ cũng đồng phục sinh lại. Tâm hồn của chúng ta trong một năm mờ mịt, khổ não, nhọc nhằn, trong cảnh tang thương trần thế, nay xuân về, mây em đến nhà Đại Từ Phụ, tức là Suối Vĩnh Sanh của tâm hồn mây em. Qua thành tâm cầu xin Đại Từ Phụ ban ơn cho mây em được phục sinh trong Thánh chất của Người.

Chắc chắn cả thầy đều được hạnh phúc hiển nhiên, đương thời hay là trong cảnh xương tàn cốt rũ vì đã được hồng ân của Chí Tôn ban cho về già, tức là dưới thế này sẽ được an nhàn cả tâm thần và hình thể. Mong sao cả thầy được mau phục sinh mới trong Thánh chất của Chí Tôn đó vậy.

(II.2)

Thơ Xuân Tâm Linh



Xuân Tâm Linh
(2020 - 2021)

Xuân này thanh lọc khắp Tây Đông
Giải thể qui tâm hương Đại Đồng
Thế giới điêu tàn trong dịch bệnh
Cuộc đời sinh tử lẽ hư không
Người ngay cố giữ lòng chân thật
Kẻ ác đương đầu với bão giông
Bài học nhân sanh cần thức tỉnh:
"Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên vong"
Ngọc Nương

(II.3)

Thơ Thi Sĩ Ngày Nay





Thi Sĩ Ngày Nay

Là thi sĩ cũng đùa reo với gió
Vui bên trăng và tha thiết với nàng Xuân
Nhưng chẳng phải lòng vui hưởng cá nhân
Mà tâm hồn hòa cảm cùng vạn vật
Thi nhân ôm một khối tình chất ngất
Phủ bầu trời và lan cả không gian
Len thâm sâu và vương vấn ngút ngàn
Tâm vô ngại như vàng trắng sáng chói
Làm đuốc linh cho muôn người lạc lối
An ủi vỗ về bao kẻ khổ đau
Mang linh đơn cho thiên hạ giải sầu
Gần gũi hết muôn loài muôn vật
Là thi sĩ là con người dũng cảm
Ngòi bút thiêng vạch lối cứu muôn loài
Gương hy sinh vì nghĩa thế nhân soi
Đường gai góc cũng san bằng vươn tới
Thi nhân tinh thần luôn đổi mới
Kịp theo dòng tiến hóa của Đất Trời
Gửi tâm hồn đi khắp muôn nơi
Hòa vũ trụ gắn mình chung vũ trụ

Ngọc Nương



CHƯƠNG III

NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO



III.1

ÁNH SÁNG VĂN MINH

(Universal Civilization)



III. 1 Ánh Sáng Văn Minh

Thế giới loài người đang lần bước trong Ánh Sáng Văn Minh. Chúng tôi không nói loài người đang ở đỉnh cao của văn minh, mặc dù với những sáng chế khoa học điện tử tối tân gần như " xuất quỷ nhập thần", mà chỉ nói đang lần bước vì thực sự loài người chỉ mới đi một phần đường của văn minh.

Ý nghĩa trọn vẹn của văn minh bao gồm văn minh vật chất và văn minh tinh thần:

Khoa học trần gian vòng vũ trụ
Vô vi huyền bí mở chân trời
Ngày nào hiệp nhất đôi làn sóng
Tận thức văn minh thực đến nơi.

Ngọc Nường

Chúng tôi nhận thấy sách lược Thượng Đế áp dụng trong nền Đại Đạo Kỳ Ba " Mở Thế Pháp rồi mới đến Bí Pháp" cũng là sách lược áp dụng cho toàn nhân loại., có nghĩa là trong toàn thế giới cũng đi theo quy trình xây dựng lâu đài " VẬT CHẤT" rồi mới đến bí pháp " TINH THẦN" (hiểu theo quy luật tương đối Âm Dương nên trong Thế vẫn có Bí, trong Bí vẫn có Thế). Khi khoa học vật chất phát triển đến đỉnh cao. Nhân loại bắt đầu chuyển sang sự tiến hóa về tâm linh(spiritual evolution)

Viễn tượng văn minh đã thấy rồi
Hữu Vô lần lượt tiến song đôi
Lâu đài " VẬT CHẤT" cho xây trước
Bí Pháp " TINH THẦN" tiếp nối thôi.

Ngọc Nường

Một điều vi diệu không thể tưởng là cả hai nền văn minh VẬT CHẤT và TINH THẦN đều lấy Tâm làm then chốt, nên đặc biệt thời kỳ này thực hiện quy nguyên, hay quy về gốc Thượng Đế tức là quy Tâm, sẽ mở đường vinh quang cho cả thế giới.

Tinh thần đạo đức Tâm vi chủ
Khoa học hạch TÂM lõi phát minh
Phổ độ Tam Kỳ qui đạo gốc
Mở đường thế giới ánh quang vinh.

Ngọc Nường

Hạch Tâm nguyên tử phải chăng là nguyên động lực đã đưa nhân loại đến những phát minh vượt mức về khoa học, xây dựng đời sống Vật Chất với đầy đủ phương tiện máy móc tân kỳ, khám phá hành tinh, bay vòng vũ trụ v.v... Bên cạnh lại là cuộc tranh bá đồ vương thiết lập hệ thống phòng thủ không gian, cạnh tranh sáng chế vũ khí nguyên tử tối tân càng ngày càng có tác dụng sát hại hoặc hủy diệt cao độ làm le đưa nhân loại vào cuộc Đại Chiến nguyên tử tàn khốc. Đạo Vàng khai mở đáp ứng kịp thời, dùng huyền vi Đạo pháp chuyển Tâm nhân loại, cứu vớt khỏi ách nạn



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 013

chiến tranh mở kỷ nguyên hòa bình tương lai rạng ngời ánh Đạo. Đại chiến vũ khí nguyên tử và chiến tranh ý thức hệ được giải trừ một cách bất ngờ (1990-1991). Cuộc di chuyển biến của thế giới sau 1975 thật sự đã chứng minh điều đó.

Nhân sinh chìm đắm tranh hùng bá
Phòng thủ không gian bủa ngợp trời
Khoa học văn minh cao chất ngất
Tinh thần đạo đức lá vàng rơi!
Đạo Tâm chuyển tịch quy về cội
Mở lối thênh thang ánh Đạo ngời.

Ngọc Nương

Tiến bộ khoa học đưa con người đi lên đến đỉnh cao VẬT CHẤT nhưng lại trở trêu cũng từ đỉnh cao đó đang lêu khêu lơ lửng sắp rơi vào vực thẳm của sự hủy diệt. Hình ảnh của sự hủy diệt này lại là nguyên động lực chuyển hóa con người phải tự soát xét quay về tâm linh, quay về với sự tỉnh thức kịp lúc dừng chân để khỏi rơi vào hố sâu vực thẳm của Đại Chiến Thế Giới. Nếu con người không quay đầu hướng thiện, không biết quay về với Thượng Đế hay Thiên Chúa, nếu chỉ đơn độc với đà phát triển của nền văn minh khoa học, thử hỏi tương lai nhân loại sẽ đi về đâu? Có phải chăng con người cứ chìm đắm trong vô minh, sống đời sống "mạnh được yếu thua", điên cuồng chém giết sát hại lẫn nhau, gây đau thương tang tóc cho gia đình, xã hội thậm chí đi đến hủy diệt nhân loại và tàn phá mọi công trình!

Sự tỉnh thức hay Tâm linh khai mở là chiếc đũa thần hóa giải chiến tranh, tội ác, xây dựng thế giới HÒA BÌNH ĐẠI ĐỒNG THÁNH ĐỨC. Pháp Tâm chính là Tịnh Bình Bửu Pháp chan rưới giọt nước lành dương vô vi mâu nhiệm, phát ra từ trường thanh điển trong không gian vô tận thanh hóa càn khôn vũ trụ, cải hóa con người và vạn vật.

Như trên đã nói, Kỳ ba Thượng Đế chuyển cơ Qui Nguyên tức qui về gốc Đạo. Gốc của Đạo là TÂM nên qui Nguyên cũng có nghĩa là qui TÂM. Đồng loạt với cơ chuyển của càn khôn vũ trụ Qui Tâm là diệu pháp thực hiện cơ Qui Nhất đưa nhân loại trên toàn quả địa cầu vào chung căn nhà vũ trụ sống đời sống HÒA BÌNH AN LẠC.

Nhìn vào thực tại của cuối thế kỷ 20, những biến chuyển rầm rập trên khắp thế giới về vô vi cũng như về mặt hữu hình đánh dấu một phần nào sự tỉnh thức của nhân loại, cũng nói lên sự vận chuyển ráo riết của càn khôn đầy mạnh cuộc Huy Động Tâm Linh. Thế giới biến chuyển lớn cùng với ý thức hệ Cộng Sản bị sụp đổ (1985-1991), và chiến tranh lạnh kết thúc (1989-1990). Nhiều hiện tượng huyền diệu xảy ra khắp thế giới đánh thức lương tâm nhân loại, kêu gọi hãy quay về với Thiên Chúa hay Thượng Đế, không phân biệt màu da sắc tóc, tôn giáo hoặc ý thức hệ. Hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Yugoslavia Nam Tư (1981 và kéo dài nhiều năm). Hiện tượng Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân xuất hiện giảng chân lý Đạo Tâm và



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 013

điều động hành pháp KHAI TÂM (1981-1983) tại đỉnh Linh Sơn Thánh Địa Tây Ninh, miền Nam Việt Nam. Hiện tượng Mẹ Quan Thế Âm hiện ra cứu vớt người vượt biển (xảy ra sau 1975). Hiện tượng Mẹ Quan Âm hiện ra trên vòm trời California Mỹ quốc trong ngày lễ Vu Lan Khánh Thành Quan Âm Tự 1997 (hiện tượng này dù thực hư ra sao cũng đã xảy ra biểu hiện sự xuất hiện của Mẹ trước mắt và trong lòng mọi người).

Hiện tượng Đức Giáo Hoàng đương kim John Paul II công bố: Thiên Đàng, Hỏa ngục tại Tâm”... là một biến chuyển vô cùng trọng đại. có tính cách cách mạng trong tín điều hoặc giáo lý cơ bản của Thiên Chúa Giáo.

Ngày 21/7/1999, trước 7 ngàn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đổ về Vatican, đông kín hội trường, lắng nghe tiếng nói của Người Cha chung, Đức Giáo Hoàng công bố tân giáo lý, tân tín điều: “Trong toàn bộ vấn đề của cứu độ, chúng ta biết rằng Thiên Đường hay nguồn hạnh phúc, trong đó chúng ta sẽ tìm thấy chính chúng ta, nó không phải là một nơi chốn trừu tượng hay cụ thể trên các tầng mây, nhưng nó là mối hiệp thông sống động và riêng tư giữa con người và Thiên Chúa Ba Ngôi”.

Ngày 28/7/1999, trước 8 ngàn khách hành hương Ngài công bố tiếp theo về Hỏa Ngục. Ngài nêu lên đại tiền đề “Thiên Chúa không kết án và trừng phạt ai” và Ngài diễn giảng: “Hỏa ngục cũng không phải là một nơi chốn vật lý”, một khoảng không gian trong vũ trụ, Ngài định nghĩa: “Hỏa ngục là hậu quả của tội và con người tự đặt mình vào tình trạng chia lìa, cách biệt với Thiên Chúa”. Con người đánh mất Thiên Chúa trong Tâm. Tiếp theo Ngài kêu gọi: “Những hình ảnh về Hỏa Ngục được trình bày trong Thánh Kinh cho chúng ta biết, phải được diễn giảng lại cho đúng với tâm thức của thời đại”.

Ngày 4/8/1999, Ngài nói về luyện ngục...

Tóm lại cả ba thực tại tối hậu của con người là Thiên Đường, Hỏa Ngục và Luyện Ngục, Đức Giáo Hoàng công bố “không phải là một nơi chốn không gian vật lý ngoài con người nhưng Thiên Đường, Hỏa Ngục và Luyện Ngục, cả ba nằm ở bên trong con người, **“Tai Tâm”**

Đức Giáo Hoàng đã bỏ phương Tây đi về phương Đông, tìm đến “Tâm Đạo”, hay nói khác, tìm đến cái “Tâm của Phương Đông” và nhờ cái TÂM này Ngài cứu chữa được cuộc khủng hoảng thần học tại phương Tây đầu thiên niên kỷ III. Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã đang có dấu hiệu chuyển biến trong cơn khủng hoảng thần học giáo lý này. Đây chính là “ngã ba đường” mà Đức Chí Tôn muốn nói đến, cũng là thời điểm Càn Khôn vận hành cơ “Giải Thể” chuyển “Qui Tâm, từ Thế Pháp chuyển sang Bí Pháp, cũng là thời kỳ chuyển từ Tôn Giáo sang Đại Đạo, ứng nghiệm lời dạy của Đức Chí Tôn:

“Năm bảy năm sau nên nghiệp lớn,
Đến chùng ấy Đạo khá lo lường”



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 013

Năm bảy (57) niên sau nhằm vào 1982, cuộc Hành Pháp khai tâm chuyển Tịch Đạo và bức tâm thư của Ngài Cố Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa công bố chuyển Tịch Đạo. Niên bảy năm (75) sau ứng vào năm 2000, thế giới cả Đời lẫn Đạo, quả thực chuyển mạnh về Tâm linh : “Thiên Đường tại Tâm”, “Đạo tại Tâm”, “Tâm Đạo” là đước sáng thiên lương cứu rỗi nhân loại. Rõ ràng 57 niên sau tức 1982 (1925+ 57) và niên 75 sau tức 2000 (1925 + 75) là những mấu chốt thời gian đánh dấu sự phát triển quan trọng đặc biệt về “TÂM ĐẠO”.hay nói đúng hơn là những thời điểm triển khai và hồng dương ĐẠI ĐẠO hay TÂM ĐẠO.

Nhận thức này chứng minh Cơ Qui Nguyên của nền Đại Đạo phù hợp với cuộc Huy Động Tâm Linh của Đại Vũ Trụ xảy ra vào cuối thế kỷ 20 từ sau 1975, nghĩa là vào khoảng 25 năm cuối của thế kỷ.

Theo sự nghiên cứu của các nhà khoa học vũ trụ mỗi chu kỳ 100 năm, cứ khoảng 25 năm của cuối chu kỳ thường có những biến chuyển lớn xảy ra gây ảnh hưởng cho chu kỳ hay thế kỷ kế tiếp. Năm 1875, vào 25 năm cuối thế kỷ 19, đánh dấu một bước tiến quan trọng, đó là sự phát triển khoa học văn minh cơ giới cùng thuyết tiến hóa của Darwin mở màn cho thế kỷ 20 với sự phát triển cực thịnh của thuyết DUY VẬT và khoa học vật chất đến đỉnh cao. Từ sau 1975, vào 25 năm cuối thế kỷ 20, Đạo Tâm phát triển và được phổ biến sâu rộng để thúc đẩy sự tiến hóa tâm linh, phong trào Duy Vật sụp đổ, hiện tượng nghiên cứu các giáo lý bí truyền bắt đầu. Điều chúng tôi muốn nói là khi khoa học tiến bộ đến đỉnh cao thì " vô vi huyền bí mở chân trời", Đây là quy trình tất yếu đúng theo sách lược của Thượng Đế đã thông truyền và áp dụng trong kỳ Hạ ngươn. Bánh xe tiến hóa không ngừng đưa nhân loại đến Ánh Sáng Văn Minh chói chang rực rỡ.

Với cái nhìn xuyên suốt về tâm linh, sự " Giải Thể" của nền Đại Đạo tương ứng với thời kỳ " Hủy Thể" của thế giới hiện nay là điều kiện tất yếu của quy luật tự nhiên để ánh sáng TÂM linh trong mỗi con người được khai mở.

Nói cụ thể hơn, thời kỳ này là thời kỳ " Hủy Thể", thời kỳ của trái và hạt đang bị ung thối để chuẩn bị cho mầm " dương" ló dạng. Mầm “dương” đó chính là Ánh Sáng Tâm Linh khai hoát sự tỉnh thức của nhân loại mở màn cho thời kỳ văn minh tinh thần rực rỡ kết hợp với nền văn minh vật chất hiện đại xây dựng cuộc sống thiên đàng tại thế. Đó mới là văn minh thật sự của nhân loại.

Lấp lánh Càn khôn ánh Đạo Vàng
Diệu huyền bủa khắp cõi trần gian
Văn minh Âu Á từ nay hiệp
Vũ trụ hòa tươi một khúc đàn.

Ngọc Nương - Trung Tâm Nghiên Cứu & Phát Huy Đại Đạo



NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO



(III.2)

The Appearance of a New Era **Những Dấu Hiệu của Một Kỷ Nguyên Mới**



Los Angeles WARP Office Discussion – Jan 23rd, 2021



III.2.A The Appearance of a New Era

1. What does your religious scriptures say about the appearance of a new era?

The official name of the Cao Đài Religion is “ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỒ ĐỘ”, which is translated and signified as The Great Way of The Third Salvation and Amnesty Era.

The Cao Đài Religion characterized thousand years of world religious history into 3 Eras:

- The First Salvation Era: also called the First Revelation Period which was about 4,300 years before BCE. During this period, mankind was still not civilized and under-developed. God revealed to inspire and select religious leaders in different parts of the world to teach mankind different ways to survive, to live morally, to learn about civilization, and to develop societies. Those are ancient religions that their teachings still prevail today such as Judaism (Moses), Hinduism (Đức Nhiên Đăng cổ Phật), Fu-His (Đức Phục Hy Thánh Đế) and more.
- The Second Salvation Era: also called the Second Revelation Period, which was started around AD. In this period, mankind established the earliest forms of society, culture, and nationalism, God inspired to create Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, and more... to bring chaos to order, and teach human different concepts of cultures, societies, civilization, school of thoughts, and different angles of the Truth.
- The Third Salvation Era: also called the Third Revelation Period, it is the 20th century and thereafter. When mankind started to recognize the concept of democracy, globalization, worldwide communication, shared cultures, wisdoms, and societies, most religions found in this era call for religious unification, acceptance, and tolerance. Cao Đài announces and emphasizes that all true religious traditions are from the same origin: that is from GOD.

2. What does your religious scriptures say about why a new era is needed?

The Cao Đài scripture written in Vietnamese explained the Why, Why the Third Salvation Era is needed and may be translated as below:

Holy Scripture (April 8, 1926, P. 13) – words revealed from God

“TAM KỶ PHỒ ĐỘ is the Third Salvation Era.

Why it is called PHỒ ĐỘ? What does “PHỒ ĐỘ” mean? PHỒ means promulgate. ĐỘ means Salvation for mankind. Mankind refer here is all human beings on Earth and not just one group of people or one ethnicity like you might confusingly cognitively think.

What have to be done to promulgate the salvation for mankind? I ask?



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 013

My teachings, The Pearl of Edification will be revealed, and must no longer be a secret...”

Holy Scripture (May 30 , 1926, P. 18) – words revealed from God

“I tell you this: during the Third Salvation Era, if you do not try to self-cultivate, there will be no hope for eternity...”

Basically, the scripture says, this is a Great Amnesty Era, when there are tremendous opportunities for learning, advancing, and enlightening. We shouldn't miss this chance!

3. Who are those able to live in this new era?

All human beings will have a chance to live in this era. The scripture says it will last for more than **700,000** years. This era is a big stepping stone for us to a higher yet all-encompassing path to unite with God.

Vietnamese:

III.2.B Những Dấu Hiệu của một Kỷ Nguyên Mới

1. Kinh Sách hay Thánh Ngôn Hiệp Tuyên có đề cập gì đến sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới?

Tôn Giáo Cao Đài có Danh Xung chính thức là "ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ"

Cao Đài chia đặc tính của mấy ngàn năm lịch sử thế giới phân vào 3 Kỷ Nguyên:

Kỷ Nguyên Thứ I: Thời kỳ này vào 4,300 năm trước Công Nguyên. Trong thời kỳ này, con người còn chưa phát triển, thời "ăn lông ở lỗ". Đức Chí Tôn chọn một số vị xuống Thế Gian dạy Đạo thành lập các tôn giáo trên các vùng khác nhau trên trái đất dạy con người làm sao có thể sinh tồn, sống có đạo đức, dạy về nhân sinh quan, về xã hội, và cộng đồng. Đó là những Tôn Giáo thời Cổ Đại như là Do Thái Giáo (Moses), Phật Giáo Cổ Đại (Đức Nhiên Đăng Cổ Phật), Đức Phục Hy Thánh Đế, và nhiều Tôn Giáo khác.

Kỷ Nguyên Thứ II: đây là kỷ nguyên vào khoảng Công Nguyên. Trong thời kỳ này, con người bắt đầu nhận thức được khái niệm về xã hội, phong tục tập quán, và bắt đầu nhận thức được về tính dân tộc. Trong thời kỳ này Đức Chí Tôn dạy Đạo qua các sự thành lập của Phật Giáo, Lão Giáo, Khổng Giáo, Thánh Giáo, Hồi Giáo... để đưa trật tự vào xã hội và dạy con người nhận thức sâu hơn về các khái niệm về truyền thống xã hội, đưa nền văn minh



khai hóa vào xã hội loài người, lập ra các trường phái triết học, xã hội học, và dạy những góc cạnh khác nhau của chân lý.

Kỷ Nguyên Thứ III: Đây là kỷ nguyên của con người thời đại, có thể từ Thế Kỷ 20 và sau đó. Đây là kỷ nguyên của sự toàn cầu hoá và dân chủ hóa. Khi con người nhận thức được khái niệm về nền dân chủ, về sự toàn cầu hóa, về sự thông tin toàn cầu, về sự trao đổi các truyền thống và các phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau, hầu hết các tôn giáo thành lập trong các thời kỳ này đều kêu gọi cho sự cảm thông, sự chấp nhận lẫn nhau, và sự tôn trọng giữa các tôn giáo. Cao Đài tuyên ngôn rằng tất cả các tôn giáo chân chính trên thế giới đều do từ một gốc mà ra, đó chính là Đấng Thượng Đế.

2. Kinh Sách hay Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có đề cập gì đến vấn đề tại sao thế giới có xuất hiện của một kỷ nguyên mới?

TAM KỶ PHỔ ĐỘ là Nguơn Thứ Ba của Phổ Độ

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (8 Tháng 4 Năm 1926, Trang 13) có dạy về Kỷ Nguyên mới
"TAM KỶ PHỔ ĐỘ là gì? Là phổ độ lần thứ 3

Sau gọi là phổ độ? Phổ độ nghĩa là gì?

Phổ là bày ra. Độ là cứu chúng sanh. Muốn trọn hai chữ Phổ Độ phải làm thế nào? Chúng sanh là gì? Chúng sanh là cả toàn nhân loại, chứ không phải là lựa chọn một phần người như ý phàm các con tính rồi. Muốn trọn hai chữ Phổ Độ phải làm thế nào? Thầy hỏi?

Phải bày bửu pháp chứ không giấu nữa..."

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (30 Tháng 5 Năm 1926, Trang 18)

"Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam Kỳ Phổ Độ này mà không tu, thì không còn trông mong siêu rỗi..."

3. Theo kinh sách hay theo suy nghĩ của anh thì những ai có thể tồn tại, và được sống trong kỷ nguyên mới này?

Theo Cao Đài, tất cả con người đều có cơ hội đầu thai sống trong kỷ nguyên Thứ III, và đó cũng là thời kỳ Đại Ân Xá. Thời kỳ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ sẽ tồn tại **700,000** năm. Và thời kỳ này là thời kỳ mà con người có thể nhảy lên một nấc thang lớn để lên tầng số cao hơn, đi đến con đường trở về nguồn, trở về với Thượng Đế.

HT Ngọc Túy



IV. PHÂN ƯU

IV.1 PHÂN ƯU - Hiền Huynh PHẠM TRUNG ĐỨC



ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ
(Cứu Thập Lục Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH



CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
8415 S. Breeze Dr. Houston TX 77071

PHÂN ƯU

Toàn thể tín đồ Cao Đài Hải Ngoại rất đau buồn khi nhận được tin

Hiền Huynh
PHẠM TRUNG ĐỨC

Vừa qui vị vào ngày 27 tháng 11 năm Canh Tý (DL: 10-1-2021) tại Houston Texas - Hoa Kỳ

Hương Dương 55 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Tang gia hiếu quyến.

Xin cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MÁU và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân Chơn linh Cố Hiền Huynh PHẠM TRUNG ĐỨC sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Cao Đài Hải Ngoại

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thành Thất Cao Đài Kitchener Canada
Thành Thất Cao Đài Paris Pháp Quốc
Thành Thất Cao Đài Houston Texas
Thành Thất Cao Đài New Orleans
Thành Thất Cao Đài Boston



Ban Thể Đạo - Cao Đài Hải Ngoại
Văn Phòng Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu
Hương Đạo Berlin Đức Quốc
Toàn Thể Tín Đồ trong Cao Đài Hải Ngoại



TẬP SAN - BẢN TIN BAN THỂ ĐẠO- SỐ 013

V. LIÊN LẠC (CONTACT INFO)

Quý vị thân hữu và đồng đạo có thể gửi bài viết, hay đăng tin đến Tập San Ban Thể Đạo - Hệ Thống HTĐ

1. HT Trịnh Ngọc Túy (Email: caodai.international@gmail.com OR tuy_nguyen66@yahoo.com- Phone: 713-302-1625)
2. HT Đào Duy Linh (Email: duy-linh.dao@caodai.international)
3. Website: <https://www.caodai.international/>
4. Facebook: <https://www.facebook.com/caodai.haingoi.98>
5. Email: caodai.international@gmail.com