



BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông Tin - Phổ truyền Giáo Lý Đạo Cao Đài

Ban Biên Tập: Trong số này chúng tôi xin đăng tải những bài Thánh Ngôn trong tháng 1 năm 1927 trong “Thánh Ngôn Hiệp Tuyển” Quyền Nhứt đã được Hội Thánh ấn tống năm 1972. Chúng tôi xin kính gởi đến quý Huynh Tỷ Đệ Muội nhân dịp Tháng Đầu Tiên năm 2021.
Trân trọng

8-1-27 : Thánh giáo dạy khá đem hết trí lực thi thố chớ sụt sè.

Cầu kho, le 8 Janvier 1927

THẦY, Các con.

Thầy vui thấy như sanh biết hối ngộ, chẳng quản dậm dài, đến hội hiệp nhau mà để bước vào đường đạo đức.

Các con phải biết hễ là người thì phải biết Đạo; không biết Đạo không phải là người. Cái chánh cái tà rồi đây sẽ phân biệt nhau. Nếu các con còn để một vài điểm mơ hồ trong dạ thì làm sao chóng đến nơi, đến chốn đặng?

Các con phải đồng tâm hiệp lực nhau, bỏ hết các điều tệ theo thường tình, thì mới dễ thành Đạo. Vậy Thầy khuyên các con đưa nào có trí lực bao nhiêu khá đem ra mà thi thố, chớ dừng sụt sè theo thói nữ nhi, vậy cũng ủng cái điểm linh quang của Thầy ban cho các con lắm.

Các con hiểu à

* * *

10-1-1927 : Thánh giáo dạy phận sự muốn được hoàn toàn cần phải bền chí khổ tâm v.v...

Cholon, le 10-1-1927

**NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI
GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG**

Chư Môn đệ và chư Nhu nghe:

Chim về cội nước tách nguồn, từ xưa kiếp con người giữa thế, chẳng qua là khách đi đường; phận sự muốn cho hoàn toàn, cần phải có bền chí và khổ tâm; có bền chí mới đạt đặng phẩm vị thanh cao; có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh; lằng xằng xạ xạ mùi chung đỉnh, vẻ cân đai, rớt cuộc cũng chẳng khác chi một giấc huỳnh lương mộng; mỗi bậc phẩm đều đặng một vai tuồng của Đấng cầm quyền thế giái ban cho; dầu thanh cao dầu hèn hạ cũng phải gắng làm cho rồi trách nhiệm, hầu buổi chung cuộc, hồn lìa cõi trần, đặng đến nơi khởi hành mà phục hồi công cán; ai giữ trọn bực phẩm, thì đặng Tòa nghiêm cảnh tương công chiết tội, để vào địa vị cao hơn chốn địa cầu 68 này; ai chẳng vẹn trách nhiệm nhưn sanh, phải bị đọa vào nơi u minh địa, để trả cho xong tội tình căn quả cho đến lúc trở về nẻo chánh đường ngay mà phục hồi ngôi cũ; bằng chẳng biết sửa mình thì luật Thiên Điều chồng chập, khổ A Tỳ phải vương muôn muôn đời đời mà đền tội ác. Bậc nhưn sanh vì đó mà phải chịu thiên niên chìm đắm vào số luân hồi; vay trả, trả vay, căn quả chẳng bao giờ tiêu đặng. Các bậc Thần, Thánh, nếu chẳng biết mối Đạo là phương châm tìm nguồn trong rửa bợn tục, thì biển trần khổ này cũng khó mong thoát đặng.

Trời Nam nay đặng một yển sáng của Đấng Đại Từ Đại Bi dẫn khách trần bước lần ra con đường hắc ám, để tránh khỏi bến mê; dụng nâu sông thế cân đai, mượn khổ tâm thay chung đỉnh, lấy hạnh đức làm nấc thang bước lên tột lừng trời, vệt ngút mây xanh, trông vào cảnh thiên nhiên, biết rõ cơ mầu nhiệm mà làm khách u nhàn thanh nhã, núi thẳm, rừng xanh. Phải hết muôn sự ở cõi trần vô vị này, ấy là một sự khó thi hành của khách phàm tục, mấy ai nong nã tìm đến cảnh thiêng liêng, mà nhiều kẻ lại tìm vào vực thẳm.

Đạo Trời qua bến tục, đường Thánh dẫn khách trần; nếu chẳng biết thế thời, giọt nước ngành dương hết chờ khi rưới khổ đặng.

* * *

16-1-1927 : Thánh giáo dạy dâng và tiếp Tân Luật.

16-1-1927 (13-12 Bính Dần) - (Tây Ninh)

THÁI BẠCH

Lão khen chư Đạo hữu.... Đại hỉ.... Đại hỉ.

Thượng Tương Thanh, coi Lão hành sự mà bắt chước.

Mời Chưởng pháp phái Nho.

Thơ, chư Hiền hữu bình thân.

Đứng dậy phân hai hàng.

Chưởng Pháp, Đầu Sư tọa vị. Phối sư Tam phái tới trước. Thái Thơ Thanh phải ôm bộ chú giải các luật, Tân Luật của các Hiền hữu đến đứng cho ba vị Đầu Sư, ba vị Đầu Sư đồng đứng dậy bái và tiếp Luật một lượt, thế nào sáu bàn tay đều có trong sáu bộ Luật, ngay giữa, dạy cả ba tiếp đứng lên; Chưởng Pháp cũng phải bái mà tiếp một lượt, đội đứng lên đại diện, dạy vô đưa lên chí trán. Nghe dạy: Lão giao Luật này cho nhị vị Chưởng pháp xem xét lại nữa, trong một

tháng phải rồi và giao lại cho Hộ Pháp cầu Lão sửa Luật. Phải làm một phòng thanh tịnh mà giả làm Hiệp Thiên Đài. Thập nhị Thời Quân phải có mặt, Thượng Sanh, Thượng phẩm phải có mặt.

Phải tái cầu nghe dạy:

Nhị vị Chưởng Pháp đem Luật để ngay tượng Lão một đêm nay.

Dương phải đội Hiệp Chưởng như Luật, đắp khâu như Luật.

Nương phải sắm Thiên phục như Thơ vậy nghe.

Đem Luật để lên rồi xuống tọa vị, lên điện để xuống.

Chư Thiên phong đồng lạy Thầy.

TÁI CẦU

THÁI BẠCH

Thiên Điều mâu nhiệm của Đạo còn thiếu sót lắm.

Cười...

Nhưng điều ấy chư Hiền hữu biết đâu mà lập cho đặng.

Hại thay! Nếu chẳng có cơ mâu nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành Luật, nếu chẳng thành Luật, thế nào thành Đạo?

Cười.....

Lão tâu cùng Đại Từ, Đại Bi, xin thêm vào Luật những điều bí mật yếu trọng ấy; vậy chư Hiền hữu cũng phải cầu khẩn với Lão, nội hạ tuần tháng này thì khởi nguyện; dặn các Thánh Thất, các Đạo hữu phải để lòng thành khẩn; hiệp sức làm một với Lão mà nài xin Thánh Luật, nghe à. Hễ Đạo trọng thì tức nhiên chư Hiền hữu trọng, vậy thì chư Hiền hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn người đời. Từ đây Lão hằng gìn giữ cho chư Hiền hữu hơn nữa; nếu Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân minh, là có ý muốn giá trị của chư Hiền hữu thêm cao trọng nữa; vậy Lão xin đừng để dạ phiến hà nghe.

* * *

17-1-1927: Thánh giáo dạy rằng Thầy đến lập Đạo thì phải vì đạo đức mà đạt đến phẩm vị cao thượng.

17-1-1927 (Bính Dần)

THẦY, Các con

Thượng Trung Nhật, con là anh phải dạy lại các em một lần này là chót, Thầy vẫn đã thường nói rằng: Thầy đến lập cho các con một nền Chơn Đạo, tức là mỗi sự chi đối trá là chẳng phải của Thầy. Thầy đến là chủ ý để dạy cả nhơn sanh đặng hòa bình, chớ chẳng phải đến đặng đục thêm nghịch lẫn nhau. Thầy lại thường nói rằng sự sang trọng vinh hiển của các con, chẳng phải nơi thế giới này. Thầy lại đến lập trong nước các con, một nền chánh Đạo đủ tư cách độ rồi chúng sanh. Các con và cả dân tộc các con, vì nơi Đạo mà đoạt đến phẩm vị cao thượng; cái phẩm vị ấy do nơi đâu mà có? Là bởi đạo đức của các con, đạo đức thẳng hung bạo là thường tình; các con hằng thấy sự đời thường vậy. Thầy là đấng Chí Tôn cầm quyền thưởng phạt, há lại không

quyền hành mà làm mọi việc một mình Thầy đặng sao, lại phải cạy tay phàm, chẳng qua là đạo đức thiếu kém của các con đó, nó làm cho các con bị phạt. Từ đây phải tin tưởng một Thầy và nghe lời Thầy dạy: giữ đạo đức cho bền, còn ngoại trừ sự chi nghịch với Nhơn đạo thì là mưu chước tà quái.

Thầy ban ơn cho các con.

* * *

18-1-1927: Thánh giáo dạy giới tửu.

Tây Ninh, 18-1-1927 (Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Các con, chư chúng sanh; bình thân chư Thiên phong, còn các chúng sanh ngời... Các con nghe:

Vì sao mà phải giới tửu?

Thầy đã dạy rằng: Thân thể con người là một khối chơn linh cấu kết lại; những chơn linh ấy là đều hằng sống; phải hiểu rằng ngũ tạng lục phủ cũng là khối sanh vật mà thành ra, nhưng mà phận sự chúng nó làm, hiểu biết hay là không hiểu biết, đều do nơi lệnh Thầy đã phán dạy. Trước Thầy nói vì cơ nào rượu làm hại cho thân thể con người về phần xác.

Hình chất con người vẫn là thú, phải ăn uống mới nuôi sự sống, như rượu uống vào tỳ vị nó chạy vào ngũ tạng lục phủ đủ hết, thì trái tim con người chẳng khác nào như cái máy chánh để trữ sự sống, cũng phải bị nó thâm nhập vào làm cho sự lao động quá chừng đổi thiên nhiên đã định, thôi thúc huyết mạch phải vận động một cách vô chừng mà làm cho sanh khí nơi phổi chẳng đủ ngày giờ nhuận huyết tinh sạch cho được. Trước huyết ấy thối lại cùng trong thân thể, để vật chất ô trược vào trong sanh vật. Mỗi khối ấy ăn nhấm phải bịnh, một ngày thêm một chút, hết cường tráng, cốt chỉ lần lần phải chết thì thân thể các con phải chết theo. Nhiều kẻ bị chết nửa thân, vì rượu nên ra đến đổi!

– Thầy dạy về hại của phần hồn các con. Thầy nói cái Chơn Thần là Nhị xác thân các con, là khí chất (le sferme évaporé) nó bao bọc thân thể các con như khuôn bọc vậy, nơi trung tim của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là mở ác, gọi tiếng chữ là Vi Hộ; nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng mà gìn giữ chơn linh các con khi luyện thánh đạo, đặng hiệp một với Khí, rồi Khí mới thấu đến Chơn Thần hiệp một mà siêu phàm nhập Thánh, thì óc là nguồn cội của Khí mà óc cũng bị huyết mạch vận động vô chừng làm cho đến đổi tán loạn đi thì Chơn Thần thế nào đặng an tịnh mà điều khiển; thân thể phải ra ngây dại, trở lại chất thú hình; mất phẩm nhưn loại rồi, còn mong chi đặng phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật. Lại nữa, buổi loạn thần ấy để cửa trống cho tà mị xung đột vào, giục các con làm việc tội tình mà phải phận luân hồi muôn kiếp.

Vậy Thầy cấm các con uống rượu nghe à!

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.

* * *

**18-1-1927: Thánh giáo dạy biết Đạo là kẻ hữu phần không biết đạo là kẻ vô duyên
Thánh giáo của Thần Hoàng Mỹ Lộc dạy Đạo cho dân chúng bốn thôn.**

18-1-1927 (Bính Dần) - Đàn tại Đình Mỹ Lộc.

**NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI
GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG**

Hỉ chư Môn đệ. Hỉ các đấng chúng sanh nam, nữ,

TỊNH, TỊNH

Chúng sanh chưa rõ nền Đạo quý trọng là đường nào, Đạo cũng do nơi phàm mà phát ra, và tiếp lấy cái thiêng liêng của Thầy mà hiệp đồng, mới sanh sanh, hóa hóa, thấu đáo Càn Khôn. Người mà biết Đạo, ấy kẻ hữu phần, còn người chưa thấu đáo nền Đạo, ấy là kẻ vô duyên.

Hiếu há! Thầy cho phép cầu Đạo, góp số.

Thầy từ bi toàn thâu chư chúng sanh đặng Thầy cho phép Thần Hoàng Bốn Cảnh giáng cơ mà dạy dân trong phần trách nhiệm của nó.

THĂNG.

THẦN HOÀNG BỐN CẢNH

Chào chư Thiên phong.

Chào cả thầy các Đạo hữu và các đấng chúng nam, nữ trong thôn lân.

Thần ân tứ hải thủ châu danh,
Hoàng hữu ấn phong tải độ thành.
Mỹ thời dân khương bình thái trị,
Lộc cao hà nễ thọ thời sanh.

Mỹ có công thành khẩn vái,
Lộc lửa tại thế phước từng lai.
Nhơn dân lê thứ đồng bình trị,
An nhủ an cư thấu Đạo tài.

Từ thuở Ta vưng chiếu chỉ đến trấn nhậm nơi đây, Ta một tấm lòng lo cho lê thứ đặng an cư lạc nghiệp, thịnh vượng mùa màng; mỗi mỗi đều hằng lo lắng cho chúng sanh nơi phần trách nhiệm. Nay có lệnh Ngọc Hoàng chiếu chỉ cho phép Ta giáng cơ mầu nhiệm mà tổ nền Đạo là quý trọng cho lê thứ hiểu. Lê thứ đâu rõ thấu việc Trời đã định hơn mấy chục ngàn năm nay. Lê thứ nghe: Kỳ Hạ Nguơn hầu mẫn, nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan mười phần còn lại có một mà thôi. Than ôi! buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cãi cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành; đồng với nhau cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời đoái tưởng đến chăng? Bởi thế nên Ngọc Đế và chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ Độ đặng có cứu vớt chúng sanh, đương linh đình nơi biển khổ. Nếu gặp thuyền Bát Nhã mà không xuống, không theo thì chắc thế nào cũng chơi vơi nơi mé biển.

Còn phần viên Chức sắc cúng tế, bảo lên quì trước đại diện cho Ta tỏ lòng thi ân cho chúng nó. Vui thay! Mừng thay! Cả nhơn dân đều biết Đạo, duy còn một chút ít mà thôi. Từ đây Ta hết dạ hết lòng mà lo lắng, săn sóc chăm nom hơn khi trước nữa. Ta tỏ cho Chức sắc hiểu, tại sao mà Ta lo hết bốn phận. Ấy là từ đây Ngọc Đế truyền lệnh cho Ta phải theo phò chư Cao Đạo hữu, nên Ta lo lắng bội phần, hơn khi trước; mỗi khi có việc chi tai biến hay là có những bệnh truyền nhiễm, thì đến đây Ta sẽ dạy cho mà lánh những điều tai hại. Còn việc tế lễ cúng, Ta muốn dùng đồ chay hay là cây trái, chớ sát sanh. Ta cũng tỏ cho chư Chức sắc hiểu rằng: Tế tự là tại sao? Phàm có lòng tin mới cúng chớ, cúng là lấy có lễ đó, gọi là kính trọng. Chớ Thần, Thánh nào ăn của ai. Bởi thế nên ai dùng vật thực mà cúng, tốt hơn nên dùng trái cây. Ai có lòng thì tế lễ chi chi ta cũng chẳng trách đặng, vì cựu lệ bày đến ngày nay. - Nay Ta muốn theo Thánh ý của Ngọc Đế. Vậy Chức sắc liệu làm sao? Trả lời thử? Cười.

Thôi Ta chào chư Thiên phong và các Đạo hữu, các đảng chúng sanh nơi bốn thôn. Ta lui.

* * *

22-1-1927: Thánh giáo toàn thân nam, nữ cầu Đạo và cho một bài thi chung

22-1-1927 (19-12 Bính Dần) - Đoàn tại An Hóa.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ chư Môn Đệ, hỉ các đảng nhơn sanh.

Xứ này mới tiếp Thầy lần đầu, nên có nhiều đứa còn để lòng nghi hoặc.

Các con cùng Thầy vì lòng bác ái, chẳng nài khó nhọc đến truyền Chánh Đạo; mặc tình những đứa vô lương, các con cứ một đường đi tới; sự phải sự quấy sau này chúng nó sẽ rõ. Vậy Thầy sẽ vui lòng cùng các con mà toàn thân Nam, Nữ.

Tương, con phải nói những điều cần yếu cho chúng nó nghe. Thầy cho một bài thi chung.

Thế đại Càn Khôn cộng nhứt thiên,
Nhơn như sa mạc tại thâm uyên.
Hạnh phùng bình thủy thân an tại,
Nhược ngộ phong ba phận đảo huyền.
Kỷ tải phạm trần cam nghiệt chướng,
Nhứt thời đạo hạnh thoát oan khiên.
Thùy tri Nam địa sanh phong nhứt,
Đại Đạo hoàng khai thế cuộc tuyên.

Cho phái Nữ vô Thầy dạy. Chư Ái nữ, Thầy vì Tam Kỳ Phổ Độ chẳng phân cao thấp, sang hèn. Thầy chỉ khuyên một điều là đạo hạnh các con phải giữ hằng ngày cho nhằm phương pháp Nhơn Đạo, tức là Tứ Đức đó vậy. Các con hiểu à.

Nền nhơn luân của con nhà Nam Việt chẳng lắm, mà tại các con hay nhiễm thường tình mà hư

hoại, nên chi Thầy phải nhắc lại cho các con đừng làm nữa, nghe các con!

Nam phái vào. Các con nghe cho rõ, thường ngày các con trông thấy những điều trái tai gai mắt, các con có biết vì tại sao chẳng?

Như kẻ làm quan ỷ quyền hiếp bức dân lành, đứa ngu nghịch cha phản bạn, làm rối luân thường, các con có biết vì tại sao chẳng? ... tại vô Đạo...

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng.

26-1-1927: Thánh giáo dạy phải tu mới thoát kiếp luân hồi.

26-1-1927 (23-12 Bính Dần)

**NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI
GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG**

Hỉ chư Môn đệ, chư chúng sanh; chư chúng sanh nghe:

Truyền khơi đọi gió lướt giòng ngân,
Dẫn khách Nam qua khỏi bến trần.
Nhuộm áo nâu sồng về Cực Lạc,
Trau gương trí huệ phủ đai cân.
Cơ Trời đến buổi đời thay đổi,
Đạo Thánh nhằm khi khách gọi nhuần.
Khổ hạnh dầu ai thìn một kiếp,
Rừng tòng thoát tục sớm đưa chân.

Đạo Trời khai ba lượt, khách tục lỗi muôn phần, khách trần ai vẫn lấy sự vui vẻ vô vị chốn sông mê nầy mà quên trọn các điều đạo đức của các Đấng Thánh trước Hiền xưa. Chung đỉnh mãng tranh giành, lợi danh thường chác buộc, kiếp phù sanh không mấy lát, đời giả dối chẳng là bao. Sanh đứng làm người, trót đã mang vào mình một vai tuồng đặc biệt, đã chẳng lo bước hành trình cho xong mà đắp bồi nợ mảnh hình hài, ngọn rau tấc đất, lại chác lăm điều phiền não ưu sầu, lấy Thánh đức gọi là chơi, mượn hành tàng vô nghĩa mà làm cho vừa lòng ái mộ bất lương. Cái xuân kia chẳng đọi người mà bước đời càng gay trở; lần qua thỏ lặn ác tà, bóng thiếu quang nhạc thúc, con đường hi vọng chẳng biết đâu là tốt cùng mà bước đời xem đà mòn mỏi, sự thác vô tình sẽ đến mà về cuộc sanh ly, pha màu tử biệt, làm cho sự vui vẻ giàu sang danh vọng, đều thành ra một giấc huỳnh lương, rồi đây vĩnh biệt ngàn năm tội tình muôn kiếp. Đài Nghiệt cảnh là nơi rọi sáng các việc lỗi lầm, bước luân hồi sẽ dẫn vào nơi u khổ cùng sâu mà đọa đày đời đời kiếp kiếp. Ấy là buổi chung qui của khách trần đó. Nguồn Tiên, Đạo Thánh dìu bước nhưn sanh, tránh tội lỗi, lia nẻo vạy, bước đường ngay, mà lần vào nơi Cực lạc an nhàn, rừng tòng suối lặng, động thắm non xanh, để mình vào bực thanh cao, thoát khỏi chốn luân hồi ràng buộc; ai mau bước đặng nhờ thân, ai luyến trần cam chịu khổ. Đạo Trời mầu nhiệm, khá biết xét mình

sau khỏi điều tự hối.

Chúng sanh khá biết cho!

* * *

31-1-1927: Thánh giáo dạy rón công thêm nữa để đi cho cùng bước đường..

31-1-1927, Chợ Lớn.

THẦY Các con.

Ngày qua thắm thoát, nhạc thức bóng quang âm, xuân mãn kế xuân về, nước non màu cũng vẫn như xưa, mà tâm hạnh như tình biết bao thay đổi. Một xuân qua tất là Đạo một lần bước chóng; ngày này năm ngoái vẫn ra sao, mà đến ngày nay màn Chánh giáo đã diêm dà xử khuất bóng trần, gương trí huệ rạng ngời soi khách tục. Thầy mừng cho các con đã chịu lao tâm, tiêu tứ mà vun đắp nền Đạo làm cho mối tương thân, tương ái càng khẩn khít vững bền, rón công thêm nữa mà đi cho cùng bước đường của các con đã chịu lấm nhọc nhần, vạch lối chông gai, đi chơn hậu tấn. Môn đệ nơi đây mắng buộc ràng như sự mà hiệp chẳng đủ nghe Thánh ý. Vì vậy mà Lý Thái Bạch định làm Đại Lễ nơi Thánh Thất Cầu kho, cho các Môn đệ đó có thể hầu Đàn đủ mặt.

T... Con cũng nên tới chứng đàn và chung cùng với mấy em; chứ Môn đệ cũng vậy.

* * *

TRONG SỐ NÀY

- 1*- Các Bài Thánh Ngôn trong tháng 11 năm 1927 (“Thánh Ngôn Hiệp Tuyển” Quyển 1 được Hội Thánh ấn tống năm 1972). 01
- 2*- Khái quát về Tứ Giáo (Biên soạn Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu và Bảo Thế Lê Thiện Phước). 09
- 3*- Trang Thơ Mừng Năm Mới 2021 16
- 4*- **Cáo Phó-Phân Ưu:** HT Phạm Văn Khâm quy vị ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại California - Hoa Kỳ, Hưởng thọ 82 tuổi 18
- **Phân ưu:** Đạo hữu Đặng Thị Kim Sa quy vị ngày 28 -12- 2020 tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ, Hưởng thọ 79 tuổi

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ

Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo

www.banthedao.net

www.banthedaohaingoai.org

Liên Lạc: banthedao@googlegroups.com

KHÁI QUÁT VỀ TỬ GIÁO

(Khổng Giáo - Phật Giáo - Đạo Giáo - Thiên Chúa Giáo)

Tổng niệm

Thiên thơ đã định cho nước Việt Nam chịu ách đô hộ của Trung Hoa ngót một ngàn năm rồi nước Pháp ngót tám chục năm. Phàm phong tục và tín ngưỡng đều do học thuật và tôn giáo mà ra mà nước Việt Nam đã theo học thuật và tôn giáo nước Trung Hoa là Nho, Thích, Đạo và của nước Pháp là Thiên Chúa giáo, tất nhiên đã hấp thụ tư tưởng và tín ngưỡng của bốn giáo ấy.

Vậy ta thử xét qua các trào lưu tư tưởng trên đây mà tính họ đã thâm nhuần quốc hồn và quốc túy của chúng ta.

KHÔNG GIÁO

Đạo của Đức Khổng Tử lập ra gọi là Khổng giáo. Đức Khổng Tử sanh nhằm đời nhà Châu, gặp hồi Ngũ bá tranh hùng, nhơn dân đồ thán, phong tục suy đồi nên chủ trương của Người thiên về thực tế rất nhiều. Người định đem luân thường đạo đức dạy người đời đối xử nhau như thế nào cho hợp lẽ phải, chớ không truyền bá những lẽ huyền vi u ẩn, những điều này Người chỉ truyền riêng cho các bậc cao đồ thôi. Người lập ra lễ nhạc tiêu biểu cho phép trật tự và luật điều hòa của Trời Đất.

Học thuyết của Khổng giáo: Đức Khổng Tử tin có Trời, có Quỷ Thần, có cơ báo ứng.

Theo Ngài, Trời là Đấng vô hình mà Ngài gọi là Lý. Lý ấy rất linh động, rất cường kiện cao minh, chúa tể cả Vũ Trụ. Lấy chỗ cùng tốt mà nói thì gọi là Thái cực, lấy nghĩa bao quát thể gian thì gọi là Thiên, lấy nghĩa làm chúa tể vạn vật thì gọi là Đế. Ấy vậy, theo quan niệm của Khổng Tử trời là Đấng Thái Cực hay Thượng Đế.

Người kế vị đắc lực cho Đức Khổng Thánh là ông Mạnh Kha (Mạnh Tử) là bậc Á Thánh.

Những sách làm nền tảng cho tư tưởng học thuyết của Khổng Mạnh là Tứ Thư và Ngũ Kinh:

Tứ Thư: Tứ Thư gồm có Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử.

Sách Đại Học chép những lời khuyên của Đức Khổng Tử, mô tả nhiệm vụ của người quân tử, là trau dồi đức tánh của mình để giúp người khác trong việc tu nhân, mà cứu cánh là đến chỗ chí thiện. Ngay ở trương đầu sách có câu: “Đại học chi Đạo, tại minh minh đức, tại tân dân, tại chỉ u chí thiện”. Nghĩa là “Cái Đạo của người theo Đại học là phát huy cái đức sáng của mình, để cải hóa người dân đi đến chỗ chí thiện”.

Sách Trung Dung dạy người đời ăn ở đúng mực trung, không thái quá mà cũng không bất cập.

Sách Luận Ngữ mô tả tánh tình, cử chỉ của người quân tử trên đời sống thực tế.

Sách Mạnh Tử: (Do Mạnh Tử viết ra) Luận về luân lý, giáo dục, chánh trị và kinh tế.

Ngũ Kinh: Ngũ Kinh gồm có Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ và Kinh Xuân Thu.

Kinh Thi ghi chép các bài thơ phú, các bài ca dao do Đức Thánh sưu tầm và chọn lọc, góp thành một quyển sách có ảnh hưởng lớn về tinh thần đạo đức.

Kinh Thư là sách trong đó Đức Thánh sao lục các điển, mô, huấn, cáo, thệ, mạng, của các triều từ Nghiêu Thuấn đến đời Đông Châu.

Kinh Dịch giải thích lẽ biến hóa của Trời Đất và sự hành động của muôn vật.

Kinh Lễ ghi chép các lễ nghi trong gia đình, trong hương đảng và trong triều chánh.

Kinh Xuân Thu là sử ký nước Lỗ do Đức Thánh san định lại.

Tổng luận

Học thuyết Khổng giáo hay Nho giáo là căn bản nền tảng luân lý cổ truyền của nước Việt Nam. Quan niệm về Đạo làm người của Nho giáo đã ăn sâu vào tâm hồn quần chúng. Cho nên, dù sang trọng hay bần hàn, ai cũng tự thấy cần phải lấy nghĩa hơn, thành thật mà cư xử lẫn nhau. Ai làm trái lại, tức là vi phạm luật danh dự do Đạo làm người nêu ra, nếu họ lấy làm xấu hổ trước tòa án dư luận.

Đành rằng luân lý cổ truyền có một vài điểm không còn thích hợp với trào lưu tiến hóa của con người hiện tại, nhưng không nên vì thế mà ta bỏ hẳn cái luân lý quý hóa ấy đã lưu lại cho ta biết bao gương anh hùng, liệt nữ và đạo đức thanh cao.



PHẬT GIÁO

Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Đạo Phật chia làm hai Tông: Bắc Tông hay Đại Thừa xu hướng về duy tâm, được quảng đại quần chúng về theo. Nam Tông hay Tiểu Thừa thiên về duy vật và lập thuyết theo khoa học và lý trí. Tông này lại được một số trí thức trong nước hoan nghênh.

Đạo Phật Bắc Tông được bành trướng ở nước Việt Nam dưới hai triều Lý, Trần, tức từ đầu thế kỷ XI (thứ 11) đến cuối thế kỷ XIV (thứ 14), nhưng về sau lại suy kém hơn Nho giáo. Mãi đến ngày nay, Đạo Phật lại phục hưng trong khi Nho giáo gần như lu mờ.

TỨ ĐIỆU ĐỀ: Phật cho đời là khổ nên Đạo của Ngài là Đạo cứu khổ. Lần thuyết pháp đầu tiên của Ngài gọi là Chuyển Pháp Luân, Ngài đề xướng thuyết Tứ Diệu Đề gồm có: Khổ Đề, Tập Đề (hay Nhơn Đề), Diệt Đề và Đạo Đề.

Về **Khổ Đề**, Ngài dạy: “*Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cái gì không ưa mà hợp là khổ, cái gì ưa mà phải lìa là khổ, cái gì muốn mà không được là khổ, nói tóm lại, triền miên trong ngũ trược là khổ*”.

Về **Tập Đề**, Ngài dạy: “*Nguyên nhân sự khổ là lòng tham sống: Vì tham sống nên cơ luân hồi sanh tử, càng tham càng muốn, càng được càng tham*”.

Về **Diệt Đề**, Ngài dạy: “*Diệt khổ phải tiêu trừ cho hết lòng tham dục*”.

Về **Đạo Đê**, Ngài dạy: “Đạo diệt khổ tức là Đạo Bát Chánh: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định”.

Đó là chỗ bí yếu của Đạo diệt khổ mà Đức Thích Ca xưa đã tìm ra. Giữ được tám điều chánh ấy, thì là minh chánh. Chánh thì tịnh, tịnh thì an thì sáng, sáng thì thông, thông thì đắc đạo. Đắc đạo là hết già, hết bệnh, hết phiền não, hết nghiệp báo luân hồi, hết trì trệ theo giả tướng, mà trở lại bản thể Chơn Tâm vào cõi Niết Bàn.

Thập Nhị Nhơn Duyên: Trong đệ nhị đề (nhơn đề) có nói nguyên nhơn sự khổ là lòng tham dục. Vậy tham dục bởi đâu mà ra? Bởi sự vô minh, nghĩa là mê muội không thấu rõ lẽ tử sanh. Có lẽ các bậc cao đồ của Đức Phật dựa theo đó mà đề xướng một thuyết khác để tiếp thụ và giải thích cho rõ thuyết Tứ Diệu Đề thuyết ấy là “Thập Nhị Nhơn Duyên”.

Nhơn duyên là sao? Là nhơn cái này mà sanh ra cái kia, Tỷ thí hạt giống gieo xuống đất nứt mộng lên cây mà kết quả. Nhưng kết quả được là nhờ có duyên. Duyên là vật giúp cho nhơn để kết quả. Vậy hột giống là nhơn, nước, đất, phân, tro là duyên.

Trong thập nhị nhơn duyên, cái này sinh ra cái kia và cứ liên tiếp nhau như một chuỗi.

Mười hai nhơn duyên, cứ theo thứ tự, xin kể ra đây:

- 1.- Vô minh: nghĩa là tối tăm mê muội.
- 2.- Hành: nghĩa là hành động.
- 3.- Thức: nghĩa là nhận thức, biện biệt.
- 4.- Danh sắc: nghĩa là hình danh, sắc tướng.
- 5.- Lục nhập: nghĩa là sáu giác quan, gồm có ngũ quan là mắt, mũi, miệng, tai, tay thêm giác quan thứ sáu là trí tuệ.
- 6.- Xúc: Nghĩa là cảm xúc.
- 7.- Thọ: nghĩa là cảm giác tiếp thọ của ngoại vật.
- 8.- Ái: nghĩa là yêu mến, tức là lòng tham dục.
- 9.- Thủ: nghĩa là ham mê, quyến luyến sự sống
- 10.- Hữu: nghĩa là có xác thân có sống ở đời.
- 11.- Sanh: nghĩa là sanh ra ở cõi đời này
- 12.- Lão tử: nghĩa là già rồi chết.

Những nhơn duyên ấy quan hệ với nhau đại thể như thế này: Vì mê muội (vô minh) mới sanh ra hành động (hành), có hành động sanh ra nhận thức (thức) v.v...

Triết lý Đạo Phật hồi nguyên thi đại để có hai thuyết Tứ Diệu Đề và Thập Nhị Nhơn Duyên. Về sau mới có thuyết vô ngã, không sắc, sắc không, v.v...

Tổng luận

Vì Đạo Phật cho đời là biển khổ, nên có người làm cho là yếm thế (chán đời). Tuy Đạo Phật cho đời là biển khổ nhưng không khổ vì vậy mà để cho chúng sanh trầm luân mãi mãi. Đạo Phật dạy

phải tinh tấn mạnh bạo mà thoát khổ thì đâu phải là yếm thế? Đạo Phật gốc ở sự khổ mà ngọn là phép cứu khổ.

Bốn đức tánh: Đại từ, đại bi, đại nguyện, đại lực là bốn yếu tố của tinh thần Đạo Phật.



ĐẠO GIÁO

Đạo Giáo là do Đức Lão Tử lập ra. Sự tích Ngài nhiều sách ghi chép khác nhau. Theo các nhà khảo cứu Châu Âu, Ngài giáng sanh nhằm đời Nhà Châu (Trung Hoa) lối 551 năm trước Tây lịch kỷ nguyên. Và theo ông Tư Mã Thiên (nhà làm sử nước Trung Hoa) thì Đức Lão Tử tên là Lý Nhĩ tự Bá Dương, thụy là Đam, nên gọi là Lão Đam.

Đức Lão Tử chủ trương về Đạo, nên Đạo của Ngài gọi là Đạo giáo.

Quan niệm về Đạo:

Ta cần phân biệt chữ Đạo của Nho giáo và Đạo trong Đạo giáo.

Chữ Đạo của Nho giáo là Đạo làm người, là Nhơn Đạo, còn *chữ Đạo của Đạo giáo* là nguyên lý thiên nhiên hóa sanh vạn vật, là lẽ dĩ nhiên hay Thiên Đạo.

Đức Lão Tử chủ trương rằng vạn vật đều do Đạo mà ra, rồi vạn vật cũng trở về với Đạo. Mà Đạo là gì?

Trong Đạo Đức Kinh của Ngài trước tác ngay chương đầu luận về Đạo, Ngài viết:

“... Cái không tên là đầu mối của Trời Đất.

Cái có tên là mẹ của vạn vật nên thường vô dục mới thấy phân ảo diệu. Còn tâm mà hữu dục chỉ thấy sắc tướng. Cả hai tướng ấy đồng một gốc mà không tên. Đầu là mờ昧, đã là mờ昧 lại càng mờ昧 thêm. Nhưng những điều khéo lại do đó mà ra”.

*... Vô danh thiên địa chi thi
Hữu danh vạn vật chi mẫu
Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu
Thường hữu dục dĩ quan kỳ khiêu (kiểu)
Thử lưỡng dã đồng xuất chi vị danh
Đồng vị chi huyền
Huyền chi hựu huyền
Chúng diệu chi môn.*

Quan niệm của Đức Lão Tử về Đạo thật là siêu việt, khó cho bậc thường nhơn am hiểu. Cũng trong Đạo Đức Kinh chương 25, Ngài viết:

“Trước khi có Trời Đất, vốn có một Đấng tự nhiên thành ra. Yên lặng thay! Riêng đứng một mình không thay đổi, đi khắp mọi nơi chẳng dứt. Có thể làm mẹ của Trời Đất, Ta vốn không biết tên gì, miễn cưỡng gọi là Đạo, miễn cưỡng gọi là lớn”. (Hữu Nhất vật hỗn thành. Tiên thiên địa sanh. Tịch

hề! Giao hề! Độc lập nhi bất cải, châu hành nhi bất đãi. Khả dĩ vi thiên địa chi mẫu. Ngô bất tri kỳ danh, cường tự chi viết Đạo, cường danh chi viết Đại).

Đức Lão Tử cho rằng Đạo là nguyên lý huyền diệu, vô hình vô sắc, sanh ra âm dương, Trời Đất và vạn vật. Hành động theo Đạo, tức là giữ Đạo Trời, vì Đạo Trời chẳng tranh mà hay được, chẳng nói mà hay ứng, chẳng vờ mà tự lại, lẳng lẳng mà hay mưu. Lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Do tư tưởng ấy mà Ngài đề xướng thuyết vô vi.

Đạo Vô Vi: Vô vi không phải là không làm gì hết, Người cho Đạo Trời là vô vi mà bất vô vi, nghĩa là không làm mà không phải không làm. Mới nghe dường như mâu thuẫn nhưng đó là một triết lý cao siêu. Hễ thuận với Đạo rồi thì cái mình “làm” không phải “mình làm”, mà là cái Đạo nơi mình làm. *Cái làm ấy, là cái làm của Đạo nơi ta, nghĩa là của cái vô ngã gọi là vô vi. Cho nên không phải là làm, mà là làm theo Trời, không làm theo như dục theo bản ngã mà làm theo Thiên Lý.*

Đức Lão Tử lại nói: “Ba chục cây gọng cộng làm một bánh xe, dùng cái không ở giữa, bánh xe mới chạy được. Nắn đất sét để làm lu chậu, dùng cái không ở giữa lu chậu mới đựng được. Vách có cửa, nhưng nhờ cái không ở giữa thì mới vào ra được.

Cho nên cái có để làm lợi, cái không để mà dùng”.

Nhơn sanh triết học: về nhơn sanh triết học, nghĩa là triết về đời sống của con người, Đức Lão Tử khuyên người đời nên vô tri vô dục mà giữ lấy tánh chất phác của Trời phú cho.

Tổng luận

Đạo giáo là một nền triết lý cao siêu, dạy con người sống tự nhiên theo lẽ Trời, vứt bỏ những xa hoa phù phiếm tránh cạnh tranh về mọi phương diện để tìm sang khoái cho tâm hồn.

Triết lý về Đạo giáo thâm gọn trong bộ Đạo Đức Kinh do Đức Lão Tử soạn thành. Bộ Đạo Đức Kinh chia ra hai quyển, quyển thượng và quyển hạ, gồm có 81 chương. Quyển thượng nói về Đạo, quyển hạ nói về Đức nên gọi chung là Đạo Đức Kinh.



THIÊN CHÚA GIÁO

Cơ Đốc giáo (Christianisme) do Chúa Jésus lập ra. Tiếng Jésus phiên âm là Gia-tô. Chúa Jésus cũng gọi là Jésus Christ, phiên âm là Gia Tô Cơ Đốc. Hiện nay, Cơ Đốc giáo chia ra: Thiên Chúa giáo (Catholicisme), Tân giáo hay Đạo Tin Lành (Protestantisme) và Hy Lạp giáo (Eglise Grecque).

Chính Thiên Chúa giáo từ trước được truyền bá qua nước Việt Nam vậy ta nên hiểu khái quát về tôn giáo này. Thiên Chúa giáo cũng gọi là Công giáo, nghĩa là tôn giáo được chánh thức công nhận (Religion officielle).

Thánh Kinh: Thiên Chúa giáo có một bộ kinh rất quý gọi Thánh Kinh (Bible) cũng như Đạo giáo có bộ Đạo Đức Kinh vậy. Thánh Kinh chia làm hai phần: Phần thứ nhất gọi Cựu Ước hay Sám truyền cũ (Ancien Testament), nói về Đạo Do Thái (Judanisme), vì Đạo này là nguồn gốc của Đạo Cơ Đốc. Phần thứ nhì gọi là Tân Ước hay Sám truyền mới (Nouveau Testament) nói về Đạo Cơ Đốc.

Bản Thập Điều: Luân lý Thiên Chúa giáo gồm trong bản thập điều. Bản thập điều này tóm tắt những lời Đức Chúa Trời đã dạy ông Moïse trên núi Si nai (Sinai).

- 1.- Thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời trên tất cả.
- 2.- Không nên gọi tên Đức Chúa Trời vô cớ.
- 3.- Giữ phép ngày chúa nhật.
- 4.- Thảo kính cha mẹ.
- 5.- Không giết người.
- 6.- Không làm chuyện dâm dục.
- 7.- Không lấy của người.
- 8.- Không làm chứng dối.
- 9.- Không muốn vợ chồng người.
- 10.- Không tham của người.

Mười điều răn cấm trên đây cũng gọi là luật Moïse.

Phép Bí Tích: Các phép bí tích như phép Thêm Sức, phép Xức Dầu Thánh, phép Giải Tội, phép Thánh Thể, phép Hôn Phối, v.v...

Là những phép đặc biệt do Chúa Cứu Thế lập ra, mục đích là ban và tăng ơn phước cho người chịu phép.

Tín Điều:

Người Công giáo rất trọng đức tin, cho rằng nhờ có đức tin mới nhận đúng chơn lý của Chúa Giê-su (Jésus) và đức tin đưa đến sự trông cậy ở Đức Chúa Cha, ở ơn phước đời này và hạnh phúc Thiêng Liêng. Vậy có những tín điều sau đây:

Đức Chúa Trời là Cha, dựng nên Trời Đất.

Đức Chúa Jésus là con một Đức Chúa Cha và là Chúa của người Công giáo.

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người chịu thai sanh ra bởi Đức Bà Maria Đồng Trinh.

Người lên Trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, phép tắc vô cùng.

Ngày sau người lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tin hiệu lực của phép tha tội.

Tin xác loài người sau này sống lại.

Tin sự hằng sống.

Giáo Lý: Giáo lý của Đạo Thiên Chúa gồm có mấy yếu mục sau đây: Luật tương báo, luật phân biệt, lòng bác ái, phép công bằng, sự bố thí, sự vứt bỏ của cải, tức xả phú cầu bần, sự cầu nguyện, sự đoàn kết.

Về bác ái: Chúa Jésus dạy rằng:

“Hãy thương yêu kẻ nghịch con, hãy làm ơn cho kẻ làm khốn con, hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ,

hãm hại con. Đức Chúa Cha ở trên Trời là Đấng làm cho mặt trời soi sáng kẻ dữ cũng như người lành và làm mưa xuống đồng đều cho đũa gian cũng như người ngay”.

Về xả phú cầu bần, Chúa Jêsus dạy: “*Nếu con muốn hoàn toàn hãy bán hết những đồ gì con có, rồi lấy tiền phân phát cho những người nghèo khổ”.*

Về luật tương báo, Người dạy: “*Ai sử dụng dao kiếm sẽ chết vì dao kiếm”.*

Tổng luận

Thiên Chúa giáo là một tôn giáo gồm cả Nhơn Đạo và Thiên Đạo.

Nhơn Đạo được nhận thấy ở mười điều răn cấm. Thiên Đạo nhận thấy ở mấy khoản tín điều căn bản. Một tôn giáo rất thực tế.

Biên soạn:

Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu

Bảo Thế Lê Thiện Phước



ĐẠI HỌC CAO ĐÀI ONLINE

Trân trọng giới thiệu quý Huynh Tỷ Đệ Muội Đại Học Cao Đài Online (ĐHCĐO) hiện có 20 Bài Giáo Lý cho Cấp 1 “Bước Đầu Học Đạo” trên trang Web [www. banthedaohaingoi.org](http://www.banthedaohaingoi.org)

Trân trọng giới thiệu quý HTĐM và mọi liên lạc xin vui lòng email banthedao@googlegroups.com

Thành thật cảm ơn quý HTĐM

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

ĐỌC - CỒ ĐỘNG - YỀM TRỢ

Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo

Liên lạc: banthedao@googlegroups.com

VƯỜN THƠ THẾ ĐẠO



Ban Biên Tập: Trong Bản Tin này Vườn Thơ Thế Đạo không có đăng các Bài Thi Họa của Vườn Thơ Thế Đạo và xin đăng Trang Thơ Mừng Năm Mới 2021 của các Bạn Đạo.
Xin cảm ơn các Bạn Đạo trong Trang Thơ này.
Kính mến

TRANG THƠ MỪNG NĂM MỚI-2021

Happy New Year

Năm mới chân thành chúc Tỷ Huynh,
An khang, hạnh phúc, lộc, thanh bình.
Đệ Huynh đạo sự tròn, xong, rạng,
Tỷ Muội gia đình an, thắm, xinh.
Dịch bệnh thiên tai không trở lại,
Toàn cầu vạn quốc hết đao binh.
Nguyện cùng Từ Phụ ban ơn phước,
Chan rưới Hồng Ân tạo thái bình.

Từ Nguyên (30-12-2020)

* * *

Họa vận 1

Chúc Mừng Năm Mới.

Chân thành kính chúc Tỷ Hiền Huynh,
Năm mới an vui hưởng thái bình.
Đạo sự lập nhiều công quả rạng,
Gia phong trau lóm nghiệp nhà xinh,
Thiên tai qua khỏi không quay lại,
Thế chiến dẹp tan chằng dục binh.
Cầu nguyện Thiên Ân chan huệ phước,
Hoàn cầu Nhơn Loại hưởng An Bình.

Nam Le (31-12-2020)

Họa vận 2

Chúc Tết Dương Lịch 2021

Đầu Năm Dương Lịch, chúc chư huynh ,
Phước Thọ Tăng Long, hưởng thái bình.
Tín Hữu Cao Đài, đây Đại Đạo,
Đồng Môn Tòa Thánh đó Tây Ninh.
Cô Vy biến thể dường quân địch,
Vũ Hán siêu vi tựa chiến binh.
Cầu khẩn Chí Tôn cùng Phật Mẫu
Nguyện xin Thầy Mẹ, sống yên bình.

Mai Xuân Thanh (31/12/2020)

* * *

Họa vận 3

Chúc Mừng Năm Mới 2021

Chúc mừng năm mới khắp chư Huynh,
Tỷ, Đệ, Muội luôn hưởng thái bình,
Thân thể an khang, tâm trí sáng,
Gia đình đầm ấm, cháu con xinh.
Tai ương bịnh chướng hầu qua khỏi,
Thế giới hòa bình hết lửa binh.
Đạo đức hưng truyền, người thánh thiện,
Nhà nhà no ấm, cảnh an bình.

Quang Thông (31-12-2021)

Họa vịnh 4

Năm Mới Hạnh Phúc

*Hạnh phúc đầu năm chúc Tỷ Huynh,
An khang thịnh vượng sống yên bình.
Chu toàn Đạo Sự theo Chơn Pháp,
Gặp phước Trời ban tỏa sáng xinh.
Chuyển biến nghiệp mang không trở lại.
Tình thương chan chứa khỏi đao binh.
Kính mong Thầy Mẹ thương con trẻ,
Ban rưới Hồng Ân thế giới bình.*

Yên Hà (Atlanta, 31/12/2020)

* * *

Họa vịnh 5

Nguyện Cầu Năm Mới 2021

Năm mới chúc mừng tỷ đệ huynh,
Cùng nhơn sanh hạnh hưởng an bình.
Mong qua quá khứ bao tang tóc (2020);
Vọng tới tương lai vẻ lịch xinh (2021).
Cửa Đạo lập công cân thiện ác,
Trường đời dụng trí tránh đao binh.
Những mong Trời Phật ban ân huệ;
Bá tánh “Tâm bình thế giới bình”.

Hoàn Nguyên (Giao Thừa 20-21)

* * *

Họa vịnh 6

Tân Niên Kính Chúc Quý Chư Huynh,
Hạnh hưởng an khang cảnh Thái Bình,
Quá khứ đau thương mong vượt khỏi,

Tương lai hạnh phúc được tươi xinh.
Trường Thi công quả phân lành ác,
Mặt Thế lợi danh dụng thuật binh,
Ân huệ Phật Trời xin Đại Xá,
Tâm bình Thiên Hạ hưởng An Bình.

Nam Le (01-01-2021)

* * *

CHÚC ĐẾN ANH EM

CHÚC đến anh em vạn sự lành,
MỪNG thay thuốc chủng giải ôn nhanh.
NĂM rồi lặn đạn nhiều nguy biến,
MỚI biết tà gian đã biến thành.
HAI bỏ những phường hay giả dối,
KHÔNG còn nhân tánh vướng hôi tanh.
HAI bên chính trị ¹ gây thương khó,
MỘT nước bình an thắng mọi ngành.

Yên Hà (Atlanta, 31/12/2020)

1* - Đảng Cộng Hoà, Đảng Dân chủ

* * *

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

CHÚC Tết bà con vạn sự lành.
MỪNG Ngài Sứ trẻ lớn khôn nhanh.
NĂM quen tự tại an nhiên đạt,
MỚI biết tham thiền nhập định thành.
HAI vọng Vaccine mình khỏe mạnh.
KHÔNG còn CoVid dịch hôi tanh.
HAI người bạn tốt trong hoàn cảnh,
MỘT đóa xuân tươi thắm mọi ngành.

Mai Xuân Thanh (31/12/2020)

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo
Liên Lạc: bantthedao@googlegroups.com

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, đồng đạo và quý bằng hữu gần xa: **Chồng, Em, Cha, Ông, Cố** Chúng tôi là



Hiền Tài PHẠM VĂN KHẨM

- Nguyên Quyền Khâm Châu Đạo California
- Cựu Chủ Tịch / Ủy Viên Hội Đồng Liên Tôn tại Hải Ngoại
- Cựu Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
- Chủ Nhiệm Kiểm Chủ Bút CAO ĐÀI HỌC VIỆN - USA
- Cựu Giáo Sư Trung Học Phú Khương, Tây Ninh
- Nguyên Đạo Phó Đạo Vàm Cỏ Đông, Tây Ninh - Hướng Đạo Việt Nam
- Cựu Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Hùng Vương
- Cựu Kha Trưởng Kha Hùng Vương
- Cựu Sinh Viên Sĩ Quan khóa 20 Trường Võ Bị Thủ Đức.
- Cựu Trung Úy Trưởng ban 5, chi khu Phú Khương, tiểu khu Tây Ninh.

Sinh Ngày 5 Tháng 7 Năm 1939

Qui vị lúc 6:30 sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại California

Nhằm Mẹo Thời ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý 2020.

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Linh cữu được quản tại: **Peek Funeral Home Phòng 2**, 7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2021 và **Thứ Bảy, ngày 9 tháng 1 năm 2021**

12:00 PM - 7:00 PM: Lễ Viếng

8:00 AM - 2:00 PM: Lễ Viếng và Hạ Huyệt

TANG GIA ĐỒNG KHẮP BÁO

Vợ: Bà Quả Phụ Phạm Văn Khâm, Khuê Danh Bùi Thị Ngọc Lan

Chị: Phạm Thị Tiềm

Chị: Phạm Thị Diệp (Việt Nam)

Trưởng Nữ: Phạm Thị Bích Ngọc, chồng Lê Ngọc Bền

Trưởng Nam: Phạm Hà Di, vợ Hà Thị Sao Ly

Thứ Nữ: Phạm Thị Thu Thảo, chồng Nguyễn Công Tấn

Thứ Nữ: Phạm Thị Bích Hiền, chồng Nguyễn Văn Cường

Thứ Nữ: Phạm Thị Thu Vân, chồng Nguyễn Hoàng Giáp

Thứ Nam: Phạm Hà Dã Hạc, vợ Nguyễn Thị Hồng Diễm

Thứ Nam: Phạm Hà Quế Sơn, vợ Phan Quế Trang

Út Nam: Phạm Hà Lộc

Các cháu nội, cháu ngoại và cháu chắt

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG - XIN MIỄN PHÚNG ĐIỀU

Liên Lạc Tang Gia: **Phạm Thị Bích Ngọc (714) 876 - 8630, Nguyễn Hoàng Giang (714) 487 - 2035**

**BAN THỂ ĐẠO HẢI NGOẠI
PHÂN ƯU**



Ban Thể Đạo Hải Ngoại vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn:

**Hiền Huynh
HT PHẠM VĂN KHẨM**

Cựu Qu. Khâm Châu Châu Đạo California

Cựu Qu. Chủ Trưởng

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại

Đã quy vị lúc 6.30 AM ngày 25-12-2020 (nhằm ngày 11 tháng 11 năm Canh Tý)
tại Thành Phố Westminster Tiểu Bang California - Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 82 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ phu nhân HH Phạm Văn Khảm và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi hương linh của cố Hiền Tài Phạm Văn Khảm sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Thành kính phân ưu

San Jose, ngày 25-12-2020

*- Ban Thể Đạo Hải Ngoại

*- Ban Thể Đạo Úc Châu

*- Ban Đại Diện/BTĐHN tại Bắc CA, Ban Đại Diện/BTĐHN tại Tiểu Bang OH,
Ban Đại Diện/BTĐHN tại Tiểu Bang TN, Ban Đại Diện/BTĐHN tại Tiểu Bang AL
và Ban Đại Diện/BTĐHN tại Tiểu Bang GA - Hoa Kỳ

*- Hệ Thống Truyền Thông Ban Thể Đạo Hải Ngoại

PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Hiền Huỳnh

HT PHẠM VĂN KHẨM



- Cựu Qu. Khâm Châu Đạo California
- Cựu Chủ Tịch / Ủy Viên Hội Đồng Liên Tôn tại hải ngoại
- Cựu Qu. Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại
- Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút CAO ĐÀI HỌC VIỆN – USA
- Cựu Giáo Sư Trung Học Phú Khương, Tây Ninh
- Nguyên Đạo Phó Đạo Vàm Cỏ Đông, Tây Ninh – Hướng Đạo VN
- Cựu Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Hùng Vương
- Cựu Kha Trưởng Kha Hùng Vương

Đã quy vị lúc 6.30 AM ngày 25-12-2020 (nhằm ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý) tại Thành Phố Westminster Tiểu Bang California - Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 82 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ phu nhân HT Phạm Văn Khảm và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi hương linh cố Hiền Tài Phạm Văn Khảm được cao thăng Thiên vị nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU



**Ban Tri Sự Hương Đạo Atlanta, Thánh Thất Cao Đài Georgia .
Ban Nhạc, Lễ, Đồng Nhi và Thanh Niên thuộc Thánh Thất Georgia .
Đông Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia**

THÁNH THẤT CAO ĐÀI NASHVILLE TIỂU BANG TN – HOA KỲ



PHÂN ƯU

Bàn Trị Sự Hương Đạo Cao Đài Nashville Tiểu Bang Tennessee và Vùng Phụ Cận vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

HH HT PHẠM VĂN KHẨM

Cựu Qu. Khâm Châu Châu Đạo California

Cựu Qu. Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại

Đã quy vị lúc 6.30 AM ngày 25-12-2020 (nhằm ngày 11-11 Năm Canh Tý) tại Thành Phố Westminster Tiểu Bang California- Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 82 tuổi

Chúng tôi Chúc Sắc và Chúc việc BTS và đồng đạo Hương Đạo Nashville và Vùng Phụ Cận thành kính chia buồn cùng Hiền tỷ Phu nhân HT Phạm Văn Khảm và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Ôn Trên Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu. Các Đấng Thiêng Liêng, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát độ rỗi chơn linh Cố Hiền Tài Phạm Văn Khảm được Cao Thăng Thiên Vị nơi Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống

Thành kính phân ưu

- *- CTS Sinh Cẩm Minh Đầu Hương Đạo Nashville Tennessee và gia đình
- *- HT Huỳnh Văn Bớt, Cố Vấn Hương Đạo Nashville Tennessee và gia đình
- *- HT Lê Thành Hưng và gia đình Tiểu Bang Alabama – Hoa Kỳ
- *- HT Lê Thị Huệ Hường và gia đình Tiểu Bang Texas – Hoa Kỳ
- *- HT Nguyễn Ân Hồng và gia đình Tiểu Bang Ohio – Hoa Kỳ
- *- Nguyễn Hoàng Hồng (nguyên Trưởng Ngành Gia Trí Huệ Cung) và gia đình Tiểu Bang WA – Hoa Kỳ



THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

HIỀN TÀI PHẠM VĂN KHẨM

Cựu Chủ tịch/Ủy Viên Hội **Đông** Liên Tôn tại Hải Ngoại
Cựu Chủ Trưởng Cơ Quan **Đại** Diện Cao **Đài** Hải Ngoại
Chủ Nhiệm Kiêm Chủ Bút Cao **Đài** Học Viện-USA
Cựu Giáo Sư Trung Học Phú Khương, Tây Ninh

Đã qui vị Ngày 25 Tháng 12 Năm 2020
tại California, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 82 Tuổi

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến của
Hiền Tài Phạm Văn Khảm

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho hương linh Hiền Tài Phạm Văn Khảm
được sớm về Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống

Thành kính phân ưu

TM. Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc CA &
Hội Trưởng: Trương Thị Vân Lan

Hội Liên Trường Tây Ninh Bắc CA
Hội Trưởng: Lưu Hữu Hạnh

Ban Cố Vấn- Ban Giám Sát & Ban Chấp Hành

Nguyễn Ngọc Dũ- Trần Văn Sung- Trần Minh Quan- Trần Minh Khiết- Duy Văn - Nguyễn Đăng Khích-
Nguyễn Hưng- Nguyễn Hữu Tường- Tô Mỹ Huệ- Minh Đức Nguyễn Văn Phép.

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng Thương tiếc nhận được tin buồn:

Hiên Thê của Hiền Huynh Cựu CTS Qu. Dầu Tộc Đạo Santa Clara Mai Ngọc Tuyết là:

Đạo Hữu

ĐẶNG THỊ KIM SA

Đã từ trần vào lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm Canh Tý, nhằm ngày
28 -12- 2020 tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 79 tuổi

Chúng tôi xin :

- Thành thật chia buồn cùng Hiền Huynh Cựu CTS Mai Ngọc Tuyết và tang gia
hiếu quyến về sự mất mát to lớn này.

- Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng
độ rỗi Hương Linh cố đạo hữu Đặng Thị Kim Sa siêu thăng miền Cực Lạc.

Thành kính phân ưu

**Ban Thế Đạo Hải Ngoại
& Ban Thế Đạo Bắc California
Hệ Thống Truyền Thông BTĐHN**

HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI VÀ THÂN HỮU

PHÂN ƯU



Chúng Tôi Vô Cùng Thương tiếc nhận được tin buồn Hiền Thê của Hiền
Huynh Cựu CTS Qu. Đầu Tộc Đạo Santa Clara Mai Ngọc Tuyết là:

Đạo Hữu

ĐẶNG THỊ KIM SA

-Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu

Đã từ trần vào lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm Canh Tý, nhằm ngày
28 -12- 2020 tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 79 tuổi

Chúng tôi xin :

- Thành thật chia buồn cùng Hiền Huynh Cựu CTS Mai Ngọc Tuyết, Thành viên Hội Đồng Quản Trị HTTCĐ&TH và tang gia hiếu quyến về sự mất mát to lớn này.
- Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi Hương Linh Cố Hội viên Đặng Thị Kim Sa siêu thăng miền Cực Lạc.

**Hội Đồng Quản Trị -Ban Giám Sát-
Ban Điều Hành Hội và toàn thể Hội viên
Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu**