

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ

TÒA THÁNH TÂY NINH



Thánh Ngôn
Đức Điều Trị Kim Mẫu



TÀI LIỆU SƯ TÂM 2014

hai • không • một • bốn

Ebook được làm theo tài liệu phổ biến trên Website **CAODAITV.FREE.FR**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH WEBSITE CAODAITV.FREE.FR** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 30/05/2019

Tâm Nguyễn

Website: tusachCAODAI.wordpress.com



THÁNH NGÔN
ĐỨC ĐIỀU TRÌ KIM MẪU



MỤC LỤC

THÁNH NGÔN ĐỨC ĐIỀU TRÌ KIM MẪU9

01. Đàn cơ tại Thảo Xá Hiên Cung, ngày 10-12-Kỷ Tỵ (dl 20-1-1929) 11
02. Đàn cơ tại Thảo Xá Hiên Cung, ngày 28-1-Kỷ Tỵ (dl 9-3-1929). 13
03. Đàn cơ tại Thảo Xá Hiên Cung, ngày 30-10-Kỷ Tỵ (dl 30-11-1929). 14
04. Đàn cơ tại Thảo Xá Hiên Cung, ngày 15-11-Tân Mùi (dl 23-12-1931)..... 16
05. Đêm mừng 1 - Giêng - Bính Tý (1938). 20
06. Đức Phật Mẫu giáng cơ năm Đinh Sửu (1937)..... 21
07. Rằm tháng 8 năm Nhâm Ngọ (dl 2-9-1942)..... 25
08. Đàn cơ tại Thảo Xá Hiên Cung, đêm 6-5-Ất Dậu (dl 15-6-1945). 28
09. Đàn cơ tại Tòa Thánh, ngày 15-8-Bính Tuất, Tý thời (dl 10-9-1946)..... 29
10. Đàn cơ tại Tòa Thánh, ngày 9-Giêng-Đinh Hợi Tý thời (dl 30-1-1947)..... 33
11. Đàn cơ tại Báo Ân Từ, ngày 2-2-Đinh Hợi, lúc 1 giờ khuya, (dl 22-2-1947). 35
12. Đàn cơ tại Báo Ân Từ, ngày 15-8-Đinh Hợi (dl 29-9-1947). 37
13. Đàn cơ tại Báo Ân Từ, đêm 15-8-Kỷ Sửu (dl 6-10-1949). 40
14. Đàn cơ tại Trí Huệ Cung, đêm 7-1-Tân Mão (dl 12-2-1951). 42
15. Đàn cơ ngày 12-1-Giáp Ngọ (dl 14-2-1954)..... 45
16. Đàn cơ tại Nữ Đầu Sư Đường, đêm 16-8-Canh Tý lúc 9 giờ tối, (dl 6-10-1960). 46
17. Đàn cơ tại Báo Ân Từ, đêm 15 - 8 - Ất Tỵ, hồi 24 giờ

	(dl 10-9-1965).....	48
18.	Đàn cơ tại Báo Ân Từ, đêm 15 – 8 – Đinh Mùi, hồi 0 giờ 45 (dl 18-9-1967).	53
19.	Đàn cơ tại Báo Ân Từ, đêm 15-8-Kỷ Dậu, hồi 9 giờ 45 (dl 26-9-1969).....	54
20.	Đàn cơ 3-7-1927: Thi văn của Đức Phật Mẫu giảng cho	55
21.	Thi văn của Đức Phật Mẫu giảng cơ ban cho:.....	60
22.	Đàn cơ Tại MTĐ: Thi văn của Đức Phật Mẫu giảng cơ ban cho:.....	62
23.	Thi văn của Đức Phật Mẫu giảng cơ ban cho:.....	64
24.	Thi văn của Đức Phật Mẫu giảng cơ ban cho:.....	68

ĐIỀN THỜ PHẬT MẪU



BẢO-ÂN-TỪ
[NỘI Ô TÒA-THÁNH TÂY-NINH]



THÁNH NGÔN ĐỨC ĐIỀU TRÌ KIM MẪU



01. ĐÀN CƠ TẠI THẢO XÁ HIỂN CUNG, ngày 10-12-Kỷ Tỵ (dl 20-1-1929)

✦ PHÒ LOAN: Phạm Hộ Pháp – Cao Thượng Phẩm.

DIÊU TRÌ KIM MẪU

THIẾP CHÀO CHƯ ĐẠO HỮU, CHƯ ĐẠO MUỘI, BÌNH THÂN.

Thiếp vì cảm tình xưa mà phải chính mình đến cùng Cửu Nương cho hiểu mọi điều.

Diêu Trì Cung đã thượng sớ cho Chí Tôn và Bảo Đạo Chơn Quân kiện nơi Ngọc Hư Cung. Thiếp còn nhớ khi đến dìu dắt chư Đạo hữu vào đường Đạo, phải mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thì Thiếp đã nói bởi vì tình riêng của mấy Đấng Chơn Quân đến lo cứu độ chớ không phận sự chi trong lúc này, và cũng bởi lệnh Chí Tôn sai khiến, chắc rằng: **Nếu không phải Thiếp mở Đạo thì không phương thành Đạo đặng.** Khi Thiếp mở Đạo thì độ ai? Có phải là cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài. Các Chơn Quân thiệt tình của Thiếp là ai chẳng?

▶ TÁI CẦU:

Cười... Ôi! Cũng bởi nơi Thiếp mà chư Hiền hữu phải chịu hành hà phạm xác, khổ não muôn phần. Chí Tôn có hứa khi ấy với Thiếp rằng: Thế nào cũng nâng đỡ chư Hiền hữu mà chẳng cho ai ỷ lộng quyền lấn hiếp, Thiếp mới đến Khai Đạo cho chúng sanh đặng Phụ Mẫu song toàn, nào dè vì lòng đại từ đại bi quá thương nhưn loại, đành để cho chư Hiền hữu chịu hành hà đến đổi. Thiếp đã dâng sớ cầu xin Chí Tôn lượng xét, còn Bảo Đạo thì kiện cùng Ngọc Hư

Cung những kẻ vô đạo của Cửu Trùng Đài.

Thiếp đã thấy chán chương khởi trị hành phạt. Lý Thái Bạch muốn lo hòa đặng Đạo cho thành, nên đã nhìn nhận tội lỗi của nhiều người, nhưng vì công dày nên không đành để Thiên điều định án, buộc giải nạp những kẻ ấy ra Tòa Tam Giáo. Thấy cũng nghĩ Thiếp nên...? và Lý Thái Bạch đành nhận quyền hành Hiệp Thiên Đài từ đây không ai chối nữa cho đặng.

THẮNG

.....

THI

Vú MẸ chưa lia đám trẻ con,
Độ sanh chưa rõ phận vương tròn.
Quyền cao Ngự Mã là vinh bấy,
Phận mỏng Hiệp Thiên biết giữ còn.
Lọt điểm Thánh Tâm trần tục khảo,
Vẻ tươi bợn thế nét dò đôn.
Thà xưa ví bằng nay gịn vậy,
Lòng MẸ ngại ngừng, con hỡi con!

✠ **ĐIỀU TRÌ KIM MẪU**

02. ĐÀN CƠ TẠI THẢO XÁ HIỀN CUNG, ngày 28-1-Kỷ Tỵ (dl 9-3-1929).

✦ **PHÒ LOAN:** Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu – Hiến Pháp Trương Hữu Đức.

DIÊU TRÌ THÁNH MẪU

HỖ CHƯ HIỀN ĐỒ.

Từ ngày dùng Thánh chất nắn đúc Thánh thể của chư Hiền đồ, Tệ Thiếp những mong cho khỏi phụ lòng Thượng Đế. Ngày nay, các Hiền đồ gặp hồi lập Đạo, phải nên biết cái chức trách của mình đối đãi với nhơn sanh.

Hôm nay hội diện cũng không ai lạ mặt, chỉ có mấy người mà chư Hiền đồ độ dẫn chớ chẳng ai. Vậy thì bề hội diện nhau cũng không chi là quan trọng. Nhưng phận sự của chư Hiền đồ là phải hết lòng từ bi mà độ chúng, và phải giải cho rành cái chức vụ của mỗi đứa, sau này mới thấy sự vinh diệu của nền Đạo mà chư Hiền đồ đã hội ý nhau lập thành, chẳng vì việc thường tình đê tiện mà bỏ qua những điều cao trọng.

Đức Chí Tôn đã đem xâu chuỗi từ bi mà giao trong tay chư Hiền đồ. Vậy thì phải nhứt niệm từ bi mà làm cho yên trong Đạo. Tệ Thiếp mong thay!

THẮNG

03. ĐÀN CƠ TẠI THẢO XÁ HIỀN CUNG, ngày 30-10-Kỷ Tỵ (dl 30-11-1929).

✘ PHÒ LOAN: Cao Thượng Sanh – Bảo văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu.

ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

THIẾP CHÀO CHƯ HIỀN ĐỒ.

Thiếp lấy làm hân hạnh đặng hội hiệp cùng chư Hiền đồ Nữ phái. Thiếp xin để lời căn dặn răn lấy lòng thành hiệp cùng Thiếp, sửa cơ đời cho khỏi phụ lòng Chí Tôn sở định.

Ôi! Biết bao phen Thiếp khẩn cầu khóc lóc giữa Ngọc Hư Cung xin lập thành Nữ phái. Chí Tôn buộc sửa cải Thiên thơ, chư Hiền đồ cũng nhớ lời Chí Tôn khi lập Pháp Chánh Truyền Nữ phái, Chí Tôn than rằng, muốn bỏ đi cho đáng, nhưng lòng Từ Phụ cũng chẳng đành. Thiếp cậy Quan Âm thay quyền Chưởng quản, nào dè lời từ bi không phương kèm thúc tánh phàm của chư Hiền đồ. Thiếp chẳng phiền là vì chán hiểu tâm tình mọi bề yếu ớt và chỉ trông mong ngày dài chế cải, nào dè đã 4 năm chầy, phàm tâm chư Hiền đồ vẫn y như trước, làm cho Quan Âm buồn lòng cáo thối.

Ôi! Một Đấng Trọn lành ấy còn cam tâm bỏ lấy, Thiếp mới cậy mượn tay ai? Thà Thiếp đến chính mình dạy dỗ lấy con, dầu rủi may, cho đành dạ. Thiếp dặn Cửu Nương và Thanh Tâm Tài Nữ thay phiên nhau đem trí thức tinh thần Thiêng liêng mà chế vào lòng các con, họa may giảm đặng lần lần tục tánh. Thiếp căn dạy dỗ thì Thiếp chỉ cầu chư Hiền đồ cũng răn nghe Thiếp, tùy lòng chẳng ép nài ai làm quá trí, mượn cơ bút để áng văn chương, tỏ tấm tình thương, chư Hiền đồ để dạ.

Từ đây, Thiếp dùng hiệu **Qui Thiện** mà cho pháp hiệu **Trường Đạo Diêu Trì**.

Thiếp lại dặn hãy lựa chọn kẻ nào đặng từ bi, bác ái, đạo đức, khiêm cung, mới đặng nhập. Hương Hiếu, con khá nhớ nghe! Thiếp xin từ giã và cảm tạ chư Hiền đồ Nam phái. Hiền đồ rán lập công quả thêm cao có ngày vào chánh vị nghe.

THẮNG

.....

THI

Éo hẹp chưa từng lập cánh loan,
Muộn trông hồ hải khắp ba ngàn.
Lửa hương đã toại duyên trong trướng,
Hàng mắc mỏ chi gánh giữa đàng.
Biết phận ba giếng giới bá hạnh,
Nhớ ơn chín chữ giữ tam cương.
Một dày một mỏng khuyên đừng lựa,
Biết phận dầu nghèo cũng đặng an.

✠ **DIÊU TRÌ KIM MẪU**

04. ĐÀN CƠ TẠI THẢO XÁ HIỂN CUNG, ngày 15-11-Tân Mùi (dl 23-12-1931)

✦ PHÒ LOAN: Phạm Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.

ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

THIẾP CHÀO CHƯ HIỂN ĐỒ NAM NỮ.

Có Từ Bi giá ngự, Thiếp nhượng cho Người, mà Người nhượng lại cho Thiếp giáng trước giáo hóa đôi điều. Thiếp phải tuân mạng. Chư Hiền đồ bình thân.

THI

Từ Hồn độn Chí Tôn hạ chỉ,
Cho Thiếp quyền quản Khí Hư Vô,
Lấy Âm Quang tạo phách tắng đồ,
Muôn vật cả lo cho sanh hóa.

—oOo—

Nuôi nấng lấy xác thân hòa hỏa,
Thuận Âm Dương căn quả hữu vi,
Chưa ai vào đến cõi trần này,
Chẳng thọ lấy Chơn Thần tay Thiếp.

—oOo—

Sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp,
Rồi dặt dìu cho hiệp với CHA.
Kìa móm cơm vú sữa cũng là,
Sanh một kiếp người ta đáng mấy!

-○○-

Dầu hài cốt trăm năm cũng vậy,
Khởi tình thương chẳng lấy chi nhiều.
Hương Tào Thiên đùm bọc chặt chiu,
Sanh một đứa liêu ngàn thế kỷ.

-○○-

Chịu mất trẻ cũng vì Tà mị,
Cướp con thương bỏ vị quên ngôi,
Ôi! Thương nhiều phen phải chịu ngậm ngùi,
Thấy thân trẻ nổi trời biển khổ.

-○○-

Trân trọng lấy hình hài dơ ố,
Còn Thiêng Liêng vô số tiếc thương,
Hằng trông mong con đặng phi thường,
Dem vào đặng con đường Hằng Đổng.

-○○-

Kể từ trước Thiếp là hình bóng,
Biết thương con chẳng mọng con thương,
Đạo diu Đồi bởi Thiếp lo lường,
Trên mới thuận khoáng trương phổ tế.

-○○-

Kể từ trước Đạo còn bị bế,
MẸ thương con chẳng thế dặt diu,
Nay cõi trần nghiệt chướng giảm tiêu,
Ngọc Hư định đã nhiều phép cứu.

-oOo-

Thiếp từ đặng Phái Vàng chí bửu,
Lịnh Chí Tôn khai mối Tam Kỳ,
Hằng ngày lo cho đám Nữ nhi,
Chẳng đủ trí sánh bì Nam tử.

-oOo-

Ơn nhờ có con là Long Nữ,
Đến thay thân Thiên-Sứ Từ Hàng,
Dùm bọc em, con rón bước một đường,
Dặng cho MẸ dễ dàng cứu rỗi.

-oOo-

Kia Cực Lạc Niết Bàn đem đổi,
Lấy thân phạm làm mối giải oan,
MẸ trông con về cảnh an nhàn,
Ở trần thế muôn ngàn sâu thẳm.

-oOo-

Cõi Thiên vị cho con còn dám,
Hưởng dạy khuyên mô phạm căn tu,
Chỉnh tiếc con chẳng rõ hiền ngu,
Dặng tự định công phu trọn phận.

-oOo-

Con thì đũa đường đòi lẫn bản,
Con thì hay vay trở cơ mầu,
Mối huyền vi nào rõ cao sâu,
Cứ đeo đẳng mạch sâu nguồn thẳm.

-○○-

Con ví biết mình cao bực phẩm,
Thì phải toan cho dám phé đời,
Các em con chỉ để con người,
Coi con bước mấy đời nối gót.

-○○-

Lời cần yếu MẸ than cho trót,
Muốn dạy em, con khá xót xa chùng,
Phải hằng ngày ở dựa bên lưng,
Nhắc từ chuyện, khuyên răn từ việc.

-○○-

Cửu Nương vốn nhọc nhằn chẳng tiếc,
Chỉ trách con chưa biết nhập trường,
Phải hiểu rằng lòng MẸ hằng thương...

THĂNG

05. ĐÊM MỪNG 1 – GIÊNG – BÌNH TÝ (31-1-1938).

ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

THI

Từ Mẫu xem qua bất động lòng,
Tình thương vô tận, đứng, ngồi, trông.
Sớm chiều tựa cửa chờ tin nhận,
Ngày tháng nương hiên đợi bóng hồng.
Lắm lúc ngậm ngùi bầy trẻ dại,
Đòi phen nhắc nhở đám con Rồng.
MẸ già thốn thức nào an dạ,
Đổ lụy vì đâu vắng ẵm bông.

-oOo-

ẵm bông nhớ bầy con vắng dạng,
Ngồi, đứng, trông tin nhận mỗi mòn.
Sớm chiều tựa cửa trông con,
Chẳng hay con trẻ vuông tròn phận chưa?

-oOo-

Buồn than thở khi trưa lúc tối,
Quặn chín chiều ruột rối vò tơ.
Công danh lòng trẻ đợi chờ,
E khi mển tục hững hờ nhà Huyền.

-oOo-

Nay Chí Tôn rộng quyền ân xá,
Chắc phen nầy MẸ đã gặp con.
Bỏ hồi cách trở nước non.
Bao nhiêu miếng ngọt miếng ngon để dành.

06. ĐỨC PHẬT MẪU GIÁNG CƠ NĂM ĐÌNH SỬU (1937).

DIÊU TRÌ KIM MẪU

MẸ MỪNG CÁC CON ÁI NỮ.

Lành thay! Lành thay! Ngày nay MẸ rất hân hạnh vui mừng thấy các con náu nhau hồi về với MẸ, chạnh nhớ nỗi niềm từ lúc nọ, nung lò bảo sanh, đùm bọc các con cho đến nay đã 6 triệu niên dư, có lúc MẸ chi tiết nỗi mừng, MẸ tưởng nhớ rằng các con thân mến đã dắt nhau hồi về với MẸ.

Nào hay đâu MẸ mắc mưu với đàn con. MẸ hồi tưởng khi các con vắng MẸ trứng giỡn trước ao sen, gió thổi lác lơ cành sen nghiêng qua lác lại. Ôi! Đau thảm cho già chống gậy ngóng trông, mà các con đành lìa MẸ, xa khơi nơi vòng trần thế tục mà quên cả cội căn. Nay nhờ Đại Đạo hoằng khai ân xá, nên chi MẸ mới tầm dạng các con. Vậy các con hãy hiểu rằng:

Trong kiếp chót cuối cùng này mà lo tu niệm, bởi công lập đức, hầu có trở về với MẸ. MẸ ban ơn cho các con. Tòa sen ngôi báu rực rỡ chói ngời, hạnh hưởng tiêu diêu, đời đời khoái lạc. Chớ các con ở chi trần thế mà bụi tục vẫn vương cho tấm thân đầy đọa. Vậy MẸ cho các con phép cơ tạo Thiên.

MẸ dạy:

THI BÀI

Nơi Diêu Điện, lưỡng ban châu chực,
Nhớ đến con bút rứt lòng già.

Gậy nâng chẳng quản đường xa,
Gậy châm mây bạc đưa già đến đây.

-oOo-

Nơi đàn nội xum vầy đông đủ,
Nhìn các con ủ rũ tấm lòng.
Thương con khổ não chập chồng,
Đau lòng MẸ xuống quyết bồng con lên.

-oOo-

Con ôi! Khá tâm bền sức gắng,
Những lời vàng MẸ dặn ngày xưa.
Khiêm cung, nhẫn nại, lọc lừa,
Giúp đời nào nài sớm trưa tháng ngày.

-oOo-

Cõi trần tục trung bày đủ cách,
Nhủ các con vào vách tứ tường.
Thảm cho con đại lâm đường,
Nay Thầy mở Đạo, buồm trương rước về.

-oOo-

Dem con trẻ trở về Tiên cảnh,
Chọn Linh căn tánh hạnh thuần lương.
Long Hoa sắp soạn khai trường,
Thi tài chọn đức, con bươn kịp giờ.

-oOo-

Nhìn kỹ lại con thơ MẸ thăm,
Quột chín chiều đời đoạn thất đau.
Thấy con lòng Mẹ xót xao,
Con ơi! Con hỡi! Con nào thấu chăng?

Nhắc đến đây khó dần giọt lệ,
Thương con khờ chẳng kể thân già.
Nước non chón chở bao la,
Quyết tìm, một gậy một Già viếng con.

—○○—

Đối với trẻ cho tròn phận MẸ,
Mượn vần thơ thả thả đêm khuya.
MẸ khuyên em chị chớ lia,
Học gương Diệu Thiện danh bia lưu truyền.

—○○—

MẸ dành để Đào Tiên cho trẻ,
Dạ Bỏ Đào tay lẹ con nâng.
Mây vàng sẵn chực bên chân,
Đưa đường Tiên cảnh, Chín từng hồi nguyên.

MẸ từ già.

Từ già các con ở lại trần,
MẸ về Tiên cảnh dạ băng khuâng.
Khuyên con gắng chí lo tu niệm,
Dứt điểu MẸ mau tách dặm lần.

THĂNG

.....

THI

Lần lừa mùi thế bước càng gay,
Biển khổ trăm năm nhọc xác đây.
Kẻ trí cần răng theo lũ đại,
Người ngoan nhắm mắt níu phùng say.

—oO—

Hý tràng nao nức nhiều lui tới,
Cõi tục mơ màng lớp đổi thay.
Đã gió buồm giương thuyền đợi khách,
Trễ chơn đợi đến ắt thâu ngày.

✠ ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

07. RẪM THÁNG 8 NĂM NHÂM NGỌ (DL 2-9-1942).

✘ PHÒ LOAN: Khai Đạo Phạm tấn Đãi – Hiến Đạo Phạm văn Tươi.

DIÊU TRỊ KIM MẪU

MỪNG CÁC CON NAM NỮ.

MẸ vui được thấy các con biết lo cho chúng sanh tức là lo cho mình vậy.

Mình tu cho chúng sanh, mình lập vị cho chúng sanh, tức là mình lập vị cho mình. Phải hiểu cho rõ, nếu chúng sanh chưa ai đắc đạo thì ta phải cầu nguyện cho người đắc đạo trước ta. Nếu mình cứ mong cho cao phẩm giá, tức là trái với Thiên ý, mình phải hằng ngày trau giồi tánh đức, lo chung cho thiên hạ, ấy là phương pháp tu tắt đó. Thường ngày công phu mà mình chất chứa tánh tự kiêu thì cũng không mong đắc Chánh quả được, bất quá đắc một vị Địa Tiên đó thôi.

Vậy muốn cho hoàn toàn thì rán tập cho biết trừ các điều xấu xa, tập thường ngày tâm Chơn lý, kiểm hiểu huyền vi, răn mình hằng bữa, đó là đường chánh sáng láng cứ lo bước tới. Đạo chia ra 3 Chi: Thế, Pháp, Đạo. Mình tu cho đúng theo Luật, hành theo Pháp, thì chúng sanh nơi thế ca tụng công đức mình, trọng kính mình, ấy là mình đắc Thế.

Hễ đắc Thế thì phải tâm Pháp đặng cứu chữa, dạy bảo theo Pháp. Nếu mình hành Pháp hiển linh, chúng sanh ứng mộ thì mình đắc Pháp. Nếu đắc Pháp thì phải tâm Đạo. Đạo là vô vi, muốn tâm không phải dễ, mà dễ khó là do nơi mình. Nếu đi được 2 khoản thì khoản sau này phải

rán, nếu đắc đạo thì nhập cõi Niết Bàn. MẸ ban ơn cho các con Nam Nữ.

NHỨT khí tạo đoan cả Địa cầu,
NƯƠNG theo Mẹ cả giảng vài câu.
Kính dâng Tam bửu hằng năm vẹn,
Tặng lễ mừng thâm đắc chẳng lâu.

—○○—

NHỊ châu Chơn Võ nhớ cùng không,
NƯƠNG cõi Thiên Cung gọi bóng hồng.
Kính tặng vài câu mừng bạn cũ,
Tặng người hiếu hạnh chịu phòng không.

—○○—

TAM Kỳ khai mở Đạo lần ba,
NƯƠNG nấu ít lâu rõ báu hòa.
Kính lượm Bê Trên ban đức tánh,
Tặng người tài trí hừng Đài Cao.

—○○—

TỨ đức vẹn toàn mới xứng danh,
NƯƠNG hơi nhang khói chỉ điểm lành.
Kính mừng quý vị ân cần tịnh,
Tặng khách nâu sông diệt quờn khanh.

—○○—

NGŨ hành vận chuyển đoạt Huyền Thiên,
NƯƠNG níu đôi năm khỏe tự nhiên.
Kính có công tu nay gặp hội,
Tặng mình hữu hạnh phục qui nguyên.

-oOo-

LỤC lạc khoa rân cả Ngũ Châu,
NƯƠNG chi vật chất phải âu sầu.
Kính xin tỉnh giấc lo tu sớm,
Tặng quyết cầu ân cõi ách sầu.

-oOo-

THẤT thế nấu nướng chớ tưởng lâu,
NƯƠNG cùng quý vị chỉ đường cầu.
Kính đem đến tận bờ dương liễu,
Tặng nghĩa đài sơn kẻ chực châu.

-oOo-

BÁT-Vu hành khát bữa mời chiều,
NƯƠNG tưởng mình to giống kẻ thiêu.
Kính đến Tây-Phương tâm Xá-Lợi,
Tặng tình đồng Đạo phải đồng yêu.

-oOo-

CỬU Thiên mở cửa rước người hiền,
NƯƠNG chí dắt dìu khách hữu duyên.
Kính lập công to qui cụ vị,
Tặng tiền phát khởi lập căn nguyên.

-oOo-

Thu cúc hứng sương khách kiếm mùi,
Chín Cô cùng MẸ đến chung vui.
Thương nhau tâm kiếm chùng nào gặp,
Công đức vẹn toàn sẽ hiệp ngôi.

THĂNG

08. ĐÀN CƠ TẠI THẢO XÁ HIỂN CUNG, đêm 6-5-Ất Dậu (dl 15-6-1945).

✘ PHÒ LOAN: Cao Thượng Sanh – Bảo Văn Pháp Quân.

ĐIỀU TRỊ NƯƠNG NƯƠNG

HI ỪNG CHƯ CHỨC SẮC HIỆP THIÊN, CHỨC SẮC
NỮ PHÁI.

Thiếp được hân hoan trông thấy nên Chánh giáo được dựng lại và diu dắt cả con cái hiệp làm một để tạo lại đời tàn buổi sau này.

Nhờ Chí Tôn trợ giúp thêm vào sức hiệp chơn thành của các bậc anh tuấn của Đạo, nên non sông Đất Việt ngày nay mới được mở mang trên màu cờ độc lập. Đó là kết quả xứng đáng của sự lập Đạo của Đức Chí Tôn.

Thiếp ước mong cho Hiệp Thiên Đài để hết công tâm mà lo lắng chủ nghĩa chung là lập nền tảng chắc chắn để độ sanh linh đi đến con đường giải thoát. Đó là dâng cho Chí Tôn một lễ trọng hậu, và gặp dịp may để lập ngôi vị cho mình. Nên lưu tâm!

Các con Nữ phái gắng công độ rỗi và làm cho Nữ phái được đạo đức dồi dào, đông đủ mới hiệp Thiên-Thơ. Bước đường trước, nếu chẳng đặng hay, thì con đường sau nên dè dặt và thận trọng lấy trách nhiệm, đặng đi đến kết quả tốt đẹp. Thiếp trông mong nơi đó. Thiếp ban ơn chung. Nhượng cơ cho Cao Thượng Phẩm.

THẮNG

09. ĐÀN CƠ TẠI TÒA THÁNH, ngày 15-8-Bính Tuất, Tý thời (dl 10-9-1946).

- ✘ PHÒ LOAN: Phạm Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.
- ✘ HẦU BÚT: Sĩ Tài Phạm văn Ngọ.

DIÊU TRÌ KIM MẪU

THIẾP CHÀO CHƯ THIÊN MẠNG NAM NỮ.

Thiếp xin tỏ đôi lời cùng Ngự Mã Thiên Quân Hộ Pháp. Từ ngày Thiếp đến chung cùng chư Thiên mạng đến nay thì tính đã 20 năm có lẽ, chỉ lấy tình thân ái thiêng liêng mà xưng hô cùng nhau là vì Thiên Thơ tiền định. Thiếp đến đìu đường cho con cái Chí Tôn đến ngày thành Đạo. Ngày nay đã đúng kỳ sở định, Thiếp mới đặng quyền nhìn nhận con cái của Thiếp.

Vậy từ đây, Thiếp chỉ dụng lời chí thiết yêu đương, là MẸ con tương hội. Vậy Thiên mạng đừng phiền Thiếp nghe!

Hộ Pháp xem bài văn Thiếp mà nghĩ đến tình trạng của Diêu Trì đau thảm đến dường bao, Con! Khi con mông trần buổi nọ.

Cửu Nương nói diệu toàn văn Động đình. Các con Nữ phái bình thân.

VĂN:

Những ngôi giữ Huỳnh Hoa Ngự Uyển,
Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.
Đoạn đường lều cỏ chòi tranh,
Tay nương cây gậy một mình trông voi.

✘ NHỨT NƯƠNG DTC

▶ Tiếp văn:

Trông động cũ màu trời biến sắc,
Trông cung nga thiếu bậc từ quân.
Trông xa đánh Thánh non Thần,
Trông đèn Ngọc Khuyết vắng phần Thiên lương.

✘ NHỊ NƯƠNG DTC

▶ Tiếp văn:

Nay đắm ấm con đường hạnh phúc,
Cõi phong trần gọi chút Hồng ân.
Tiêu điều phai lợt mùi trần,
Tĩnh say với giọt nước ngân tẩy mê.

✘ TAM NƯƠNG DTC

▶ Tiếp văn:

Tưởng trọn phận tô xuê Đảnh Việt,
Nương thuyền từ cứu tuyệt trần ai.
Đường quê nào thấy Thiên Thai,
Công trình lập dựng Vân Đài chí công.

✘ TỨ NƯƠNG DTC

▶ Tiếp văn:

Mở rộng cửa đại đồng vạn chủng,
Khai nẻo sanh cứu sống nhưn gian.
Trị tâm mở mắt song quang,
Khai đường Cực Lạc, mở đàng Lôi Âm.

✘ NGŨ NƯƠNG DTC

▶ Tiếp vãn:

Đưa gương rạng Quan Âm dẫn thế,
Diệt mê hồn tối tệ kiếp căn.
Cam lồ rửa sạch phong trần,
Gương xưa để bước đi lần cảnh thăng.

✘ LỤC NƯƠNG DTC

▶ Tiếp vãn:

Nào dè phép Quỷ toan cải chánh,
Mượn quyền Yêu so sánh Chí Linh.
Dem thân lũ thú làm binh,
Cầm gươm huệ chặt tan thành cung thương.

✘ THẤT NƯƠNG DTC

▶ Tiếp vãn:

Hỡi nào kẻ lo lường nghiệp Đạo,
Hỡi những trang nóng máu anh phong.
Ngôi Thiên để dựa bóng hồng,
Phục hưng gây nghiệp con Rồng cháu Tiên.

✘ BÁT NƯƠNG DTC

▶ Tiếp vãn:

Gây sự nghiệp Tổ Tiên ngày trước,
Dựng miếu đường hưởng phước tự do.
Mảng trông bến cũ đưa đò,
Chơn quân Lương tể gây trò vinh phong.

✘ CỬU NƯƠNG DTC

Xin nhượng bút cho Bát Nương.

—oOo—

Đào nguyên lại trở trái hai lần,
Li ngữ Việt Thường đã thấy lân.
Cung Dấu vít xa gương Xích qui,
Thiền Cung mở rộng cửa Hà ngân.
Xuân Thu định vững ngôi Lương tể,
Phật Chủ quét tan lũ nịnh thần.
Thổi khí vĩnh sanh lau xã tắc,
Mở đường quốc thể định phong vân.

✠ BÁT NƯƠNG

10. ĐÀN CƠ TẠI TÒA THÁNH, ngày 9—Giêng—Đinh Hợi Tý thời (dl 30—1—1947).

(Sau khi ĐỨC CHÍ TÔN giảng cơ,
tái cầu thì có ĐỨC PHẬT MẪU giảng).

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN

HẰNG CÁC CON. BÌNH THÂN!

Các con chưa rõ cái mùi phú quý cao sang nơi thế này là cái bẫy để gài những bậc Thân, Thánh, Tiên, Phật, phải sa đọa không mong đắc quả. Bởi có ấy mà đứa nào đặng hưởng lộc cao quyền cả thì MẸ lại lo cho đứa ấy sẽ quên cội bỏ nguồn, đành thả trôi chơi vơi nơi bể thảm. Trong đám này chỉ có một số ít đứa biết hối ngộ tu tâm, chun vào cửa Phật, cũng lắm đứa miệng niệm Nam mô mà lòng lại cay nghiệt đè ép kẻ yếu thế cô, đương thân của bá gia về tấn cúng, lòng ham tưởng chúng khen ngợi mà không kiểm hiểu câu tội phước công bình kia. Trời Phật, Thánh Thần chẳng đòi, không biểu lễ cúng chi cả. Các con vì lòng tín ngưỡng, chẳng biết điều chi, tạm dùng lễ để cung kính, rốt lại để khoe mình và để chịu theo thói phạm tục.

Các con hiểu Đạo, MẸ chẳng nói nhiều, các con khá suy nghĩ. Chư Tiên, chư Phật cùng các Đấng Thiêng Liêng chỉ dùng Tâm trong sạch, tín ngưỡng kính thành, ấy là một vật báu để hiển lễ đó.

Trên Thế, cũng chẳng khác chi trên sân khấu, sắp cho đủ lớp, nào là trung nịnh, hiền dữ, chen lẫn múa men, la gâm, than thở, rốt cuộc bôi mặt thì đứa nào cũng ra đứa nấy. Dầu các con đặng địa vị cao sang thế nào cũng chẳng

nên tự kiêu tự đắc, húng hiếp những đứa thấp hèn. Các con rán ẩn nhẫn, hằng ngày bền chí trau tâm. Chỗ Hằng sống là nơi căn cội của các con. Vậy các con cũng chẳng nên quyền luyện thể đời mà quên cội vị nghe!

MẸ mừng đặng thấy các con hội hiệp với nhau. Vậy các con hãy nắm tay nhau cho chặt chẽ, đi cho vững. MẸ ban ơn cho cả Nam Nữ. MẸ thăng.

THI

Lượng sóng đời kia khó định chừng,
Vườn Xuân khô lá khó trông Xuân.
Hiên mai gió tạt nghiêng rèm hạnh,
Giậu tối Trăng soi đổ bọt trần.
Tiếng hạc kêu vui xa thăm thẳm,
Hơi quyên chào thắm lóng gần gần.
Chờ xem thế cuộc tùy duyên phận,
Đừng tính đeo mang gánh nợ trần.

✠ ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

11. ĐÀN CƠ TẠI BÁO AN TỬ, ngày 2-2-Đình Hợi, lúc 1 giờ khuya, (dl 22-2-1947).

- ✘ **PHÒ LOAN:** Phạm Hộ Pháp – Khai Pháp Trần Duy Nghĩa.
- ✘ **HẦU ĐÀN:** Bảo Thế, Khai Đạo, Phối Sư Hương Nhiều, Chức sắc Phước Thiện, Chức sắc Pháp Chánh.

DIÊU TRÌ KIM MẪU

MỤ CHÀO CÁC CON. MỪNG!

Mụ lấy làm thậm cảm tình, mặn nồng, hiếu hạnh của các con, nhưt là Hộ Pháp, đã lập nên Đền Thờ trọng hậu. Cả Diêu Trì Cung đều để lời cảm ơn.

Nữ phái các con, Kể từ đây, đã có nơi MẸ con hội hiệp. Khá nên để trí tưởng rằng, chẳng buổi nào MẸ không ở gần các con, chung chia đau thảm, chỉ xin các con có một điều trọng yếu là các con phải tập tánh hòa nhã, yêu ái lẫn nhau mà chia buồn sốt thảm cùng nhau, ấy là lễ hiến cho MẸ quý hóa hơn hết.

Nếu biết thương yêu thì chẳng có chi hơn là dạy dỗ trẻ thơ đặng khôn ngoan đạo đức.

THI

Dây lòng yêu ái đằm quần linh,
Nghĩa cử chỉ trông một tấc thành.
Lựa chọn những gì riêng kiếp trái,
Đón đau chỉ nặng mối thâm tình.

Nếu Mụ còn điều ước vọng thì chỉ trông Ngự Mã Thiên Quân giúp Mụ thường thường cơ bút đặng dạy dỗ Nữ phái.

Hộ Pháp, theo ý Mụ thì **chẳng nên làm lễ Mụ trong thời Tý, e cho thất lễ với Từ Bi. Vậy nên sửa lại trong**

giờ Ngọ Sóc Vọng cho có thể con cái của Từ Bi dâng lễ
cho Người.

THẮNG

.....

THI

Chờ về vắng bật tiếng Thu qua,
Tiếng nhận kêu sâu tiếng thiết tha.
Vườn trước ngơ trông cây liễu rủ,
Non xưa chạnh nhớ bóng Trăng tà.

Thi đề thăm, lóng hơi oanh thán,
Cầm trối buồn, nghe tiếng đế hòa.
Dặm thẳng Lương nhân xin khá gắng,
Đường dài nghĩa nọ để đâu xa.

✠ ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

12. ĐÀN CƠ TẠI BÁO AN TỬ, ngày 15-8-Đình Hợi (dl 29-9-1947).

✦ PHÒ LOAN: Cao Thượng Sanh – Bảo Văn Pháp Quân.

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG

HỪNG MẤY CON HIỆP THIÊN, CỬU TRÙNG.

Mấy con! MẸ lấy làm đau đớn thấy nhơn sanh trong cửa Đạo, đã vì Đạo vì nhà chịu bao điều thảm khốc, bao nhiêu người đã bỏ mạng vùi xương, bao nhiêu điều còn ấp ôm thống khổ.

Cơ mầu nhiệm vẫn công bình, máy Thiêng Liêng đâu tư vị. Cái họa diệt chủng nầy nếu chẳng phải nơi các con Hiệp Thiên cứu chữa thì có trông nơi ai?

Có hợp sức đồng tình mới dẹt xa được cảm dỗ của bên ngoài mà đem cho nhau điều trong sạch, đạo đức, chớ có một hai đứa có đủ gì đờm đưng trong buổi loạn lạc, là lúc Tà quyền lầy lừng xâm phạm.

Trong cửa Đạo, từ đứa tìn đồ nhỏ nhoi cho đến hạng Chức sắc Cửu Trùng khiếm tốn đều chịu dưới quyền áp bức khổ tâm, kẻ rách rưới cơ hàn, đứa cơm không no bữa, cho tới lớp Chiến sĩ cầm quân, biết bao nhiêu là khổ tâm, mà tiếng rên siết đau thương mấy ai ngó ngàn đến.

Ngoài ra còn thiếu giáo hóa dạy khuyên, có kẻ ngang dọc lỗi lầm, đó là chẳng phải nơi nó, mà tại nơi thiếu dạy vậy.

Đạo cứu đời là nơi lúc nầy. Nếu còn để trò cười và tạo quả nặng, nhân sâu, thì non nước trông gì thoát khổ. Cái

trách nhiệm ấy, mấy con Hiệp Thiên Đài sẽ phải trả lời với Thiên Liêng nghe! Đời hay Đạo cũng vậy, muốn lập nền tảng cho sự thái bình, phải cần lập Tâm cho chơn chánh, đỉnh đạt, để gieo sự hòa nhã yêu đương, rồi mới mong tề gia, trị quốc. Bạo tàn áp bức, oai võ chế kềm, chẳng qua là tạo cảnh khổ về sau, không thể trường tồn.

Vậy cần trau chũ Tâm cho lắm. Cái thất bại của Đạo và Đời vừa qua là nơi kẻ cầm quyền không trọn Tâm đức và nếu được hòa hiệp thành một khối chặt chẽ, rồi thì các con mới dịu dặt như sanh khỏi lo lắng.

MẸ khuyên các con, dầu Hiệp Thiên hay Cửu Trùng, nên gắng sức lập Tâm, đừng để công vào Đạo. Trong lúc này, như sanh thiếu người giáo hóa, cửa Đạo thành ra bến chợ Đời. Hỗn loạn quanh co, mưu Thân chước quỷ, trông vào há chẳng hổ chung cho nhau? Nếu mình tự toại mà chẳng để công, dầu MẸ có thương cũng không tư vị sau này.

Văn Pháp, Tiếp Đạo, hai đứa lưu tâm. Nội khổ bức của hai con, ai hiểu hơn MẸ? Nhưng phải thoát cái thường tình mới là bậc Thánh.

Thượng Sanh, Hiến Pháp, phải sắp đặt cho xong mà lo phận sự, không nên chần chờ, cái khổ của Đạo và Đời đã lắm, nên lưu tâm.

Từ Huệ, MẸ sẽ giúp sức cho con, gắng trở về hợp sức với mấy anh em mà giúp Đạo. Tòa Thánh xơ rơ, như sanh thống khổ, há tiếc công sao?

MẸ để lời dưới đây cho các con dùng làm chuẩn thẳng trong bước Đạo :

-○○-

Gắng sức trau giồi một chữ **TÂM**,
Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm.
Tâm THÀNH ắt đoạt đường tu vững,
Tâm CHÁNH mới mong mối Đạo cầm.

-○○-

Tâm AI nhưn sanh an bốn biển,
Tâm HÒA Thiên hạ trị muôn năm.
Đường Tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,
Có buổi hoài công bước **ĐẠO** tâm.

Hãy suy nghĩ và thật hành bao nhiêu đó, các con sẽ đắc đạo tại thế vậy.

MẸ ban ơn cho các con.

THẮNG

.....

THI

Trước có căn duyên ở Ngọc Cung,
Cầu con nên phải đến phân cùng.
Thiên cơ mặt lộ chờ đôi lúc,
Nương cậy về sau khỏi nã nông.

✠ **BÀ THIÊN HẬU**

13. ĐÀN CƠ TẠI BÁO AN TỬ, đêm 15-8-Kỷ Sửu (dl 6-10-1949).

✘ PHỒ LOAN: Phạm Hộ Pháp – Cao Tiếp Đạo.

ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

THÀO CÁC CON NAM NỮ!

Mụ lấy làm thậm cảm thành tâm của các con đoái tưởng đến Mụ. Mỗi phen gần gũi là mỗi phen làm cho Mụ phải nhớ đến oan nghiệt kiếp sanh của mỗi đứa. Thế thời vẫn đương cơn náo loạn, Mụ hoài tưởng đến công quả của chủng tộc các con thì buộc phải nhìn rằng mặt công bình Thiên liêng không sai sót. Thử xem lại trong khoảng 200 năm trước, thì tấn tuồng đời của mấy con vẫn y hệt như ngày nay không khác: Vay vay trả trả, chẳng mất mảy nào. Tây Sơn cũng Nguyễn, mà Nguyễn cũng Tây Sơn. Khi Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo thì Người đã tìm phương giải kiếp, buộc các con hành Đạo phế đời. Thử hỏi các con có từng pháp y lời Minh Thệ của các con chẳng? Lấy thanh tâm đoán xét thì phép Ngũ Lôi đã đúng Thiên điều. Mụ lấy làm xốn xang áo não khi rước mấy đứa qui hồi với trần trề giọt lụy, vì chúng đã tạo nghiệt chớ không đoạt quả chút nào hết. Cái đau thảm ly tình của các con nó làm cho nao nức lòng Mụ.

Các con Nữ phái, Nếu Mụ than rằng, cái họa tương tàn chủng tộc của các con là do bởi lỗi tu của các con là sự thật. Đại Từ Phụ của các con yêu ái các con bao nhiêu thì vì cái khổ của các con mà đổ lụy bấy nhiêu. Các con là nguồn sống của đời mà các con lại tạo ra cái chết thì lẽ dĩ nhiên các con phải thất đạo. Các con lỗi cùng Đại Từ Phụ của các con, chớ Người chưa hề lỗi hện. Điều ấy Mụ làm chứng

chắc. Cứu vãn tình thế nước nhà nguy hiểm của các con là do nơi tay của các con. Xin nhớ mà cố gắng chuộc tội. Mẹ ban ơn lành cho toàn thể các con Nam Nữ.

THẮNG

.....

THI

Cho Ngài Cao quỳnh Cư:

Hỏi số từ thân sẽ thế nào?
Tám mươi gấn mấn số Thiên Tào.
Cháu con sum hội yên thân lão,
Đung túc dài dòng hỏi họ Cao.

✠ **BÀ THIÊN HẬU**

14. ĐÀN CƠ TẠI TRÍ HUỆ CUNG, đêm 7-1-Tân Mão (dl 12-2-1951).

✘ PHỒ LOAN: Phạm Hộ Pháp – Tiếp Đạo Cao đức Trọng.

CAO THƯỢNG PHẨM

THÀO HỘ PHÁP, MẤY EM.

Tiếp Đạo rán nâng loan cho Phật Mẫu giảng dạy nghe.
Cười... Viết không quen nên viết chậm. Hộ Pháp và em để
mắt đọc kỹ lưỡng.

ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

MỪ MỪNG CÁC THIÊN MẠNG.
Hộ Pháp, xin nghe!

Từ Vô Cực vào trong giới cảnh,
Mới để tâm so sánh Tiên, Phạm.
Chẳng từ ô trược dương gian,
Vì thương trẻ mới băng ngàn viếng thăm.

—○○—

Vâng Thiên Sắc độ phạm thoát tục,
Đóng Phong Đô, giải ngục đọa đày.
Mây linh cơ tạo nơi tay,
Giác mê cứu đám lạc loài Nguyên Nhân.

—○○—

Nên ôm rải Hồng ân khắp thế,
Bỏ ngôi linh gươm huệ trau giới.
Cõi Thiên định vị phân ngôi,
Vạn linh gặp hội phục hồi thiện duyên.

-oOo-

Con đã nắm lái thuyền Bát Nhã,
Đủ quyền hành giải quả diệt căn.
Nguyên linh dầu đặng cao thẳng,
Nơi Cung Trí Huệ làm đàng thiện duyên.

-oOo-

Từ khi sợ để khuyên buổi trước,
Nay duyên may mừng đặng con nên.
Chừ nay đã toại thừa nguyên,
Độ sanh vững nắm Chơn Truyền CHÍ TÔN.

-oOo-

Đã thấy nẻo Thiên Môn rộng mở,
Hội Long Hoa rờ rờ soi đời.
Nhập vào Thiên Hỷ an nơi,
Cõi Thiên, cảnh tục, một vời không xa.

-oOo-

Con đã biết quyền già cùng trẻ,
Mạng Chí Tôn đã để đủ phương.
Cứu nguy độ khổ là thường,
Vì rằng Bát Phẩm Chơn Hồn MỤ sanh.

-oOo-

Hễ là MẸ quyền hành dạy trẻ,
Con đừng lo mạng thế thi phạm.
Huyền linh MẸ chịu phần cam,
Ban cho con trẻ vẹn toàn Pháp môn.

—oO—

Độ cho hết các hồn địa giới,
Độ vong linh từ ngoại Càn Khôn.
Cửa linh cấm phước chiêu hồn,
Độ trong cửu nhị Nguyên Nhân nhập trường.

—oO—

Các tộc chủng còn đương tìm ngõ,
Đoi Huệ Quang cho rõ cửa Thiên.
Máy linh để sẵn diệu huyền,
Giải căn đợ kẻ hữu duyên định phần.

—oO—

Con nên vui phận an tâm.

Tiếp Đạo, đọc lại cho toàn Nam Nữ con cái của Mụ,
rằng Mụ để lời mừng chung chúng nó.

THẮNG

.....

THI

Thảo đường Phước địa ngộ tòng hoa,
Lục ức dư niên Võ Trụ hòa.
Cộng hưởng phạm gian an lạc nghiệp,
Thế đẳng Bồng Đảo định âu ca.

✠ ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

15. ĐÀN CƠ NGÀY 12-1-GIÁP NGỌ (DL 14-2-1954).

✦ PHÒ LOAN: Cao Thượng Sanh – Nguyễn Bảo Pháp.

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG

MIỄN LỄ. CÁC CON!

MẸ vui mừng trông thấy các con tỏ lòng thành kính đối với MẸ. Mấy con để tâm về Đạo, MẸ cũng khen đó. Nhưng các con thiếu đức tánh để diu đời, thành thử sự loạn lạc chưa sớm kết liễu được, mà mấy con cũng không thể thật hành chi để giúp ích cho chúng sanh. Trong lúc này cũng như chim bằng tạm nghỉ cánh. Mấy con nên tìm thế diu dặt thêm bạn đồng chí hướng, để rồi gặp lúc sẽ ra gánh vác nhiệm vụ trong buổi thanh bạch hơn. Mấy con nên nhận lời ban ơn của MẸ và MẸ có mấy lời đây:

Vó Kỳ nài chi vạn dặm dài,
Càng giỏi càng dẻo chí càng hay.
Giang sơn hiệp sức tay tô điểm,
Diu bước quân sinh vẹn trả vay.

Bảo Thế, lời MẸ nói trên cũng đủ cho con an tâm. Thiệt, con vững trí nghe. Khá tin nơi Chí Tôn và tin nơi tâm của con, được ổn thỏa luôn.

MẸ thẳng.

16. ĐÀN CƠ TẠI NỮ ĐÁU SƯ ĐƯỜNG, đêm 16–8–CanhTý lúc 9 giờ tối, (dl 6–10–1960).

- ✘ PHỒ LOAN: Cao Thượng Sanh – Trương Hiến Pháp.
- ✘ HẦU ĐÀN: Bảo Thế, Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu, Tả Phan Quân, Chức sắc Nữ phái CTĐ, Chức sắc Bộ Pháp Chánh.

ĐIỀU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG

MẸ ỪNG CÁC CON NAM NỮ, CHỨC SẮC VÀ THIỆN TÍN. CÁC CON BÌNH THÂN!

MẸ đã vui lòng chứng nhận lễ thành kính của các con Nam Nữ hiến dâng cho MẸ như ngày Kỷ niệm Điều Trì Cung vừa qua. Cái tinh thần đoàn kết của các con, cái tinh hoa đạo đức của các con đã tiến bước phần nào. Nhưng MẸ cũng lắm lo lắng đường tu các con hằng bị trở ngại, vì tà tâm còn nhiều loạn trong một phần đáng kể các con của MẸ.

Vì vậy, mỗi con đều thận trọng gìn giữ bốn phận của mình để tránh khỏi bị lôi cuốn vào lối hiểm họa. Các con, như là Nữ phái, công phu các con lắm nhọc nhằn, thì con đường lánh giả tầm chơn, lập nên ngôi vị, không phải khó. MẸ trông ngày hội hiệp của các con sau khi trả vay hoàn tất, nhưng trường thi lắm gay go, lướt khỏi cũng không dễ dàng. Các Tiên Phật đọa trần vì đó mà đành mất Thiên vị. Các con nên gắng tâm khổ hạnh, quyết chí tu hành thế nào cho được lòng trắng như băng, thanh như giá, không bợn một mảy lợi quyền bất chánh, thì cái ý chí cứng rắn của các con mới thắng nổi mọi cơ thử thách.

Đời đã tàn, thuyên Đạo sắp xa bến. Sự hung bạo của nhưn loại đã tới mức nào, các con cũng thấy rõ. MẸ bần khoản vì bấy con hạ thế, chưa chắc ngày tương hội thiếu đủ

thế nào? MẸ mong các con xét nghĩ đủ sáng suốt trọn hành phận sự cho xứng đáng lòng tin cậy của MẸ thì đó là đền ơn cho MẸ vậy. MẸ có mấy lời sau đây, các Ái nữ của MẸ nên khá để tâm :

THI

Dã dần thân vào cửa sắc không,
Nữ nhi cực nhọc há nao lòng.
Phòng the vẹn phận trau gương thắm,
Liều yếu đừng phen cột gió Đông.
Đóng khổ dẫu xao dòng nước trí,
Cành Xuân gắng giữ mảnh hương nồng.
Dường về các trẻ xin ghi nhớ,
Cửa Khuyết hằng ngày MẸ ngóng trông.

MẸ ban ơn cho các con Nam Nữ.

THẮNG

17. ĐÀN CƠ TẠI BÁO AN TỬ, đêm 15 – 8 – Ất Ty, hồi 24 giờ (dl 10-9-1965).

- ✘ **PHỒ LOAN:** Cao Thương Sanh – Trương Hiến Pháp.
- ✘ **HẦU ĐÀN:** Bảo Thế, Hiến Thế, Khai đạo, Chúc sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện, Nam Nữ.

—○○—

DIÊU thượng huyền linh ngự Cửu Thiên,
TRÌ danh thọ sắc phổ Chơn Truyền.
PHẬT tâm độ chúng tiêu oan trái,
MẪU hóa quần sanh định nghiệp duyên.

—○○—

MẸ MỪNG CÁC CON NAM NỮ.

Hôm nay MẸ lấy làm vui trông thấy các con chung nhau hiến lễ cho MẸ quá nên long trọng. MẸ chỉ để lời khuyên các con, nếu biết thương kính MẸ, thì gắng công tu hành và lập công bồi đức để xây dựng Đại nghiệp của Chí Tôn tại thế.

MẸ cũng nói cho các con biết, lúc này Thiên điều đang hành pháp. Nhơn loại phải trải qua một lúc tang thương, sanh mạng hao kém không biết số nào mà kể, nhưng người tu chơn chánh nhờ đạo đức mà vượt qua lối Thiên khiển, những kẻ bạo tàn phải chịu diệt vong. Các con nên thận trọng giữ gìn phận sự. MẸ cũng không vui gì mà nói đến điều này, vì MẸ cũng sẽ chịu mất một phần con cái yêu dấu của MẸ. MẸ cũng để lời khuyên những con cái của MẸ nên thắt chặt tình đoàn kết thương yêu nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau, để làm vui lòng Chí Tôn và cho Lý Bạch giảm cơn thịnh nộ, thì Người mới châm chước mà lập vị cho các con.

MẸ ban ơn cho các con Nam Nữ và nương cơ cho
Cửu Tiên Nương.

—○○—

NHỨT NƯƠNG

Kính chào chư Hiền Huynh, Hiền đệ Hiệp Thiên Đài,
chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền đệ, Hiền muội Cửu Trùng
Đài và Phước Thiện.

► Xin tiếp:

HOA ngào ngạt mùi hương tỏa kín,
Cảm lòng thành Điện Thánh nương về.
Khuyên đời mau tỉnh giấc mê,
Lo tu sau khỏi não nề kiếp duyên.

Nương cơ.

—○○—

NHỊ NƯƠNG

► Xin tiếp:

CẨM tịch Dao Cung Tiên vị đắc,
Hạnh phúc vũ lộ sắc Thiên ban.
Đây vui hưởng kiếp nhân,
Ngảnh trần có khác chi tràng mộng Xuân.

Nương cơ.

TAM NƯƠNG

► Xin tiếp:

TUYẾN nghiệp phàm vô vị,
Đạo khai dĩ định kỳ.
Hồng ân chan rưới mấy khi,
Bến mê há để lỡ thì độ sanh.

Nhường cơ.

—○○—

TỨ NƯƠNG

► Xin tiếp:

GẮM thêu hoa càng nhìn càng đẹp,
Dức thêm tài chẳng hẹp đường tu.
Mặc người lên vống xuống dù.
Lợi danh xạo xự thiên thu lỡ làng.

Nhường cơ.

—○○—

NGŨ NƯƠNG

► Xin tiếp:

LIỄU chiều gió xung xăng màn hạnh,
Như để lời cửa Thánh nhắn tin.
Đạo tâm xin gắng vẹn gìn,
Đọa thặng hai lẽ nơi mình liệu toan.

Nhường cơ.

LỤC NƯƠNG

► Xin tiếp:

HUỆ ân chan khắp toàn nơn loại,
Vào đường tu phỉ toại kiếp sanh.
Lánh nơi tranh đấu giựt giành,
Nghịch oan khỏi vương thân danh vẹn phần.
Nường cơ.

—○○—

THẤT NƯƠNG

► Xin tiếp:

LỄ văn đủ định phân khách trí,
Hạnh đức toàn xứng vị Thánh nhân,
Cõi trần là chốn mê tân,
Diu nhau lánh giả tầm chân tiếc gì.
Nường cơ.

—○○—

BÁT NƯƠNG

► Xin tiếp:

SEN TRẮNG vóc tinh vi đánh Hón,
Nêu tiết trong soi sáng tài hoa.
Để lời nhủ bạn quân thoa,
Kiên trinh liệt nữ phẩm nhà chớ quên.
Nường cơ.



CỬU NƯƠNG

► Xin tiếp:

KHIẾT kỷ tu chơn duyên quả định,
Xả thân vị Đạo đắc Thiên ân.
Lâng lâng giữ sạch bụi trần,
Cứu nhân độ thế phước phần hậu lai.

Tiên Thiếp và các vị Tiên Nương xin kiếu.

THẮNG

18. ĐÀN CƠ TẠI BÁO AN TỬ, đêm 15 – 8 – Đình Múi, hồi 0 giờ 45 (dl 18–9–1967).

- ✘ PHỒ LOAN: Trương Hiến Pháp – Phạm Khai Đạo.
- ✘ HẦU ĐÀN: Thượng Sanh, Bảo Thế, Đầu Sư, Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện, các Đạo hữu Nam Nữ.
- ✘ HẦU BÚT: Truyền Trạng Lê minh Khuyên.

DIÊU TRÌ KIM MẪU

MỪNG CÁC CON NAM NỮ CÓ MẶT HÔM NAY ĐỂ CHUNG VUI CÙNG MẸ VÀ CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG.

MẸ mừng đến nỗi rơi nước mắt, vì thấy các con hãy còn trong vòng cương tỏa của thế tình. Tuy nhiên nhờ tánh đức của các con đã rèn luyện bấy lâu nên cũng lướt qua nhiều bão tố. MẸ ước mong các con được vậy mãi thì mới thoát khỏi mưu tà chước quỷ. MẸ khuyên Chức sắc Hiệp Thiên phải làm gương mẫu để xây dựng nền Đạo cho ra thiệt tướng. Vì gần đây sẽ thấy vai tuồng quan trọng của Đạo đối với toàn cầu. Nếu các con không sẵn sàng để đối phó với mọi việc sẽ đến, thì phải hư việc chung của Đạo lẫn Đời.

Các con phải tự đặt nhiệm vụ của mình cho phải phép, đừng phai lảng lập trường đã sẵn có. Nếu tinh thần giữ vững thì mọi việc sẽ lướt qua. MẸ cũng vui mừng thấy Bảo Thế được phục sức, nhưng thảm thay, con không tránh khỏi một lần thử thách, nhưng không sao, có các Đấng hộ trì. MẸ xin kiếu.

THẮNG

19. ĐÀN CƠ TẠI BÁO AN TỬ, đêm 15-8-Kỷ Dậu, hồi 9 giờ 45 (dl 26-9-1969).

- ✘ **PHÒ LOAN:** Trương Hiến Pháp – Phạm Khai Đạo.
- ✘ **HẦU ĐÀN:** Đức Thượng Sanh, Hiến Đạo, Bảo Sanh Quân, Đầu Sư, Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, Chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện Nam Nữ.

—○○—

DIÊU động vân hành giáng hạ lai,
TRÌ trung thanh tịnh bạch liên khai.
KIM quang chiếu diệu Âm quang hiện,
MẪU ngự Cung Tiên Cửu phẩm đài.

—○○—

MẸ MỪNG CÁC CON NAM NỮ. CÁC CON ÔI! NỖI MỪNG CỦA MẸ LẤN LỘN VỚI NỖI KHỔ TÂM. Mừng là vì các con đã sớm nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đức Chí Tôn, nên một phần đã được gội nhuần ân đức của Đấng Vô Cực, nên mới được giảm phần tai nạn. Nhưng những đứa con còn ngoài vòng Đạo, cũng đều là con cái của MẸ, nên MẸ đau khổ lắm các con ơi! MẸ xin để lời khuyên các con hãy để dạ thương hại chúng nó mà xây chuyển tinh thần nền Đạo cho thêm vững bền và đủ khả năng độ dẫn tất cả vào vòng Đạo hạnh, cho chúng đều hưởng ân huệ.

Được vậy là các con báo hiếu cho Đức Chí Tôn và cho MẸ đó. MẸ xin có mấy lời khuyên nhủ.

THẮNG

20. ĐÀN CƠ 3-7-1927: THI VĂN CỦA ĐỨC PHẬT MẪU GIÁNG CHO

DIÊU TRÌ KIM MẪU

DIÊU điện ký lời gởi các con,
 TRÌ tâm kiếm hiểu lẽ châu sơn.
 KIM thơ học lấy cho thông thuộc,
 MẪU huấn ghi lòng khỏi héo von.

-○○-

Lệ nhòa mực, MẸ đề thơ gởi,
 Cho các con trần giới đôi câu.
 Con ôi! MẸ lưng đau sâu,
 Vì tình Mẫu tử bấy lâu phai mờ.

-○○-

Thương vì trẻ ngây thơ khờ dại,
 Đắm say trần nên phải xa ngôi.
 MẸ đây trông đứng trông ngồi,
 Các con thì lại ham nơi biển trần.

-○○-

MẸ xót dạ bao lần xuống thế,
 Đã nhiều lần thở thở cùng con.
 Thấy đời lắm cảnh héo von,
 Thương cho con trẻ nặng đòn phải mang.

—○○—

Nhìn máy tạo ngày càng thúc giục,
Khiến MẸ đây muôn khúc đoạn trường.
Nhìn con trước cuộc tang thương,
Thế mà con mãi chủ trương lợi tài.

—○○—

MẸ truyền lập Hoa Đài Đại hội,
Khuyên chúng sanh hãy vội tu hành.
Dời tà khó tránh đao binh,
Dầu thương MẸ cũng không tranh luật Trời.

—○○—

Ngày tận diệt còn thời bao lăm,
Mà hơn sanh bước chậm quá rồi.
Cũng vì danh lợi trì lôi,
MẸ đây vì trẻ đứng ngồi không yên.

—○○—

Mong Nam Nữ lửa phiền tưới tắt,
Để tránh cơn gió bắc thổi lửa.
Chữ TU vàng cũng khó mua,
Thân sanh con chỉ ở chùa mới an.

—○○—

Đừng lầm tưởng bạc vàng là quý,
MẸ khuyên con phải nghĩ cho cùng.
Rồi đây trước cuộc hãi hùng,
Con đâu có được thung dung như vậy.

-oOo-

Bởi MẸ thấy gần đây sẽ khổ,
Khổ các con MẸ đổ giòng châu.
Hãy mau thức tỉnh hồi TU,
Mới là được MẸ hộ phù vững an.

-oOo-

Ôi! Trước cảnh tương tàn tương sát,
Tấm thân con đời dạt nổi trôi.
MẸ dù ân huệ liên hồi,
Cũng không cứu vãn cuộc đời chinh nghiêng.

-oOo-

Nay MẸ gọi lời khuyên chung tất,
Bớt lần đi vật chất thế trần.
Rán gìn từ lúc xuân phân,
Nhơn sanh phải chịu hải hùng đáng thương.

-oOo-

Con nghe MẸ liệu lường kẻ khổ,
Biết bao lần sụp đổ con ôi!
Hôm nay MẸ hé cơ Trời,
Các con hãy liệu giữ thời thân sanh.

-oOo-

Muốn vẹn chữ tu hành làm gốc,
Nếu các con chí dốc theo Thầy.
Dù cho cát chạy đá bay,
Có chư Thần Thánh hộ rày trẻ thơ.

-oOo-

Con nên biết ngày giờ đã hết,
Dừng tưởng rằng hễ chết là xong.
Khi ra Tam Giáo Công Đồng,
Con còn phải chịu ngồi trong ngục hình.

-oOo-

Thế là điểm Chơn Linh con mất,
Cái ngôi xưa Thánh Phật Thần Tiên.
Nhào lặn xuống cõi Huỳnh tuyền,
Con chờ đến bảy ức niên sau này.

-oOo-

Đến lúc đó Đạo Thầy mới mở,
Đách hồn con ví tợ bãi bùn.
Hết đường trở lại Thiên Cung,
Để cho MẸ phải đau lòng xiết bao.

-oOo-

Vậy con phải ngăn rào ngay trước,
Một chữ Thành cũng được hồi nguyên.
Kỳ cùng hưởng chút ân Thiên,
Mong rằng các trẻ trung kiên rán gìn.

MẸ ban ơn cho các con.

THĂNG.

.....

THI

Đức Phật Mẫu cho Ngài Cao hoài Sang:

Bước đời chìm nổi bấy nhiêu niên,
Tâm chí ghe phen đập lửa phiền.
Ấm lạnh dốc tròn gương phản đại,
Vui buồn chưa vẹn nỗi hàn huyền.
Lòng trần nung nấu trăm mùi khổ,
Biển ái đầy voi một chiếc thuyền.
Nín nấp chờ ngày tiền quả sạch,
Trau giồi Đạo hạnh hưởng ân Thiên.

✠ DIÊU TRÌ KIM MẪU
[3-7-1927]

21. THI VĂN CỦA ĐỨC PHẬT MẪU GIẢNG CƠ BẢN CHO:

ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

THÀO CHƯ THIÊN MẠNG NAM NỮ.

Các con nghe lời MẸ dạy : Các con ôi! Phận gái là khổ lắm, tội nhiều hơn cả, phải lo TU. Nghe câu kệ :

Vô vi cảnh giác khỏi ưu phiền,
Cực Lạc Niết Bàn mới có duyên.
Từ thiện dẫn lòng cầu bác ái,
Tôn ti em chị bạn thuyền quyên.

Bình thân, tịnh tâm, các con nghe :

—○○—

Trời chuyển Đạo Nam phương Trung giải,
Khuyên các con phận gái lo tu.
Cực lòng một chút công phu,
Ngày sau mới đặng ngàn thu hưởng nhàn.

—○○—

Ham danh lợi thêm ràng thêm buộc,
Giọng khéo khôn trau chuốt gạt lường.
Người trong một Đạo không thương,
Nghĩa tình em chị dứt đường tới lui.

—○○—

Dòm thấy trẻ nguì nguì thêm tủi,
Miệng líu lo theo buổi văn minh.
Mảng vui quên sự tu hành,
Thấy lời Thánh huấn, dạ đành lấp che.

-oOo-

Khóc vì con nghịch, phe giả dối,
Bóng thiếu quang giục hối nhưn sanh.
Ngày qua tháng lại đã đành,
Tuổi già coi lại tóc xanh mấy hồi.

-oOo-

Thảm phận gái hoa trôi nước chảy,
Dán lo tu trở lại ngôi xưa.
Lú lo son phấn xin chừa,
Ai đành đi đến chợ trưa mà ngồi.

-oOo-

Dừng vọng tưởng đặng hồi vinh hiển,
Con ngó coi trời biển mây giăng.
Trắng đen một lúc dữ dằng,
Gió hòa thổi lại mây xanh mấy hồi.

-oOo-

Cuộc trần thế than ôi quá ngán,
Người trăm năm chớp nháng qua liền.
Dữ hung thấy đã nhân tiên,
Cảnh người đời đổi, cảnh Tiên vui hoài.

-oOo-

Người mắc tội xuống đày Diêm Đế,
Bị khảo tra khóc kể vang tai.
Lời khuyên nói vẫn biết dài,
Giã con ở lại, Thiên Đài MỆ lui.

THẮNG

ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

Mặt trời ló mọc nhành dương,
Mưa sa lác đác mùi hương nức nồng.
Thấy con trần thế có lòng,
Thành tâm cầu khẩn, MẸ hồng vãng lai.
Dạy con để dạ nhớ hoài,
Mai sau về chốn Thiên Đài chung vui.
Hễ con biết Đạo biết mùi,
Biết trau sửa tánh, biết giới nét na.
Biết con là phận đàn bà,
Biết lời ăn nói thiệt thà hiền lương.
Biết dùng dưa muối rau tương,
Biết lo tụng niệm, biết đường tu thân.
Chớ nên quyến luyến hồng trần,
Chớ nên ham phú phụ bản rẽ hai.
Chớ cho tình lợt duyên phai,
Chớ vong nghĩa cũ, chớ hai tấm lòng.
Có chồng trọn nghĩa cùng chồng,
Dắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam.
Làm sao phải gái nhà Nam,
Phải gìn đạo đức, phải ham tu hành.
Phải lo hai chữ sanh thành,
Phải thương cha mẹ nhọc nhằn buổi xưa,
Phải cần sớm tối cùng trưa,
Phải lo tu niệm quả xưa đặng về.

Hồng trần cõi tạm chớ mê,
Sao bằng Tiên cảnh là quê hương mình.
Thấy con có chí đắc thành,
Cho nên MẸ phải nhọc nhằn vì con.
Dầu cho biển cạn non mòn,
Mấy lời MẸ dặn giữ tròn chớ sai.
Giã con ở lại trần ai,
MẸ về Tiên cảnh Bồng Lai hưởng nhàn.

THĂNG

.....

THI

DIÊU Trì chưởng quản cả chư Tiên,
CUNG nội giá lâm đến ngự tiền.
KIM thạch đôi lời khuyên trẻ dại,
MÃU từ giảng dạy các con hiền.

—oOo—

Đạo Thầy huyền diệu lắm con ôi!
Đệ tử siêng năng phải đắp bồi.
Chớ có lừng lơ mà thối chí,
Ráng công tu luyện đặng về ngôi.

✦ **DIÊU TRÌ KIM MÃU [MTĐ]**

23. THI VĂN CỦA ĐỨC PHẬT MẪU GIẢNG CƠ BẢN CHO:

ĐIỀU TRỊ KIM MẪU

Treo đai ngọc Đài vàng Long Hội,
Ở con hiền bước vội đai sen.
Con ôi! Dây MẸ đốt đèn.
Gắng đi tận đến bệ tiền Trời ban.

—○○—

Người làm việc gian nan lắm nỗi,
Người thảo ngay sớm tối khổ đau.
Ma vương chen lấn Đạo Cao,
Đốt đèn trí huệ đừng nao tác lòng.

—○○—

Nhớ hai chữ Đại Đồng nơi dạ,
Rằng thệ đường một ngã không hai.
Quyết đi tận đến kỳ khai,
Vào trường Long Hội gặp ngày định phân.

—○○—

Con dầu gặp trăm lần cay đắng,
Nguyện với Thầy diu dẫn giùm con.
Chẳng cho đạo đức hao mòn,
Chẳng cho mực lộn với sơn đổi màu.

—○○—

Trống đã giục con nào lời dạ,
Thúc hối mau bươn bả kịp kỳ.
Bóng đèn dẫn đến trường thi,
Lẽ nào con lại tách đi về đời.

—○○—

Tay rạch đất MẸ ôi! trẻ nhớ,
Ngước mặt lên phú có cao xanh.
Con ghi nơi dạ làm lành,
Đốc lòng đoạt đặng bằng danh đại đồng.

—○○—

Nay con nắm ấn rồng Thượng Phụ,
Ngậm phù linh đặng giữ lòng con.
Trăm năm con cứ giữ tròn,
Nếu con bội tín thân con tan tành.

—○○—

Nhớ MẸ già Cung Xanh đợi trẻ,
Tả tâm thơ thỏ thẻ bên con.
Bài này MẸ chép bút son,
Để làm kỷ niệm cho con học đời.

—○○—

Gặp cảnh khổ cho con bớt khổ,
Dầu lao tâm ấy số tiền căn.
Lời Thầy đã có dặn rằng,
Hữu chung hữu thủy đạo hằng đừng sai.

-oOo-

Lòng con nguyện Cao Đài gắng sức,
Diệt khảo lòng nắn đúc chí con.
Ấy là bài học để lòng,
Gặp khi nghịch cảnh long đong con phòng.

-oOo-

Hễ quên MẸ, muốn trông thấy MẸ,
Ngâm bài này có lẽ khuyên lòng.
Dặn con nhớ giống nhớ dòng,
Nhớ cùng bạn Đạo, nhớ trong cảnh buồn.

-oOo-

Tình anh chị thịt xương một loại,
Hễ thương Thầy thì phải mến nhau.
Biết rằng không phải rún nhau,
Mà Thầy đem lại đổi trao mối tình.

-oOo-

Con thương MẸ, con nhìn lấy nước,
Ất lòng con phải nhớ giống nòi.
Nhớ rằng thảo chúa ngay tôi,
Khuôn phò đạo đức phục ngôi đại đồng.

-oOo-

Họa chữ Tâm trên dòng Thiên Nhãn,
Cho Ma Vương chẳng dám lằng loàn.
Để con đường thẳng bước sang,
Khỏi ai trì kéo đặng an tinh thần.

-oOo-

Ve réo rắc xa gần rủ bạn,
Nhớ chị em lai láng lòng trông.
Nữ Nam coi cũng một dòng,
Trên Thầy giáo hóa tấc lòng không sai.

-oOo-

Ơn đức ấy các con chạm dạ,
Dặng con lo đền trả đức này.
Mãn rồi lại hiệp cùng Thầy,
Giáo Tông sắc mạng tại này năm châu.

-oOo-

Trời đã tối cung lầu trống đổ,
Các thú chim tìm tổ nghỉ ngơi.
Các con thì cũng đua bơi,
Kẻo khi trễ bước ắt thời tối tăm.

-oOo-

Nguyện chí một dốc tâm chơn lý,
Không sai lòng nản chí người tu.
Dầu cho mưa nắng dãi dầu,
Thân con phú có Trăng thu soi giùm.

-oOo-

Một lòng trọn thủy trọn chung,
Mực đen giấy trắng thệ lòng đừng sai.

ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

Phụng đến bờ dương trời tiếng kêu,
Gió mê vừa tạt lạnh phòng tiêu.
Dờ nâng vạc ngã nhờ Chung thị,
Gánh nổi ngôi Thiên tướng Tiểu kiều.
Mở mặt hồng nhan hờn đức kém,
Nhấn mày thực nữ giận tài nhiều.
Bóng Trăng khuất núi trời hầu tối,
Liệu thử phương hay trở bóng thiếu.

-oOo-

Bóng thiếu vẫn vật bị mây che,
Tối mặt tà dương án phận hòe.
Mở mắt ngó chừng nền ngọc cũ,
Đã ra vẻ đẹp hết sưa se.

-oOo-

Sưa se tùy phận, ở tùy thì,
Những sự nghèo nàn chẳng nại chi.
Miễn biết Phật Trời, người cũng độ,
Lựa là hổ mặt nổi khinh khi.

-oOo-

Khinh khi người cũng tở khi Trời,
Người cũng như Trời trước mắt người.
Lựa đến Chín từng trông mới thấy,
Một câu hoàn nguyện đủ trao lời.



THÁNH NGÔN
ĐỨC ĐIỀU TRÌ KIM MẪU

