

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ
TÒA-THÁNH TÂY-NINH



Hóa Giải
LONG TUYỀN KIỂM
NGÀY 28-02-KỶ TỴ (DL: 07/04/1929)

TRUYỀN TRẠNG HIỆP-THIÊN-ĐÀI: LÊ QUANG TẤN



TÀI LIỆU SƯU TẦM 2025
hai•không•hai•năm

Ebook làm theo Tài-Liệu được phổ biến từ Website **DAOCAODAI.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **TRUYỀN TRẠNG: LÊ QUANG TẤN, BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH & TÀI LIỆU WEBSITES DAOCAODAI.INFO** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 29/01/2025

Tâm Nguyên

Website: tusachCAODAI.wordpress.com

Hóa Giải

LONG TUYỀN KIỂM

TRUYỀN TRẠNG HIỆP-THIÊN-ĐÀI: LÊ QUANG TẤN

SƠ LƯỢC SỰ TÍCH ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM-CÔNG-TẮC
CHƯƠNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI: HIỆP-THIÊN và
CỨU-TRỪNG, GIÁO CHỦ HỘI-THÁNH CAO-ĐÀI TÒA-THÁNH
TÂY-NINH HÓA GIẢI PHÉP TRỪ ẾM “LONG TUYỀN KIỂM”
CỦA TRẠNG TRUNG QUỐC BÍ MẬT ĐƯA THẦY ĐỊA LÝ
LỖ BAN ĐỘT NHẬP NƯỚC VIỆT-NAM VÀO NĂM 1914, ĐÃ
TRỪ ẾM KHÔNG CHO NHÂN TÀI VIỆT-NAM XUẤT HIỆN.

MỤC LỤC

HÓA GIẢI LONG TUYẾN KIỂM	6
SỬ TÍCH LONG TUYẾN KIỂM	17



TÒA-THÁNH TÂY-NINH

HÓA GIẢI LONG TUYẾN KIẾM



SUỐT 8 THẾ KỶ DÂN TỘC VIỆT-NAM LIÊN TIẾP BỊ TRUNG QUỐC xâm lăng đô hộ, Tổ Phụ chúng ta vô cùng gian lao khó nhọc vất vả mới giữ vững non sông bờ cõi và không bị đồng hóa mất gốc dưới các trào phong kiến phương Bắc: Tống, Nguyên, Minh, Thanh.

Dưới Triều Đại nhà MINH đã thấu rõ tinh thần quật cường giữ nước cao độ của Dân Tộc VIỆT-NAM đã từng chiến thắng đánh bại cả hai đạo quân xâm lược của Triều đại Tống Nguyên ghi đậm nét son vào lịch sử, nên Triều đại nhà Minh vô cùng lo âu sợ sệt, bèn bí mật chỉ cho Tướng Trương Phụ thực hiện mưu đồ thâm độc, thu gom hết Kinh sách của Nước ĐẠI VIỆT, cho lệnh chở hết số sử liệu quý báu của Nước ĐẠI VIỆT đem về TRUNG QUỐC nghiên cứu sách lược. Đó là một tai họa lớn lao cho dân tộc ĐẠI VIỆT lúc bấy giờ đã bị chiếm đoạt di sản; kho tàng quý báu của Tổ Phụ để lại, đã bị bành trướng Trung Quốc vơ vét, tước đoạt hết nên được gọi là đại họa “*THƯ TỊCH*”.

Kế tiếp, Triều đại nhà Minh còn cho du nhập vào nước ta nhiều loại sách Kinh điển của thời Tống Nho, do các Danh Nho như Thầy: Trình Hạo, Trình Di, Chu Hy, chú giải cùng phổ biến cho dân tộc ta học tập, nên lúc bấy giờ mới có câu thành ngữ châm biếm xuất hiện “*Cửa Khổng Sân Trình*”, ngụ ý chế nhạo về Nho học của dân tộc ta vào thời Hán thuộc, cho là cái học ngoài “*Cửa Khổng*” chớ đâu có vinh hạnh may mắn vào được “*Cửa Khổng*” mà học được Đạo NHO.

Còn vào thời nhà Minh này còn tệ hại hơn nữa, xa vời hơn nữa là chỉ đứng “*Ngoài sân*” đã học Đạo Nho của các Thầy họ Trình mà thôi. Vì thế mới có câu ngạo nghễ, bôi bác là “*Cửa Khổng Sân Trình*”.

Tham vọng bành trướng của Trung Quốc vô cùng thâm độc muốn tiêu diệt nhân tài VIỆT-NAM bằng mọi thủ đoạn.

Bài học tháng 10/1827 của quân xâm lược phương Bắc hằng ghi nhớ là tại ÁI CHI LĂNG, với 10 vạn quân viện binh tinh nhuệ cứu viện, Tổng lãnh binh Liễu Thăng bị bêu đầu tại Núi Mã Yên, cùng một vạn quân tiền phong phải bỏ xác nơi chiến địa.

Tướng Vương Thông phải khiếp vía kinh hồn, dâng biểu đầu hàng, mưu cầu xin tha mạng.

Đô Đốc THÔI TỰ lê gối dâng tờ tạ tội.

Thượng Thư HOÀNG PHÚC trối tay xin tự đầu hàng.

Thái Thú Điền Chu là Sầm Nghi Đống quá sợ, phải thắt cổ chết vì không bảo thủ nổi Đồn Ngọc Hồi.

Với lòng nhân đạo khoan hồng cao cả trong sáng của Tổ Phụ ta mãi mãi còn lưu truyền.

Mã Kỳ, Vương Chính cấp cho 500 chiến thuyền ra đến biển mà vẫn hồn bay phách tán.

Vương Thông, Mã Anh cấp cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.

Càng oai hùng, vang lừng hơn nữa là tướng LÝ THUỜNG KIỆT, chẳng chịu ngồi chờ quân Tống kéo sang mà lại “*tiến binh*” tràn sang biên giới Trung Quốc tấn công, bao vây thành Ung Châu bình địa, tiêu diệt ngày đêm liền để phá hủy, cùng sang bằng thành Ung

Châu bình địa, tiêu diệt hết đạo quân Tống đang tập hợp chuẩn bị xâm lăng VIỆT-NAM.

Một chiến công hiển hách thần tốc, chớp nhoáng, rồi nhanh nhẹn rút cả đoàn quân tinh nhuệ trở về nước nhà một cách êm thấm.

Đã từng nếm những bài học lịch sử thích đáng đắng cay, mà bành trướng Trung Quốc vẫn còn tham vọng thừa cơ hội dân tộc VIỆT-NAM đang bị lệ thuộc Pháp nên vào năm 1914, Trạng Trung Quốc mưu đồ đưa thầy Địa lý bí mật đột nhập vào nước VIỆT-NAM mang theo cây gươm báu “*Long Tuyền Kiếm*” cổ tình trù ếm cho Dân Tộc VIỆT-NAM không được xuất hiện nhân tài.

Vớ ý đồ thâm độc là triệt hạ không cho nhân tài VIỆT-NAM xuất hiện để dễ bề thôn tính nước VIỆT-NAM sau này, nên Trung Quốc không từ bỏ một thủ đoạn nào bởi một nước to lớn có gần một tỷ dân số sống kề cận VIỆT-NAM nhỏ bé, mà lại luôn luôn lo sợ tinh thần quật cường của Dân Tộc VIỆT-NAM nên không ngần ngại, lén lút cho thầy địa lý trốn sang VIỆT-NAM trù ếm “*LONG TUYẾN KIỂM*” như thế.

Hữu hạnh thay! Dân Tộc VIỆT-NAM còn giữ vững truyền thống văn hóa cổ truyền tốt đẹp của Tổ Phụ lưu lại một truyền thống vô cùng quý báu là hằng nhớ đến TỔ TIÊN.

Vì thế, Đức CAO-ĐÀI THƯỢNG ĐẾ Chúa Tể Càn Khôn Thế Giới yêu thương dân tộc VIỆT-NAM, là một sắc dân có đầy đủ đức tin vững chắc giữ gìn luật lệ cổ truyền của TỔ PHỤ, biết kính TRỜI, thờ PHẬT bất luận Tôn Giáo nào từ đâu du nhập vào nước VIỆT-NAM, cũng đều được dân tộc VIỆT-NAM kính trọng phụng thờ lễ bái.

Do lòng hiếu đạo và ngưỡng mộ vô bờ bến. ấy Đức CAO-ĐÀI mới ưu ái chiếu cố, đặc ân chọn dân tộc VIỆT-NAM là một sắc dân nhỏ bé nằm trên bán đảo Đông Nam Á đang bị lệ thuộc Pháp mà giao nền Chánh Giáo trong tay dân tộc VIỆT-NAM được làm chủ lấy, dùng huyền diệu Cơ Bút giáng trần. hoàng khai ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ, hay ĐẠI ÂN XÁ KỲ BA, tức ĐẠO CAO-ĐÀI trong nước VIỆT-NAM vào năm 1926. Cốt yếu là tạo cho đầu óc nòi giống VIỆT-NAM vẫn hồi Quốc Vận, lấy Nhơn Nghĩa Đạo trường sanh bất tử, phục sanh hồn nước đã điêu tàn sau 80 năm bị nô lệ cho nó phục sinh với năng lực làm sống QUỐC HỒN của dân tộc VIỆT-NAM gần 5000 năm về trước, được nhip nhàng tiến bước trong Luật THƯƠNG YÊU và Quyền CÔNG CHÁNH của Đức CAO-ĐÀI THƯỢNG ĐẾ là Qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi hầu đưa nhơn loại đến cảnh Hòa Bình Đại Đồng Thế Giới, biết nhìn nhau là một Đấng CHA chung, cùng là Huynh Đệ một nhà.

Hữu hạnh thay! Với lòng yêu ái vô tận. vô biên của Đức CAO-ĐÀI THƯỢNG ĐẾ đối với dân tộc VIỆT-NAM, vào đêm 16-10-Mậu Thìn (DL: 27/11/1928) có BÁT NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG giáng cơ mách bảo, hướng dẫn cho ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC biết rõ nguyên nhân về Trạng Trung Quốc đưa thầy Địa lý đột nhập nước VIỆT-NAM cố tình trừ ếm. không cho dân tộc VIỆT-NAM xuất hiện nhân tài (vì Trung Quốc được nổi tiếng về Khoa Địa Lý từ lâu).

ĐỨC HỘ-PHÁP được sự hướng dẫn của BÁT NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG cho biết rõ là Trạng Trung Quốc biệt phái thầy Địa lý là người Tiểu Châu trốn sang VIỆT-NAM vào 1914, mang theo cây kiếm báu

“LONG TUYẾN KIỂM” bí mật lần dò đến địa điểm ngọn Chàm Sập, Lán Cát có ngọn Núi Lan mới vừa hình thành (tức là ngọn núi Lan mới vừa nổi lên khỏi mặt đất) tọa lạc tại làng Phú Mỹ, Quận Châu Thành, Tỉnh Mỹ Tho (nay là Tỉnh Định Tường) nằm về hướng Đông phía mặt Trời mọc, chỉ cách THÁNH-THẤT KHỔ HIỀN TRANG (Phú Mỹ) ước độ 10 cây số.

Thầy Địa lý Trung Quốc bí mật trừ ếm “LONG TUYẾN KIỂM” giữa ngọn núi Lan với mưu đồ nhờ lưỡi kiếm báu “LONG TUYẾN KIỂM” vớt dứt hết các nhân tài, không cho Trạng, Tướng của VIỆT-NAM xuất hiện được.

“Mưu sự tại Nhơn, thành sự tại Thiên”, ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC vâng lệnh ĐỨC CHÍ-TÔN CAO-ĐÀI THƯỢNG ĐẾ thực hiện mục đích cứu Đời, cứu vớt chúng sanh, trọn dân hiền cả kiếp sanh để làm con tể vật phụng sự cho nhân loại, xem thường mạng sống của cá nhân, để đạt cho kỳ được mục tiêu chính yếu làm cho cả thiên hạ đặng tự do, đặng hạnh phúc.

Vì lý do cao cả mà ĐỨC HỘ-PHÁP phải thực hiện cho kỳ được Bác Ái, Công Bằng, Vị Tha, cải thiện cho đời sống nhân loại, đưa đến Hòa Bình, Đại Đồng Thế Giới đúng theo Tôn Chỉ: TÔN GIÁO CAO-ĐÀI không thể làm công cụ, làm con cò của bất cứ ai. Cái thể của TÔN GIÁO CAO-ĐÀI phải là cái thể trường tồn, trường cửu, đứng trên và đứng trước để hướng dẫn đời, hướng dẫn nhưn sanh theo ba tiêu chuẩn: TỬ BI, BÁC ÁI, CÔNG BẰNG của nền ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ, nên ĐỨC HỘ-PHÁP bất chấp hiểm nguy đang sống dưới chế độ lệ thuộc Pháp mà Đức Ngài vẫn làm tròn trọng trách Thiên Mạng giao phó phải hoàn

thành Sứ mạng theo sự hướng dẫn của BÁT NƯƠNG ĐIỀU-TRÌ-CUNG, là hóa giải trừ ếm “LONG TUYẾN KIẾM” của Trung Quốc.

Theo lời tự thuật của Hiền-Huynh Chơn Nhơn Lê Văn Trung Chương-Quản Hội-Thánh Phước-Thiện Tòa-Thánh Tây-Ninh, vào ngày 27 tháng 02 năm Kỷ Tỵ (DL: 6/04/1929) Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc hướng dẫn một Phái Đoàn Chúc-Sắc Thiên Phong xuống viếng thăm THÁNH-THẮT KHỔ HIỀN TRANG (Phú Mỹ) trước là viếng thăm cùng nhắc nhở Bồ Đạo và Minh Thiện Đàn để đi tìm “LONG TUYẾN KIẾM”.

Hiền-Huynh Giáo-Hữu Thượng Minh Thanh, Cai Quản THÁNH-THẮT KHỔ HIỀN TRANG mời toàn cả Bồ Đạo trong các làng Tân Hòa Thành, Tân Hội Đông, Hưng Thạnh Mỹ và Phú Mỹ đến dự buổi họp dưới quyền Chủ Tọa của ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC để thành lập một Phái Đoàn đi tìm “LONG TUYẾN KIẾM”. Buổi họp được kết quả tốt đẹp trong tinh thần tình nguyện, chọn cử thành phần Phái Đoàn gồm 36 vị; do 12 vị chịu trách nhiệm đôn đốc hướng dẫn từng toán một trên 12 chiếc xuống và một chiếc xuống chèo.

Trong Phái Đoàn 12 vị chịu trách nhiệm trên 12 chiếc xuống gồm có:

1. HÀM SUNG (LỄ-SANH)
2. NGUYỄN VĂN CHƯỜNG
3. HUỲNH VĂN PHUÔNG
4. LÊ VĂN TIẾT
5. TRẦN THẠNH HẬU
6. TRIỆU VĂN KỲ
7. LÊ VĂN TRUNG

8. ĐỖ VĂN PHO
9. NGUYỄN VĂN CHÁNH
10. PHẠM VĂN ĐƯƠNG
11. CAO VĂN PHÚC
12. LÊ VĂN PHƯỚC

Đúng 6 giờ sáng ngày 28 tháng 02 năm Kỷ Tỵ (DL: 7/04/1929) vào thời Mẹo ĐỨC HỘ-PHÁP hướng dẫn Chúc-Sắc, Chúc Việc Bốn Đạo Nam Nữ và cả Phái Đoàn vừa mới thành lập để đi tìm: “LONG TUYỀN KIẾM” vào Nội Điện THÁNH-THẤT KHỔ HIỀN TRANG hiến Lễ ĐỨC CHÍ-TÔN và cầu nguyện việc tìm “LONG TUYỀN KIẾM” cho được kết quả tốt đẹp.

Sau khi hiến lễ ĐỨC CHÍ-TÔN tại THÁNH-THẤT xong, kế tiếp Phái Đoàn dùng điểm tâm tại Hậu Điện THÁNH-THẤT đầu vào đây mới bắt đầu lên đường.

Cả Phái Đoàn gồm 36 vị do ĐỨC HỘ-PHÁP hướng dẫn đồng bước xuống 12 chiếc xuống, và chiếc xuống chèo (một người đứng chèo phía sau, còn trước xuống thì có người ngồi bơi. ĐỨC HỘ-PHÁP và 2 vị Chúc-Sắc ngồi giữa). Phái Đoàn đi tìm “LONG TUYỀN KIẾM” vừa rời khỏi bến THÁNH-THẤT KHỔ HIỀN TRANG vào lúc 8 giờ ngày 7/4/1929 trực chỉ đi dọc theo con sông, đi thẳng đến chợ Thầy Yến, rồi Phái Đoàn đi thẳng vào Lán Cát ước độ 5 cây số, thì Phái Đoàn dừng lại một con rạch nhỏ.

Hai bên bờ đồng bào ở rất thưa thớt, thỉnh thoảng mới thấy một căn nhà tranh, đồng bào quanh vùng chỉ sống với nghề đan đệm. Từ lúc khởi hành tại THÁNH-THẤT KHỔ HIỀN TRANG cho đến khi Phái Đoàn dừng lại để lên bờ chỉ nhìn thấy có một cái lò gốm sản

xuất: Chén, Tộ, Đĩa, Lu và Chậu đựng nước.

Cảnh sống của Đồng bào dọc theo hai bên bờ sông lác đác chỉ có mấy căn nhà tranh lá, cây cối vườn tược rất khô cằn, bởi nước phèn không trồng trọt gì được, chỉ có cây bàng và năng sậy mọc xanh um chiếm cả cánh đồng mênh mông cò bay thẳng cánh, thỉnh thoảng mới có một ít chiếc ghe và xuồng của thương khách qua lại trên con sông.

Cả Phái Đoàn đi tìm “LONG TUYẾN KIỂM” đã lên bờ, đi bộ thẳng vào một cánh đồng hoang, toàn là cây sậy, bàng, năng mọc cao khỏi đầu người. Người hướng dẫn đi trước phải cầm một sợi dây lược thắt dài cho người đi sau, và người đi sau không nhìn thấy người đi trước nên phải dùng sợi dây lược để tiến dẫn mà không sợ sự thất lạc.

Phái đoàn phải đi qua những con sông nước phèn trong veo, đi bộ 700 thước thì phái đoàn tới một gò đất cao ráo hơn đúng như một ngọn núi mới hình thành. Phái đoàn liền dừng chân tạm nghỉ dưỡng sức, vì đi mới độ 700 thước mà phải mất trên một tiếng đồng hồ đây gian lao khó nhọc để vượt qua những con bưng sinh lấy nước đọng trong vạt toàn là nước phèn cây cối không thể mọc lên được.

Cả Phái Đoàn tạm dừng chân dưỡng sức ước độ 15 phút thì ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC liền chấp bút. Đồng thời cả anh em trong Phái Đoàn đều tịnh tâm cầu nguyện. Các Đấng Thiêng-Liêng hộ trì chỉ dẫn cho phái đoàn sớm tìm được nơi trú ếm “LONG TUYẾN KIỂM”.

Hiển linh thay! Hân hạnh thay! Trong lúc cả anh

em trong Phái Đoàn đang tịnh tâm tưởng niệm cầu nguyện thì có một Đấng Thần Linh giáng bút tự xưng là LỖ BAN SƯ TRƯỞNG chỉ dẫn Phái Đoàn đi thẳng lên gò đất cao nhất của ngọn Núi Lan vừa mới hình thành, mà đào sâu xuống đất thì sẽ gặp “LONG TUYỀN KIẾM”.

Nổi vui mừng không xiết kể, tuân theo lời chỉ dẫn của LỖ BAN SƯ TRƯỞNG, Phái Đoàn tiếp tục lên đường đi thẳng lên tận chỗ cao nhất của gò đất, đó là ngọn Núi Lan mới hình thành bề dài ước độ 700 thước, bề ngang ước 500 thước vừa nhô lên khỏi mặt đất. Nhận định đúng theo phương hướng LỖ BAN SƯ TRƯỞNG vừa giáng bút chỉ dẫn, cả Phái Đoàn vô cùng mừng vui phấn khởi đem hết sức lực đào đất theo sự hướng dẫn của ĐỨC HỘ-PHÁP. Vì LỖ BAN SƯ TRƯỞNG cũng vừa mách bảo rõ cho ĐỨC HỘ-PHÁP biết là một Thầy Địa Lý, người Tiểu Châu Trung Quốc đã bí mật len lỏi đến đây dùng phép trừ ếm không cho ngọn Núi Lan nẩy mọc lên cao vì lo sợ sẽ có nhiều nhân tài VIỆT-NAM xuất hiện, nên TRUNG QUỐC mưu đồ dùng phép ếm “LONG TUYỀN KIẾM” là nhờ lưỡi kiếm báu “LONG TUYỀN KIẾM” sẽ vứt hết nhân tài VIỆT-NAM, không cho Trạng, Tướng của Nước VIỆT-NAM xuất hiện được.

Dưới tinh thần cương quyết tự nguyện và đức tin mãnh liệt cả thành viên trong Phái Đoàn tìm “LONG TUYỀN KIẾM” nhiệt tình đào sâu xuống lòng đất cho đến khi đụng phải lớp đá quá cứng, thì bắt đầu mệt mỏi vất vả, nhưng không ai bảo ai, đều vững niềm tin là sắp tìm được “LONG TUYỀN KIẾM” của Trạng Trung Quốc nên quên cả sự mệt nhọc.

Đúng theo sự dự đoán vừa đào xuyên qua lớp đá cứng bắt gặp một cái ghè ăn trầu (*như cái bình vôi của các Bà ăn trầu*), một lưỡi dao phay vừa rỉ sét, sáu (6) con cờ tướng chạm trổ bằng ngà, sáu (6) đồng tiền kẽm thuộc đời Vua MINH MẠNG).

Một chứng cứ báo hiệu sẽ tìm được “LONG TUYẾN KIỂM”, bởi những hiện vật vừa mới tìm thấy, gây niềm tin vô bờ bến cho cả thành viên trong Phái Đoàn quên cả sự mệt mỏi, cố gắng đào sâu xuống lòng đất thì đụng phải một cái hộp bao chì bề dày 9 tấc.

Cả Phái Đoàn đều reo mừng, ĐỨC HỘ-PHÁP phán dạy: Phải thận trọng đem bao chì lên cho nguyên vẹn, và chỉ dẫn phải lau sạch sẽ cái bao chì vừa đem lên khỏi mặt đất, Đức Ngài bảo: “LONG TUYẾN KIỂM” trong đó, hộp bao chì dài 9 tấc được cẩn thận gói lại bằng một khúc vải đỏ và được lệnh đem về TÒA-THÁNH TÂY-NINH.

Đồng thời ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC còn phán dạy thêm:

“Nay là ngày kỷ niệm Nước VIỆT-NAM, dòng giống LẠC HỒNG được hữu phúc nhờ ĐẠO TRỜI khai mở, gỡ nạn ách cho nhân loại, và từ đó gỡ ách nô lệ, dòng dõi TỔ PHỤ ta sẽ phục nghiệp, dân tộc ta sẽ xuất hiện nhân tài phá tan xiềng xích chẳng còn bị lệ thuộc nữa”.

“Nếu chậm trễ là do dân tộc VIỆT-NAM không lo tôn thờ chủ nghĩa của ĐỨC CHÍ-TÔN, không đủ sức thương yêu nhau cứ tranh giành quyền lợi. Lại nữa Tổ Phụ ta đã vay nợ máu CHÚA TRỊNH và CHÚA NGUYỄN, còn dính dòng máu ấy phải trả dứt rồi mới văn hồi hòa bình độc lập thực sự được”.

ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC liền ra lệnh cho cả thành viên trong Phái Đoàn phải hoàn tất thêm trách nhiệm là phải cố gắng ra công sức đào một con kênh (*tức rạch nhỏ*) bắt đầu từ ngọn Chàm Sập băng ngang qua chót mũi “LONG TUYỀN KIẾM” cho bút để hóa giải phép ếm của Thầy Địa lý Trung Quốc hầu trừ tuyệt sự hại nhân tài VIỆT-NAM theo mưu đồ của Trạng Trung Quốc.

Sau những giờ hăng say bất kể mệt nhọc các thành viên trong Phái Đoàn tìm “LONG TUYỀN KIẾM” đã hoàn thành con Kênh băng ngang qua mũi “LONG TUYỀN KIẾM” để phá hủy phép ếm “LONG TUYỀN KIẾM” của Thầy Địa Lý Trung Quốc.

Cả Phái Đoàn hết sức vui mừng đã hoàn thành Sứ mạng là tìm được “LONG TUYỀN KIẾM” đúng theo sự hướng dẫn của BÁT NƯƠNG ĐIỀU-TRÌ-CUNG một việc làm hi hữu vô tiền khoáng hậu, giữa người và vô hình hiệp một, nhất là cả thành viên trong Phái Đoàn được nhìn thấy sự huyền diệu Thiên-Liên trước mắt của LỖ BAN SỰ TRƯỞNG vừa giảng bút hướng dẫn đường đi để tìm được “LONG TUYỀN KIẾM”, đúng theo lời mách bảo của BÁT NƯƠNG ĐIỀU-TRÌ-CUNG đã chỉ dẫn ĐỨC HỘ-PHÁP trước kia vào ngày 16 tháng 10 năm Mậu Thìn (DL: 27/11/1928) đã trở thành sự thật, chính bản thân của 36 vị thành viên trong Phái Đoàn đã chứng kiến cuộc hành trình tìm “LONG TUYỀN KIẾM” để chứng minh sự mâu nhiệm của Các Đấng Vô Hình trợ giúp, nên mới khám phá được màn bí mật trừ ếm của Thầy Địa Lý Trung Quốc hằng lo sợ nhân tài VIỆT-NAM xuất hiện.

SỬ TÍCH LONG TUYỀN KIẾM



NÓI ĐẾN KIẾM BÁU “LONG TUYỀN KIẾM” CŨNG cần nên biết sơ qua. Sử Tích Xuất Hiện “LONG TUYỀN KIẾM” thế nào?

Theo thơ văn LÝ-TRẦN (*trang 344*) về sử lược “LONG TUYỀN KIẾM” và “THÁI A KIẾM”, tức là hai Thanh Kiếm quý báu nhứt lúc bấy giờ, là do vợ chồng CAN TƯƠNG cùng vợ là MẠC DA người nước NGÔ có biệt tài rèn các thanh kiếm báu mà không một ai có thể rèn những thanh kiếm quý báu như thế được.

Theo sách NGÔ-VIỆT Xuân Thu thì Can Tương và vợ là Mạc Da muốn thực hiện cho kỳ được thanh kiếm quý để dâng cho NGÔ VƯƠNG, mà muốn hoàn thành gươm báu phải hòa hợp đúng trình chính của Hào Lục quẻ KHÔN (*chỉ về Đất*) và phải đủ khí kiên cường của Hào Cửu Quẻ KIẾN (*chỉ về Trời*), do huyền vi mầu nhiệm khéo léo của Tạo Hóa làm ra, và nhờ chất Tinh của Âm Dương phối hợp mới rèn được thanh kiếm quý nên Can Tương cùng vợ là Mạc Da ngày đêm cố gắng đem hết tài trí sáng suốt đồng quyết tâm rèn cho kỳ được song kiếm báu để dâng đáp công ơn ngọn rau tặc đất đối với NGÔ VƯƠNG.

Lòng hi sinh cao cả tuyệt đối phi thường của một phụ nữ như Mạc Da gẫm ra thật là hiếm có, Mạc Da đã can đảm cắt tóc, cắt hết móng tay rồi cuối cùng dám tự nguyện nhẩy vào bể lò rèn hi sinh cả thể xác làm cho thép chảy ra giúp cho chồng là Can Tương hoàn thành được song kiếm quý dâng dâng cho Ngô Vương

là một hành động phi thường thế gian hi hữu.

Nhờ sự hi sinh tuyệt đối của Mạc Da, Can Tương đã thành công rèn được lưỡi kiếm sáng chói như mặt nước hồ thu, mũi kiếm sáng hoắt tựa như băng giá.

Ngày đeo thanh gươm quý này thì mặt Trời mờ ánh, đêm cất thì vắng Trăng lóa vàng, sao chổi cũng vì nó mà phải lùi xa, Yêu Ma cũng vì nó mà ần náo, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén chém sắt tựa như chém bùn.

Sau khi biết rõ lòng hi sinh của Mạc Da đã trợ giúp cho chồng là Can Tương hoàn thành thanh kiếm quý báu đến đáp lại công ơn cho Ngô Vương, Ngô Vương vô cùng xúc động khi nhận thanh kiếm báu nên liền truyền lệnh gọi: Thanh Kiếm DƯƠNG và CAN TƯƠNG và Thanh Kiếm ÂM là MẠC DA đồng thời Ngô Vương phán lệnh cho khắc chữ “THÁI A” vào Thanh Kiếm ÂM, nên được gọi là “LONG TUYỀN KIẾM” và “THÁI A KIẾM”.

Tương truyền song kiếm quý “LONG TUYỀN KIẾM” và “THÁI A KIẾM” được vang danh nổi tiếng suốt thời đại NGÔ VƯƠNG, mãi đến đời Tấn Huệ Đế có Quảng Vũ Hầu là Trương Hoa một đêm nhìn lên Trời thấy giữa Sao Ngưu và Sao Đẩu có xung quanh khí màu tím chói sáng xả một góc trời, mà dân chúng cả quanh vùng đều nhìn thấy bàn tán xôn xao về điềm Trời lành dữ trong mai hậu.

Để trấn an dân chúng, Trương Hoa liền xuống lệnh cho Quán Thần đi mời cho kỳ được Lô Hoán là một nhà Thiên văn nổi tiếng lúc bấy giờ ở tại Dư Chương đến để chất vấn tìm cho biết về sự màu sắc tím đã ứng hiện sáng cả một góc trời.

Được lệnh triệu đến, nhà Thiên Văn Lôi Hoán bình thản dẫn giải: “*Chẳng có điều chi mà phải lo ngại cả; hiện tượng mà cả dân chúng cùng nhìn thấy trong đêm đó chỉ là ánh sáng của tinh kiếm (kiếm quý) ở vùng Huyện Phong Thành chiếu lên đủ màu sắc tím chói sáng cả một góc trời như thế! Tức là ở tại Huyện Phong Thành có chôn giấu thanh kiếm quý có màu sắc tím chói lên ở giữa Sao Ngưu và Sao Đẩu mà mọi người đều đã trông thấy, chớ chẳng có thiên tai hoạn họa chi cả*”.

Vì ngưỡng mộ và muốn tìm cho được Thanh kiếm quý vừa mới xuất hiện. Trương Hoa truyền lệnh tấn phong cho nhà Thiên văn Lôi Hoa làm huyện Phong Thành (*thuộc tỉnh Chiết Giang*) với trọng trách là Lôi Hoán phải lập tức lên đường trấn nhậm huyện Phong Thành để tìm cho được thanh kiếm quý.

Được biết Quãng Vũ Hầu Trương Hoa đang nóng lòng chờ xem thanh kiếm quý, nên vừa đến trấn nhậm huyện Phong Thành thì nhà Thiên văn Lôi Hoán liền tuyển chọn một số bốn bộ tâm phúc lên đường tìm thanh kiếm quý. Lôi Hoán cùng số tùy viên bí mật lần dò đến chân thềm nhà ngục (*khám đường*) nơi chôn giấu thanh kiếm báu. Chính bản thân Lôi Hoán chỉ dẫn cho đoàn tùy viên thân tín phương cách đào xuống bậc thềm nhà ngục hết sức cẩn thận, với nhiệt tình và quyết tâm thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của Lôi Hoán truyền lệnh chẳng mấy chốc đoàn tùy tùng đào trúng hòm bằng đá quá cứng, Lôi Hoán truyền lệnh đào xung quanh cái hòm bằng đá không cho sút mẻ, phải lấy cái hòm bằng đá lên mặt đất cho nguyên vẹn.

Đoàn tùy viên đã nâng hòm bằng đá lên khỏi mặt đất Lôi Hoán truyền lệnh cho cả đoàn bốn bộ được

nghe xả hơi (*không còn một ai ở bên cạnh hòm đá*) Lôi Hoán từ từ cạy nắp hòm đá lên, luồng ánh sáng của Thanh Kiếm báu chiếu sáng ngời. Lôi Hoán vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy thanh kiếm quý, và lời trình tấu trước kia với Trương Hoa đã ứng nghiệm theo lời tiên đoán, vì trên đốc kiếm còn ghi rõ “LONG TUYẾN KIẾM” và “THÁI A KIẾM”; tức là song kiếm quý được truyền tụng vang tiếng một thời.

Tìm được thanh kiếm quý, Lôi Hoán động lòng tham chỉ dâng lên cho Quảng Vũ Hầu Trương Hoa một thanh kiếm mà thôi còn tự giữ lấy một thanh kiếm làm của riêng.

Sau khi nhận được thanh kiếm quý của Lôi Hoán từ huyện Phong Thành dâng lên, Trương Hoa liền chất vấn Lôi Hoán, đây là “LONG TUYẾN KIẾM”, còn “THÁI A KIẾM” đâu mà không đưa đến. Mãi khi Quảng Vũ Hầu Trương Hoa qua đời cũng chưa một ai biết thanh kiếm báu “THÁI A KIẾM” ở đâu? Cho đến khi nhà Thiên văn Lôi Hoán kế tiếp qua đời được biết con trai của Lôi Hoán mang một thanh kiếm quý đi qua sông Diên Bình Tân, thuyền vừa qua khỏi bến bị một cơn gió mạnh thổi đến thuyền bị lật lư cây kiếm của con trai Lôi Hoán bỗng nhiên rơi xuống dòng sông tức thì có sóng to gió lớn nổi lên, cuộn sóng âm âm, thanh kiếm của con trai Lôi Hoán bị cuốn trôi theo dòng nước chìm mất. Người đời sau cho rằng: Hai con Rồng vừa xuất hiện lên giữa dòng sông Diên Bình Tân là hiện thân của 2 thanh kiếm Can Tương và Mạc Da, thuộc tỉnh Chiết Giang Trung Quốc.

Thiết nghĩ vào năm 1928 huyền diệu Thiêng-Liêng về Cơ bút đã hướng dẫn ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG

TẮC đến tận THÁNH-THẤT KHỔ HIỀN TRANG để thành lập một Phái Đoàn đi tìm “LONG TUYẾN KIỂM”, hầu hóa giải phép trừ ếm của Trạng Trung Quốc dường như việc mộng tưởng nhưng lại là sự thật một trăm phần trăm, mà người tín hữu CAO-ĐÀI muôn người như một đều ghi nhận và biết rõ về sự tích hóa giải “LONG TUYẾN KIỂM” là một việc làm hi hữu, bộc lộ tinh thần quật khởi của dân tộc VIỆT-NAM luôn luôn mong muốn nước VIỆT-NAM xuất hiện nhân tài cứu thoát cảnh lệ thuộc Pháp.

Chính huyền diệu nhiệm mầu của Cơ bút đã trợ giúp cho Phái Đoàn tìm “LONG TUYẾN KIỂM” được dịp tham gia chứng kiến tận mắt sự góp sức giữa người và vô hình đã thu hồi được phép trừ ếm “LONG TUYẾN KIỂM” vào ngày 28 tháng 2 năm Kỷ Tỵ (DL: 7/4/1929).

Cơ Bút là phương tiện duy nhất để Các Đấng Vô Hình giảng dạy và phổ biến chúng sanh để làm ngọn đuốc quang minh dìu dắt con người đến chỗ cao siêu lương thiện. Việc xây bàn Cầu Cơ Chấp Bút đã có từ lâu, từ nghìn xưa trên thế giới chẳng có chi gọi là mới lạ cả, chỉ khác nhau về sử dụng tùy theo phong tục tập quán của mỗi dân tộc.

Ý niệm Cơ Bút phát xuất từ khi mới phôi thai nhưn loại, dưới mọi hình thức khác nhau trên khắp Địa cầu, không đâu là không có cầu Cơ chấp bút; cũng như không thể nhận định Cơ Bút là mê tín dị đoan được.

Dưới thế kỷ 20 này mà còn chủ quan, bảo Cầu Cơ Chấp Bút là mê tín dị đoan tức là chậm tiến, nếu không nói là lạc hậu, bởi từ Âu sang Á đâu đâu đều có Cầu Cơ Chấp Bút để thông công với Các Đấng Thần Linh, cũng

như vào đêm 13/9/1853 Đại Văn Hào VICTOR HUGO đã tiếp nhận những áng văn tuyệt tác của bóng vô hình tại nước Pháp lúc bấy giờ.

Tôn Giáo CAO-ĐÀI được khai sáng trên đất nước VIỆT-NAM vào năm 1926 cũng do cơ bút mà xuất hiện nên người Tín Hữu CAO-ĐÀI có quyền hãnh diện rằng: Vào năm 1929 trong thời kỳ Pháp thuộc mà ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC chẳng ngại khó khăn nguy hiểm thân hành đến THÁNH-THẤT KHỔ HIỀN TRANG thuộc làng Phú Mỹ, Huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho để thành lập một Phái Đoàn đi tìm “LONG TUYỀN KIẾM” là một việc làm phi thường, và Đức Ngài lại còn long trọng phán dạy: *“Nay là ngày Nước VIỆT-NAM dòng giống LẠC HỒNG được hữu phúc nhờ ĐẠO TRỜI khai mở gỡ nạn ách cho nhân loại và từ từ sẽ gỡ ách nô lệ, dòng dõi ta sẽ phục nghiệp, dân tộc ta sẽ xuất hiện nhiều nhân tài phá tan xiềng xích chẳng còn bị lệ thuộc nữa.*

Nếu chậm trễ là do dân tộc VIỆT-NAM không lo tôn thờ Chủ Nghĩa của ĐỨC CHÍ-TÔN, không đủ sức thương yêu nhau cứ tranh giành quyền lợi, lại nữa Tổ Phụ ta đã vay nợ máu và CHÚA TRỊNH & CHÚA NGUYỄN còn dính dòng máu ấy, nợ máu ấy phải trả dứt rồi mới vẫn hồi hòa bình, độc lập thực sự được.”

Không mê tín dị đoan nhưng người Tín Hữu CAO-ĐÀI có quyền tin tưởng và hãnh diện những lời tiên đoán của ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC vào ngày 28 tháng 2 năm Kỷ Tỵ (DL: 7/4/1929) đã trở thành hiện thực, vì sau khi hóa giải được phép trừ ếm “LONG TUYỀN KIẾM”, nhân tài VIỆT-NAM được xuất hiện như: Nhà Bác Học Bửu Hội đã vang danh nổi tiếng khắp

Năm Châu cùng nhiều nhân tài VIỆT-NAM đã xuất hiện cùng khắp Thế Giới...

Một sự kiện Lịch Sử sống động mà Đồng Bào tỉnh Mỹ Tho lúc bấy giờ đều được nghe biết tường tận về việc hóa giải phép trừ ếm “LONG TUYẾN KIỂM” của Trạng Trung Quốc.

Sài Gòn, Ngày 22-02-Ất Tỵ (24/03/1965)

TRUYỀN TRẠNG HIỆP-THIÊN-ĐÀI

LÊ QUANG TẤN

Hóa Giải
LONG TUYÊN KIỂM

TRUYỀN TRẠNG HIỆP-THIÊN-ĐÀI: LÊ QUANG TẤN