

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ  
TÒA THÁNH TÂY NINH

---



# ĐẠO TÂM THƯ

SƯU TẬP TÂM THƯ

của Chư CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC và ĐẠO HỮU

TÀI LIỆU SƯU TẦM – 2014

---

Ebook được làm theo **ẤN-BẢN** phổ biến trên Website của **DAOCAODAL.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *Tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH WEBSITE DAOCAODAL.INFO** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 11/08/2014

Tâm Nguyên



# ĐẠO TÂM THƯ

SƯU TẬP TÂM THƯ của Chư CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, và ĐẠO HỮU



---

## MỤC LỤC

- TÂM THƯ của CỤ NGUYỄN THỂ PHƯƠNG.....7
- BỨC GIÁC THƯ ..... 13
- TÂM THƯ của LÊ NGỌC MINH gởi CHÚC VIỆC HỘI THÁNH EM ..... 19
- TÂM THƯ của LÊ NGỌC MINH gởi CHỮ LỄ SANH ..... 33
- TÂM THI của LÊ NGỌC MINH..... 61
- TÂM THƯ của TỪ THỊ BẠCH TÂM.....66
- ĐẠO TÂM THƯ 14 của LỄ SANH HƯƠNG MUỘI...70

---

## TÂM THƯ của Cụ NGUYỄN THẾ PHƯƠNG

NGUYỄN THẾ PHƯƠNG

22 RUE LAMBLARDIE

PARIS, 2 FÉVRIER 1955.

PARIS 12<sup>e</sup>

Kính gửi: **Đức HỘ-PHÁP**

Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài  
TÒA THÁNH TÂY NINH.

Kính Ngài,

Ba mươi năm qua, hôm nay tôi mới dám trịnh trọng để nhắc lại, đêm Đàn long trọng, không tiền khoáng hậu, tại nhà Ô. Quyền Giáo Tông đường Tổng Đốc Phương trong Chợ Lớn.

Đêm ấy tất cả là 19 người, tôi lấy làm vinh hạnh được dự buổi Đàn cơ ấy.

Sau khi Thầy xuống cơ trực xuất Ông Phủ Chiêu rồi Thầy nhập vào người Ông Cao Thượng Phẩm, tôi còn nhớ rõ ràng như mới đêm rồi, mặc dầu đã ba mươi năm.

Sau khi Thầy nhập vào Ông Cao Thượng Phẩm rồi, Thầy cầm nhang bước lên bàn thờ và Khánh thờ Thiên Nhân.

Lúc bấy giờ, xin lỗi Ngài, Ngài đứng sau không nhằm chỗ.

Thầy cầm nhang đầu không nói ra lời, nhưng Thầy đã dùng huyền diệu của Thầy mà nói ra cho Ngài biết rằng: “*Chỗ của Ngài đứng là chính bàn thờ đối diện với bàn thờ Thầy*”.

Ngài bước lên đứng ở chỗ Đức Hộ Pháp phải đứng từ đây mỗi lần có đại lễ.

Thưa Ngài,

Trước khi Thầy thân nhận lời tuyên thệ của 19 người, có bao nhiêu Đấng Thiêng Liêng xin cho Ông Phủ Chiêu, Thầy không cho.

Thầy “đi” với hai Bạch Hạc đồng tử mê... không biết gì lúc đó. Quang cảnh đêm Đàn ấy, giờ này tôi viết lại tôi cảm thấy lạnh lùng sợ hãi làm sao ấy.

Quan Thế Âm Bồ Tát nhập cào một người để quì xuống van lạy Thầy, xin Thầy tha thứ cho Ông Phủ Chiêu. Rồi tiếp tục bao nhiêu Đấng Thiêng Liêng xuống trần đêm Đàn ấy trở thành đêm Đàn lịch sử của Đạo.

Thưa Ngài Chưởng Quản,

Chính đêm ấy sau khi tôi tuyên thệ rồi, tôi cảm thấy như tôi được phúc đức thế nào mới được chứng kiến Thầy xuống trần.

Bảy hôm sau, nhằm đêm đàn lệ, cũng tại nhà Ông Quyền Giáo Tông, Ngài và Cao Thượng Phẩm phò loan Thầy xuống cơ không biết Ông Quyền Giáo Tông bạch với Thầy làm sao không biết mà Thầy cho tôi một bài thơ, chừng mãn đàn tất cả các bài thơ khác, ai cũng giải thích được hết, riêng bài của tôi chính Ngài và Cao Thượng Phẩm phải thắc mắc rất lâu mới tìm hiểu được bốn câu thơ ấy rằng: “*Phương ở ngoài giúp Đạo đắc lực hơn ở trong. Sau rồi các con sẽ biết rõ hơn nữa*”.

Thưa Ngài,

Sau đó, tôi tình nguyện theo Ngài Quyền Giáo Tông



làm bí thư cho Ngài hai năm trường đi khắp lục tỉnh.

Trong thời gian ấy việc làm có ý thức nhứt của tôi là viết tất cả ba chục bài diễn văn cho Ngài Quyền Giáo Tông, một bài quan trọng nhứt là Khai trương Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách Đạo nhóm tại Thánh Thất Cầu Kho, và sáu bức thư lịch sử gửi các nước cho hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chánh thức thành lập ở Việt Nam.

Thưa Ngài Chưởng Quản, một đêm nọ Ngài Quyền Giáo Tông đem tôi theo, lên Tây Ninh, ghé Phạm Môn vào lúc 2 giờ khuya, chính Ngài chấp bút, Đức Lý Thái Bạch giao tờ báo BẢO AN cho tôi làm chủ bút, và ban cho 2 câu thơ, cũng nói rằng: đến Ất Mùi v.v...

Thưa Ngài,

Những việc vừa kể trên giữa Ngài và tôi như hình với bóng, tôi không phải nói nhiều nữa làm gì.

Kịp đến lúc Thực dân tấn công Đạo triệt để, tôi đã không ngại về Tòa Thánh nhiều đêm để cùng Ngài dự bị đối phó việc “*vây Tòa Thánh*” và “*khám xét giấy tờ*” (1936).

Việc phải đến đã đến,

Vài hôm sau, Ngài xuống Thánh Thất Chợ Lớn. Chính tôi đã khẩn khoản với Ngài suốt hai đêm trường, để yêu cầu Ngài lánh mặt, đừng để bị bắt bị đày. Ngài cương quyết với khẩu hiệu “*tứ vi Đạo*”, nên không đi, (riêng một ông GIÁO SƯ Thái... và tôi trốn ở lại, nên không bị đưa đi dưới chiếc Lamotte Picquet).

Thưa Ngài,

Trở về Tòa Thánh, tôi lên yết kiến Ngài nhiều lần: trong một bữa tiệc chay, Ngài cầm ly nâng lên cao, để nói

với tôi mấy lời rất cảm động...

Kịp đến khi Thống Đốc không cho Ngài tiếp tục cất Thánh Điện:

Ai biết khổ tâm của Ngài hơn tôi, khi Ngài kiếm từ bao ciment để trông nom công việc xây dựng Đền Thánh.

Chính nhiều vị Chức Sắc không dám trực tiếp yêu cầu Ngài ngưng công việc xây dựng Đền Thờ, vì lúc bấy giờ Thống Đốc Nam Kỳ “bỏ” triệt để, các ông mới nhờ tôi: nửa đêm tôi cầm bánh xe hơi, nhà tôi – người đã cùng tôi chung chỉ phụng sự cho Đạo – lúc nào cũng ở gần bên tôi – nửa đêm sương gió, lên tận Tây Ninh yêu cầu Ngài nhiều lần, nhiều đêm.

Ôi! Những lúc Đạo bị tấn công triệt để như thế, những lúc thuyền gặp sóng gió vậy hỏi có ai với ai?

Ngài cực khổ, từ cột kèo chạm trở của Tòa Thánh mà ngày ngày Ngài theo trông nom thợ làm.

Chừng Ngài xuống tàu rồi, thưa Ngài, ai đứng ra vận động với Decoux?

Trạng sư Corget, Lalung Bornaire v.v... đứng ra lo, cùng với tôi lên Decoux nhiều lần.

Việc làm tuy thất bại, nhưng tôi tự xét: tôi không hổ thẹn, vì tôi đã tranh đấu đến hết sức tôi, dầu rằng: không có mặt Ngài.

Thưa Ngài Chương Quản Nhị Hữu Hình Đài,

Lúc khó khăn, nhứt là năm 1925, Ngài còn viết được La Voie dibre dưới bút tự Tây Sơn Đạo và Công Luận thay, ai biết Ngài tranh đấu độc lập khi rất nhiều người còn ngủ...!

La Voie libre là báo của Ganofky.

Công Luận là báo của Ch. Séc.

Ai ở gần bên Ngài, cùng với Ngài tâm sự hiểu biết nhau?

Thưa Ngài,

Hôm nay, tôi tự nghĩ: lúc thực dân mạnh, Ngài và tôi còn không biết sợ, hướng hồ ngày nay, nó đã yếu sức?

Tôi ân hận có một điều: không biết có cái gì – ở dưới – ngăn cản không cho tôi gần Ngài.

Thưa Ngài,

Suốt một đời tôi, chưa hề biết lợi dụng Đạo. Nếu không góp được một phần xây dựng nào, tôi cảm thấy khó chịu trong lòng thay?

Nay năm Ất Mùi, lại là năm tuổi của tôi, vả lại là năm mà Thầy đã nói 30 năm trước, năm Ất Mùi đã đến. Đầu đã bạc, sức lại yếu, tôi không biết còn có thể giúp ích cho Đạo trong phương diện nào?

Tôi thiết tha Ngài để ý đến năng lực của tôi, và Ngài tin rằng: lúc còn nhỏ, tôi còn có một ý niệm về Đạo về chánh trị, và nhứt là không hề biết lợi dụng, thì bây giờ, tuổi đã lớn, chắc được Ngài tin nhiệm hơn nữa.

Thưa Ngài,

Khi nào Ngài gọi đến: tôi sẽ sẵn sàng trả lời: “*Có tôi đây*”, “*Có tôi đây*”.

Thưa Ngài Chưởng Quản,

Tôi thấy tôi còn nhiều năng lực giúp Ngài, nếu được Ngài nhớ đến.

Ba mươi năm đã qua, hỏi vậy còn mấy người được biết Ngài?

Khi còn ở quê nhà, lắm lúc muốn bỏ hết việc trần thế, để theo một ý định của mình về việc phổ độ; nhưng còn ngại ở hai tiếng: “*nó chạy theo*”. Có thể và lắm khi buồn chán vô cùng.

Gặp Ngài nhiều lần, nhưng Ngài bận nhiều việc, không dám làm mất thì giờ của Ngài, tôi phải chịu ân hận.

Nay ở tại Paris, tôi nghĩ rằng: năm 1925, tôi còn viết thư cho Ô. Daladier, Blum, v.v... để Ngài Quyên Giáo Tông ký tên gửi qua Pháp, giải thích ý nghĩa của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ; thì bây giờ, đầu đã bạc, và có mặt tại Paris, không biết làm sao để thiệt hiện ý muốn của mình ba mươi năm trước?

Tôi nghĩ còn có Ngài; một mình Ngài.

Tôi cho là tôi có phước lớn: còn Ngài, để nhận định thành tâm và năng lực của tôi.

Với năm Ất Mùi nầy, tôi tin chắc: tôi sẽ được Ngài giúp về mặt tinh thần, để tôi có đủ phương tiện truyền bá nền Đạo một cách đặc lực.

Tôi xin Ngài nhận nơi đây lòng tôn kính của tôi.

(đã ký tên)

22 rue Lamardie

PARIS 12<sup>è</sup>.

BỨC GIÁC THƯ<sup>[1]</sup>

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ

(Ngũ Thập Tứ Niên)

TÒA-THÁNH TÂY-NINH

BỨC GIÁC THƯ

Kính gửi Quý Đạo Huynh:

Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa

Đầu-Sư Ngọc Nhưộn Thanh

Chánh, Phó Hội Đồng Chương-Quản

Hội-Thánh Cao-Đài Tây-Ninh

Kính gửi Quý Đạo Huynh:

Thông tri số 001/HT-TT đề ngày 16-01 Kỷ Mùi (12-02-1979) do Quý Đạo Huyn chuẩn phê để giải thể hoàn toàn guồng máy Chánh Trị Đạo Cao-Đài, có đoạn viết: *“Từ đây Hội-Thánh xét thấy rất cần sửa đổi đường lối hành Đạo, từ nội dung lẫn hình thức nhằm củng cố nền Đạo trở nên một Tôn-Giáo chơn chánh đúng theo Giáo Pháp Chơn-Truyền của Đạo buổi ban sơ và đây là sự thay đổi toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong sinh hoạt Tôn-Giáo của chúng ta, một sự chuyển biến mới mẻ, từ thay cũ đổi mới, gạt đục lóng trong đưa nền Đạo Cao-Đài Tây-Ninh trở nên một Tôn-Giáo chơn chánh.”*

Sự khẳng định trên đây của Quý Đạo Huynh rất hài lòng thay cũ đổi mới toàn bộ nền Đạo, có thêm Đạo-

---

[1] BỨC GIÁC THƯ được trích ra từ Quyển **Phạm Môn – Minh Thiện – Phước Thiện** do THANH MINH biên soạn.

Lệnh số 01/HT-ĐL ngày 04-02 Kỷ Mùi (01-03-1979) ra đời, quyết định giải thể các cơ quan, ban bộ từ Trung Ương đến địa phương gồm có: HIỆP-THIÊN-ĐÀI, CỬU-TRÙNG-ĐÀI và Phước-Thiện, tổng cộng năm mươi bốn (54) cơ quan hiện hữu.

Nói đến Giáo Pháp Chơn-Truyền ban sơ, quý Đạo Huynh xét thấy nhiệm vụ, chức năng của mình có đủ quyền hạn giải thể các Hội-Thánh, Pháp Chánh HIỆP-THIÊN-ĐÀI, Cửu Viện, hệ Thống Châu, Tộc Đạo, Ban-Tri-Sự đã có Tân Luật-Pháp-Chánh-Truyền qui định rõ ràng không?

Nhìn vào Luật-Pháp thì không thấy điều đó. Vậy thì hành động này đã tự chuyên canh cãi Luật-Pháp Chơn-Truyền, phạm quyền CHỈ-TÔN tại Thế, phạm Bát Đạo Nghị Định.

Chơn-Truyền của ĐỨC CHỈ-TÔN có cho phép chức vụ Đầu Sư, Bảo-Đạo HTĐ làm như thế không? Ai cũng đều hiểu rằng: Trên quyền này còn có quyền Chưởng-Quản tối cao của ĐỨC LÝ và ĐỨC HỘ-PHÁP.

Một Đạo-Luật của cấp nhỏ, khi chưa có đủ quyền Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI, chỉ mới được ban cho nhiệm vụ quyền Chưởng-Quản mà tự chuyên canh cãi, vạch lối mới, đường lối mới, hủy bỏ Luật-Pháp của cấp trên là Đức GIÁO-TÔNG Chưởng-Quản CỬU-TRÙNG-ĐÀI và ĐỨC HỘ-PHÁP Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI hiệp nút mới đủ quyền hành CHỈ-TÔN tại Thế; đã ban hành Thánh-Lệnh Đạo Nghị Định cho Nền Đạo thi hành từ trước đến nay, là một hành vi phạm pháp, phạm quyền, sẽ bị đưa ra Tòa Tam Giáo Thiêng-Liêng thì Thiên vị dường như đã mất.

Càng tỏ rõ hơn làm cho mọi người Đạo thấy được nhược điểm của Đạo-Luật là vẫn chiếu y Tân Luật-Pháp-Chánh-Truyền mà lập “*Hội Đồng Chưởng-Quản*” theo nguyên tắc dân chủ tập trung cá nhân phụ trách và vạch những lối đi không có trong Chơn-Truyền Luật-Pháp của ĐỨC CHÍ-TÔN, điển hình như việc ứng cử vào Hội Đồng là điều trái nghịch với Luật-Pháp Chơn-Truyền của Đạo.

Mặc khác như danh Hội-Thánh nhắc nhở Chức-Sắc, Chức Việc, và toàn Đạo nam nữ hãy đề cao cảnh giác bọn xấu gạt bỏ ngoài tai những lời xuyên tạc, mạnh dạn phát hiện để chánh quyền xử lý.

Câu nói này của người đương cầm quyền Hội-Thánh mà nói như thế có đúng Đạo-Pháp không? Có đúng Đạo hạnh của một Chức-Sắc trong hàng Thánh-Thể ĐỨC CHÍ-TÔN không?

Nhơn-Sanh cho rằng đã mang danh Thánh-Thể mà còn “*Hâm dọ*” là phạm, thay vì nói Hội-Thánh xử lý mới ra vẻ Đạo. Dụng ý này phải chăng “*Mượn lớp cọp dọ cáo bầy*”...<sup>[1]</sup>

Việc giải tán Hội-Thánh Phước-Thiện nam, nữ Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng, là quý Đạo Huynh đã công khai tuyên chiến cùng LÝ-GIÁO-TÔNG Nhứt Trấn Oai Nghiêm và ĐỨC HỘ-PHÁP Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI rồi đó. Bởi do hai Đẳng hiệp một đủ quyền CHÍ-TÔN ban hành Đạo Nghị Định 48 cho Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng; việc này Ngài Bảo-Thể Lê Thiện Phước đã đụng xe lửa Luật-Pháp rồi đó.

Để kết luận: Các hành động trên đây là một sự nghịch

---

[1] Một số từ thiếu mất vì bị phai mờ không đọc được!?

Thiên Phạm Pháp, thất nhơn tâm.

Đó là chúng tôi nói theo Giáo Pháp Chơn-Truyền của ĐỨC CHÍ-TÔN đã dạy: ***“Dầu cho còn một mặt tín đồ, Hội-Thánh vẫn giữ quyền Hội-Thánh”***

***Hiện nay Nhơn-Sanh vẫn còn nguyên vẹn, mà Hội-Thánh tự mình đã mất: trở trêu thay! Hay Thiên-Thơ chẳng?***

Sự kiện này làm cho chúng tôi nhớ đến một tấm gương sáng chói Đạo-Pháp, thời kỳ Thái Tử Sĩ Đạt Ta đoạt Đạo, Ngài chỉ giữ một giới trong ngũ giới cấm là vọng ngữ...

Ngài nghĩ, nếu nói có thấy thì con nai phải chết, còn thấy mà nói không thì sợ phạm vọng ngữ, nên quyết định sau cùng là không nói! thành thử Ngài phải chịu chặt mất hai cánh tay và cái đầu...

Tuy có khó khăn đau thảm khi bị bánh xe lửa Tam Muội đốt cháy, song Ngài vẫn quyền tâm hy sinh vì Đạo-Pháp. Chính nhờ đại hùng, đại lực, đại từ bi đó mà Ngài đắc thành Chánh Quả cao siêu Như Lai PHẬT TỐ, đó là sử liệu Trung-Ngươn thời đại.

Còn nay đây Tam-Kỳ Phổ-Độ, ĐỨC HỘ-PHÁP cũng biết được bọn thực dân Pháp sẽ đến bắt lưu đày, mà Đức Ngài vẫn ngồi chờ chúng đến bắt, chấp nhận lưu đày để tạo uy danh cho Đạo, nhờ sự hy sinh cao cả đó mà trên hai triệu con cái ĐỨC CHÍ-TÔN đời đời ngưỡng mộ ân đức.

Hiện tình với quyền HỘI-THÁNH, với lời thề ***“Đọa Tam Đò bất năng thoát tục”*** để giữ Chơn-Truyền Luật-Pháp, có thể ra thông tri ***“Ngưng hoạt động tất cả”*** cho hợp với đời mới, thế thì không va chạm vào đâu, đó là



giải pháp “*Đóng cửa chùa theo lời ĐỨC CHÍ-TÔN đã dạy vào năm Bính Dần...*”

Đây là một sự thua thiệt đáng giá bởi không đọc lại Thánh-Huấn Thiêng-Liêng âu cũng là cơ Trời định vậy.

*Quý Đạo Huynh suy nghĩ sự xử lý của Thiên-Điều không xa; và yêu cầu Quý Đạo Huynh từ nay không nên nói câu: “Lãnh hết tội lỗi cho Chức-Sắc tín đồ trước NGỌC-HƯ-CUNG” nữa.*

Điều này quyền Thiêng-Liêng không chấp nhận đâu ai làm nấy chịu, vì hiện nay tất cả mọi người đều phải chung chịu khảo thí quyết liệt để định phân đẳng vị tại Long Hoa Đại-Hội.

Vả lại, Đạo là của toàn vạn loại. Chớ không riêng một ai, ai tu nấy hành, chớ không hề có việc thành thế được. Ai biết giữ Luật thì thăng còn ai bỏ Luật thì đọa trước Bửu Pháp Ngũ Lô tru diệt.

Nay kính,

**Gởi đi:**

- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Đạo Huynh Bảo-Đạo | 1. Trần Thanh Long (Đã ký tên) |
| và Đầu Sư         | 2. Nguyễn Văn Hóa (Đã ký tên)  |
|                   | 3. Trần Trọng Ân (Đã ký tên)   |



**TÂM THƯ của LÊ NGỌC MINH gửi CHỨC VIỆC HỘI THÁNH EM**

**ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ**

Bát Thập Nhị Niên

**TÒA THÁNH TÂY NINH**

**CQ. PHÁT THANH PT. GIÁO LÝ**

**BAN BIÊN TẬP**

**Kính Gửi:** CHỨC VIỆC HỘI THÁNH EM  
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VIỆT NAM

Kính thưa Quý Chức việc HỘI THÁNH EM!

Đức Chí Tôn đã dạy:

*“Bước chân vào đường ĐẠO, mà chẳng để công tìm kiếm, học hỏi cho rõ ngọn nguồn, làm Môn Đệ như thế có ích chi cho Nền Chánh Giáo!*

*Thầy khuyên các con: đứa nào có trí lực bao nhiêu khá đem ra thi thố, đừng rụt rè theo thói nữ nhi, uống cái Điểm Linh Quang Thầy ban cho các con lắm.*

*Nếu các con không TỰ LẬP ở Cõi Thế này... thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng.*

*Chẳng quản Đồng Tông mới một nhà!*

*Cùng nhau Một ĐẠO tức cùng Cha.*

*Các con phải dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau, chỉ dẫn nhau, đồng tâm, hiệp lực chung lo... làm gương soi sáng cho Đoàn Hậu Tẩn”.*

Và:

**ĐIỀU THỨ NHỨT, CHƯƠNG THỂ LUẬT, TÂN**

LUẬT quy định:

*“Hễ thọ giáo với một Thầy, như con một Cha, phải liên lạc nhau, dìu dắt nhau trong đường ĐẠO và đường ĐỜI”.*

Tuân hành lệnh dạy của ĐỨC CHÍ TÔN, và tòng LUẬT LỆ CAO ĐÀI, BAN BIÊN TẬP CƠ QUAN PHÁT THANH PHỔ THÔNG GIÁO LÝ xin trích lục vài “tư liệu” về CHÚC VIỆC HỘI THÁNH EM tặng quý Đồng Đạo làm hành trang trên đường:

- Hoằng khai ĐẠI ĐẠO
- Phổ độ CHÚNG SANH.

Ngài Khai Pháp Chơn Quân Hiệp Thiên Đài TRẦN DUYNHĨA đã dạy:

*“Điều chưa từng thấy, và nên đặc biệt chú ý trong Đạo Cao Đài là: CHÚC VIỆC HỘI THÁNH EM.*

*Đạo Cao Đài có một HỘI THÁNH ANH và hằng hà sa số HỘI THÁNH EM, tấn hóa mãi lên, nhờ vậy: KHÔNG QUYỀN LỰC NÀO có thể tiêu diệt được HỘI THÁNH CAO ĐÀI.”*

Đức Thượng Sanh Thiên Tôn Hiệp Thiên Đài CAO HOÀI SANG dạy:

*“Chức Việc HỘI THÁNH EM là cộng sự viên căn yếu của CHÚC SẮC HỘI THÁNH ANH, đại diện cho Chức SẮC HỘI THÁNH ANH nơi địa phận Đạo, nhưng Chức Việc HỘI THÁNH EM có nhiệm vụ trọng yếu không kém Chức SẮC HỘI THÁNH ANH. Hơn nữa Chức Việc HỘI THÁNH EM là người thân cận với Đạo Hữu, hòa mình với Nhơn Sanh, chia vui sốt nhọc với Đồng Đạo.*

*Vậy Chức Việc HỘI THÁNH EM chớ nên khinh*

*thường trách vụ cao đẹp của mình.*

*Đem thắng lợi về vang về cho ĐẠO, hay làm cho ĐẠO bị thất bại, đều do nơi hành vi của Chức Việc HỘI THÁNH EM.*

*Chức Việc HỘI THÁNH EM nên nhớ câu: “**Tự giác nhi giác tha**” phải đủ sáng suốt mới có thể diu đường cho Nhơn Sanh, nếu Chức Việc HỘI THÁNH EM không sáng suốt, hoặc hiểu biết mù mờ, tức nhiên tránh không khỏi lạc đường sai hướng.*

*Trên bước đường lạc lẫm, Chức Việc HỘI THÁNH EM sẽ kéo theo cả một đoàn Nhơn Sanh do mình làm hướng đạo cũng bị lạc đường sai hướng luôn.*

*Chức Việc HỘI THÁNH EM có nhiệm vụ “**Thế Thiên Hành Hóa**” ĐỒNG QUYỀN, ĐỒNG THỂ! KHÔNG HƠN! KHÔNG KÉM! đối với Chức Sắc HỘI THÁNH ANH, nhưng chỉ trong địa phận nhỏ hơn là Hương Đạo mà thôi”.*

Đức Lý Đại Tiên Trưởng Nhứt Trấn Oai Nghiêm Kiên Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã hiệp đồng cùng Đấng Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn PHẠM CÔNG TẮC (mà Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp đồng là QUYỀN CHÍ TÔN TẠI THỂ) đã quyết định rằng:

*“Lão (ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG) muốn làm thế nào cho Lão có mặt khắp nơi, tận ven Trời góc Bể. Lão chắc Hiền Hữu (ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP) cũng muốn như vậy.*

*Nhơn Sanh, hạng trí thức thì ít, hạng ngu muội thì nhiều nếu chúng ta không khéo điều hành, thì khó mà rải Chơn Lý Đại Đạo khắp nơi cho đặng.”*

QUYỀN CHỈ TÔN tại Thế (tức GIÁO TÔNG hiệp đồng cùng HỘ PHÁP đã thành lập Chức Việc HỘI THÁNH EM.

Qua những lời dạy vừa nêu trên, cho thấy:

- Vai trò của Chức Việc HỘI THÁNH EM rất quan trọng.
- Trách nhiệm của Chức Việc HỘI THÁNH EM rất nặng nề.
- Quyền hành của Chức Việc HỘI THÁNH EM rất rộng rãi.

Chức Việc HỘI THÁNH EM có nghĩa vụ:

1. Bảo vệ HỘI THÁNH CAO ĐÀI không bị các THẾ LỰC ĐỘC TÔN tiêu diệt.
2. Gìn giữ không để lũ PHẢN ĐẠO! PHẢN THẦY! LÀM TAY SAI CHO CHÚA QUỶ sửa cải CHỖN TRUYỀN LUẬT PHÁP ĐẠI ĐẠO biến ĐẠO TRỜI thành TẢ ĐẠO BÀN MÔN.
3. Dìu dắt Nhơn Sanh tránh lũ TÀ! MỊ! IÊU! QUÁI! gạt gẫm dụ dỗ sai đường lạc hướng xuống Phong Đô.

Chức Việc HỘI THÁNH EM gồm có:

- CHÁNH TRỊ SỰ = Đầu Sư Em
- PHÓ TRỊ SỰ = Giáo Tông Em
- THÔNG SỰ = Hộ Pháp Em

PHÁP CHÁNH TRUYỀN phân định NHIỆM VỤ và QUYỀN HÀNH của CHỨC VIỆC HỘI THÁNH EM như sau:

- ❖ **CHÁNH TRỊ SỰ: Đầu Sư Em** nắm đủ cả hai quyền:  
1. Quyền HÀNH CHÁNH của CỨU TRỪNG ĐÀI và 2.

Quyền PHÁP LUẬT của HIỆP THIÊN ĐÀI. 3. Thay mặt Chức Sắc HỘI THÁNH ANH làm đầu trong địa phận Hương Đạo phụ trách.

CHÁNH TRỊ SỰ: Đầu Sư Em phải thân cận với Nhơn Sanh, nên phải chịu nhiều khó khăn rắc rối, do đó QUYỀN CHỈ TÔN tại Thế (GIÁO TÔNG hiệp đồng cùng HỘ PHÁP) ban cho CHÁNH TRỊ SỰ = Đầu Sư Em: – QUYỀN DẠY DỠ của CỬU TRÙNG ĐÀI, và – QUYỀN SỬA RẪN của HIỆP THIÊN ĐÀI.

TÍN ĐỒ phạm PHÁP! LUẬT! LỆ! của ĐẠO, thì CHÁNH TRỊ SỰ = Đầu Sư Em: – Khuyên nhủ – Răn đe đôi lần. Thảng như không biết ăn năng sửa cải, thì CHÁNH TRỊ SỰ = Đầu Sư Em gọi PHÚC SỰ (tờ trình) lên vị Chức Sắc KHÂM CHÂU ĐẠO, đặng Người đòi đến dạy dỗ... Khi đã dạy dỗ rồi, mà còn tái phạm, thì CHÁNH TRỊ SỰ = Đầu Sư Em được quyền gọi PHÚC SỰ một bốn về CỬU TRÙNG ĐÀI, một bốn về HIỆP THIÊN ĐÀI, xin HỘI THÁNH xử trị theo PHÁP LUẬT ĐẠO.

Như có điều chi trái PHÁP! LUẬT! ĐẠO, mà CHÁNH TRỊ SỰ = Đầu Sư Em đã nhiều phen đệ PHÚC SỰ lên CỬU TRÙNG ĐÀI, mà CỬU TRÙNG ĐÀI mãi im ẩn, thì CHÁNH TRỊ SỰ = Đầu Sư Em đặng quyền đệ PHÚC SỰ thẳng lên HIỆP THIÊN ĐÀI kêu nài định đoạt.

Tóm lại: CHÁNH TRỊ SỰ = Đầu Sư Em có nhiệm vụ:

- Làm anh cả của Tín Đồ trong địa phận Hương Đạo phụ trách.
- Có quyền về HÀNH CHÁNH ĐẠO và PHÁP LUẬT ĐẠO.
- Có quyền PHÚC SỰ lên KHÂM CHÂU ĐẠO và

HỘI THÁNH CỨU TRÙNG ĐÀI xin sử trị những Tín Đồ vi phạm PHÁP! LUẬT! ĐẠO.

- Có quyền kháng nghị lên HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI những xử lý KHÔNG NGHIÊM MINH đối với những vụ việc vi phạm PHÁP! LUẬT ĐẠO.

❖ **PHÓ TRỊ SỰ** = Giáo Tông Em thay mặt cho CHÁNH TRỊ SỰ = Đầu Sư Em trong địa phận Ấp Đạo.

\* PHÓ TRỊ SỰ Giáo Tông Em có quyền HÀNH CHÁNH ĐẠO của CỨU TRÙNG ĐÀI. Đăng phép giúp đỡ, điều dắt, dạy dỗ, sửa đưng chư Tín Đồ trong địa phận phụ trách. Không có quyền về PHÁP LUẬT của HIỆP THIÊN ĐÀI... Gặp điều chi sai PHÁP LUẬT ĐẠO, thì chẳng đăng ngó lơ, buộc phải giao cho THÔNG SỰ Hộ Pháp Em xử.

Tóm lại: PHÓ TRỊ SỰ Giáo Tông Em có nhiệm vụ:

- Thay mặt cho CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em trong địa phận phụ trách.
- Có quyền về HÀNH CHÁNH ĐẠO! không có quyền về PHÁP LUẬT ĐẠO.
- Không có quyền gọi khiếu kiện lên cấp trên cho Chức Sắc KHÂM CHÂU ĐẠO, HỘI THÁNH CỨU TRÙNG ĐÀI, HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI.

PHÓ TRỊ SỰ Giáo Tông Em hành Đạo:

– Về mặt HÀNH CHÁNH ĐẠO thì theo sự chỉ đạo của CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em.

– Về mặt PHÁP LUẬT ĐẠO đã có THÔNG SỰ Hộ Pháp Em phụ trách.



Do đó – KHÔNG BUỘT PHÓ TRI SỰ Giáo Tông Em phải LẬP THỆ khi đảm nhiệm phẩm vị và Đại Phục của PHÓ TRI SỰ Đầu Sư Em KHÔNG CÓ GIẤY SẮC LỆNH. (Đại Phục của CHÁNH TRI SỰ Đầu Sư Em và THÔNG SỰ Hộ Pháp Em đều có DÂY SẮC LỆNH)

❖ **THÔNG SỰ**–Hộ Pháp Em đồng thể cùng PHÓ TRI SỰ Giáo Tông Em trong địa phận Ấp Đạo phụ trách. THÔNG SỰ Hộ Pháp Em có quyền về PHÁP LUẬT ĐẠO của HIỆP THIÊN ĐÀI, không có quyền về HÀNH CHÁNH ĐẠO của CỬU TRÙNG ĐÀI.

Trách nhiệm của THÔNG SỰ Hộ Pháp Em là:

- Xem xét và kiểm soát Đạo Sự về PHÁP LUẬT ĐẠO.
- Việc chi làm mất lễ công bằng nơi địa phận Ấp Đạo phụ trách, nếu Chức Sắc HỘI THÁNH ANH không rõ thấu, thì THÔNG SỰ Hộ Pháp Em phải chịu phần trách cứ.
- Việc chi trái PHÁP LUẬT ĐẠO, hoặc SỬA CẢI PHÁP LUẬT ĐẠO mà Chức Sắc HỘI THÁNH ANH không hay biết, thì tội tình ấy THÔNG SỰ Hộ Pháp Em phải chịu.
- Tuy THÔNG SỰ Hộ Pháp Em chịu dưới sự chỉ đạo của CHÁNH TRI SỰ Đầu Sư Em, song được quyền sửa lỗi của CHÁNH TRI SỰ Đầu Sư Em. Thảng như có chứng cứ cụ thể về việc vô đạo đức của CHÁNH TRI SỰ Đầu Sư Em, thì THÔNG SỰ Hộ Pháp Em được quyền can gián, sửa lỗi CHÁNH TRI SỰ Đầu Sư Em.
- Nếu đã nhiều phen can gián sửa lỗi mà CHÁNH TRI SỰ Đầu Sư Em không sửa, thì THÔNG SỰ Hộ Pháp Em được quyền triệu tập tất cả PHÓ TRI SỰ Giáo Tông Em và tất cả THÔNG SỰ Hộ Pháp Em trong Hương Đạo,

để cùng can gián, sửa lỗi CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em.

– Nếu CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em vẫn không sửa lỗi thì TẤT CẢ THÔNG SỰ Hộ Pháp Em trong Hương Đạo ĐỒNG KÝ TÊN vào PHÚC SỰ dâng lên HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI và HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI cầu xin sửa trị.

THÔNG SỰ Hộ Pháp Em có quyền răn dạy Đồng Đạo vi phạm PHÁP LUẬT Đạo bằng cách:

– Giải thích về PHÁP LUẬT Đạo và khuyên Đồng Đạo GÌN LUẬT LỆ CAO ĐÀI (giữ lời Minh Thệ khi Nhập Môn Cầu Đạo).

– Nếu đã khuyên bảo, giải thích nhiều lần, mà Người Vi Phạm PHÁP LUẬT Đạo vẫn không sửa lỗi, thì THÔNG SỰ Hộ Pháp Em được quyền trình nội vụ vi phạm lên CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em để Người giáo hóa, răn đe.

ĐỨC CHÍ TÔN đã dạy:

*“Nếu các con còn thấy một việc MẤT LỄ CÔNG BÌNH thì ĐẠO chưa thành. Bạc Hạ Đẳng Nhơn Sanh thường bị hiệp đáp vì lẽ MẤT CÔNG BÌNH: bởi có ấy mà quyền của THÔNG SỰ Hộ Pháp Em rất nên yếu trọng”*

Tóm lại: THÔNG SỰ Hộ Pháp Em có nhiệm vụ:

– Thay mặt cho CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em trong lãnh vực LUẬT PHÁP Đạo nơi địa phận phụ trách. Có quyền về PHÁP LUẬT Đạo; nhưng không có quyền về HÀNH CHÁNH ĐẠO.

– Có quyền giải thích và khuyên bảo Đồng Đạo vi phạm PHÁP LUẬT Đạo.

– Chỉ trong trường hợp CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em

sai phạm PHÁP LUẬT Đạo, mà Chức Việc HỘI THÁNH EM đã nhiều lần can gián mà CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em vẫn không sửa lỗi, thì TẤT CẢ THÔNG SỰ Hộ Pháp Em trong Hương Đạo ĐỒNG KÝ TÊN vào PHÚC SỰ dâng lên HỘI THÁNH CỨU TRỪNG ĐÀI và HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI.

– Hoặc khi Đồng Đạo vi phạm PHÁP LUẬT Đạo mà bị CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em cứ mãi bao che, Chức Việc HỘI THÁNH EM trong Hương Đạo đã nhiều lần can gián, vẫn không sửa lỗi, thì TẤT CẢ THÔNG SỰ Hộ Pháp Em trong Hương Đạo ĐỒNG KÝ TÊN vào PHÚC SỰ dâng lên HỘI THÁNH CỨU TRỪNG ĐÀI và HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI xin xử trị.

Ngoài hai trường hợp nêu trên, THÔNG SỰ Hộ Pháp Em không được phép trực tiếp dâng PHÚC SỰ lên Chức Sắc HỘI THÁNH ANH.

Vì CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em và THÔNG SỰ Hộ Pháp Em đều có quyền về PHÁP LUẬT ĐẠO của HIỆP THIÊN ĐÀI, nên buộc CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em và THÔNG SỰ Hộ Pháp Em phải đến Thánh Thất LẬP THỆ trước Bửu Điện, trước sự chứng kiến của Chức Sắc KHÂM CHÂU ĐẠO và ĐẦU TỘC ĐẠO và CHÁNH TRỊ SỰ ĐẦU HƯƠNG ĐẠO Liên Hương Thể rằng:

*“... giữ dạ vô tư mà hành Đạo, dẫu cha mẹ, vợ con, anh em cũng chẳng dặng phép tư vị, gìn dạ chơn thành Thế Thiên Hành Hóa”.*

Do vậy Đại Phục của CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em và THÔNG SỰ Hộ Pháp Em mới có DÂY SẮC LỊNH.

## CÔNG CỬ CHỨC VIỆC HỘI THÁNH EM

❖ BAN BẦU CỬ gồm có:

- **LỄ SANH** ĐẦU TỘC ĐẠO: Chủ tọa
- **PHÁP CHÁNH** ĐỊA PHƯƠNG: Kiểm soát
- **CHÁNH TRỊ SỰ** ĐẦU HƯƠNG ĐẠO: Chứng kiến

❖ **CÔNG CỬ CHÁNH TRỊ SỰ** Đầu Sư Em

\* **ỨNG CỬ VIÊN**: Chỉ có **PHÓ TRỊ SỰ** Giáo Tông Em và **THÔNG SỰ** Hộ Pháp Em trong Hương Đạo sở tại, mới được quyền ra ứng cử **CHÁNH TRỊ SỰ** Đầu Sư Em.

**ĐẠO HỮU** không được phép ứng cử **CHÁNH TRỊ SỰ** Đầu Sư Em.

\* **CỬ TRI**: Chỉ có **PHÓ TRỊ SỰ** Giáo Tông Em và **THÔNG SỰ** Hộ Pháp Em trong Hương Đạo sở tại mới được quyền bỏ phiếu bầu **CHÁNH TRỊ SỰ** Đầu Sư Em cho Hương Đạo sở tại.

**ĐẠO HỮU** không được làm **CỬ TRI** (tức không được quyền bỏ phiếu bầu **CHÁNH TRỊ SỰ** Đầu Sư Em)

❖ **CÔNG CỬ PHÓ TRỊ SỰ** Giáo Tông Em và **THÔNG SỰ** Hộ Pháp Em

\* **ỨNG CỬ VIÊN**: Tất cả **ĐẠO HỮU** trong Ấp Đạo sở tại có **SỐ CẦU ĐẠO THIỆT THỌ**, giữ trọn **THẬP TRAI** (ăn chay đủ 10 ngày trong tháng và **KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẠO** được quyền ra ứng cử chức vụ **PHÓ TRỊ SỰ** Giáo Tông Em hoặc **THÔNG SỰ** Hộ Pháp Em.

\* **CỬ TRI**: Tất cả **ĐẠO HỮU** trong Ấp Đạo sở tại đều được quyền bỏ phiếu bầu **PHÓ TRỊ SỰ** Giáo Tông Em hoặc **THÔNG SỰ** Hộ Pháp Em cho Hương Đạo sở tại.

❖ CHÚ Ý ĐẶC BIỆT

☞ BAN BẦU CỬ CHỨC VIỆC HỘI THÁNH EM chỉ có nhiệm vụ:

- Tổ chức cuộc bầu cử
- Kiểm soát cuộc bầu cử
- Công bố kết quả cuộc bầu cử
- Lập VI BẰNG (biên bản) CÔNG CỬ trình CHỨC SẮC HỘI THÁNH ANH

☞ BAN BẦU CỬ CHỨC VIỆC HỘI THÁNH EM KHÔNG CÓ QUYỀN quyết định kết quả cuộc bầu cử.

- Chức SẮC HỘI THÁNH ANH CHỈ CÓ NHIỆM VỤ cấp ĐẠO CẤP (Tờ Phong Sắc) cho Chức Việc HỘI THÁNH EM vừa đắc cử.
- ĐẠO CẤP CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em do QUYỀN CHỈ TÔN tại Thế (tức là GIÁO TÔNG và HỘ PHÁP) cùng ký.
- ĐẠO CẤP PHÓ TRỊ SỰ Giáo Tông Em do GIÁO TÔNG ký
- ĐẠO CẤP THÔNG SỰ Hộ Pháp Em do HỘ PHÁP ký
- CHỨC SẮC HỘI THÁNH ANH KHÔNG CÓ QUYỀN quyết định kết quả cuộc bầu cử Chức Việc HỘI THÁNH EM.

❖ CHỨC VIỆC HỘI THÁNH EM là tổ chức tuyệt vời của ĐẠO CAO ĐÀI:

\* PHÓ TRỊ SỰ Giáo Tông Em và THÔNG SỰ Hộ Pháp Em do chính ĐẠO HỮU trong Ấp Đạo bầu lên nên giáo hóa ĐẠO HỮU, ĐẠO HỮU mới nghe theo.

\* CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em lại do PHÓ TRỊ SỰ

Giáo Tông Em và THÔNG SỰ Hộ Pháp Em bầu lên, nên lãnh đạo PHÓ TRỊ SỰ Giáo Tông Em và THÔNG SỰ Hộ Pháp Em mới nghe theo.

\* Đặc biệt là THÔNG SỰ Hộ Pháp Em có quyền triệu tập CHỨC VIỆC HỘI THÁNH EM trong Hương Đạo để can gián, sửa lỗi CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em và – Tất cả THÔNG SỰ Hộ Pháp Em trong Hương Đạo đồng ký tên được quyền đệ TỜ TRÌNH LÊN HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI và HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI khi CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em sai phạm. Nhờ thế CHÁNH TRỊ SỰ Đầu Sư Em KHÔNG THỂ LỘNG QUYỀN.

❖ CHỨC VIỆC HỘI THÁNH EM là cơ chế đặc biệt quan trọng trong ĐẠO CAO ĐÀI:

- Giúp HỘI THÁNH CAO ĐÀI có mặt khắp chân Trời góc Bể.
- Bảo vệ HỘI THÁNH CAO ĐÀI không bị THỂ LỰC ĐỘC TÔN.
- Giúp Nhơn Sanh thấu hiểu LỬ GIÁO GIAN PHẢN ĐẠO THẤY, làm TAY SAI CHÚA QUỶ sửa cải Chơn Truyền Luật Pháp Đạo biến Đạo Trời thành Tả Đạo Bàn Môn.
- Giữ gìn Đồng Đạo không để CHÚA QUỶ và LỬ GIÁO GIAN xô xuống Phong Đô.

Nguyện cầu Chí Tôn, Phật Mẫu, Đức Lý Giáo Tông, Đức Phạm Hộ Pháp và Chư Phật Tiên Thánh Thần ban hồng ân cho chư CHỨC VIỆC HỘI THÁNH EM được kiến tánh hầu làm tròn trách nhiệm Thiêng Liêng trên đường:

**“Hoảng khai Đại Đạo  
Phổ độ Chúng Sinh!”**

THÁNH ĐỊA TÂY NINH, ngày 15-01-Mậu Dần

(DL: 10-02-1996)

TM. BAN BIÊN TẬP CQPTPT

TỔNG THƯ KÝ

(Ký tên)

LÊ NGỌC MINH





## TÂM THƯ của LÊ NGỌC MINH gửi CHƯ LỄ SANH

### ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Bát Thập Nhị Niên

TAM GIÁO QUY NGUYÊN – NGŨ CHI PHỤC NHỨT

Kính Gửi Quý Hiền Huynh:

- Lễ Sanh THÁI THUẬN THANH
- Lễ Sanh THƯỢNG HỒNG THANH
- Lễ Sanh NGỌC NGHỆ THANH

TÒA THÁNH TÂY NINH

Kính thưa Quý Hiền Huynh,

Chúng tôi nhận được Văn Thư đề ngày 20-9-Bính Tuất (DL: 10-11-2006) của Quý Hiền Huynh nhắc nhở và kêu gọi chúng tôi thi hành trách nhiệm HỘI THÁNH THƯỜNG XUYÊN ĐẠI HỘI NHƠN SANH; khuyên chúng tôi “*dâng kiến nghị lên Chức Sắc đàn anh HIỆP THIÊN ĐÀI và CỨU TRỪNG ĐÀI xin tìm biện pháp cứu vãng tình hình Đạo Sự đang gặp khó khăn*”. Trong thư Quý Hiền Huynh dẫn chúng: “... *quyền hành của HỘI NHƠN SANH không có đề cập trong ĐẠO LĨNH 01.HT/ĐL.04.02 Kỷ Mùi (DL: 01-3-1979). Như vậy quyền hành của Quý Hiền Huynh ở HỘI NHƠN SANH năm Giáp Dần (1974) vẫn còn hiệu lực. Thế thì Quý Hiền Huynh hãy nhìn thẳng vào quyền hành ấy thi thố trách nhiệm mà HỘI NHƠN SANH và HỘI THÁNH phó thác*”

Kính thưa Quý Hiền Huynh,

LUẬT LỆ CAO ĐÀI rất chặt chẽ:

✘ LẬP LUẬT—Trên trái đất này, chỉ có ĐẠO CAO

ĐÀI là có cả Cương Tính Luật và Nhu Tính Luật.

### **CƯƠNG TÍNH LUẬT**

☉ Chính Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ Giáo Chủ Vô Vi của ĐẠO CAO ĐÀI giảng cơ lập “PHÁP CHÁNH TRUYỀN” bảy trăm ngàn năm sau MỘT CÁI DẤU cũng không được sửa, cải, thêm, bớt.

### **NHU TÍNH LUẬT**

A. HỘI THÁNH CAO ĐÀI đầu tiên căn cứ theo PHÁP CHÁNH TRUYỀN lập TÂN LUẬT.

B. QUYỀN VẠN LINH (Quyết Nghị của ĐẠI HỘI NHƠN SANH + ĐẠI HỘI HỘI THÁNH và THƯỢNG HỘI) lập ĐẠO LUẬT.

Chỉ có QUYỀN VẠN LINH mới có quyền: sửa, cải, thêm, bớt TÂN LUẬT và ĐẠO LUẬT theo tinh thần LUẬT LỆ CAO ĐÀI quy định.

✕ THI HÀNH LUẬT—HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI có trách nhiệm thi hành LUẬT LỆ CAO ĐÀI.

✕ BẢO VỆ LUẬT—HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI ngoài trách nhiệm về phần vô vi “*thông công với Cõi Thiêng Liêng*”, trách nhiệm về phần hữu hình là “*bảo thủ Chơn Truyền + Luật Lệ Cao Đài*”.

Theo LUẬT LỆ CAO ĐÀI thì kể cả HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI và HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI cũng không có quyền “*giải thể*” HỘI THÁNH CAO ĐÀI và ĐẠI HỘI NHƠN SANH.

Hướng hồ: mục BẢO ĐẠO, đoạn THƯỢNG PHẨM là ai? phần HIỆP THIÊN ĐÀI, trong PHÁP CHÁNH TRUYỀN quy định rõ:

*“BẢO ĐẠO... làm tờ lý đoán binh vực, chiếu y LUẬT LỆ ĐẠO, rồi dâng lên THƯỢNG PHẨM, đặng Người lo phương bào chữa. BẢO ĐẠO là “Đầu Phòng Văn” của THƯỢNG PHẨM”.*

LUẬT LỆ CAO ĐÀI không hề cho phép BẢO ĐẠO giải thể HỘI THÁNH và HỘI NHƠN SANH. Hơn nữa Ông HỒ TẤN KHOA chỉ là QUYỀN BẢO ĐẠO thì càng không có quyền làm trái LUẬT LỆ CAO ĐÀI.

Ông QUYỀN BẢO ĐẠO HỒ TẤN KHOA đã phạm LUẬT LỆ CAO ĐÀI khi ký ĐẠO LỆNH 01-HT/ĐL 04-02-Kỷ Mão (DL: 01-3-1979) giải thể HỘI THÁNH! dù cho ĐẠO LỆNH 01-HT/ĐL có quy định giải thể HỘI NHƠN SANH, thì HỘI NGÁNH THƯỜNG XUYÊN: ĐẠI HỘI NHƠN SANH chúng tôi cũng xem đó là TRÒ TRÈ CON ĐỐT LUẬT LỆ CAO ĐÀI, không bao giờ tuân hành.

Được ĐẠI HỘI NHƠN SANH tín nhiệm bầu vào HỘI NGÁNH THƯỜNG XUYÊN ĐẠI HỘI NHƠN SANH chúng tôi luôn luôn nghiêm chỉnh tuân hành ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN, CHƯƠNG THỨ BA, HỘI NHƠN SANH NỘI LUẬT quy định nhiệm vụ và quyền hành của HỘI NGÁNH THƯỜNG XUYÊN ĐẠI HỘI NHƠN SANH là:

*“HỘI NGÁNH THƯỜNG XUYÊN ĐẠI HỘI NHƠN SANH bàn tính các điều ngoài Chương Trình Nghị Sự của Đại Hội, và việc trọng hệ căn yếu xảy ra thỉnh linh, nhất là việc THƯỢNG CHÁNH PHỐI SỰ hoặc Chúc Sắc nào mà HỘI THÁNH cho quyền thông công với Chánh Phủ”.*

Trước tín nhiệm của ĐẠI HỘI NHƠN SANH. Trước trách nhiệm HỘI NHƠN SANH NỘI LUẬT giao phó

chúng tôi HỘI NGÀNH THƯỜNG XUYÊN ĐẠI HỘI NHƠN SANH nguyện dâng cả: Thân xác – Trí tuệ – Linh hồn “**Hiệp đồng Chư Môn Đệ, gìn LUẬT LỆ CAO ĐÀI**” và lo tròn trách nhiệm Nhơn Sanh giao phó! Thế nên:

Khi Ngài Khai Đạo Chơn Quân PHẠM TẤN ĐÀI (Người Lãnh Đạo Tối Cao ĐẠO CAO ĐÀI thuở đó) họp với NHÀ CẦM QUYỀN TỈNH TÂY NINH để nghe phổ biến kế hoạch CẢI TẠO ĐẠO CAO ĐÀI vừa về đến, là chúng tôi đến diện kiến Ngài Khai Đạo Chơn Quân tìm hiểu nội dung phiên họp.

Ngài Khai Đạo Chơn Quân PHẠM TẤN ĐÀI bảo chúng tôi “**Hãy nhớ đây đủ**” lời kể của Ngài về phiên họp CẢI TẠO ĐẠO CAO ĐÀI! để lưu lại cho hậu thế.

*“NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM đã buộc tội ĐẠO CAO ĐÀI làm tay sai cho Phong Kiến, Thực Dân, Phát Xít, Đế Quốc, phản Nước! hại Dân! chóng phá Cách Mạng!*

*GIÁO HỘI CAO ĐÀI tổ chức theo kiểu Phong Kiến, quan liêu, gia trưởng, phải CẢI TỔ LẠI theo mô hình XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.*

*CƠ BÚT CAO ĐÀI là trò lừa bịp Nhân Dân, cần phải dẹp bỏ.*

*GIÁO LÝ CAO ĐÀI mê hoặc Nhân Dân, làm suy giảm năng lực đấu tranh của Nhân Dân, cần phải sửa đổi theo HỌC THUYẾT CỘNG SẢN của CÁC MÁC và LÊ NIN.*

*GIÁO ĐIỀU CAO ĐÀI đàn áp, nô lệ hóa Tín Đồ Cao Đài cần phải sửa đổi theo PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”.*

Ngài Khai Đạo Chơn Quân PHẠM TẤN ĐÀI đã khảng khái giải đáp:

*TRIỆU ĐÌNH PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN đã từng cấm ĐẠO CAO ĐÀI truyền bá ra Trung Kỳ và Bắc Kỳ.*

*THỰC DÂN PHÁP đã từng cấm ĐẠO CAO ĐÀI, đóng cửa THÁNH THẤT CAO ĐÀI trên cả Nước, lưu đày Đấng Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn PHẠM CÔNG TẮC tận đảo MADAGASCAR Châu Phi.*

*NHÀ CẤM QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA đã từng THANH TRỪNG ĐẠO CAO ĐÀI, bắt bớ + tra tấn + tù đày + giết hại NGƯỜI CAO ĐÀI, đến nỗi Đấng Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn PHẠM CÔNG TẮC Chương Quân Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng (tức là Giáo Chủ ĐẠO CAO ĐÀI ở cõi Thế) phải lưu vong sang PHNOM-PÊNH Campuchia.*

*Tôi chưa hề nghe! Chưa hề thấy! Chưa hề biết! việc ĐẠO CAO ĐÀI làm tay say cho Phong Kiến, Thực Dân, Phát Xít, Đế Quốc.*

*Bảo rằng ĐẠO CAO ĐÀI phản Nước! hại Dân! thì hãy để cho Lịch Sử Loài Người phán xét.*

*Còn bảo rằng ĐẠO CAO ĐÀI chống phá Cách Mạng thì quả là “nói ngược”. Ngày 25-01-Ất Dậu (DL: Thứ Sáu 09-3-1945) chính HỘI ỨNG NGHĨA BINH CAO ĐÀI là lực lượng đầu tiên lật đổ NHÀ CẤM QUYỀN THỰC DÂN PHÁP ở VIỆT NAM.*

*Khi ĐÔNG MINH (14 Nước, có cả Liên Xô + Trung Quốc và các Nước Cộng Sản) đánh bại KHỐI TRỤC (Nhật + Đức + Ý) giúp QUÂN PHÁP tái chiếm VIỆT NAM, NGƯỜI VIỆT YẾU NƯỚC đoàn kết lại, thành lập MẬT TRẬN*

VIỆT MINH chóng QUÂN PHÁP, lực lượng HỘI ỦNG NGHĨA BINH CAO ĐÀI cũng là một Thành Viên trong MẶT TRẬN VIỆT MINH.

Khi ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM giành quyền lãnh đạo VIỆT MINH:

– Cụ HUỖNH PHÚ SỔ Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo phản đối, bị Đảng Cộng Sản Việt Nam giết chết tại Đốc Vàng Cao Lãnh Sa Đéc.

– Tướng NGUYỄN BÌNH Quốc Dân Đảng không đồng ý bị phục kích chết tại Tân Khánh, Tân Uyên, Biên Hòa.

– Cụ TRẦN QUANG VINH (Phối Sư THƯỢNG VINH THANH) Thủ Lãnh Nội Ủng Nghĩa Binh Cao Đài, hứa chờ tham khảo ý kiến tập thể NỘI ỦNG NGHĨA BINH CAO ĐÀI sẽ cho biết quyết định. Cụ TRẦN QUANG VINH bị Đảng Cộng Sản Việt Nam bắt cóc, cầm tù giữa rừng Cà Mau.

Khi cụ NGUYỄN VĂN NHẢ (Quyền Thượng Chánh Phối Sư THƯỢNG NHẢ THANH) chỉ huy 36 vị NỘI ỦNG NGHĨA BINH tình nguyện xâm nhập rừng Cà Mau, giải cứu được cụ TRẦN QUANG VINH thì đàn ông, Thanh Niên Cao Đài bị Đảng Cộng Sản Việt Nam bắt, giết tập thể, tạo thành những địa danh khủng khiếp như: Địa Thúi, Bàu Nương, Lun Sọ... NGƯỜI CAO ĐÀI phải “co cụm” lại thành những CHÁU VI CAO ĐÀI, Căn Cứ Đạo để tự vệ. Thực tế như thế sao lại bảo CAO ĐÀI chóng phá Cách Mạng?

CƠ BÚT CAO ĐÀI — Tôi (Ngài Khai Đạo Chơn Quân PHẠM TẤN ĐÁI) là một trong 12 vị Đồng Tử phò cơ chính của Đạo Cao Đài, khẳng định rằng: CƠ BÚT là hiện tượng huyền bí có thật mà KHOA HỌC VẬT CHẤT chưa giải thích được. Đạo Cao Đài được thành hình do Cơ

*Bút, thì Đạo Cao Đài KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ CƠ BÚT.*

*GIÁO LÝ CAO ĐÀI do chính ĐĂNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ Giáo Chủ Vô Vi Đạo Cao Đài giảng cơ dạy, thì không ai tài giỏi hơn THƯỢNG ĐẾ mà sửa cái được.*

*GIÁO ĐIỀU CAO ĐÀI được thành lập trên nền tảng – Thiên Thượng hiệp Thiên Hạ – Chí Linh hiệp Vạn Linh – Hội Thánh hiệp Nhơn Sanh, tức là trên thuận LÝ TRỜI! dưới hợp LÒNG NGƯỜI, thăng tiến theo trình độ tiến hóa của Nhơn Loại, thiết nghĩ không còn LUẬT LỆ nào trên Trái Đất này toàn bích hơn mà chớ thể sửa đổi LUẬT LỆ CAO ĐÀI.*

*Tóm lại: NHÀ CẤM QUYỀN CỘNG SẢN muốn CẢI TẠO ĐẠO CAO ĐÀI thế nào thì cải tạo. Chúng tôi không thể tự cải tạo.*

Ít hôm sau, Ngài Khai Đạo Chơn Quân PHẠM TẤN ĐẢI từ giả cõi Trần, về triều kiến Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ.

HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI họp để tôn vinh Ngài Hiến Đạo Chơn Quân PHẠM VĂN TƯƠI lên kế nhiệm Ngài Khai Đạo Chơn Quân PHẠM TẤN ĐẢI.

Ngài Hiến Đạo Chơn Quân PHẠM VĂN TƯƠI đã khẳng khái minh định lập trường:

CHƯƠNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI là Đấng Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn, do đó Ngài Hiến Đạo Chơn Quân PHẠM VĂN TƯƠI chỉ đảm nhiệm QUYỀN CHƯƠNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI.

Nhiệm vụ của HIỆP THIÊN ĐÀI: Về vô vi là thông công với Cõi Thiêng Liêng, về hữu hình là bảo vệ Chơn

truyền Luật pháp Cao Đài, do đó Ngài Hiến Đạo Chơn Quân PHẠM VĂN TƯƠI chỉ thi hành nhiệm vụ ĐÚNG THEO LUẬT LỆ CAO ĐÀI quy định, không sửa, cải, thêm, bớt bất cứ điều nào.

\* ĐẤU SƯ đối phẩm với THỜI QUÂN, nay HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI đã có đủ ba vị ĐẤU SƯ, nên để cho ba vị ĐẤU SƯ hành quyền CHUỖNG QUẢN CỬU TRÙNG ĐÀI.

Cụ QUYỀN BẢO ĐẠO HỒ TẤN KHOA phê bình Ngài Hiến Đạo Chơn Quân PHẠM VĂN TƯƠI là: “*quá BẢO THƯ! không biết NƯƠNG GIÓ LÁI THUYỀN!*”

Vì CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI lúc đó: thành phần CẦU AN nhiều hơn thành phần “**Hiệp đồng chư Môn Đệ, GÌN LUẬT LỆ CAO ĐÀI**”, nên Ngài Hiến Đạo PHẠM VĂN TƯƠI về quê tu tại gia! và cụ Quyền Bảo Đạo HỒ TẤN KHOA lên “*lãnh đạo Đạo Cao Đài*”. Cụ Quyền Bảo Đạo HỒ TẤN KHOA đã:

\* NƯƠNG GIÓ: Nương theo BẢN ÁN HOẠT ĐỘNG PHẢN CÁCH MẠNG của MỘT SỐ TÊN PHẢN ĐỘNG TRONG GIỚI CẦM ĐẦU GIÁO PHÁI CAO ĐÀI TÂY NINH: 03-11-1978 của MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TÂY NINH.

LÁI THUYỀN ĐẠO theo đúng hướng với cơn gió BẢN ÁN 03-11-1978 là ký ban hành THÔNG TRI 01-HT/TT. 16-01-Kỷ Mùi (DL: 12-02-1979) buộc tội Chức Sắc Đại Thiên Phong Tiền Bối lãnh đạo ĐẠO CAO ĐÀI là tay sai của Phong Kiến, Thực Dân, Phát Xít, Đế Quốc! phản Nước! hại Dân! chống phá Cách Mạng.

\* NƯƠNG GIÓ theo đúng tinh thần NGHỊ QUYẾT



15-12-1978 của HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH khóa I hip kỳ 6.

LÁI THUYỀN ĐẠO theo đúng hướng NGHỊ QUYẾT 15-12-1978, ký ban hành: \* TÂM THƯ của Quyền Bảo Đạo HỒ TẤN KHOA 18-01-Kỷ Mùi (DL: 11-4-1979) kêu gọi Toàn Đạo tuân hành vô điều kiện lệnh của Cụ, và \* ĐẠO LỊNH 01-HT/DL 04-02-Kỷ Mùi (DL: 01-5-1979) “GIẢI THỂ TOÀN BỘ CƠ CẤU CHÁNH TRỊ ĐẠO từ Trung ương xuống Địa phương...”

*Các hoạt động Chánh Trị Đạo từ trung ương Tòa Thánh đến địa phương, kể từ nay CHẤM DỨT hoàn toàn.*

*Các cơ sở vật chất, thiết bị vật tư, lương thực, tài chánh, động sản, bất động sản của Đạo... CHUYỂN QUA NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ.*

*Lập một cơ quan hành đạo duy nhất tại Tòa Thánh là HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN... quản lý nền Đạo.*

*Từ đây HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN xét thấy KHÔNG CẦN THIẾT SỬ DỤNG CƠ BÚT NỮA...*

*Các hình thức nghi lễ cúng tế— HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN sẽ căn cứ tình hình thực tế của xã hội đang thay cũ đổi mới mà GIẢN DỊ HÓA NGHI LỄ của Đạo THẬT GỌN NHE?”*

Cụ Quyền Bảo Đạo HỒ TẤN KHOA râm rắp tuân lệnh NHÀ CẤM QUYỀN TỈNH TÂY NINH với hy vọng: HY SINH NGHIỆP ĐẠO CAO ĐÀI để cứu cậu con HỒ THÁI BẠCH bị kêu án TỬ HÌNH đang giam tại KHÁM CHÍ HÒA.

Nhưng HỒ THÁI BẠCH vẫn vị xử tử (bản tại khám

Chí Hòa) cụ HỒ TẤN KHOA vỡ mộng, quay lại ủng hộ TỔ CHỨC CHỐNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Cụ bị NHÀ CẤM QUYỀN CỘNG SẢN tước bỏ chức vụ HỘI TRƯỞNG HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN, quản thúc tại gia, đến chết KHÔNG CHO CHÔN CẤT THEO NGHỊ LỄ THỜI QUÂN của Đạo Cao Đài.

Nhiều vị HỘI TRƯỞNG HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN tiếp theo vì sợ phạm thệ khi nhập môn cầu Đạo: **“... Thệ rằng: từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, HIỆP ĐỒNG chư Môn Đệ GÌN LUẬT LỆ CAO ĐÀI, như sau có lòng hai, thì Thiên tru Địa lục”** nên đa số từ nhiệm, Đạo Cao Đài rơi vào khoản trống KHÔNG CÓ NGƯỜI LÃNH ĐẠO, thế là:

*“phường đầu trộm, đuôi cướp”* tự do lấy sạch tài sản quý của Đạo. Tiếng oán than của NGƯỜI CAO ĐÀI CHÂN CHÍNH vang dội khắp nơi. Ông BÍ THƯ TỈNH ỦY TÂY NINH đề nghị hai vị: Phối Sư THÁI THẾ THANH và Quyền Thượng Chánh Phối Sư THƯỢNG NHẢ THANH thành lập ĐOÀN THANH TRA điều tra việc tài sản của Đạo bị mất.

ĐOÀN ĐIỀU TRA đã tìm được Nhân Chứng và Vật Chứng biết được Thủ Phạm có cả Người Đạo lẫn Người Đời. Ông Bí Thư Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh, đề nghị vị Phối Sư THÁI THẾ THANH thành lập HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Nhiệm Kỳ III để xử lý những Người Đạo có dính vào vụ trộm tài sản của Đạo.

Bống! thành linh! Bí Thư Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh bị thay đổi, ông NGUYỄN VĂN RỐP về làm Bí Thư Tỉnh Ủy tỉnh Tây Ninh. Ông Tân Bí Thư tịch thu toàn bộ hồ sơ vụ trộm, giải tán ĐOÀN THANH TRA, bỏ qua vụ án!

Đồng thời làm lễ công bố HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN nhiệm kỳ III tại văn phòng MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TÂY NINH gồm các ông:

- HỘI TRƯỞNG: Phối Sư THƯỢNG THƠ THANH
- PHÓ HỘI TRƯỞNG:
  - Cải Trạng LÊ MINH THUYÊN
  - Giáo Sư THÁI CÒN THANH
- TỪ HÀNG: Giáo Sư THƯỢNG TÁM THANH

Người Cao Đài ngơ ngác vì: “Điều 17, CHƯƠNG III, HIẾN CHƯƠNG của ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH quy định:

*“HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN do ĐẠI HỘI HỘI THÁNH bầu ra!”* thế mà HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN nhiệm kỳ III lại do MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH TÂY NINH chỉ định!!!

Phó Hội Trưởng HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN Giáo Sư THÁI CÒN THÀNH tố cáo Từ Hàng HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN Giáo Sư THƯỢNG TÁM THANH lộng quyền + Tham ô + dâm loạn; Ông Phó Hội Trưởng HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN Giáo Sư THÁI CÒN THANH bị cách chức.

Hội Trưởng HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN Phối Sư THƯỢNG THƠ THANH ra lệnh cho Hội Viên Quan Sát Đạo Sự HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN Truyền Trạng TRẦN ANH DŨNG điều tra về việc Từ Hàng HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN Giáo Sư THƯỢNG TÁM THANH bị tố cáo lộng quyền + tham ô + dâm dục.

Sau khi điều tra PHÒNG QUAN SÁT ĐẠO SỰ kết

luận: Từ Hàng HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Giáo Sư THƯỢNG TÁM THANH đã làm nhơ danh Đạo, làm hoen ố Phẩm Tước Thiên Phong; để nghị NGỪNG QUYỀN HÀNH CHÁNH Giáo Sư THƯỢNG TÁM THANH, thành lập HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT xét xử.

Thật mỉa mai: Toàn bộ hồ sơ của PHÒNG QUAN SÁT ĐẠO SỰ điều tra về việc Giáo Sư THƯỢNG TÁM THANH lộng quyền + tham ô + dâm loạn bị xếp bỏ mà không công bố lý do. Giáo Sư THƯỢNG TÁM THANH đã không bị đưa ra HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT xét xử, mà còn được chỉ định làm Phó Hội Trưởng Thường Trực HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN; và khi Ông Hội Trưởng HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Phối Sư THƯỢNG THỢ THANH bị chết đột ngột, thì Phó Hội Trưởng Thường Trực HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Giáo Sư THƯỢNG TÁM THANH lại được chỉ định làm Hội Trưởng HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN, rồi lại cho lưu nhiệm mãi mãi làm Hội Trưởng HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN muôn năm.

Kể thừa chiến lược NƯƠNG GIÓ LÁI THUYỀN của Ông Quyền Bảo Đạo HỒ TẤN KHOA, HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN của Chi Phái Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ CAO ĐÀI TÂY NINH tiếp tục:

- \* NƯƠNG GIÓ: râm rấp tuân hành các văn bản:
  - QUYẾT ĐỊNH 124-QĐ/UB-046-1980 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH.
  - THÔNG BÁO 34-TB/TW-14-11-1992 của BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

- HƯỚNG DẪN 21-DV/TW-1212-1992 của BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG.
- THÔNG BÁO 10-TB/TGCP-30-12-1995 của BAN TÔN GIÁO CHÁNH PHỦ.
- VĂN THƯ 66-DV/TW-15-02-1966 của BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG.
- KẾ HOẠCH 01-KH/TU-27-5-1996 của TỈNH ỦY TÂY NINH.
- QUYẾT ĐỊNH 42-QĐ/TU-29-5-1996 của TỈNH ỦY TÂY NINH.

\* LÁI THUYỀN ĐẠO theo đúng các văn bản nêu trên, đã:

- Xóa bỏ CƠ CHẾ ĐẠO CAO ĐÀI
- Xóa bỏ PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH ĐẠO CAO ĐÀI
- Xóa bỏ LUẬT LỆ CAO ĐÀI

Chi Phái Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ CAO ĐÀI TÂY NINH rập khuôn theo cơ chế tổ chức điều hành của ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN Chi Phái Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ CAO ĐÀI TÂY NINH nộp đơn số 80/72-HĐCQ/VT-08-4-1997 xin NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM cấp “*GLẤY KHAI SANH*” cho Chi Phái Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ CAO ĐÀI TÂY NINH.

BAN TÔN GIÁO CHÁNH PHỦ đã cấp QUYẾT ĐỊNH số 10-QĐ/TGCP 9-5-1997 làm “*GLẤY KHAI SANH*” cho Chi Phái Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ CAO ĐÀI TÂY NINH.

Sau khi được BAN TÔN GIÁO CHÁNH PHỦ cấp “*GIẤY KHAI SINH*” Quyết Định 10-QĐ/TGCP 9-5-1997 HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN ban hành thêm nhiều văn bản như:

– ĐIỀU LỆ CẦU PHONG + CẦU THĂNG

– QUY CHẾ HÀNH ĐẠO

Căn cứ vào các văn bản chủ yếu của HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Chi Phái Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ CAO ĐÀI TÂY NINH thì:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH của Ông HỒ TẤN KHOA thành lập ngày mùng 4-2-Kỷ Mão (DL: 1-3-1979) HOÀN TOÀN KHÁC (có nhiều điều còn trái nghịch) với ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH của Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ hoàng khai ngày 1-1-Bính Dần (DL: 13-2-1926) HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN ra mắt Chúng Sinh ngày 15-10-Bính Dần (DL: 19-11-1926). Xin dẫn chứng vài điểm điển hình KHÁC NHAU và TRÁI NGƯỢC NHAU:

\* VỀ DANH XÚNG

– ĐẠO của Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ là: **ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH.**

– ĐẠO của Ông HỒ TẤN KHOA là: *ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH.*

\* VỀ MỤC ĐÍCH

– ĐẠO của Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ là: Tận độ 92 ức Nguyên Nhân đưa về cứu vị nơi Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống và thể hiện Huynh Đệ Đại Đồng

trong Nhơn Loại.

– ĐẠO của Ông HỒ TẤN KHOA là: Cầu xin cứu rỗi các Chơn Linh khỏi sa đọa trong đam mê trần tục.

\* VỀ TỔ CHỨC

– ĐẠO của Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ là: Lập LUẬT—QUYỀN VẠN LINH (Đại Hội Nhơn Sanh + Đại Hội Hội Thánh + Thượng Hội).

– ĐẠO của Ông HỒ TẤN KHOA là: Lập LUẬT + Thi hành LUẬT + Bảo vệ LUẬT đều nằm trong tay của HỘI TRƯỞNG HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN.

\* VỀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

a. ĐÀO TẠO CHỨC VIỆC

– Đạo của Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ: ĐẠO HỮU trong Ấp bầu PHÓ TRI SỰ và THÔNG SỰ của Ấp. PHÓ TRI SỰ và THÔNG SỰ trong Xã bầu CHÁNH TRI SỰ của Xã.

– Đạo của Ông HỒ TẤN KHOA: CAI QUẢN HỌ ĐẠO chỉ định, NHÀ CẤM QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG chấp thuận, sẽ là TỔNG NGHI LỄ của Xã.

b. CẦU PHONG LỄ SANH

– Đạo của Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ: TOÀN ĐẠO trong Hương Đạo không ai phản đối Đâu Tộc Đạo (cấp Huyện) và Pháp Chánh Địa Phương (cấp Tỉnh) đồng thuận. Bộ Pháp Chánh (Tòa Thánh Tây Ninh) xuống minh tra. Hồ sơ cầu phong phải đưa ra trước ĐẠI HỘI NHƠN SANH + ĐẠI HỘI HỘI THÁNH + THƯỢNG HỘI (Quyền Vạn Linh) chấp thuận mới được đặc phong Lễ Sanh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ TÒA

THÁNH TÂY NINH.

– Đạo của Ông HỒ TẤN KHOA: CAI QUẢN HỌ ĐẠO và NHÀ CẨM QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG cùng đồng ý gửi hồ sơ cầu phong về trung ương, HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN và NHÀ CẨM QUYỀN TỈNH TÂY NINH cùng chấp thuận thì được làm Lễ Sanh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ CAO ĐÀI TÂY NINH.

c. CHỨC SẮC CẦU THĂNG

– ĐẠO của Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ: Theo PHÁP CHÁNH TRUYỀN, CHƯƠNG LUẬT CÔNG CỬ CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ĐÀI quy định: ĐẦU SƯ muốn lên CHUỖNG PHÁP thì nhờ BA VỊ ĐẦU SƯ công cử nhau — PHỐI SƯ muốn lên ĐẦU SƯ thì BA MƯƠI SÁU VỊ PHỐI SƯ công cử — GIÁO SƯ muốn lên PHỐI SƯ thì BẢY MƯƠI HAI VỊ GIÁO SƯ xúm nhau công cử — GIÁO HỮU muốn lên GIÁO SƯ thì nhờ BA NGÀN vị GIÁO HỮU xúm nhau công cử.

Vì Chức Sắc chưa có đủ SỐ LƯỢNG quy định, nên Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ Giáo Chủ Vô Vi ĐẠO CAO ĐÀI ban mật lệnh cho Đấng TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TON Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG tức là Giáo Chủ Hữu Hình ĐẠO CAO ĐÀI dạy:

*“Ngày nay Bản Đạo đem việc phong thưởng cho QUYÊN VAN LINH (Đại Hội Nhơn Sanh + Đại Hội Hội Thánh + Thượng Hội) định đoạt, không phải là ý của Bản Đạo muốn vậy, mà có MẬT LỆNH của Đức Chí Tôn giáng dạy... Từ đây quyền thăng thưởng trong Hội Thánh Đức Chí Tôn đã giao cho QUYÊN VAN LINH... Vì vậy cho nên Bản Đạo để*



cho QUYÊN VAN LINH tuyển chọn Chúc Sắc”.

Đó đó, khi Chúc Sắc muốn CẦU THĂNG, nộp hồ sơ, BỘ PHÁP CHÁNH minh tra, rồi đưa ra trước ĐẠI HỘI NHƠN SANH + ĐẠI HỘI HỘI THÁNH + THƯỢNG HỘI – cả ba Đại Hội ĐỒNG THUẬN mới được thăng phẩm.

– ĐẠO của Ông HỒ TẤN KHOA: Cứ đủ ba năm là HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN cho lên một phẩm.

\* ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH đoạn tuyệt với ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ HỘI YẾN ĐIỀU TRÌ CUNG 15-8-Kỷ Tỵ (DL: 14-9-1989) nhằm mục đích xóa hình ảnh quý vị Chúc Sắc Đại Thiên Phong Tiên Bối Khai sáng ĐẠO CAO ĐÀI. HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ CAO ĐÀI TÂY NINH đã mất hết tính người CẮT BỐN CÁI ĐẦU: – ĐẮNG TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN (Phạm Công Tắc) – ĐỨC THƯỢNG PHẨM (Cao Quỳnh Cư) – ĐỨC THƯỢNG SANH (Cao Hoài Sang) và – BÀ NỮ ĐẦU SỰ (Nguyễn Hương Hiếu) đến đổi vị Nguyên Đại Biểu Quốc Hội + Nguyên Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh TRƯƠNG NGỌC ANH đã gửi văn thư đề ngày 12-9-1989 trách cứ nặng nề HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Chi Phái Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ CAO ĐÀI TÂY NINH văn thư có đoạn:

*“HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN độc đoán, chuyên quyền... đoạn tâm nhiều hại Chơn Truyền, làm cho Đạo phải mang nhiều tai tiếng, thánh đức mai một, người ngay lánh đạo, kẻ gian khoe quyền.*

*Một số Chúc Sắc trong HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN đã vi phạm Ngũ Giới Cấm + Tứ Đại Điều Quy nghiêm trọng đó là sự nhục nhã cho Nền Đạo.*

*Bởi những việc làm bất minh, bất chính, bất nghĩa của HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN thường xuyên diễn ra, thử hỏi Nền Đạo không rối ren + Nhon Tâm không lý tán + Chơn Truyền chẳng đổ nát sao được???*

*Các Ông HỘ PHÁP + THƯỢNG PHẨM + THƯỢNG SANH là những Chúc Sắc Đại Thiên Phong Đầu Tiên được Ôn Trên giao thiết lễ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG, thế mà HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN cho rằng các Ông Ấy không hợp với HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG! HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN ngang bướng CẮT BỐN CÁI ĐẦU của HỘ PHÁP! THƯỢNG PHẨM! THƯỢNG SANH! và Bà NỮ ĐẦU SU bỏ lại BỐN CÁI MÌNH KHÔNG ĐẦU làm cho Tín Đồ Cao Đài rất cảm phẫn. Họ nuốt hận ngời khóc trước hành động BẤT LƯƠNG của HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN.*

*Thay vì Lễ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG là ngày vui của Toàn Đạo lại biến thành ngày cảm phẫn, thất vọng của Toàn Thể Con Cái Đức Chí Tôn.*

*Lịch Sử sẽ ghi lại việc làm bất chính, bất nghĩa của HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN.*

*BANKIỂM TRA phát hiện Chúc Sắc trong HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN đã tẩu tán một khối lượng rất lớn tài sản có giá trị của Đạo...”*

Ông Cải Trạng LÊ MINH THUYỀN Phó Hội Trưởng HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Đặc Trách Pháp Luật cũng đã gửi Văn Thư góp ý để ngày 20-1-Quý Dậu (DL: 13-2-1993) Văn Thư góp ý có đoạn:

“HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN nhiệm kỳ III thành lập tại văn phòng MẬT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Tỉnh Tây Ninh gồm những vị KHÔNG ĐỦ TÀI ĐỨC... đã tạo nhiều nghiệt ngã... HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN hành động theo nẻo sa đọa + phạm Tử Đại Điều Quy + Ngũ Giới Cấm... tạt đổ Hiền Tài + hữu thủy vô chung + hãm hại người có công lao hạn mã...”

Ông Truyền Trạng TRẦN ANH DŨNG Hội Viên Quan Sát Đạo Sự của HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Chi Phái Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ CAO ĐÀI TÂY NINH đã gửi PHÚC TRÌNH MINH TRA số 11/67-ĐS/PT ngày 6-3-Nhâm Thân (DL: 8-4-1992), PHÚC TRÌNH có đoạn:

“Chính điểm tố cáo THƯỢNG TÁM THANH... sau khi minh tra, PHÒNG QUAN SÁT ĐẠO SỰ nhận thấy:

- THƯỢNG TÁM THANH đã vi phạm điều thứ 11, khoản d, ĐẠO LĨNH 01-HT/ĐL là: LẬP QUYỀN RIÊNG + LẤN QUYỀN + GIÀNH QUYỀN + CƯỜNG NGÀNH + NGHỊCH MẠNG...

- Khoản tố cáo THƯỢNG TÁM THANH dâm ô + làm nhơ Danh Đạo là KHÔNG OAN; Chúc Sắc + Chúc Việc + Đạo Hữu không phải đến hôm nay mới nói lên sự PHẠM SẮC DỤC của THƯỢNG TÁM THANH. Thời gian gần đây THƯỢNG TÁM THANH đêm đêm thường lui tới Nhà Hậu GIÁO TÔNG ĐƯỜNG để liên hệ TÌNH DỤC với Nữ Y Tá HOA - Lúc 8 giờ 20 ngày 13-8 Canh Ngọ, THƯỢNG TÁM THANH đã CƯỜNG DÂM cô XUÂN tại Vườn Tiêu sau Giáo Tông Đường. THƯỢNG TÁM THANH cũng mang tai tiếng rất nhiều QUAN HỆ TÌNH DỤC với cô NGUYỆT như HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN đã từng nói. Việc phạm SẮC DỤC của THƯỢNG TÁM THANH đã được Bà LÂM

THỊ TUYẾT MAI (cháu của Bà Nữ Đầu Sú LÂM HƯƠNG THANH) công khai hóa trước hàng ngàn người ĐẠO và Đời ngày 12-11-1991. Như vậy THƯỢNG TÁM THANH đã làm NHỚ DANH ĐẠO + làm HOEN Ồ PHẨM TƯỚC THIÊN PHONG.

Tóm lại, qua nghiên cứu hồ sơ + xét lời khai của Nguyễn Cáo + của Nhân Chứng + lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Chức Sắc + Chức Việc + Đạo Hữu và Quần Chúng PHÒNG QUAN SÁT ĐẠO SỰ ĐỀ NGHỊ NGỪNG QUYỀN HÀNH CHÁNH THƯỢNG TÁM THANH (Nguyễn Thành Tám), THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT XÉT XỬ”

Kính thưa Quý Hiền Huynh,

Đa số Người Cao Đài CÓ ĐẠO TÂM trọn tin Chơn Truyền Luật Pháp Đại Đạo! nhưng tiết thay lại KÉM ĐẠO TRÍ + QUÁ DỄ TIN.

Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ Giáo Chủ Vô Vi ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH đã từng dạy:

**“ĐẠO khai! TÀ khởi! Chúa Quỷ hiệp Tam Thập Lục Động đối gọi Tam Thập Lục Thiên, tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều bị mạo nhận mà lập thành BÀN MÔN TẢ ĐẠO.”**

Lời dạy trên đã trở thành sự thật từ năm Canh Ngọ (1930) tại Thánh Thất Kim Biên (Campuchia): Trong một ĐÀN CƠ, có một Chơn Linh điển lực rất mạnh, giảng cơ viết:

*Cửu Phẩm Thần Tiên nể mặt Ta!  
Thích Ca dù trọng khó giao hòa.  
Cửa Kinh Bạch Ngọc năng lui tới,*

*Đường Đạo Tây Phương thử chánh tà.  
Thử đá hóa vàng, bêu miệng thế,  
Treo gương phong vị, giục phồn hoa.  
Thay chơn, đổi giả, tô Thiên Vị,  
Những kẻ phạm tâm liệu thế à!”*

Có mấy vị Chức Sắc bảo rằng đó chính là Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ giảng cơ, nên ra quỳ lạy. Cơ viết tiếp:

*“Ha! Ha! Ha! đã lạy Ta thì phải theo Ta!”*

Rồi xưng tên là KIM QUANG SỨ tức là QUỶ VƯƠNG.

Mấy vị Chức Sắc đã lạy Quỳ Vương, về sau đều phản Đạo! phản Thầy! hãm hại HỘI THÁNH CAO ĐÀI.

NGƯỜI CAO ĐÀI khi Nhập Môn Cầu Đạo đều phải minh thệ: “... **chẳng dối dạ, dối lòng! hiệp đồng chư Môn Đệ, GÌN LUẬT LỆ CAO ĐÀI...**”

Ông HỒ TẤN KHOA khi làm Chủ Quận Châu Đốc nổi tiếng là vị Chủ Quận sách nhiễu NGƯỜI CAO ĐÀI! Khi NHÀ CẦM QUYỀN THỰC DÂN PHÁP ở VIỆT NAM bị lật đổ, VIỆT MINH tìm giết những Người làm việc cho Pháp, thì Ông Đốc Phủ HỒ TẤN KHOA Chủ Quận Châu Đốc tìm cụ TRẦN VĂN GIÀU Xứ Ủy Nam Kỳ của VIỆT MINH nợ súng và tiền nhờ cụ TRẦN VĂN GIÀU che chở. Khi QUÂN PHÁP tái chiếm Việt Nam. Ông Đốc Phủ HỒ TẤN KHOA bỏ VIỆT MINH trốn trở lại với THỰC DÂN PHÁP, về đến Mỹ Tho mới hay Thực Dân Pháp đã lên án TỬ HÌNH ông Đốc Phủ HỒ TẤN KHOA! Về với PHÁP cũng không được, trở lại với VIỆT MINH cũng không được! Ông Đốc Phủ HỒ TẤN KHOA chỉ còn về với ĐẠO CAO ĐÀI (những kẻ mà ông không ưa).

Về Tòa Thánh Tây Ninh một thời gian, ông Đốc Phủ HỒ TẤN KHOA bắt liên lạc được với cậu con cả là Hồ THÁI BẠCH trong Chiến Khu, thế là Ông bỏ CAO ĐÀI trốn vào Chiến Khu, theo MẶT TRẬN LIÊN MINH DÂN TỘC DÂN CHỦ HÒA BÌNH của TRỊNH ĐÌNH THẢO, nhưng Ông không được MẶT TRẬN tin dùng, xuýt chết trong trận càn của QUÂN ĐỘI PHÁP.

Ông HỒ TẤN KHOA bỏ MẶT TRẬN LIÊN MINH DÂN TỘC DÂN CHỦ HÒA BÌNH trở lại với ĐẠO CAO ĐÀI.

Ông HỒ TẤN KHOA đã không giữ đúng lời minh thệ “*chẳng đổi dạ đổi lòng*”.

Trở lại với CAO ĐÀI cũng không được trọng dụng, ông HỒ TẤN KHOA châu du đến nhiều Chi Phái Cao Đài, nhưng không Chi Phái nào cảm chân Ông lại, chỉ nhờ Ông giúp sát nhập với CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH.

Trở về TÒA THÁNH TÂY NINH, ông đề nghị Đấng Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn PHẠM CÔNG TẮC hủy bỏ ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ TÁM để Ông thống nhứt các Chi Phái Cao Đài.

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH do GIÁO TÔNG và HỘ PHÁP cùng ký, nếu muốn hủy bỏ phải do cả GIÁO TÔNG và HỘ PHÁP cùng đồng ý hủy bỏ, nên Đấng Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn PHẠM CÔNG TẮC bảo chờ tham khảo ý kiến với Đức Lý Đại Tiên Trưởng GIÁO TÔNG Đạo Cao Đài.

Ông Quyền Bảo Đạo HỒ TẤN KHOA nôn nóng, đã dâng sớ xin Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG

THẾ dùng quyền năng Giáo Chủ Đạo Cao Đài hủy bỏ ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ TÁM, nếu không Ông làm Đạo Hữu chớ không làm BẢO ĐẠO.

KINH ĐẠI TƯỜNG tiết lộ:

*“Giáng linh HỘ PHÁP DI ĐÀ,  
Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh.  
THẦU CÁC ĐẠO HỮU HÌNH làm một”*

Do đó việc thống nhất các Chi Phái là nhiệm vụ của HỘ PHÁP và theo PHÁP CHÁNH TRUYỀN thì BẢO ĐẠO là Đầu Phòng Văn của THƯỢNG PHẨM, Ông Quyền Bảo Đạo HỒ TẤN KHOA đòi thống nhất các chi phái CAO ĐÀI là vi phạm PHÁP CHÁNH TRUYỀN! không giữ lời minh thệ “GÌN LẬP LỆ CAO ĐÀI”.

Vì muốn cứu con cả là HỒ THÁI BẠCH khỏi bị TỬ HÌNH Ông Quyền Bảo Đạo HỒ TẤN KHOA nguy biến “*Nương gió lái thuyền râm rấp tuàn hành KẾ HOẠCH CÁI TẠO ĐẠO CAO ĐÀI của NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM*”. Ông đã:

\* *Giải thể Đạo Cao Đài.*

\* *Lập thêm Chi Phái Cao Đài: ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH theo mô hình XÁ HỘI CHỦ NGHĨA.*

Thế là Ông Quyền Bảo Đạo HỒ TẤN KHOA đã có “*lòng hai*”, ông đã vi phạm trầm trọng lời minh thệ, nên Chi Phái Cao Đài của Ông lập ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI Tây Ninh càng ngày càng “*TRÁI THIÊN Ý! NGHỊCH NHƠN TÂM!*” (đam mê tiền tài vật chất, cha loạn dâm với con gái ruột, làm lắm việc mà Người Có Văn Hóa đều NHỜM TỜM)

**Như:** khi Người Cao Đài chết, nếu không để cho TỔ NGHI LỄ của HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Chi Phái ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH “*làm đám*” thì TỔ NGHI LỄ ngăn cản không cho tấn liệm! không cho cầu kinh! không cho chôn nơi Cực Lạc Thái Bình!

**Như:** BAN QUẢN LÝ CỰC LẠC THÁI BÌNH của HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Chi Phái ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH “*đào mồ cuốc mã*” vất xương cốt Đồng Đạo đã chết vào lùm bụi, bán huyết mộ cho người khác lấy tiền (Báo AN NINH TRẬT TỰ tập 51 tháng 5 năm 2004 – Nhà Xuất Bản CÔNG AN NHÂN DÂN đăng tải đầy đủ vụ việc này).

**Như:** Lễ Sanh THƯỢNG THIÊN MINH của HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN Chi Phái Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh HIẾP DÂM năm trẻ em từ 09 tuổi đến 12 tuổi (Báo Chí ở Thành Phố HCM loan tin đầy đủ + chính xác suốt tháng 3 và 4 năm 2006).

Một con QUỈ DÂM DỤC từng cưỡng dâm con gái ruột + các bé gái hàng xóm + dụ bé gái bán vé số vào nhà mua số rồi cưỡng dâm, thế mà vẫn CẦU PHONG được làm Lễ Sanh, khi đã làm Lễ Sanh rồi lại SÁCH NHIỀU TÌNH DỤC: những Nữ Công Quả nơi BÁ HUÊ VIÊN! những bé gái CÔ NHI! Thế mà theo BÁO LAO ĐỘNG XÃ HỘI số Chủ Nhật ngày 12-3-2006: “THỦ PHẠM XÂM HẠI TÌNH DỤC 5 TRẺ EM VẮN NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT”.

Đã quá rõ ràng: “Chi Phái ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH của Ông HỒ TẤN KHOA lập ngày 04-02-Kỷ Mùi (DL: 01-5-1979) HOÀN TOÀN



KHÔNG PHẢI LÀ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh của Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ hoàng khai ngày 15-10-Bính Dần (DL: 19-11-1926). Thế mà vẫn có một số NGƯỜI CAO ĐÀI vẫn còn LẦM LẪN xem HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN là HỘI THÁNH!!! LẦM LẪN XEM Chi Phái ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH là **Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh!!!** nên đã gửi Tâm Thư! Thỉnh Nguyễn Thư! Thư Góp ý! Kháng Thư! khuyên HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN nhớ câu minh thệ “**Hiệp đồng chư Môn Đệ, GÌN LUẬT LỆ CAO ĐÀI!**” giúp cho HỘI ĐỒNG CHUỖNG QUẢN có đủ kiện PHÂN LOẠI CAO ĐÀI:

\* Thành phần Người Cao Đài HIỆP ĐỒNG CHƯ MÔN ĐỆ, GÌN LUẬT LỆ CAO ĐÀI thì sách nhiễu + triết hạ.

\* Thành phần Người Cao Đài CẦU AN sê QUẢN CHẾ lời kéo! khuyến dụ!

\* Thành phần Người Cao Đài NUƠNG GIÓ LÁI THUYỀN thì dùng làm “*nha triều*” tiến hành kế hoạch biến ĐẠO TRỜI thành ĐẠO CỦA CHÚA QUỈ.

Kính thưa Quý Hiền Huynh

Đức THANH SƠN ĐẠO SĨ đã giảng cơ tiết lộ:

*“Chừng nào CHI PHÁP đã ra đi,  
Là lúc Đạo Trời gặp vận suy.  
Chức Sắc chuộng QUYỀN hơn chuộng ĐẠO,  
Nhơn Sanh lo CỐT chẳng lo BÌ.  
MÃO CAO dễ rớt, nên thành NHÁC,  
CỔ NGẮN khôn kêu, phải hóa LỖ.  
Khảo thí! lọc lừa! tưởng HẮC! BẠCH!*”

*Chung TÂM! hiệp TRÍ! thoát cơn nguy.*

■ THANH SƠN ĐẠO SỸ

Trong biển cổ “*NƯÔNG GIÓ LÁY THUYỀN*” của Ông Quyền Bảo Đạo HỒ TẤN KHOA, nhiều vị Chức Sắc Cao Đài chỉ nhằm mục đích: được Đồng Đạo tôn vinh làm LÃNH TỰ! ăn trên! ngồi trước ra oai! chớ không hề để tâm đến việc *cứu nguy nghiệp Đạo quả đúng là “Chức Sắc chuộng Quyền hơn chuộng Đạo”*. Đa số Chức Sắc KHÔNG DÁM KHẲNG ĐỊNH: “*HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN*” không phải là HỘI THÁNH CAO ĐÀI! “*ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH*” không phải là **ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH** quả đúng là “*Mão cao dễ rút nên thành NHÁC!*”

Hơn nữa Người Cao Đài Chân Chính hằng ngày ít nhứt từ một đến BỐN lần phát nguyện: – **Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai** – **Nhì nguyện phổ độ Chúng Sinh...** – **Ngũ nguyện Tòa Thánh an ninh!** Nếu họ không thành tâm thực hiện các lời nguyện ấy, là họ đã NÓI DỐI với Các Đấng Thiêng Liêng!

Nhơn Sanh đã vang xin Chức Sắc Đàn Anh quá nhiều rồi thiết nghĩ HỘI NGÁNH THƯỜNG XUYÊN ĐẠI HỘI NHƠN SANH có lạy lục vang xin quý vị Chức Sắc Đàn Anh nữa cũng VÔ ÍCH! vì họ đã “*Chuộng Quyền hơn chuộng Đạo! và Mão cao dễ rút nên thành nhác*”

Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ Giáo Chủ Vô Vi Đạo Cao Đài đã từng dạy:

*“Bạch Ngọc...! Huỳnh Kim... đã ngự rồi!*

*Không cần hạ giới vọng cao ngời.*

*Sang! Hèn! phó mặc, TÂM là đủ,*

**TÂM** ấy *Tòa Sen của Lão ngời!*”

Do đó: Nhơn Sanh chúng tôi chú trọng cái **TÂM** (nơi Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ ngự) xem các việc khác là thứ yếu.

Và, ngày 29-6-Bính Dần (DL: 97-8-1926) Đức Chí Tôn NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ đã giảng cơ dạy:

**“Nay Đạo khai! tức TÀ khởi! các con phải hết lòng hết sức mà GÌN GIỮ LẤY MÌNH! chẳng phải chỉ giữ mình các con mà thôi, lại còn phải GÌN GIỮ CẢ MÔN ĐỆ của Thầy nữa!**

**Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Môn Đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối NỬA PHẦN... Thi nhiều, đậu ít là lẽ hằng.**

**Các con liệu phương thế mà NÂNG ĐỠ ĐỨC TIN của Môn Đệ cao lên, ấy là công quả hàng đầu hết.”**

Thế nên Nhơn Sanh chúng tôi chỉ lo CỐT! chẳng lo BÌ!

- Lo bảo vệ và nâng đỡ ĐỨC TIN của Chư Môn Đệ.
- Khuyến chư Môn Đệ cố : **“Hiệp đồng chư Môn Đệ GÌN LUẬT LỆ CAO ĐÀI”**.
- Tặng **“KÍNH CHIẾU YÊU”** cho chư Môn Đệ **“TUỒNG HẮC! BẠCH!”**
- Cương quyết **CHUNG TÂM! HIỆP TRÍ!** thoát cơn nguy!

Trân trọng kính chào Quý Hiền Huynh.

Thánh Địa, ngày 29-9-Bính Tuất

(DL: 19-11-2006)

HỘI NGÁNH THƯỜNG XUYÊN  
ĐẠI HỘI NHỜN SANH  
PHÁI VIÊN THƯỜNG TRỰC 307  
(Ký tên)  
Lê Ngọc Minh

## TÂM THI của LÊ NGỌC MINH

### PHÁT TÂM GÓP SỨC

(Tùng vận bài RA SỨC LÁI THUYỀN của ĐCTS)

*Nhìn thấy Đạo Trời bị ngã nghiêng,*

*Phát tâm: góp sức đẩy con thuyền.*

*Gia công, ngóng đợi Tay Trần Thế,*

*Trợ lực, mong cầu Cõi Thượng Thiên.*

*Trì chí dầu Đời, cam thọ khổ,*

*Xã thân vì Đạo, mới nên hiền.*

*Quần Linh được hưởng ân Từ Phụ,*

*Đại Đạo hồng khai, vạn kiếp truyền.*

LÊ NGỌC MINH

### TRÃ NỢ

(Thể Thủ Vĩ vận)

*Tờ: NGỌC MINH! xin trả nợ nần!*

*Điu Đời! trợ Đạo! giúp Lương Dân!*

*Thương Đời: quyết dốc toàn Tài, Trí!*

*Trọng Đạo: nguyện dâng cả Khí, Thần.*

*Khẩn nguyện: Rộng Tiên phò xã tắc,*

*Cầu xin: Thượng Đế rưới hồng ân.*

*Dân giàu! Nước mạnh! Công Bình vững,*

*Đạo sáng! Đời yên! hết nợ nần.*

LÊ NGỌC MINH

### THỈNH GIÁO

(Thể Nghi Vấn)

*Thử hỏi anh em một ít hàng:*

Đâu là bí quyết giữ lòng an?  
Hồng Ân Thương Đế, đền hay phụ?  
Hắc Khí Ma Vương, chống hoặc hàng?  
Chẳng lẽ quên phăng Cơ Nghiệp Đạo?  
Đành sao bỏ mặc Giải Giang San?  
Nhơn Sanh giấy chết, buồn không nhỉ?  
Cứu Thế, nên chăng xúm họp đoàn?

LÊ NGỌC MINH

### SẮP XẼ HAI

(Tùng vận bài KHÔNG NHƯ NƯỚC XẼ HAI của...)

Thấy cảnh Đạo Trời sắp xẻ hai,  
Đấu tranh thất bại, phải tù đày.  
HỘI ĐỒNG CHUÔNG QUÁN vừa thành lập,  
HỘI THÁNH CAO ĐÀI bị tẩy chay.  
Trách nhiệm hưng vong do Đàn Nội,  
Quyền hành thống trị lại Tay Ngoại.  
Hai mươi năm khổ vòng lao lý,  
Mỗi mắt chờ mong Bạc Trí Tài.

LÊ NGỌC MINH

### TRÌNH TẤU

Tháng Tám, ngày Rằm: Vía Phật Mẫu,  
Nhơn Sanh bức xúc, xin trình tấu:  
Cao Đài Chánh Giáo đã lai căn,  
Luật Pháp Chân Truyền đã mất dấu.  
Chúa Quỷ mưu sâu triệt Bạc Hiên,  
Giáo Gian thao túng dung Phường Xấu.  
Cầu an, Chúc Sắc mãi trùm chắn,

*Bỏ mặc Nhơn Sanh không chỗ bấu.*

LÊ NGỌC MINH

### UẤT

*Uất hận! đau thương! đón Quý Mùi!  
Kim Quang... hủy diệt cả nguồn vui.  
Thần! Tiên! quỳ gối, cam lòn cúi,  
Quý! Quái! lên ngôi, khiến ngậm ngùi.  
Chư Thánh! sao đành vờ điếc lác?  
Nhơn Sanh! bảo nữ già mù đui?  
Nhìn Nền Chánh Đạo, ra Tà Giáo,  
Quặn thắt tâm con, phải sứt sùi.*

LÊ NGỌC MINH

### QUỖ PHÁ CHÙA

(Thể Thủ Vĩ vận)

*Tà! Ma! khuấy rối Cửu Trùng Thiên!  
Chúa Quỷ hung hăng phá Cửa Thiên.  
Cận! Bã! xu thời, khinh Thánh! Triết!  
Iêu! Tinh! được thể, hại Thần! Tiên!  
Độc tài ngự trị trên Công Lý,  
Lẽ phải tiêu ma trước Bạo Quyền.  
Cực ác! cùng hung! đang phát triển,  
Oai Trời xin giáng, hỡi Hoàng Thiên.*

LÊ NGỌC MINH

### ĐẢO HUYỀN

(Tùng vận bài BIẾN CHUYỂN của ĐCT)

*Cuộc điện trần gian lăm đảo huyền,  
Do loài Iêu Nghiệt tạo oan khiên.  
Bội Sư! phản Bạn! lừa Sanh Chúng!*

*Gian lận! điều ngoa! bịp Thánh Hiền!  
Đạo Nghiệp vun bồi, đem hiến sạch,  
Nhơn Sanh đóng góp, giữ làm riêng.  
Chơn Truyền sửa, cải, theo Tà Mị,  
Bác ái! từ bi! biến bạo quyền.*

LÊ NGỌC MINH

### BIẾN CHUYỂN

(Tùng vận bài CỐ ĐỜI của ĐQGT)

*Đạo Trời biến chuyển tự do Thiên,  
Khuấy đục, khơi trong, tỏ diệu huyền.  
Cải sửa Chơn Truyền gây rối loạn,  
Giữ, gìn Chánh Pháp giúp quy nguyên.  
Giận phờng Phản Đạo theo Tà Mị,  
Thương kẻ Thành Tâm kính Thánh Hiền.  
Hắc! Bạch! đôi đường phân định rõ.  
Đọa! Thăng! tùy ở Miếng Tâm Điền.*

LÊ NGỌC MINH

### ĐƯỜNG TRẦN

*Trần thế dầy dầy trò nhi nhố,  
Thịnh! Suy! thành! bại! do căn số.  
Đòi phen đổ lệ khóc duyên phần,  
Từng bước lê chân vào đáy mộ.  
Cởi tục, niêm đau, trừu khổ đau.  
Tuồng đời, bẽ khổ, trần đau khổ.  
Khá lưu “**thành quả**” lại đời sau,  
Con cháu trông vào không xấu hổ.*

LÊ NGỌC MINH



### ĐIỀU ĐỨNG

(Thể Khoán Thủ Ngữ)

*Đạo đức đang dà điều đứng đó,  
Đua đòi đúng đảng, đành dày đọa.  
Đền dài đập đổ, đủ diêm đen,  
Đại diện đi đời, đồng điệu đó.  
Địa điểm đảng đàn, đáng đáng đũa,  
Đường đời đối đáp, đều đều độ,  
Đầu đàn định đoạt, đợi điều đình  
Đám đuổi, đeo đai, đi dứt đó.*

LÊ NGỌC MINH

### ĐẠO GIÁO SUY VI

(Thể Song Thanh)

*Nhân dân phần hận đến thiên niên,  
Đạo giáo suy vi, quanh cảnh Thiên.  
Bạc ác hoành hành Trang Chí Sỹ,  
Tà ma khảo đảo Bạc Thiên Tiên.  
Cùng hung mãi mãi ganh Oanh Kiệt,  
Quý mị luôn luôn tránh Thánh Hiền.  
Diễn tiến lâu dài ngày âm đạm,  
Giang san Nước Việt thiết triển miên.*

LÊ NGỌC MINH

## TÂM THƯ của TỪ THỊ BẠCH TÂM

Tiểu Muội: TỪ THỊ BẠCH TÂM

Hòa Thành, Tây Ninh, Việt Nam.

Kính Gởi: CHÚC SẮC, HIỀN TÀI BTĐ, CHÚC  
VIỆC BTS và ĐỒNG ĐẠO nơi HẢI  
NGOẠI.

Kính thưa Chư Huỳnh Tỷ,

Dòng thời gian êm đềm trôi chảy, nhưng muôn việc trên đời không lẳng động như thời gian, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...!!! Tiểu muội đã nhiều lần đắn đó, suy nghĩ, có nên gởi gắm tâm sự ngổn ngang đang ray rức con tim bé nhỏ này cùng chư Huỳnh Tỷ hiện sống thân thang tại vùng đất Tự-Do đầy hoa thơm cỏ lạ hay không?

Vốn dĩ là một cựu học sinh Đạo-Đức Học-Đường và Lê-Văn-Trung, đã từng hăm hút cháo rau ở Trai-Đường, đã hiến thân trọn đời cho Đại-Đạo, đã nặng mang ân tình của nhơn-sanh nên Tiểu Muội luôn luôn thấy khắc khoải trong lòng, giờ mình phải làm gì đây để đáp đền công ơn dưỡng dục và tấc đất ngọn rau, hay mình cứ lẳng lờ ngồi yên tụng niệm chờ Ôn Trên xây chuyển? Duyên phần nhiều rủi ít may, thang mây ngăn ngủi, bước Đạo dở dang, tất cả đều dở dang dang dở...!!! Trước cuồng phong bão tố thuyền Đạo chinh nghiêng, tiếc phận liễu bồ không cỡi cá kình, đập bành voi xua binh lướt trận, cũng không là Đạo sĩ quơ chiếc đũa Thần diệt trừ loài yêu quái, đem lại cảnh thanh bình âu ca lạc nghiệp cho nhơn sanh bá tánh, cứu giống nòi thoát khỏi lâm than, gông cùm xiềng xích của bọn vô thần ác quỷ, để các Tôn-Giáo

phổ truyền giáo-lý, để Tôn-Giáo Cao Đài được TỰ-DO hành đạo dẫn dắt Nhơn Sanh qui hồi cựu vị theo lệnh Thánh truyền...!

Kính thưa Chư Huynh Tỷ,

Hiện tại chư Huynh Tỷ đang sống những chuỗi ngày ấm êm tràn đầy hạnh phúc, nhất là được hít thở làn không khí trong lành của xứ Tự-Do, một mai có phút giây an nhàn rảnh rỗi quý Huynh Tỷ chợt nhớ về nước Việt Nam bé nhỏ này, xin cảm thông nỗi thống khổ của Giống giống đang quần quai vẫn âm thầm chịu đựng, máu lệ tuôn trào nhưng phải cắn chặt vành môi! bởi lý kẻ mạnh bao giờ cũng đúng!

Là một Tín-Hữu Cao-Đài không bao giờ duy kỷ, chỉ nói đến Đạo mình mà không chú trọng đến Đạo người, nhưng thật sự Đạo Cao Đài đang hồi bị hủy diệt, có nhiều Huynh Tỷ cho rằng: Việc gì đến nó sẽ đến. Việc đã đến nó đã đến rồi, ta có nói cũng bằng thừa, chỉ là hao hơi phí sức...! Nếu những ai có quan niệm này, Tiểu Muội thiết tha xin hãy bình tâm suy xét:

- Tại sao Chức Sắc, Chức Việ và Tín-Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đạo đạt nguyện vọng đến HĐCQ? Tại sao những vị này bị đánh đập, bắt bớ, giam cầm?
- Bản Hiến Chương của HĐCQ/97 có Lợi và Hại gì?
- Bản Hiến Chương có thực hiện đúng Qui Cách của Đạo không?
- Động cơ thôi thúc phải có Bản Hiến Chương này?
- Tại sao quyền Đòi cổ tình chi phối nặng nề như

thế?

- Tương lai Tôn-Giáo Cao Đài sẽ đi về đâu?

Quý Huynh Tỷ là Chức Sắc, Hiền Tài BTD, Chức Việc cùng toàn Đạo là những TÍN-ĐỒ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là những người học cao, thấy xa hiểu rộng, xin vui lòng “*khai tâm mở ngõ*” dùm cho tiểu muội thông suốt được những điều đang đốt cháy tâm canng...!

Có nhiều Huynh Tỷ ở xa, nghe nói hoặc Báo Chí đăng hằng 150 ngàn người đến dự lễ “*Ban Tư Cách Pháp Nhân*” cho Cao Đài TTTN là tin ngay, quả thật quá đau lòng! Huynh Tỷ có biết đâu chính đó là kế hoạch của Đời do Đời vì Đời mà thôi, bên trong tàng chứa rất nhiều sự “*tế vi*” khiếp sợ!

Vì sự tôn vong của nền Đạo, Tiểu Muội chân thành xin chư Huynh Tỷ chịu khó nghiên cứu lại Bản Hiến Chương 97 của HĐCQ TTTN và Bản Tư Cách Pháp Nhân 97 để từ đó quý Huynh Tỷ có thể phát khởi Đạo Tâm, dám làm và phải làm gì cho Đạo, cho Nhơn Sanh để được xứng đáng là một môn đệ của Đấng Cao Đài giống như một số chư Huynh Tỷ đã làm nơi Hải Ngoại cũng như Quốc Nội, đặc biệt nhất là Ngài Phối Sư THẾ tuy tuổi hạc đã cao mà còn dám đương trường đứng ra gánh vác việc Đạo một cách phi thường, khả kính biết bao!

Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh đã bị giải thể, Chư Huynh Tỷ là TINH BA là RỪNG CỘT của ĐẠO, là HẢI ĐĂNG soi đường cho những kẻ u ám như muội. Tiểu Muội đặt trọn NIỀM TIN và kỳ vọng sẽ được đón nhận TÌNH THƯƠNG cùng sự CHE CHỞ THỰC SỰ của chư Huynh Tỷ... Nếu có điều vụng về, thất kính trong tâm thư này, xin chư Huynh

Tỷ rộng lòng tha thứ cho. Tiểu Muội vô vàng thậm cảm.

Thành tâm cầu nguyện Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho chư Huynh Tỷ cùng gia đình luôn luôn như ý và hạnh phúc.

Nay Kính

Hòa-Thành, ngày 28-6-1997

(Ký tên)

TỬ THỊ BẠCH TÂM

## ĐẠO TÂM THƯ 14 của LỄ SANH HƯƠNG MUỘI

### ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

(Bát Thập Bát Niên)

TÒA-THÁNH TÂY-NINH

\*\*\*

### ĐẠO TÂM THƯ 14



**K**ÍNH GỢI CHƯ VỊ LÃNH ĐẠO TRONG HỘI ĐỒNG  
Chương Quân (Hội Thánh Phàm Phong) và  
những người đồng hành, trong cũng như ngoài nước.

Thiếu phẩm Lễ Sanh Lê Hương Muội, đặc phong  
từ năm 1968, may duyên được định cư tại Hoa Kỳ, một  
nước tự do. Rất đau lòng và thương tâm cho quý chư hiền  
ở trong nước dưới chế độ độc tài đảng trị!

Kính thưa quý chư hiền, vì xa quê hương, xa tổ đình Tòa Thánh, xa bạn đồng môn, lòng hoài vọng cố hương. Thời gian trôi qua trong trầm lặng không chờ đợi ai, nay đã 38 năm rồi, tuổi đạo cũng như tuổi đời ngày thêm chồng chất, có điều khác nhau tuổi đời ngắn ngủi trong khi tuổi đạo Đức Chí Tôn định thất ức niên (700.000 năm).

Chúng ta may duyên được làm người, được làm môn đệ của Đức Chí Tôn và lại được ở trong thời kỳ đại ân xá nữa. Nếu qua đi một kiếp sanh với hai bàn tay trắng hay là thất thệ, chúng ta có còn cơ hội nữa chăng? *“Để gì lộn kiếp đặng làm người.”* Là bạn đồng môn, thiếu phẩm xin mạng phép có đôi lời tâm sự chia sẻ:

❖ Đối với quý chư hiền nơi hải ngoại (chức sắc phàm phong), sao chúng ta trong kiếp hiện sanh và đang sống ở vùng trời tự do, không ai bức hiếp buộc ràng, một cảnh quá ư thuận lợi để cho chúng ta hiệp tâm hiệp lực thi thố tài năng, thi đua công quả phát triển tôn giáo, giữ lời minh thệ, nhưng tiếc thay! Một số huynh tử có lẽ càng tự do càng sung mãn, tâm đạo càng lu mờ, trung hiếu mòn hao, nên cam tâm làm tay sai cho cộng sản vô thần lối thệ cùng Thầy!

❖ Còn trong nước một số Chức Sắc Thiên Phong trong Hội Đồng Chương Quản tâm Thánh qui phàm dẫn đầu là hiền huynh Nguyễn Thành Tám cùng một số Chức Việc, đạo hữu quên lời minh thệ

❖ Nhưng cũng còn một số Chức Sắc, Chức Việc, đạo hữu *“...Linh hồn làm chủ thông tri việc đời...”* thực hành câu *“Cái khổ của đời mình ước vọng, Cái chê của chúng lại nài cầu.”* nghịch hẳn thế tình, hy sinh quyền lợi cá nhân,

dám nói lên sự thật Cộng Sản Việt Nam bách hại và đồng hóa tôn giáo Cao Đài để bảo thủ Luật Pháp Chơn Truyền, mặc dù trong lòng bàn tay cộng sản. Bởi họ biết thế gian là cõi tạm vô thường, mọi việc đều không, chỉ có linh hồn là bất diệt, nên họ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, chết là giải thoát,...

Kính thưa quý bạn đồng môn “*Cùng nhau một đạo tức cùng Cha.*” Chúng ta là anh em cùng dòng máu thiêng liêng, là đồng bào ruột thịt chung Thầy chung tổ quốc. Nay đời biến loạn đạo thất chánh truyền, cơ chuyển thế quá ư nghiêm trọng. Chúng ta thử tìm hiểu tại sao muốn làm môn đệ của Đức Chí Tôn, Hội Thánh buộc phải minh thệ:

***“Thệ rằng từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng dối dạ dối lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Địa lục.”***

Cho thấy lời minh thệ nhập môn cầu đạo là một điều rất quan trọng của người giữ đạo và là lời tuân hứa trọn vẹn tín thành với Hội Thánh cùng các Đấng Thiêng Liêng, một kiếp sanh tội hay phước cũng do lời minh thệ này. Lời minh thệ đối với vô vi tức là Thiên Điều của Đức Chí Tôn và các Đấng, còn đối với hữu hình là giá trị uy tín đối với Đạo, đối với Hội Thánh.

Thưa quý chư hiền, ngoài xã hội, nếu thất tín thì không ai trọng dụng, huống chi người có đạo mà lại thất hứa cùng Thầy (Đức Chí Tôn) là “*gìn luật lệ Cao Đài*”, mà luật lệ Cao Đài Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn dạy “... Bởi có mà luật pháp vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng nhau tùy theo phương dụng, chẳng thể dùng một mặt luật pháp nào mà thay thế vào một cơ sở khác hành vi cho đặng, cần thì mới lập...”



*Một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng... Cả thầy Hội Thánh chưa ai đặng ra khỏi ngoại luật... Kẻ nghịch cùng thể đạo, thì trục ngoài xã hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại, còn kẻ nghịch cùng Đạo Pháp thì tội trục ngoài Thánh Thể Chí Tôn hay là có ngày Quyển Thiêng Liêng diệt thác...”*

Từ năm 1975 đến 2012 chúng ta thấy gì?

### **A. Cộng Sản Việt Nam tiêu diệt tôn giáo Cao Đài.**

Vào năm 1975-1979 họ đàn áp khống chế cải tạo tư tưởng, ra Nghị Quyết số 297 ngày 11-11-1977, Nghị Quyết ngày 13-12-1978 và Nghị Định số 124 ngày 4-6-1980 bãi bỏ toàn bộ các cơ quan trong Đạo, chiếm 42/46 cơ sở của Đạo, nghiêm cấm cơ bút,... 20-9-1979 Mặt Trận Tổ Quốc cáo buộc quý vị tiên bối có công khai Đạo, phản dân, phản quốc,... rồi áp đặt cái gọi là “*Bản Án Cao Đài*”, khống chế buộc Chức Sắc ký Đạo Lệnh số 001 ngày 1-3-1979 giải thể Hành Chánh Đạo từ Trung Ương đến địa phương.

Họ lập ra Hội Đồng Quản Lý, rồi lập hiến chương (1997), Hội Đồng Quản Lý sau đổi lại Hội Đồng Chương Quản, nay gọi là Hội Thánh (Hội Thánh Phàm Phong).

Cộng Sản Việt Nam họ ra nhiều Quyết Định, Thông Tư, Kế Hoạch buộc người Cao Đài phải làm theo, nhưt là Thông Tư số 2 năm 1999, qui định Chức Sắc từ Lễ Sanh đến Giáo Tông và Hộ Pháp cũng phải do nhà nước chấp thuận.

Do đó tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh hiện nay là của Cộng Sản Việt Nam chứ không phải của Đức Chí Tôn. (Quý chư hiền có nhận thấy điều đó chằng?)

## **B. Cộng Sản Việt Nam lái cộng đồng Cao Đài trong và ngoài nước theo định hướng:**

Muốn tiêu diệt tôn giáo Cao Đài họ dùng mọi cách, nào đàn áp khủng bố, đánh đập,... nhưng là con người vốn có riêng tư tưởng và niềm tin, nên rất cuộc đa số môn đệ Đức Chí Tôn không chịu bỏ Đạo theo Đảng. Họ biết tôn giáo Cao Đài có một hệ thống Hành Chánh Đạo rất chắc chắn, nghiêm minh, hể lớn hơn một phẩm thì có quyền làm thầy; như tín đồ phải vâng lời Chức Việc Bàn Trì Sự, Chức Việc tuân lời dạy của Chức Sắc,...

Vì thế họ thay đổi chiến lược, quay sang đồng hóa theo định hướng của họ bằng cách mua chuộc Chức Sắc, Chức Việc, đạo hữu nhẹ dạ, cho họ cuộc sống an bình,... để làm công cụ phục vụ Đảng, biến tôn giáo Cao Đài trở thành phàm giáo, bằng cách họ đưa đảng viên và những thành phần lỗi tệ với Đức Chí Tôn tham gia vào việc đạo, để chẳng những có quyền sắp xếp tổ chức giáo hội mà còn có thể đứng để vận động cộng đồng Cao Đài tin tưởng vào Đảng, là dùng hình thức tôn giáo lôi cuốn tín đồ theo đường hành đạo trong định hướng của họ.

Từ năm 1997, 2002, 2005 (bổ túc) và 2007 họ ra bốn hiến chương, cho điều lệ cầu phong cầu thăng, nâng cao vai trò Hội Đồng Chưởng Quản đủ tư cách hoạt động khắp nơi, theo sự điều khiển của họ.

Chuẩn bị chu đáo họ đưa cán bộ vào giáo hội Cao Đài, đã có năm lần cầu phong cầu thăng.

1. Năm 1999 đã tấn phong 1468 vị (ngày 23-11-1999).
2. Năm 2002 đã tấn phong ông Nguyễn Thành

- Tám lên Phối Sư và một số Chức Sắc.
3. Năm 2005 đã tấn phong ông Nguyễn Thành Tám lên Đầu Sư và một số Chức Sắc.
  4. Năm 2007 Hội Đồng Chương Quản đổi danh xưng lại là Hội Thánh và tấn phong một số Chức Sắc.
  5. Năm 2012 đã tấn phong 2127 vị.

Tổng cộng lần 1 và 5 là 3595 vị, tại Tòa Thánh Tây Ninh trước sự chứng kiến của Ban Tôn Giáo và các cán bộ đảng viên cao cấp của Cộng Sản Việt Nam.

Qua Thông Tư số 2 của Ban Tôn Giáo Cộng Sản, do ông Lê Quang Vịnh ký ngày 16-6-1999 đã nói rõ mọi sinh hoạt giáo hội Cao Đài từ tổ chức nhân sự, hội họp, công cử đều do sự quyết định của Đảng Cộng Sản Việt Nam, rồi Hội Đồng Chương Quản mới tấn phong.

Mới đây vào ngày 3-4-5-6 tháng 12 năm 2012 cuộc Đại Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh đã công cử đến 2127 vị từ quốc nội ra hải ngoại.

Kính thưa quý chư hiền, chiếu theo Thánh Lệnh số 638 Đức Hộ Pháp dạy: *“Dầu toàn Hội Thánh hay là một phần tử của Hội Thánh, tức là một vị Chức Sắc Thiên Phong nào cũng vậy, phải đáng mặt lương sanh đặng vào Thánh Thể của Người chẳng phải là dễ.*

*Vì vậy mà Chí Tôn phải đem lương sanh ấy vào bực Thiên Phong cho đồng thể cùng chư Thân Thánh Tiên Phật mới đáng làm hình thể của Người, nếu để phạm phong, thì quả nhiên nhân loại đã lãng mạ danh thể của Người. Ấy là tội Thiên Điều không hề dung thứ, mà Thiên Phong chánh vị còn giữ phạm tánh thì lãng mạ danh thể của Người hơn*

*thập bội...”*

Theo Thánh Lệnh trên thì Hội Thánh Phàm Phong tại Tòa Thánh Tây Ninh hiện nay đã lãng mạ danh thể Đức Chí Tôn và đã phạm Thiên Điều. Còn hiền huynh Nguyễn Thành Tám là Giáo Sư chánh vị mà không giữ lời minh thế, dẫn đàn em đi sai lệch chơn truyền thì “*Luật điều Cổ Phật không chứa tội, Hình phạt Chí Tôn chẳng vị tình.*” Và Bát Đạo Nghị Định “*...Những chi phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lệnh Hội Thánh thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phái định quyết bàn môn tả đạo...*”

Quả thật y như Thánh Giáo “*... Quý Vương nó cũng noi chước Thiên Cung lập thành quý vị...*” Nên Đức Chí Tôn than “*...Chẳng mất một con nghiệt cả bấy...*” Dầu thế, nhưng con cũng đồng con. Với lòng từ bi vô lượng của Đức Chí Tôn, nên Ngài dạy rằng “*... Các con khá thương hại cho lũ vô tâm ấy mà chẳng nên cứu hờn...*”

Thưa quý chư hiền, là bạn đồng môn kính mến nhau, nên có đôi lời tâm sự chia sẻ, rất mong được quý chư hiền suy nghĩ lại, đừng lằm nghe cộng sản mà thất thế, lỗi đạo cùng Thầy, ủng hộ cho một kiếp sanh may duyên gặp Đạo. Nhận thức được điều ấy, thôi thì hãy quay trở lại đi cũng còn kịp, bằng cách lấy công chuộc tội, là quý chư hiền làm nhân chứng sống, tất cả đồng đứng ra tuyên bố sự thật cho thế giới biết là Việt Nam không có tự do tôn giáo, bằng chứng ở phần A, B.

Hiện tại cao trào đòi dân chủ tự do đã rần rộ lên tiếng khắp nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam, mà các nước yêu chuộng hòa bình, tự do dân chủ đã quan tâm lưu ý ủng hộ.

Tuy nhiên nói thì dễ nhưng việc làm thì không phải dễ, chỉ khi nào quý chư hiền thẳng nổi phàm tâm và biết sợ Luật Thiên Điều mới mong vượt qua cơ thử thách khảo thí này.

Thưa quý chư hiền, đời là khúc quanh của bậc trượng phu, Đạo lại biến thiên để hành giả tiến hóa hoặc thoái hóa trên đường tu học. Nay tổ quốc lâm nguy, chánh giáo bị tay phạm canh cải, đồng bào phản đối biểu tình nhiều nơi.

Các nhà trí sĩ yêu nước cũng đồng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hãy bỏ điều bốn hiến pháp, lập đa nguyên đa đảng... cho toàn dân được tự do hạnh phúc.

Chủ trương của tôn giáo Cao Đài là nho tông chuyển thế, nhập thế diu đời mà “*Đạo Đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế.*” Bằng hai câu đối trước cửa Tòa Thánh và các Thánh Thất “*Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục, Đài Tiên Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.*” Thì người Cao Đài có bốn phận đem lại hòa bình tự do dân chủ cho toàn con cái Đức Chí Tôn.

Vì sứ mạng đạo cứu đời quý vị lãnh đạo tôn giáo liên kết nhau, quý chư hiền cũng nên chung sức để tạo thành một đoàn chiến sĩ tinh thần cùng nhau đánh thức tinh thần nhà cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam, vì đồng bào tổ quốc, vì quyền lợi quốc gia, vì họa xăm lạng phương Bắc, mà từ bỏ chế độ Cộng Sản vô thần, trở lại chính nghĩa, truyền thống dân tộc, con Rồng cháu Tiên đã có hơn 4000 năm văn hiến, và thực hành theo chánh sách “*Hòa Bình Chung Sống*” của Đức Hộ Pháp “*Do Dân, Phục Vụ Dân, Lập Quyền Dân*” ấy là “*Thuận Nhơn Tâm, Ấc Thuận Trời*” cho toàn dân ấm no hạnh phúc hầu theo kịp đà tiến của nhơn loại trên toàn thế giới.

Bằng không chúng ta bất hợp tác “*Thuận Thiên Giã Tôn, Nghịch Thiên Giã Vong*”. Chế độ nào làm mất lòng dân thì không thể tồn tại, quý chư hiền nên suy nghĩ kỹ để không ân hận về sau!

Kính thưa quý chư hiền, “*Vạn sự do Thiên định*” lại cũng có câu “*Nhơn định thắng Thiên*”, nên Đức Thượng Đế dạy, trên cõi trần này, trong vũ trụ này có hai quyền bằng nhau, là Quyền Thượng Đế và Quyền Vạn Linh. (Quyền Vạn Linh đối với Quyền Chí Linh.) Cho nên nhơn loại cũng có quyền chuyển thế như Thượng Đế vậy. “*Trời Người đồng trị.*” Nhưng phải tùy nhơn sanh có đồng tâm nhứt trí cùng nhau chuyển thế hay không. “*Cứu quốc toàn dân phải trở tài.*” (Đức Hộ Pháp) và “*Quốc gia có chủ quyền thì nước mới có Đạo.*” Đúng vậy chúng ta bị mất chủ quyền, nên Hội Thánh mới bị giải thể, không được hành đạo đúng Luật Pháp Chơn Truyền.

Đức Chí Tôn dạy “*Hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho bằng hoặc trôi hơn mới đắc thắng.*” Nay ta muốn bảo tồn nền Quốc Đạo, giữ lời minh thệ thì chúng ta phải tự chủ, tự cường, bất khuất, bất bại trước những gì gọi là chướng ngại vật trên đường hành đạo để giúp chúng ta theo con đường mà Đức Chí Tôn đã vạch “*Trảm quỷ Phật còn phải xuống tay.*” (Đắc Kỷ thời Phong Thần.)

Chúng ta đừng nghĩ “*bất chiến tự nhiên thành*” mà ý y. Bởi đói phải ăn mới no, còn đau thì phải uống thuốc mới khỏi, “*Đừng cứ muôn điều đổ Chí Linh.*” Cũng như Trời đã định mọi người được sự tự do bình đẳng, Việt Nam có nền Quốc Đạo tồn tại đến 700.000 năm, dù Thiên Định vậy mà phải “*tận nhơn lực mới tri thiên mạng,*” nên người Việt Nam cũng phải định nữa, nhưng cái vấn đề

ý chí và đồng tâm.

Nếu người Việt Nam không chung sức chung lòng cùng nhau quyết định thì Trời dù có đủ nhiệm mầu cũng không biết làm sao. Vì “*Mạng Trời đã định nhưng phải có sức của các con mới đặng kết quả hoàn toàn.*” (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Qu. 1 Tr. 82) và phải “... *hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài.*” Thế nên còn phải tùy thuộc vào tình huynh đệ giống nòi, tình huynh đệ đồng môn của chúng ta có sống dậy giữa con người và con người hay không?

Đã đến lúc “*Thương nhau phải lúc chung vai gánh, Danh giá đừng quên Đạo đúng đầu.*” để bảo tồn nền Quốc Đạo, Quốc Đạo còn thì Tổ Quốc còn, dân tộc còn, chính nghĩa còn. Hiển nhiên chúng ta bị mất quốc thể (lãnh thổ Việt Nam vào tay cộng sản), nhưng tinh thần dân tộc vẫn còn, quốc hồn quốc túy vẫn còn, lá cờ chính nghĩa tự do dân chủ (cờ vàng ba sọc đỏ) vẫn còn, mà còn một cách hùng hồn oanh liệt tung bay khắp bốn phương trời, nơi nào có người Việt Nam thì nơi đó có lá cờ Việt Nam.

Mỗi lá cờ tượng trưng cho một quốc gia, là khí phách, là hồn của dân tộc, nó luôn luôn ngự trị trong mọi con dân (nước Việt) nên người Việt còn, lá cờ Việt Nam còn, tổ quốc còn, Việt Nam tự do dân chủ vẫn còn và còn mãi mãi...

Còn cờ đỏ sao vàng là lá cờ riêng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, không phải lá cờ của dân tộc Việt Nam, đó là lá cờ ngoại lai, độc tài đảng trị, làm cho quốc dân thống khổ.

Bạn đồng môn thương mến, Đức Tôn Sư Hộ Pháp chúng ta đã biết trước việc Đạo và Đời sẽ xảy ra như hôm nay, nên Đức Ngài than “...*Buồn nhìn cõi Đạo luống chơi*

vời, Rồi đây ai đến cầm chơn pháp, Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.” Lòng yêu nước thương dân một cách nồng nàn tha thiết của Đức Ngài với bút hiệu “Ái Dân” trên diễn đàn ngôn luận thời Pháp thuộc. Thật quả là can đảm và thách đố, sao chúng ta không theo gương Đức Ngài trong muôn một!

Quý chư hiền còn thương Thầy mến Đạo và sợ Ngũ Lôi Tru Diệt tận đọa tam đồ bất năng thoát tục thì hãy sớm ăn năng “Người ở thế mấy ai khỏi lỗi, biết lạc lắm sấm hối tội căn.” Nếu còn chần chờ để khi hỏa lià khỏi xác thì e quá muộn.

Với tấm chơn thành quý mến nhau và cũng theo “Tứ Đại Điều Quy” nên có đôi lời tâm sự chia sẻ, nếu có mộ phạm mong quý chư hiền thông cảm. Cầu nguyện Ổn Trên Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban phước lành đến quý chư hiền luôn luôn khỏe mạnh, thân tâm an lạc, nhận định chánh tà vượt qua cơ khảo thí này.

Và đặc biệt cầu xin Đức Tôn Sư Hộ Pháp giáng oai linh “Chuyển Cây Ma Xử dưới tà trục tinh” hộ trì để phước hưng nền Quốc Đạo đem lại chủ quyền cho toàn dân, y như lời Đức Ngài “Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.”

Rất mong thay!

Trân trọng kính chào quý chư hiền,

**Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.**

Mountain View, ngày 15-2 Quý Tỵ (dl: 26-3-2013)

Lễ Sanh

Lê Hương Muội.





---

**ĐẠO TÂM THƯ**  
**SUU TẬP CÁC BỨC TÂM THƯ**