

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

Tiểu Sử
HIẾN PHÁP TRƯỞNG HỮU ĐỨC
1892 – 1976
QUANG MINH

BÍNH DẪN (1986)

Ebook được làm theo **ẤN-BẢN** phổ biến trên Website của **DAOCAODAL.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *Tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **SOẠN GIẢ QUANG MINH, BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH WEBSITE DAOCAODAL.INFO** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 16/07/2014

Tâm Nguyên

TIỂU SỬ
NGÀI HIẾN PHÁP TRƯỞNG HỮU ĐỨC
QUANG MINH

MỤC LỤC

TIỂU SỬ CỦA NGÀI HIẾN PHÁP TRƯƠNG HỮU ĐỨC..... 7

LỜI TỰA..... 9

CHƯƠNG I

TIỂU SỬ NGÀI HIẾN PHÁP & ĐIỂN VĂN CÁC CƠ QUAN 11

▪ *A. LAI LỊCH CỦA NGÀI HIẾN PHÁP 11*

▪ *B. ĐIỂN VĂN CỦA CÁC CƠ QUAN..... 17*

CHƯƠNG II

THI THƠ CỦA NGÀI HIẾN PHÁP..... 31

- 1. NGÀI HIẾN PHÁP HỌA THI NGÀI CAO TIẾP ĐẠO 31
- 2. ĐIỀU NGÀI BẢO PHÁP NGUYỄN TRUNG HẬU ... 31
- 3. ĐIỀU NGÀI TIẾP PHÁP 32
- 4. TRÁCH SỰ PHÂN HÓA..... 32
- 5. NGÀI HIẾN PHÁP HỌA BÀI “TUẾ MỘ CẢM HOÀI” 33
- 6. NGÀI HIẾN PHÁP HỌA BÀI LUẬN CHỮ BẮN..... 34
- 7. NGÀI HIẾN PHÁP HỌA BÀI CẢM TÁC CỦA DÂN BIỂU NGUYỄN THÀNH TRẠC:..... 35
- 8. MỪNG ÔNG GIÁO SƯ NGỌC NHƯỢNG ĐƯỢC BỔ KHÂM THÀNH THÁNH ĐỊA 35
- 9. ĐIỀU NGÀI CA BẢO ĐẠO..... 36
- 10. NGÀI HIẾN PHÁP HỌA BÀI VỊNH NGƯ ÔNG..... 36
- 11. NGÀI HIẾN PHÁP HỌA BÀI VỊNH ÔNG TIỂU ... 37
- 12. TIỀN KHÂM TRẦN BIÊN HÒA: THƯỢNG CẢNH THANH..... 38

-
- 13. LUẬN CƠ ĐỜI..... 38
 - 14. ĐIỀU BÀ PHỐI SƯ HƯƠNG NHIỀU 38

CHƯƠNG III

CÔNG VĂN LIÊN QUAN ĐẾN NGÀI HIẾN PHÁP..... 41

- **1. BỐC MỘ**41
- **2. THÔNG ĐIỆP**.....42
- ĐẶC CÁCH ĐƯỢC PHONG CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI.....44
- THƠ CỦA ĐẠI DIỆN HINOMOTO (NHỰT BỐN) GỬI NGÀI HIẾN PHÁP46
- CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ NGÀI HIẾN PHÁP.....48

CHƯƠNG IV

HUẤN TỪ CỦA NGÀI HIẾN PHÁP..... 51

- KẾT LUẬN 51

PHỤ LỤC 53

- **SỬ MẠNG** 53
- LUẬN VỀ SỬ MẠNG68
- MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ TẤN PHONG CHỨC CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI CỦA NGÀI HIẾN PHÁP TRƯƠNG HỮU ĐỨC.....70

**TIỂU SỬ CỦA NGÀI HIẾN PHÁP
TRƯƠNG HỮU ĐỨC**

LỜI TỰA

THƯỜNG NGƯỜI VIẾT SỬ MỘT VỊ THIÊN PHONG, phải để rất nhiều công để tầm lai lịch, thi phú, tác phẩm, huấn từ cùng điệu văn, điệu từ và nhiều hành vi có đóng góp để xây dựng nền chơn Đạo của Đức Chí Tôn.

Đàng này Ngài Hiến Pháp đã tự viết sử mình một cách trung thực thì thật là một cách rất quý báu, đọc giả khỏi thắc mắc về sự sai siêng của sử gia.

Chúng tôi lại hân hạnh được một tập thơ của Đạo Đức Văn Đàn chúc tụng Ngài lúc vinh thăng Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. Hơn nữa được ông Phan Thanh Liêm và Huỳnh Văn Chợ tặng quyển **Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp** chấp thuận cho ấn hành ngày 18-12-1970 đây 66 trang. Thêm vài tài liệu linh tinh, chúng tôi thấy nhiệm vụ được dễ dàng hơn thập bội. Có lẽ đó là do quyền Thiêng Liêng đãi ngộ nên chúng tôi cúi đầu tri ân các Đấng, trong đó có Ngài Hiến Pháp đã hộ trì chúng tôi thực thi được hoài bảo.

Chúng tôi xin chia tiểu sử Ngài thành 4 chương:

1. Chương I
 - a. Lai lịch của Ngài Hiến Pháp
 - b. Diễn văn của các cơ quan
2. Chương II. Thi thơ của Ngài Hiến Pháp
3. Chương III. Các bài diễn văn
4. Chương IV. Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp

5. **PHỤ LỤC:** Thi phú mừng Ngài của Đạo Đức Văn Đàn

CHƯƠNG I

TIỂU SỬ NGÀI HIẾN PHÁP & DIỄN VĂN CÁC CƠ QUAN

A. LẠI LỊCH CỦA NGÀI HIẾN PHÁP

NGÀY 20-5-TÂN HỢI (DL 12-6-1971), NGÀI HIẾN Pháp Trương hữu Đức có tự viết Tiểu sử của Ngài, xin chép y theo nguyên văn như sau đây:

«Trương hữu Đức, sanh ngày mùng 2 tháng 2 năm Canh Dần (1890) (trên giấy tờ sanh năm 1892), con Ông Trương văn Tựu (chết) Cựu Cai Tổng Cầu An Thượng, làng Hiệp Hòa (Chợ Lớn), Giáo Sư phái Ngọc và Bà Lê thị Nhụy tức Sốt (chết).

(Hiển nội của Ngài Trương hữu Đức là Bà Nguyễn thị Sanh, nhập môn vào Đạo Cao Đài rất sớm, được Đức Chí Tôn phong phẩm Nữ Lễ Sanh, do kỳ Phong Thánh Nữ phái lần thứ nhứt ngày 14-Giêng-Đinh Mão, dl 15-2-1927).

Nhập môn vào Đạo Cao Đài từ năm Ất Sửu (1925) lúc mới còn xây bàn, vì lúc ban sơ, những người theo đạo đều do lệnh Đức Chí Tôn chỉ định, nên không có Sơ Cầu Đạo.

Trong số 12 môn đệ đầu tiên của Đức Chí Tôn nêu tên trên bài thi tứ tuyệt trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển thứ I có tên ĐỨC (sau thọ phong Hiến Pháp HTĐ), hiệp với Ông HẬU thành cặp phò loan truyền Đạo, Ông Hậu sau thọ phong Bảo Pháp HTĐ.

Trong lúc các Ông Cao quỳnh Cư, Phạm công Tắc và Cao hoài Sng bày cuộc xây bàn thì Đức còn hoài nghi

cho rằng mấy bạn ấy giả ngộ chơi nên không tin; về nhà, Đức đem bàn ra, đặt tay lên xây thử để xin thi, tức thì có vong linh người anh nhập, nhưng thay vì cho thi, lại cho 2 vị thuốc. Đức uống thuốc ấy lành bệnh hậu trên 20 năm.

Qua bữa kể đó, vào lúc đứng Ngọ, trong khi thanh tịnh, Đức bắt chước Ông Tắc, chấp bút một mình và cầu nguyện xin thi. Có vị Minh Nghĩa Tiên Ông giáng bút cho bài thi như sau:

*Minh Đức mừng nay đã gặp Thầy,
Chẳng còn ao ước cái không hay.
Mừng cầu Âu Á càng thêm mật,
Mừng nậu côn đồ đã chịu chay.*

Đức chỉ xin được một bài thi đó thôi, sau chấp bút hoài cũng không được. Từ đó, Đức hết lòng tin tưởng, ăn chay luôn, phụng thờ Đức Cao Đài và hiệp cùng các đồng Đạo đi phổ độ các nơi.

Cặp cơ Hậu – Đức có nhiệm vụ chấp cơ truyền Đạo, mà mỗi đêm thứ bảy phải chấp cơ tại Thánh Thất Cầu Kho (Thánh Thất tạm nơi nhà Ông Đốc Bản) để cho thiện nam tín nữ đến hầu đàn cầu Đạo. Đồng thời mỗi đêm khác đều đi phổ độ các nơi thôn quê sau khi mãn giờ làm việc, vì lúc ấy, Ông Hậu làm Đốc học trường tư thực, còn Đức thì làm công chức cho chánh phủ Pháp. Lắm khi phải đi suốt đêm, sáng về điểm tâm rồi đi làm việc luôn, nhưng vì sự tin tưởng nên không biết nhọc. Có nhiều đêm, Đức phải đi lên Gò Kén (Tây Ninh) để chấp cơ tại đó cho nhơn sanh nhập môn cầu Đạo.

Lúc Đạo mới mở, Đức Chí Tôn chẳng những giáng cơ độ rỗi nhơn sanh mà còn ban điển lành cho các đồng

tử để chữa bệnh cho bốn Đạo. Vì vậy mà Đức chữa lành nhiều bệnh tê thủng, dịch tả, và cúm, vv... Việc chữa bệnh có được kết quả như vậy là nhờ điển lành của Đức Chí Tôn ban cho, chớ mấy vị đồng tử đâu có phải là người chữa bệnh.

Sự huyền diệu lạ lùng ấy làm cho đức tin của mọi người được tăng gia. Nhưng chẳng bao lâu, khi Đạo lập thành rồi, thì việc chữa bệnh bằng nhưn điển phải ngưng một lượt với cơ bút, vì e có sự lạm dụng.

Khi thọ phong chánh thức vào hàng Thập nhị Thời Quân HTĐ với chức Hiến Pháp Chơn Quân, Đức thường lên xuống Tòa Thánh Tây Ninh để hành Đạo trong lúc rảnh rang, vì Đức vẫn còn giúp việc cho Chánh phủ Pháp, từng sự tại Sở Hòa Xa Sài gòn.

Sau, Đức được Ông Chánh Sở Mật Thám Nam Kỳ là Ông Nadau mời đến để giao chức vụ Thông dịch viên Sở ấy. Trước khi nhận lời, Đức có câu cơ thỉnh giáo Đức Chí Tôn, vì lúc bình thường, Đức không thích giúp việc cho Sở ấy, là Sở không có cảm tình đối với dân chúng. Đức Chí Tôn dạy Đức nên qua giúp việc cho Sở ấy vì sẽ có cơ hội giúp Đạo. Quả thật như lời Đức Chí Tôn nói, chẳng bao lâu Ông Cao quỳnh Cư (tức Cao Thượng Phẩm), có ra bản «*PHỔ CÁO CHÚNG SANH*» để truyền bá Đạo Cao Đài, trên bìa Bản Phổ Cáo ấy có tựa đề «*Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ*». Lần đầu tiên Bản Phổ Cáo ấy không có kèm thêm chữ Hán, nhưng lần sau, Ông Cư có thêm mấy chữ Hán. Để tượng trưng Tam giáo qui nguyên, ngoài bìa Phổ Cáo Chúng Sanh có vẽ hình 3 vị Giáo chủ là Đức Thích Ca, Đức Lão Tử, và Đức Khổng Tử.

Bản Phổ Cáo Chúng Sanh in lần đầu được gửi ra

Nha Tổng Giám Đốc Mật Thám Hà Nội để dịch ra Pháp văn. Nhưng người thông dịch viên ngoài ấy lại dịch câu tựa: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Đạo lớn cứu vớt 3 Kỳ.

Lúc đó là lúc nhà cầm quyền Pháp để ý theo dõi hành vi Đạo Cao Đài rất gắt, nên Hà Nội gửi bài dịch văn ấy vào Nam hỏi Ông Chánh Sở Mật Thám Nadau, có phải Đạo Cao Đài làm chánh trị không, để họ giải tán.

Nhằm lúc ấy, Ông Nadau tin dùng Đức, nên Ông mới đến hỏi bài dịch văn ấy có đúng nghĩa không? Đức trả lời rằng: *Không đúng, vì nguyên văn câu ấy có nghĩa là Đại Đạo mở lần thứ 3 để độ rồi, chứ không phải cứu vớt 3 Kỳ (trong Liên bang Pháp là Nam kỳ, Trung kỳ và Bắc kỳ).* Để trưng bằng cụ thể, Đức đem trao cho Ông Nadau Bản Phổ Cáo Chúng Sinh có in chữ Hán. Ông liền phúc trình ra Hà Nội giải thích rõ việc ấy. Nhờ đó mà Đạo khỏi bị giải tán và người Đạo cũng đỡ khổ. Đó là bằng chứng Đức cứu Đạo.

Còn nhiều việc khác nữa, nhưng không đáng kể.

Qua năm 1945, Pháp bị Nhật bốn đảo chánh tại Đông Dương, Đức tản cư về thôn quê, nhưng ở đâu cũng không yên, Đức liền về Tòa Thánh, ở được một hôm thì Pháp đổ bộ, bắn chết một Đạo hữu ở Rừng Thiên nhiên (Tòa Thánh). Tính không êm, Đức liền rời khỏi Tòa Thánh, bằng rừng đi bộ từ Tây Ninh về Lộc Giang (Chợ Lớn). Lúc đó dẫu có tiền cũng không có xe đi.

Tản cư ở Lộc Giang được một thời gian, Đức trở lại quê nhà ở Hiệp Hòa (Chợ Lớn), nhưng sau lại tản cư xuống chùa Minh Đức nơi Đền Thờ Phật Mẫu tại cầu Bằng Kỳ Gò Vấp, do Ông Sĩ Tải Nguyễn văn Thiệt làm

chủ, lúc ấy cùng ở chung với mấy Ông: Bảo Pháp, Bảo Thế, Khai Đạo, cũng đồng cảnh huống.

Cũng trong năm 1945, bị bom Nguyên tử, Nhứt đầu hàng Đồng Minh, Pháp trở lại Đông Dương và chiến đấu với Việt Minh. Pháp kêu gọi công chức hồi cư để hiệp tác, Đức còn do dự mấy tháng.

Đến năm 1946, mới chịu trở lại vì hoàn cảnh bắt buộc.

Đến năm Nhâm Thìn (1952), được giấy hồi hưu, Đức trở về Hiệp Hòa ở chung với người em ruột trong một ngôi nhà tranh rách nát. Nhờ vậy mà tránh khỏi Việt Minh và quân đội Pháp khủng bố. Quân đội này chỉ khủng bố những nhà tốt mà thôi. Đức cũng muốn về Tòa Thánh làm Đạo nhưng vì lúc ấy, Đạo còn dùng rất nhiều quân đội nên không về vì tình trạng không hợp.

Mãi đến hạ tuần tháng 8 năm Ất Mùi (1955), quân đội Cao Đài, một phần tự giải ngũ, một phần gia nhập vào quân đội quốc gia, còn Đức Phạm Hộ Pháp thì bị cấm phòng tại Hộ Pháp Đường, Đức mới về Tòa Thánh để quan sát tình hình và hiệp với các Chức sắc khác để lo gỡ rối cho Đạo.

Nói đến đây, Đức không quên ghi ơn 2 Ông bạn HTĐ là Bảo Thế và Tiếp Pháp, có lòng đến tận nhà ở Hiệp Hòa, khuyên Đức về hợp tác hành Đạo. Vì vậy mà Đức mới thanh toán hết gia nghiệp mới gây dựng được chút ít, chí quyết phứt đời hành Đạo, mong cứu vãn tình thế, vì lúc ấy là lúc hỗn loạn. Có nhiều Chức sắc và Đạo hữu bị giam cầm do Ban Thanh Trừng điều khiển.

Năm Bính Thân (1956), Đức cùng Hội Thánh ký kết Thỏa Ước với Chánh phủ Cộng Hòa, cam kết không

làm chánh trị. (*Thỏa Ước Bình Thân 1956, Xem nơi Tiểu sử của Ngài Bảo Thế Lê thiện Phước*).

Đồng thời Đức Hộ Pháp Phạm công Tắc đang lưu vong tại Nam Vang, lại phát động Phong trào Chung sống Hòa bình, và chỉ định Đức làm đại diện cho Người nơi Tòa Thánh. Vì lẽ đó mà Đức bị tình nghi và bị cấm cư trú 2 năm tại Sài gòn, mặc dù Đức không thọ lãnh chức Trưởng Ban Miên Nam Phong trào Chung sống Hòa bình do Đức Phạm Hộ Pháp bổ nhiệm, nghĩ vì đã ký Thỏa Ước Bình Thân, thì cố nhiên phải tôn trọng chữ ký của mình.

Mãn 2 năm cư trú, Đức trở về nhà với gia đình để dưỡng sức vì tuổi cao kỹ trưởng. Tuy nhiên, đối với sự thành bại của Đạo, không thể ngồi ngó cho đành.

Vậy nên vào lúc tháng 9 năm Nhâm Dần (1962), Đức trở về Tòa Thánh tái thủ phận sự tại HTĐ với nhiệm vụ: Tuyển soạn Thánh Ngôn và viết Đạo Sử.

Chí nguyện làm tròn phận sự, rồi có nhắm mắt theo Thầy cũng ngậm cười nơi cõi Thiêng liêng Hằng sống.

Từ ấy, Đức cộng tác với Đức Thượng Sanh.

Ngoài nhiệm vụ kể trên, còn kiêm nhiệm thêm Bộ Pháp Chánh, Ban Kiểm Duyệt, Ban Đạo Sử và Thơ viện cho đến ngày nay.

Đặc phong Quyền Chương quản HTĐ và cuộc lễ Tấn Phong được tổ chức ngày Chúa Nhật 21-5-Tân Hợi (dl 13-6-1971) tại Tòa Thánh Tây Ninh, có mời Chánh quyền, các đoàn thể và các tôn giáo bạn đến dự.”

Tòa Thánh, ngày 20 tháng 5 Tân Hợi.-(dl 12-6-1971)

HIẾN PHÁP HTĐ

B. DIỄN VĂN CỦA CÁC CƠ QUAN

I. Diễn Văn Của Ngài Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài, Đại Diện Hội Thánh Hiệp Thiên Đài Chúc Mừng Ngài Hiến Pháp H.T.Đ, Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài, Đọc Tại Tòa Thánh Ngày 21 Tháng 5 Tân Hợi (DL, 13-6-1971)

- Kính thưa..... cùng quý quan khách trong phái đoàn chánh phủ, Thượng Hạ Nghị Viện, Tối Cao Pháp Viện, Ngoại giao đoàn.
- Kính thưa..... quý vị Đại Đức đại diện các tôn Giáo bạn.
- Kính thưa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện cùng toàn Đạo lưỡng phái.
- Kính thưa Đại Huynh Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài.

Hôm nay là ngày vui mừng chung của toàn Đạo đã long trọng tổ chức lễ tân phong cho Đại Huynh Trương Hữu Đức, Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài lãnh trọng trách Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài, nên tôi nhơn danh toàn thể Hội Thánh Hiệp Thiên Đài để lời chơn thành chúc mừng Đại Huynh Hiến Pháp và thành kính cầu nguyện ơn trên hộ trì cho Đại Huynh hành tròn nhiệm vụ.

Sự hiện diện của..... và các giới trong chánh quyền, ngoại giao đoàn cùng với sự hiện diện của... và quý Đại Đức đại diện tôn Giáo bạn hôm nay càng tăng thêm phần long trọng cuộc lễ và cũng là một điều khích lệ lớn

lao nâng cao uy tín và giá trị tinh thần của nền Đại Đạo.

Đối với tấm thâm tình ấy, chúng tôi vô cùng cảm xúc không lời lẽ nào tả hết nỗi lòng, nên chỉ thành kính xin quý vị nhận lòng tri ân chân thành và nồng hậu của chúng tôi.

Theo đây tôi xin nhắc lại là sau khi Đức Thượng Sanh qui Thiên, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài có phiên đại hội vào ngày 24 tháng 4 Tân Hợi (dl 18-5-1971) để chọn người thay thế thì toàn hội đồng thanh công cử Đại Huynh Trương Hữu Đức Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài đảm nhiệm trọng trách lãnh Đạo Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.

Vi bằng công cử được dâng lên quyền Thiêng Liêng Đức Hộ Pháp phê chuẩn và chấp nhận cho Đại Huynh Hiến Pháp lãnh nhiệm vụ Quyền Chương Quản H.T.Đ do đàn cơ tại Cung Đạo ngày 6 tháng 5 Tân Hợi (dl, 29-5-1971).

Thưa Đại Huynh Hiến Pháp,

Tôi nói lên đây có lẽ chạm đến đức khiêm nhượng của Đại Huynh, chớ thật ra trong hàng Thập Nhị Thời Quân hiện nay Đại Huynh là người xứng đáng hơn hết để lãnh trọng trách này.

Thật vậy, nói về tuổi tác thì Đại Huynh là vị niên trưởng đầy đủ Đạo đức đáng là người anh lớn trong Đại gia đình Hiệp Thiên để dìu dẫn đàn em.

Còn nói về chơn pháp của Đạo, trong ba chi: Pháp, Đạo, Thế của Hiệp Thiên Đài thì Chi Pháp vi chủ đứng đầu ba Chi.

Đã vậy, Đại Huynh là người duy nhất cầm quyền Chi

Pháp thì việc tôn Đại Huynh lên lãnh Đạo Hội Thánh Hiệp Thiên Đài là một lẽ dĩ nhiên.

Về quá trình thì Đại Huynh là người được lòng tín nhiệm của Đức Hộ Pháp và luôn cả của Đức Thượng Sanh, vì lúc Đức Hộ Pháp còn sanh tiền tại Kiêm Biên thì Đức Ngài đã có Thánh Lịnh ban cho Đại Huynh nhiệm vụ thay mặt Đức Ngài cầm quyền Hội Thánh trong lúc Đức Ngài vắng mặt.

Khi Đức Thượng Sanh về cầm giềng mối Đạo, thì Đức Ngài có ban cho Đại Huynh Bảo Thế Hiệp Thiên Đài trọng trách Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. Nhưng về sau Đại Huynh Bảo thế ngoại bệnh và nghỉ việc thì Đức Thượng Sanh mới giao lại cho Đại Huynh nhiệm vụ đại diện cho Đức Ngài và xử lý thường vụ trong lúc Đức Ngài phải dưỡng bệnh ở Sài Gòn.

Bao nhiêu thành tích đó đã làm cho mọi người trong Đạo cũng như ngoài đời đều nhận thấy rằng Đại Huynh là người xứng đáng hơn hết để đảm nhiệm trọng trách Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài hôm nay.

Vậy, một lần nữa tôi xin nhơn danh đại diện Hội Thánh Hiệp Thiên Đài dâng lên Đại Huynh lời chúc mừng chân thành của toàn thể và cầu nguyện ơn trên ban hồng ân cho Đại Huynh hoàn thành tròn nhiệm vụ và tôi cũng không quên kính lời tri ân nồng hậu cùng quý vị trong phái đoàn chánh phủ Thượng, Hạ Nghị Viện, Tối Cao Pháp Viện, Ngoại Giao Đoàn, với quý Đại Đức đại diện các tôn Giáo bạn cùng tất cả quý quan khách đã niệm tình, chẳng nề đường xa đến chung vui cùng chúng tôi để tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ.

Đại diện Hội Thánh Hiệp Thiên Đài
Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài
(Ấn ký)

.....
2. Diễn Văn Của Ngài Đầu Sư Chương Quản Cửu Trùng Đài Nam Phái Chúc Mừng Trong Buổi Lễ Vinh Thăng Ngài Hiến Pháp Cẩm Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài Ngày 21 Tháng 5 Tân Hợi (Dl 13-6-1971)
.....

- Kính thưa Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,
- Kính thưa chư viên quan quý chức đại diện chánh quyền,
- Kính thưa chư đại diện Tôn Giáo bạn,
- Kính thưa Đồng Đạo Nam Nữ.

Hôm nay là ngày lễ tấn phong Ngài Hiến Pháp Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài. Tôi Đầu Sư Chương Quản Cửu Trùng Đài Nam Phái, rất hân hạnh thay mặt Hội Thánh Cửu Trùng Đài xin có đôi lời chúc mừng trong ngày vui chung của Đạo và cũng là vinh dự đặc biệt riêng của Ngài Hiến Pháp.

Nhắc lại từ buổi sơ khai lập Đạo, Hội Thánh lưỡng đài có đủ Chúc Sắc thay hình thể Đức Chí Tôn tại thế, để phổ hóa nhơn sanh sớm hồi tâm hướng thiện, lia nẻo lợi đường danh tại bến mê tân khổ nầy. Đã 46 năm rồi, nền Đạo trải qua những bước thăng trầm với bao lần phân hóa chia ly, sử Đạo đã ghi thêm lăm trang đẫm lệ bởi cường quyền áp đảo, mặc dầu vậy, cơ Đạo vẫn có thể vươn mình lên mức độ khả quan như hiện tại. Tuy nhiên

song song với bước tiến của Đạo, ngày tháng cũng lặng lẽ trôi đi, do đó các bậc tiền bối, tuổi Đạo càng cao, tuổi đời thêm chồng chất, kể trước người sau lần lượt trở về quê xưa cảnh cũ, nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Làm xong phận sự đã chí hứa, chừ Thiên mạng cõi bỏ xác trần, theo luật thiên nhiên tiền định, mới có thể đủ năng lực vận dụng quyền Thiêng Liêng xoay chuyển cơ đời hữu hiệu hơn, mới mong sớm qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi, tận độ chúng sanh cải dữ ra hiền, tái lập đời Minh Đức Tân Dân cho nhơn loại được hưởng thiên đường tại thế.

Các Đại Thiên Phong Hiệp Thiên Đài vẫn ở trong định luật ấy. Ba vị tướng soái lớn của Đức Chí Tôn là Đức Thượng Phẩm, Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Sanh đã qui Thiên, Thập Nhị Thời Quân còn lại 5 người.

Ngày 24 tháng 4 Tân Hợi (dl, 1805-1971) trong phiên họp Hội Thánh, Ngài Hiến Pháp được bầu lên Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài.

Thật vinh hạnh! Thật vẻ vang thay!

Ngài Hiến Pháp rất xứng đáng trong chức vụ mới này, Ngài là một trong các bậc tiền bối có công khai sáng nền Đạo, lại cũng nhiều gian lao hạn mã, chịu khổ hạnh trong cuộc biến chuyển 1957 vừa qua.

Ngài đã từng được Đức Hộ Pháp ủy nhiệm thay mặt cầm giềng mối Đạo lúc Đức Hộ Pháp lưu vong ở Cao Miên năm 1956, và trong thời gian Đức Thượng Sanh còn tại thế, chính Ngài Hiến Pháp cũng xử lý thường vụ khi Đức Ngài vắng mặt tại Tòa Thánh. Với đức độ từ hòa nhơn hậu, Ngài Hiến Pháp có đủ uy tín đối với các cơ quan để làm tròn thiên chức và bổn Đạo cũng một lòng

ái mộ kính yêu Ngài.

Tấn phong Ngài Hiến Pháp lên Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, chẳng những là một niềm vui thỏa đáng của Đạo, mà còn là niềm vui riêng của Hội Thánh Cửu Trùng Đài nữa, bởi trong Pháp Chánh Truyền có nói:

“Trời đất có âm dương, vạn vật có thể phách, nhưn loại có xác hồn, sự sống của vạn loại trong càn khôn thế giới chỉ nhờ có vật chất và tinh thần tương hiệp mới hình thành. Xác phải phù hợp với hồn cũng như vật chất phải phù hợp với tinh thần, vật chất vốn hữu hình, mà tinh thần lại vô vi, vô vi cùng hữu hình phải tương đắc.

“Ấy vậy, Cửu Trùng Đài là xác, Hiệp Thiên Đài là hồn. Đã nói Cửu Trùng Đài là Đồi tức nhiên là xác của Đạo, còn Hiệp Thiên Đài là Đạo, tức nhiên Chơn Thần của Đạo. Cửu Trùng Đài phải nương Hiệp Thiên Đài mà lập ra thiết tướng mới mong độ rỗi nhưn sanh, chuyển cơ tạo hóa”.

Vì các lẽ nêu trên, mối tương quan giữa Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài rất trọng hệ.

Rồi đây trên đường phục vụ chúng sanh cùng tô điểm đại nghiệp của Đức Chí Tôn tại thế, trong kỳ ba phổ độ này, với uy tín và cảm tình sẵn có của Ngài Hiến Pháp lên cầm Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài sẽ cùng Hội Thánh Cửu Trùng Đài ưu tư mật thiết với nhau như đã từng tương liên trong lễ cộng ưu hòa ái để xây dựng tô điểm nghiệp Đạo, việc làm sẽ luôn song hành trong khuôn viên Đạo Pháp, theo Pháp Chánh Truyền qui định để hoàn thành sứ mạng của Đức Chí Tôn giao phó, đồng thời để đáp ứng hoài vọng của nhưn sanh.

Tôi nhưn danh Đầu Sư Chưởng Quản Cửu Trùng

Đài Nam Phái, thay mặt Hội Thánh Cửu Trùng Đài một lần nữa rất hoan hỉ và nhiệt thành chúc mừng Ngài Hiến Pháp nói riêng và Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nói chung, trong dịp lễ tấn phong ngày hôm nay.

Tôi cầu nguyện Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho Ngài Hiến Pháp luôn mạnh khỏe, tinh thần minh mẫn trong nhiệm vụ bảo thủ luật pháp chơn truyền của Đạo và giúp tay cho Cửu Trùng Đài trong những ngày sắp tới.

Xin Ngài Hiến Pháp Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài thể nhận nơi đây sự kính mến của chúng tôi.

Nay kính

Đầu Sư

Chương Quản Cửu Trùng Đài Nam Phái
THƯỢNG SÁNG THANH

3. *Diễn Văn Của Hội Thánh Phước Thiện Đọc Trong Buổi Lễ “Tấn Phong” Ngài Hiến Pháp Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài*

- Kính bạch Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,
- Kính quý quan khách,
- Kính quý vị đại diện các Tôn Giáo bạn,
- Kính chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo Nam Nữ.

Hôm nay 21 tháng 5 Tân Hợi (dl 13-6-1971) là ngày lễ tấn phong Ngài Hiến Pháp Quyền Chương Quản Hiệp

Thiên Đài, nên toàn Đạo từ Tín Hữu đến Chức Việc, Chức Sắc cũng như Hội Thánh đều hân hoan đón nhận một quyền năng do ơn trên Đức Chí Tôn đã định có người nối tiếp leo lái con thuyền Đại Đạo kể từ đây.

Tướng cũng nên hình dung lại sứ mệnh và hành trình của Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Sanh trong thời gian đã qua, để làm mẫu cho một tương lai sắp tới.

1.- Đức Cao Thượng Phẩm thuộc về Chi Đạo đã về nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống lưu lại cho Đạo một khối tinh thần cao thượng vô biên là sự xây dựng đầu tiên, biết bao nhiêu sự khổ hạnh thử thách nhưng Đức Ngài không nản, quyết tâm tạo cho được một nguồn hạnh phúc chung cho nhơn sanh, tức là Đạo nghiệp ngày hôm nay.

2.- Đức Hộ Pháp thuộc về Chi Pháp, Đức Ngài đã phán quyết với một đức tính công bình đi đôi với lòng thương yêu vô tận gắn liền trên mọi hình thức lỏng trong những bài thuyết Đạo làm cho nhơn sanh rất thỏa mãn và tận tâm phục vụ theo thuyết định của Đức Ngài không biết đến bao giờ quên được.

3.- Đức Thượng Sanh thuộc về Chi Thế là một gương mẫu tinh hoa của thế gian. Sự từ bi, bác ái của Đức Ngài được nung nấu và in sâu trong tâm hồn của toàn Đạo.

Từ tư tưởng phát sinh ra hành động được mô tả trong văn thi kinh điển để lưu lại cho thế nhân một sự dung hòa rất hữu ích cho việc tu thân và trong trường hợp tiếp nhân xử thế.

Đức Chí Tôn đã dùng ba vị tướng soái sẵn có những bảo vật là đức tin và đức tánh qui tụ thành một tinh thần

tối cao, tối trọng biểu tượng nên một hệ thống giá trị Đạo đức, có thể nói là một lập trường thương yêu vững chắc để đảm bảo hạnh phúc chung cho nhơn loại.

Giờ đây ba vị tướng soái đã triều thiên, Đức Hộ Pháp giáng cơ ban ơn cho Ngài Hiến Pháp kế tiếp Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài, với một sứ mạng tối cao, Đức Hộ Pháp đồng ý và cả một niềm tin của toàn Đạo. Hội Thánh chúng tôi xin cầu nguyện Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu ban hồng ân cho Ngài Hiến Pháp Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài được dồi dào sức khỏe khang kiện tinh thần, hầu làm sống lại các khía cạnh công bình, từ bi bác ái, thực hiện thuyết đại đồng hầu đem lại hạnh phúc cho toàn Đạo.

Nay kính

Chương Quản Phước Thiện

Chơn Nhơn

LÊ VĂN TRUNG

.....

4. *Diễn Văn Đáp Từ Của Ngài Hiến Pháp, Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài Đọc Trong Lễ Tấn Phong Ngày 21 Tháng 5 Tân Hợi (Dl Dl 13-6-1971) Tại Đại Đồng Xã.*

.....

- Kính Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,
- Kính thưa Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa,
- Kính thưa quý phái đoàn chánh phủ,
- Kính thưa quý vị ngoại giao đoàn,
- Kính thưa quý đoàn thể tôn Giáo bạn,

- Kính thưa quý quan khách,
- Kính thưa quý đại diện báo chí,
- Kính thưa Trung Tá Tỉnh Trưởng và chánh quyền địa phương,
- Kính thưa chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo Nam, Nữ.

Nhơn danh Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh, và hơn danh Hiến Pháp tân phong Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, tôi rất hân hạnh và xin chân thành cảm tạ thịnh tình của chư quý liệt vị đã có lòng huệ cố đến chung vui trong cuộc lễ tân phong hôm nay. Sự hiện diện nơi đây của chư quý liệt vị làm tăng phần khích lệ và phần khởi tinh thần của chúng tôi.

Kính thưa quý liệt vị,

Từ ngày lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đến nay đã 46 năm, hệ thống tổ chức của Tòa Thánh Tây Ninh đều căn cứ vào Luật Pháp Chơn Truyền mà lập thành Hội Thánh, trên có một vị Chức Sắc cao cấp nhất trong Đạo cầm quyền thống lĩnh toàn Đạo, như Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chẳng hạn, kế đó là Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư và Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang. Nhưng hôm nay cả ba vị Chức Sắc ấy đều qui Thiên hết, nên mới đến vai tuồng của Thập Nhị Thời Quân phải đảm đương trọng trách cầm quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài là quyền tối cao của Hội Thánh đương kim. Điều ấy cũng do theo thông lệ “*Tiên tẩn, hậu kế*”.

Chúng tôi xin chân thành thú thật rằng, chúng tôi còn kém phần tài đức, nhưng ngày giờ nầy sứ mạng Thiêng Liêng đã đến tay, không lẽ trốn trách nhiệm được, nên cực

chẳng đã phải nghiêng vai lãnh lấy gánh nặng cùng toàn thể tín hữu và nguyện đem hết tâm lực và thiện chí sẵn có để xây dựng và bảo tồn đại nghiệp Đạo cho ra thiết tướng hầu làm bóng mát cho toàn thể nhân loại có nơi nương tựa, vì Đạo Trời không những chan rưới hồng ân riêng cho đồng bào Việt Nam ta mà thôi, mà còn ban bố khắp đại đồng thể giới nũa.

Tôi có cảm giác rằng ngày nào bóng cờ Đại Đạo bay khắp bốn phương là ngày ấy nhưn sanh sẽ được chung hưởng thanh bình hạnh phúc. Tôi không nói quá lời đâu, vì tôi biết chắc rằng Đức Thượng Đế không gạt ai hết, nhất là đám con cái của Đức Ngài khi Đức Ngài đến mở Đạo Kỳ Ba để tận độ chúng sanh và 92 ức nguyên nhân qui hồi cựu vị. Lại còn có Tân Ước giữa Trời và Người trong kỳ phổ độ thứ ba nầy. Nhưng thay vì tuyên bố như Đức Phật ngày xưa là **“Thiên Thượng, Thiên Hạ, duy ngã độc tôn”**, nay Tân ước nầy lại tuyên bố **“Thiên Thượng Thiên Hạ, Bác Ái Công Bình”** nghĩa là trên Trời, dưới thiên hạ, lấy bác ái và công bình làm tôn chỉ và có câu: *“Ngã Thiên thị thính”* (Trời và Ta nghe thấy) tức là Trời và Người thông công đó vậy.

Tân ước trên đây đã nêu rõ tôn chỉ cao siêu của Đại Đạo. Nhân sanh chỉ có việc thực hiện tôn chỉ ấy cho kỳ được thì cái chơn hạnh phúc sẽ đến với mình.

Thoạt tiên nghe qua tôn chỉ cao siêu, ai cũng cho là điều rất khó thực hiện. Nhưng với sức mạnh vô đối của con người, khi họ đoàn kết nhau lại thành khối, thì bất cứ việc gì họ cũng đều vượt qua hết. Có câu rằng: *“Thế thượng vô nan sự”* (trên đời không việc gì khó hết, duy tại con người không cố gắng mà thôi).

Nói như thế tức là con người có thể tạo lấy hạnh phúc cho mình sao? Thưa thật vậy, nếu muốn thì được (Vouloir c'est pouvoir, câu phương ngôn Pháp), tuy nhiên xin can ai nấy đừng muốn sự quấy, vì sự quấy không bao giờ đem lại hạnh phúc, mà trái lại là sự phá hoại.

Kính thưa quý liệt vị,

Có lẽ sống trên cõi trần gian này, điều nguyện vọng của chúng ta đều gần giống nhau hết.

Vậy thử hỏi nguyện vọng ấy đại khái là gì?

Thưa:

- Một là đời sống vui tươi sung sướng, đầy đủ tự do no ấm.
- Hai là phải có danh gì với non sông đất nước.
- Ba là đầy hạnh phúc về vật chất lẫn tinh thần.

Về đời sống vật chất, cá nhân thiết tưởng ai cũng có thể tạo ra được mà hưởng. Còn về đời sống tinh thần thì cần phải đoàn kết nhau thành khối, muôn triệu người như một để kiến tạo những gì có thể đem lại chơn hạnh phúc. Vậy nhơn loại muốn được hưởng chơn hạnh phúc thì phải noi theo lẽ Trời, vì thế mà con người phải có sứ mạng thể thiên hành Đạo, như tất cả các tín đồ Đạo Cao Đài chúng tôi, dầu lớn, dầu nhỏ, đều lãnh sứ mạng Thiêng Liêng của Đạo Trời để tạo lấy Chơn hạnh phúc, cho mình và cho toàn nhơn loại, và cũng không quên kêu gọi tất cả đồng bào các giới cùng đến chung hưởng với chúng tôi.

Ngày nào toàn thể dân tộc Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung biết nghe theo tiếng gọi Thiêng Liêng mà đến chung hiệp với chúng tôi để xây dựng Đạo Trời cho ra thiết tướng như ý Trời đã định, thì ngày ấy sẽ

xuất hiện một cảnh thiên đàn tại thế.

Kính thưa quý liệt vị.

Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin trân trọng và chân thành cảm tạ chư quý liệt vị, và xin thành tâm cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho toàn thể chư quý liệt vị và quý quyến được dồi dào sức khỏe và nhiều may mắn.

Nay kính

HIẾN PHÁP

Quyển Chương Quản Hiệp Thiên Đài

CHƯƠNG II
THI THƠ CỦA NGÀI HIẾN PHÁP

Ngày 24-5-Nhâm Tuất (10-6-1958) Ngài Cao
Tiếp Đạo dâng Tiên có giáng cơ cho một bài:

*Cởi xác phàm vui lại cảnh Tiên,
Độ sanh phi hiệp độ nên giềng.
Trường đời dầu chẳng tròn ân nghĩa,
Nợ Đạo rồi xong gát bút nghiêng.
Cỏi Thánh nhàn xem tranh đánh túy,
Chơn mây ngắm chạnh bạn rừng thiên.
Từ đây đạo khắp trời non nước,
Nâng giúp quần sanh hưởng huệ duyên.*

1. Ngài Hiến Pháp họa Thi Ngài Cao Tiếp Đạo

*Sứ mạng xong rồi trở lại Tiên,
Cao Quân Tiếp Đạo trọn ba giềng.
Dày công tô điểm nền chân Giáo,
Bền chí trao gôi nợ bút nghiêng.
Trần thế từng nêu gương Thánh Đức,
Bông lai nào kém tánh linh thiêng.
Giáng cơ chỉ dẫn điều hư thiệt,
Giải thoát mê đồ khách thiện duyên.*

2. Điếu Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu

*Bảo Pháp Chơn Quân khuất bóng rồi,
Từ đây thui thui một mình tôi.
Còn ai giúp sức phò Cơ Thánh,
Thiếu kẻ chung vai gánh Đạo Trời.*

*Những tưởng tài hiền dành cứu thế,
Nào ngờ mạng bạc uống cho đời.
Thương thay chí cả còn chưa toại,
Nghĩ tới lòng đây luống ngậm ngùi.*

HIẾN PHÁP TRƯƠNG HỮU ĐỨC

3. Điếu Ngài Tiếp Pháp

*Bấy năm nắng lửa với mưa dầm,
Tiếp Pháp công dài kể xiết đâu?
Cởi Hạc về Tiên vui cảnh trí,
Mượn đàn tẩy tục giải cơn sầu.
Thi thần sớm vịnh nơi rừng trước,
Rượu Thánh chiều say dưới cội dâu.
Tiên tục hai đường đành vĩnh biệt,
Niềm thương vang dội tiếng chuông lầu.*

TRƯƠNG HIẾN PHÁP

4. Trách Sự Phân Hóa

*Nền Đạo ai làm đến nổi nghiêng,
Ngoại quyền xâm nhập khảm khuôn thuyền.
Đã từng xây dựng nên chơn tướng,
Sao lại chia lìa giảm khí thiêng.
Phàm tục nhờ ai nên Tướng Soái,
Anh hùng nào trọng bậc tài hiền.
Trong nhà sẵn có Di Đà Phật,
Còn kiếm riêng đâu để thọ truyền.*

HIẾN PHÁP

Đức Thượng Sanh Làm Bài “Tuế Mộ Cảm Hoài”

Dương lịch năm tà giữa tiết đông,

*Gẫm xem thời cuộc khó người lòng,
Chiến tranh đất nước còn đau khổ,
Tang tóc như sanh vẫn hải hùng.
Lục cùm mái tranh già đợi trẻ,
Quạnh hiu buông vắng vợ trông chồng.
Chiều sương cảnh ử buồn man mác,
Bao thuở thanh bình rạng núi sông.*

■ Huệ Giác 12-11-Mậu Thân (dl 11-12-1968)

5. Ngài Hiến Pháp Họa Bài “Tuế Mộ Cảm Hoài”

*Thu tàn tiết trở lại sang Đông,
Tình cảnh trông ra rất nảo lòng.
Đất nước chia đôi còn phẫn đấu,
Gà nhà bơi mặt cứ thú hùng.
Mất còn chưa hẳn con cùng vợ,
Sống thác nào hay bạn với chồng.
Thương hải tang điền cơ tạo hóa,
Thiên Ân huệ chiếu hộ non sông.*

THÂN DÂN

Luận Chữ Bần Của Đức Thượng Sanh

*Vùn vầy khó toan với chữ bần,
Lẳng lơ theo mãi cứ bên chân.
Chinh buồn lãng lầy tình bè bạn,
Đâu quản đeo đai cái nợ nần.
Rượu sớm mượn mùi nơi thế sự,
Thi chiều lựa vận gấm tao nhân.
Tuông đời ấm lạnh qua rồi chán,
Uởm mượn nhành dương quét bụi trần.*

HUỆ GIÁC

6. Ngài Hiến Pháp họa bài Luận Chữ Bản

*Nho bất phong lưu chỉ vị Bản,
Cái bản sẵn bản mãi bên chân.
Suốt đời than thở, đời tẻ tái,
Mãn kiếp ưu tư kiếp sượng nần.
Thử hỏi bao chừ đời cải thiện?
Bao chừ thiên hạ biết tùng nhân?
Nguyện cầu Trời Phật ban ân huệ,
Hộ độ nhơn sanh thoát bụi trần.*

HIẾN PHÁP

Bài Thái Tế Lễ Lễ Ngài Hiến Pháp

*Hữu Đức mừng nay đã gặp Thấy,
Chẳng còn ao ước cái không hay.
Mừng nay gặp Đạo lòng mong muốn,
Chí muốn cùng nhau để hiệp vầy.*

Nhơn lễ Tiểu Tường Ngài Hiến Pháp, Quang Minh cố đôi vẫn cảm tưởng khi nhìn di ảnh của Ngài.

*Mái tóc bạc phơ nhớ cảnh trần,
Chia ly cuộc khảo đập bầm thân.
Quốc gia bất lĩnh thừa con Đạo,
Cộng Sản thâu lương đời đám bản.
Thông điệp ra đời an bá tánh,
Hòa Bình công bố cứu quần sanh.
Giữa đường chưa thỏa công dìu chúng,
Đắc lệnh Ngọc Hư đảo đánh thần.*

NGÀY 28-3 NHUẬN BÌNH THÂN

QUANG MINH

Cảm Tác Của Dân Biểu Nguyễn Thành

Trạc gửi lên Đức Thượng Sanh

*Thuyền Đạo trùng dương bảo tố to,
Thầy ôi! Có thấu tấm thân trò?
Sao quen soi lệch nhòa tâm ngó,
Sóng lạ dâng cao ngưỡng lối dò.
Khủng hoảng lái ngời đưa kế hoạch,
Khẩn trương mũi đứng nhắc nguyên do.
Chi bằng thống nhất sau cùng trước,
Nâng đỡ cho qua bể tối mò.*

7. Ngài Hiến Pháp Họa Bài Cảm Tác Của Dân Biểu Nguyễn Thành Trạc:

*Ba đào sóng bủa bởi thuyền to,
Lèo lái kiên gan vững phận trò.
Nẻo tắc đường quanh bến sức chóng,
Sông sâu biển thẳm gắng công dò.
Lướt dòng cạy có nhiều thân lực,
Quá hải nường nhờ bóng tự do.
Bến tục thuyền từ điều độ chúng,
Đưa vào nguồn sống khỏi tò mò.*

8. Mừng Ông Giáo Sư Ngọc Nhuận Được Bổ Khâm Thành Thánh Địa

*TẶNG trong hàng phẩm dã nên danh,
KHÂM mạng lãnh phần độ chúng sanh.
THÀNH tích vẻ vang trong cửa Đạo,
THÁNH tâm khét tiếng chốn Tây Thành.
ĐỊA linh đã có tay cao độ,*

NGỌC báu đương nhiên của sẵn dành,
NHUỘN đức khiêm tài người khó sánh,
THANH liêm treo giá tấm gương lành.

■ 29-12-2961

HIẾN PHÁP

9. Điếu Ngài Ca Bảo Đạo

Trần gian nhớ bạn ngóng phương Tây,
Bảo Đạo anh ơi! Thảm khổ nầy.
Mừng tương lối xưa người khóm trước,
Bâng khuân tình cũ khách làn mây.
Giọng đờn nhắc nhớ khi chung bạn,
Tiếng nhận véo von buổi lạc bầy.
Vẫn biết âm dương đường cách trở,
Song niềm bậu bạn khó mà khuây!

HIẾN PHÁP

Đức Thượng Sanh Xương: Vịnh Ngư Ông

Trời nước nghèo ngao một chiếc thuyền,
Thú câu ngắm lại thú Thần Tiên.
Nhấp cần thơ lược dò sâu cạn,
Nương sợi kinh luân sửa mới giếng.
Vinh nhục lánh vòng tai rửa sạch,
Gió Trăng nặng túi cảnh vui riêng.
Khẻ khà rượu Thánh qua ngày tháng,
Tránh chốn phồn hoa, tránh lợi quyền.

10. Ngài Hiến Pháp Họa Bài Vịnh Ngư Ông

Ngình ngang mặt nước một con thuyền,
Cái thú Ngư Ông ấy thú riêng.

*Bủa lưới bao trùm gồm bốn biển,
Giăng câu định hướng năm ba giềng.
Ở trần không nhiễm mùi trần tục,
Xử trí yên vui cảnh trí riêng.
Trời đất rộng thênh dành một cõi,
Thú nhàn quyết tránh Lợi, Danh, Quyền.*

THÂN DÂN

Đức Thượng Sanh Xướng Vịnh Ông Tiêu

*Gió mát trăng thanh lộc bốn mùa,
Đổi cơm ra sức khỏi tiền mua.
Con riu lặng giắt tài xong lướt,
Lợi thế tai nơ nổi được thua.
Rượu cúc rừng tòng quen thi cũ,
Khóm mai cụm trước bạn ngày xưa.
Sạch lòng lẽ hoắc hằng no ấm,
Mặc kẻ cầu cao thế sự đua.*

HUỆ GIÁC

II. Ngài Hiến Pháp Họa Bài Vịnh Ông Tiêu

*Nào phải nông gia sợ mất mùa,
Tiểu phu nghề ấy khỏi nài mua.
Rừng tòng phải sạch điều hơn thiệt,
Riu búa chi màn cảnh được thua.
Trối kệ những ai ham đổi mới,
Thìn lòng riêng tớ giữ nghề xưa.
Chim trời cá nước ai ngăn đón,
Danh lợi đâu cần nhọc trí đua.*

THÂN DÂN

12. Tiễn Khâm Trấn Biên Hòa: Thượng Cảnh Thanh

Rời đây Khâm Trấn bước lên voi,
Đáo nhậm Biên Hòa thấy có mòi.
Bốn Đạo hoan nghinh vang tiếng trống,
Đồng bào tiếp đón dạo hơi còi.
Nơi gương Thánh đức tiên nhân nổi,
Truyền Giáo Cao Đài hậu thế roi.
Bốn biển như nhà quân tử chí,
Công thành danh toại đáng vàng thoi.

HIẾN PHÁP (1966)

13. Luận Cơ Đồi

Chí tâm dùng Đạo sửa nên Đồi,
Thấm thoát tuổi già quá bảy mươi.
Nhìn lại như sanh còn tử nhục,
Xem qua thế sự biến vui cười.
Tang điền biến đổi đường bi kịch,
Thương hải đầy voi tợ cuộc chơi.
Viặng phép mẫu gồm một mối,
Cùng nhau thống nhất hưởng ơn Trời.

THÁN DÂN

14. Điếu Bà Phối Sư Hương Nhiều

Sử Đạo ghi thêm một tiếng vang,
Linh Bà Chương Quân phục Kim Bàn.
Về châu Phật Mẫu nhân Tiên Cảnh,
Ở lại Môn Đồ thọ nghĩa tang.
Sanh tử não nung đồ tạo hóa,
Tồn vong định mạng máy xây vắn.

*Nén hương tâm niệm linh hồn chứng,
Nguyện giải quần sanh khổ thế gian.*

THÂN DÂN

CHƯƠNG III

CÔNG VĂN LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY HIẾN PHÁP

TÂN XUÂN KHAI BÚT

*Tân xuân khai bút, bút đơm hoa,
Tô điểm non sông nét đậm đà.
Thông nhứt toàn cầu gồm một mối,
Tóm thâu thiên hạ sống chung nhà.
Đạo dìu đời lập thuận phong hóa,
Đời giúp Đạo khai hường thái hòa.
Thần bút linh thông khêu đuốc huệ,
Sáng soi bốn biển khắp gần xa.*

HIẾN PHÁP

1. BỐC MỘ

Nằm dưới đáy mộ còn chưa yên thân. Ngày 12–8 Giáp Tý (1984) chánh quyền XHCN giải tỏa khu ao hồ để xây cất cơ sở, nên buộc lòng Hội Đồng Chương Quản phải dời liên đài trở lại Nội Ô xây tạm Bửu Tháp trước cơ quan Phát Thanh.

Quang Minh có một bài cảm tưởng như sau:

*Tưởng đã nằm xuống đặng thong dong,
Hay nổi không an nằm mộ phần.
Lưu xú xưa thương thân lụn cùm,
Đạt đời nay cảm mảnh xương tàn.
Còn Lôn chẳng lẽ thua quyền Triệt?
Động Bích bao đành lấn phép Thần?
Tưởng soái quyền cao cầu chuyển Pháp,
Cứu đời dìu thể thoát mê tân.*

QUANG MINH

2. THÔNG ĐIỆN

Sau khi nhận lãnh sứ mạng Quyền Chủ tịch Quốc Hội Thiên Đài, Ngài Hiến Pháp có làm nhiều việc rất hữu ích cho nền Đại Đạo, đáng kể nhất là ban hành thông điệp, chúng tôi sẽ sao y nguyên văn bản Thông Điện ấy.

THÔNG ĐIỆN CỦA ĐẠO CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Ngũ Thập Niên

Tòa Thánh Tây Ninh

Hiến Pháp Chủ tịch Quốc Hội Thiên Đài

Kính gửi:

- Các chánh phủ liên hệ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
- Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc,
- Ông Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc,
- Ông Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Soát Quốc Tế Đình Chiến Tại VN
- Chánh phủ các quốc gia trong phái Hiệp Quốc,
- Các nhà lãnh Đạo tôn Giáo.

Nghĩ vì hiệp định Paris ngày 27-1-1973 qui định cuộc đình chiến ở Việt Nam là một niềm hi vọng lớn lao cho toàn dân tộc Việt Nam đã quá đau khổ vì nạn chiến tranh nay mong được thấy hòa bình lập lại.

Nhưng ngược lại hai năm qua mà chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn ngày càng ác liệt, gây không biết bao nhiêu cảnh máu đổ thịt rơi, cửa nhà tan nát, mỗi ngày hy sinh

cả ngàn thanh niên ưu tú của dân tộc, làm cho mọi người phải đau lòng thất vọng.

Trước cảnh đau thương tan tóc của dân lành, Hội Thánh và toàn thể tín hữu Cao Đài luôn luôn giữ vững tôn chỉ cộng yêu hòa ái của một nền tôn Giáo đại đồng và trung thành với đường lối “*Hòa Bình Chung Sống*” của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chủ trương để hòa giải dân tộc.

Nên thiết tha kêu gọi các lãnh tụ các bên lâm chiến:

1.– Mở lòng thương xót đồng bào ruột thịt của chúng ta quá đau khổ vì chiến tranh, sớm tỉnh mộng ngồi lại để tự giải quyết vấn đề nội bộ giữa người Việt với nhau trong tình huynh đệ, tương thân tương ái, tương nhượng với nhau, dứt nạn chiến tranh tàn khốc. Đặng như vậy, cả 40 triệu đồng bào Việt Nam sẽ ghi nhớ ơn quý vị và thế hệ mai sau sẽ ghi một điểm son vào trong lịch sử hiện tại cho quý vị.

2.– Xin lưu tâm đến Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh và cả vùng Thánh Địa 19 Phận Đạo là nơi tôn nghiêm sùng bái của toàn thể tín hữu Đạo Cao Đài và cũng là nơi gần nửa triệu dân lành chỉ biết sống đông đúc nơi đây được đôi bên đặt ngoài vòng chiến để tránh khích động đến lòng tín ngưỡng của mấy triệu tín hữu trên toàn quốc.

3.– Nếu muốn dùng một nơi nào trong vùng Thánh Địa Tây Ninh để làm địa điểm của hai bên và Ủy Hội Quốc Tế làm nơi hòa đàm trong quốc nội thì chúng tôi có thể sẵn sàng chấp thuận. Trong khi chờ đợi đem giải quyết vấn đề hòa bình Việt Nam, trật tự an ninh nơi đây sẽ làm tạm thời do Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đảm nhiệm.

Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chúng tôi, cũng thiết tha kêu gọi các cường quốc trong hai khối và tất cả các quốc gia hội viên Liên Hiệp Quốc, cùng toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thời giới chúng nhận và ủng hộ lời kêu gọi này.

Tòa Thánh ngày 4-12-Giáp Dần (15-2-1975)
Thay mặt Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Hiến Pháp Trương Hữu Đức
(ấn ký)

Quang Minh rất phấn khởi khi thấy thông điệp đăng trên báo chương nên có một bài cảm tưởng.

THÔNG ĐIỆP CẢM TƯỞNG

*Bấy lâu bật tiếng với im hơi,
Nay mở lộ sanh để cứu đời.
Xử phương Nhan Uyên ngăn máu đổ,
Vung thanh Hùng Kiếm chặn xương rơi.
Đặt ngoài vòng chiến vùng Linh Địa,
Khai hội Đệ Huỳnh trước mặt Trời.
Trật tự cậ quân Liên Hiệp Quốc,
Hòa Bình Chung Sống để nhâm nơi.*

SÀI GÒN NGÀY 19-1-1975

QUANG MINH

ĐẶC CÁCH ĐƯỢC PHONG CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

Từ trước đến giờ, chúng ta để ý những vị Thời Quân Đạo ân phong Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài như Ngài Bảo Thế, Ngài Khai Đạo, Ngài Hồ Bảo Đạo chớ chưa vị nào được phong Chưởng Quản Hiệp Thiên

Đài. Chỉ riêng Ngài Hiến Pháp được đặc ân ấy. Đó cũng là một danh dự đáng ca tụng, đáng ghi đậm vào Đạo Sử.

Chúng tôi xin sao lục đoạn Thánh Giáo đó như vậy:

LÝ BẠCH

.....

Ngài Bảo Đạo bạch: Kính bạch Đức Ngài, Hội Thánh lưỡng Đài thỉnh cầu Đức Ngài khoan hồng chấp thuận ban quyền cho Hội Thánh cứu xét về trường hợp Chức Sắc hành Đạo đầy đủ công nghiệp mà qui vị trước ngày ban thưởng, xin cho quyền Hội Thánh truy phong về mặt hữu hình để khích lệ tinh thần của Chức Sắc hăng say phục vụ Đạo nghiệp, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi chấp thuận.

– Nếu ban đặc quyền cho Hội Thánh thì không đủ thời giờ trong những trường hợp gấp. Vậy đồng ý với Đức Hộ Pháp đặc quyền này phải ban cho Hiến Pháp Chương Quản Hiệp Thiên Đài, vì từ đây không để chữ “QUYỀN” nữa, nghĩa là Hiến Pháp Chương Quản Hiệp Thiên Đài mà thôi. Như vậy mới danh chánh ngôn thuận, nghe và tuân theo.

.....

THƠ CỦA ĐẠI DIỆN HINOMOTO (NHỰT BỒN) GỬI NGÀI HIẾN PHÁP

901-28 Kamiooda Konauku

Yokohama shi, Kanamawa-ken. Japan

March 14 th, 1973

Kính gửi Ngài Trương Hữu Đức

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh

Sài Gòn Nam Việt Nam

Kính Ngài,

Tôi thành kính cảm tạ ơn Ngài.

Vào ngày 13-12-1972, tôi có tiếp được mặc khải Thiêng Liêng ở núi Fuji dạy rằng: *“Có một Thánh Địa vĩ đại ở Việt Nam, Ta đã chuẩn bị nó cho ngày hôm nay. Con hãy đi tìm và liên lạc chặt chẽ với Thánh Địa ấy”*.

Vì thế khi viếng Việt Nam, tôi nhận thấy rằng Thánh ý đã thực hiện huy hoàng Thánh Địa ấy ở tôn Giáo Cao Đài. Tôi rất thỏa mãn. Với Đấng Thượng Đế của Quý Tôn Giáo, với đặc tính của học thuyết Cao Đài, đức độ của quý vị lãnh Đạo, tầm mức sanh hoạt và triển vọng của quý tôn Giáo.

Ngày nay như loại đang trực diện với thời kỳ sau cùng, và chúng ta những người tôn Giáo cần có một sự phối hợp chặt chẽ của chúng ta đã thọ mạng bởi Thánh ý và tình thương vô tận của Đấng Thượng Đế muốn nêu ra một phương thức cứu nguy như loại.

Khi tôi được quý đại diện của 4 tôn Giáo lớn tại Miền Nam Việt Nam mời họp trong ngày 24-2 tôi có đưa ra một đề nghị: *“Một đại hội của các tôn Giáo thế giới phải được triệu tập ở chính tại Việt Nam. Từ nơi đây một sự tấn*

công ôn hòa với tà quyền (Satān) sẽ bắt đầu”.

Đề nghị của tôi được toàn thể Hội Trường chấp thuận. Tôi sẽ rất lấy làm hạnh phúc nếu Ngài hoan hỷ giúp đỡ tôi thực hiện chương trình này. Sợi dây liên lạc tinh thần nằm trên sự phối hợp giữa Tôn Giáo Cao Đài ở Việt Nam và Fuji ở Nhật Bản và quả địa cầu dựa theo Thánh ý của Thượng Đế sẽ bắt đầu quay quanh trục chân chính này.

Tôi xin tỏ sự biết ơn sâu xa đối với Thượng Đế và nồng nhiệt đối với Ngài về tất cả sự tử tế và tiếp đãi chân thành của Ngài và của dân tộc Ngài đã dành cho tôi.

Câu xin Tôn Giáo Cao Đài sẽ làm tròn sứ mạng Thiên Liêng và kính chúc Ngài dồi dào sức khỏe.

Với lòng biết ơn sâu xa của tôi.

Nay kính

(ký tên)

Tamaisu Fujinomiya

Đại diện của Hinomoto

(Nguyên văn bức thư viết bằng Anh ngữ, đăng trong Thông Tin, Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý số 74 ngày 27-4-1973, trang 22).

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ NGÀI HIẾN PHÁP

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Ngũ Thập Nhứt Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH

CHƯƠNG TRÌNH

Hành lễ Ngài Thời Quân Hiến Pháp Hiệp Thiên
Đài qui Thiên ngày Rằm tháng Chạp Ất Mão (15-1-1976)

.....

► *NGÀY 16 THÁNG CHẠP ẤT MÃO (16-1-1975)*

- **5 GIỜ CHIỀU:** Hành lễ nhập Liên Đài, Thành phục phát tang cho tang quyến và Tế Điện (Chánh Tế) tại Giáo Tông Đường. (Có Nhạc Lễ và Đồng Nhi)
 - Chức Sắc Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện đến thọ tang trước Liên Đài. Tiếp theo toàn Đạo đến lễ bái.

► *NGÀY 17 THÁNG 12 ẤT MÃO (17-1-1976)*

- **8 GIỜ SÁNG:** Hành lễ châm chước.
 - Cung nghinh Liên Đài Kỳ Long Mã về Báo Ân Từ.
 - Hội Thánh và các cơ quan Đạo Tế Điện (chánh Tế)
Nội Nghi: Chức Sắc Hiệp Thiên Đài
Ngoại Nghi: Chức Sắc Cửu Trùng Đài và Phước Thiện.
- **3 GIỜ CHIỀU:** Tang quyến, thân bằng cố hữu và quý quan khách Tế điện (chánh Tế)

-
- **8 GIỜ TỐI:** Nhạc hòa tấu hiến lễ trước liên đài (do Bộ Nhạc đảm nhiệm).
 - Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu, Đồng Nhi luân phiên tụng Di Lạc Chơn Kinh.

▶ *NGÀY 18 THÁNG 12 ẤT MÃO (18-1-1976)*

- **8 GIỜ SÁNG:** Hành lễ chiêm chước, Cung nghinh Liên Đài Kỳ Long Mã đến Đền Thánh hành lễ an vị.
 - Đại Huynh Khai Đạo tuyên dương công nghiệp của Ngài Hiến Pháp trên giảng đài.
 - Hội Thánh, Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ bái lễ Đức Chí Tôn cầu nguyện cho chơn linh Ngài Hiến Pháp cao thăng Thiên vị.
 - Đồng Nhi luân phiên đọc Di Lạc Chơn Kinh.

▶ *NGÀY 19 THÁNG 12 ẤT MÃO (19-1-1976)*

- **9 GIỜ SÁNG:** Hội Thánh và toàn Đạo vào Đền Thánh cầu nguyện Đức Chí Tôn cung nghinh Liên Đài Kỳ Long Mã ra Cửu Trùng Thiên.
 - Dành cho Tôn Giáo bạn, các đoàn thể và quan khách đến phúng điếu.
- **3 GIỜ CHIỀU:** Hội Thánh và 20 phận Đạo Hành Chánh, Phước Thiện Nam Nữ Châu Thành Thánh Địa Tế Điện. (3 ban Lễ Thái, Thượng, Ngọc).
- **8 GIỜ TỐI:** Nhạc hòa tấu hiến lễ trước Liên Đài (do Bộ Nhạc đảm trách)
 - Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu và Đồng Nhi luân phiên tụng Di Lạc Chơn Kinh.

► *NGÀY 20 THÁNG CHẠP ẤT MÃO (20-1-1976)*

- **8 GIỜ SÁNG:** -Hành Lễ Châm Chước.
 - **CUNG NGHINH LIÊN ĐÀI KỶ LONG MÃ THEO LỘ TRÌNH:** Ra Đại Lộ Cao Thượng Phẩm, vòng qua Tây Khán Đài, ra Đại Lộ Phạm Hộ Pháp, ngang Đền Thánh ngừng 2 phút; đến Nữ Đầu Sư Đường ngừng 2 phút; đến Giáo Tông Đường ngừng 2 phút, đến Hộ Pháp Đường ngừng 2 phút; đến Báo Ân Từ ngừng 2 phút; đến Đầu Sư Đường ngừng 2 phút, quanh qua Lộ Oai Linh Tiên thẳng ra cửa số 4 qua lộ Quan Âm Các và Lê Văn Trung, quanh qua lộ Ao Hồ thẳng đến Bửu Tháp.
 - Tại Bửu Tháp, đại diện Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện đọc Ai Điều.
 - Hành lễ cung nghinh Liên Đài nhập Bửu Tháp.

Mãn Lễ.

CHƯƠNG IV

HUẤN TỪ CỦA NGÀI HIẾN PHÁP

(Phần này đã được ai đó đánh máy đăng trong Tủ Sách Đại Đạo nên xin phép không đánh máy lại)^[1]

KẾT LUẬN

Trong đời hành Đạo của Ngài Hiến Pháp có những công nghiệp đáng kể là:

1.- Đính chánh trong bài “*Phổ Cáo chúng sanh*” của Đức Cao Thượng Phẩm ý nghĩa của chữ Tam Kỳ Phổ Độ để làm cho Đạo khỏi bị Pháp đàn áp.

2.- Năm Quyền Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh cầm cân nẩy mực công minh trong thời Đức Hộ Pháp vắng mặt (từ 1956 đến 1971).

3.- Viết thông điệp gửi cho hai bên lâm chiến Việt Nam, yêu cầu dừng xâm phạm đến Thánh Địa là nơi tôn nghiêm của người tu hành và bằng lòng cho mượn một dinh thự làm nơi hội nghị tại Nội Ô Tòa Thánh có sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.

4.- Cầm cơ Phong Thánh cho Chức Sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện từ năm 1956 đến 1976.

5.- Lãnh nhiệm vụ Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài thay cho Đức Hộ Pháp cầm quyền mỗi Đạo trong lúc chinh nghiên, lại được quyền phê truy thăng thọ Chức Sắc qui liễu trước khi cầu phong hay cầu thăng.

6.- Soạn quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (Quyển

[1] Xin xem ebook: **Thuyết Đạo, Diễn Văn & Thi Văn của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức.**

Nhì) phổ biến lời vàng tiếng ngọc của Đức Chí Tôn cùng các Đấng Thiêng Liêng làm tăng tinh thần Đạo đức cho nhơn sanh tu tiến.

7.– Lãnh chức Chưởng Quản kiểm Duyệt Kinh Sách tức là làm phạm sự Chưởng Pháp trong lúc khuyết Đại Thiên Phong bên Cửu Trùng Đài.

8.– Lãnh thêm phạm sự Trưởng Ban Đạo Sử, phổ biến tài liệu có giá trị mà lúc quyền đời thực dân không cho phép ấn tống cùng phổ biến.

Thật Ngài Hiến Pháp không hổ với danh Tướng Soái đặc lực của Đức Chí Tôn.

Xin mượn bài thi sau đây để kết luận:

*Nền Đạo ai làm đến giữa nghiên,
Ngoại quyền xâm nhập khám con thuyền.
Đã từng xây dựng nên chơn tướng,
Sao lại chia lìa giảm khí Thiêng.
Phạm tục nhờ ai nên Tướng Soái?
Anh hùng nào trọng bức tài hiền.
Trong nhà sẵn có Di Đà Phật,
Còn kiếm riêng đâu để thọ truyền,*

HIẾN PHÁP

Viết xong tại Tòa Thánh ngày 10-4- Bính Dần (1986)

Quang Minh

PHỤ LỤC

TẬP THƠ CỦA ĐẠO ĐỨC VĂN ĐÀN MỪNG NGÀY HIẾN PHÁP THĂNG NHIỆM QUYỀN CHƯỜNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

SỨ MẠNG

1.

Mừng Ngài Hiến Pháp Thăng Nhiệm Quyền
Chường Quản Hiệp Thiên Đài

*Kính mừng Hiến Pháp chữ “vinh thăng”,
Chường Quản Hiệp Thiên định chuẩn thăng.
Nhứt thể nhi hà hoan hỷ dạ,
Cửu Trùng thiên tín toại bồi căn.
Lưỡng Đài tại thế từ đây sẽ,
Chung sức trau giềng Đạo nhứt thăng.
Thành nguyện Ôn Trên nhuần huệ trách,
Điù đường sanh chúng hết băng khuâng.*

NGÀY 21.5. T. H. (13.6.1971)

THÁI CHÍNH PHỐI SỰ

THÁI BỘ THANH

2.

*Mừng Ngài Hiến Pháp đặc kỳ duyên,
Chường Quản Hiệp Thiên lãnh Đạo quyền.
Giáo Đạo diu đời an phúc trách,
Cửu đời truyền Đạo phi tâm nguyện.
Rung chuông tỉnh thế hòa sanh chúng,
Nương mái huyền linh vững lái thuyền.
Đời Đạo tương liên vun cội ái,*

Đại đồng chung hưởng cảnh Thần Tiên.

NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
NGỌC NHƯỠN THANH

3.

*Mừng Ngài Hiến Pháp dựng vinh thân,
Chường Quân Hiệp Thiên vững Đạo hàng.
Dụng đức thi ân bền chí cả,
Đem tài tế thế đủ quyền năng.
Công bình của Thánh làm tiêu biểu,
Hòa ái nên nhân vẹn chuẩn thàng,
Nắng hạ Trời dành chan thụy vũ,
Sanh linh cộng hưởng phúc gia tăng.*

GIÁO SƯ
THƯỢNG CẢNH THANH

4.

*Hiến Pháp năm giềng Đạo buổi nay,
Cầm quyền Chường Quân Hiệp Thiên Đài.
Thuyền từ vững lái khi giông tố,
Đuốc huệ giúp đời lúc nạn tai.
Chánh trực nêu gương hòa thế giới,
Công bình mở nẻo hiệp nhơn tài.
Danh đề cửa Thánh lưu thanh sử,
Nghiep cả thêm bề buổi hậu lai.*

GIÁO HỮU
NGỌC TÀI THANH
B/T. THUẦN PHONG

5.

*Sứ mạng từ đây Chường Hiệp Thiên,
Mừng Ngài Hiến Pháp lái khuôn thuyền.
Dù đời thức tỉnh noi liêm chánh,*

Hương Đạo giác mê lánh lợi quyền.
Bủa đức nghĩa nhân ra cứu thế,
Gieo mầm bác ái chọn hi hiền.
Làm tròn trọng trách trên giao phó,
Danh rạng lưu truyền thất ức niên.

■ 13.5. Tân Hợi (5.6.1971)

THIỆN TÍCH

6.

Mừng Ngài Hiến Pháp được vinh thăng,
Chương Quân Hiệp Thiên gánh nặng oằn.
Năm luật Cao Đài xây Đạo nghiệp,
Thay quyền Thượng Đế giữ công bằng.
Khả năng xứng đáng bị Tiên vị,
Đức độ trang hoàn sánh Đại Nhân.
Bảo thủ chơn truyền cần chánh Giáo,
Thiêng Liêng chứng quả quý vô ngần.

PHÓ KHÂM THÀNH NAM

GIÁO HỮU

NGỌC TUẤT THANH

7.

Mừng Ngài Hiến Pháp nhậm cao quyền,
Sứ mạng định phần Chương Hiệp Thiên.
Đem thuyết bảo tôn nâng Đạo nghiệp,
Chuyển cơ tận độ thúc trần duyên.
Bao năm khổ hạnh gìn cương kỷ,
Đúng lúc vinh thăng rạng triết hiền.
Lãnh Đạo làm tròn phương cứu thế,
Dầu không sánh Phật cũng đồng Tiên.

HUYỀN BÁ TÔNG

8.

Mừng Ngài Hiến Pháp đặc cao quyền,
Mừng lễ tấn phong Chuông Hiệp Thiên.
Sứ mạng diu đời an vĩnh cửu,
Minh cang giúp Đạo vững triển miên.
Công thành khổ hạnh do tiên định,
Danh rạng cơ thành bởi nghiệp duyên.
Bảo thủ chơn truyền phương cứu thế,
Mừng Ngài Hiến Pháp đặc cao quyền.

NGỌC HIỀN

B/H. THIÊN NHÂN

9.

Sứ mạng lãnh quyền chuông Hiệp Thiên,
Mừng Ngài Hiến Pháp bảo chơn truyền.
Đài Cao tín hữu hằng ghi nhớ,
Đức rộng công trình sử chép biên.
Mở lối Đạo đồ nhuần luật lệ,
Diu đường nhơn loại thoát oan khiên.
Tuổi tên sẵn có duyên tiên định,
Toàn thể môn sinh thỏa ước nguyện.

VẠN NĂNG

BÙI QUANG HÒA

ĐỀ TÀI SỨ MẠNG DO NGÀI HIẾN PHÁP BAN

Sứ mạng làm xong mới nghỉ an,
Dấu phần lớn nhỏ cũng Trời ban.
Lớn thì lao trí vì vai chánh,
Nhỏ lại sức mòn bởi sở năng.
Lớn nhỏ thi đua thành đại nghiệp,

*Nhỏ to quyết chí định an bang,
Hiền tài nhân sĩ ưu thời thế,
Sớm hiệp cùng nhau tạo Niết Bàn.*

HIỂN PHÁP
TRƯƠNG HỮU ĐỨC

10.

*Sứ mạng trên giao giữ trọn quyền,
Thi hành đặc lực hưởng ân thiên.
Tạo thời chuyên thế năng trao đức,
Lãnh Đạo Giáo dân há dụng quyền.
Trách nhiệm hoàn toàn do luật pháp,
Công phu hiển đạt tại chơn truyền.
Thánh danh liêm khiết nêu thiên cổ,
Đạo sử lưu tồn thất ức niên.*

■ Ngày 7-5-Tân Hợi

THÁI ĐẾN THANH

11.

*Sứ mạng Thiên Phong ráng thực hành,
Lý gia cắt ái độ quần sanh.
Giáo dân qui thiện tồn tâm chánh,
Dĩ đức hòa nhân hợp ý thành.
Luật pháp tuân y rền chí Thánh,
Chơn truyền bảo thủ đạt cao danh.
Minh, cang, liêm, khiết trau tròn vẹn,
Tên tuổi muôn đời tạc sử xanh.*

N. C. PS THƯỢNG TƯỚNG THANH

12.

*Sứ mạng Thiêng Liêng để độ đời,
Thông truyền Đại Đạo khắp nơi nơi.*

Cứu người đang khổ cho qua buổi,
Dẫn khách trăm luân bước kịp thời.
Chỉ lối như sanh mau tiến bộ,
Đưa đường dân tộc gắng đua bơi.
Nguyên cầu Từ Phụ bang hồng phúc,
Nước Việt phục hưng cây phép Trời.

THẠNH ĐỨC

13.
Sứ mạng Trời giao phải vẹn toàn,
Hy sinh cứu thế độ nhân gian.
Giúp người qua khỏi cơn tai biến,
Dẫn chúng thoát ly lúc khốn nàn.
Thi của thi ân tâm chẳng đổi,
Bồi công lập đức khổ đừng than.
Làm xong mạng lệnh Thầy giao phó,
Trọng trách cho tròn vạn sự an.

THUẦN PHONG

14.
Chức Sắc mỗi người sứ mạng riêng,
Cần lo thi thố đúng lời nguyên.
Phổ thông Giáo lý phương hành Đạo,
Độ rồi như sanh chức lập quyền.
Thức tỉnh kẻ hung nhìn Thượng Đế,
Giác mê người trí đoạt ngôi Tiên.
Hành quyền đắc lực công ghi để,
Vẹn phận gương trong, sử Đạo truyền.

THIỆN QUANG

15.
So thiệt tính hơn để hỏi ai?

*Đáp rằng sứ mạng định duyên may.
Một niềm tin tưởng an thân phận,
Trọn kiếp bên gan vững gót hài.
Lăn lóc vì đời gieo Thánh cốc,
Đắm say với Đạo đẹp chông gai.
Lương tâm chúc vụ không cùng thẹn,
Thì cũng đủ vui kiếp sống này.*

G. H. THƯỢNG TRÍ THANH

16.

*Sứ mạng Thiêng Liêng Hội Thánh giao,
Chơn truyền luật pháp vốn soi lâu.
Luật ban trí để lo tròn vẹn,
Pháp trị tâm hành khó chẳng nao.
Luật định công bình cùng bác ái,
Pháp truyền tu tỉnh với thanh cao.
Nhơn gian thể sự dầu luân chuyển,
Trách nhiệm dầu đời phải diệt lao.*

TÙNG THIÊN

17.

*Sứ mạng Thiêng Liêng phải thật hành,
Tìm phương phổ độ cả nhơn sanh.
Dầu đời mật pháp gây yêu ái,
Dẫn Đạo Thượng Nguơn lập chí thành.
Cửa Thánh tô bồi công với quả,
Đường trần dứt bỏ lợi cùng danh.
Tháng ngày thực hiện điều nhơn nghĩa,
Chí dốc trau giồi một chữ thanh.*

THANH TÔNG

18.

Sứ mạng Thiêng Liêng ráng sức lo,
Thế như một kiếp phải nên trò.
Gìn lòng giúp Đạo tròn thiên chức,
Vững dạ dui đời hiệp Khổng Nho.
Thành bại hư nên do cố gắng,
Trọng khinh hơn thiệt khá so đo.
Muôn điều như một thuận như nhứt,
Mài sắt nên kim tự dạn dò.

TƯỜNG CHƠN

19.

Danh cương lợi tỏa chẳng hoài mong,
Sứ mạng Thiêng Liêng vững một lòng.
Đảm trách nâng nguy gây thiện cảm,
Thừa quyền độ chúng cây kỳ công.
Gia tâm vạch rõ đường chơn lý,
Góp sức nêu cao thuyết đại đồng.
Để vẹn tấc thành lo nghĩa vụ,
Gương lành chói rạng với non sông.

VÕ THÀNH LƯỢNG

20.

Trời phú nhân sinh đủ thứ tài,
Mỗi người tài giỏi chẳng như ai.
Người mang trọng trách an thiên hạ,
Kẻ sẵn quyền năng xếp nội ngoài.
Thành Phật thành Tiên đều có phận,
Làm Thầy làm tớ cũng là trai.
Mối hay sứ mạng do tiền định,

Thành bại hưng suy chuyển kiếp hoài.

LỮ BÌNH

21.

*Dốc tấm chân thành vẹn thủy chung,
Bền vai sứ mạng nguyện làm xong.
Con đường cao cả hằng nung chí,
Lời hẹn Thiêng Liêng vẫn tạc lòng.
Nền tảng mình tâm xây đắp mãi,
Phương châm “lập đạt” thực thi đồng.
Đặt trên tính mệnh và danh dự,
Một tất hơi còn chẳng nản công.*

22.

*Sứ mạng Chí Tôn dạy thực hành,
Trên đường lập vị giúp nhơn sanh.
Năm quyền định vững, quyền công chánh,
Nối chí bền trau, chí nhiệt thành.
Để độ khác trần chùa tội ác,
Quyết vun nền Đạo trở hoa lành.
Cho toàn thiên hạ đồng chung hưởng,
Sự nghiệp tinh thần rạng rỡ danh.*

HUỆ PHONG

23.

*Sứ mạng Thiêng Liêng với hữu hình,
Trọn tòng Hội Thánh trọng quyền linh.
Đã cam lãnh phận gầy nhân ái,
Nên phải đem thân tạo nghiệp lành.
Ngược cảnh bền gan lo trách nhiệm,
Thuận thời gắng sức giữ thanh danh.
Nghĩa trung bồi đắp lòng cương quyết,*

Phụng sự Đạo đời trọn kiếp sinh.

G. T. PHAN TRUNG CHÁU

24.

*Sứ mạng Thiêng Liêng gắng thực hành,
Mười phân trọn vẹn ắc lưu danh.
Nên công nhờ bởi lòng son sắt,
Xứng phân vi chùng chí nhiệt thành.
Dầu dãi phong sương diu thể tục,
Xông pha cát bụi độ quân xanh.
Xưa nay tích truyện từng ghi chép,
Nhiệm vụ chu toàn tạc sử xanh.*

TUẤN ANH

25.

*Sứ mạng thể thiên lập vị mình,
Gìn trau Tân, Pháp hiệp huyền linh.
Tân trung tiến thủ cơ tiền định,
Chí Thánh thực thi luật trị bình.
Hành Đạo nên công danh sáng lạn,
Dịu đời từng thiện thể tinh anh.
Lập đời “Minh Đức” Tam Kỳ độ,
Cửa Thánh cần cù trọn kiếp sanh.*

THIỆN NHÂN

26.

*Sứ mạng Trời giao động Bạch Vân,
Qui nguyên chơn Giáo trụ tinh thần.
Nương thời bủa đức tiêu tà quái,
Cải thế lập quyền hiệp chánh nhân.
Mượn phương từ bi lau xả tặc,
Đem tâm bác ái báo quân ân.*

*Chí Tôn hạ chỉ cho môn đệ,
Điều độ quần sanh thoát bể trần.*

THẢO ANH

27.

*Sứ mạng Thiêng Liêng đã định phần,
Mỗi nơi mỗi vẻ sánh đồng cân.
Đời lo thịnh trị tô cương thổ,
Đạo lấy hiền hòa dạy chúng dân.
Quan giữ công minh khi luận án,
Lính tuân kỷ luật lúc hành quân.
Y theo pháp lệnh trên giao phó,
Nối tiếp lưu truyền nghiệp vĩ nhân.*

HƯNG HUYỀN

28.

*Tất cả thành công khắp nẻo đường,
Đều do sứ mạng hợp thiên lương.
Thái dương chuộng đức dân sùng kính,
Khổng Tử hành nhân Đạo phát dương.
Hiếu rạng sử kinh vang nghiệp Thuần,
Trung tròn nghĩa vụ rõ danh Trương.
Thừa đề ôn lại bao gương cũ,
Hội ý suy tư vững lập trường.*

HÀN TỬ

29.

*Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyên,
Tinh thần phục vụ gắng cần chuyên.
Cứu dân chẳng quản thân lao khổ,
Độ thế cần nêu đức lập quyền.
Đất Việt qui hồi nền chánh Giáo,*

Trời Nam khai mở hội đào nguyên.
Giang san trên bốn nghìn văn hiến,
Đế nghiệp ngày qua nét sử truyền.

PHƯỚC CƯỜNG

30.

Đời Đạo ai ai cũng có phần,
Ấy là sứ mạng đối thiên ân.
Đạo lo độ chúng qua bờ giác,
Đời giúp cho dân khỏi cảnh bần.
Để lỡ công lao lòng hối tiếc,
Làm xong phận sự dạ vui mừng.
Đôi đường trách vụ đều quan trọng,
Hễ có thân thì gắng với thân.

TỶ DÂN

31.

Sứ mạng đã vâng tận thực hành,
Phải bòn công quả rón tương tranh.
Lao tâm đầu quản thân gian khó,
Nhọc trí giới trau sự đặc thành.
Hội Thánh phó giao cơ cứu thế,
Thiên phong ra đức độ quần sanh.
Trợ nguy tế khốn đời an lạc,
Trách nhiệm đặng tròn Đạo rạng danh.

NGƯỜN HẠNH

32.

Sứ mạng mỗi người lãnh lập công,
Dầu cho lớn nhỏ cũng Thiên Phong.
Dưới tuân phục vụ lo đoàn kết,
Trên chuyển thời cơ hiệp đại đồng.

Tùy lực giúp đời hưng quốc vận,
Dựa vào truyền Đạo dựng Nho tông.
Bền gan sắt đá xoay chiều hướng,
Nước mạnh nhà an mới thỏa lòng.

THÁI CHƠN

33.

Sứ mạng tuân trên Hội Thánh sai,
Dầu cho khó nhọc cũng không nài.
Việc làm thu xếp đều chu đáo,
Trách nhiệm thi hành chẳng lợt phai.
Dẫn kẻ sai lầm về nẻo chánh,
Dìu người lạc bước lại đường ngay.
Hiến thân phục vụ nền chơn Giáo,
Sứ mạng lo tròn xứng phận trai.

BẠCH MINH

34.

Sứ mạng thừa hành phỉ dạ ta,
Lệnh trên giao phó ráng lần qua.
Dầu đời phải giữ khuôn viên nước,
Hay Đạo cũng soi noi phép luật nhà.
Các bậc tiền hiền danh chói rạng,
Những trang hậu tấn chí xông pha.
Tùng quyền cao thấp không lờn dễ,
Thì mới làm xong nợ quốc gia.

NHƠN NGHĨA

35.

Tùy thế, tùy phương mới đắc thời,
Trên đường sứ mạng giúp nơi nơi.
Điều hay, rác mả là an thế,

Cái dở tìm ngăn bớt khổ đời.
Luật pháp làm khuôn căn phước tội,
Sở hành ấy phước định phân ngôi.
Trường công vi biết Thiêng Liêng vị,
Dũng mãnh thân lo gánh nghiệp Trời.

HUỆ TÂM

36.

Sứ mạng Thiêng Liêng đến thế gian,
Quản bao cam khổ dám phân nan.
Đắc thời đem đức vừa nhân thế,
Mạc vận trao thân hưởng nghiệp nhân.
Trọng trách càng cao càng thử thách,
Thanh danh một lớn một gian nan.
Hằng ngày tập chí, an, thường, đủ,
Phải lúc đưa tay được vẹn toàn.

LONG BÌNH

37.

Sứ mạng Thiêng Liêng quyết trọn gìn,
Quỷ toàn bát nhã vôt quân linh.
Độ đời trời kệ đời mai mĩa,
Cứu thế mặc dầu thế thị khinh.
Lướt dặm chông gai thuyền đại Đạo,
Vệt màng hắc ám giảng Tân Kinh.
Nơi nào đã có nguồn Thiên Đạo,
Chơn lý thường đem đến thuyết minh.

THANH TỊNH

38.

Cao Đài truyền bá khắp chư bang,
Bốn phận môn sinh gắng chí làm.

Hướng chúng thoát qua cơn khảo đảo,
Dù nhân lánh khỏi lúc nguy nan.
Thực thi chức vụ xong không hãnh,
Đảm nhiệm quyền hành khổ chẳng tham.
Cương quyết thành công tròn sứ mạng,
Trải thân lo Đạo phúc Trời ban.

HIỆP HÒA

39.
Công nghĩa nguyện lòng gắng chí tâm,
Nợ dẫu nên phải nhả tơ tằm.
Giúp người êm ấm cơn đông giá,
Cứu kẻ cơ hàn buổi tối tăm.
Thân trải ngàn đau này chỉ khó,
Phận cam vạn khổ dễ phai nhàm.
Ơn vua mang nặng tình non nước,
Sứ mạng lo xong vẹn thể phàm.

ULAN

40.
Đạo bủa hồng ân đã nát lòng,
Oằn vai sứ mạng gắng làm xong.
Dụng tài, dụng đức an sanh chúng,
Dùng trí, dùng mưu giữ núi sông.
Quyền thế cậy nhờ e thất sách,
Từ bi thọ lãnh sẽ thành công.
Ra tay lèo lái qua bờ giác,
Đại nghiệp Trời ban hiệp đại đồng.

NGHIÊM THỦY

41.
Sứ mạng độ đời đã phổ giao,

Trời ban phận sự thấp hay cao.
Vui nường bước Đạo dịu sanh chúng,
Gắng độ khách trần diệt khổ đau.
Gặp lúc phong ba tâm chẳng nản,
Dầu cơn tai biến chí không nao.
Nền nhân vun đắp đời thêm rạng,
Trọng trách lo tròn trước lẫn sau.

NGHĨA MINH

LUẬN VỀ SỬ MẠNG

Khi Xuân đến mai vàng nở nhụy,
Lúc Hè về sen đỏ đơm hoa;
Thu, Đông non nước chan hòa,
Mỗi loài đều nhận món quà Thiên Liêng.
Từ vật đến người riêng bốn phận,
Nâng cơ huyền tinh tấn quang minh,
Mở mang thế giới thanh bình,
Công thành vô trụ đượm tình thương yêu.
Truyền Đạo khắp Thiên điều đã định,
Khai chơn tâm luật lệnh rõ phân,
Hoa thơm cỏ lạ muôn phần,
Vạn linh tùy nhiệm phổ lẫn cơ Thiên.
Mạng nơi người cầm quyền muôn loại,
Dụng từ bi đối đãi cùng nhau;
Dịu đường tấn hóa thêm cao,
Ta, người, vật cũng chung bầu trời xanh.
Thay tạo hóa định thành chúng tộc,
Lấy tình thương đùm bọc chú linh;

*Người ơi! Sứ mạng rắng gìn,
Đạo nên đời rạng công trình hiển vang.*

HUỆ ĐIỆN
NGÀY 4/7/TÂN HỢI
TRƯỜNG BAN ĐẠO ĐỨC VẤN ĐÀN
THÔNG QUANG

Quang Minh cũng có một bài chúc mừng:

*Cầm quyền Chương Quân Hiệp Thiên Đài,
Hiển Pháp Chơn Quân hạnh phúc thay!
Bát Nhã trường lều dìu Thánh Vị,
Xa thơ trời bánh dụng danh tài.
Qui nguyên Tam Giáo noi tâm chánh,
Thống nhất Nhị Miên cây chí ngay.
Cứu khổ cờ linh xin phất trước,
Trung kiên ba triệu trở tài trai.*

■ Sài Gòn ngày 8-6-1971

**MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ TẤN PHONG CHỨC CHƯƠNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
CỦA NGÀI HIẾN PHÁP TRƯỞNG HỮU ĐỨC**









VisualSlideshow.com



VisualSlideshow.com







TIỂU SỬ
NGÀI HIẾN PHÁP TRƯỞNG HỮU ĐỨC
QUANG MINH