

**Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  
Tòa Thánh Tây Ninh**

# **Quốc Đạo hay Nguồn Chân Lý**

**TẬP II**

**(VietNam National Ethic Or National Ethic CaoDaiism is The Truth Source)**



**Hiền Tài Trịnh Quốc Thế  
Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương**

**Nghiên Cứu & Phát Huy Đại Đạo  
Qua tìm hiểu sự tương quan của nền Đại Đạo với lịch sử văn hóa dân tộc Việt.  
(The Great Way Research & Development Center)  
Năm 2004-2010**

## Mục Lục

Tôn Chỉ Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo.....	5
Lời Tựa.....	9
Tiểu Sử Tác Giả.....	11
TINH THẦN QUỐC ĐẠO THỂ HIỆN TRONG CUỘC SỐNG.....	15
DIỄN VĂN KHAI MẠC của HT Trịnh Quốc Thế: Đạo Cao Đài và nguồn gốc văn hóa lịch sử Việt Nam.....	19
DIỄN VĂN NÓI VỀ Ý NGHĨA HỘI YẾN ĐIỀU TRÌ VÀ VAI TRÒ ĐỨC PHẬT MẪU TRONG TAM KỲ PHỔ ĐỘ.....	25
Thơ “Tập Khai Tâm” liên hệ nội dung hai bài diễn văn trên .....	28
Hình ảnh ngày lễ Hội Yến lần thứ 6 tại Điện Thờ Phật Mẫu Houston.....	30
DIỄN VĂN KHAI MẠC .....	35
Ý nghĩa Hội Yến Điều Trì.....	37
Thơ “Tập Khai Tâm” liên hệ nội dung hai bài diễn văn trên .....	42
Hai bài thơ Đạo Ca và Ánh Sáng Tâm Linh mở màn do cô Nguyễn Thu Thủy diễn ngâm.....	44
TƯỜNG TRÌNH về chuyến đi cứu trợ Đồng Bào bị thiên tai bão lụt KATRINA tại BILOXI và NEW ORLEANS.....	51
Những Bài Thơ Kỷ Niệm (2005 trở về quê nhà).....	57
Tình Thương Nuôi Dưỡng Tương Lai Và Hạnh Phúc Gia Đình.....	63
Cảm Nghĩ Về Thiên Tai Nhân Họa từ sau năm 2000.....	66
DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT NEW ORLEANS do Hiền Tài Nguyễn Thừa Long trình bày.....	69
BÀI PHÁT BIỂU CẢM TƯỚNG Nhân Lễ Khánh Thành Thánh Thất New Orleans.....	72
CẢM NGHĨ VỀ CUỘC LỄ KHÁNH THÀNH THẮT CAO ĐÀI NEW ORLEANS.....	74
Cảm nhận về việc Di LIÊN ĐÀI của ĐHP về TTTN.....	78
Hình ảnh Di Liên Đài.....	80
Góp Ý về mạn lười tổ chức: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI HẢI NGOẠI.....	82
Sơ Đồ Tổ Chức HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH.....	84
Cơ Quan Đại Diện Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại.....	86
Tình Hình Đạo Sự Hải Ngoại qua báo cáo BGS.....	89
TÌNH HÌNH ĐẠO SỰ HẢI NGOẠI QUA BÁO CÁO CỦA BAN PHỔ TẾ .....	93
DIỄN VĂN KHAI MẠC .....	96
LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY CHÁNH ĐIỆN VÀ LỄ KHÁNH THÀNH HẬU ĐIỆN THÁNH THẮT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS.....	96
Suy Nghĩ của Thiếu Nhi và Tuổi Trẻ về Tôn Giáo .....	99
chúc mừng HÔN LỄ TRỊNH QUỐC TOÀN sánh duyên cùng NGUYỄN THỊ TÚ TRINH.....	102
DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ RA MẮT TNĐHH.....	104
TÂM THƯ (Xây dựng Hậu Điện).....	107

THE THIRD REVELATION OF THE GREAT WAY Tay Ninh HOLY SEE .....	113
TÂM THƯ 2 .....	115
Thư Gửi Mạnh Thường Quân .....	119
Kính gửi: Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo và các Cơ Sở Đạo .....	120
TÂM THƯ Thân gửi Cựu Sinh Trường Trung Học Công Lập TÂY NINH. ....	121
Chủ Đề: Tuổi trẻ của Tây Ninh Đồng Hương Hội có Suy Nghĩ gì về Những Bậc Cao Niên/ Lớn Tuổi ở Đất Mỹ .....	124
BÀI PHÁT BIỂU CẢM ỨNG.....	129
Thân tặng Tây Ninh Đồng Hương Hội và Đoàn Thanh Niên Cao Đài Houston Texas .....	132
THÂN TẶNG CẢNH THIÊN VÀ TRẦN MỸ .....	134
Mến gửi Nguyễn Trung Đạo, Lê Ngọc Tuyết .....	136
NHỮNH BÀI THƠ XUỐNG HỌA VỀ TÌNH THƯƠNG .....	137
Bài Học Tình Thương.....	139
VẠN VẬT ĐỀU CÓ TÁNH LINH.....	141
Tình Thương Mẹ.....	143
GƯƠNG SÁNG ĐẠO ĐỨC .....	146
Tâm Thư của Hội Đồng Quản Trị Thánh Thất Cao Đài Houston Texas Về việc gây quỹ xây cất Chánh Điện.....	149
DIỄN VĂN MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT TÂN LẬP VICHITA KANSAS .....	151
Câu hỏi của một Giáo Sư Đại Học người Đài Loan nghiên cứu về Đạo Cao Đài.....	153
ĐẠI DIỆN TT CAO ĐÀI HOUSTON TX CHỦ LỄ CẦU NGUYỆN TẠI HỘI TRƯỜNG NGHỊ VIÊN .....	155
TÓM TẮT VỀ QUỐC ĐẠO .....	157
Phụ Lục.....	158
Kỷ niệm Lễ Vàng Trịnh Quốc Thế - Nguyễn Ngọc Nương.....	158



Giới Thiệu Sách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo  
Sách xuất bản cùng tác giả Trịnh Quốc Thế, Nguyễn Ngọc Nường thuộc  
Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo( The Great Way Research &  
Development Center)

- |  |               |
|--|---------------|
| - Tập Thơ Khai Tâm<br>(Enlightenment Poem)   | 1996          |
| - Đôi dòng kỷ Niệm hay Đường lên Thiên Thai<br>(Memory or The Way to Fairyland)                          | 1998          |
| - Diệu Dụng TÂM Pháp<br>(Esoterism Exertion)   | 2000          |
| - Tim ngọc Tâm Linh<br>(Spiritual Diamond)   | 2002          |
| - Bí Pháp Đạo Cao Đài<br>(Cao Đài Esoterism)   | 2003          |
| - Quốc Đạo hay Nguồn Chân Lý<br>(VietNam National Ethic or National Ethic CaoDaiism is The Truth Source) | 2004-<br>2010 |

Gồm hai tập:

- Tập I: Tinh thần Quốc Đạo trong ĐĐTKPĐ
- Tập I I: Tinh thần Quốc Đạo thể hiện trong cuộc sống



### **Tôn Chỉ Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo.**

- Là Tôn Chỉ của nền Đại Đạo (CaoDaiism's guiding Principle)
- Thực hiện Tôn Chỉ “Qui Nguyên Phục Nhất” qua đường bí pháp Đạo Tâm (Recognizing CaoDaiism Principle “ All Religions are One” through the Mind Way Esoterism)

### **Hòa Tâm**

Nương Thế ngươn Khoa Trọng Đạo đầu  
Qui Tâm nguồn sáng bủa năm châu  
Vang Inh chuông Ngọc hồi tâm tịnh  
Khai lối Đào nguyên bắc nhịp cầu.  
Ngọc Nương

### **Đuốc Chơn Tâm**

Chuông Ngọc vang Inh gọi Thế trần  
Nương nhờ đuốc Mẹ mở Tâm Chân  
Khoa ngươn chuyển Thế Qui Tâm Đạo  
Vạch lối Đào nguyên Trọng Nghĩa Nhân.  
Ngọc Nương

## **Anh Đạo Vàng (Hay Đạo Tâm)**

**Khoa** kỳ chung **Ngọc** thúc **Inh** vang  
Mở Hội Bàn **Đào** tại **Thế** gian  
**Nương** bóng Từ Bi cao đức **Trọng**  
Đại Đồng Nhân Nghĩa ánh vinh quang!  
Ngọc Nương

Mỗi bài thơ ghép tên 7 huynh đệ trong Hội Đồng Quản Trị TTNCPHĐĐ gồm:

- 1- Trịnh Quốc Thế: Hội Trưởng.
- 2- Nguyễn Ngọc Nương: Đặc Trách TTNCPHĐĐ.
- 3- Phan Ngươn Khoa: Tổng Thư Ký.
- 4- Đỗ Thị Inh: Đặc Trách Điện Thờ Phật Mẫu (Về nghi lễ cúng kiến).
- 5- Trịnh Văn Ngọc: Ban Tài Chánh.
- 6- Nguyễn Thế Trọng: Ban Kiểm Soát.
- 7- Phan Thị Đào: Ban Từ Thiện.

## **Quốc Đạo**

**Nguyễn, Trinh, Đỗ, Phan** quyết một lòng  
Làm cho rạng rỡ giống Tiên Long  
Khai nguồn **Quốc Đạo** hòa nhân thế  
Vạch hướng **Qui Tâm** chuyển Đại Đồng!  
Ngọc Nương

Ghi Chú: Câu đầu bài thơ ghép “Họ” của 7 vị trong Hội Đồng Quản Trị TTNCPHĐĐ (The Greatway Research & Development Center).



Type setting by **Trịnh Quốc Tuấn** and **Trịnh Quốc Toàn**.

Kỹ thuật trình bày và đánh máy do **Trịnh Quốc Tuấn** và **Trịnh Quốc Toàn**.

Gửi tình chan chứa đến quê hương  
Trịnh Nguyễn cùng nhau hưởng một đường  
Quốc nguồn tươi thắm hồn dân Việt  
Tuấn tú nhà Nam rạng sắc Rồng.  
Ngọc Nương

Gửi lời tâm quyết với non sông  
Trịnh Nguyễn ngày nay kết một lòng  
Quốc hồn soi sáng nguồn chân lý  
Toàn thế quy tâm hưởng Đại Đồng.  
Ngọc Nương



Trịnh Ngọc Túy và 2 con: Ngọc Vy, Ngọc Huyền

**English Translation by Trịnh Ngọc Túy and Nguyễn Tường Khôi**

**Gửi** đời tha thiết gọi Yêu Thương  
**Trịnh** Nguyễn cùng chung bước một đường  
**Ngọc** chiếu linh quang từ tâm ái  
**Túy** linh thuần khiết cửa thiên lương!  
Ngọc Nương

**Gửi** người nhân thế chữ Yêu Thương  
**Nguyễn** Trịnh đồng tâm hướng một đường  
**Tường** lý diệu huyền, cơ tạo hóa  
**Khôi** nguyên ngời sáng cõi miên trường!  
Ngọc Nương





Đạo Kỳ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trước Điện Thờ Phật Mẫu Houston (Trụ sở TTNCPHDD)

## Lời Tựa

Quốc Đạo Cao Đài, gốc là “Đạo Tổ Tiên” của dòng giống Tiên Rồng con Hồng cháu Lạc, khai sáng vào tiền bán thế kỷ 20 (năm 1926) tại đất nước Việt Nam, danh gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, là một nền Đại Đạo Hòa Đồng Tôn Giáo chủ trương “Qui Nguyên Phục Nhứt” qua chơn pháp Qui Tâm hay đường Bí Pháp Đạo Tâm thần kỳ siêu diệu. Chơn pháp này lấy Tâm làm gốc như “Công Tắc” điện, thực hiện “Hiệp Nhất Âm Dương”, cộng hiệp quyền năng Vô Vi Hữu Hình, Thiên Thượng Thiên Hạ, là vi diệu pháp mẫu nhiệm diệu kỳ đáp ứng với thời kỳ hiện đại khoa học vượt tiến thần tốc, mục đích thanh hóa vũ trụ nhân sinh, đưa nhân loại vào căn nhà chung “vũ trụ”, nhìn nhau có cùng một đấng Cha chung, sống thương yêu hòa ái, thực thi nhân nghĩa, đùm bọc lẫn nhau trong tình Huynh Đệ Đại Đồng.

Quốc Đạo nhà Nam giống Lạc Hồng  
Nhiệm mẫu chan rưới khắp Tây Đông  
Khoa ngươn chuyển thế qui Tâm Đạo  
Mở lối Thiên Thai hướng Đại Đồng.

Ngọc Nương

- Sách Quốc Đạo gồm:
- Tập I: Tinh thần Quốc Đạo trong ĐĐTKPD
- Tập I I: Tinh thần Quốc Đạo thể hiện trong cuộc sống

Quyển sách này đặc biệt tìm hiểu về sự tương quan giữa Quốc Đạo, Thiên Đạo, Nhân Đạo, Tâm Đạo và Đại Đạo để cuối cùng **xác tín chân lý bất biến do Đấng Chí Tôn Thượng Đế** nêu ra trong Tam Kỳ Phổ Độ:

**“Quốc Đạo kim triều thành Đại Đạo  
Nam Phong thử nhật biến nhân phong”**

Quốc Đạo ngày nay thành Đại Đạo. Phong hóa nhà Nam ngày kia sẽ trở thành phong hóa nhân loại.

Chúng tôi tha thiết muốn cùng quý vị mở rộng cõi lòng thanh sáng đón nhận chân lý đó trong tinh thần vô tư và khách quan. Vì Cao Đài là chân lý khách quan không chỉ riêng biệt cho một màu sắc tôn giáo hay dân tộc nào.

Thực chất, Chơn Pháp “Âm Dương Hiệp Nhất” đang ngự trị trên toàn thể nhân loại, vạn vật, trong nhân sinh vũ trụ. **Khi quay về bản Tâm con người sẽ nhận chân được Chân Lý, Chơn Pháp hay Chơn Đạo đưa nhân loại đến Chân Thiện Mỹ!**

Trịnh Quốc Thế \_ Nguyễn Ngọc Nương dẫn từ



Hình chụp lúc Quốc Thế, Ngọc Nương cùng đồng bạn đi tìm đất cất chùa.

## Tiểu Sử Tác Giả



**Trịnh Quốc Thế – Nguyễn Ngọc Nường**

Chúng tôi có khoảng thời gian cùng học **ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG, TRUNG HỌC LÊ VĂN TRUNG** (Tây Ninh) và **ĐẠI HỌC SƯ PHẠM** (Saigon), tốt nghiệp được bổ nhiệm về **TRUNG HỌC CÔNG LẬP TÂY NINH**, Trịnh Quốc Thế được **BỘ GIÁO DỤC** bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng kiêm Thanh Tra Tư Thục Tỉnh Tây Ninh (1963-1970), thời gian này vận động xây cất và thành lập **NỮ TRUNG HỌC TÂY NINH**.

Chúng tôi cùng hoạt động Đời Đạo song song: Hiền Tài **BAN THẾ ĐẠO** (cùng dự thảo **NỘI LUẬT B.T.Đ**) – sáng lập viên **ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI** – Hội Trưởng và Hội Phó **HƯỚNG ĐẠO CAO ĐÀI** (sau khi Hồ Thái Bạch lưu vong sang Kiêm Biên)- Nhiệm kỳ đầu tiên của **B.T.Đ.**, Trịnh Quốc Thế làm Đệ II Phó Tổng Quản Nhiệm Trung Ương.

Hoạt động giáo dục trong Đạo: Trịnh Quốc Thế kiêm Hiệu Trưởng Trung Học Bán Công **LÊ VĂN TRUNG** (1963-1964). Nguyễn Ngọc Nường Phụ trách lớp dạy Giáo Lý cho Thanh Niên và Hướng Đạo Sinh. Cả hai chúng tôi cộng tác **VIỆN ĐẠI HỌC CAO ĐÀI** với tư cách Giảng Viên.

Sau 1975, hiện tượng Đạo bị **GIẢI THỂ** chuyển Qui Tâm, chúng tôi hoạt động Đạo Tâm, do sự điều dẫn của Vô Vi và sự kết hợp Hữu Vi qua bức Tâm Thư của Ngài Hồ Bảo Đạo Quyền Chưởng Quản H.T.Đ., phải bị tù từ 1983-1985.

Sang Mỹ (1992) chúng tôi tiếp tục hoạt động Đạo Tâm, viết bài đăng rải rác trên các báo Đạo, Đời và viết sách (thuộc Trung Tâm NCPHĐĐ).



*Nguyễn Ngọc Nương*

Giáo sư tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, Hiền Tài Ban Thế Đạo. Thân phụ Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hội, thân mẫu Lễ Sanh Đỗ Thị Tâm.

**Thời gian Trung Học** theo học các trường Calmette, Michelet, Saint Thérèse và Nữ Trung Học Gia Long (Saigon).

**Sau khi tốt nghiệp Đại Học: Dụng văn thơ phục vụ Đạo Pháp làm cứu cánh.** Từ tháng 9/1999 đảm nhiệm Phó Hội Trưởng đặc trách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo tại Houston, Texas, Hoa Kỳ (The Great Way Research & Development Center).

## Tổng luận khái quát

Trong loạt sách “Phát Huy Đại Đạo” (1) chúng tôi trình bày diễn đạt bằng nhiều dạng cách khác nhau với hình ảnh phong phú sinh động và bình dị, có khi chỉ đơn giản trong một bài thơ, một bài tham luận hay trong một quyển sách không dày quá 200 trang, có tính cách cô đọng và súc tích theo phương pháp trình bày đề tài cô đọng và súc tích của một bài thơ “Đường” để đọc giả dễ dàng nắm bắt được vấn đề mà không cần phải đọc những quyển sách triết lý trường thiên mất quá nhiều thời giờ, mục đích nói lên được đường Đạo Tâm chính là đường Đại Đạo hay nói cách khác Đạo Tâm là then chốt của Đại Đạo, là nguồn gốc đưa dẫn đến mọi lý tưởng cao đẹp nhân loại đang muốn vươn tới: Hòa Bình Hạnh Phúc, Dân Chủ Tự Do, Qui Nguyên Phục Nhất, Tạo Đời Thánh Đức, Thế Giới Đại Đồng .v.v.

Thật vậy, sau thời gian hơn 10 năm tìm hiểu nghiên cứu bằng đường tu học chúng tôi nhận chân được Quốc Đạo Việt Nam, biểu trưng đạo lý “VỀ NGUỒN”, chính là Đại Đạo Qui Tâm qua biểu tượng Thiên Nhân. Điều này xác tín mạnh mẽ chân lý bất biến trong lời tiên tri của Đấng Chí Tôn Thượng Đế, trong Tam Kỳ Phổ Độ, qua bài thơ bất hủ sau đây:

Thượng hạ nhị Thiên xử địa hườn,  
Việt Nam nhứt quốc nhứt giang sơn.  
Hoàng đồ toàn bảo Thiên thơ định,  
Đánh tộ trường lưu tổ nghiệp tồn.  
Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo,  
Nam Phong thử nhứt biến nhưn phong.  
An dân liệt thánh tùng Nghiêu Thuấn,  
Văn hóa tương lai lập Đại Đồng

Đ.C.T



Quốc Thế lược dịch theo nguyên bản chữ nho:

Trên dưới Trời Người chuyển thế gian,  
Việt Nam nhứt thống cõi giang san.  
Đồ Thiên đã định luôn toàn vẹn,  
Tổ nghiệp ngàn năm mãi vĩnh tồn.  
Đạo nước nay mai thành Đạo Lớn,  
Nam phong ngày ấy biến Nhơn phong  
An dân trị nước theo Nghiêu Thuấn,  
Văn hóa mai kia hưởng Đại Đồng.

Tóm lại, Đại Đạo, Quốc Đạo, Tâm Đạo hay Đạo Tâm vốn là “Một” nguồn ánh sáng chân lý đưa nhân loại hưởng đến Thế Giới Toàn Cầu Đại Đồng Huỳnh Đệ, thực hiện Qui Nguyên Phục Nhất qua chơn pháp Qui Tâm, thống hiệp quyền năng Thiên Thượng Thiên Hạ xây chuyển địa hoàn (Câu mở đầu bài thơ của Đức Chí Tôn: “Thượng hạ nhị Thiên xử địa hườn,”)...

Nói cách khác, Qui Tâm là chơn pháp nhiệm mầu của Đại Đạo để thực hiện tôn chỉ Qui Nguyên Phục Nhất.

Chìa khóa Qui Nguyên ấy Qui Tâm  
Sáng soi chân lý thế gian tâm  
Rõ đường Đại Đạo càn khôn chuyển  
Mở lối Qui Hòa giải biệt phân!  
Tâm Pháp “Hiệp Thiên” giúp thế trần  
Bật thành “công tặc” chuyển “khai Tâm”  
Mở đường tiến hóa toàn nhân loại  
Vạch lối thiên thai Thế Đại Đồng !

\*\*\*

Cao Đài Quốc Đạo chuyển Qui Tâm  
Biểu dương “Thiên Nhân” ngự nơi Lòng  
Đạo vàng thống ngự toàn nhân thế  
Chẳng ở đâu ngoài ở tại Tâm!  
Qui Tâm nguồn sáng của thiên lương  
Ngời chiếu trời Nam đất Việt Thường  
Mở lối Đại Đồng khai Thánh Đức  
Kết tình nhân loại sống yêu thương!  
Ngọc Nương

Ghi chú: (1) Loạt sách “Phát Huy Đại Đạo” hầu hết mang tính chất “khai Tâm”, khác hẳn loại sách nghiên cứu.

## TINH THẦN QUỐC ĐẠO THỂ HIỆN TRONG CUỘC SỐNG

Hình ảnh sinh hoạt Đạo Đời

Hình ảnh ngày Lễ Hội Yến lần thứ 5 tại Điện Thờ Phật Mẫu  
Houston

Top: (Frontview)





**Midle (Inside)**



Từ trái sang phải: Ô. Lê Ngọc Anh, Ô. Nguyễn Anh Dũng, Ô. Quách Huỳnh Hà, Sư Cô Liên Bình, Bác sĩ Phạm Văn Di





**Bottom (Back View)**





## DIỄN VĂN KHAI MẠC của HT Trịnh Quốc Thế: Đạo Cao Đài và nguồn gốc văn hóa lịch sử Việt Nam



Kính thưa quý vị Đại Diện Tinh Thần các Tôn Giáo,

Quý Quan Khách và Quý Đồng Hương, Đồng Đạo.

Rằm tháng 8 hằng năm, đối với người Tín Hữu Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh là một ngày trọng đại, có tính cách thiêng liêng, ngày HIỆP NHẤT với Đấng MẸ HIỀN tại Thế Gian qua Bí Pháp của LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ, đây cũng là ngày mà các BÀ MẸ thế gian được tôn vinh vì tình yêu cao cả, vì sự hy sinh vô bờ bến đối với con cái, gia đình và xã hội.

Hôm nay chúng tôi vô cùng hân hoan được đón tiếp quý vị trong bầu không khí tràn đầy tình yêu của Đấng Mẹ hiền, ước mong tất cả chúng ta đều hướng lòng về sự thương yêu, tha thứ, mở trọn tấm lòng thành đón nhận ân điển của Đấng Từ Bi, để quên hết mọi ưu phiền trong cuộc sống, để được giải trừ hết mọi tội lỗi của quá khứ trong thời kỳ ĐẠI ÂN XÁ kỳ ba mà Đức Phật Mẫu đặc ân cho chúng ta. Kính chúc quý vị thân tâm thật an lành, thật thanh tịnh, thật hạnh phúc trong buổi LỄ hôm nay. Kính thưa quý vị.

Để hiểu rõ hơn về vai trò của Đức Phật Mẫu trong Đạo Cao Đài, trước hết chúng tôi xin trình bày sơ lược về Nguồn Cội Văn Hoá của Đạo Cao Đài và sau đó một Tín Hữu sẽ nói về Ý Nghĩa Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì.

Như quý vị đã biết, Đạo Cao Đài được thành lập từ năm 1926 do Đấng Chí Tôn làm Giáo Chủ, Ngài vận dụng CỐ BÚT để hình thành tất cả cơ chế của nền Đại Đạo. Quý vị Tiên Khai cơ Đạo cứ việc vâng lệnh mà làm, lập thành một nền Tân Tôn Giáo, phát xuất từ đất nước Việt Nam. Sư Hư Vô, Đạo Hư Vô, nhưng qua phương pháp TRỜI NGƯỜI HIỆP MỘT mà hình thành. Điều kỳ diệu là từ cái HƯ VÔ đó, Đạo Cao Đài xuất hiện lại hoàn toàn phù hợp với lịch sử và văn hoá dân tộc, lấy bản sắc dân tộc làm căn bản và dung hoá, phong phú hoá đời sống TÂM LINH của dân tộc, làm ngọn đuốc soi đường, cùng với các Tôn Giáo khác đưa nhơn loại vào thế giới của TÌNH THƯƠNG, của HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG.

Đạo Cao Đài theo đúng Dịch Lý: Thái Cực Sinh Lưỡng Nghi Âm Dương, sinh hoá ra Càn Khôn Vũ Trụ. Điều này phù hợp với tinh thần HUYỀN SỬ VN mà Tổ Tiên chúng ta lọc lựa cứu mang từ ngàn xưa qua truyền khẩu. Dân tộc chúng ta phát nguồn từ một bọc 100 trứng sinh ra 100 con, 50 theo cha xuống biển làm RỒNG, 50 theo mẹ lên núi làm TIÊN...Trước đây các sử gia cho câu chuyện này là hoang đường, mê tín dị đoan, không đáng tin cậy. Họ đâu ngờ Tổ Tiên anh minh của chúng ta lấy HƯ làm THỰC, mượn câu chuyện thần thoại để diễn đạt cái siêu lý mà Tổ Tiên đã dày công khám phá được: một BỌC tượng trưng hình tượng THÁI CỰC. 50 con theo cha chỉ ngôi DƯƠNG, 50 theo mẹ chỉ ngôi ÂM. Rõ ràng đây là Nguồn Dịch Lý: Thái Cực sinh Lưỡng Nghi Âm Dương, mà nhơn loại ngày nay vẫn còn đang nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn! Như quý vị đều biết tất cả các dân tộc trên thế giới đều lấy con VẬT làm biểu tượng như MỸ lấy con Ó, ÚC lấy con ĐẠI THỦ, Pháp lấy con GÀ TRỐNG, Nga lấy con GẤU TRẮNG, Anh lấy con SƯ TỬ...v....v...chỉ riêng dân tộc ta lấy RỒNG TIÊN làm biểu tượng kép, tượng trưng cho Âm Dương. Sau này một số nhà khảo cổ trên thế giới đã đặt giả thuyết là có thể nguồn gốc môn dịch lý học phát xuất từ VN, người Trung Hoa đưa về Tàu nghiên cứu và hệ thống hoá trong thời gian 1000 năm Bắc Thuộc!!

Huyền Sử Mẹ Âu Cơ, Cha Lạc Long Quân, chúng ta là CON RỒNG CHÁU TIÊN mà Đạo Cao Đài do Đấng Chí Tôn khai minh theo đúng huyền nhiệm của dân tộc, nên thờ CHA là CHÍ TÔN thì phải thờ MẸ là PHẬT MẪU. Nếu thờ riêng biệt thì phải hiểu là trong Chí Tôn có Phật Mẫu, trong Phật Mẫu có Chí Tôn, chứ không tách rời ra được, y như nguyên tắc của Dịch Lý: “ trong Âm có Dương, trong Dương có Âm”. Ca dao VN hàm súc ý nghĩa này:

“ Công Cha như núi Thái Sơn,  
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra,  
Một lòng thờ MẸ kính CHA  
Cho tròn chữ HIẾU mới là đạo con.

Tóm lại: qua biểu tượng RỒNG TIÊN, dân tộc VN đã ứng biến như thần long, thích nghi với mọi tình huống một cách vi diệu. Ứng biến thích nghi với vạn biến trong tinh thần hoàn toàn sáng tạo, không bị lệ thuộc khép khuôn dưới bất cứ hình thức nào. Hình ảnh con Rồng trong mây, dưới nước, trên cạn, biến hoá lớn nhỏ tùy ý đã diễn đạt rất rõ phép ứng hoá vi diệu này. Rồng Tiên phát xuất từ một BÀO THAI tượng

trưng Thái Cực sinh Lưỡng Nghi Âm Dương phát ra Càn Khôn Vũ Trụ, đây là VŨ TRỤ QUAN của toàn dân tộc. Đã cùng trong một bào thai nên toàn thể dân tộc đều BÌNH ĐẲNG, là ĐỒNG BÀO ruột thịt. Đây là NHÂN SINH QUAN của toàn dân tộc VN, làm cơ bản cho triết thuyết HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG, một con đường lớn mà NHỎN LOẠI ngày nay mới chập chững hướng tới. Những câu ca dao VN tuyệt tác thấm thiết tình nghĩa, đã diễn đạt tài tình sự chung gốc chung nguồn, chung Cha chung Mẹ của dân tộc và của cả chúng sanh và kêu gọi thiết tha sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau:

*Bầu ơi thương lấy Bí cùng*

*Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.*

Hoặc:

*Chim không đánh chim cùng tổ,*

*Trâu một chuồng không nỡ húc nhau.*

Hoặc:

*Nhiều điều phủ lấy giá gương,*

*Người trong một nước phải thương nhau cùng.*

Kính thưa quý Quan Khách

Như tất cả chúng ta đều biết, Tổ Tiên chúng ta từ ngàn xưa đã sống bằng nghề nông, suốt cuộc đời từ thế hệ này qua thế hệ kia hoà mình vào Thiên Nhiên, quỳn chắc với TRỜI, ĐẤT NƯỚC và CON NGƯỜI. Đời sống thực tiễn theo nền văn minh nông nghiệp trang bị cho dân tộc ta một tín ngưỡng đặc biệt là Đạo Thờ Cúng Tổ Tiên hay Đạo thờ ÔNG BÀ. Người chết được coi như người còn sống và được tôn trọng đặc biệt theo hệ thống trong đại gia đình VN. Từ ý niệm này dân tộc ta đã tâm đắc với câu châm ngôn: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN. Nguồn thứ nhất gần gũi với chúng ta là Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên có công sanh thành, dưỡng dục thân xác chúng ta. Nguồn thứ hai là Tổ Quốc với các vị đại anh hùng dân tộc có công dựng nước và giữ nước, mỗi tấc đất chúng ta sống là chồng chất biết bao xương máu và mồ hôi nước mắt của tiền nhân. Nguồn thứ ba là nguồn lớn có công sanh hoá, dưỡng dục, điều hành Càn Khôn Vạn Loại, chủ vị CHƠN THẦN và LINH HỒN chúng ta là Đức Phật Mẫu và CHÍ TÔN. Có thể nói Đạo về nguồn này, đặc biệt ĐẠO THỜ CÚNG TỔ TIÊN là nền QUỐC ĐẠO VN, có khả năng tiếp nhận và dung hoá mọi Tôn Giáo du nhập vào VN để rồi hiệp nhất các Tôn Giáo này vào TÂM LINH dân tộc một cách thật là tự nhiên. Tam Giáo Đồng Nguyên đã nổi bật trong các triều đại Lê, Lý, Trần... như đã cô đọng vào tiềm thức, vào tâm khảm của dân tộc ta từ ngàn xưa.

Diễn hình qua các đại thi hào như Cụ Nguyễn Đình Chiểu với Lục Vân Tiên, Cụ Nguyễn Du với truyện Kim Vân Kiều. Trong thi tập Lục Vân Tiên, vai chánh học với thầy đồ NHO, sau bị tai nạn mù mắt, vào chùa cầu PHẬT, được Ông TIÊN chữa lành đôi mắt:

*“ Nửa đêm nằm thấy Ông Tiên,*

*Đưa cho chén thuốc mắt liền sáng ra.”*

Với truyện Kiều, vai chánh xuất thân từ gia đình Nho gia, đi thăm mộ gặp hồn ma Đạm Tiên, ra vào nhiều lần chùa Phật. Điều hết sức đặc biệt là sau khi bị trầm luân khổ đão, cuối cùng nhận thức được vai trò quan trọng của chữ TÂM:

*“Thiện căn ở tại lòng ta*

*Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI”.*

Tóm lại: Từ các đại thi hào, văn hào VN đến người nông dân thật thà chất phác đều áp dụng tinh thần Tam Giáo vào thực tiễn, tự nhiên đến nỗi tự mình không cần biết gì về Tam Giáo, nhất là đối với giới bình dân.

Đạo Cao Đài được Đấng Chí Tôn khai sáng, chuyển Tam giáo sang một qui trình mới là QUI NGUYÊN TAM GIÁO, HIỆP NHỨT NGŨ CHI. Tôn chỉ này đáp ứng đúng tâm nguyện âm thầm của dân tộc.

VN ngày nay có rất nhiều Tôn Giáo, nhờ sự trung hoà của tinh thần Quốc Đạo VN, nên rất hài hoà, phong phú, bình đẳng và tự do phát triển, mọi kỳ thị, tranh chấp, chiến tranh tôn giáo, chưa hề xảy ra trên đất nước Tiên Rồng này. **Có thể nói, VN là một thế giới thu gọn về đời sống TÂM LINH, giống như Hoa Kỳ là một thế giới thu gọn về chủng tộc.**

Đạo Cao Đài được Đấng Chí Tôn chọn mở tại một nước nhỏ nhen, nghèo khổ và đang sống trong vòng nô lệ thời Pháp thuộc, lại dám trưng bản hiệu qua 2 câu liền đặt trước 12 cửa của Toà Thánh Tây Ninh và tất cả các Thánh Thất Cao Đài theo lệnh của Đức Chí Tôn:

**“ Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hoà Bình Dân Chủ Mục.**

**Đài Tiên Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền”.**

Đây là 2 câu đối có nghĩa là Đấng Chí Tôn khai Đạo kỳ ba này mục tiêu là thực hiện nền HOÀ BÌNH và CHUNG SỐNG, cũng như DÂN CHỦ và TỰ DO. Hoà Bình theo Đạo Cao Đài ngoài ý nghĩa thông thường, còn có thêm nghĩa là phải hoà bình trong nội tâm; chung sống là chia cơm xẻ áo, toàn cầu hoá về mọi phương diện liên quan đến cuộc sống của nhau bất chấp quốc gia, chủng tộc, tôn giáo...Dân chủ tự do, ngoài ý nghĩa thông thường, dân chủ còn phải vô tư, theo đúng lương tâm của mình, không phe đảng, bè phái; tự do thực sự là phải thương yêu, tôn trọng tha nhân, xử sự bình đẳng và không bị nô lệ cho thất tình, lục dục, tham sân si...v...v...

Đây là ngọn cờ đầu của Đạo Cao Đài mà người Tín Hữu có sứ mạng thực hiện và luôn luôn phải vươn tới bất cứ trong tình huống nào. Muốn thế, hành trình của mọi người phải dẫn thân vào con đường TU TIẾN TOÀN DIỆN tức là TU ĐẠO TU ĐỜI cùng một lúc. TU ĐẠO là tu trực chỉ tại TÂM, lấy THẦN LƯƠNG TÂM làm CHỦ, tượng trưng cho Thần Lương Tâm là THIÊN NHÂN mà Đạo Cao Đài lấy làm biểu tượng. TU là gắn liền TÂM mình với ĐẠO gọi là HIỆP THIÊN THƯỢNG để được sáng suốt, để có TÂM KINH VÔ TỰ và dùng ánh sáng tâm linh này để phụng sự chúng sanh gọi là HIỆP THIÊN HẠ, là TU ĐỜI. Đối với Đạo Cao Đài, CHỮ TÂM thật là trọng đại vì TÂM gắn liền với TÌNH THƯƠNG. Đức Phật Mẫu đã dạy về chữ TÂM như sau:

“Gắng sức trau dồi một chữ TÂM  
ĐẠO ĐỜI muôn việc chẳng sai lầm.  
TÂM THÀNH ắt đạt đường tu vững  
TÂM CHÁNH mới mong mối đạo cầm  
TÂM ÁI nhưn sanh an bốn bể  
TÂM HOÀ thiên hạ trị muôn năm.  
Đường TÂM cửa THÁNH dù chưa vẹn  
Có buổi hoài công mới Đạo tâm”.

Đức Chí Tôn cũng đã xác định: “TÌNH THƯƠNG LÀ CHÌA KHOÁ MỞ CỬA BẠCH NGỌC KINH”. Như vậy có thể nói một cách vắn tắt: “ĐẠO CAO ĐÀI là ĐẠO TÌNH THƯƠNG”, và cũng vì thế mà tại nơi nghèo nàn vắng vẻ này chúng tôi cố gắng tạo dựng một ngôi thờ ĐỨC PHẬT MẪU, tượng trưng tuyệt diệu cho TÌNH THƯƠNG vô đối của BÀ MẸ THIÊN LIÊNG để hằng tâm trên đường tu tiến và phụng sự.

Tóm lại: Xuyên suốt dòng HUYỀN SỬ và LỊCH SỬ của đất nước VN thân yêu của chúng ta, chúng tôi nhận thức nền QUỐC ĐẠO VN chính là ĐẠO CAO ĐÀI ngày nay. Xin nhắc lại: Quốc Đạo VN tức là nền văn hoá và bản sắc dân tộc VN đã tượng hình từ ngàn xưa, dần dần cụ thể với thực tế với bao nổi thăng trầm, khảo đảo, giao lưu với tất cả các Tôn Giáo và bao dung tất cả để rồi từ từ lớn mạnh, có khuynh hướng chuyển dần đến qui nguyên tất cả về cùng một nguồn gốc, kịp đến năm 1926, Đức Chí Tôn giáng cơ Khai Đạo với tôn chỉ, mục đích là QUI NGUYÊN TAM GIÁO, HIỆP NHẤT NGŨ CHI. Ngài đã tiên tri: “VN nước nhỏ nhen trong vạn quốc, ngày sau làm chủ mới là kỳ”. Một tiên tri thứ hai không kém phần quan trọng:

“ QUỐC ĐẠO kim triều thành ĐẠI ĐẠO,  
NAM PHONG thử nhật biến NHƠN PHONG”

Kính thưa quý Quan Khách

Quốc Đạo ngày xưa do TỔ TIÊN thần thánh của chúng ta cứu mang và hình thành, Đại Đạo ngày nay do Đấng THƯỢNG ĐẾ sáng tạo ra, cùng một bản chất QUI NGUYÊN tức là quay về nguồn, cùng lấy DỊCH LÝ làm nền để hiểu sự vận chuyển của Càn Khôn Vũ Trụ mà nguyên lý Âm Dương tác động, sanh hoá vô cùng vô tận, cùng lấy hình tượng Thái Cực để xác định vạn vật chung nguồn, từ đó dẫn tới quan niệm HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG, VẠN GIÁO NHẤT LÝ.....

Thế giới ngày nay từ từ chuyển dần đến TOÀN CẦU HOÁ tức là chia sẻ với nhau mọi lãnh vực liên quan đến đời sống tâm linh cũng như vật chất, sẽ không có nước mạnh nào xâm lăng nước khác và Tổ Chức LIÊN HIỆP QUỐC có trọng quyền, chừng đó ĐIỂM SÁNG của nền văn minh TÂM LINH sẽ rực rỡ cõi trời PHƯƠNG ĐÔNG, và VN sẽ là THÁNH ĐỊA.

Để dứt lời, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã đến chung vui với chúng tôi trong ngày mừng LỄ MẸ hôm nay. Xin kính chúc quý liệt vị được hưởng trọn vẹn hồng ân của Đấng Từ Mẫu và xin quý vị thông cảm và tha thứ cho mọi điều sơ sót của chúng tôi chắc chắn phải có trong buổi Lễ hôm nay.

Trân trọng và thân ái kính chào./

## Hiền Tài Trĩnh Quốc Thế



## DIỄN VĂN NÓI VỀ Ý NGHĨA HỘI YẾN ĐIỀU TRÌ VÀ VAI TRÒ ĐỨC PHẬT MẪU TRONG TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

(do cô Trịnh Ngọc Túy trình bày)



Kính thưa quý Quan Khách, Quý Đồng Đạo và Quý Đạo Tâm.

Lễ Hội Yến là một đặc ân Thiên Liêng ban cho nhân loại trong lần Khai Đạo kỳ ba.

Hội Yến Bàn Đào ở Thiên Đình, người tu đắc đạo mới về đó dự hội được. Lần này Đấng Chí Tôn cho dự Hội Yến tại thế gian hàm ý là Thiên Đế quán hạ để Thiên Nhân để Hiệp Nhất nâng đỡ nhân sanh về đường tiến hóa tâm linh.

Chúng tôi có linh cảm có một huyền vi thiêng liêng xoay chuyển bằng nhiều mặt tích cực hay tiêu cực để đưa đến xây dựng một Điện Thờ Mẹ biểu tượng tinh thần của Vạn Pháp Cung tức Nhân Hòa Động, thực hiện Cơ Nhân Hòa, tôn sùng trái tim của Mẹ, phát huy tình thương rộng lớn trong lòng mọi người hay nói cách khác là phát huy Tâm Đạo tức Đại Đạo thích ứng với thời kỳ vận chuyển của Cần Khôn vũ trụ trong thời đại “ Toàn cầu Hóa “ và thời kỳ vận chuyển biến tâm linh rạng rỡ của năm 2000.

Con người vì quên đi cội nguồn, cứ mãi chạy theo hình danh sắc tướng bên ngoài nên càng ngày càng xa Đạo. Quay vào bên trong làm phát triển Tình Thương khai thông mối đồng mạch này nhân loại mới đạt được sự cộng thông Hòa Đồng !

Ngày nào nhân loại rõ cội nguồn  
Cùng chung một mạch của Tình Thương  
Cha Trời ban rải đều muôn vật  
Ngày ấy Yêu Thương kết Đại Đồng.

Mẹ là hình ảnh của Tình Thương mà người thế gian dễ cảm nhận và hằng tôn sùng. Tình thương cao cả, bao la vô tận của Mẹ đối với toàn thể con cái, cũng là biểu tượng Tình Thương cao cả vô biên của Thượng Đế đối với toàn chúng sanh vạn loại. Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ trong Phật Giáo Hòa Hảo cũng đã diễn tả Tình Yêu rộng lớn như sau:

“ Tôi có tình yêu rất đượm nồng  
Yêu đời yêu lẫn cả non sông  
Tình yêu chan chứa trong hoàn vũ  
Không thể riêng yêu khách má hồng”

Học tập, trau dồi và phát triển Tình Thương rộng lớn này là mục tiêu của người Đạo Tâm về với Mẹ.

Trong khung cảnh đơn sơ nhưng rất ấm cúng, đậm tình nghĩa thiêng liêng như ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy tâm hồn đạt dào cảm xúc như tình Mẹ chan hòa trong mỗi chúng ta. Cùng họp mặt ngồi chung nhau dưới bóng cây tìm về cội Đạo. Hưởng về Tình Mẹ thiêng liêng, vô tình hay hữu ý tạo cho ta một trạng thái đồng cảm lý thú, mâu nhiệm, cảnh thiên nhiên và con người như hòa cùng một mạch Yêu Thương huyền diệu.

Tôi thấy lòng như chấp cánh bay  
Kề bên với Mẹ phút sum vầy  
Kim quang tỏa rạng chân trời sáng  
Thưởng Hội Bàn Đào hạnh phúc thay!

\* \* \*

Nhân thế làm sao mãi khổ đau !  
Tình thương Thượng Đế phủ muôn màu  
Mở lòng hòa cảm hồn tỉnh thức  
Hạnh phúc tràn dâng đến đỉnh cao !

Tình Mẹ yêu thương vô tận, bao dung tha thứ, hy sinh nhẫn nhục, quên mình lo cho người. Trong biển tình của Mẹ, tất cả đều bình đẳng. Bản chất tình thương bao la của Mẹ cho chúng ta sự cảm nhận sâu xa về ý nghĩa của tiêu đề “ **Bác ái – Công Bình** “. Đây chính là nền tảng đạo lý của Đại Đạo mà mọi người có tâm đạo đều phải thực hiện. Trong phạm vi bài này chúng tôi không thể đi vào phân tích sâu xa mà chỉ đưa ra những giá trị hay năng lực đặc biệt của Tình Thương.

Nhân loại từ trong bản chất tình thương mà ra nên vốn đã sẵn có mầm giống thiêng liêng đó trong tâm hồn. Quay về cội nguồn thiêng liêng là quay về với Tình thương tức quay về với Mẹ thấp sáng ngọn đuốc thiên lương.

Tình thương chính là Thượng Đế tính trong Tâm mỗi người nó có huyền năng vi diệu đặc biệt có thể giải quyết tất cả, hóa giải được tất cả, đem lại kết quả mỹ mãn và hạnh phúc hoàn toàn, là nguồn siêu năng lực có làn sóng rung động cao độ, thanh nhẹ dễ dàng cộng hiệp với làn sóng Tình Thương vô tận của Thượng Đế hiện hữu trong cùng khắp vũ trụ, có tác dụng cảm hóa, khai tâm nhân loại. Do đó chỉ có con đường Bí Pháp hay Tâm Pháp của Mẹ trong thời kỳ Đạo Tâm mới thật sự chuyển tôn giáo qua Đại Đạo cứu rỗi tận độ toàn chúng sanh từ vật chất, thảo mộc, thú cầm đến nhân loại.

Tình thương rộng lớn là sự kết hợp hài hòa **Bi, Trí, Dũng** có năng lực thực hiện mọi lý tưởng cao đẹp mà nhân loại đang muốn vươn tới, là giọt nước cam lồ cứu khổ cứu nạn nhân gian thực hiện **Qui Thiên Lương hay Qui Tâm** đưa nhân loại đến chân trời hạnh phúc.

Trong bầu không khí chan hòa tình thương của Mẹ thiêng liêng, với lòng chân thành hòa cảm, chúng tôi muốn cùng với quý vị thành tâm cầu nguyện ĐỨC PHẬT MẪU ban bố ân điển lành chan rưới Tâm Pháp cho toàn nhân loại.

Niềm tin Đức Mẹ ngự vào Tâm  
Bằng hữu hân hoan kính chúc mừng  
Chúc nhận điển lành khai pháp bửu  
Mừng tặng ánh huệ chiếu Thiên ân  
Cho Dân vui hưởng đời an lạc  
Cho Đạo lan tràn khắp thế gian  
Cho cả giang sơn đầy gấm vóc  
Cho tình nhân loại khỏi chia phân.

Hy vọng giây phút tâm linh này được giữ mãi trong lòng chúng ta....

Xin chân thành cảm ơn sự chiếu cố và xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị.

**Thơ “Tập Khai Tâm” liên hệ nội dung hai bài diễn văn trên (do cô Võ Thị Nê tự Huỳnh Hạnh diễn ngâm)**



### **Xuân Vạn Loại**

Xuân vạn loại mùa Xuân đầy hy vọng  
Đón huỳnh xuân chớm nở trong lòng người  
Xuân của đất trời đến thật lòng tôi.  
Vì ánh sáng tâm linh ngời vũ trụ!  
Xuân rộn rã, yêu kiều và tươi thắm  
Ý Xuân nồng tô đậm vạn ước mơ  
Trời Việt Nam dệt lại những vần thơ!  
Xuân bất diệt, Xuân hiệp hòa, Xuân dân tộc  
Họa chiến tranh chỉ là cơn gió lốc  
Đã qua rồi trong tim óc của muôn người  
Gió tình thương lồng lộng reo vui  
Vạn vật sống vườn hoa Xuân phô sắc  
Ôi thắm thiết một mối tình Nam Trung Bắc  
Cùng một lòng ngưỡng vọng đến tổ tiên

Mùi khói hương nghi ngút dậy hồn thiêng  
Dòng giống Việt cội nguồn chung trăm trứng  
Bốn nghìn năm lịch sử HÙNG giữ vững  
Tánh Rồng Tiên Chí Phù Đổng vẫn không phai  
Ánh Xuân hồng rọi sáng một tương lai  
Đất Nam Việt rạng ngời muôn thế kỷ.  
Ngọc Nường

## LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU

Là y sĩ là tình thương từ Mẫu  
Nghĩa thiêng liêng cao trọng biết dường bao!  
Bàn tay mềm ve vuốt vết thương đau  
Dòng sữa ngọt mẹ hiền ban sự sống  
Thần lương y cho người nguồn hy vọng  
Từng phút giây tranh sống với tử thần  
Cả cuộc đời phụng sự tha nhân  
Hồng thập tự tượng trưng lòng bác ái  
Vượt thời gian và trường tồn mãi mãi  
Cả không gian không ngăn cách bến bờ  
Nguồn suối tiên rửa sạch bệnh trần nhơ  
Ban phép lạ cho muôn người đau khổ  
Tình mẹ yêu không là dòng sông nhỏ  
Quả đất này và cả đại dương  
Cực khổ nhiều nhưng chỉ biết yêu thương  
Thao thức trắng vì sanh linh quặn quại  
Vui buồn theo từng nụ cười tiếng khóc  
Cảm khổ đau hay hạnh phúc do người  
Nước cam lồ gieo mạch sống vui tươi  
Ôi ĐẤT MẸ, tình thiêng liêng cao cả quá!  
Ngọc Nường

# Hình ảnh ngày lễ Hội Yến lần thứ 6 tại Điện Thờ Phật Mẫu Houston

Top: (Frontview)



Midle



Midle



Bottom



Từ trái sang phải: Ni Cô Liên Bình, Ô. Nguyễn Anh Dũng. Ô Lương Thành Nhi. Ô Trịnh Quốc Thế.





Từ trái sang phải: Ô Nguyễn Thế Giác. Ô Lê Ngọc Anh. Ô Nguyễn Công Tâm. Ô Lê Phát Minh.





# DIỄN VĂN KHAI MẠC

Lễ Tưởng Niệm Hội Yến Diêu Trì  
Lần thứ 6-2005.



(Do Nguyễn Thừa Long trình bày)

Kính thưa quý vị Đại Diện Tinh Thần các Tôn Giáo,  
Kính thưa quý vị Quan Khách, quý Đồng Đạo, Đồng Hương và Quý Đạo Tâm.

Hôm nay là ngày Rằm tháng 08 năm Ất Dậu, ngày Đại Lễ HỘI YẾN DIÊU TRÌ của Đạo Cao Đài, cũng là ngày Đại An Xá mà Đấng Từ Mẫu Thiêng Liêng ban rải ân điển lành phổ độ chúng sanh, giải trừ mọi tội lỗi của quá khứ để con cái của Mẹ an tâm tu dưỡng để cùng nhau quay về nguồn cội Thiêng Liêng. Mỗi chúng ta nào khác những chiếc lá rừng, lá rụng phải về cội, đừng để các cơn bão táp gió giông kia cuốn đi về phương trời vô định, chừng đó muốn quay về cội trở lại thật là thiên nan vạn nan! Nay nhờ hồng ân thiên tải của Đấng Từ Mẫu đại khai An Xá kỳ ba, mở đường dẫn dắt, đi tắt vào đường Đại Đạo, trở về cội nguồn.

Hôm nay chúng tôi vô cùng hân hoan được tiếp đón quý vị trong bầu không khí tràn đầy tình yêu thương của Mẹ, chúng ta hãy mở trọn tấm lòng thành đón nhận nguồn ân điển này để tâm hồn được hiệp nhất với Đấng Từ Bi để thân tâm an lành, thanh tịnh, hạnh phúc suốt trong buổi lễ hôm nay. Chúng ta cũng không quên hướng lòng cầu nguyện Đấng Từ Mẫu ban cho những vong hồn lâm nạn trong trận bão Katrina được siêu thăng tịnh độ, những người may mắn sống sót sớm được hoàn hưởng, an cư lạc nghiệp.

Kính thưa quý vị

Để kỷ niệm ngày đại lễ hôm nay, chúng tôi xin tuyên đọc bài Thánh Giáo của Đức Chí Tôn ban tặng cho dân tộc VN thân yêu của chúng ta. Bài thi này đáp ứng đúng nguyện vọng, hoài bão, ước mơ của chúng ta về tương lai dân tộc:

Thượng hạ nhị Thiên xử địa huân,  
Việt Nam nhứt quốc nhứt giang sơn.  
Hoàng đồ toàn bảo Thiên thơ định,  
Đánh tộ trường lưu tổ nghiệp tồn.  
Quốc Đạo kim triều thành Đại Đạo,  
Nam phong thử nhứt biến nhơn phong.  
An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn,  
Văn hoá tương lai lập Đại Đồng.

Xin tạm dịch:

Trên dưới Trời Người chuyển thế gian,  
Việt Nam nhất thống cả giang san.  
Đồ Thiên đã định luôn toàn vẹn,  
Tổ nghiệp ngàn năm mãi vĩnh tồn.  
Đạo Nước nay mai thành Đại Đạo,  
Nam phong ngày ấy biến nhơn phong.  
An dân trị nước theo Nghiêu Thuấn,  
Văn hoá mai kia hưởng Đại Đồng.

Những thử thách cam go, những trầm luân khốn khổ của dân tộc ta từ ngàn xưa đến nay chẳng qua là như “lửa thử vàng” mục đích là để trui rèn cho dân tộc ta càng thêm lớn mạnh, nội lực càng cao thâm, tâm linh càng vững vàng, vì thế không một sức mạnh ngoại lai nào có thể đồng hoá, chia phân đất nước Rồng Tiên này và lộ trình của dân tộc VN là hướng đến Đại Đồng Thế giới, văn hoá dân tộc sẽ là gương sáng cho toàn nhơn loại.

Để dứt lời, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đến chung vui với chúng tôi trong ngày mừng Lễ Hội Yến năm nay. Xin kính chúc quý liệt vị được hưởng trọn vẹn hồng ân của Đấng Mẹ hiền. Xin quý vị niệm tình tha thứ cho mọi điều sơ sót của chúng tôi chắc chắn phải có trong khi tổ chức.

Tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc buổi mừng Lễ Hội Yến Diêu Trì năm nay.

Trân trọng kính chào quý liệt vị.

## Ý nghĩa Hội Yến Diêu Trì.

Lần thứ 6 – Năm 2005



(Do Trịnh Ngọc Thoa Trình Bày)

Kính thưa quý Quan Khách, quý Đồng Đạo và Quý Đạo Tâm:  
Tất cả tín đồ Cao Đài, khi lìa xa quê hương, đều tha thiết nhớ về Toà Thánh, nhất là không ai quên được quang cảnh ngày Hội Yến Diêu Trì đầy kỷ niệm linh thiêng:

Hội Yến đêm trăng diệu tuyệt vời  
Sóng người như thác đổ dòng khơi  
Cộ hoa trình diễn rồng bay lượn  
Quả phẩm trưng bày hạnh tốt tươi  
Đốt nén hương lòng dâng kính Mẹ  
Nhận nguồn ân điển rộn niềm vui  
Tình Thương như gió lành thoang thoảng  
Như nước Cam Lộ lất phát rơi.

Ngọc Nương

Trong phạm vi bài này chúng tôi không thể đi vào tìm hiểu bí pháp sâu xa mà chỉ đề cập đến chìa khóa bí nhiệm đơn giản nhất là Tình Thương ngự trị trong trái tim của Đấng Mẹ hiền. Tình Mẹ yêu thương vô tận, bao dung tha thứ, hy sinh nhẫn nhục, sẵn

sàng chịu đựng gian khổ, quên mình lo cho người. Trong biển tình của Mẹ tất cả đều được yêu thương vô tận, tất cả đều bình đẳng. Bản chất Tình Thương cao cả, bao la vô tận của Mẹ cho chúng ta cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa của Tâm Bác Ái - Đại Đồng.

Mẹ là hiện thân của tình thương, đối với Mẹ “ LUẬT LÀ THƯƠNG YÊU”. Cũng như tất cả các Bà Mẹ thế gian, tình yêu của Mẹ đối với con là nguồn suối yêu thương bất tận, như biển hồ lai láng, ngấm sâu vào tim óc của những đứa con và xoa dịu, cân bằng tâm sinh lý. Nếu thiếu tình yêu của Mẹ con cái sẽ mất quân bình về tinh thần và vật chất! Tình yêu này huyền diệu vô cùng, yêu một đứa con cũng bằng tình yêu vô tận, hai đứa cũng vậy, nhiều đứa cũng bằng tình yêu vô tận ấy chứ không có phân chia như về vật chất! Ngoài ra , đứa con nào càng bất hạnh chừng nào, Mẹ càng bù chì chăm sóc nhiều hơn! Tình yêu con của Mẹ quả là thiên tính, hy sinh mà hạnh phúc, cực nhọc trăm bề mà vui tươi, thức khuya dậy sớm mà tỉnh táo...Thật kỳ diệu thay, không ngòi bút nào có thể diễn tả hết được tình mẫu tử thiêng liêng này!

Cánh hoa ấp ủ nụ xanh non  
Gà mẹ chắt chiu bảo dưỡng con  
Cầm thú chim muôn dù bé nhỏ  
Muôn loài vạn vật vốn THƯƠNG con...

Ngọc Nương

Tình cảm này không riêng con người mới có mà cả vạn vật cây cỏ, thú cầm đều giống y nhau, vì tình yêu này phát nguồn từ tình yêu cao cả vô tận của Thượng Đế, chan hoà cho các Bà Mẹ thế gian mà Đức Phật Mẫu, Bà Mẹ Thiên Liêng của cả chúng sanh chính là hình ảnh của tình yêu cao đẹp này.

Thế giới tình thương sẵn có rồi  
Con người mờ mịt tưởng xa xôi  
Khi lòng tỉnh thức quay về cõi  
Nhận thấy tình thương khắp mọi nơi.

Ngọc Nương

Tình thương của người Mẹ thế gian xuất nguồn từ tình thương vĩ đại của Đức Mẹ nên có cùng bản chất cùng nồng độ. Do đó chúng ta có thể nhận rõ được Đức Phật Mẫu qua hình ảnh của tất cả các Bà Mẹ thế gian kể cả tình mẫu tử của các loài sinh vật, nhưng từ bi bác ái vô cùng vô tận hơn đối với muôn loài. Con của Đức Từ Mẫu là tất cả chúng sanh từ “trong nguồn chảy ra” phân tán khắp càn khôn, ra đi biệt biệt không hẹn ngày về, trầm luân từ kiếp này qua kiếp khác nên Mẹ thường mượn cơ bút để nhắn nhủ viết nên những bài thơ đầy xúc động, diễn đạt tâm tình đau thương, xót ruột trông chờ:

“ Ngọt ngon trẻ nhiễm mền mùi  
Trẻ nào có biết khúc nôi đoan trường  
Ngồi trông con đặng phi thường

Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh”.

Hoặc:

“ Từ Mẫu xem qua bất động lòng  
Tình thương vô tận đứng ngồi trông  
Sớm chiều tựa cửa chờ tin nhận  
Ngày tháng nương hiên đợi bóng hồng”

Rồi ngày nay đến thời kỳ Đại An Xá, Chí Tôn cho lệnh “Khai Tông Định Đạo” và cho vận chuyển Lễ Hội Yến Diêu Trì từ Thiên Cung xuống trần gian, gần gũi con cái để con cái dễ bề qui hiệp với Mẹ hơn. MẸ vui mừng không kể xiết:

“Nay Chí Tôn rộng quyền ân xá  
Chắc phen này Mẹ hẳn gặp con  
Bỏ hồi cách trở nước non  
Bao nhiêu miếng ngọt miếng ngon để dành”.

Miếng ngọt miếng ngon mà Mẹ để dành chính là quả Đào Tiên và ly rượu hồng đào, chờ mong con đắc đạo trở về, thưởng cho con hưởng dụng rồi mới nhập vô cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống gọi là nhập tịch.

Trong một bài thuyết Đạo về Bí Pháp Lễ Hội Yến Diêu Trì, Đức Hộ Pháp đã giảng rất rõ về ý nghĩa Lễ Hội Yến như sau: “ Ngày nay thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương vâng lệnh Đức Chí Tôn giáng xuống phàm trần mở tiệc Hội Yến Diêu Trì Cung tại Đền Thờ Phật Mẫu để toàn con cái của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu về hội hiệp cùng Đức Mẹ Thiêng Liêng, dâng Hoa, Quả, Rượu, Trà lên Đức Mẹ và Đức Mẹ sẽ ban tặng lại cho con cái của Ngài gọi hưởng hồng ân của Đức Phật Mẫu, làm cho TÂM ĐẠO phấn chấn lên, làm động cơ thúc đẩy con cái mau tiến hoá trên bước đường tu học, sớm trở về hội hiệp cùng Phật Mẫu. Mà một khi được hội hiệp cùng Đức Phật Mẫu tức nhiên là ĐẮC ĐẠO, giải thoát khỏi luân hồi”.

Tóm lại Lễ Hội Yến Diêu Trì được đưa từ cõi Thiêng Liêng xuống thế gian để gần gũi và trực tiếp độ dẫn con cái của Mẹ trong thời kỳ Đại An Xá của Đức Chí Tôn. Vì thế Mẹ vui mừng không biết ngần nào! Riêng phần chúng ta, không phân biệt Đạo Đời, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu chịu khó kiên trì tu tâm dưỡng tánh sẽ dễ dàng trở về hội hiệp cùng Đức Mẹ, tức là được đắc đạo.

Nhân loại từ trong bản chất Tình Thương mà ra nên vốn đã có sẵn mầm giống Thiêng Liêng đó trong tâm hồn. Quay về cội nguồn thiêng liêng là quay về Tình Thương, tức quay về với Mẹ thấp sáng ngọn đuốc thiên lương đưa nhân loại đến chân trời hạnh phúc. Mẹ là hình ảnh của Tình Thương bao la vô tận và đức hy sinh cao cả mà người thế gian dễ cảm nhận được. Một nhà thơ Việt Nam xúc cảm vì đức hy sinh của người Mẹ và các chị em phụ nữ đã thốt lên:

Mẹ Việt Nam ơi!  
Nếu chữ HY SINH có trên đời

Tôi sẽ nạm vàng bao khổ cực  
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.

Như thế sự quan yếu trong nét đẹp của phụ nữ Việt Nam là nét đẹp tâm hồn: vừa đẹp người vừa đẹp nết. Phải chăng đó cũng là cái đẹp lý tưởng của thế giới ngày mai với đà tiến bộ tâm linh của nhân loại? Cụ Nguyễn Du cũng đã có nói:

Thiện căn ở tại lòng ta  
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Tâm là gốc của Tình Thương. Nên về với Mẹ chỉ có Tâm thương yêu chứ không có chức quyền, hay nói đúng hơn là không mang theo chức quyền!

Quan sát đàn cúng Cha ở Đền Thánh và đàn cúng Mẹ ở Báo Ân Từ ta sẽ nhận ra điều đó: Đàn cúng Cha chúc sắc mặc sắc phục áo mào uy nghi như một triều đình, đàn cúng Mẹ, chúc sắc và toàn đạo đều mặc áo dài trắng như nhau.

Thời kỳ Đạo Tâm do Mẹ lãnh đạo, bản chất là Tình Thương rộng lớn và hy sinh cao cả, không màng quyền chức thấp cao, và xem đó chỉ là sự phân công trách nhiệm, có nghĩa là Tâm tự cởi giải quyền chức. Trở về bản Tâm tức chơn Tâm hay lương Tâm, con người rõ ràng đồng phẩm chất và đồng đẳng. Nói cách khác đường Đạo Tâm chính là đường Đại Đạo diu dắt nhân loại qui thiên lương nằm trong quyết sách vận trù của Mẹ Thiêng Liêng:

Hiệp vận chung nhất môn đồng mạch  
Qui thiên lương quyết sách vận trù (P.M.C.K)

Tóm lại Tâm thương yêu, phụng sự, không màng lợi danh là nguồn ánh sáng chân lý muôn đời của Thiên Đạo, Đại Đạo và Tâm Đạo hay Đạo Tâm chính là con đường sáng đưa nhân loại đến cơ Qui Hòa, xây dựng Đồi Thánh Đức, Thế Giới Đại Đồng. Học tập, trau dồi và phát triển Tình Thương rộng lớn này là mục tiêu của người Đạo Tâm về với Mẹ.

Trong khung cảnh đơn sơ nhưng ấm cúng đậm tình nghĩa Thiêng Liêng như ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy tâm hồn dạt dào cảm xúc như Tình Mẹ chan hòa trong mỗi chúng ta. Cùng họp mặt ngồi chung nhau dưới bóng cây tìm về cội Đạo, hướng về Tình Mẹ Thiêng Liêng, vô tình hay hữu ý tạo cho ta một trạng thái đồng cảm lý thú màu nhiệm: cảnh thiên nhiên và con người như hòa cùng một mạch yêu thương huyền diệu:

Ngọn gió Tình Thương hương ngát ngây  
Niềm tin rạng rỡ giữa tim này  
Hoa Tâm nhân loại đường khai nộ  
Mầu nhiệm huyền vi Mẹ chuyển xây.

\*\*\*

Giọt nước Tình Thương lất phất bay  
Ngàn hoa tươi thắm sắc hương bày



Mong ngày đất nước về nguyên cội  
Hạnh phúc, an bình khắp đó đây!

\*\*\*

Tôi thấy hồn lan với gió mây  
Tình Thương của Mẹ chứa chan đầy  
Kim quang tỏa rạng chân trời sáng  
Hạnh phúc tràn dâng trong phút giây!

Ngọc Nường

Hy vọng giây phút tâm linh này được giữ mãi trong lòng chúng ta...  
Cầu xin Mẹ Thiêng Liêng ban rưới hồng ân cho Hoa Tình Thương nở rộ trong  
lòng mọi người chúng ta để đời sống nhân loại được tràn đầy hạnh phúc.  
Xin chân thành cảm tạ sự chiếu cố và xin trân trọng kính chào toàn thể quý liệt vị.

**Thơ “Tập Khai Tâm” liên hệ nội dung hai bài diễn văn trên (do cô Võ Thị Nê tự Huỳnh Hạnh diễn ngâm)**



**THI SĨ NGÀY NAY**

Là thi sĩ cũng đùa reo với gió  
Vui bên trăng và tha thiết với nàng Xuân  
Nhưng chẳng phải lòng vui hưởng cá nhân  
Mà tâm hồn hòa cảm cùng vạn vật  
Thi nhân ôm một mối tình chất ngất  
Phủ bầu trời và lan cả không gian  
Len thâm sâu và vương vấn ngút ngàn  
Tâm vô ngại như vầng trăng sáng chói  
Làm đước linh cho muôn người lạc lối  
An ủi vỗ về bao kẻ khổ đau  
Mang linh đơn cho thiên hạ giải sầu  
Gần gũi hết muôn loài muôn vật  
Là thi sĩ là con người dũng cảm  
Ngồi bút thiêng vạch lối cứu muôn loài  
Gương hy sinh vì nghĩa thế nhân soi  
Đường gai góc cũng san bằng vươn tới  
Thi nhân tinh thần luôn đổi mới  
Kịp theo dòng tiến hóa của Đất Trời

Gửi tâm hồn đi khắp muôn nơi  
Hòa vũ trụ gắn mình chung vũ trụ

Ngọc Nường

## VÀO ĐỜI

Vào cuộc sống chứa chan tình nhân thế  
Cả bầu trời rực rỡ ánh ban mai  
Với tâm hồn rộng mở đón tương lai  
Dù cuộc thế có muôn ngàn gai góc  
Dù hạnh phúc, khổ đau hay tang tóc  
Vạn khối tình ôm ấp trái tim tôi  
Cảm vui buồn theo vận nước nổi trôi  
Lòng rộn rã mong quê hương mình tươi sáng  
Dù gia cảnh nát tan và cay đắng  
Quyết dấn thân vì hạnh phúc mai sau  
Với niềm tin chân lý rạt rào  
Quên tất cả và hy sinh tất cả  
Mang chí nguyện và niềm tin sắt đá  
Trao vào đời với từng lớp thiếu niên  
Nào học sinh, Hướng đạo, Đại Đạo Thanh Niên  
Vào Thế Đạo, hay triển khai cơ Huỳnh Đạo  
Là nối tiếp để hoàn thành lý tưởng  
Đạo vào Đời, Đời có Đạo mới nên thôi (1)  
Cả trần gian rọi sáng ánh đuốc Trời  
Cho đất nước an bình trong thánh thiện

Ngọc Nường

Ghi Chú:

(1) Ý nghĩa Đạo ở đây là Đạo làm người, hay Đạo Tâm, không phân biệt Tôn giáo.

Hai bài thơ Đạo Ca và Anh Sáng Tâm Linh mở màn do cô Nguyễn Thu Thủy diễn ngâm.



**Anh Sáng Tâm Linh Mở Màn**

(Qua hiện tượng làn sóng người về viếng  
MẸ La VANG ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 20)  
( The spiritual Light opening )

LA VANG MẸ đến cứu đàn con  
Tình nghĩa nghìn năm dạ sắt son  
Lớp lớp hàng hàng về viếng MẸ  
Ghềnh đá dù ngăn sóng đổ dồn...

\*\*\*

Trường giang sóng dậy có gì đâu?  
Tình nghĩa Thiêng Liêng vốn dạt dào!  
Sôi sục sóng lòng dường sóng nước  
Dù cho bể cả quá cồn dâu!

\*\*\*

Chuyển biến tâm linh hé mở màn  
Về bên gối MẸ phút bình an  
TÌNH THƯƠNG hóa giải ngàn dâu bể  
Nguồn suối YÊU THƯƠNG mãi dịu dàng!

\*\*\*

Vận chuyển càn khôn ánh Đạo Vàng  
Biển TÌNH vang dội khắp giang san  
Dương gian nhân thế cùng chung hưởng  
Giọt nước cam lồ MẸ rưới chan!

Ngọc Nương

**ĐẠO CA** (nhạc vui tươi hùng tráng)

1- Mừng gặp nguồn ánh sáng Cao Đài  
Cầu ân lành chan rưới muôn loài  
Ngãng cao chào đón bình minh  
Thái dương toả sáng vạn tình thâm giao  
Ta hát vang vỗ tay nhịp bước  
Ôi thế gian hạnh phúc vô vàn  
Ta hát vang vỗ tay nhịp bước  
Mong thế gian là nước thiên đàng

**Điệp Khúc:**

Thượng Đế hỡi! Ngài là Đấng Chí Tôn mẫu nhiệm  
Xin cho con năng lực phi thường  
Mong Ngài nhập thể đưa đường  
Cho tâm linh nhân loại bừng sáng

2- Nhìn Đạo Kỳ phối phối tâm hồn  
Lòng hẹn lòng kết nối đệ huynh  
Trót mang một kiếp phù sinh  
Có chẳng còn lại chút tình trao nhau  
- Tay nắm tay đắp xây ngày mới  
Cho thế nhân đời sống thâm tình  
Tay nắm tay đắp xây đời mới  
Cho thế gian hạnh phúc an bình. (2 Lần)

**Thanh Niên Đại Đạo học ca.**



# THANH NIÊN ĐẠI ĐẠO HÀNH KHÚC

Huỳnh Cúc & Thừa Long

Trung Thu Tân Ty\_2001

Phần khởi vui tươi

The musical score is written in G major and 2/4 time. It consists of eight staves of music with corresponding Vietnamese lyrics. The lyrics are: Thanh niên hương đạo là tuổi trẻ nhiều hương. Thanh niên hương đạo là hoa là bướm. Có hoa thơm bướm lượn xanh trời, làm cho cuộc sống đơm thêm sắc hương. Thanh niên hương đạo mời gọi khắp mọi nơi. Thanh niên hương đạo là tim yêu nhựa sống. Cố gắng vươn lên ý hợp tâm đầu.

Thanh niên hương đạo là tuổi trẻ nhiều hương.

Thanh niên hương đạo là hoa là bướm.

Có hoa thơm bướm lượn xanh trời,

làm cho cuộc sống đơm thêm sắc hương.

Thanh niên hương đạo mời gọi khắp mọi nơi.

Thanh niên hương đạo là tim yêu nhựa sống.

Cố gắng vươn lên ý hợp tâm đầu,

vườn xuân đạo đức rực tươi muôn màu.  
 Thanh niên hưởng đạo còn rất nhiều gian nan.  
 Nhưng biết đem tài xông pha rèn chí  
 góp sức chung lo xây dựng cơ đồ  
 làm cho rạng rỡ Đạo thêm xứng danh.  
 Thanh niên hưởng đạo là tiếng nói tình thương.  
 Thanh niên hưởng đạo là con đường sáng.  
 Hãy chung tay góp nhặt cho đời  
 thực thi đạo đức rạng danh CAO ĐÀI.



# THANH NIÊN THÊ HỆ

Huỳnh Cúc & Thừa Long  
New Orleans 8/2002

The image shows a musical score for the song 'Thanh niên thê hệ'. It consists of ten staves of music in a 2/4 time signature with a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are written in Vietnamese and are aligned with the notes on the staves. The lyrics are: Thanh thiếu niên CAO ĐÀI. Thanh thiếu niên can trường. Làm rạng danh tuổi trẻ ngày hôm nay. Tay xiết tay, chung lòng. Phải dẫn thân lên đường. Nền Đạo cần thế hệ tiếp nối tương lai. Đây bạn trẻ của tôi ơi! Con đường đi sáng ngời chào đón. Dem yêu thương đến cho mọi người. An

vui có trong cuộc đời. Ánh Đạo tỏa khắp muôn  
 phương. Vượt đường trường khó nguy xem  
 thường. Thế gian khát khao mong chờ. Sống  
 đời hạnh phúc Tự Do. Thanh thiếu niên như  
 là. Ngọc quý dâng cho đời. Giòng LẠC  
 LONG anh dũng từ ngàn xưa. Thanh thiếu  
 niên một thời. Đem hiến dâng cho  
 đời. Dốc tâm thành sẵn sàng gánh vác hôm nay.

## **TƯỜNG TRÌNH về chuyến đi cứu trợ Đồng Bào bị thiên tai bão lụt KATRINA tại BILOXI và NEW ORLEANS**

Sáng sớm tinh sương ngày 31/10/2005, chuyến xe BUS TÌNH THƯƠNG bắt đầu lăn bánh vào đúng 6:30 từ chợ Hồng Kong 4 hướng về thành phố Biloxi. Hai mươi bảy hành khách trên xe cũng khá đặc biệt, già, trẻ, sư cô và các bà Sơ trẻ đều có vẻ trầm ngâm như lòng đang hướng về một nơi xa xăm, có nhiều đồng bào ruột thịt đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, khổ sở, thiếu thốn mọi bề... Đó là chuyến xe TÌNH THƯƠNG được ai đó đặt tên, chuyên chở HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN HOUSTON gồm có Đại Diện Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hoà Hảo và Cao Đài kết hợp với Đại Diện Cộng Đồng VN Houston và vùng phụ cận, do Ông Nguyễn Anh Dũng, Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hoà Hảo Houston làm Trưởng Đoàn, cùng đi đến tận nơi cơn bão Katrina hoành hành, cứu trợ đồng bào nạn nhân, nói đúng hơn là đến để chia sẻ niềm đau thương và an ủi những nạn nhân thiên tai.

Vừa ra khỏi Thành Phố Houston, các cô trong Ban Tổ Chức đãi chúng tôi một bữa ăn sáng ngon lành, mỗi người một ổ bánh mì với chả lụa chay mặn có đủ rau, dưa ớt... và một chương trình văn nghệ tạp lục bắt đầu, khởi xướng do các Ông Trần Hiến, Ông Trần Minh Tâm Tuấn San Đẹp và Thầy Sáu Phó Tế Nguyễn Định, giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể . Những bài ca cộng đồng quen thuộc do Thầy Sáu bắt giọng, anh chị em vui vẻ hưởng ứng... suốt chuyến đi về, nhất là lúc chương trình văn nghệ sắp tịt ngòi thì giọng ca “ không già nua lắm” của Thầy Sáu cất giọng. Những câu chuyện lý thú do Ông Trần Hiến và Ông Trần Minh Tâm kể cho anh chị em nghe làm ngắt đi đoạn đường dài... Đặc biệt Ông Trần Hiến dẫn anh em đi sâu vào nguồn gốc dân tộc VN thời tiền sử, những cuộc di tản khổng lồ mà dân tộc ta đã bồng trồng di cư vào Nam lập quốc để tránh khỏi sự đồng hoá của người Trung Hoa phương Bắc. Trong chương trình văn nghệ giải buồn này có sự đóng góp bất ngờ của Ông Đỗ Minh Đức, đương kim P. Chủ Tịch Cộng Đồng VN Houston & vùng phụ cận, sẽ là Chủ Tịch trong nhiệm kỳ tới, với bài ca vọng cổ cũng khá mùi... Ngoài ra còn một giọng ngâm thơ thật là truyền cảm ngọt ngào của cô Huỳnh Hạnh như khơi dậy mùi hương thơm lúa vàng của làng Hoà Hảo, như hoà vào khói sương của vùng sông nước cõi trời Nam. Giọng ngâm thơ đặc biệt này làm chúng tôi nhớ về VN, nhớ những cánh đồng ruộng lúa menh mông cò bay thẳng cánh.

Theo chương trình, khoảng 2 chiều chúng tôi sẽ tới chùa Vạn Đức và nhà thờ Thánh Tử Đạo tại Biloxi, nhưng vì bị kẹt xe mất hết 2 tiếng đồng hồ nên đến 4:30 chúng tôi mới tới nơi. Trên đường vào Biloxi, những nơi cơn bão đi qua, cây cối gãy đổ nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau, nhà cửa sụp đổ, có nhiều cái nhà rùm xuống thành đồng gỗ gạch vụn, thật là bi đát! Nơi đây chúng tôi gặp được thầy Thích Giác Đăng, trụ trì chùa Pháp Luân, Linh Mục Vũ Thành , giáo xứ Thánh Tử Đạo VN và Bà Mục Sư Nguyễn Đình Di, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp VN, các vị này đi xe riêng đến trước chúng tôi vài tiếng đồng hồ.

Chùa Vạn Đức và nhà thờ các Thánh Tử Đạo sát cạnh nhau, vẫn còn nguyên sau cơn bão, nhưng bên trong hư hại khá nhiều. Điều làm chúng tôi thật lúng túng là vừa tới nơi thấy tại sân chùa đã có gần 200 đồng bào sắp hàng chờ đợi, bên nhà thờ cũng vậy mà quà đem theo dành cho Biloxi chỉ có 300 phần quà (gồm có: mền, dầu gió và một số thực phẩm). Lúc đó trời cũng đã sụp tối mà theo chương trình khoảng 8 giờ tối có hẹn phát quà cho đồng bào tại New Orleans, chùa Bồ Đề. Chúng tôi không còn cách nào trực tiếp phát quà được nên sau cùng quyết định: tại Chùa Vạn Đức, thầy Thích Giác Đăng thay mặt cho HĐLT và Phái Đoàn có đôi lời bày tỏ sự quan tâm về sự khổ sở, cực nhọc trước thiên tai mà đồng bào phải gánh chịu... và giao nhiệm vụ phát quà cho địa phương đảm trách. Tại nhà thờ LM. Vũ Thành cũng giải quyết y như vậy. Sau đó chúng tôi trao cho mỗi cơ sở tôn giáo địa phương mỗi nơi một phong bì đựng 3000 đồng. Chúng tôi đã trao cho Đại Diện Chùa Vạn Đức, nhà thờ Thánh Tử Đạo, Tin Lành VN Baptist, Tin Lành VN Christian, nhà thờ Hollinger Irland Baptist Church, chùa Thiền Tịnh, chùa Chánh Giác và Tịnh xá Ngọc Minh. Chúng tôi cũng gửi trao cho chùa Tam Bảo và Giáo xứ Antony Lê văn Phụng ở Baton Rouge.

Chúng tôi cùng rời Biloxi mà lòng cảm thấy ray rức, ngậm ngùi vì không có đủ quà để phát trước nhu cầu của đồng bào, lại vì kẹt xe để đồng bào đợi quá lâu mà có nhiều người lại không nhận được quà!!

Đến địa điểm chùa Bồ Đề tại New Orleans vào lúc 8 giờ tối, bụng chúng tôi đã trống rỗng nhưng được tin nhà chùa đã chuẩn bị buổi ăn tối cho chúng tôi nên cũng yên bụng! Vừa tới nơi thấy đồng bào New Orleans đang chờ đợi quá đông nên đành phải cố gắng phát quà cho tới hơn 12 giờ khuya mới phát xong gần 300 phần, số còn lại hơn 300 phần sẽ phân phối vào sáng hôm sau.

Chúng tôi vào phòng ăn của chùa Bồ Đề, khoảng khoát mát mẻ, bàn ăn đã dọn sẵn từ chiều, trên bàn có đủ rau giá tươi, chanh, tương, ớt dùng để ăn phở chay lại còn thêm đĩa bánh cuốn có như đồ chay to tướng... Chúng tôi ăn một buổi “tiệc” tối ngon lành, các vị phật tử nấu phở đãi khách lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, niềm nở mời mọc, gương mặt hiền từ thật làm cho chúng tôi vô cùng cảm động. Quả thật những giờ phút đó, chúng tôi cảm thấy ấm lòng, tình người giữa chúng tôi và các Phật Tử nhà chùa cũng như đồng bào đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, như quyện lấy nhau một tình cảm khó tả. Chúng tôi đồng cảm nhận một sự kết hợp chân thành sâu sắc **trong lòng người, trong tình người**, không còn một sự tị hiềm, một sự phân cách nhỏ nào về hình thức hay về màu sắc tôn giáo hay chủng tộc. Sau khi Đại Diện HĐLT trao phong bì cho Đại Đức trụ trì và tỏ lời cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của nhà chùa, đa số chúng tôi vào Bảo Điện nghỉ ngơi, một số nhân cơ hội đến thăm bà con bạn bè tại New Orleans. Chùa Bồ Đề thật rộng rãi khang trang, nơi chánh điện, phía trước thờ tượng Phật Di Lạc thật to, phía sau thờ Đức Phật Thích Ca, gian hai bên thờ nhiều vị Phật khác trông rất uy nghi đẹp đẽ. Vị sư trụ trì là Đại Đức Thích Thông Đức tướng đối trẻ, rất linh hoạt đã làm cho chùa Bồ Đề ngày thêm khởi sắc.

Sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục phân phối quà cho tới 10 giờ, giao lại cho địa phương tiếp tục phát. Phái đoàn từ giả chùa BỒ ĐỀ lên đường đi thăm và uỷ lạo các cơ sở Tôn Giáo tại đây gồm có: Nhà thờ họ đạo Thánh Giuse do LM Phạm văn Tuệ quản nhiệm, chùa Liên Hoa do thầy Thích Nguyên Minh, Thánh Thất Cao Đài do Hiền Tài Nguyễn Thừa Long, nhà thờ Tin lành của Hội Thánh Baptist do Ông Nguyễn văn Thích tiếp đón, Nhà dòng Mân Côi do các Sơ hướng dẫn, nhà thờ Họ Đạo giáo xứ Lê Thị Thành, Chùa Vạn Hạnh do Ông Trương Minh Như, nhà thờ Maria Nữ Vương VN gọi là nhà thờ Versailles do LM Nguyễn Thế Viễn, Nhà thờ Họ Đạo Đức Mẹ lên Trời, và nhà thờ Đức Mẹ La Vang do LM Nguyễn văn Huyền tiếp đón. Tại mỗi nơi, chúng tôi trao phong bì uỷ lạo với đôi lời chia sẻ nỗi bất hạnh của đồng bào khổ nạn và sự lo lắng cực nhọc của các vị lãnh đạo tinh thần trong những giờ phút giông tố bão bùng. Tại mỗi nơi, chúng tôi được các vị hàn huyên với niềm xúc động trong việc đối phó với hoàn cảnh ngặt nghèo khi nhìn thấy những thảm cảnh xảy đến cho những tín hữu thân yêu mà không làm sao bảo toàn cho họ được.! Hầu hết các vị lãnh đạo tôn giáo địa phương đều phát biểu là sự hiện diện hi hữu của 5 Tôn Giáo trong Hội Đồng Liên Tôn cùng một lúc, cùng lo một công việc từ thiện, cùng quan tâm chia sẻ nỗi khó khăn và đau buồn với đồng bào địa phương thật là vô giá! Vật chất trong giờ phút này cũng quý giá nhưng giá trị tinh thần mà Hội Đồng Liên Tôn đem đến còn quý giá gấp trăm ngàn lần hơn.... Những vị lãnh đạo tinh thần tại đây, khi có nạn lớn, mới thấy rõ sự hy sinh vô bờ bến của các vị trong việc lèo lái đồng đạo cũng như sự dũng cảm của các vị trước thực tế phũ phàng. Chúng tôi rất cảm phục và chia sẻ nỗi khổ tâm cũng như sự cứu mang nặng nề của quý vị đối với đồng bào trong những ngày qua và sẽ còn tiếp tục. Do sự tàn phá của cơn bão Katrina, nhiều ngôi chùa và nhà thờ bị hoang tàn đổ nát như trung tâm chùa Vạn Hạnh, nhà thờ dòng Mân Côi, nhà thờ Maria Nữ Vương, nhà thờ Đức Mẹ La Vang... rồi đây không biết sẽ được trùng tu như thế nào nhất là cho tới giờ này đa số các tín hữu còn đang tị nạn ở phương trời xa!! Có lẽ chúng ta chỉ còn phương cách cầu nguyện các Đấng Thiêng Liêng nhủ lòng thương xót hộ trì cho đồng bào bị thiên tai được sớm an cư lạc nghiệp, các nhà thờ, chùa chiền, thánh thất sớm được trùng tu như ý nguyện, các vị bị tử nạn được sớm siêu thoát.

Sau khi thăm viếng, uỷ lạo các nơi, chúng tôi được Ông Chủ Tịch Cộng Đồng VN Louisiana Huỳnh Hồng Quân hướng dẫn vào vùng trung tâm bão đã đi qua và các vùng bị đê vỡ. Chúng tôi được Ông Chủ Tịch đưa tới tận nơi, xem tận mắt nhiều cảnh tượng thật là kinh hoàng, ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Mặc dù thời gian cơn bão đang hoành hành chúng tôi đã theo dõi hằng ngày đêm trên tivi, báo chí, radio đã đủ kinh hoàng lắm rồi nhưng so với thực tế còn khủng khiếp hơn. Mặc dù đã 2 tháng trôi qua sau cơn bão Katrina, vùng mà chúng tôi được dẫn xem qua vẫn còn là vùng cấm ra vào, chúng tôi đến được là nhờ có sự can thiệp của Ông Chủ Tịch và đi với tư cách phái đoàn. Theo lời Ông Chủ Tịch những điều chúng tôi bắt gặp hiện tại chỉ còn 30% mà đã như vậy rồi, còn 70% đã được thu dọn còn thảm thương đến bực nào! Ngoài những cảnh tượng cây lớn có tàng rộng bị trốc gốc nằm ngổn ngang,

những cây thông to lớn bị gãy ngang thân mình, những trụ quảng cáo được dựng bằng những cây sắt to tướng bị vặn vẹo sụp xuống, chúng tôi còn thấy những hiện cảnh lạ lùng là có rất nhiều ngôi nhà cao bị đứt ngang phần trên, bay tuốt qua bên kia suối, hoặc kênh đào, nhiều xe hơi bị bay bổng lên đậu trên mái nhà hoặc hàng rào, hoặc chồng lên nhau, các trailer bị đùn đi từ nơi này qua nơi kia cách nhau cả cây số, nhiều con tàu lớn hoặc ghe bay lên đường còn nằm ngổn ngang. Đặc biệt có một ngôi nhà khá lớn, bị tung lên nguyên cái nhà kể cả nền nhà bay đậu ngay trước cái nhà khác cách đó 6 cái nhà, mà vẫn còn nguyên, chỉ bị hư chút ít, trong lúc đó các nhà lân cận bị đổ nát. Thật là lạ kỳ! Ngoài ra nước mặn do đê vỡ tràn vào ngập lâu ngày làm cho cây cỏ, thú cầm và các sinh vật khác đều chịu nạn chết chóc thảm thương, có lẽ còn nặng nề hơn con người!!

Đến 6:30 chiều, sau khi được hướng dẫn đi xem con đê bị vỡ, chúng tôi từ giả Ông Chủ Tịch Huỳnh Hồng Quân, xe bus do bác tài người da đen lái vững vàng trở về Houston. Trên đường về, một tiếng đồng hồ khá im lặng, có lẽ mọi người còn bị ám ảnh bởi cảnh hãi hùng đã chứng kiến, nhưng sau đó để phá tan bầu không khí nặng nề này, ban văn nghệ tạp lục bắt đầu khơi động như lúc đi, nhưng được một lúc thì bầu không khí như chìm dần vào yên tĩnh vì anh chị em đã mệt mỏi và nhiều vị âm thầm đi vào giấc ngủ ngon lành... Đến khi xe vào thành phố Houston, mọi người đều thức giấc vì lời kêu gọi phát biểu cảm tưởng của Ông Đỗ Minh Đức. Nhiều vị được mời, nhiều vị đã phát biểu trong nghẹn ngào theo dòng lệ tuông chảy, đặc biệt là lời phát biểu của nhà văn Kim Vi, chủ bút Tuần San Đẹp làm cho mọi người xúc động tuy nhiên cũng cảm thấy chút hãnh diện, chút an lòng trong chuyến đi đầy ý nghĩa, hợp đạo lý làm người. Những câu ca dao Việt Nam nặng tình người, tình dân tộc, tình non loại như ghi đậm trong tâm tư của chúng tôi lúc bấy giờ:

*“Nhiều điều phũ lấy giá gương,*

*Người trong một nước phải thương nhau cùng.”*

*“Bầu ơi thương lấy Bí cùng,*

*Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”*

Chúng tôi về tới chợ Hồng Kong 4 vào lúc 12 giờ khuya, người nhà đã đến đón chúng tôi và chúng tôi từ giả nhau mà lòng còn quyến luyến. Chỉ một chuyến đi làm việc thiện, gặp nhau mà chúng tôi cảm thấy thân nhau như những người bạn chí thiết chí tâm, thật là kỳ diệu! Chúng tôi nghĩ rằng nếu sau này có duyên gặp lại chắc là thông cảm và vui vẻ với nhau hơn nữa.

Riêng phần tôi, lòng tôi còn động lại mối suy tư và cảm thấy cần phát biểu cảm tưởng mà trong chuyến xe tình thương tôi chưa có cơ hội. Qua chuyến viếng thăm, uỷ lạo, chia sẻ nỗi đau thương cùng đồng bào bị thiên tai, có lẽ tất cả chúng ta đều vướng mắc trong lòng những mâu thuẫn khó giải về “tiền nhân hậu quả” của nhân hoạ thiên tai đã dồn dập xảy ra trong thời gian gần đây, nhất là thời gian sau năm 2000. thí dụ như nạn đại khủng bố 911 làm cho 2 toà tháp đôi tại Nữ ước trong nháy mắt đã thành tro bụi kéo theo gần 3000 nhân viên ưu tú khắp thế giới làm việc tại đó bị tử nạn. Kế tiếp “Sóng Thần” tại Đông Nam Á Châu như Nam Dương, Thái

Lan v...v. giết hại hơn 200 ngàn người trong phút giây! Rồi những cơn bão lớn nhỏ Katrina, Rita, Alpha, Beta ... tàn phá khắp Đông Tây. Rồi những trận Động Đất dữ dội khắp nơi, đặc biệt là tại Hồi Quốc và Ấn Độ mới đây gây chết chóc đau thương trầm trọng. Bệnh dịch khủng bố ô m bôm tự sát, giết hại kẻ vô tội kẻ cả đàn bà trẻ con tràn lan khắp thế giới, không khác gì dịch HIV và đại dịch cúm gà có khả năng xảy ra đang đe dọa cả thế giới. Tất cả các thiên tai nhân hoạ khủng khiếp đó do TRỜI PHẬT hay do CON NGƯỜI gây ra? Có phải do con người gây nhiều tội lỗi nên bị TRỜI PHẬT răn phạt? Lý do tử nạn nhiều người cùng một lúc có phải do Cộng Nghiệp? Có lẽ, tùy theo cái nhìn chủ quan của mỗi người chúng ta để có câu giải đáp thích đáng riêng cho mỗi người, không thể xác định là đúng hay sai...

Tuy nhiên có một điều tôi ghi nhận rất rõ ràng là mỗi lần xảy ra thiên tai như vừa kể là mỗi lần mọi người trên khắp thế giới đồng CẦU NGUYỆN, đồng CỨU TRỢ, không phân biệt màu da sắc tóc, tôn giáo, hay ý thức hệ. Các quốc gia trên thế giới sát cánh nhau, đồng tâm đồng lòng LÀM VIỆC THIÊN BIỂU hiện tình thương trong sự chia sẻ đùm bọc lẫn nhau. Ngày nay, khoa học đã tiến bộ vượt mức nhất là về TRUYỀN THÔNG và GIAO THÔNG nên việc gì xảy ra đâu ở chân trời góc biển nào như loại cũng đều hay biết. Điều này Đạo Cao Đài gọi là “Cần Khôn dĩ tận thức”. Như loại càng ngày càng TẬN THỨC về mọi phương diện và càng thấy trách nhiệm chung trong việc bảo tồn và phát huy mọi lĩnh vực liên quan đến đời sống trên hành tinh này. Riêng về mặt TÂM LINH cũng thế, như loại đang tiến dần tới sự hiệp nhất đức tin. TÌNH THƯƠNG LỚN được phát huy mạnh mẽ khắp mọi miền. Đúng là “khổ não sanh Bồ Đề”.

Đã từ lâu lắm rồi, con người đã chạy theo vật chất, sống ích kỷ, thiếu tinh thần tập thể, đốn cây, phá rừng gây ô nhiễm môi sinh trầm trọng, gây chiến tranh, khủng bố vô nhân, tình thương cũng có nhưng chỉ dành riêng cho cá nhân, gia đình hoặc đoàn thể nhỏ của riêng mình bất chấp quyền lợi chung của thế giới... Thật sự đều do con người gây ra những “thiên tai nhân hoạ” đó vì thiếu TÌNH THƯƠNG LỚN tức là lòng BÁC ÁI TỬ BI.

Từ ngàn xưa Đức Phật đã dùng hình thức KHÁT THỰC để khơi động tình thương trở dậy trong lòng chúng sanh. Mỗi lần con người nhìn thấy nhà sư đứng tịnh tâm tay cầm bình bát, phát tâm lấy thức ăn bỏ vào Bình Bát là mỗi lần trong lòng dấy động mỗi từ tâm, làm nhiều lần như thế TÌNH THƯƠNG sẽ phát triển theo chiều hướng thượng. Đức chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên Thập tự Giá gây xúc động để phát huy lòng THƯƠNG CHÚA mà thương Chúa là THƯƠNG cả CHÚNG SANH, theo gương Chúa là theo gương TỬ BI BÁC ÁI của Chúa đã rạn vỡ trong lời cầu nguyện cuối cùng là xin “ Đức Chúa Trời tha thứ cho những kẻ đang hành hình mình”! Những bài học cao thượng này như đã bị quên lãng trong lòng người!!

Ngày nay, có lẽ đã đến lúc HUY ĐỘNG TÂM LINH mạnh mẽ nên TRỜI PHẬT dùng THIÊN TAI NHÂN HOẠ này để giáo dục loài người trong tiến trình TOÀN CẦU HOÁ về mặt TÂM LINH để cùng chung sống trong tình HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG, nâng TÂM THỨC loài người lên bậc cao hơn. Tôi nghĩ những người lâm

nạn trong thiên tai nhân hoạ đóng vai trò Đức Phật Đức Chúa nếu họ có TÂM THIÊN LÀNH, hay nói khác họ được HY SINH để phụng sự cho cơ TIẾN HOÁ của Thiên Địa; ngược lại, nếu họ là những người ác trước thì sự đau khổ là những bài học giúp họ giải bớt nghiệp lực cũng là để cùng tiến hoá.

Tóm lại: TRỜI PHẬT chỉ có THUỞNG, không bao giờ GHÉT, mọi răn phạt, nếu có, cũng chỉ vì THUỞNG, cũng vì sự TIẾN HOÁ của muôn loài. Hai bài thơ sau đây mô tả khá đầy đủ các cảm nghĩ ghi trên.

Bài thơ xúc động được viết nhân thảm trạng biến cố 911 :

Thiên hạ đồng tâm hướng nguyện cầu  
Muôn lòng thốn thức vết thương đau:  
Lâu đài chất ngất tan mây khói  
Thế Giới Trung Tâm ngập thảm sầu!  
Chuyển hướng tâm linh toàn vũ trụ  
Liên tình nhân loại khắp năm châu.  
Tiếng chuông tỉnh thức khơi nguồn đạo  
Giải thể QUI TÂM đước nhiệm mầu!

Ngọc Nương

Bài thơ mô tả dụng ý của Thiên Cơ qua các cơn khảo đảo:

Niềm tin vững mạnh Đấng Trời cao  
Giải thể QUI TÂM ánh đước mầu.  
Mở lối Đại Đồng qui Thế Giới  
Tạo đời Thánh Đức Nghĩa Nhân trau.  
Cho Dân vui hưởng đời an lạc  
Cho Đạo ngập tràn rợp ánh sao  
Cho trái tim yêu đầy sức sống  
Cho tình nhân loại trở thanh cao.

Ngọc Nương

Houston, ngày 15/11/2005

Hiền tài Trịnh Quốc Thế



## Những Bài Thơ Kỷ Niệm (2005 trở về quê nhà)

Bài thơ ghép tên kỷ niệm tiềm ẩn sâu xa lòng yêu quê hương đất nước và triển vọng tương lai.



### Giang Sơn Cẩm Tú

THÁI DƯƠNG tỏa sáng khắp càn khôn  
QUỐC ĐẠO triển khai lập Đại Đồng  
QUỐC TRÍ non nam tô đất Việt  
NGỌC HÀ bể rộng vẽ non sông  
THANH VÂN cao vút che muôn vật  
QUỐC BẢO thiên thu mãi vĩnh tồn  
Con cháu Rồng Tiên gìn quốc thể  
TÚ TRÂN chói rạng khắp giang sơn  
Quốc Thế

Ghi chú: Bài thơ kỷ niệm, ghép tên 7 đứa cháu ở quốc nội.

## **Triển Vọng**

### **Hay con cháu Tiên Rồng**

Mong cầu Tổ Quốc phúc **MINH** thông  
“Quốc”, “Ngọc” lót tên cháu Lạc Long  
Nữ “Tú” nam “Thanh” **DUYÊN** nước Việt  
Quốc **HUY CƯỜNG** mạnh mãi **HÙNG KHANG**  
**HÂN, HÀ, VI, TUYẾT, NHƯ TRÂN** ngọc  
Quốc **BẢO, DUYỆT, ANH** chí Đại Đồng  
Quốc **TRÍ, TƯỜNG VÂN TÂN** Nhựt **TIẾN**  
Ngọc **HUYỀN** Quốc **ĐẠO** ánh **DƯƠNG** hồng!

Ngọc Nường

(2005 – 2010)

Ghi Chú: Bài thơ kỷ niệm ghép tên 17 đứa cháu Hải Ngoại và 7 đứa ở quốc nội.

Cháu trai: Quốc Huy, Quốc Anh, Quốc Duyệt, Quốc Hưng, Quốc Minh, Quốc Khang,  
Quốc Bảo, Quốc Trí, Quốc Đạo, Thanh Vân, Thanh Dương, Nhựt Tân, Nhựt Tiến,  
Quốc Cường, Quốc Tường.

Cháu Gái: Ngọc Hân, Ngọc Hà, Ngọc Vi, Ngọc Huyền, Ngọc Tuyết, Quỳnh Như,  
Tâm Như, Âu Duyên, Tú Trân.



## Nhớ Mẹ Hiền

Mẹ là nguồn suối mát yêu thương  
Tô thấm hồn con lẽ Đạo thường  
Một tấm chân thành trung với Đạo  
Một đời gian khổ nghĩa cùng chồng  
Nhớ thương chi xiết lòng hoài niệm  
Thương tiếc vô vàn dạ vấn vương  
Khấn nguyện Mẹ hiền an lạc cảnh  
Độ bầu con trẻ hưởng thiên lương!

Ngọc Nường  
(Viếng mộ Mẹ 2005)



Mầm non Trịnh Quốc Đạo, 15 tuổi, học lớp 9 trường THPT Hoàng Lê Kha (Tỉnh Tây Ninh) và bé Julia Ngọc Vi, PreK SilverCrest Elementary school USA.

### **Bài Ca cho Người Vắng Mặt**

Ngày qua thầy cũng qua rồi!  
Còn đây trăm đắng nỗi niềm hoài thương.  
Trải qua gian khó trăm đường  
Cũng đâu thoát khỏi cái đường càn khôn  
Bảng đen, phấn trắng vô hồn  
Cũng thương, cũng nhớ, cũng buồn như ai.  
Ừ! Thì nén lại bi ai.  
Đốt thành tro bụi gửi bay theo người.  
Làm sao tìm lại bóng người  
Làm sao tìm lại tiếng cười hôm qua.  
Bây giờ mãi mãi cách xa  
Cảnh xưa người cũ ... nhạt nhòa lệ rơi  
Ba nén nhang – thay một lời  
Ở nghĩa của thầy suốt đời con ghi.

## Nỗi Lòng Người Học trò

Chợt một lần tôi quay đầu nhìn lại  
Đoạn đường dài mà tôi đã đi qua  
Thấy mỗi bước đi với bao lời dạy dỗ  
Của Thầy tôi từ ký ức vọng về  
Năm tháng kia không sao làm phai mờ nỗi  
Hình bóng của Thầy trong tâm trí tuổi thơ  
Thầy!  
Thầy ơi! Thầy có biết..  
Mái tóc thầy hay muôn vàn khó nhọc  
Anh mắt Thầy hay muôn vạn niềm tin  
Bàn tay Thầy dịu hàng ngàn “đứa con nhỏ”  
Trái tim Thầy chở hàng triệu dòng máu yêu thương  
Cuộc đời Thầy sao chỉ cho mà không nhận  
Như dòng sông đổ nặng phù sa.  
Thầy ơi, giờ đây khi đứng trước cuộc đời  
Mới biết sắp bước vào học kì không nghỉ  
Sắp phải vượt qua những kỳ thi không giám thị  
Càng đáng sợ hơn vì ở bên không có thầy  
Giờ đây, còn ngọn roi nào cho em nữa  
Hay chỉ còn là những vất vả của cuộc đời  
Thầy ơi, giờ đây em thêm lấm những đòn roi  
Với bao lời dạy dỗ thuở năm nào  
Để em có thể vững tin vào cuộc sống  
Từ những điều bình dị mà thi ca.

Quốc Đạo

## Cái Roi Mây

“Sự nghiệp của ta là hôm nay”  
Thầy thường biểu  
Mà sao tụi con không hiểu  
Thầy ơi!

Con chấp chững bước trên đường đời  
Với cái đầu tinh nghịch

Chỉ làm những điều mình thích  
Để một lần Thầy rút cái roi mây...

Con nhớ Thầy, nhớ lấm bàn tay  
Thầy đánh, con nhận ra là Thầy yếu lấm  
Trách nhiệm, tình thương hằn thành vết roi Thầy đánh  
Giật mình thẳng thốt, lần roi trong vở của con...

Những lần roi xưa ấy vẫn còn  
Công ơn Thầy con gắng chăm học  
Mỗi lần giở sách là một lần con biết khóc  
Bởi ký ức nhớ về: Có một ngày, Thầy rút cái roi mây...  
Quốc Đạo

## Tình Thương Nuôi Dưỡng Tương Lai Và Hạnh Phúc Gia Đình

Tường Khôi, Ngọc Túy hai con yêu mến,  
Mẹ hiện rất đau buồn và lo lắng cho gia đình của hai con, nhất là mẹ thương và lo cho tương lai của hai đứa bé, bé Vi và bé Huyền, hai con chim vàng anh bé nhỏ thơ ngây vô tội!!!

Hiện tại, hai con thấy chúng nó bình thường, nhưng hai con có biết đâu bé Vi làm writing homework nói lên tâm sự u buồn của nó về gia đình: Ba mẹ không hoà thuận, luôn cãi vả xung khắc nhau làm cho nó cảm thấy bất an, buồn khổ! Có lần Khôi đi làm về trễ, Vi hốt hoảng âu lo, sợ như trường hợp chú Giang, Ba của Hân!!! Đây là điểm tâm lý quan trọng có tác hại đến tâm hồn đứa bé về tình cảm và nhất là về thần kinh rất nguy hại, khôn lường được hậu quả sau này cho đứa bé và cho chính bản thân hai con!

Hai con đã đứng tuổi rồi, phải khôn ngoan tự giải cho mình. Trí khôn ngoan của hai con nên dùng vào việc này để giúp cho chính gia đình mình, con cái mình!

Thiên đàng hạnh phúc hay địa ngục trần gian là do tự Tâm mình! Mẹ cam đoan với các con như thế. Không ai có thể giúp các con bằng chính các con.

Về mặt hữu vi, huyết thống tốt xấu có thể khác nhau, nhưng về mặt tâm linh, chơn tâm hay điểm linh quang là thiên tánh của Thượng Đế ban cho mỗi người vốn bình đẳng và tốt đẹp như nhau.

Mỗi người đều có điểm linh quang  
Cũng một tình chung đấng Ngọc Hoàng  
Tất cả quay về Tâm chí thiện  
Thế gian sẽ biến cảnh thiên đàng (TGST)

Thi hào Nguyễn Du cũng đã từng nói:

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu  
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Hai câu này có nghĩa cảnh buồn, vui đều do Tâm sinh.

Mẹ muốn nhắc nhở hai con: bé Vi và bé Huyền khi còn là bào thai trong bụng mẹ, hệ thần kinh đã yếu, chúng nó cần sự nhẹ nhàng, yên tĩnh trong tinh thần, sự thoải mái trong tâm hồn, sự trìu mến yêu thương của cha lẫn mẹ. Những bất trắc, đau buồn dễ làm va chạm, ảnh hưởng đến hệ thần kinh vốn đã yếu từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Hai lần Túy mang thai bé Vi và bé Huyền, bác sĩ đều báo như vậy và lần nào mẹ cũng rất lo...Hơn ai hết, hai con cần phải cẩn trọng, nên nhớ tạo cho chúng nó mái ấm gia đình, tránh gay xáo trộn tâm tư chúng nó.

Mẹ tha thiết cầu mong nơi hai con được Khai Tâm, mở rộng tình thương, **cùng quan tâm cho nhau, tôn trọng lẫn nhau, khoan dung tha thứ cho nhau** để gia đình hai con được hạnh phúc, hai con chim non được nuôi dưỡng trong tình thương êm ấm:

Hai trẻ Huyền Vi tâm sáng trong  
Mần non tươi đẹp như bông hồng  
Tình thương nhựa sống nuôi mầm ấy  
Hy vọng mai này toại ước mong!

Hai bé thơ ngây xinh đẹp cần được nuôi dưỡng bằng tình thương của cha lẫn mẹ hơn là nuôi dưỡng vật chất tràn đầy! Các con có thể nào hiểu được tâm sự hay đau khổ của bé Quỳnh Như khi nó khóc suốt mướt trong ngày vui (Noel) của đại gia đình, mọi người đang nhộn nhịp vui đùa

Tình thương của mẹ đối với hai con và hai cháu thúc đẩy mẹ viết lá thư này trao tận hai con với tất cả chân tình tha thiết! Lời nói nhẹ nhàng dịu ngọt và nét mặt vui tươi rất cần cho gia đình hai con, đó là thanh khí. Ngược lại, trược khí là sự cãi vả gắt gỏng, hằn học làm u tối tâm hồn trẻ thơ bé bỏng thậm chí tác hại đến hạnh phúc và sức khoẻ của cả gia đình! Mẹ đặt hi vọng vào sự sáng suốt và tài năng của hai con trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình, và nuôi dạy hai bé Huyền Vi quý như ngọc ngà.

Mẹ của hai con

Nguyễn Ngọc Nường

Ghi chú: 1. Trường hợp hay bị “stressh, thuộc về sức khoẻ tâm thần, mẹ có bài thơ “Linh Dược” trong tập khai tâm trang 145, phần thuyết đề có thể giúp ích cho tụi con.

2. Bản sao thơ này thân gửi các con để thu thập kinh nghiệm cho gia đình và con cái mình.

### **Linh Dược**

Tâm linh khai mở giúp tâm thần  
Giải hết buộc ràng nội ngoại thân  
Dâu bể thặng trầm qua cuộc thế  
Thất tình dục vọng quy nơi tâm  
Vàng dương lối dạng màn đêm cuốn  
Ánh sáng ngập tràn bóng tối tan  
Mở khoá yêu thương đầy sức sống  
Ấy nguồn linh dược Chúa ân ban.

Ngọc Nường



## Thuyết đề:

Nói về sức khoẻ tinh thần người đời thường chỉ chú trọng đến những khổ đau, những áp lực tinh thần do ngoại cảnh gây nên, nhưng chính nội tâm bị thất tình dục vọng làm chao đảo cũng tác động mạnh vào tâm thần.

Hơn nữa ngoại cảnh sở dĩ tác động được là do sự hưởng ứng của nội tâm. Hình ảnh Đức Chúa bị đóng đinh trên Thánh giá nhìn xuống kẻ hại mình cầu xin Đức Chúa Cha tha tội cho họ cho thấy tác động bên ngoài chẳng những không ảnh hưởng mà còn trái lại. **Khi tâm linh được phát sáng** con người **quên mình mà chỉ nghĩ đến người** thay vì đau khổ hận thù đối lại là thương yêu và tha thứ.

Như vậy hướng giải quyết hữu hiệu tận gốc cho sức khoẻ tinh thần là khai mở tâm linh hay phần thiên lương của con người gọi tắt là KHAI TÂM: Bật công tắc cho ánh sáng tâm linh tràn ngập tự nhiên bóng tối phạm ngã mang danh, lợi, quyền, tình được giải trừ. Đây là hướng phục vụ của tất cả các Tôn giáo, các Thiền Gia và các tổ chức xã hội thiện nguyện.

Qua tìm hiểu và chứng nghiệm bản thân nhận thấy được những yếu tố căn bản khai mở tâm linh giúp cho sức khoẻ tinh thần là: Đức tin mạnh mẽ nơi Thượng Đế, hành các pháp thiền định rèn luyện tâm an và hướng theo đuổi một lý tưởng quên mình vì người (lý tưởng phục vụ Đạo Pháp, xã hội, dân tộc, đất nước, người tỵ nạn, người bệnh hoạn, thiếu nhi, v.v...)

**Tâm linh khai mở chẳng những là chìa khóa mở tất cả các ngưỡng cửa hay là then chốt để thực hiện mọi lý tưởng trong xã hội, nó còn là một nguồn linh được chữa trị tâm thần.**

## Cảm Nghĩ Về Thiên Tai Nhân Họa từ sau năm 2000...

Mốc điểm thời gian chuyển Đạo Trời  
Đưa dân nhân loại mở Tâm thôi!  
Đường tu tiến rộng phai sân hận,  
Bước đạo thanh cao trí sáng ngời.  
Cuộc thế tranh giành cay độc quá,  
Nhân loài chúc thảm khổ đau ôi!  
Thời kỳ Đại Đạo toàn cầu hóa  
Chuyển biến lạ đời thế giới soi!

Thật Là:

Chuyển biến tâm linh hé mở màn  
Biển trần bão tố lăm nguy nan  
Cơ trời chuyển pháp Tâm thay Tướng  
Đại Đạo hồng dương chốn địa đàng!

\*\*\*

Biệt phân tôn giáo đã qua rồi  
Đạo Trời nhất thống chỉ một thôi  
Cõi trần dồn dập trong gió bão  
Thế giới từ đây Tâm chuyển khai!

Ngọc Nương

( Đầu Xuân Bính Tuất 2006)

## Thảm Trạng Nhân Loại qua địa chấn sóng thần (2004)

Sốt xa thảm họa nhân gian  
Giật mình nhớ đến chân kinh Cao Đài  
“Kỳ khai tạo nứt linh đài  
Diệt hình tà pháp cường khai Đại Đồng”  
Thiên tai địa ách sóng thần  
Tiếng gầm như sét gọi hồn thế nhân.  
Cơ trời giải thể Qui Tâm  
Đuốc linh Đại Đạo hướng tâm Qui Nguyên  
Điển hình “Thánh Thể thiêng liêng” (1)  
Vẫn theo cơn lốc hiện tiến rả tan  
Hữu hình hữu hoại thế gian

Tiếng chuông thức tỉnh hương nguồn tâm linh!  
Kết liên tình khắp năm châu  
Chung lo cứu trợ chung tâm nguyện cầu!  
Hải hùng biển Á trời Âu  
Thương đau thảm khốc tranh nhau nổi gì ???  
Nhiệm mầu ánh đuốc Từ Bi  
Chuyển cơ tận thế lập đời thiên lương!  
Ngọc Nương

Ghi chú: (1) Thánh Thể thiêng liêng: Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh

### **Tâm Xuân Ất Dậu 2005**

Khai bút mừng xuân Ất Dậu lai  
Vàng Dương lối đạo ánh quang khai  
Hoa Tâm nhân loại chừ đơm nụ  
Huyền diệu hương xuân lộng gió mai  
Thế giới chung lòng chia khổ nạn  
Đại Đồng Huynh Đệ sánh chung vai  
Nàng Xuân sưởi ấm lòng nhân thế  
Chung gánh niềm đau bão sóng trời!  
Ngọc Nương



### **Chúc Mừng khánh thành Thánh Thất Tại New Orleans**

**CHÚC** hành sở nguyện Đạo hoàng khai,  
**MỪNG** được ân Thiên đến vạn loài.  
**KHÁNH** hội huyền linh trời Mỹ Á,  
**THÀNH** toàn ước mộng ở tương lai.  
**THÁNH TÂM** một khối nên hình tượng,  
**THẮT** Đức cơ đồ tựa gió bay.  
**TẠI** đất huyền cơ nay chuyển mạnh,  
**NEW ORLEANS** tỏa sáng bóng Cao Đài!

Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương

### **Niềm Tin Thượng Đế**

Niềm tin Thượng Đế ngự vào Tâm,  
Đông Đạo hân hoan đến chúc mừng.  
Chúc nhận điển lành khai pháp bửu,  
Mừng tặng ánh huệ chiếu thiên ân.  
Cho dân vui hưởng đời an lạc,  
Cho Đạo lan tràn khắp thế nhân.  
Cho cả nhân gian đầy sức sống,  
Cho tình nhân loại hết chia phân!

Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương

# DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT NEW ORLEANS

do Hiền Tài Nguyễn Thừa Long trình bày

Kính bạch Hội Thánh

Kính thưa quý vị đại diện chính quyền Tiểu bang Louisiana và Thành Phố New Orleans và quý quan khách.

Kính thưa Hiền huynh Giáo Hữu Chủ Trưởng và quý vị Thành viên trong Hội Đồng Điều Hành cơ quan Đại Diện Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại.

Kính thưa quý vị Chức sắc, Chức việc và quý Đồng đạo.

Thật là một niềm vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi được tiếp đón quý liệt vị trong buổi Lễ Khánh Thành Thánh Thất New Orleans hôm nay. Chúng tôi thật vui mừng ghi nhận sự hiện diện quý báu của quý vị Chức sắc, Chức việc, Đồng đạo và Đồng hương từ khắp nơi xa xôi qui tụ về đây mừng Lễ Khánh Thành Thánh Thất, ngôi nhà chung của nhơn sanh tại vùng đất thiêng New Orleans này. Chúng tôi thay mặt Đồng đạo nơi đây hân hoan chào mừng quý liệt vị.

Hồi tưởng lại sau ngày 30/04/75, chúng ta như bầy gà con lạc mẹ, bồng bềnh dạt trôi gia đình, xa lìa quê hương yêu dấu đi về phương trời vô định bằng bất cứ phương tiện nào! Biết bao đồng hương bị bọn cướp biển, cướp rừng giết chóc hành hạ, hàng vạn người làm mồi cho cá ở biển sâu, cho thú dữ ở rừng hoang làm động lòng trắc ẩn của toàn nhơn loại trên thế giới!.....Chúng ta hôm nay hiện diện nơi đây đã trải qua bao cảnh hãi hùng, nhưng thật là may mắn sống sót trên đường vượt biên vượt biển, một số chúng ta ra đi trong diện HO hoặc đoàn tụ sau những năm tháng dài bị lưu đày cải tạo, cuối cùng được đến bến bờ tự do trên khắp thế giới. Chúng ta ngậm ngùi cho những người đã mất, biết ơn những đất nước và dân tộc hào hiệp đã cứu mang chúng ta....và chắc chắn trong lòng chúng ta không bao giờ quên được đất nước VN thân yêu nơi đó đồng bào VN đang oằn oại trong nghèo nàn khốn khổ, mất nhân quyền thiếu tự do. Mỗi người chúng ta đều ôm ấp một tấm lòng tha thiết nhớ quê hương, nhớ là mỗi độ xuân về:

*Xuân thắm tình quê đượm núi sông*

*Riêng người viễn xứ chỉ xuân lòng.*

*Hương về đất Mẹ bao niềm nhớ,*

*Nhớ cảnh nhớ người nhớ tổ tông.*

*Nhớ Đạo như hoa xuân rã cánh*

*Nhớ dân cùng khổ lũy tre đồng.*

*Tình quê tha thiết lòng man mác*

*Đất khách quê người xuân nhớ mong.*

*Trích tập thơ Khai Tâm*

Chúng tôi hằng nghĩ rằng những người may mắn như chúng ta đều tự cảm thấy mình có một sứ mạng thiêng liêng đối với quê hương dân tộc và lúc nào cũng mong có cơ hội dẫn thân phụng sự.

Trong tinh thần Liên Hiệp Tôn Giáo cần sự hiểu biết lẫn nhau để cảm thông, chúng tôi với tư cách là một tín hữu Cao Đài, xin mạn phép có đôi dòng giới thiệu rất sơ lược về Tôn Giáo mới này:

Đạo Cao Đài danh gọi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, mới xuất hiện vào năm 1926 tại miền Nam Việt Nam, về mặt hình thức và số lượng tín đồ còn rất khiêm tốn; về mặt tinh thần tư tưởng đáp ứng thời đại mới ngày nay, với tôn chỉ “Quy Nguyên Tam Giáo Hiệp Nhất Ngũ Chi” Mục đích thực hiện cơ “quy nhất” qua phương pháp QUI TÂM, thể hiện tinh thần Hòa Đồng Tôn Giáo, xây dựng nền văn minh Tình Thương Huỳnh Đệ Đại Đồng.

Mỗi người đều có Điểm Linh Quang  
Cũng một tình chung Đấng Ngọc Hoàng  
Tất cả quay về Tâm Chí Thiện  
Thế gian sẽ biến cảnh Thiên Đàng.  
TGST

Riêng đối với người Đệ tử Cao Đài còn có một sứ mạng thiêng liêng là GIEO MẦM ĐẠI ĐẠO khắp năm châu bốn biển để hiến dâng cho nhơn loại một giải pháp đưa đến HOÀ BÌNH CHUNG SỐNG, DÂN CHỦ TỰ DO hầu thực hiện một xã hội ĐẠI ĐỒNG THÁNH ĐỨC, đem lại niềm hạnh phúc thực sự cho toàn nhơn loại trong những thiên niên kỷ sắp tới.

Tôn chỉ Qui Nguyên Phục Nhất của nền Đại Đạo Kỳ Ba được thể hiện rõ nét qua kinh sách, Thánh ngôn Thánh giáo và tiềm ẩn đặc biệt qua kiến trúc của Tòa Thánh.

Mỗi biểu tượng đều nói lên một ý nghĩa sau xa bên trong và tổng hợp các ý nghĩa trong các hình tượng của Tòa Thánh diễn đạt toàn bộ triết lý Đại Đạo thể hiện tư tưởng Hòa Đồng Tôn Giáo, Đại Đồng xã hội đưa nhơn loại vào căn nhà chung vũ trụ. Nhận thức được tư tưởng tân kỳ của Đại Đạo trong thời “Càn Khôn dĩ tận thức” tức là thời kỳ “toàn cầu hoá” của nhơn loại và cảm nhận được huyền linh của Đấng Chí Tôn và Phật Mẫu diễn đạt qua biểu tượng của Tòa Thánh Tây Ninh, chúng tôi đã có quyết tâm xây dựng một Thánh Thất theo kiểu mẫu của Tòa Thánh nơi đây với hy vọng góp phần vào việc phổ truyền nền văn hoá Rồng Tiên tức nền văn hoá quay về nguồn của dân tộc VN tại Hải Ngoại và chúng tôi tin tưởng nền văn hoá này sẽ là nền

văn hoá mới đem lại trật tự mới cho thế giới ngày mai, đúng như lời tiên tri của Đức Chí Tôn:

***“Quốc Đạo kim triều thành Đại Đạo  
Nam Phong thử nhật biến Nhơn Phong”***

Suốt sáu năm dài, chúng tôi kiên trì tạo dựng được một Thánh Thất khang trang với tất cả tấm lòng chân thành phụng sự theo lý tưởng Đại Đạo. Với 15 gia đình tín hữu Cao Đài tại đây mà thực hiện được kỳ công này, phần chúng tôi đã tận lực, tận tâm, tận tín nơi Chí Tôn và Phật Mẫu và nhờ sự đóng góp, ủng hộ tinh thần cũng như vật chất của chính quyền địa phương, của Cộng Đồng VN và toàn Đạo nơi đây. Điều đáng nói ở đây là chúng tôi chỉ có tấm lòng tha thiết phụng sự Đại Đạo, bắt đầu công trình này với số không: không tiền, không phương tiện vật chất, ngay cả đất đai cũng gom góp mua từ từ phát triển thêm trong thời gian xây cất, không điều kiện nhân sự (chỉ 6,7 anh em cùng làm), toàn bộ đều không có tay nghề, không biết gì về kỹ thuật chuyên môn trong kiến trúc. Từng bước một của công trình chúng tôi cảm nhận được một quyền lực thiêng liêng vô hình hiệp tâm với chúng tôi, dẫn dắt chúng tôi mỗi khi chúng tôi thấy đuối sức về vật chất hoặc bí lối trong công việc xây cất, thật là mầu nhiệm! Nhân đây, một nhà thơ đạo, tác giả tập thơ KHAI TÂM đã đồng cảm với chúng tôi, gửi tặng mấy vần thơ khích lệ:

***“Một khối Thánh Tâm tạo nên hình”  
Mấy lời Thầy dạy rõ huyền linh.  
Đường Tâm vững bước tùy duyên cảnh,  
Cầm chắc tương lai bước Đạo thành!***

\*\*\*

***Khoa học trần gian vượt đỉnh thần  
Cũng trong nguồn lý hiệp Thiên Nhân  
Tâm thành phụng sự Trời gia hộ  
Hậu thuận Thiêng Liêng gấp vạn lần!***

\*\*\*

***Lòng thấy hân hoan dạ cảm thương  
Hồn như chấp cánh cõi Thiên Đường  
Dương gian trần thế dường thanh sáng  
Rạng bóng Cao Đài gọi ánh dương!***

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị Mạnh Thường Quân, quý Đồng Hương và Đồng Đạo đã giúp chúng tôi hoàn thành công trình và kính xin cảm ơn toàn thể quý quan khách, quý chức sắc, chức việc và quý Đồng đạo đã bỏ nhiều thì giờ quý báu đến dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất New Orleans và xin long trọng tuyên bố khai mạc buổi Lễ hôm nay. Trân trọng kính chào quý liệt vị.

# **BÀI PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG Nhân Lễ Khánh Thành Thánh Thất New Orleans**

Của HT Trịnh Quốc Thế

Kính bạch Hội Thánh,  
Kính thưa quý vị Đại Diện tinh thần các Tôn Giáo,  
Kính thưa quý quan khách,  
Kính thưa quý vị Chức Sắc, Chức Việc và quý Đồng Đạo.

Thật là một niềm vui chung cho tất cả chúng ta hiện diện trong buổi Lễ Khánh Thành Thánh Thất New Orleans hôm nay long trọng, rục rờ, hài hoà, tốt đẹp. Đây là một TTCĐ có tầm cỡ lớn tại Hải Ngoại, tượng trưng đầy đủ bản sắc nền văn hoá Cao Đài, là một mô hình vi diệu điển đạt được toàn diện triết lý Đại Đạo kỳ ba. Điều làm cho mọi người ngưỡng mộ là với một số lượng tín đồ rất khiêm tốn tại đây mà hình thành được một công trình lớn như thế này trong 6 năm trường quả là một kỳ công do một khối Thánh Tâm mới tạo nên hình và chắc chắn là nhờ sự dẫn dắt hộ trì của các Đấng vô hình qua pháp “ Thiên Nhưn Hiệp Nhất” trong Đạo Cao Đài.

Chắc Đồng Đạo New Orleans còn nhớ cách nay gần 18 năm, một chức sắc cao cấp của Toà Thánh Tây Ninh đến đây chủ tọa Lễ Khánh Thành Thánh Thất của các bạn, tấn phong 5 vị Hiền Tài HN đầu tiên tại New Orleans nhằm khích lệ việc phát triển BTĐ HN, gây dựng Thế Hệ Kế Thừa có năng lực để Hội Thánh mai sau xử dụng, chuyển đổi Hội Tín Hữu Cao Đài thành Bàn Tri Sự tức Hội Thánh Em của Đạo Cao Đài TTTN. Kể từ đó, Thánh Thất CĐ mọc lên khắp nơi tại HN, Hội Thánh Em ra đời củng cố nền tảng vững chắc cho Đạo, qui tụ được hàng trăm Hiền Tài BTĐ, lập được một số BQN, mở rộng cửa chiêu hiền, tuyển chọn được 50 vị tân Hiền Tài tại HN và còn đang trên đà phát triển rất khả quan.

Nhân tiện kính xin quý liệt vị dành cho tôi ít phút để lược kể về vị Chức Sắc có nhiều cơ duyên với New Orleans vì Ngài đã có vai trò khá quan trọng và kỳ diệu trong việc hình thành cơ Đạo tại HN. Vị Chức sắc đó là Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhưn Nguyễn văn Hội, sau biến cố năm 1975, lạ lùng thay tất cả các Chức Sắc Đại Thiên Phong bên HTĐ đều qui Tiên, chỉ còn lại một mình Ngài Tiếp Dẫn là chức sắc cao cấp nhất của HTĐ lúc bấy giờ, đã bị gần 3 năm tù đầy trong trại cải tạo, đứng mũi chịu sào trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này. Sau khi thọ phong phẩm vị TD ĐN, Ngài luôn luôn trăn trở bức xúc là vì theo Hiến Pháp HTĐ phẩm TDĐN có nhiệm vụ phổ độ ở nước ngoài.... Hoàn cảnh lúc bấy giờ làm sao có thể đi hành đạo ở HN hầu làm tròn nhiệm vụ Thiêng Liêng giao phó nhất là Ngài phải trải qua cơn bệnh nhồi máu cơ tim vừa phục hồi!! Đang bị bối rối trong tâm trạng đó, bỗng nhiên gia đình nhận được giấy bảo lãnh của người con thứ ba theo dạng du lịch tại Canada. Tuy nhiên, Ngài không chịu nộp hồ sơ xin xuất cảnh vì trước đó đã có 2 vị chức sắc: Ông Cải Trạng Nguyễn



Minh Nhựt xin qua Pháp thăm con và Ông Giáo Hữu Nguyễn văn Đâu xin đi thăm con tại Canada đều bị từ chối, Ngài nghĩ rằng với cương vị đặc biệt của Ngài lúc bấy giờ, chắc chắn sẽ bị từ chối! Cũng nhờ sự động viên của con cái, sau cùng Ngài nộp hồ sơ cầu may. Điều kỳ diệu là sau đó độ vài tuần lễ, được tin của nhà cầm quyền chấp thuận cho đi...Rồi từ Canada qua New Orleans thăm con và trong thời gian ngắn ngủi đã làm được một số việc quan trọng trong việc gieo mầm Đạo tại HN như ngày nay. Điều kỳ diệu hơn nữa là kể từ đó New Orleans như là ngọn cờ đầu, là mầm gốc trong việc phát triển Đạo Cao Đài tại HN:

- 1- Thành lập BTS tức Hội Thánh Em đầu tiên.
- 2- Khởi điểm cho việc vận động thành lập BQN BTDHN và nhờ thế sau này thu nhận rất nhiều HTHN, thế hệ kế thừa thật quan trọng cho tương lai của nền Đạo.
- 3- Khởi điểm cho việc thành lập CQTGHN.
- 4- Khởi điểm cho việc xây dựng Thánh Thất theo kiểu mẫu TTTN, chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều TT tương tự mọc lên nhiều nơi tại HN.

Bài thơ sau đây trong tập Khai Tâm nói lên cảm nhận huyền vi của Thiêng Liêng trong việc Ngài T D Đ N bất ngờ được phép đi sang Hải Ngoại hoàn thành trách nhiệm:

*Tiếp Dẫn Đạo Nhơn bát thập niên*  
*Não tâm biến động tưởng về miền*  
*Ngờ đâu khoảnh khắc mang thiên lệnh*  
*Cấp tốc bất thân lướt dặm biên*  
*Bảo vật hành trang Tâm thánh mẫu*  
*Quyền linh bửu pháp túi thơ tiên*  
*Tử Tôn máu mủ tiềm năng lực*  
*Thúc đẩy hoàn thành sứ mạng thiên .*

Kính thưa quý liệt vị

Đó là những điều rất đặc biệt của Đạo xảy ra tại New Orleans mà tôi có cảm tưởng như là một cơ duyên lớn cho Đồng Đạo tại nơi đây. Hy vọng quý Đồng Đạo nắm bắt được hồng phước này để vững bước trên đường phụng sự Đạo pháp. Chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin trân trọng kính chào.

HT Trịnh Quốc Thế

## CẢM NGHĨ VỀ CUỘC LỄ KHÁNH THÀNH THẮT CAO ĐÀI NEW ORLEANS

Trước khi quyết định tham dự cuộc lễ khánh thành Thánh Thất Cao Đài New Orleans, không biết quý tham dự viên có những suy tư thế nào? Riêng bản thân chúng tôi có rất nhiều suy tư:

1/ Mong được chiêm ngưỡng một ngôi thờ phượng theo cung cách mới mẻ của “Thờ đại

Tam Kỳ Phổ Độ” trên một đất nước tự do như Hoa Kỳ.

2/ Có dịp gặp gỡ các thân hữu, bạn bè cùng đồng đạo lâu ngày không gặp nhau.

3/ Tìm hiểu tại sao với một số khoảng 15 đến 20 gia đình bản đạo nơi đây lại có thể tạo dựng

được một cơ ngơi như thế? Mà những nơi khác, số đạo hữu có thể đông gấp 10, gấp 100

lần mà chưa làm nổi? Với tánh tò mò cố hữu của con người, chắc ai cũng muốn biết?

Nếu xét theo lý lẽ thông thường, muốn xây dựng một cơ ngơi đồ sộ như thế thì điều kiện ắt có và đủ là phải có TIỀN và NHÂN CÔNG. Hai điều kiện ấy đối với bản đạo nơi đây rất khiêm khuyết. Đặc biệt trong Đạo Cao Đài, rất trọng phương thức “Thiên Nhân Hiệp Nhứt”, nghĩa là mọi việc chi phải có sự tán trợ của Thiên Liêng, chứ không phải ý có tiền rồi muốn xây cất ở đâu cũng được, xây theo kiểu nào tùy ý (nhớ khi chọn nơi xây Toà Thánh, thì đủ rõ). Có lẽ nhiều người cho rằng một nơi chỉ có một số bản đạo rất khiêm nhường như ở thành phố New Orleans chỉ cần một nơi thờ phượng khiêm tốn cũng đủ rồi, đâu cần phải tốn công tốn của để xây dựng một ngôi Thánh Thất đồ sộ như thế?

Riêng theo thiên ý chúng tôi, thì Tam Kỳ Phổ Độ là mối Đạo Trời khai mở mục đích cứu độ toàn thể nhân loại, cho nên ngay hiện thời số đạo hữu tuy ít, nhưng đó là những “hạt giống đạo” được Ơn Trên gieo rải nơi đây. Rồi trong tương lai sẽ đơm bông kết trái, sanh sôi nảy nở đông đảo, không ai có thể đoán trước được. Nhất là nơi đây đã được một vị “Tiếp Dẫn Đạo Nhân” đến xây dựng “thể pháp” đầu tiên là thành lập Bàn Tri Sự tức là Hội Thánh Em nơi Hải Ngoại, sau đó Ngài có đến một vài nơi khác như tại thành phố Sanjose chẳng hạn (Vì trước đó nơi hải ngoại chỉ có các hội Tín hữu mà thôi). Nên biết rằng một vị Tiếp Dẫn Đạo Nhân của Tam Kỳ Phổ Độ là có trách nhiệm **‘PHỔ THÔNG CHON ĐẠO CHO MỘT NƯỚC’**. Quyền hạn của Ngài rất lớn, nếu so sánh về quyền hạn thì Tiếp Dẫn Đạo Nhân của Cao Đài rộng quyền hơn một vị Hồng Y bên Thiên Chúa Giáo, nhưng việc làm của Ngài phải như thế nào thì chúng ta không thể biết được. Trong Đạo Cao Đài chỉ mới có hai vị “Tiếp Dẫn Đạo Nhân mà thôi. Vị thứ nhất là ngài TDDN Gabriel Gobron là người Pháp có trách nhiệm phổ thông Chon Đạo tại Pháp. Nhưng việc làm của ông theo như cái nhìn của “thể nhân” thì cũng không có gì gọi là nổi bật lắm. Rồi đến vị TDDN Nguyễn Văn Hội đến Hoa Kỳ nhìn bề ngoài như một người đi du lịch bình thường! Người huyền môn thì thấy đó là “Pháp đạo”.

Người Cao Đài chúng ta tin tưởng rằng mọi việc đều có Ơn Trên sắp đặt, cho nên Ngài TDDN Nguyễn Văn Hội đã được Ơn Trên sắp xếp cho qua Mỹ để đặt nền móng Cao

Đài nơi Hải Ngoại mà Mỹ là chánh . Bởi vì theo chúng tôi biết, vào khoảng cuối thập niên 80 ; ở Hải ngoại tuy đã có nhiều tổ chức Cao Đài rồi, nhưng tất cả đều lấy danh xưng là “Hội Tín Hữu Cao Đài”.

Cho đến khi Ngài TDDN Nguyễn văn Hội đến Mỹ và thành phố New Orleans ( TB Louisiana) được Ngài dạy phải thành lập Bàn Tri Sự theo Pháp Chánh Truyền chớ không nên lấy danh là Hội Tín Hữu . Như vậy đơn vị Hành Chánh Đạo cấp thấp nhất đầu tiên được thành hình tại thành phố New Orleans(LA) . Thánh Thất đầu tiên tại New Orleans chỉ tạm đặt trên một chiếc TRAILER cũ .

Ngài TDDN thấy lòng nhiệt thành của bốn đạo địa phương, nên Ngài đã chọn được 5 vị đạo hữu xứng đáng, Ngài đặc cách phong cho phẩm Hiền Tài . Bởi vì lúc đó Ngài là vị Chức Sắc cao cấp nhất bên Hiệp Thiên Đài và nhiệm vụ tại Tòa Thánh là “Đặc trách Ban Thế Đạo”.

Chúng ta không biết được sự sinh hoạt nội bộ của anh chị em chúng ta tại New Orleans như thế nào, nhưng bề ngoài thì chúng ta thấy Thánh Thất tạm đầu tiên trên một chiếc Trailer , kế đó là một ngôi nhà bình thường , rồi ngày nay Thánh Thất New Orleans uy nghi, đúng theo kiểu mẫu của Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh .

Cho nên chúng ta đến tham dự Lễ Khánh Thành ngôi Thánh Thất New Orleans , trước là được chiêm ngưỡng ngôi Thánh Thất đầu tiên trên đất nước Hoa Kỳ, và chúc mừng anh chị em chúng ta đã tạo được một thành quả tốt đẹp , và chắc chắn rằng Thầy , Mẹ cũng rất hài lòng .

Nhưng còn có một thứ quan trọng hơn cái việc chúc mừng , đó là phải tìm cho biết được sự bí ẩn trong sự thành công đó . Đó mới là then chốt , mới đáng để mà chúng ta phải vượt qua hàng mấy ngàn dặm đường .

Chúng ta biết rằng Thượng Đế là Đấng duy nhất và hằng hữu, tất cả mọi vật trong Càn Khôn vũ trụ đều là “tạo vật” của Ngài , là con cái của Ngài , trong bài kinh Ngọc Hoàng Bửu cáo : “ Đại La Thiên Đế, Thái cực Thánh Hoàng ,hoá dục quần sanh , thống ngự vạn vật...” Có sanh ắt có dưỡng, cho nên mỗi thời kỳ Ngài đều khai mở các mối Đạo để giáo hóa con người. Nhưng tùy theo sự tiến hóa của nhơn sanh, cho nên mỗi thời kỳ mỗi khác . Nhất Kỳ thì chỉ cần một Đấng trọn lành tình nguyện lâm phàm mang thân xác phàm phu , thực hành một đường lối tu cho đến khi đắc đạo, rồi truyền bá đường lối tu hành đó lại cho các môn sanh. Qua thời Nhị Kỳ thì vừa do các Đấng lâm phàm như Nhất Kỳ, vừa dùng phương thức “mặc khải” cho một số vị để truyền rao lại lời dạy của Thượng Đế cho nhơn sanh biết mà tuân theo . Nhưng theo thời gian chơn truyền thất chánh , những lời dạy của Ông Trên cũng lần lần sai lạc, làm cho nhơn sanh không còn biết đường chánh nẻo tà, cho nên một đường dung ruổi theo con đường vật chất, bỏ mất lương tâm, lâm lủi vào con đường tự diệt .

Đấng Thượng Đế cũng là Đấng Đại Từ Phụ không thể khoanh tay ngồi ngó, cho nên Ngài phải Hội Tam Giáo, lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để cứu vớt chúng sanh . Lần này Ngài không dùng phương thức cũ nữa, mà dùng “Huyền cơ diệu bút” với phương thức gọi là “Thiên Nhơn Hiệp Nhất” để truyền đạt một cách bài bản cho nhơn sanh những lời vàng tiếng ngọc, gọi là THÁNH NGÔN , THÁNH GIÁO . Chư vị Tiên Khai trong Tam Kỳ Phổ Độ , tuyền chọn một số bài tiêu biểu gọi là: “THÁNH NGÔN HIỆP TUYẾN” mà Đức Hộ Pháp gọi đó là quyển “THIÊN THO” tại thế . Cho nên từ nay cho đến ngày phán xét cuối cùng , nhơn sanh phải noi theo đó mà tu hành để thoát vòng sanh tử luân hồi, trở về cõi trường tồn chánh giác. Nếu không, thì cũng không thể than Trời trách Phật được nữa .

QUYỀN THIÊN THƠ ấy dạy những gì mà có oai lực như vậy ?

Thượng Đế “thống ngự vạn vật” nên lòng người tức lòng Trời, cho nên không ai hiểu người bằng Trời, vì vậy trong quyển Thiên Thơ, Thượng Đế đã hé lộ Thiên Cơ để giải tỏa một phần lớn những thắc mắc của con người từ xưa đến nay, đồng thời chỉ dạy phương cách tu hành để thoát kiếp luân hồi mà trở về cõi trường tồn chánh giác :

1/ Sự hình thành của Vũ Trụ và vạn vật ?

2/ Con người từ đâu đến thế gian ?

3/ Con người đến thế gian để làm gì ?

4/ Khi thân xác chết đi, nhưng linh hồn vẫn trường tồn bất diệt ?

5/ Khi linh hồn rời bỏ xác thân rồi sẽ đi về đâu ?

6/ Vạch rõ con đường trở về cõi “Bồng Lai Tiên Cảnh” hay “Niết Bàn Cực Lạc”

7/ Chi đặc biệt trong Tam Kỳ Phổ Độ, Thượng Đế cho biết con người được quyền hoàn toàn tự do định đoạt vận mạng của mình. Không ai ngoài mình, dù là Thần, Thánh, Tiên, Phật hay Thượng Đế đi nữa cũng không can dự vào được. Thí dụ một cách đơn giản như : Chỉ có mình ăn mình mới no, mình uống mình mới hết khát ; không ai có thể ăn thế cho mình no, uống thế cho mình hết khát được. Người ngoài chỉ có hỗ trợ, giúp đỡ, khuyến khích mà thôi.

Xin trích một số lời dạy của Thượng Đế (THẦY) trong quyển Thiên Thơ như sau :

.... **“Thầy đến độ rồi các con là thành lập một trường công đức cho các con nên đạo. Vậy đức đạo cùng chẳng, tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn.....Nếu chẳng đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình thì chẳng đi nơi nào khác mà đức đạo bao giờ....”** ( 5/7/26 – 26-5-BD ).

.... **“ Ấy vậy, Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác chi một trường thi công quả. Nếu biết ăn năn trở bước**

**lại con đường sáng sửa, giỏi tâm trau đức, đặng đến hội diện cùng Thầy, thì mới đạt đặng địa vị thanh cao trong buổi chung qui cho....”** ( 11/11/26 – 7-10-BD )

.... **“ Thầy mong rằng, mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình ấy thì lấy làm may mắn cho nền Đạo, rồi các con sẽ đặng thông dong mà treo gương cho kẻ khác.**

**Các con thương mến nhau, đùm dặt nhau, chia vui sót nhọc nhau, ấy là các con hiển cho Thầy một sự vui vẻ đó....”** ( 24/12/26 – 20-11-BD )

... **“ Các con phải đồng tâm hiệp lực, bỏ hết các điều tệ theo thường tình, thì mới dễ thành Đạo .**

**Vậy Thầy khuyên các con, đứa nào có trí lực bao nhiêu, khá đem ra mà thi thố, chớ dưng sứt sẽ theo thói nữ nhi, vậy cũng uổng cái điểm linh quang của Thầy ban cho các con lắm . Các con hiểu à !”** ( 8/1/27 – 5-12-BD )

... **“ Điều Thầy vui hơn hết là muốn cho các con thương yêu giúp lẫn nhau như con một nhà, phải đồng tâm hiệp chí chia vui sót nhọc cho nhau, nương đỡ đùm dặt nhau, đem lên con đường đạo đức, tránh khỏi bần trần ai khốn đốn này, mà cả muôn triệu sanh linh đã chìm đắm vì mùi phú quý, bã vinh hoa.**

**Thầy trông mong nơi các con, chớ nên vì chuyện nhỏ mọn phạm tục, mà bứt hẵn mối tương thân tương ái, thì chẳng phải là đức tánh của tu hành đó.”**(19/2/27 – 18-1-ĐM)

.... **“Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các con biết thương yêu nhau trong Thánh đức của Thầy. Sự thương yêu là chìa khóa mở Tam Thập Lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh.**

*Kẻ nào ghét sự thương yêu thì chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi .*

*Có câu này nữa: mọi sự khó khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy các con thương yêu, gắng công độ rồi ....”... ( 27/10/27 – 2-10- ĐM )*

*... “Sự yên tĩnh và sự hòa bình là hai điều Thầy dựng mà gieo mỗi Đạo. Biết bao lần sanh linh đã đổ máu vì Đạo! Thế mà có thành được không ? ( 3/3/27 – 30-1- ĐM )*

*,,, “Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai dạy : Đạo quý là tại HÒA . Các em thử nghĩ mà coi, tạo Thiên lập Địa cũng bởi Âm Dương hòa hiệp sanh hóa muôn loài, cũng bởi một chữ HÒA, đến đời như thân của người có tạng có phủ, tạng phủ ấy nếu chẳng hòa thì con người chẳng hề sống bao giờ .” ( 11/4/33 – 17-3 QD )*

Những lời dạy tiêu biểu trên, được cô đọng với “10 chữ” trong 36 chữ của “:Lời minh Thệ” là “Hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài” . “Hiệp đồng chư môn đệ” tức là “Đoàn kết” còn “Gìn luật lệ Cao Đài” tức là “Thương yêu” .

Như vậy bốn chữ : **Đoàn kết và Thương yêu**, là THÁNH Ý hay THIÊN Ý !!

Cuối cùng, chúng ta đã rút ra được một bài học thực tế : Dù nhân số có ít ỏi , tài vật không dồi dào, nhưng nhờ **Đoàn kết và biết thương yêu nhau trong Thánh đức của Thầy** thì dù việc gì có khó khăn đến đâu cũng sẽ thành công . Có lẽ bốn đạo tại New Orleans đã ứng dụng được câu này, nên chúng ta mới có dịp hội ngộ ngày hôm nay vậy !

Bốn chữ : “Thương yêu – Đoàn kết” hầu như nó được xâm nơi môi nơi miệng của người ta, nhưng thể hiện bằng hành động thực sự với tâm thành ý vẹn thì rất ít , cho nên Thầy đã nhắc nhở các môn đệ của Thầy như sau :... “**Vậy Thầy khuyên các con ráng thành tâm hành đạo, mà Đạo không phải giữ bằng lỗ miệng không đâu. ....** (Cuối cùng Thầy còn nhắc một câu hết sức bi thiết ) **Các con phải xét mình cho lắm nghe !**” Tức là miệng nói thương yêu đoàn kết, thì phải hỏi lại lòng mình xem có thực sự thương yêu đoàn kết không ?

Mong rằng, bài học này chúng ta phải hằng tâm ghi nhớ và thể hiện suốt cuộc đời hành đạo của mình , thì một thời gian sau chẳng những trên đất nước Hoa Kỳ mà trên toàn cõi lục địa, nơi nơi đều có Thánh Thất Cao Đài .

Sanjose ngày 17/11/2006

Đạt thông Dương văn Ngừa

Di Ngôn: (Bản tiếng Pháp của HT Liêm Email qua là đúng)  
...Le jour où notre chère patrie le Viet Nam sera UNIFIÉ ou poursuivra la même politique de PAIX et de NEUTRALITÉ, objet de ma vie, nos fidèles les ramèneront au Saint Siège de Tây Ninh.

...Ngày nào Tổ Quốc thân yêu của chúng tôi là nước Việt Nam THỐNG NHẤT, sẽ theo chính sách HÒA BÌNH TRUNG LẬP, mục phiêu đời sống của bản đạo, TÍN ĐỒ của chúng tôi sẽ di thi hài về Tòa thánh Tây Ninh. ( Trích trong quyển Con Đường Hoà Bình Chơn Thực của ĐHP)

### **Cảm nhận về việc Di LIÊN ĐÀI của ĐHP về TTTN.**

Tôi có cảm nhận đặc biệt “đây là Đề Thi mà Đức Hộ Pháp dành cho tất cả tín hữu CĐ” trong giai đoạn đặc biệt này của Đạo sử. Tôi đặt trọn đức tin về Đức Ngài. Tất cả tùy Ngài định liệu.

1/ Khi phân tích di ngôn của ĐHP thấy có nhiều điểm lạ là “ ai muốn hiểu thế nào cũng có cái lý của mình”.

- Thống nhất: VN đã thống nhất lãnh thổ
- Hòa Bình: VN đã không còn chiến tranh Nam Bắc
- Trung Lập: Ý nghĩa hai chữ Trung Lập có thể tìm hiểu trong Cương Lĩnh của Đức Ngài:  
“Gia nhập vào một trong hai khối Nga hoặc Mỹ tức là chịu làm chư hầu cho khối ấy và tự nhiên là thù địch của khối kia. Như thế “Chính Sách Hòa Bình Chung Sống” không thể thực hiện đặng; bằng chứng là tình trạng của Đức, Áo, Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam hiện tại” (Trích quyển Con Đường Hòa Bình Chơn Thực của Đức Hộ Pháp -1959).  
Hiện tại (2006), VN chỉ có cái vỏ CS bên ngoài nhưng thực chất VN đã bang giao với tất cả các quốc gia trên thế giới, không còn lệ thuộc vào khối nào cả; chiến tranh ý thức hệ đã chấm dứt.
- Tín Đồ: sẽ di liên đài \_ (không phải là Hội Thánh hay HĐCQ!). Như vậy nếu di liên đài thành công kỳ này là Tín đồ chứ không phải là HĐCQ.

Như vậy, nếu LD được di về TTTN lúc này không có gì phản khác với tinh thần tờ di ngôn của Đức Ngài. Có phải đây là một cơ hội tốt để Liên Đài được ngự trên tháp đã dành cho Đức Ngài suốt gần nửa thế kỷ??

2/ Vương Quốc Campuchia: Trước đây ĐHP gửi gắm thi hài cho Quốc Trưởng Sihanouk \_ Giờ đây chính quyền Campuchia đã cho phép di liên đài. Như vậy chủ nhà không còn muốn giữ liên đài của Đức Ngài nữa!

3/ Bản An Cao Đài: 10 năm đầu (75-85) chính quyền CS triển khai bản án này – Trong đó kết án ĐHP và tất cả quý vị chức sắc tiền khai làm tay sai cho thực dân Pháp... Bây giờ ủng hộ và tích cực vận động đưa liên đài ĐHP về TTTN *dù dưới ý đồ nào* nhưng họ cũng đã xóa bỏ bản án đó bằng hành động này.

4/ HĐCQ tuy không phải là Hội Thánh, đại diện cho toàn Đạo, nhưng cũng là TÍN ĐỒ CAO ĐÀI khi họ tổ chức di liên đài của Đức Ngài.

5/ Về mặt tình cảm:

- Không ai muốn LD của vị giáo chủ còn lưu lại trên đất nước không còn muốn giữ lại LD!!
- Ai cũng tha thiết mong muốn Liên Đài ĐHP được ngự trong ngôi tháp của Đức Ngài tại TTTN. Hoàn cảnh hiện nay có chuyển biến thuận lợi mà không phản khắc lại di chúc của Đức Ngài!!!

**Kết Luận:** Từ những suy nghĩ trên, chúng tôi giữ thái độ **trầm tĩnh trong niềm tin** và **hy vọng** dù có khó khăn hay chuyển biến thế nào?!

Cơ trời huyền nhiệm lý cao sâu  
**Chuyển biến nghịch thường** Thế biết đâu?  
Mở mắt thiêng liêng khai đốc huệ  
Soi tường chân lý tỏ cơ mầu!

\*\*\*

Ngọn đốc tâm linh rực sáng ngời  
Trong lòng tín hữu ngập tràn vui  
Đón mừng Sư Phụ về nguyên cội  
Chuyển pháp hoàng dương mối Đạo Trời!

\*\*\*

Liên Đài về nước ấy thiên cơ  
Thánh thể hồi loan phút đợi chờ!  
Cảm nhận huyền linh cơ chuyển pháp  
Đón mừng linh thể Đức Tôn Sư!

\*\*\*

Sanh chúng mừng vui ngập cõi lòng  
Sóng người sóng đạo nổi Tây Đông  
Đón mừng sư phụ về Thánh địa  
Chuyển pháp hoàng khai Thế Đại Đồng .

Houston, ngày 1/12/2006

HT Trịnh Quốc Thế – HT Nguyễn Ngọc Nương

## Hình ảnh Di Liên Đài









**Góp Ý về mạng lưới tổ chức: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO  
ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI HẢI NGOẠI**

**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC  
PHÂN CÔNG - PHÂN NHIỆM**





### \_Ghi Chú\_

- 1\_ H/H chủ trưởng G/H Ngọc chính thức mời BTĐHN như là HT Dũ, Cầu, Khích ... phụ trách VPTT Chủ Trưởng, mới giúp Chủ Trưởng điều hành hiệu quả Cơ Quan.
  - 2\_ BTĐHN đã có network khắp nơi cần có sự hỗ trợ tích cực mới thành lập được các VP địa phương trên khắp thế giới.
  - 3\_ Hành Chánh Đạo gồm 3 thành phần:
    - \_ Thành phần đã là thành viên trong HĐ Đại Diện: cùng với HT Ban Thế Đạo giúp thành lập các văn phòng và các Ban Bộ của Cơ Quan.
    - \_ Thành phần chưa gia nhập và thành phần thuộc các chi Phái, vẫn liên lạc, vận động, liên kết, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu ... Đến khi các cơ sở Đạo này cảm thấy hữu ích khi giao dịch với CQ, chừng đó họ sẽ tham gia.
  - 4\_ Tam Đầu Chế: Chủ Trưởng và hai vị Phó cần thống nhất trong việc lãnh đạo nên cần mỗi tháng trao đổi nhau qua truyền thông – 3 hoặc 6 tháng họp nhau 1 lần để kiểm điểm, bổ khuyết v.v...
- Rất cần thiết phải có VPTT Chủ Trưởng để có sự lãnh đạo thống nhất và BTĐ Hải Ngoại mới có danh chánh ngôn thuận tham gia tích cực hơn.
- 5\_ Phân công, chia vùng giữa 2 vị P. Chủ Trưởng để làm nhẹ bớt trách nhiệm ... bớt công việc... Vì địa bàn thế giới quá rộng lớn và công việc rất bề bộn, nhiều khê, tế nhị nên cần có sự phân công tỉ mỉ.

6\_ Chi tiết về tổ chức văn phòng và các bộ phận chuyên môn (nhất là về nhân sự), Đại Hội 17/03/07 sẽ thành lập tuy nhiên các vị Chủ Trưởng (hay Phụ tá) , đệ I và đệ II PCT cần chuẩn bị trước để buổi họp thu hoạch được tốt hơn.

7\_ Liên hệ với Hành Chánh Đạo và Ban Thế Đạo mục đích phát triển hai chiều, cậy nhờ hỗ trợ về nhân sự cho Cơ Quan, ngược lại Cơ Quan sẽ ủng hộ để phát triển rộng lớn hơn ... chứ không phải xen vào nội bộ các cơ sở Đạo này.

8\_ Từ nay 01/02/07 cho đến ngày họp 17/03/07, đề nghị vị Phụ Tá Chủ Trưởng thay mặt CT, đệ I và đệ II PCT phân công cho các vị thành viên, các vị HT hoặc HCB soạn thảo trước (sơ bộ) các qui chế của các Ban, các thành viên cần thiết trong VPTT và VP địa phương.

### MỪNG CƠ CHẾ CHUNG

MỪNG thấy vầng Dương lối rạng ngời  
CƠ huyền chuyển biến rất nhanh thôi  
CHẾ phàm nhân dục tăng thiên đức  
CHUNG góp chơn Tâm phụng Đạo Trời !

\*\*\*

Chung sức cùng xây dựng Hiệp Hòa  
Kết tình nhân loại nở Tâm hoa  
Đạo Đồi tô điểm vườn Nhân Nghĩa  
Khai đước Tâm Linh rực sáng lò!

HT Trịnh Quốc Thế \_ HT Nguyễn Ngọc Nường

## Sơ Đồ Tổ Chức HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH



Thể Hiện cơ cấu khổ về cả hai  
Phương diện đời sống tâm  
linh và đời sống vật chất, tổ chức nơi  
thờ phượng cúng kiến hoặc hành Thiền,  
có nhiệm vụ gây quỹ và thực hiện các đề án  
xã hội từ thiện.

Liên hệ HÀNH CHÁNH ĐẠO và  
Phước Thiện

Lập Thư viện, Tổ chức học  
tập nghiên cứu và phổ biến  
chân lý Đại Đạo

Liên Hệ BAN THẾ ĐẠO và Tổ  
Chức Đại Đạo Thanh Niên Hội

Ghi chú: Hệ Thống tổ chức gồm có

- Hội Đồng Điều Hành (viết tắt HĐĐH)
- Ban Nghiên Cứu (BNC)
- Ban Phổ Tế (BPT)
- Ban Cố Vấn (BCV)

1- Hội Đồng Điều Hành gồm có:

- Chủ Trưởng
- Phó Chủ Trưởng đặc trách Ngoại Vụ
- Phó Chủ Trưởng Đặc Trách Ban Nghiên Cứu
- Phó Chủ Trưởng Đặc Trách Ban Phổ Tế
- Tổng Thư Ký
- Thủ Quỹ
- Phó Thủ Quỹ
- Kiểm Soát Viên

Hội Đồng Điều Hành có nhiệm vụ thành lập các ban, điều hành và chịu trách nhiệm tổng quát, đặt kế hoạch phát triển, liên hệ giao dịch với đại diện các văn phòng địa phương hoặc các cơ sở Đạo.

2- Ban Nghiên cứu gồm:

- Nhiều trưởng ban chuyên môn – Thư Viện – Học Tập – Nghiên Cứu .v.v.
- Các thành viên chuyên môn
- Các thành viên nghiên cứu có thể ở tại trung ương hoặc các nơi trên thế giới

Ban Nghiên Cứu có nhiệm vụ khuyến khích Thư Viện, tổ chức học tập, thuyết trình, nghiên cứu giáo lý và phát huy chân lý Đại Đạo.

Ban Nghiên Cứu tùy nhu cầu và khả năng có thể thành lập các tiểu ban liên hệ: Dịch thuật, ấn loát, phát hành (tài liệu báo chí sách vở), phát thanh, Internet .v.v.

3- Ban Phổ Tế gồm:

- Nhiều trưởng ban: Lễ Vụ, Tài Chánh, Cứu Tế .v.v.
- Các thành viên
- Một số thiện nguyện có khả năng chuyên môn được mời đến cộng tác: Bác sĩ Tây Y, Đông Y .v.v.

Ban Phổ Tế thể hiện cơ cứu khổ gồm cả hai phương diện đời sống tâm linh và đời sống vật chất, tổ chức nơi thờ phụng cúng kiến hoặc hành Thiền, có nhiệm vụ gây quỹ và thực hiện các đề án xã hội từ thiện.

Ban Phổ Tế tùy theo nhu cầu và khả năng nhân sự có thể thành lập các tiểu ban liên hệ: Học Vụ, Y Thuật, Tâm Lý Trị Liệu, Vật Lý Trị Liệu .v.v.

4- Ban Cố Vấn do HĐĐH mời. BCV không hạn định nhân số gồm các Thân Hào, Nhân Sĩ, Mạnh Thường Quân, các bậc đạo cao đức trọng, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, chi phái có thể ở tại trung ương hoặc các nơi khác trên thế giới.

## Cơ Quan Đại Diện Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại



Từ trái sang phải: Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh. Giáo Hữu Thái Cẩm Thanh.  
HT Bùi Đông Phương. HT Trịnh Quốc Thế. HT Phạm Văn Khảm. HT Nguyễn Thừa Long. HT Nguyễn  
Trung Đạo. CTS Phan Văn Hồ. CTS Nguyễn Văn Rài.

### **Kính tặng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại**

**Ngọc Cẩm** trối nhạc vút Đài Cao  
**Thế Đạo** dìu nhau hướng động đào  
**Long Khảm Rài** xem Rồng ngự thể  
**Hồ sen Bát Bửu** chiếu trắng sao  
Quyết sách qui nguyên hoàng Đại Đạo  
**Phương** châm cứu thế kết anh hào  
Cơ Trời nay chuyển, nường thời thế  
Gắng sức vun bồi mới Đạo cao!

Ngọc Nường

Ghi chú: 1) Bài thơ trên ghép tên kỷ niệm 9 vị trong Hội Đồng Điều Hợp

2) Sau Đại Hội ngày 28 tháng 11 năm 2009 Hội Đồng Điều Hợp đổi lại là Hội Đồng Đại Diện được bổ sung thay nhĩ vị GH 2 thành viên: Nguyễn Ngọc Dũ và Nguyễn Văn Cầu. Dưới HĐDD là Ban Điều Hợp tăng thêm Nguyễn Đăng Khích (Phó BDH). Bài Thơ sau đây thân tặng tam vị HT Dũ, Cầu, Khích

Vì Đạo vì Thầy phải dấn thân  
Trước bao thử thách bủa xa gần  
**Dũ, Cầu, Khích** tiếp hoàn tâm nguyện  
Ứng hộ Cơ Quan mạnh bước chân !

HT Nguyễn Ngọc Nường

### **Chúc Mừng Năm Mới**

Xuân về vạn vật sẽ hồi sinh  
Kính chúc Cơ Quan chí đạt thành.  
Bước Đạo trau dồi nền Bác Ái;  
Đường Đời thúc đẩy thuyết Công Bình.  
Đã qua năm Khuyển nhiều chao đảo,  
Sẽ tới xuân Heo bớt gập ghình,  
Nhiệm vụ cố công. Trên giúp sức;  
Xa thơ chung đẩy đáng hùng anh

Nguyễn Đăng Khích

### **Họa**

Xuân này Đạo cảnh vẻ hồi sinh  
Mừng đón Tôn Sư ước nguyện thành  
Rạng rỡ tâm hồn tình thắm thiết  
Hài hòa ý đạo chí an bình.  
Trải qua thử thách đầy giông bão

Nay lúc thuyền an sóng gập ghình.  
Đại Đạo hồng khai trời Hải Ngoại  
Xa thơ chuyển mạnh vượt linh anh.

Nguyễn Ngọc Nương

### **Gửi Người Đạo Tâm**

Gửi thân cầu Đạo cửa thiên môn  
Người của thiêng liêng chuyển độ hồn  
Đạo gốc Trời ban từ vạn thuở  
Tâm linh rực sáng, thế gian đồn!

Ngọc Nương

### **KHAI BÚT ĐẦU NĂM XUÂN MẬU TÝ (2008)**

Mai vàng nở rộ báo XUÂN lai,  
Tòa Thánh hân hoan đã đón Thầy.  
Ngưỡng vọng quyền linh nơi Hộ Pháp,  
Trông chờ vũ lộ Đấng Cao Đài.  
Rực ánh Hoa Đăng lòng tín hữu,  
Khai nguồn Đuốc Huệ khắp nhân loài.  
Xuân này thấp sáng niềm hy vọng,  
Quốc Đạo nhà Nam chấp cánh bay!  
Quốc Thế – Ngọc Nương

### **Khai bút đầu năm Mậu Tý (2008)**

Chốc đã mai vàng nở trước sân,  
Tinh Xuân, ý Tết xướng đôi vần.  
Xuân nơi đất khách Xuân buồn tủi.  
Tết ở quê nhà, tết khổ thân.  
Đốt nén hương, thành tâm khẩn nguyện,  
Đọc câu kinh, Thánh ý tràn dâng:



Việt Nam lập lại đời Thánh Đức  
Đại Đạo hồng khai hưởng huệ ân.  
HT. Phạm Văn Khảm

### **Họa Vận**

Mậu Tý, Vầng dương chiếu rạng sân,  
Ngàn hoa phô sắc, ý liên vần.  
Xuân Đời tươi thắm lòng nhân thế,  
Xuân Đạo nhiệm mầu rửa nghiệp thân.  
Chan rười mưa Xuân Cam Lộ Thủy,  
Vui hòa nhân loại ý tình dâng.  
Trời Nam Đại Đạo hồng Chơn Pháp,  
Chuyển Thế Đại Đồng, bủa thiện ân.  
Ngọc Nương – Quốc Thế

## **Tình Hình Đạo Sự Hải Ngoại qua báo cáo BGS**

**ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ**

Bát Thập Tứ Niên

Toà Thánh Tây Ninh

.....\*.....

**BAN GIÁM SÁT CQĐDCĐTTN**

**TẠI HẢI NGOẠI**

Kính gửi: Hội Đồng Điều Hợp CQĐDCĐTTN tại Hải Ngoại

V/V: Báo Cáo tổng kết cuối năm

### **BÁO CÁO GIÁM SÁT**

#### **I. Kiểm điểm nội bộ CQĐD**

Tình hình đầu não CQĐD

Nhị vị Chủ Trưởng:

Ngài Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh rất nhiệt tâm và ưu tư về sự phát triển cơ Đạo ở Hải Ngoại nhưng tuổi già sức yếu, có lòng mà không có sức.

Ngài Giáo Hữu Thái Cầm Thanh còn trẻ hơn nhưng bệnh hoạn, hoàn toàn không còn làm việc được.

Sau khi ngài Giáo Hữu Ngọc qui liễu giao quyền xử lý thường vụ Chủ Trưởng cho Hiền Huynh HT Phạm Văn Khảm.

H/H Khảm lại có những khó khăn đặc biệt, mâu thuẫn nội bộ của Châu Đạo nơi Huynh quản nhiệm, nên rốt cuộc H/H Khảm như người bị trói tay không hoạt động gì được, thường có vẻ tránh né, chỉ lo Châu Đạo mà không để tâm đến CQ.

Cơ Quan Đại Diện thành lập 3 năm rồi mà nhiều nơi trong Đạo không hay biết có sự hiện diện của tổ chức này. Đây là một sự thật đáng buồn!

Tình trạng Cơ Quan Đại Diện như chuyến tàu (hoả) sứ mệnh: Đầu tàu (hoả) bị trục trặc, không hoạt động được, các toa xe phía sau cũng tê liệt không thể nào đi tới được...

Đề nghị quý vị trong Hội Đồng Điều Hợp nhanh chóng tìm phương cải sửa!

Mọi người trong chúng ta đều nhận thấy rõ tình trạng Đạo ở Hải Ngoại “như rấn mất đầu”, như thuyền ĐĐ không người lái, nên mới theo yêu cầu của nhị vị GH họp toàn Đạo thành lập Cơ Chế Chung gọi là CQĐDCĐTTN tại HN để điều hợp và định hướng hoạt động. Thế mà tình trạng Cơ Quan cũng lại lâm vào hoàn cảnh “rấn mất đầu”, chiếc xe không người lái làm sao đi tới được! Đó là nguyên nhân sâu xa của sự thất bại, sự trì trệ trong 3 năm qua...

## II. Cơ Sở Đạo :

Các cơ sở Đạo tự phát, tự hành Đạo, không ai lệ thuộc ai, không ai tuân hành ai, rời rạc theo hệ thống ngang, tùy tiện theo ý kiến chủ quan, không đồng nhất.

Do Hội Thánh không còn, không có lãnh Đạo thống nhất, tình trạng các cơ sở Đạo “như rấn mất đầu” hoặc tình trạng “cá mè một lứa” sanh ra bất ổn, tồn tại mâu thuẫn, tranh chấp, chia rẽ, phân hoá, bất hoà trong cửa Đạo. Đây mới là điểm sai phạm quan trọng cần khắc phục. Chân truyền Đại Đạo là Bác Ái Công Bình, Luật Thương Yêu, Quyền Công Chánh. Chơn Đạo là Tâm Đạo hay Đạo Tâm. Chơn Pháp là Tâm Pháp Hiệp Nhất Âm Dương, Thiên Nhân, Vô Hữu, Đời Đạo, Thể Pháp và Bí Pháp v.v

Những điểm quan trọng này người ta thường quên đi mà chỉ lo tranh cãi về hình thức dẫn đến bất đồng, nhậm chí bất hoà!...Do sự chấp nê, hành xử tùy tiện, chủ quan, một số người đã vi phạm chân truyền của Đạo mà không hay, thì làm sao nói đến việc hành Đạo phổ độ chúng sanh hay Hoàng Khai Đại Đạo?!

**Tình hình Đạo Sự California (theo báo cáo của HT Nguyễn Thị Lừa phó BGS đặc trách Bang Califonia)**

1- Chức sắc Phàm phong và Chi Phái đến dự Đàn cúng tại TT San Jose:

Vào dịp Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn mừng 9 tháng 01 năm Kỷ Sửu tại Thánh Thất San Jose, có sự tham dự đông đảo Chức sắc Ban Thế Đạo (10 vị Hiền Tài), Quý chức việc và Đồng Đạo tại địa phương, có phái đoàn chức việc đồng Đạo Hương Đạo Sacramento về dự

Trong Đàn cúng có 2 vị mang phẩm phục chức sắc: một vị là Giáo Hữu thuộc chức sắc phàm phong do Hội Đồng Chưởng Quản phong chức, (Ông Lễ Sanh Xem cầu phong GH) và một vị Giáo Hữu thể phong thuộc tổ chức Đạo ở Hải

Ngoại không thuộc Tòa Thánh Tây Ninh (Chi Phái) (Ông Mắt). Ông này trước đây làm nhạc công và Thông sự tại TT San Jose

Khi nhập Đoàn cúng , Ông Q. Đầu Tộc đã sắp xếp 2 vị Giáo Hữu phàm phong và thể phong này đứng trên Hiến Tài và Chức việc, nhưng lại mặc Tiểu Phục .

Sự việc đã gây ra bàn tán xôn xao làm mất vẻ trang nghiêm trong Chánh Điện và rất may, sau đó, nhờ có ý kiến của Đồng Đạo, vụ việc được giải quyết, hai Ông này đồng ý đi ra ngoài.

Sau khi đọc Kinh Ngũ Nguyên xong, hai Ông này lại mặc Đại Phục phẩm phục Chức sắc Thiên Phong Tòa Thánh Tây Ninh (1 Ông mặc áo đỏ, một Ông mặc áo xanh) vào bái lễ ĐCT và sau khi Bãi Đàn đi trước HT, và chức việc.

Sự việc này, Ban Thế Đạo Bắc Cali có gửi văn thư cho Tộc Đạo với một số ý kiến đề nghị giữ đúng luật Đạo, bản sao có gửi cho Châu Đạo và CQĐDCĐHN. Sau đó thì Châu Đạo Cali và CQĐD có ra văn thư hướng dẫn việc Chức sắc phàm phong và thể phong đến dự các Đoàn cúng tại các Thánh Thất thành viên CQ tại Hải Ngoại, chỉ được mặc đạo phục thường chứ không được mặc Đại phục của Chức sắc Thiên Phong TTTN (trước năm 1975).

Việc làm này rất đáng được ghi nhận để gìn giữ Luật Đạo.

2)-Vấn đề Ông Nguyễn Thành Tâm sang Mỹ: cũng đã được Châu Đạo và CQDD lên tiếng kêu gọi nhắc nhở các cơ sở Đạo không tổ chức tiếp đón, xác nhận lòng trung thành với Hội Thánh (trước năm 1975), và yêu cầu Đồng Đạo hãy cảnh giác trước sự tuyên truyền, gây chia rẽ Đồng Đạo tại Hải ngoại.

3)-Vấn đề Dâng Tam Bửu và tranh chấp nội bộ tại Thánh Thất San Jose:

Trước đây, Châu Đạo Cali có tổ chức Hội Thảo Nghi Lễ về Dâng Tam Bửu và căn cứ vào biểu quyết của đa số đã hình thành cách dâng Tam Bửu không theo Thông tri số 05 năm 1978.

Hậu quả là tại Tộc Đạo San Jose, một số chức việc và đồng Đạo trong đó có Vị CTS. Đầu Hương chủ trương áp dụng đúng theo TT/ 05 vì cho rằng Thông Tư này có đủ chữ ký và con dấu của 3 Vị Chánh Phối Sư và 1 vị Nữ Chánh Phối Sư tức là quyền Hội Thánh.

Sau đó họ có gửi tờ trình lên Châu Đạo yêu cầu giải quyết.

Sau một thời gian, phái đoàn của Châu Đạo do HT Khâm hướng dẫn lên Tộc Đạo San Jose họp giải quyết. Rất tiếc không mang lại kết quả và sự rạn nứt trong nội bộ Tộc Đạo ngày càng trầm trọng. Sau phiên họp này, số Chức việc chủ trương thực hiện TT/05 giành quyền dâng Tam Bửu trong Đoàn cúng. Hậu quả rất nghiêm trọng súyt đưa ra Pháp Luật. Nhờ sự can thiệp bán chính thức của Ban Thế Đạo Hải Ngoại vấn đề được tạm ổn, chờ giải quyết sau.

Sự rạn nứt âm ỉ và sau đó trong một buổi họp hàng tháng của Tộc Đạo, do bất đồng ý kiến đưa đến lời qua tiếng lại giữa vị CTS Đầu Hương và một vị Thông Sự gây hậu quả nghiêm trọng và một buổi họp kế tiếp được triệu tập để buộc tội và yêu cầu CTS Đầu Hương từ chức nhưng sự việc bất thành và Ông Q. Đầu Tộc đã gửi văn bản cho Châu Đạo và đang chờ giải quyết.

4) Đính kèm văn thư CTS Phạm Ngọc Tấn Quyền Đầu Tộc Orange County gửi cho Quyền Khâm Châu Phạm Văn Khâm XLTV Chủ Trưởng Cơ Quan

**Tình hình Đạo Sự Australia:**

Tình hình Đạo Sự Australia vẫn xảy ra vấn đề mâu thuẫn giữa cơ sở Đạo, nên hoạt động Đạo không tiến triển được.

Theo HT Nguyễn Kim Triệu: Văn Phòng Đại Diện HĐĐH tại Úc Châu- do HT Bùi Đông Phương, Đệ I Phó TQN/BTĐ Úc Châu kiêm nhiệm. Mặc dầu được vị TQN tăng phái hết thành viên BTĐ để tiếp sức, đặt trọn quyền xử dụng cho HT Phương, nhưng 3 năm qua HT Bùi Đông Phương không hoạt động gì được, tại sao? Vì hạ tầng cơ sở không có. Tộc Đạo, Bàn Trị Sự đều thống thuộc Trấn Đạo Úc Châu, lại xử dụng quyền Khâm Trấn Đạo hành xử, thì HT Bùi Đông Phương làm việc với ai?

3 năm qua, CQĐDCĐTTN tại Hải Ngoại không có khả năng để giải quyết một vấn đề nội bộ là Trấn Đạo Úc Châu. BTĐ/Úc Châu chịu ảnh hưởng quá nhiều vì không khai thác tài nguyên thanh niên trí thức của Đạo được. BTĐ/Úc Châu đã phúc trình lên HĐĐH để xin giải tán danh xưng Trấn Đạo Úc Châu, vì danh xưng này lập ra bất hợp pháp. BTĐ/Úc Châu đang chờ đợi sự giải quyết của Cơ Quan Đại Diện.

### **Tình hình Đạo sự Texas**

Thời gian 3 năm qua, đồng thời với sự xuất hiện của CQĐD, Houston xảy ra một sự kiện quái lạ chống Hiệp Nhất, chống Cơ Chế Chung do một nhóm người muốn độc quyền lãnh đạo ở Hải Ngoại.

Người Đạo Houston trở thành nạn nhân bị xách động, xúi giục kiện cáo ra Tòa, dùng quyền Đới áp chế Đạo, tranh giành cướp đoạt cơ sở Đạo, tự phong quyền chức, phá hoại kỷ cương Luật Pháp của Đạo, chống phá BTĐ.v.v ( sự kiện này được ghi rõ, đầy đủ chi tiết trong tape video và hồ sơ Tòa Án)

Trong tình trạng đau thương này của Đạo, Hội Đồng Quản Trị ĐTPM Houston cố gắng duy trì tinh thần Hiệp Nhất xây dựng Thánh Thất mới này, Thánh Thất Houston Texas xây theo mẫu TTTN nhưng chỉ mới xây được Hậu Điện do người đạo tự túc đóng góp, còn phần Chánh Điện phải nhờ sự hỗ trợ, sự tận tâm giúp đỡ của toàn Đạo!

### **Ban Thế Đạo Hải Ngoại**

Ban Thế Đạo tương đối vững vàng, điều hòa về mọi sinh hoạt nhưng mức độ phát triển nhân số Hiền Tài còn khiêm tốn.

Để tiện việc phát triển, thu hút “chất xám” vào cửa đạo, đề nghị BTĐ thay đổi danh xưng HTDP thành Hiền Tài Hải Ngoại. BTĐHN tuyển chọn Hiền Tài Hải Ngoại là thích hợp

Đề nghị các cơ sở Đạo tạo điều kiện và cơ hội cho số Hiền Tài mới này dấn thân vào sinh hoạt Đạo mục đích rèn luyện và chuẩn bị người tài đức kiêm bị, Tình Thương mở rộng để sau này gánh vác việc Đạo, đáp ứng nền văn minh mới, xã hội mới: “Nền văn minh Tình Thương và xã hội Đại Đồng.

### **III. Kết Luận:**

Qua quan sát tình hình Đạo sự Hải Ngoại chúng tôi nhận thấy sự cần thiết của “Cơ Chế Chung”, cơ quan này danh xưng là gì cũng được hoặc CQĐDCĐTTN tại Hải Ngoại hoặc CQĐDCĐHN, điểm quan trọng là Cơ Quan cải sửa và tận lực hoàn thành sứ mệnh theo Quy Điều vì “Đạo trễ một ngày là một ngày hại cho nhân sanh”.

Houston ngày 27 tháng 11 năm 2009

Trưởng Ban Giám Sát

HT. Nguyễn Ngọc Nương

## TÌNH HÌNH ĐẠO SỰ HẢI NGOẠI QUA BÁO CÁO CỦA BAN PHỔ TẾ

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ

Bát Thập Tứ Niên

Tòa Thánh Tây Ninh

.....\*

BAN PHỔ TẾ CQĐDCĐTTN

TẠI HẢI NGOẠI

Kính gửi: Hội Đồng Điều Hợp CQĐDCĐTTN tại Hải Ngoại

V/V: Báo Cáo tổng kết cuối năm

### **I/ Tình hình Đạo sự về Phổ Tế**

- 1) Thời gian gần đây có tiến triển đáng mừng về việc xây Thánh Thất theo Mẫu TTTN: Australia, California, Dallas và nhiều nơi khác nữa như Georgia, Kansas, Houston sắp mọc lên Thánh Thất uy nghi theo mẫu TTTN, biểu tượng khởi sắc nền văn hóa Rồng Tiên và triết lý Đại Đồng.
- 2) BTĐ phát triển khả quan, thu nhận Hiền Tài Dự Phong, tổ chức Ban Quản Nhiệm BTĐ nhiều nơi: California, Australia, sắp tới đây, tổ chức bầu BQN BTĐ Tiểu Bang Texas.

- 3) Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo (The Great way R&D center) thành lập tại Houston từ 1999 đã hoạt động gần 10 năm nay, trụ sở đầu tiên tại Điện Thờ Phật Mẫu Houston và hiện nay đặt trụ sở tại TT Houston Texas.  
Khảo Cứu Vụ thành lập tháng 11 năm 2007 tại California.
- 4) Sự truyền bá hay phổ biến về Đạo trên website, truyền hình, truyền thanh còn quá khiêm tốn, hầu như chưa thực hiện được, thậm chí việc truyền bá học tập giáo lý trong các cơ sở Đạo cũng chưa có kế sách rõ rệt, thường dùng hình thức tập san như tập san BTĐ, tập san Ánh Sáng Phương Đông của HT Hồ Xưa, tập san Qui Nguyên của Châu Đạo CA.v.v.  
Khảo Cứu Vụ chỉ là nghiên cứu, cần truyền bá hay phổ biến trong Đạo, ngoài Đời theo phương cách nào đó mới làm tròn nhiệm vụ Phổ Tế. Đây là trách nhiệm của CQĐD, sự trì trệ trong thời gian qua là do điểm này!
- 5) Tổ chức Thanh Niên Đại Đạo mọc lên các nơi như New Orleans, California, Georgia, Dallas, Houston .v.v... mong rằng chiều hướng phát triển thanh niên đầy mạnh hơn..., đoàn ngũ hóa thanh niên con em nhà đạo tạo thế hệ kế thừa cho Đạo! Đây là điểm then chốt quan trọng hàng đầu, các tổ chức và các cơ sở Đạo cần quan tâm.
- 6) Đặc biệt hoạt động tại Houston Texas (2007-2009) ngoại trừ việc loạn đạo xúi giục, tranh chấp ... , HĐQT Điện Thờ Phật Mẫu Houston duy trì tinh thần Hiệp Nhất xây dựng lại cơ Đạo, chủ trương mua đất xây Thánh Thất mới Houston Texas theo mẫu TTTN.
- Tháng 2/2008 mua 2 acre đất tại 8415 South Breeze drive. Houston, TX77071
  - Tháng 2/2009 khởi công xây Hậu Điện
  - Tháng 11/2009 khởi công xây Chánh Điện và khánh thành Hậu Điện của TT Cao Đài Houston Texas
  - Từ tháng 1/2009 thành lập Tây Ninh Đồng Hương Hội, một tổ chức mở rộng thêm lực lượng hoạt động về văn hóa, xã hội, hỗ trợ việc xây TT
  - Đồng thời trong thời gian này thành lập Đoàn Thanh Niên Đại Đạo đáp ứng phụng sự Đạo, Đời, hỗ trợ tích cực việc xây TT
  - 2007-2008 giới thiệu một số HTDP đáng kể so với những nơi khác
  - Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo hoạt động trước năm 2000, vẫn tiếp tục công trình nghiên cứu và phổ biến trên các báo Đạo, Đời
  - Cộng tác với CQĐD, KCV, BTĐ, và sinh hoạt Đạo các nơi, hỗ trợ và khuyến khích việc xây dựng TT theo mẫu TTTN
  - Tạo điều kiện và hướng dẫn thanh niên hội luận về “tuổi trẻ” trên đài truyền thanh, truyền hình
  - Tạo điều kiện cho thanh niên dấn thân vào sinh hoạt Đạo hay phụng sự Đời tức làm công quả hay làm việc từ thiện vô vị lợi (bán vé số hoặc bán hàng trong Astro game gây quỹ xây TT)

- Dự trữ phòng ốc cho thanh niên học tập giáo lý và mở lớp Việt Ngữ cho thiếu niên và thiếu nhi khi Hậu Điện xây xong.

**II/ Kết Luận:** Mặc dầu BPT hoạt động liên hệ các nơi chưa có điều kiện thuận lợi, còn rất khiếm khuyết, nhưng hoạt động tích cực, nỗ lực và sôi động hơn bao giờ hết tại Houston Texas.

CQĐD cần đặc biệt quan tâm tìm phương cách nào đó điều hợp và hướng dẫn để việc hoạt động ở các nơi được đồng đều.

Nếu Đâu Nào CQĐD không khởi động máy, điều động các nơi, BPT không đủ tư cách làm việc, kể cả các ban ngành khác của CQĐD.

Houston ngày 27 tháng 11 năm 2009

Trưởng Ban Phổ Tế

Hiền Tài Trịnh Quốc Thế



Hiền Tài: Trịnh Quốc Thế Trưởng Ban Tổ Chức

**DIỄN VĂN KHAI MẠC**  
**LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY CHÁNH ĐIỆN VÀ LỄ KHÁNH THÀNH HẬU**  
**ĐIỆN THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS**

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo

Kính thưa quý quan khách, quý đồng hương

Kính thưa quý vị chức sắc, chức việc và quý đồng đạo

Kính thưa quý liệt vị

Hôm nay chúng tôi vô cùng hân hoan được đón tiếp quý liệt vị, những tâm hồn thiện lành cao cả qui tụ nơi đây để mừng Lễ đặt viên đá đầu tiên xây Chánh Điện và Lễ khánh thành Hậu Điện Thánh Thất Cao Đài Houston Texas. Chúng tôi xin thay mặt Ban Tổ Chức và đồng đạo Houston chân thành cảm tạ ơn đức của quý liệt vị đã dành nhiều thì giờ quý báu đến tham dự buổi lễ hôm nay. Đây là một khích lệ lớn, một sự ủng hộ nhiệt tình giúp chúng tôi mạnh dạn hơn trên đường phụng sự Đạo Pháp. Ước mong chúng ta cùng hưởng lòng về sự thương yêu, tha thứ, mở trọn tấm lòng thành đón nhận ân điển lành của Đấng Từ Bi hầu quên hết mọi ưu phiền trong cuộc sống, giải trừ mọi lỗi lầm quá khứ để thân tâm thật an lành, thật thanh tịnh, thật hạnh phúc trong suốt buổi lễ...

Kính thưa quý liệt vị



Đạo Cao Đài được thành lập từ năm 1926 do Đấng Chí Tôn làm Giáo Chủ. Ngài vận dụng Cơ Bút để hình thành tất cả cơ chế của nền Đại Đạo. Quý vị tiên khai Đại Đạo cứ việc vâng lệnh mà làm, lập thành một nền Tân Tôn Giáo phát xuất từ đất nước Việt Nam. Sư Hư Vô, Đạo Hư Vô, nhưng qua phương pháp Trời Người hiệp một mà hình thành. Điều kỳ diệu là từ cái Hư Vô đó, Đạo Cao Đài xuất hiện lại hoàn toàn phù hợp với lịch sử và văn hoá dân tộc, lấy bản sắc dân tộc làm căn bản và dung hoá, phong phú hoá đời sống TÂM LINH của dân tộc, làm ngọn đuốc soi đường, cùng với các Tôn Giáo khác đưa nhơn loại vào thế giới của YÊU THƯƠNG, của HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG. Ngay cả việc kiến trúc Toà Thánh Tây Ninh cũng do Đức Lý Giáo Tông vô vi của Đạo Cao Đài qua Cơ Bút lập thành và Hội Thánh Cao Đài chỉ nương theo mà xây cất. Toà Thánh Tây Ninh theo Đức Chí Tôn cho biết là hình ảnh của Bạch Ngọc Kinh giáng thế. Bạch Ngọc Kinh là nơi triều nghi của Đức Ngài nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Về mặt VÔ VI, mỗi thời cúng là cung thỉnh Đức Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật đến HIỆP cùng khối Thánh Tâm của nhơn sanh tức các vị chức sắc, chức việc và tín đồ tham dự đàn cúng, tạo thành khối ĐIỂN LÀNH có uy lực đủ để phục vụ tốt cho cơ TIẾN HOÁ của Càn Khôn Vũ Trụ, độ hoá cả chúng sanh. Đó là Đại Pháp THIÊN NHƠN HIỆP NHẤT của Đạo Cao Đài. Vì thế, hình ảnh của mỗi Thánh Thất Cao Đài, nếu có điều kiện nên xây theo mẫu của Toà Thánh Tây Ninh để tiện bề cho các Đấng Thiêng Liêng giáng trần hành đạo.

Về mặt HỮU HÌNH, mỗi hình tượng tạo dựng và ghi khắc trong và ngoài Toà Thánh đều ẩn tàng nhiều ý nghĩa đặc biệt nhằm giúp Hành Giả nương theo đó có thể hiểu rõ Hệ Thống Tổ Chức, Triết lý Đạo Cao Đài...Có thể nói Toà Thánh Tây Ninh, ngoài việc thờ cúng đấng Tạo Hoá còn là một HỌC CỤ khổng lồ trong việc nghiên cứu và phát huy Đại Đạo.

Vì thế, chúng tôi, những tín hữu Cao Đài khi ly hương đều tha thiết nhớ Tổ Đình của mình và đều có quyết tâm cao xây dựng Thánh Thất Cao Đài tại địa phương theo mẫu của Toà Thánh Tây Ninh. Chúng tôi tin rằng công trình này sẽ góp phần vào việc phát huy nền văn hoá dân tộc, phát huy tình thương Huỳnh Đệ Đại Đồng bổ túc cho nền văn hoá giáo dục Khoa Học Thực Nghiệm Tây Phương.

Kính thưa quý liệt vị

Chúng tôi cảm nhận Thành Phố Houston quả có duyên lành đối với Đạo Cao Đài và xứng đáng có một ngôi Thánh Thất đầy đủ ý nghĩa như đã trình bày. Chúng tôi ước nguyện nơi mảnh đất thiêng này sẽ sớm mọc lên một Thánh Thất uy nghi, hùng vĩ, rạng rỡ chẳng những góp phần làm đẹp thành phố mà còn đem lại nhiều ân phước của các Đấng Từ Bi ban rải cho chúng sanh. Thánh Thất Cao Đài Houston Texas như định sẽ hoàn thành, sẽ là nơi tương hiệp hi hữu giữa TRỜI và NGƯỜI để cùng chung lo phụng sự vạn linh, tuy nhiên sớm hay muộn còn tùy nơi lòng hảo tâm của toàn đạo trên khắp thế giới và các nhà Mạnh Thường Quân, quan trọng hơn cả là nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của các Đấng Thiêng Liêng.

Nhân dịp này, thay mặt cho toàn đạo, xin cảm tạ chính quyền địa phương City Houston đã cử chuyên viên theo dõi từng bước một của kiến trúc để góp ý và bảo vệ công trình làm đúng chất lượng.

Chúng tôi cũng xin cảm tạ ơn đức của đồng đạo xa gần đã nhập vào TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ, giúp chúng tôi xây dựng nhanh chóng công trình để có nơi thờ cúng tạm và sinh hoạt Đạo trong lúc chờ đợi hoàn thành Chánh Điện. Tiến trình xây dựng sẽ được Ông Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội kiêm Phó Trưởng Ban Tổ Chức trình bày chi tiết sau. Đặc biệt, chúng tôi xin nhiệt liệt ghi ơn nhà thầu David Hùng đã giúp đỡ chúng tôi một cách tận tình, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc công trình được giao phó. Ngoài ra, nhóm Thanh Thiếu Niên Đại Đạo đã tích cực sát cánh cùng chúng tôi, hy sinh hết mình phụng sự, dành nhiều thì giờ quý hiếm của mình để làm tất cả những gì nên làm để giúp Đạo. Xin quý liệt vị vui lòng cho một tràng pháo tay hoan nghinh nhà thầu David Hùng và nhóm Thanh Thiếu Niên ưu tú Đạo Cao Đài.

Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin thay mặt Ban Tổ Chức và đồng đạo Houston chân thành cảm tạ quý ân nhân đã giúp thực hiện công trình ước mơ của chúng tôi và đến dự buổi Lễ hôm nay. Cầu nguyện ơn trên Thượng Đế toàn năng hộ trì cho toàn thể quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự như ý.

Tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Lễ đặt viên đá đầu tiên xây Chánh Điện và Lễ Khánh Thành Hậu Điện.

Nay kính

HT. Trịnh Quốc Thế



Từ trái sang phải: Thanh Dương, Tú Trinh, Q Đạo, Ngọc Hà, Thanh Vân, Q Anh, Q Huy, Q Bảo, Nhật Tiến, Ngọc Vi, Ngọc Hân, Q Khang, Q Hưng, Ngọc Túy (Điều hợp)

### **Suy Nghĩ của Thiếu Nhi và Tuổi Trẻ về Tôn Giáo**

1. **Khang Nguyen (6 years old):**  
I think "con mat" is beautiful. I like it.
2. **Michelle Nguyen (9 years old):**  
My mom said religion exists in my heart and soul and teaches me love and acceptance.
3. **Julia Nguyen (9 years old):**  
I love religion because my mom said religion would teach me to be a better person. I pray on Thien Nhan every day.
4. **Ryan-Tien (10 years old)**  
My mom said if I love mommy, daddy, and people surrounding me that would mean I practice religion.
5. **Bao Trinh (10 years old):**

Tôn giáo dạy con: Công Bình và Bác Ái

6. Keeny (10 years old)

My mom practices religion, I practice to be a good boy. I guess "GOD would love me for that".

7. Quoc Huy (13 years old)

School teaches me respect for others; Religion teaches me LOVE and SHARE

8. Quoc Anh (16 years old):

The language of LOVE is universal. I learn this language since I was born and continue to study it through religion.

Ngôn ngữ yêu thương là không biên giới. Con học ngôn ngữ này từ lúc chào đời và tiếp tục học nó qua sự dạy dỗ của tôn giáo

9. Van Thai (15 years old):

Tôn giáo dạy con: hòa đồng, không phân biệt màu da sắc tộc, sự tôn trọng, yêu thương giữa người và người, kính trọng cái giống nhau và cái khác nhau của từng con người.

10. Dao Trinh (19 years old):

Tôn giáo dạy con: không ích kỷ, không tham lam, hành động trên phương hướng phối hợp lý trí, tình thương, và sự dũng cảm.

11. Ha Thai (19 years old):

Tôn giáo dạy con: nét đẹp của con gái xuất phát từ trong trái tim, lan rộng ra tâm hồn, hài hòa ra khuôn mặt, chuyên phát ra dáng đi tạo thành nét đẹp hoàn hảo của người con gái Vietnam trong thế giới tự do của thế kỷ 21

12. Ut Trinh (20 years old):

I believe Religion is the opposite of HATRED and equivalent with LOVE. I think LOVE is the universal language that everybody can understand. When human being learns that hatred can result in Holocaust they teach children not to hate but to accept the differences from each other.

Con tin rằng tôn giáo là sự đối ngược của nuôi dưỡng căm thù và tương đương với Thương yêu. Khi nhân loại hiểu được sự căm thù và phân biệt chủng tộc có thể dẫn đến sự diệt chủng của Do Thái và chiến tranh bom nguyên tử, loài người hiểu được sự cần thiết phải dạy dỗ con cái không nuôi dưỡng hận thù mà phải biết chấp nhận sự khác biệt của từng cá nhân con người.

13. Duong Thai (20 years old):

I think religion is a school that teaches me universal language that is the language of LOVE, COURAGE, and BELIEF in self.

Con nghĩ rằng Tôn Giáo là một ngôi trường dạy con người học 1 ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của Tinh Yêu, Sự Dũng Cảm, và sự tin tưởng vào chính mình.



Hôn lễ Quốc Toàn – Tú Trinh

chúc mừng **HÔN LỄ TRỊNH QUỐC TOÀN** sánh duyên cùng  
**NGUYỄN THỊ TÚ TRINH**

Ngày xưa TRỊNH NGUYỄN phân tranh,  
Ngày nay TRỊNH NGUYỄN kết thành phu thê  
Cháu con sung túc đề huê  
Rồng Tiên giòng giống vẹn bề nghĩa nhân  
Gội nhuần cam lộ thiên ân  
Giữ gìn văn hoá NHÀ NAM ĐẠI ĐỒNG  
Làm cho rạng rỡ tổ tông  
Đạo Đời đôi ngả một lòng sánh vai.  
TOÀN TRINH nhớ mãi ngày này  
Cùng nhau xây đắp mộng dầy Tổ Tiên,  
Nghĩa tình gắn bó keo sơn  
Duyên tơ bền vững như hòn núi cao  
Trăm năm hạnh phúc dạt dào  
TOÀN TRINH TRỊNH NGUYỄN dệt màu nước non!

Chúc mừng duyên thắm hai con  
Sớm sanh quý tử tiếp giòng lửa hương.  
Dù trong hoàn cảnh tha hương  
Mãi gìn phong hoá gốc nguồn VIỆT NAM,  
Dù trong phần đấu việc làm  
NGHĨA NHÂN là đức TRAU TÂM giúp đời.

NGỌC NƯƠNG



Trịnh Quốc Thế đọc diễn văn khai mạc Lễ ra mắt Tây Ninh Đồng Hương Hội

## DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ RA MẮT TNDHH

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo

Kính thưa quý Quan Khách và quý Đồng Hương Tây Ninh

Kính thưa quý vị Đại Diện Truyền Thanh, Truyền Hình và Báo Chí

Kính thưa quý liệt vị

Hôm nay là ngày ra mắt đầu tiên của Tây Ninh Đồng Hương Hội, tôi hân hạnh đại diện cho Ban Tổ Chức xin trân trọng chào mừng quý quan khách, quý đồng hương Tây Ninh đã đáp lời mời của chúng tôi đến tham dự và chia vui với chúng tôi trong buổi tiệc liên hoan tối nay. Đây là buổi họp mặt của những người cùng chung tâm trạng: nhớ nước, nhớ nhà, nhớ chòm cây luống cỏ... sưởi ấm lòng nhau nơi xứ lạ quê người. Chúng ta nhớ Tây Ninh với sông núi hiền hoà: Núi Bà Đen, Hồ Dầu Tiếng, Sông Vàm cỏ Đông và Toà Thánh Tây Ninh kết hợp nhau, dệt nên một thắng cảnh hài hoà, linh thiêng giữa tinh thần và vật chất. Nhớ người Tây Ninh thật thà chất phác nhưng rộng lượng bao dung dù đã trải qua bao nhiêu biến đổi, thăng trầm theo từng giai đoạn lịch sử, từ rừng sâu nước độc với khoảng một trăm ngàn dân bản xứ biến thành nơi qui tụ hàng triệu người từ khắp miền đất nước, cùng chung sống hài hoà dù tín ngưỡng và phong tục tập quán có khác nhau ít nhiều. Thật là: Thiên nhiên kỳ diệu, nhân dân diệu kỳ:



Trời Đất thiên nhiên cộng khí thiêng,  
Chuyển xây Đất Nước giống Rồng Tiên.  
Trải bao thử thách đầy gian khổ,  
Đón ánh tương lai rõ diệu huyền.

Biến cố 30 tháng 04 năm 1975 đưa chúng ta lưu lạc nơi xứ lạ quê người, cuộc sống mới đầy khó khăn, nhất là những thập niên đầu tiên. Ngày nay gia đình chúng ta tương đối ổn định, thế hệ thứ hai, thứ ba đang vượt tiến về mọi lĩnh vực ở xứ người... chính là lúc chúng ta cần làm việc gì đó cho quê hương, biến tình nhớ quê hương thành lực lượng để Cộng Đồng chúng ta sống có ý nghĩa hơn ở quê hương thứ hai này. Vì suy tư như thế, chúng tôi tha thiết muốn thành lập một tổ chức ÁI HỮU gọi là TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI. Danh từ thân thương này do một số thân hào nhân sĩ Tây Ninh đặt ra cách nay hơn 60 năm, trụ sở đặt tại Thành Phố Sài Gòn, nhằm mục đích giúp một số học sinh nghèo Tây Ninh và một số Đồng Hương có nơi tạm trú để đi học hoặc đi làm. Để kỷ niệm và noi theo truyền thống tốt đẹp này, chúng tôi giữ nguyên danh từ TNĐHH.

Mục đích TNĐHH tại Hải Ngoại là:

- \*- Gây tình Đoàn Kết, Thương Yêu, tương liên mật thiết về Quan Hôn Tang Tế.
  - \*- Chú trọng đến việc mở lớp, mở trường dạy tiếng Việt và Anh ngữ ESL cho Đồng Hương mới định cư.
  - \*- Phát huy nền Văn Hoá Dân Tộc “ Uống nước nhớ nguồn” cho con cháu chúng ta.
- Mục đích tại quê nhà là chúng ta có thể làm được một số việc TỪ THIÊN:
- \*- Lập một quỹ học bổng cấp cho học sinh nghèo chăm học.
  - \*- Hỗ trợ các cơ sở Đường Lã hoặc Mộ Côi...v...v...

Chúng tôi xin xác nhận TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI chỉ lo về việc ÁI HỮU, TỪ THIÊN, VĂN HOÁ GIÁO DỤC, các nhiệm vụ khác không phù hợp với TNĐHH. Riêng Đồng Hương Tây Ninh, nếu đồng quan điểm với chúng tôi xin cùng nhau đồng tâm hiệp lực tham gia vào TNĐHH để cùng sát cánh nhau phụng sự gia đình và xã hội. Đặc biệt tôi xin thân ái mời tất cả CỰU SINH toàn Tỉnh Tây Ninh, sẵn sàng ghi danh vào Hội Ái Hữu TNĐHH. thực hiện tâm nguyện của chúng ta đúng theo mục đích ghi trên.

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ quý quan khách, quý truyền thông, báo chí đã dành nhiều thì giờ quý báu đến chia vui với chúng tôi. Đây là một khích lệ lớn lao giúp chúng tôi mạnh tiến trên đường phụng sự.

Sau đây chúng tôi xin vui mừng giới thiệu Thầy Cảnh Thiên Đào Văn Thảo được Ban Tổ Chức bầu vào chức vụ HỘI TRƯỞNG LÂM THỜI TNĐHH, nhiệm kỳ một năm, sẽ trình bày chi tiết về NỘI QUI và chương trình sinh hoạt của Hội, Bà Nguyễn Kim Ánh: Phó Hội Trưởng TNĐHH, ông John Trịnh: Tổng Thư Ký, cô Trần Thị Hồng Loan: Thủ Quỹ. Ông Hội Trưởng sẽ chọn mời Ban Cố Vấn và chọn cử các Trưởng Ban chuyên môn về Văn Nghệ, Báo Chí, Văn Hoá Xã Hội và Từ Thiện...v...v...

Tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc buổi ra mắt TNĐHH.

Trân trọng kính chào và kính chúc quý liệt vị một mùa Giáng Sinh vui vẻ một năm mới an khang thịnh vượng, được hưởng nhiều hồng ân của Đấng Tối Cao. Xin đa tạ.

TRINH QUỐC THẾ

Non profit Organization  
Texas

File Number: 01549061-01

EIN: 76-0624866

Mailing Add: P.O.Box 711385

Houston, TX 77271-1385

Cao Đài Temple Houston

8415 S. Breeze Dr

Houston, Texas 77071

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Năm Đạo thứ 84

Toà Thánh Tây Ninh

.....\*.....

## TÂM THƯ (Xây dựng Hậu Điện)

Trích yếu: **VỀ VIỆC GÂY QUỸ XÂY DỰNG HẬU ĐIỆN THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS**

Kính gửi: Quý vị Lãnh đạo các Tôn Giáo, quý Chức Sắc, Chức Việc cùng quý Tín Hữu,  
Quý vị cựu Tướng Lãnh, Sĩ Quan cùng toàn thể Quân Nhân QLVNCH,  
Quý vị Hội Trưởng, Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Viên các Hội Ái Hữu,  
Quý vị Mạnh Thường Quân, quý nhà Kinh Doanh hảo tâm, quý Đồng Hương thân hữu,

Kính thưa quý liệt vị

Trước hết, chúng tôi xin mạn phép giới thiệu sơ lược Đạo Cao Đài danh gọi **Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ**. Đây là một Tôn Giáo mới được khai sáng vào năm 1926 tại Tỉnh TÂY NINH, miền Nam Việt Nam, về mặt tinh thần, tư tưởng đáp ứng thời đại ngày nay với Tôn Chỉ “QUI NGUYÊN TAM GIÁO” (Phật, Lão, Khổng), HIỆP NHẤT NGŨ CHI”(Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo). Mục đích thực hiện cơ **qui nhất** trong tinh thần HOÀ ĐỒNG TÔN GIÁO, **xây dựng nền văn minh Tinh Thương Huỳnh Đệ Đại Đồng**. Đạo Cao Đài thờ Đức Chí Tôn với biểu tượng **THIÊN NHÃN** là biểu tượng **Thượng Đế** hay **Thần Lương Tâm**.

Kính thưa quý liệt vị

Chúng tôi ly hương với hai bàn tay trắng nhưng mang theo trong tâm khảm hình ảnh thiêng liêng của Toà Thánh Tây Ninh thân yêu đã diễn đạt tất cả nguồn triết lý Đại Đạo bằng hình tượng xây đắp trong và ngoài Đền Thánh. Vì thế, trong nhiều năm tháng sống xa quê hương, lưu lạc nơi xứ lạ quê người, chúng tôi luôn luôn canh cánh bên lòng, ước mơ có ngày xây dựng một ngôi **THÁNH ĐƯỜNG THEO KHUÔN MẪU TOÀ THÁNH TÂY NINH** tại quê hương thứ hai này. Ước mơ đó nay đã thành sự thực. *Chúng tôi vừa mua được một khu đất tại địa chỉ số 8415 S. Breeze Dr, Houston, Texas 77071 ( gần ngã tư S. Gessner & W. Belfort ), diện tích tổng thể 2 acres. Theo thiết kế, chúng tôi cất HẬU ĐIỆN gồm 3,200 SF trước và CHÁNH ĐIỆN 5,600SF sau. Chúng tôi đã được Thành Phố Houston cấp giấy phép số 4290507. Hiện Hậu Điện đang khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 2 năm 2009.*

Thánh Thất Cao Đài Houston Texas được xây cất lên nhằm mục đích tôn thờ Đấng Chí Tôn, còn là nơi qui tụ Tín Đồ Cao Đài tu hành hoằng dương chánh pháp, cầu cho quốc thái dân an, cùng chung sống hoà bình trong bể tình thương của THƯỢNG ĐẾ. Vì lẽ đó, qua TÂM THƯ này, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả quý liệt vị xin mở lòng từ tâm ủng hộ tài chánh giúp chúng tôi trang trải chi phí xây cất Thánh Thất Cao Đài Houston Texas theo mô hình vừa diễn giải. Biết rằng tình hình kinh tế đang hồi suy thoái, mọi người đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng tin chắc rằng các Đấng Từ Bi sẽ gia bội công đức cho quý vị. Chúng tôi luôn nguyện cầu Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho quý vị cùng toàn thể gia đình thân tâm thường lạc. Xin chân thành tri ân toàn thể quý liệt vị.

*Xin lưu ý: Mọi đóng góp tài chánh đều được cấp biên nhận và được miễn trừ thuế cuối năm theo điều khoản “Non Profit Organization- File # 01549061-01” - EIN # 76-0624866 do Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ chấp nhận.*

Houston, ngày 01-01-2009

TM. Hội Đồng Quản Trị

TM. Hành Chánh Đạo Houston Texas

Hiền Tài Trịnh Quốc Thế

Chánh Tri Sự Phạm Văn Soi

Điện thoại liên lạc: Thế Trịnh: 832-755-0105, Soi Phạm: 281-564-7109, John Trinh: 713-530-3743

Chi phiếu ủng hộ xin ghi: The Great Way – Địa chỉ: P. O. BOX 711385, Houston, TX 77271-1385.

## TÒA THÁNH TÂY NINH



### Sơ Đồ Tổng Thể Thánh Thất Cao Đài Houston Texas



A: Hồ Sen - Diện Tích: 10,800 SF

B: Sân Đại Đồng - Cổng Chánh - Trụ Phườn

C: Chánh Điện Theo Mẫu TTTN - Diện Tích: 5,600 SF

D: Hậu Điện - Diện Tích: 3,200 SF



**Cúng đất đai trước khi Động Thổ**



**Thần Khoán David Đoàn Cúng đất đai**



**Đồng Đạo chuẩn bị Động Thổ 10/02/09**



**Lễ Động Thổ ngày 10/02/09  
Nụ cười rạng rỡ với bao nỗi vui mừng**



**HT Nguyễn Ngọc Nương và CTS Đỗ ThịINH “Động thổ”**



**Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, Cảnh Thiên Đào Văn Thảo, Thần Khoán David Đoàn**



**Đào Hồ Sen, ủ thành núi đất để sau này san bằng trên bình diện đất**



**Đóng khung chuẩn bị xây nền Hậu Diện**



**Caodai Religion Organization  
of Houston - Texas**  
P.O Box 711385  
Breeze Dr.  
Houston, TX 77271-1385  
TX 77071

**Caodai Temple**  
  
8415 S.  
  
Houston,

## **THE THIRD REVELATION OF THE GREAT WAY Tay Ninh HOLY SEE**

-----\*-----

### **CaoDai Letter to The People**

Objective: Caodai Temple's Fundraising - Houston Texas

#### **To:**

The Leaders and Followers of All Other Religions  
The Leaders and Soldiers of All Ranks in Vietnamese Republican Military  
The Leaders and Members of All Other Vietnamese Social Organizations  
**The Heroes of Caodai Religion – The People of All Kinds**

Caodai is a young religion originated in a small town of Tay Ninh in the South of Viet Nam in 1926. Almost everyone in this town belong to Caodai fellowship. They are all inspired from the concepts of RELIGIOUS UNIFICATION, guided by GOD through communication with the transcendental world via institutionalized supreme spirits, and built a Temple in Tay Ninh called Holy Supreme Palace, where GOD reigns and where they can worship. Caodaism, eventually, became the third largest religion in Viet Nam (behind Buddhism and Roman Catholicism). It is a syncretistic religion which combines greatest elements from the doctrines of many of the world's largest religions including Buddhism, Confucianism, Christianity, Hinduism, Islam, Judaism, and Taoism.

Caodai Religion established concepts of sharing the love of human being of all kinds and religions, building radical concept of non-boundary love of all creatures in the universe and the believe in TRUTHNESS, GLORINESS, COMPLETENESS, and UNCONDITIONAL LOVE in GOD symbolized as THIEN NHAN call THUONG DE or can be translated to English as The DIVINE EYE.

Caodai is one of the fastest growing religions, however, it is still very young and the number of followers in U.S. is small. Most of us migrated to the U.S. through the refugee or family-sponsored program in a period of less than 25 years. Through struggling with the hardship of being immigrants, we also try to practice Caodaism so our children would inherit the greatest of Caodaism. We are trying to build The Caodai Temple in Houston with the same architecture as the Holy Supreme Palace in Tay Ninh but in a smaller version. After years of raising money from Caodai's worshippers, we are able to purchase a piece of land in Houston and have begun building the Temple. However, our funds have depleted and are now in serious need of additional monetary donations in order to continue with the construction of the temple.

We are reaching out to YOU for financial assistance. Even though you may or may not belong to Caodai's fellowship, you may know the importance of Religion and the values that it teaches our children to become great future assets to our society. Your generosity is not only helping us to build the Temple but also to build a strong foundation for our future. Once our foundation is solidified, we will carry out not only religious practices but also join other religions and charitable organizations in humanitarian efforts. The important thing is to teach our children to love, share, and accept others. Please reach out and help if possible. Contribution of any amount is greatly appreciated and tax-deductible.

Please make your check or money order to:

**The Great Way R & D**

**P.O Box 711385 Houston, TX 77271-1385**

If you have questions please contact one of our representatives:

John Trinh: 713-530-3743

Danh Pham: 832-455-2598

Hong Loan: 832-214-4194

**GOD BLESS US ALL.**

Representatives of CAODAIISM  
The Great Way Research & Development

The Quoc Trinh

## TÂM THƯ 2

Kính gửi, quý hiền huynh, hiền tỷ.

**TÂM TƯ:** Sau nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, nhiều đêm suy nghĩ về sự biến chuyển của cơ Đạo cũng như cơ Đồi, và người tín đồ Cao Đài phải làm thế nào cho phù hợp trong mỗi hiện cảnh để theo kịp bước chuyển biến của Thiên Cơ.

Như bức “Tâm Thư” của Ngài Hồ Bảo Đạo :

..... “ Mặc dù xa cách Tổ đình, nhưng tôi vẫn xót xa trước cơ chuyển thế khó khăn hiện nay, đưa nền Đạo trải qua một cuộc thay cũ đổi mới, từ Tịch Đạo THANH HƯƠNG qua Tịch Đạo ĐẠO TÂM, từ thời kỳ lập công qua thời kỳ lập đức và vì đó, vẫn luôn luôn lo cho những Chức Sắc còn chưa nhận thức rõ tình thế để chuyển hướng kịp thời theo trào lưu tiến hóa chung của cơ Đồi lẫn cơ Đạo.”.....

Nếu xét theo từ ngữ thì: Thời kỳ THANH HƯƠNG thì chỉ lo lập công; Thời kỳ ĐẠO TÂM thì chỉ lo lập đức .

Thế nào gọi là lập công ? Lập công là gì ? Bao nhiêu mới gọi là đủ ?

Thế nào gọi là lập đức ? Lập đức là gì ? Bao nhiêu mới gọi là đủ ?

Trong Đạo Cao Đài coi “Luật Nhân Quả” là một trong những định luật của thiên nhiên(của Trời Đất) ; nó chi phối tất cả mọi vật trong Càn Khôn Vũ Trụ, không ai có thể ra ngoài sự chi phối của nó, còn Luân Hồi là Hệ quả của Định luật Nhân Quả mà thôi.

Luật Nhân Quả ngày nay không còn xa lạ với con người. Tóm tắt : Gieo nhân thì gặt quả, gieo giống nào ra giống nấy, chường qua đắc qua chường đậu đắc đậu ; thiếu nợ phải trả tiền.

***Cho nên thế gian là trường học cũng là trường thi, mà cũng là nơi giam giữ những kẻ còn thiếu nợ chưa trả hết, nợ cũ, nợ mới v.v....***

Chúng ta không biết mình luân trầm trong kiếp phù sinh này bao nhiêu kiếp rồi ? và món nợ của mình chòngh chất bao nhiêu ? (tất cả đều nằm trong software của luật Nhân Quả, Software đó do ai làm chủ?. Chính là Thượng Đế làm chủ, cho nên chỉ cần Ngài bấm một cái là “**Nhứt toán hoa phước lập phạt**” vì Thiên Cơ bất khả lậu nên không ai có thể biết được, chỉ khi bỏ xác phạm rồi mới có thể biết được và thấy được, rồi từ đó mình tự định phạt cho mình trong kiếp tương lai. Không có Đấng nào có quyền định phạt cho ai cả. Đó là “Luật Tự Giác” cũng là sự công bình tuyệt đối của Thượng Đế).

Thượng Đế dạy : “...Người dưới thế này muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là phần xác thịt. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật, muốn cho đắc đạo phải có công quả.

Thầy đến độ rồi các con là thành lập một trường công đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chẳng, tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn.....

.....Nếu chẳng đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ.”....TNHT ngày 5-7-1926(âl 26-5-Bính Dần).

\*\*\*Tại sao Thầy bảo Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn đắc đạo phải có công quả ? mà Thầy lại nói Thầy đến độ rồi các con (Phạm phu)là thành lập một trường công đức cho các con nên đạo.?

Bởi vì các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật là những vị nơi cõi thiêng liêng đã tạo được cái đức rồi, tùy theo cái đức dày mỏng mà đạt được địa vị cao thấp trong phẩm trật thiêng liêng. Còn chúng ta là những kẻ phạm phu tức là còn mang xác thân trong cõi hữu hình chứa chất đầy dẫy thất tình lục dục. Cho nên muốn đắc đạo là phải :-- Làm công quả cho nhiều để trả nợ tiền khiên không biết bao nhiêu cho đủ, giá như còn dư thì như chúng

ta đã ký gởi vào “nhà băng Thượng giới” một vốn mười lờ !

-- Lập đức cho dày càng nhiều càng tốt vì đức càng dày thì bực phẩm càng cao, chớ không mất đi đâu cả. Có thể nói việc “lập công bồi đức” càng nhiều càng tốt, vô hạn.

Nói đến việc tạo nên công đức thì ai ai cũng muốn. Nhưng vì chúng ta còn mang xác phàm nên muốn thực hiện một cách đầy đủ thực không phải là chuyện dễ làm ! Tay trái móc hầu bao ra thì lập tức tay mặt cản lại, nếu làm được chỉ một phần. Còn việc lập đức còn khó khăn hơn nữa. Vì cái TA đã muốn đòi làm chủ thân xác cho nên ai nói hơn một chút là nổi lửa phừng phừng quyết không chịu thua đối phương. Con người muốn có đức là phải biết NHỊN NHƯỜNG chớ không phải nhịn nhục như người đời thường nghĩ.

\*\*\* Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, một hôm Ngài đi khát thực, có mấy người Bà La Môn cứ theo chửi mãi mà Đức Phật vẫn cứ đi không trả lời lấy một câu. Họ tức giận đến chặn Đức Phật lại và hỏi rằng :

“ Này Cù Đàm, chúng tôi chửi Ông, Ông có nghe không?”

Phật trả lời : “Có Nghe”

Họ bèn hỏi có nghe sao không trả lời, không nói gì cả ?

Phật bèn nói : “ Bây giờ tôi nói nhưng quý ông có chịu nghe không?”. Nhóm người Bà La Môn bảo sẵn sàng nghe.

Đức Phật hỏi rằng : “ Giả dụ quý ông biếu cho người nào đó một món quà, mà người đó không nhận, thì món quà đó thuộc về ai ?”

Nhóm người kia nói rằng cho mà không nhận thì quà đó vẫn còn thuộc về chúng tôi.

Đức Phật mới nói: “Cũng vậy quý ông chửi tôi mà tôi không nhận thì thôi có sao đâu !.

\*\*\* Còn khi nói ra thì phải xem xét coi lời mình sắp nói ra có đủ ba yếu tố : Một là để thương, hai là chơn chánh và thứ ba là hữu ích, nếu thấy thiếu một trong ba điều ấy thì nín tốt hơn.

\*\* Một hôm Đức Chúa kêu gọi mọi người rộng tay bố thí để cứu người. Người giàu, có người cho mười ngàn, người năm ngàn, kẻ vài trăm, kẻ vài chục.v... cuối cùng có hai người ăn mày tới cũng xin bố thí. Người thứ nhứt móc hầu bao được mấy cắc bạc bèn đưa hết cho Đức Chúa. Đức Chúa hỏi nhà người có mấy cắc bạc mà cho hết như vậy lấy gì mua thức ăn? Người ăn mày trả lời : “ Không lo, lát nữa tôi ra chợ xin ăn thì được rồi. Đến khi người thứ hai chạy đi mua một khúc bánh mì rồi trở lại cũng móc hết hầu bao đưa cho Đức Chúa cũng được mấy cắc bạc. Đức Chúa cũng hỏi như người ăn mày thứ nhứt. Người ăn mày thứ nhì trả lời: “ Không sao tôi đã mua cho tôi một khúc bánh mì rồi.

Sau đó mọi người yêu cầu Đức Chúa tuyên bố ai là người bố thí nhiều nhứt?

Đức Chúa phán : Người ăn mày thứ nhứt là người bố thí nhiều nhứt, kể đến là người ăn mày thứ nhì. Mọi người nhao nhao hỏi tại sao có chuyện lạ vậy?

Đức Chúa trả lời : “ Người ăn mày thứ nhứt gia tài có mấy cắc bạc cho hết không giữ lại một xu là người cho nhiều nhứt; người ăn mày thứ nhì cũng vậy nhưng còn lo thủ cho mình một ổ bánh mì nên đứng thứ nhì. Còn các người xem lại coi mình đã trích ra được mấy phần gia tài để bố thí?

Trên đây là hai câu chuyện về lập đức và lập công tiêu biểu mà chúng ta không thể quên trên con đường tạo công lập đức vậy.

Trong Thánh ngôn Thầy có nói : “ Hễ cây cờ hiệu của Ta cắm nơi đâu thì con cái của Ta sẽ qui tụ về đó.” Cây cờ hiệu mà Đức Chí Tôn nói đây chắc chắn không phải là lá cờ Tam Thanh vàng, xanh, đỏ, mà chính là cái Thánh Thất theo mẫu của Toà Thánh Tây Ninh. Vì Đức Lý cho biết Ngài vẽ kiểu Toà Thánh theo kiểu của Thiên Đình.

Cho nên vấn đề đóng góp công quả vào việc xây cất Thánh Thất theo mẫu của Toà Thánh

Tây Ninh là việc làm đúng với Thiên ý. Tức là cùng nhau dựng “cây cờ hiệu” của Thầy(để cho con cái của Thầy ở các nước ấy nhìn thấy mà tụ về.)

**TÂM SỰ:** Đạo Cao Đài còn rất non trẻ so với các Tôn giáo khác, nhưng so sánh sự phát triển thì không có một Tôn giáo nào sánh được với Cao Đài.

Các Tôn giáo khác muốn tạo dựng cho mình có được một hình tượng có đầy đủ quyền pháp phải mất ít nhất vài ba trăm năm. Riêng Đạo Cao Đài chỉ trong vòng một năm là đã có đầy đủ thể tướng với Pháp Chánh Truyền và Tân Luật cũng như Thánh Ngôn, Thánh Giáo, lễ nghi cúng kiến. Chỉ trong vòng vài năm mà số tín đồ có hằng triệu.

Theo sử liệu Đạo : Mấy mươi năm trước khi Thượng Đế Khai Đạo tại Miền Nam Việt Nam thì các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật, nhất là chư Thánh Bạch Vân Động, đã tinh nguyện đầu kiếp xuống trần chờ sẵn, khi nào Thượng Đế mở “ Cơ Tận Độ Kỳ Ba” thì Thượng Đế qui tụ họ lại, phong chức tước, định phẩm bậc lập thành Hội Thánh thay mặt Thượng Đế mà diu dắt nhưn sanh. Có vị vì quá sốt sắn đi đầu kiếp quá sớm đến khi Thầy đến (1925-1926) thì đã già như Ngài Ca Bảo Đạo (hơn 70 tuổi). Sau khi lập thành hình tượng có đầy đủ trong vòng 50 năm, cơ Đạo vững vàng rồi thì quý vị cũng đến lúc trở về Thiêng Liêng trình công nghiệp( Sau năm 1975).

Từ đây Cơ Đạo phải chuyển qua một giai đoạn khác. Hội Thánh bị cường quyền áp đảo buộc phải tự giải thể. Con cái Đức Chí Tôn bơ vợ như gà con lạc mẹ, đám điều hâu(cường quyền) mặc tình cắn xé ! Do đó mới gây ra cảnh hằng triệu người liều mạng dùng thuyền con vượt sóng biển đông đi tìm tự do ! làm cho cả thế giới bàng hoàng ! Hàng trăm ngàn sinh mạng phải làm mồi cho cá, nhưng cũng có được hằng triệu người được tới bến bờ tự do !.

Cũng bởi Đạo Cao Đài mới phát triển, nên nhân tài chưa qui tụ là bao, lại thêm mạng sống con người chỉ hạn định có mấy mươi năm, cho nên hiện thời như là nơi hải ngoại này, chưa có người đủ khả năng về giáo lý cũng như các loại ngoại ngữ có thể đảm trách giảng dạy giáo lý bằng ngoại ngữ cho nhưn sanh nơi các trường Đại Học như những Tôn giáo khác. Hơn nữa ngôn ngữ của nước nào cũng có sự khúc chiết của nó, chỉ có người bản xứ nói thì người bản xứ mới lãnh hội được trọn vẹn. Muốn giảng đạo cho người bản xứ, cần phải qui tụ người bản xứ. Qui tụ họ bằng cách nào đây?

Chỉ còn cách xúm nhau dựng những “Cây cờ hiệu của Thầy” tức xây dựng các Thánh Thất theo mẫu của Tòa Thánh Tây Ninh, để cho các con cái Thầy nhìn thấy mà qui tụ về là phù hợp nhưt. Chỉ nơi nào có sự thương yêu đoàn kết mới xây dựng được.

Đức Thái Thượng Đạo Tổ có dạy:..... “ Tà Chánh, cười... Bàn Đạo nói thiệt cũng chưa dám định đoạt. Trong cái rủi thường có sự may; trong cái may vẫn khấp cảm sự rủi, khó lường được. Điều cần là nên làm mà thôi.

Nếu luận Tà Chánh thì chưa một ai dám còn mang mắt phàm xung tụng mình là Chánh.....Ngày chung qui chỉ đem về Thầy một chữ Tâm và những công nghiệp đã gây thành cho sanh chúng.”.....

Đúng như Đức Thái Thượng Đạo Tổ đã nói: “Trong cái rủi thường có sự may” Phải nói nhờ “cái rủi” là Đạo bị đàn áp, cho nên ngày nay mới có mặt khắp “Năm Châu” đó là là “sự may” vậy.

Theo lời dạy của Đức Thái Thượng Đạo Tổ thì chúng ta còn mang con mắt phàm thì đừng nên cho mình là Chánh, kẻ khác là Tà để rồi sanh ra những mối bất hoà. “Điều cần là nên làm mà thôi”. Làm cái gì? Tôi nghĩ là làm công quả đó. Muốn làm công quả thật tình không phải là việc dễ làm. Như trên đã nói “Tay trái mọc hầu bao thì thường

bị tay mặt giựt lại”. Nhưng khi chúng ta đã quyết tâm thì việc gì cũng được; để hỗ trợ cho sự quyết tâm ấy là luôn luôn nhớ rằng : “Con người bắt buộc phải chết, khi chết không ai mang theo được của cải thế gian, mà chỉ “đem về Thầy một chữ TÂM và những công nghiệp mà mình đã làm cho sanh chúng trong kiếp sanh của mình, nếu mình luôn luôn nghĩ như thế thì tay mặt sẽ không còn giành giựt với tay trái nữa.

Có một sự so sánh không chính xác lắm nhưng cũng đến nỗi sai đó là : Chúng ta là những người già(từ 67 tuổi trở lên) đang sống trên đất nước Hoa Kỳ đa số dựa vào tiền “hưu bổng” hoặc “tiền già” để sống, (không phải vất vả chạy ăn từng bữa như những người sống trong các nước thiếu tự do dân chủ) có khác gì hai người ăn mày trong câu chuyện Đức Chúa quyên tiền kể trên.!!! Hai người ăn mày thì họ cậy dựa vào lòng hảo tâm của người đời, còn chúng ta cậy dựa vào số tiền già hằng tháng của chánh phủ; xem ra chúng ta còn bảo đảm hơn hai người ăn mày kia. Nhưng hai người ăn mày kia dám dốc hầu bao của mình dâng cho Đức Chúa, còn chúng ta có ai dám làm như hai người ăn mày kia không ? nếu có, may ra như người ăn mày thứ nhì, tức là lo thủ cho no bụng mình trước đã. Nhưng được như vậy cũng là đáng khâm phục lắm vậy.

**TÂM TÌNH:** Kính thưa quý Huynh Tỷ kính mến,

Cũng vì tôi đã suy nghĩ như trên, nên tôi mới dám nhận lãnh 100 tờ: “VÉ SỐ YẾM TRỢ XÂY DỰNG THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS” Giá mỗi vé là \$100. Khi nhận rồi ngồi nhìn không phải biết làm sao mà tiêu thụ cho hết. Suy đi nghĩ lại cả tháng trời, tôi mới mạo muội nghĩ ra cách chọn lựa một số thân hữu đáng tin cậy, rồi gửi vé số đến nhờ mua dùm. Tôi gửi vé số trong một bao thư nhỏ có dán tem sẵn. Nếu như huynh tỷ nào vui lòng mua giúp thì gởi lại tôi cái check \$100. (Chi phiếu xin ghi: “THE GREAT WAY R&D” chớ đừng ghi tên tôi), bằng cái bao thư đó.

Nếu huynh tỷ nào không ủng hộ thì gửi trả tờ vé số lại cho tôi cũng bằng cái bao thư có dán tem sẵn đó, không tốn công bao nhiêu. Còn như vị nào có thiện tâm thiện chí muốn mua giúp thêm thì gửi kèm trong thư, tôi sẽ lập tức gửi vé số đến sau.

Tôi có hỏi ý kiến vài anh em; thì họ sợ bị thất thoát thì phải làm sao?(điều này chắc chắn phải có), tôi trả lời rằng tôi phải bỏ tiền ra đền số vé thất thoát chớ làm sao!

Sau đó anh em đồng ý, nhưng ngại cho tôi bị thiệt hại.

Tôi nói rằng: Tôi lãnh tiền già, hết tháng là có nữa, cùng lắm là năm nhà đọc Thánh Giáo không đi đâu vài tháng thì cũng trả hết thôi.-- Nếu không chấp nhận thiệt thòi trước thì làm sao động viên được anh, chị, em chịu mở “Hầu bao” ra làm công quả với mình. Cho nên bằng mọi giá, làm thế nào chúng ta dựng được nhiều “cây cờ hiệu” của Thầy để cho con cái Thầy tìm về để truyền bá Đạo Thầy?. Nếu không, e rằng chúng ta có lỗi với các chơn linh ấy, vì chờ hoài mà không thấy để lập công, biết đâu lại gây nên tội tình .

Thú thật quý vị, tôi cũng rất lo lắng không biết số thất thoát có nhiều lắm không?, đầu tiên 200 bao thư và 200 con tem cũng gần 100 rồi, mong sao ít thất thoát.

Nghĩ cho cùng : “Cùi rồi thì đâu còn sợ lở”, quyết liều mạng một phen này xem sao !!!

Cầu xin Ông Trên phù trợ, ban phúc lành cho quý anh, chị, em cùng gia đình luôn luôn được bình an, vui vẻ.

Sanjose ngày 25 tháng 8 năm 2009.

Đạt Thông Dương văn Ngừa  
( *Biệt danh Lão ăn mày* )

## Thư Gửi Mạnh Thường Quân Nguyễn Văn Út

Houston Ngày 1 Tháng 4 Năm 2009

Chú Út thân mến

Lần đầu tiên gặp Chú tại Điện Thờ Phật Mẫu Houston, sau khi nghe Chú kể lại điềm mộng “Thấy Ông Già về bảo đi hành đạo”, tâm linh tôi dường như lóe sáng: Thiêng Liêng đã chọn đúng người để gieo rắc ân thiên hồng khai Đại Đạo!

Tôi nhớ lại, lúc ấy tôi có nói với Chú: Thường Thầy Mẹ thiêng liêng đến với mình qua dạng Cha, Mẹ hữu hình. Tôi đã có chứng nghiệm này qua đường tu học.

Như vậy Chú đã được ân thiên điểm hóa, và tự Chú cũng đã cảm nhận điều đó nên đã chịu cực chịu khó, không nề nguy hiểm, tự mình liêu lĩnh đồ đường xa đến Điện Thờ Phật Mẫu tặng \$100.000 để xây chùa. Lúc ấy Chú Út vui vẻ niềm nở nói với nhiều người trong chúng tôi: Đây chỉ mới bước đầu, sau này tôi còn giúp tiếp...!

Chính vì câu nói này mà chúng tôi mang hi vọng.

Chúng tôi nghĩ rằng đem \$100.000 cất chùa tại địa điểm này thì hơi ổng vì nơi đây quá hẻo lánh. Muốn tìm địa điểm tốt hơn nhưng không đủ tiền và tìm không được.

Rốt cuộc định đem tất cả tiền mình có qua hiệp nhất với bên Synot và cất Thánh Thất trên miếng đất đó. Sự hiệp nhất bất thành, chúng tôi đành phải đi tìm đất. May nhờ Ông Trên xoay chuyển chúng tôi tìm được một miếng đất địa điểm rất tốt diện tích 2 acre tại trung tâm Thành Phố. Hiện tại chúng tôi đang xây Thánh Thất theo mẫu TTTN tại địa điểm này.

Kết quả chúng tôi có được như ngày nay là nhờ số tiền Chú Út cho. Hi vọng Chú Út tiếp tục giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành sở nguyện.

Công trình này từ sự giúp đỡ của Chú Út mà có, đây là sự thật mà chúng tôi không bao giờ quên, dù Chú Út có còn điều kiện để giúp nữa hay không, danh sách tên ân nhân trên Bảng Vàng của Thánh Thất Houston Texas sẽ mãi ghi tên! Linh mộng Cha Già thiêng liêng đến điểm hóa đưa con hiền thật kỳ diệu!

Cảm kíc Trời cao chọn đúng người

Để cờ Đại Đạo rực sáng tươi

Tâm lành linh cảm ân Thầy Mẹ

Mầu nhiệm hồng khai ánh Đạo Trời!

Thân ái,

HT Trịnh Quốc Thế & HT Nguyễn Ngọc Nương

## **Kính gửi: Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo và các Cơ Sở Đạo**

Chúng tôi đại diện Tín Hữu Cao Đài Thánh Thất Houston Texas, kính chuyển đến quý liệt vị TÂM THỦ vận động gây quỹ xây cất Thánh Thất Cao Đài Houston Texas với lời tha thiết yêu cầu tích cực hỗ trợ để Quê Hương thứ hai của chúng ta có thêm một ngôi Thánh Thất theo mẫu Toà Thánh Tây Ninh, biểu tượng của nền văn hoá RỒNG TIÊN hoà đồng với nền văn hoá đa dạng của Hoa Kỳ.

Chúng tôi không ngần ngại vận động quý liệt vị giúp đỡ xây dựng ngôi Thánh Đường Cao Đài vì chúng tôi quan niệm mỗi Tôn Giáo dù có khác nhau ít nhiều chẳng qua như trăm hoa đua nở, phong phú và thuận lợi cho Cơ Tiến Hoá của muôn loài, nhưng khi tiến lên cao sẽ bắt gặp tất cả đều chung nguồn chung gốc, vạn giáo đồng nhất lý, nên TÂM không còn phân biệt, chỉ còn THƯƠNG YÊU và HOÀ ĐỒNG cùng nhau trên đường phụng sự ĐẠO PHÁP. Hy vọng quý NGÀI tận tình giúp đỡ, cùng với quý Đồng Đạo đóng góp công quả để công trình xây dựng Thánh Thất được sớm thực hiện.

Hình ảnh Thánh Thất Cao Đài sẽ diễn đạt được sự kết hợp hài hoà giữa Con Người và Trời Đất, sẽ chuyên chở hương vị nồng nàn của nền văn hoá LẠC HỒNG sang đất khách, đồng mạch với mấy vần thơ cảm tác về Toà Thánh Tây Ninh:

Toà Thánh uy nghi hiện sắc Rồng  
Kỳ quang chiếu diệu cõi Trời Đông  
Thầy Trời chỉ vẽ nên hình tượng  
Thợ khéo làm theo chẳng nệ công.  
Bí nhiệm Đất Trời lồng Bóng vẽ,  
Tinh hoa Dân Tộc đậm màu son.  
Tam Tài hiệp nhất nên cơ nghiệp,  
Biểu tượng văn minh giống Lạc Hồng.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ và xin nguyện cầu các Đấng Từ Bi ban phước cho tất cả quý liệt vị và bửu quyến được sống an lành trong bể TÌNH THƯƠNG của Thượng Đế.

Kính thư  
Houston, ngày 15-04-2009

Hiền Tài Trịnh Quốc Thế



## Cúng ” Đất Đai” xây Hộ Điện



Từ trái sang phải: Cô Inh, cô Đào, cô Thua, cô Chiền, cô Thắng, cô Nường, thầy Thế, Ô.Soi, Ô.Vui, Ô. Hùng ( thầy khoán)

### **TÂM THƯ** Thân gửi Cựu Sinh Trường Trung Học Công Lập TÂY NINH.

Các Em thân mến

Từ ngày lìa xa quê hương thân yêu, Thầy Cô luôn nhớ Ngôi Trường xưa, nơi mà Thầy Cô suốt gần 20 năm cặm cụi với quyết tâm phát huy nền giáo dục tại Tỉnh nhà...! Nhớ các Em với bao kỷ niệm buồn vui...nhứt là lúc ra đi...lúc lưu lạc nơi xứ lạ quê người!!! Ngoài ra, Thầy Cô cũng luôn nhớ Đạo Cao Đài, nhớ Toà Thánh Tây Ninh, nơi mà Thầy Cô gửi gắm cả Linh Hồn!...

Nơi quê hương thứ hai này, lạ trời, lạ đất, lạ người và với tuổi thất thập cổ lai hy của Thầy Cô còn hy vọng gì thực hiện hoài bão của mình!!! Nhưng rồi định mệnh dung rui, Thầy Cô phải nhận lấy trách nhiệm thiêng liêng, đứng ra tổ chức XÂY DỰNG THÁNH THẤT CAO ĐÀI theo mẫu Toà Thánh Tây Ninh tại Houston, Thầy Cô tin rằng công trình sẽ góp phần vào việc phát huy nền VĂN HOÁ GIÁO DỤC DÂN TỘC, phát huy TÌNH THƯƠNG ĐẠI ĐỒNG, bổ túc cho nền văn hoá giáo dục KHOA

HỌC THỰC NGHIỆM tại Hải Ngoại. Như thế, Thầy Cô cũng may duyên thực hiện LÝ TƯỞNG PHỤNG SỰ của mình cho đến suốt cuộc đời!

Các Em mến

Công trình quá lớn lao so với hoàn cảnh của Thầy Cô hiện nay, nhưng cũng thật là cao đẹp trong hoài bảo của Thầy Cô...Thầy Cô quyết tâm hy sinh đến hơi thở cuối cùng để thực hiện hoài bảo này.

Thầy trò chúng mình đã có duyên lớn tương quan nhau ở quê nhà, ra Hải Ngoại cũng có thể có cơ duyên trong công trình đặc biệt này, suy nghĩ và tin tưởng như thế nên Thầy Cô không ngần ngại kêu gọi các Em quan tâm giúp đỡ Thầy Cô thực hiện hoài bảo cuối cùng này. Đây cũng là cách nối lại VÒNG TAY giữa Thầy trò chúng ta nơi xứ lạ quê người.

Công trình đã thực hiện trên khu đất 2 acres thật đẹp, đã xây xong Hậu Điện 3,200 SF, điện nước, plumbing, hồ sen, mặt bằng...tức đã vượt qua được 50%, chỉ còn xây Chánh Điện theo mẫu Toà Thánh Tây Ninh ( còn cần khoản \$600,000.00 là hoàn tất công trình). Địa chỉ Thánh Thất: 8415 S. Breeze Dr. Houston, Texas 77071. Ước mong các em CỰU SINH HẢI NGOẠI, hiểu và thương mến Thầy Cô, tùy hoàn cảnh, cố gắng giúp đỡ Thầy Cô hoàn thành Tâm nguyện này. Xin chân thành cảm tạ các Em, thân chúc các Em và quý quyến muôn điều hạnh phúc.

Địa chỉ liên lạc: The Trinh, 8415 S. Breeze DR. Houston, TX 77071. Phone: 832-755-0105. Email: [theqtrinh@yahoo.com](mailto:theqtrinh@yahoo.com) hoặc Hoa Huỳnh (đại diện nhóm Cựu Sinh tại Houston): 9127 Shango Ln Houston, TX 77041. Phone: 281-702-8444.

Chi Phiếu xin ghi: The Great Way. Địa chỉ gửi chi phiếu: P.O.Box 711385- Houston, Texas 77271-1385. Được cấp biên nhận và miễn trừ thuế.

Houston, ngày 09/09/2009

Thầy Trịnh Quốc Thế

Cô Nguyễn Ngọc Nương



## Tây Ninh Đồng Hương Hội Houston- Radio Talk Little SaiGon

### Chủ Đề: Tuổi trẻ của Tây Ninh Đồng Hương Hội có Suy Nghĩ gì về Những Bậc Cao Niên/ Lớn Tuổi ở Đất Mỹ

Cuộc Phỏng Vấn

1. Xin các bạn giới thiệu về các bạn:

Kính chào quý khán thính giả đài Little Saigon Houston TX. Cháu tên ---\_ và người ngồi bên cạnh cháu tên---

2. Xin hỏi chủ đề của các bạn hôm nay là gì?

Kính thưa quý Bác, quý Cô Chú cùng quý khán thính giả. Các cháu thuộc đoàn thanh niên trong Ban Chấp Hành Tây Ninh Đồng Hương Hội tại Houston, Tiểu Bang Texas. Hôm nay, trong chương trình này, các cháu xin trình bày chủ đề: **“Tuổi trẻ của Tây Ninh Đồng Hương Hội có Suy Nghĩ gì về Những Bậc Cao Niên/ Lớn Tuổi ở Đất Mỹ”**

3. Chủ đề của các bạn tạo sự kích thích tò mò của những người khác, trước nhất xin anh/chị cho đồng bào Hải ngoại biết, các bạn trẻ học hỏi được điều gì hay của những người Việt Nam lớn tuổi sống ở Mỹ?

Kính thưa quý Bác, quý Cô Chú cùng quý khán thính giả

Chúng cháu rất khâm phục ông bà, cha mẹ, và những người Việt Nam lớn tuổi sống ở đất Mỹ nhất là sự hy sinh lớn lao của họ đối với con cháu.

Thật ra môi trường ở Mỹ không phải là môi trường hoạt động lý tưởng cho người lớn tuổi. Có quá nhiều điều để học hỏi và hòa nhập vào trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Địa vị xã hội thay đổi, nghề nghiệp thay đổi, sinh ngữ thay đổi. Quá nhiều sự thay đổi trong một lúc tuổi đã cao, tạo một sự choáng ngợp rất mạnh đối với các bậc cao niên.

Mặc dù phải trải qua tất cả những điều đó, các bậc cha mẹ, ông bà vẫn ung dung và từ từ hòa nhập, tạo chỗ đứng của mình trong thế giới mới, trong lúc cố gắng giúp đỡ con cháu giữ vững nền văn hóa đặc sắc và phong phú của dân tộc Việt nam và hướng dẫn các cháu học hỏi những cái hay, đẹp của thế giới mới.

Ngoài ra sinh ngữ là một trở ngại lớn nhất đối với người lớn tuổi, nhưng mà các Cô, Chú, Bác vẫn tìm cách để tạo sự sinh hoạt riêng của mình, như là tổ chức

những hội đoàn ái hữu, sinh hoạt tôn giáo, và những giao tiếp khác, ví dụ như là tổ chức của tây Ninh Đồng hương Hội, Hội Ái Hữu Cần thơ, v.v.

4. Trước nhất xin các bạn có thể cho biết tuổi trẻ các bạn đã học hỏi những điều gì hay từ những người lớn và các bậc cao niên?

Là con cháu của Cộng Đồng người Việt tại Houston nói chung, của Tây Ninh Đồng Hương Hội Houston nói riêng, chúng cháu muốn nhắc lại là các cháu rất khâm phục các bậc cao niên Việt nam. Các Cô/Bác lớn tuổi mặc dù qua Mỹ khi tuổi rất là lớn mà chịu đựng bỏ thành kiến về địa vị xã hội để chịu khó đi làm bất cứ công ăn việc làm nào, mục đích là tạo sự nuôi dưỡng, dạy dỗ cho con cháu của họ.

Các Bậc ông bà, Cha mẹ, trước khi qua Mỹ mặc dù đã biết rất rõ là sẽ có sự thay đổi lớn trong đời sống của họ, và môi trường ở Mỹ không phải là môi trường sống lý tưởng của họ, nhưng họ vẫn dấn thân qua Mỹ là vì tương lai của con cháu.

Đối với chúng cháu đó là một sự hy sinh rất lớn lao mà tất cả con cháu người Mỹ gốc Việt hay người Việt ở Mỹ đều phải thấy điều đó mà kính phục và biết ơn Đấng Sinh Thành và Ông Bà của mình.

5. Câu hỏi kế tiếp này sẽ là câu hỏi khó cho các bạn. Các bạn trẻ có nhận thấy điều gì mà các Cô/Chú/Bác cần nên thay đổi hoặc là cần tiến bộ đặc biệt trong thế giới mới này?

Thưa Anh/Chị, thưa quý khan giả, thưa các Cô/Chú/Bác

Với câu hỏi thật là thẳng thắn thì chúng cháu sẽ thẳng thắn nói lên cảm nghĩ chân thật của mình.

Như tất cả mọi người đều biết trên thế gian này không có con người hoàn hảo mà chỉ có con người càng ngày học hỏi và càng tiến bộ, thì các bậc cao niên của chúng ta cũng không thoát khỏi qui luật đó. Các bậc cao niên của chúng ta cũng có những điều mà chúng cháu mong là thay đổi. Điều quan trọng nhất là dù bất cứ ở lứa tuổi nào, con người cũng sẽ tiếp tục học hỏi, mục đích là tiến bộ về tinh thần, là tìm hạnh phúc thật sự, nâng cao đời sống của mình.

Vâng thưa các Cô/Chú/Bác. Điều các cháu nhận thấy là trong môi trường người lớn rất là thiếu về “sự đoàn kết”, theo danh từ của Mỹ là “TEAM WORK”. Chúng cháu thấy là mỗi một người lớn đều có cái TÂM rất là tốt, nhưng thiếu sự chấp nhận sự khác biệt của nhau nên dẫn tới mất đoàn kết. Cháu nghĩ đó là một trong những lý do TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI ra đời vào tháng Giêng Năm 2009. Phương châm của Hội là Đoàn Kết, THƯƠNG YÊU, giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt màu da, sắc tộc, cùng chung mục đích ĐẠI ĐỒNG và cùng

chung nền VĂN HÓA của THƯƠNG YÊU, theo phương châm của Tôn Giáo Cao Đài.

Có lẽ mọi người cũng đều biết là con người của thế giới ngày nay là con người rất là tiến bộ ‘bớt đố kỵ, ghen ghét và cảm thấy cảm thông nhau hơn, hiểu nhau hơn, chấp nhận nhau hơn’. Nếu người ở nước Mỹ tiến bộ tới mức không còn phân biệt màu da, sắc tộc, chấp nhận con người từ tất cả các nơi trên thế giới, thì tại sao người Việt nam mình còn đố kỵ lẫn nhau chỉ vì khác ý kiến nhau ...

Chúng cháu nghĩ con người của thế kỷ 21 là con người của sự hiểu biết, mà khi con người càng hiểu biết, thì tình thương càng mở rộng, và càng chấp nhận nhau nhiều hơn. Đó là phương châm và mục đích của Tây Ninh Đồng Hương Hội.

6. Nghe nói Tây Ninh Đồng Hương Hội có tổ chức bữa cơm chay gây quỹ ở nhà hàng Seafood phoenix ngày 30 tháng 5 sắp tới, xin các bạn cho biết mục đích và ý nghĩa của nó như thế nào đặc biệt là sự suy nghĩ của tuổi trẻ đối với người Việt Nam lớn tuổi.

Thưa Anh/Chị, thưa quý khan giả, thưa các Cô/Chú cao niên

Chúng cháu nghĩ buổi cơm chay thân mật này sẽ là một cơ hội để mọi người gần nhau hơn, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, cảm thông nhau, và đoàn kết hơn.

Những bậc cao niên, ngoài những tấm gương sáng mà chúng cháu học hỏi của các Cô Chú, nếu mà đoàn kết, thương yêu lẫn nhau thì sẽ là tấm gương sáng cho tuổi trẻ Việt Nam noi theo.

Như mọi người đã biết, nếu không đoàn kết thì không thể làm chuyện lớn được. Cộng Đồng Việt Nam ở Mỹ sẽ không mạnh, phương hướng lạc lõng, rời rạc, không thu hút được nhân tài. Thành ra mục đích của buổi cơm thân mật đó rất là có ý nghĩa đối với tuổi trẻ chúng cháu. **Khi người lớn tạo được môi trường đoàn kết, thương yêu, chấp nhận và cảm thông lẫn nhau, thì nó sẽ là nền tảng của sự đoàn kết, thương yêu của tuổi trẻ sau này.** Mục đích của buổi cơm thân mật đó, ngoài sự gây quỹ để giúp đỡ cho Tôn Giáo Cao Đài còn là mục tiêu của hội kêu gọi sự đoàn kết, thương yêu của mọi người để tạo nền tảng cho sức mạnh của cộng đồng Việt Nam trong tương lai.

7. Với mục đích đó các bạn trẻ có nghĩ là Tây ninh Đồng Hương Hội sẽ thành công trong buổi lễ đó và thành công trong tương lai hay không?

Thưa Anh/Chị, thưa quý khan giả, thưa các Cô/Chú cao niên

Để trả lời câu hỏi của Anh/Chị, tụi em muốn chia sẻ một tâm sự, Đa số tuổi trẻ chúng em rất tự hào mình là người Việt Nam. Đất nước Việt Nam mặc dù là một nước nghèo và lạc hậu, nhưng người Việt Nam có những tư chất đạo đức, dũng cảm, siêng năng, và rất là thông minh. Và người Việt Nam sẽ rất thấy rõ là chỉ có con đường đoàn kết, thương yêu, chấp nhận nhau là con đường đem đến hạnh phúc thật sự cho mình nói riêng và cho cộng đồng Việt Nam nói chung.

Chúng cháu cảm thấy là người lớn cũng nhận thức điều đó và chúng cháu cũng tin tưởng là các Cô/Chú/Bác sẽ làm được. Đó là sự tin tưởng của các cháu đối với Ông/Bà Tổ Tiên của mình.

Bữa cơm gầy quỳ Ngày 30 Tháng 5 sẽ là một trong những bước đầu tiên của TNDHH, đi theo con đường đó và chắc chắn sẽ thành công trong tương lai. Mặc dù do những bước đi đầu tiên sẽ rất chập chững nhưng mà tụi em tin rằng nó sẽ tạo nền tảng cho tương lai. Đặc biệt sự khác biệt của TNDHH đối với những ái hữu hội khác là nó xuất phát từ Tôn Giáo Cao Đài, và Tôn Giáo Cao Đài kêu gọi tất cả mọi người trong Cao Đài cũng như ngoài Đạo Cao Đài đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cộng đồng Việt Nam mạnh hơn trong một thế giới văn minh tự do như nước Mỹ.

Thưa các Cô/Chú/Bác

Các bạn trẻ Việt Nam đang hướng về cội nguồn của mình, các Cô/Chú/Bác có nghĩ được đây là cơ hội để hướng dẫn Thanh Niên Việt Nam đi vào con đường đúng, tự hào về nguồn cội Việt Nam của mình và đi tới con đường hạnh phúc.

Chúng cháu kêu gọi các Cô/Chú/Bác hãy quên đi những phiền muộn của quá khứ mà đi hướng tới TƯƠNG LAI. Tương lai của thế giới mới là thế giới ĐẠI ĐỒNG, là thế giới của sự cảm thông, thương yêu, chấp nhận lẫn nhau vượt qua khỏi phạm vi gia đình, tôn giáo, màu da, sắc tộc và chúng cháu nghĩ đó cũng là nền VĂN MINH của thế giới này mà chúng cháu đã học hỏi khi hòa nhập vào xã hội mới.

8. Tôi rất hâm mộ sự suy nghĩ, thẳng thắn, sự ưu tư, và hiếu thảo của các bạn đối với các bậc cao niên của cộng đồng Việt Nam nói chung và TNDHH nói riêng và sự ủng hộ của các bạn đối với Hội. Nếu đồng bào Hải Ngoại, muốn đóng góp vào tổ chức này thì có thể đóng góp bằng cách nào?

Vâng thưa anh, thưa quý vị, sự tham gia, giúp đỡ, và lòng từ tâm của quý vị sẽ là một nguồn động viên lớn lao cho chúng cháu. Để chúng cháu noi gương các Cô/Bác và tin vào sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở Hải Ngoại.

Thưa quý vị, quý vị muốn đặt bàn tay hay yểm trợ tài chánh, xin liên lạc nhà thuốc Hoa Đà, số 11210 Bellaire, Phòng 126B, Houston Texas 77072. Điện thoại liên lạc 713-231-4425

Trong Chi phiếu yểm trợ xin đề “The Great Way”. Tây Ninh Đồng Hương Hội Houston có giấy phép hoạt động theo điều lệ 501-C. Sự yểm trợ của quý vị sẽ được cấp giấy biên nhận và trừ thuế.

Trước khi kết thúc buổi thảo luận này, Thanh Niên Tây Ninh Đồng Hương Hội Houston xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả của đài SBTN. Chân thành cảm ơn đài SBTN đã bảo trợ cho chương trình này. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

Cao Đài Youth Houston-Texas  
Trịnh Ngọc Túy

### Cao Đài Youth Houston-Texas



Từ trái sang phải:

Đứng: Duy, Lý Quốc Sỹ, Trần Hồng Loan, Phan Quang Danh Và Trần Minh Tuệ (sau), Trịnh Quốc Anh và Phạm Thạch Anh (sau), Trịnh Quốc Đạo, Thái Ngọc Hà, Thái Thanh Vân, Trần Hòa, Nguyễn Hồng Vân, Thái Thanh Dương, Trịnh Ngọc túy và Nguyễn Tường Khôi (sau), Nguyễn Hồng yển Loan, Trần Cao Nhân, Nguyễn Thị Lữ.

Ngồi: Trịnh Ngọc Thuần, Trịnh Quốc Tuấn.



**BÀI PHÁT BIỂU CẢM TƯỚNG**  
**TRONG BUỔI TIỆC GÂY QUỸ XÂY DỰNG THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON**  
**TEXAS**

DO TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI TỔ CHỨC NGÀY 30/05/2009

Kính thưa Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo

Kính thưa quý vị cựu Tướng Lãnh và Sĩ Quan Quân Lực VNCH

Kính thưa quý Quan Khách, quý Mạnh Thường Quân

Buổi dạ tiệc gây quỹ hôm nay do Tây Ninh Đồng Hương Hội và Đoàn Thanh Niên Cao Đài phối hợp tổ chức nhằm giúp xây dựng Thánh Thất Cao Đài Houston Texas. Trước nghĩa cử này, chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn Ban Chấp Hành Tây Ninh Đồng Hương Hội và các bạn trẻ đã hỗ trợ chúng tôi với tất cả tấm chân tình. Ngoài ra, sự hiện diện đông đủ của quý quan khách, quý Mạnh Thường Quân là một động lực quý báu, một khích lệ lớn lao giúp chúng tôi giải trừ bớt nỗi lo lắng trong giai đoạn khó khăn bất ngờ của nền kinh tế toàn cầu trên đà tuột dốc, sự gây quỹ quả thật hết sức khó khăn trong giai đoạn này. Chúng tôi tha thiết cầu mong quý vị tiếp tay để nơi quê hương thứ hai này có được một Thánh Thất Cao Đài theo mẫu của Tổ Đình Toà Thánh Tây Ninh, một biểu tượng của nền văn hoá quay về nguồn đầy bản sắc dân tộc, vừa kết hợp hài hoà giữa NGƯỜI và TRỜI ĐẤT vừa chuyên chở hương vị nồng nàn của nền văn hóa Lạc Hồng sang đất khách, đồng mạch với mấy vần thơ cảm tác về Toà Thánh Tây Ninh.

Toà Thánh uy nghi hiện sắc RỒNG  
Kỳ quang chiếu diệu cõi trời ĐÔNG.  
Thầy TRỜI chỉ vẽ nên hình tượng,  
Thợ khéo làm theo chẳng nệ công.  
Bí nhiệm Đất Trời lồng bóng vẽ,  
Tinh hoa Dân Tộc đậm màu son.  
Tam Tài hiệp nhứt nên cơ nghiệp,  
Biểu tượng văn minh giống Lạc Hồng.

Kính thưa quý liệt vị

Khi bị bắt buộc phải rời xa nơi chôn nhau cắt rún, biết bao tình cảm nhớ nhung luyến tiếc, nhớ nước, nhớ người, nhớ chòm cây luống cỏ, riêng chúng tôi người tín hữu Cao Đài, hình ảnh của TTTN luôn khắc sâu vào tâm khảm, nên dù với số tín đồ ít ỏi, nghèo nàn, nhưng lúc nào cũng canh cánh bên lòng là phải làm thế nào xây dựng được một Thánh Thất nho nhỏ nhưng làm đúng theo mẫu Tổ Đình TTTN . Với quyết tâm như trên, chúng tôi tự lực chung góp được \$200.000 và may mắn mua được hai mẫu đất thật là lý tưởng gần gốc đường S. Gessner và West Bellfort, gần chợ, gần trường học, gần nhà băng, gần Bưu Điện nhưng lại tương đối thanh tịnh phù hợp cho

việc tu hành. Giai đoạn thứ 2, chúng tôi đang làm là xây cất HẬU ĐIỆN, hiện nay đã hoàn tất hệ thống thoát nước, đào xong hồ trữ nước và đang đổ nền. Chi phí tất cả phần hai này kể cả sơ đồ kiến trúc lên đến \$400.000, chúng tôi đã tự túc trả được \$200.000 còn lại \$200.000, chúng tôi có ý định tự lực cánh sinh, nhưng vì nền kinh tế suy sụp, Đồng Đạo bị thất nghiệp khá nhiều, nên buộc lòng phải nhờ sự tiếp sức của quý vị. Riêng giai đoạn 3 xây cất CHÁNH ĐIỆN dự trù non một triệu, chúng tôi sẽ tăng cường vận động gây quỹ khắp nơi, hy vọng trong vài năm, công trình sẽ hoàn thành.

Điều đáng vui mừng lớn với chúng tôi là từ khi khởi động công trình xây cất ngoài sự bảo trợ của TNDHH và quý vị Mạnh Thường Quân, các cháu thanh thiếu niên đã tích cực xung phong vào trường thi công quả, sát cánh với chúng tôi trong tiến trình xây dựng. Các cháu đã đóng vai trò chánh trong việc tổ chức gây quỹ đêm nay, các cháu cũng đã tự biên, tự soạn bài vở để hội luận trên đài truyền hình SBTN và các đài truyền thanh Sài Gòn Houston, Little Sài Gòn và đài Tiếng Nước Tôi. Mặc dù mới chập chững trong công tác, không tránh được nhiều sơ xuất, nhưng các cô bác vì thương tuổi trẻ nên khen ngợi không tiếc lời, điều này làm cho các cháu hăng say hơn nữa trong các việc từ thiện và phát huy văn hóa giáo dục sau này. Riêng chủ trương của TNDHH và TTCĐ Houston Texas nguyện tạo nhiều cơ hội cho các cháu phát huy trọn vẹn tài và đức để trở nên người Việt Nam gương mẫu trên xứ người. Nơi đây, các cháu đã may mắn hấp thụ được một nền giáo dục thực là tốt thuận lợi cho việc bồi dưỡng cái TRÍ thông minh, sáng suốt, đầy sáng tạo và thể hiện cái TRÍ năng này ra ngoài xã hội sẽ là một nhân tài. Các cháu lại may mắn hơn nữa là xuất thân từ các gia đình Đạo Giáo được bồi dưỡng cái TÂM thương yêu và thể hiện cái Tâm ra ngoài phụng sự xã hội là đạt được cái ĐỨC. Như thế các cháu đã có được TÀI ĐỨC kiêm bị như “song kiếm hợp bích” của nhà văn Kim Dung, sẽ đánh đâu thắng đó. Tài có thể ví như mũi tên sắc bén, Đức ví như đuôi tên có nhiệm vụ lái mũi tên hướng thẳng mục tiêu, đạt được kết quả mỹ mãn... Người Việt Nam vốn có óc thông minh, chúng tôi tin tưởng thanh niên Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa trên đường phụng sự ĐẠO ĐỔI, đứng theo tinh thần 4 câu thơ sau đây:

Tuổi trẻ mầm non tâm sáng trong  
Đắp xây lý tưởng đẹp nơi lòng  
Tình thương nhựa sống nuôi mầm ấy  
Nhân loại mai này đạt ước mong.

Nếu chúng ta vui lòng tạo cơ hội và tận dụng khả năng tiềm tàng sẵn có của các cháu thì TRE TÀN, MĂNG SẼ ĐÓM MỘC, tốt tươi hơn vạn lần. Nhân cơ hội buổi dạ tiệc gây quỹ hôm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cháu đã dành nhiều thì giờ quý báu, dấn thân vào trường công quả xây dựng Thánh Thất Cao Đài

Houston Texas, chúng tôi cũng xin quý liệt vị cho một tràng pháo tay tưởng thưởng và khích lệ các cháu trên đường phụng sự.

Xin cầu nguyện ơn trên ban hồng ân cho quý vị và gia đình luôn được sống ấm áp hạnh phúc trong bể tình thương của Thượng Đế. Xin đa tạ và kính chào.

Hiền Tài Trịnh Quốc Thế

### Cao Đài Youth Houston-Texas



Từ trái sang phải: Trịnh Quốc Trung, Thái Thanh Hải, Lý Quốc Sỹ, Phan Quang Danh  
Trịnh Ngọc Thuần, Trần Hồng Loan, Nguyễn Thị Lữ, Nguyễn Hồng Yến Loan

**Thân tặng Tây Ninh Đồng Hương Hội và Đoàn Thanh Niên Cao Đài  
Houston Texas**

**Chiến Sĩ Tình Thương**

Thiên Thảo rờn xanh mát giáo Đường  
Ánh Hồng Loan tỏa khắp quê hương  
Soi lòng Tuấn kiệt vì dân, nước  
Mong giúp Đạo Đời hưởng thiện lương.  
Ngọc Nường

Ghi chú: Bài thơ ghép tên 5 người trong ban chấp hành TNĐHH.

**Tiếng Hát Tình Thương**

Bình Minh Loan, Yến hát ca vang  
Thuần Túy thanh cao rất nhẹ nhàng  
Trỗi khúc Đồng Tâm, Dương ánh Đạo  
Bồng trầm hòa tiếng sóng Hà giang.  
Ngọc Nường

Ghi chú: Bài thơ ghép tên 8 người trẻ thuộc đoàn thanh niên Cao Đài tham dự hội  
luận trên đài truyền hình và đài truyền thanh về buổi dạ tiệc gây quỹ (ngày  
30/05/2009) giúp xây dựng Thánh Thất Cao Đài Houston Texas.

**Linh Cảm**

Tâm hồn hoà cảm với thiên nhiên  
Nường Thế địu đời ngộ Cảnh Thiên.  
Thuần Túy Thanh Dương ngợi Ánh diệu  
Cao Đài Quốc Đạo Đạt cơ duyên  
Loan Yến hoà Minh vang tiếng hát  
Hà giang nhịp sóng vỗ triền miên...  
Đường đời xây đắp cầu Chân Lý  
Tuấn kiệt, anh Hùng sứ mạng thiêng!  
Ngọc Nường

Ghi chú: Nhân cuộc picnic tại Brazos Bend State Park ngày 21/06/09.  
Bài thơ ghép tên kỷ niệm gồm: 5 người trong Ban Chấp Hành TNĐHH và 2 người  
MC,

8 người trẻ trong Đoàn Thanh Niên Cao Đài tham dự hội luận trên đài truyền hình ,  
truyền thanh, 4 người trong Ban Tạo Tác xây dựng Thánh Thất Cao Đài Houston  
Texas

## **THÂN GỬI ĐOÀN HÙNG**

**Thân** hiến cho Trời tạo phúc âm  
**Gửi** người hào hiệp sáng Lương Tâm  
**Đoàn** quân xẻ đất khai hồ, nước  
**Hùng** khí Rồng Tiên vượt sóng ngầm!  
Ngọc Nương



Từ trái sang phải:  
Bà Trần Thiện Đạt, Trần Thị Mỹ, Ngọc Nương, Quốc Thế, Ô. Trần Thiện Đạt, . Đào văn  
Thảo.

## THÂN TẶNG CẢNH THIÊN VÀ TRẦN MỸ

Hoa **Thảo** ngày xuân sắc **Mỹ** miều  
Gợi tình nhân loại biết thương yêu,  
Cho đời tươi thắm, người thân ái,  
Cho thế gian đầy hoa gấm thêu!

Ngọc Nương

Ghi chú: Cõi trần đẹp để thiện lành là Cảnh Thiên. Ý nghĩa của Cảnh Thiên và Trần Mỹ không khác nhau, cũng có thể nói Trần Mỹ là Cảnh Thiên hay Cảnh Thiên là Trần Mỹ!

## CHÂN TRỜI MỚI

Vạn sự là duyên đã định rồi  
Huống hồ Khai Đạo tất chọn nơi  
Quốc Đạo ngày nay thành Đại Đạo  
Nam Phong ngày ấy sáng chân trời!  
Ngọc Nương

Ghi chú: Theo lời tiên tri của Đức Chí Tôn Thượng Đế:  
“Quốc Đạo kim triều thành Đại Đạo  
Nam Phong thử nhật biến Nhơn Phong”

## CẢNH THIÊN

Cuối đường cách mạng gặp vườn thơ  
Sóng gió bao thu đổ bến bờ.  
Thiên Cảnh Đài Cao chừ giáng hạ  
Mặt trời chân lý giữa tim mơ!  
Ngọc Nương

Ghi chú: Theo lời dạy của Đức Chí Tôn Thượng Đế: Tòa Thánh Tây Ninh là hình ảnh Bạch Ngọc Kinh giáng thế. (TNHT)

## GỬ TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG DUYÊN THIÊN LIÊNG

**G**ửi người tâm chí Mạnh Thường Quân  
**T**rần thế bao năm tạo Nghĩa Nhân  
**Đ**ình Thánh Cảnh Thiên duyên hội ngộ (1)  
**T**rường thi công quả gọi Hồng Ân! (2)

Ghi chú: (1) Đình Thánh theo mẫu TTTN là hình ảnh Bạch Ngọc Kinh giáng thế tức Cảnh Thiên.

(2) Hồng Ân của Đức Chí Tôn Thượng Đế trong TKPD là mở Trường thi Công Quả để nhân sanh nương theo đó mà về cõi cực lạc. ĐCT còn xác định: Phải nhập Trường thi Công Quả mới đắc đạo hay muốn về cực lạc chỉ phải đi cửa này mà thôi (TNHT).



Nguyễn Ngọc Nường

Lê Ngọc Tuyết

### Mến gửi Nguyễn Trung Đạo, Lê Ngọc Tuyết

**Mến** tình muội tử phút tâm giao  
**Gửi** trọn niềm thương cảm dạt dào!  
**Nguyễn** tộc hùng anh mang áo vải  
**Lê** trào truyền thống đất Nam giao  
**Trung** nghĩa ngàn đời còn đậm dấu  
**Đạo** tâm ngời sáng chiếu trăng sao  
**Ngọc** quang linh điểm trời ban thế  
**Tuyết** trắng sắc màu áo Đạo Cao!

Ngọc Nường



## NHỮNH BÀI THƠ XƯỚNG HỌA VỀ TÌNH THƯƠNG

### THƯƠNG YÊU

Ôm gọn quần sanh gắng hổ tương,  
Ngùi say hạnh phúc cảnh Thiên Đường.  
Kiên tâm gieo rắc tình nhân ái,  
Vững chí vun trồng luyện tiếc thương.  
Quảy gánh từ tâm chan khắp nẻo,  
Mang bầu nhiệt huyết rưới ngàn phương.  
Thương yêu trỗi dậy trong tiềm thức,  
Nhân loại hòa vui vạn dặm trường.

KIM MINH& HOÀNG HỒ

### HỌA I

An bản lạc Đạo, sống rau tương,  
Gìn giữ gia phong với Tổ đường.  
Trên dưới thuận hòa nguồn hạnh phúc,  
Trong ngoài êm ấm suối yêu thương.  
Năm châu kết chặt tình huynh đệ,  
Bốn biển vẹn toàn nghĩa vạn phương.  
Đời Thánh Đức Nho Tông chuyển thế,  
Đợi đồng tâm xuất tại “Đàn Trường”

HT Phạm Văn Khảm

### HỌA II

Người tu trước tập giữ chay tương,  
Mở rộng Từ bi ấy thiết đường,  
Vạn loại đồng sanh, Thầy tạo dựng,  
Bát hồn tấn hóa luật yêu thương.  
Muốn cho nhân loại về chung mối,  
Phổ hóa Đạo màu khắp vạn phương.  
Thế giới Đại Đồng hầu thể hiện,  
Thương yêu công chánh mới miên trường.

QUANG THÔNG

## TÌNH THƯƠNG—HOẠ VẬN

Hàm Dương xưa thấy cách Tiêu Tương  
Thế giới ngày nay rút ngắn đường  
Bốn bể nhà chung tình rộng mở  
Năm châu hiệp một đậm nguồn thương  
Đạo mẫu khai mở trường cờ Ái  
Huynh đệ hiệp lòng khắp bốn phương  
Nhân loại Đại Đồng toàn thế giới  
“Công Bình Bác Ái” mới miên trường.

NGỌC NƯƠNG

## TÌNH THƯƠNG—HOẠ VẬN

Trà nước thơm nồng gọi bửu tương  
Thưởng ban huynh đệ biết chung đường  
Cùng nhau sát cánh hồng khai Đạo  
Đoàn kết bên nhau mở rộng thương.  
Chân lý đạo mẫu nguyên gốc đó  
Bền tâm phổ tế khắp muôn phương.  
Kỳ ba đại xá Thầy ban pháp  
Nương thế men theo cõi vĩnh trường.

QUỐC THẾ

## Bài Học Tình Thương

Quốc Tuấn con,

Mẹ thật sự cần thiết phải nói rõ với Ba con và con trong vấn đề áp dụng tình thương như thế nào? ( Trong lúc chúng ta đang bàn về Bí Pháp hằng ngày nên áp dụng cho mình luôn luôn sáng suốt, chơn chánh, đúng theo đường Đạo ).

Mẹ đưa ra ví dụ cụ thể trong việc mua đất cát Thánh Thất bị cản trở để phân tích cho Ba con và con thấy phải áp dụng tình thương thế nào, chứ chỉ nói tình thương mà không xác định rõ, có thể sai lệch rất nguy hiểm: Cô Đào, Cô Inh nghĩ rằng mình có tình thương với ông Khoa, cảm thông nỗi khổ tâm của ông Khoa mới nghe theo ông Khoa cản trở việc mua đất cát Thánh Thất Houston TX này, sợ không còn tiền trả Toà Án vì thua kiện (Lúc đó ông Khoa, Tuấn, Thái, Soi bị ông Cứ kiện đưa ra toà để ông ta giành quyền HĐQT, tranh đoạt cơ sở Đạo ở Synot).

Tình cảm này của hai Cô theo Mẹ nghĩ không sáng suốt, chỉ là chịu theo lợi ích cá nhân (Phạm tâm của con người) mà quên đi lợi ích thật sự của Đạo!

Mẹ phải gọi cô Inh phân tích rõ, hi vọng đánh thức cô Inh, cô Đào: phải đi theo chân tâm sáng suốt, thấy toàn diện vấn đề, chứ không thể đi theo phạm tâm vị kỷ được!

Mẹ nói với cô Inh và cả Ba con: Tôi thà bị giết chết, cũng không theo đường đó!

Lúc đó HĐQT Điện Thờ Phật Mẫu có 5 người, hết ba người: ông Khoa, cô Inh, cô Đào cùng ý như nhau không muốn xúc tiến việc mua đất. Ba con lại bên vực coi như tình cảm hai cô quá tốt, kết án Mẹ thiếu tình thương!...Trong khi Mẹ quyết tâm vì Đạo, **xé rào thử thách đi tới** dù phải chịu tủi nhục cay đắng!

Như vậy trong HĐQT Điện Thờ Phật Mẫu, Mẹ chỉ là thiểu số, đơn độc, chống chọi bảo vệ công chánh, vì Đạo vì tình thương chúng sanh, cố gắng nói lên cái sai cái đúng muốn đánh thức mọi người, cô Đào cô Inh thấy rõ đã xoay chiều. Ba cùng Mẹ tìm giải pháp dung hoà ổn thoả để xúc tiến việc mua đất (HĐQT Điện Thờ Phật Mẫu có \$200,000.00 dollars chỉ trả tiền đất \$130,000.00 còn để lại \$70,000.00 trong bank, thay vì phải trả dứt tiền mua đất)

Con thấy không, tiền có sẵn mà mua đất cát Thánh Thất cũng phải bị cản trở, khảo đảo?!

Chẳng khác nào muốn “Hiệp Nhất”, đem tiền lại cát Thánh Thất giao cho Đạo tại Synot cũng bị kiện ra toà và bị đuổi đi?!

Chơn tâm thấy rõ thiêng liêng thử thách nên xuôi theo tự nhiên tức thiên ý. Phàm tâm mờ mịt, động loạn không thấy hướng đi, trái lại còn kết án, đổ thừa do “Hiệp Nhất” mới bị kiện!

Chơn tâm sáng suốt hiểu rõ cơ huyền nhiệm. Phàm tâm u tối mờ mịt không biết đâu là đúng đâu là sai ?!

Tình Thương và Công Chánh diệu dụng như thế nào?

Đây là bài học Tình Thương sâu sắc, nếu không cảnh giác, con người khó thể vượt qua...

Mẹ rất ngạc nhiên Ba con giờ phút này còn nói với con: Mẹ làm mất uy tín Ba vì câu nói: “cô Đào cô Inh nghe theo ông Khoa”

Mẹ muốn con trả lời bằng lương tâm, Mẹ nói câu đó có sai sự thật không, có thêu dệt không?

Mẹ không hiểu sao khi nói đến vấn đề này thì Ba con bực bội lên, mất bình tĩnh như con thấy trước mắt ngày hôm đó.

Đó là lý do Mẹ không thể trình bày được ý Mẹ muốn dạy con: phải áp dụng tình thương như thế nào kéo đi sai lệch quá xa mà không hay biết. Sự việc xảy ra ngày hôm đó hoàn toàn ngoài ý muốn của Mẹ.

Mẹ cần nhắc nhở con phải lấy chơn tâm, sáng suốt khi áp dụng “bài học tình thương” đừng để tình cảm riêng tư xen vào dẫn dắt! Ma quỷ thử thách không phải bên ngoài mà chính là ở cõi lòng ta! Đường Đạo ắt gặp nhiều thử thách, con phải bình tâm sáng suốt, giữ vững hạnh phúc gia đình trong tình thương và công chánh, tránh dẫn dắt của phàm tâm gây hậu quả tai hại khôn lường

Cõi lòng mờ mịt bóng ma trời  
Nhấn tâm tệ bạc với bạn đời  
Ma chướng thập thò toan dẫn dắt  
Phá Đời, hại Đạo đó con ơi!

Mấy lời nhắn nhủ con về Bí Pháp Tình Thương.

Thương gồm công chánh mới là Thương???  
Đàn áp, bất công vấn nạn thường!!!  
Muôn thuở thói đời là thế đấy  
Cõi lòng giải thoát hết tơ vương!

Mẹ của con

Nguyễn Ngọc Nương

## VẠN VẬT ĐỀU CÓ TÁNH LINH



Một buổi tối cuối thế kỷ 20, lúc ở trường đại học Hồ Nam khi xem một màn ảnh làm cảm động trời đất, tôi không cầm lòng được khóc ré lên!

Tỉnh Thanh Hải có một vùng sa mạc thiếu nước trầm trọng, mỗi người một ngày chỉ dùng 2 lít nước do đội quân đóng quân ở rất xa vận chuyển lại. Hai lít nước không chỉ dùng để uống, mà còn vo gạo, rửa rau... còn phải cho gia súc kéo uống, gia súc kéo thiếu nước không thể được, khát à!

Có một ngày, bỗng ở đâu hiện ra một con bò già, mà được mọi người cho là nó rất trung thành và thật thà. Nó quá khát giẫy giụa tuột ra khỏi dây cương mạnh mẽ xông vào con đường trong sa mạc mà đoàn xe chuyển nước đi qua, đợi một hồi đợi đoàn xe chuyển nước đến, nó chạy nhanh đến đứng sững giữa đường. Các chiến sĩ chuyển nước trước đây cũng đã gặp qua tình hình chặn đường của những con gia súc như vậy nhưng những con động vật trước không bất khuất kiên cường như con bò này.

Đoàn vận chuyển nước có quy định. Xe chuyển nước giữa đường không để mất đi một giọt, càng không thể tùy tiện cho nước. Những quy định này xem ra cũng thật khắt khe nhưng vì bất đắc dĩ. Từng giọt nước này đều là khẩu phần của mỗi người rồi.

Trong sa mạc người và vật đều như vậy, nó đứng đó một hồi lâu như vậy, thậm chí làm tắt đường, các tài xế phía sau bắt đầu chửi rủa. Có vài tài xế tính tình nóng nảy dùng dầu châm đốt con bò tội nghiệp đó nhưng nó vẫn không động đậy, kiên cố như núi Thái, không chịu lùi bước. Đến khi chủ nó tìm đến, ông ta rất hổ thẹn nắm một cây roi dài quất lên trên thân yếu

ớt của nó. Toàn thân như nát như, không thể đi được, cây roi cũng nhuộm đỏ màu máu, nhuộm đỏ thân nó, nhuộm đỏ cả một vùng cát vàng sa mạc và nhuộm đỏ cả một buổi chiều tà. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết hoà với tiếng gió tàn khốc u ám lạnh lẽo của sa mạc hiện ra cảnh tượng sao mà bi tráng. Người tráng sĩ đứng kể bên bật khóc, người tài xế bị cản xe cũng òa lên khóc. Cuối cùng, người tráng sĩ nói: "thôi, để tôi vi phạm luật lệ vậy. Tôi chấp nhận xử phạt". **Anh ta cầm bát của mình lấy khoảng 2 lít nước trong xe để trước mặt con bò, nhưng nó không uống bát nước trước mặt mà nó đã cực khổ có được, nó ngước mặt lên trời rống lên một tiếng dài, dường như nó đang kêu gọi. Trong ráng chiều, không xa từ phía sau đồng cát chạy ra một con bò con. Con bò mẹ bị thương nặng nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm đôi mắt đáng thương của bò con. Con nghe cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lẳng lặng nhìn. Những giọt nước mắt chảy dài của tình mẫu tử lăn xuống.**

Tia nắng cuối ngày đã tắt, hai mẹ con không đợi chủ gọi, lặng lẽ cùng chúng tôi đi về. Một buổi tối của cuối thế kỷ 20, khi tôi xem cảnh này trên ti vi, tôi hiểu ra cái khổ của mẫu thân. Tôi và vô số những người đang ngồi trước ti vi đã bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cuồn cuộn trào ra.

Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẫu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớn hay nhỏ xung quanh ta bởi vì chúng đều có tính linh, đều có cha mẹ, con cháu, gia đình của chúng. Chúng cũng như con người chúng ta, đều có khát vọng được vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta thế nào đành lòng làm tổn hại chúng ư? Lại cầu mong bạn hãy đối xử tốt với mẹ, bởi vì đối với chúng ta, mỗi người mẹ đều có tình thương đậm đà và thảm thiết hơn con bò mẹ kia rất nhiều!...Xin thành tâm, thành tâm khẩn cầu tất cả đều biết yêu thương và tôn trọng mạng sống lẫn nhau để có một cuộc sống thật bình yên. Xin kính chúc tất cả quý vị đều hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của cuộc sống.

**Như Nguyễn** dịch

Dì Phúc đã sưu tầm và chia sẻ.

Tâm Duyên xin chân thành cảm ơn.

## Tình Thương Mẹ



## Tình Thương Mẹ

Thầy Quốc Thế

**C**ha Bé Tâm mất khi Bé mới chào đời. Mẹ Bé Tâm tận tảo nuôi con trải qua chín mùa thu buồn trong căn gác trọ nhỏ. Cách nơi đó khoảng hai dặm đường có một lớp dạy dương cầm do cô giáo Liên Hoa đảm trách. Học trò cỡ bảy tám tuổi đến học khá đông. Một hôm Bé Tâm đến xin học. Cô giáo từ chối vì Bé quá tuổi so với nhóm học trò của Cô, hơn nữa lớp học cũng đã đầy rồi. Bé Tâm năn nỉ nhiều lần và tỏ ra rất thiết tha với việc học dương cầm. Cô giáo xiêu lòng đành phải nhận Bé.

Suốt mấy tháng dài, Cô giáo đặc biệt dạy Bé, Bé cũng cố gắng học, nhưng vì không có khiếu, nên Bé không tiến bộ chút nào. Cô giáo rất là thất vọng! Hằng ngày Mẹ đưa Bé đi học, Mẹ vẫn ngồi ngoài xe đợi Bé, chứ không vào trong nhà chờ đợi dành cho các phụ huynh. Thấm thoát gần cuối niên học, Bé bỗng vắng mặt luôn ba tháng sau cùng. Cô giáo nhớ Bé, nhưng cũng mừng vì Bé Tâm không thể tiến bộ được, nếu tiếp tục, sau này sẽ làm mất danh tiếng của nhà trường.

Đến ngày mãn khoá, Cô giáo tổ chức buổi trình tấu dương cầm, do học trò Cô biểu diễn, Cô mượn rạp và gửi thư mời phụ huynh học sinh và quan khách trong thành phố. Bỗng nhiên Bé Tâm đến xin trình diễn. Cô giáo từ chối. Bé Tâm thiết tha nài xin và cho biết trong ba tháng qua, vì hoàn cảnh gia đình, Bé không thể đến trường nhưng đã cố gắng tự học suốt thời gian ở nhà.

Một lần nữa Cô giáo xiêu lòng trước tấm chân tình của Bé Tâm. Cô định bụng sẽ cho Bé trình diễn màn chót và nếu có gì sơ sót, cô sẽ tìm cách xin lỗi nhân khi cô kết thúc buổi trình diễn và cảm ơn quan khách.



Cuối cùng rồi cũng đến lượt Bé Tâm. Bé mặc bộ đồ nhà quê có vẽ dơ dáy, đầu tóc bòm xòm, lên sân khấu trước sự ngạc nhiên của hàng ngàn khán thính giả. Bé Tâm đàn bản khó nhất trong tập nhạc của Mozart. Tiếng đàn réo rất u buồn khi trầm khi bổng, có sức thu hút vô cùng! Sau khi chấm dứt, một phút hoàn toàn im lặng ... rồi bỗng nhiên toàn hội trường đứng dậy và vỗ tay như pháo nổ kéo dài mấy phút đồng hồ liên tiếp. Cô giáo ôm Bé vào lòng và oà khóc vì sung sướng và vô cùng ngạc nhiên. Sau đó Bé Tâm cầm Micro và phát biểu: “Suốt cuộc đời Mẹ con điếc đạng, chưa từng được nghe âm thanh huyền diệu của tiếng đàn, tiếng hát, tiếng chim hót, tiếng gió rít ngoài hiên ... Con thương Mẹ con vô cùng và nghĩ rằng chỉ khi nào Mẹ con qua đời mới nghe được. Vì thế con đã cố gắng học dương cầm để trời lên khúc nhạc dành cho Mẹ con sau này. Mẹ con bị bệnh ung thư, bất trị, suốt ba tháng bị bệnh hành, không đưa con đi học được, và Mẹ con vừa mới qua đời cách nay vài hôm. Buổi trình diễn hôm nay con dành hoàn toàn cho Mẹ con vì con tin tưởng Mẹ con đã nghe trọn vẹn bản nhạc này mà lúc sanh tiền Mẹ con không thể nghe được!”



Cả hội trường đều thôn thức, bàng hoàng!!

Ôi tình thương Mẹ huyền diệu thay! Có khả năng giúp Bé Tâm vượt qua mọi chướng ngại để rồi thành công như một thiên tài!!!! Tiếng dương cầm thôn thức của Bé Tâm dành cho Mẹ khi lìa đời đã đánh thức hàng vạn con tim hướng về tình yêu Mẹ, hiếu thảo với Mẹ, tìm cách đáp ứng những gì Mẹ ước mơ khi còn sống cũng như lúc qua đời.

Ca dao Việt Nam vô cùng thấm thiết với bài thơ muôn thuở gắn vào tận khối óc, lắng sâu vào tận trái tim của toàn dân tộc:

*“Công cha như núi Thái Sơn,  
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra,  
Một lòng thờ Mẹ kính Cha  
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!”*



Âm điệu bài thơ ca dao này như hoà lẫn với tiếng dương cầm của bé Tâm quả là tuyệt diệu vô cùng!..... ■



**Quốc Thê**

## GIỜ SÁNG ĐẠO ĐỨC

Tỉnh Tây Ninh là nơi phát xuất nền Đạo Cao Đài

Trong thập niên 1950, Tây Ninh là một tỉnh nghèo. Đặc biệt, sự giáo dục còn giới hạn. Tuy nhiên, Tây Ninh đã có một buổi họp mặt đầy ý nghĩa, để nêu cao tình thầy trò của các môn đệ đối với thầy cũ. Vị thầy cũ đó là nhà giáo khả kính Trần Văn Giảng, mà học trò gọi thân thương là cụ Đốc Giảng. Tình thầy trò của các môn đệ đối với cụ Đốc Giảng trong ngày 18 tháng 8 năm 1953, nhân buổi lễ gắn Bảo Quốc Huân Chương, là sự tri ân thầy cũ, trong tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo”, được tổ chức quy củ, long trọng, tưng bừng của chánh quyền đương thời và tập thể môn đệ của cụ. Môn đệ của cụ, tuy đạt vinh hiển tột cùng trong xã hội, nhưng vẫn một lòng kính yêu và tôn trọng cụ, như tình của con đối với cha: Đó là Thủ Tướng Chánh Phủ đương quyền Nguyễn Văn Tâm, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc của Đạo Cao Đài, và đông đủ các học trò cũ của cụ, nay đã là Bác Sĩ, Giáo Sư, Kỹ Sư, Công Thương Kỹ Nghệ Gia, Điền Chủ, Nghiệp Chủ...

Thân Sinh tôi Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hội cũng là môn sinh của cụ Đốc Giảng. Thân Sinh tôi cũng là nhà giáo. Khi còn là Sĩ Tải ông phục vụ Đạo trong ngành giáo dục kiêm Đốc Học Đạo Đức Học Đường.

Năm 18 tuổi tôi cũng được Phụ Thân kể lại tỉ mỉ cuộc lễ gắn Huy Chương nhớ ơn thầy cũ của Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, mục đích giáo huấn về tinh thần Đạo Đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.



Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm gắn huy chương vào ngực cụ Trần Văn Giảng. Bên Cạnh là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc



Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chúc mừng Thầy học cũ



Cụ Trần Văn Giảng cùng hai môn sanh là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm trong ngày lễ gắn huy chương



Hình cụ Đốc Trần Văn Giảng được treo trong thư phòng của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, tại Trí Tuệ Cung, TâyNinh

Cụ Đốc Giảng, trong lúc sanh thời, đã được hạnh phúc nhìn thấy môn đệ yêu dấu của mình “công thành, danh toại”. Cụ hãnh diện nhận lãnh Bảo Quốc Huân Chương do Đức Quốc Trưởng Bảo Đại ban thưởng, để vinh danh một nhà giáo cố hiến suốt cuộc đời cho ngành giáo dục, và đào tạo những môn đệ ưu tú. Cụ có lẽ cũng mãi nguyện khi nhìn thấy thành tích của môn đệ, và nhất là, dù đã đạt địa vị cao quý trong xã hội, nhưng môn đệ của cụ vẫn một lòng tôn kính và biết ơn cụ. Đây là tấm gương sáng của nền đạo đức cổ truyền, tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo” của người xưa, đáng lưu lại cho hậu thế. Đây cũng là chứng minh sự thành công của một nền giáo dục thấm nhuần đạo đức cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Ân Thầy cao trọng quý như cha  
Tình nghĩa môn sinh mãi đậm đà  
Gương sáng lưu truyền cho hậu thế  
Nghĩa nhân là đức giải can qua.  
Ngọc Nương

## **Tâm Thư của Hội Đồng Quản Trị Thánh Thất Cao Đài Houston Texas Về việc gây quỹ xây cất Chánh Điện**

Kính gửi:

Quý Ban Giám Đốc các Ngân hàng, Công Ty,  
Quý Chủ nhân các cơ sở Dịch vụ, Thương mại,  
Quý Tổ chức, Hội Đoàn, Mạnh Thường Quân,  
Quý Chức Sắc, Chức Việc và quý Đồng Đạo, Đồng Hương.

Hơn một năm trước đây, nhờ vào tình thương và sự yểm trợ tích cực của tất cả quý vị, chúng tôi đã có được nguồn tài chánh thiết yếu để xây cất Hậu Điện Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, diện tích 3,200 SF và các tiện nghi công ích gồm: 2 nhà vệ sinh công cộng, hồ thoát nước 10,800 SF, hệ thống cống thông ra hồ, chi phí tổng cộng 450 nghìn Mỹ kim. Công trình xây phần Hậu Điện hoàn tất sớm hơn thời gian dự tính và đã tổ chức lễ khánh thành vào ngày 28/11/2009. Hôm nay, chúng tôi trân trọng thông báo sẽ tiếp tục khởi công xây ngôi Chánh Điện theo mẫu số 3 Tòa Thánh Tây Ninh, diện tích 7,500 SF, chi phí dự toán khoảng 900 nghìn Mỹ kim. Phần kiến trúc này rất quan trọng, ẩn tàng hàng trăm biểu tượng tâm linh của Đạo Cao Đài.

Thưa quý vị. Chúng tôi biết rằng, việc kêu gọi yểm trợ tài chánh 900 nghìn Mỹ kim cho công trình xây dựng Thánh Thất Cao Đài Houston Texas là điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, tôn giáo cần có giáo đường, tín đồ cần có nơi tu hành, phụng thờ Thượng Đế. Ai cũng hiểu tài sản vốn là vật vô thường, nay có mai không. Tiền bạc cũng là vật vô thường, nay còn mai mất. Duy có cúng dường Thượng Đế mới không mất, không hao, nhờ bồi đắp công đức vô lượng, phước báu vô biên. Vì vậy, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý ân nhân, xin mở rộng từ tâm, tiếp tục yểm trợ tài chánh giúp chúng tôi sớm hoàn thành ngôi Chánh Điện.

Mọi đóng góp sẽ được cấp biên nhận để cuối năm khai trừ thuế theo điều luật hoạt động bất vụ lợi 501 (c) (3), số EIN # 76-0624866. Check hoặc money order xin đề: “Thánh Thất Cao Đài Houston Texas”, thư gửi về địa chỉ: P.O. BOX 711385, Houston, Texas 77271-1385

Xin liên lạc về:

-Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, ĐT: 281-489-1770

-Đông Y Sĩ Cảnh Thiên, ĐT: 713-231-4425

Trân trọng kính thông báo và xin hoan hỷ yểm trợ.

Houston, ngày 01/08/2010

TM. Hội Đồng Quản Trị

TM. Ban Xây Dựng

Hiền Tài Trịnh Quốc Thế

Đông Y Sĩ Cảnh Thiên

**Caodai Religion Organization**  
**8415 S. Breeze Dr. Houston, TX 77071**  
**August 1<sup>st</sup>, 2010**  
**Dear Sir/Madam,**

The people of Caodai Religion would like to tell you our story, a story about our voyage from Vietnam to America.

Vietnam is a country that incurs war after war. Thousand years of Vietnamese history are embraced with thousand years of war. People cried and endured, but were able to build a strong love to GOD and humanity. In the early 20<sup>th</sup> century (1926), Caodai Religion was born in Vietnam helping many people going through the hardship of war and poverty. In 1975, the communists took control of the Vietnamese government and thousands of Vietnamese including Caodai followers fled their homeland to find freedom in America. Many of us crossed the Pacific Ocean in small boats congested with too many people and encountered pirates in the open seas. Many were died and many were survived, and survivors had to cope with the loss of their loves ones. These survivors became refugees and numerous of them settled in America as new immigrants empty-handed and with no or limited English. Nevertheless, they possessed extraordinary enthusiasm to adapt to the new world, begin their new lives, and strengthen their beliefs in GOD and humanity. The Caodai's followers have hoped someday they are able to build the Caodai Temple so they can find the comfort for their souls and learn the greatest of GOD and human.

After years of raising money from Caodai's worshippers, we were able to purchase a piece of land in Houston and built the supporting area in the back of the future temple with the area of 3200 SF and cost of \$450,000 USD. Now it is time for us to start the fund-raising effort to build the temple which will cost approximately \$900,000 USD. The future temple will have thousands spiritual symbols of Caodaism symbolizing companionship of GOD and humanity.

We are reaching out to YOU for financial assistance.

There may be hundreds of temples and churches in Houston; there is NONE for the Caodai people. And there are only couples in the entire country of United States of America. The people of Caodaism can only practice their religion by informally gathering in a member's house or in a small house that was purchased using our fund-raising money. We desperately need help. Please support us to build our foundation of the Religion with values that teaches our children to become great future assets to our society. Your supports are not only helping us build our religious foundation it also invests into future generation of our children and also help us to make Caodai's history. This future temple will be our first temple in Houston Texas.

Thanks you for reading this letter. Your generous support of any amount is greatly appreciated and is tax-deductible based on code number: 501 (c)(3), EIN# 76-0624866.

**Prototype of Future Caodai Temple**



Check or money order can be entitled to "The Great Way Research & Development" and send to: P.O. Box 711385, Houston Texas 77271-1385.  
For questions, please contact us at:  
Representative of CAODAISM  
The Quoc Trinh  
[theqtrinh@yahoo.com](mailto:theqtrinh@yahoo.com) - Phone: (281) 489-1770  
Representatives of CAODAISM  
Dong Y Si - Canh Thien  
[hoadahouston@gmail.com](mailto:hoadahouston@gmail.com) - Phone: (713) 231-4425

## DIỄN VĂN MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT TÂN LẬP VICHITA KANSAS

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo  
Kính thưa quý quan khách, quý đồng hương, quý cơ quan truyền thông, báo chí  
Kính quý chức sắc, chức việc và quý đồng đạo

Chúng tôi hân hạnh Đại Diện Ban Quản Nhiệm BTĐ Hải Ngoại, Ban Thế Đạo Texas và Thánh Thất Cao Đài Houston Texas xin trân trọng kính chào toàn thể quý quan khách và đồng đạo.

Từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, chúng tôi lướt xe suốt gần ngàn dặm xa về đây mừng Lễ Khánh Thành Thánh Thất Vichita Kansas với lòng háo hức chiêm ngưỡng một kỳ công thiêng liêng kết tụ bởi khối Thánh Tâm của đồng đạo anh dũng nơi đây. Dù đường xa mệt mỏi, nhưng có thấm vào đâu đối với nỗi khổ cực của đồng đạo Vichita đã đối diện với bao khó khăn về tinh thần lẫn vật chất, đã từng rơi nhiều mồ hôi nước mắt, đã từng trải qua những đêm không ngủ để lo toan làm sao có được một Thánh Thất khang trang thờ Đức Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật, hầu đáp ứng nguyện vọng thiết tha của toàn đạo...Rõ ràng “Thiên tùng Nhơn nguyện”, cuối cùng rồi các bạn cũng hoàn thành tâm nguyện một cách vẻ vang. Còn nỗi vui mừng nào hơn không riêng các bạn mà luôn cả chúng tôi, khi nhìn thấy 2 lầu Âm Dương Trống Chuông Hiệp Thiên Đài vươn lên lung linh dưới ánh nắng hồng như đang reo vui cùng mây gió, như đang ngợi khen những người con Đạo gan lỳ, dũng cảm vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người tín hữu Cao Đài vốn tự ý thức có sứ mạng hành Đạo Hải Ngoại.

Chúng tôi rất ngưỡng mộ các bạn đã biết dò theo Thiên ý và hành trình của các vị tiền khai Đại Đạo, lo lập Thế Pháp trước, tức lo xây dựng Thánh Thất để qui tụ nhưn sanh, tạo nơi thờ cúng thiêng liêng nguyện cầu Thượng Đế ban hồng ân độ rỗi toàn cả chúng sanh, cùng chung hưởng Đại Ân Xá kỳ ba qua đại pháp “Thiên nhân hiệp nhất” của Đạo Cao Đài. Mỗi thời cúng của Đạo Cao Đài là một cuộc hành pháp “Trời Người Hiệp Một” mới đủ uy lực phổ độ chúng sanh, hoằng khai Đại Đạo.

Về mặt thực tế, muốn hoàn thành sứ mạng thiêng liêng của người tín hữu có cơ duyên hành đạo tại hải ngoại, sau khi xây cất xong Thánh Thất, chúng ta cần kiện toàn Hành Chánh Đạo địa phương, tức thể hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của một Hội Thánh em theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền, kế tiếp còn phải tạo dựng thể hệ kế thừa mà Đức Lý Giáo Tông, Đức Hộ Pháp và Đức Thượng Sanh đã trù liệu, ưu ái cho thành lập Ban Thế Đạo và Đại Đạo Thanh Niên Hội để thừa kế tiền đồ đạo nghiệp. Tre tàn mà măng không mọc thì nền Đạo sẽ đi về đâu?? Tổ chức Hội Thánh em, Ban Thế Đạo, Đại Đạo Thanh Niên Hội là túi khôn của các Đấng ban cho chúng ta, nếu

chúng ta tận nhưn lực thi hành thì thuyền Đạo sẽ vững vàng mạnh tiến dù gặp phải nhiều sóng to gió lớn. Sau biến cố 30/04/1975, dân tộc VN trong đó có người tín hữu Cao Đài là giống Rồng Tiên vượt sóng, gieo mầm Đạo khắp nơi trên thế giới như Úc Châu, Âu Châu, Canada và Hoa Kỳ, Thánh Thất theo mẫu Toà Thánh Tây Ninh và Cơ Sở Đạo từ từ mọc lên, ánh Đạo vàng của Chí Tôn và Phật Mẫu ngời sáng khắp năm châu. Cảm nhận trước hiện tượng đặc biệt này, HT Nguyễn Ngọc Nương hình dung cơ Đạo biến chuyển như

### **Rồng Thiêng Biến Hoá**

Rồng thiêng biến hoá chẳng sao lường  
Cản mũi, đuôi vùng vẫy bốn phương  
Đại Đạo chuyển mình Trời đổi xác  
Thiện tâm Thầy ngự mỗi nhân thường  
Rồng Tiên lướt sóng tung bay khắp  
Thuyền Đạo vượt trùng cả đại dương  
Nay lúc nhân loài hoà một khối  
Hưởng về thế giới của yêu thương.

Đúng thế, cơ Đạo ví như Rồng thiêng biến hoá, cản mũi đề đầu thì đuôi vùng vẫy bốn phương...Nay là lúc “Cần Khôn dĩ tận thức”, là thời kỳ “Toàn Cầu Hoá”, nhưn loại từ từ tiến đến hoà một khối, tình thương mở rộng hưởng đến nền văn minh tình thương Đại Đồng nhân loại, xây dựng căn nhà chung vũ trụ.  
Để kỷ niệm buổi Lễ Khánh Thành hôm nay, chúng tôi xin kính tặng bài thơ khoán thủ:

### **Chúc Mừng Thánh Thất Vichita Đạt Sở Nguyện**

**Chúc** cầu toàn đạo đạt kỳ công  
**Mừng** “khối Thánh Tâm” gọi phúc hồng  
**Thánh** chất Rồng Tiên gìn Quốc Đạo  
**Thất** Tinh Bắc Đẩu chiếu Huyền Khung  
**Vichita** rực sáng trời Châu Mỹ  
**Đạt** lý cao thâm, thiên hiệp thông  
**Sở** niệm hồng dương nền Đại Đạo  
**Nguyện** Đồi Thánh Đức-Thế Hoà Đồng!

Trân trọng kính chào quý liệt vị và hy vọng những giây phút thiêng liêng quý báu này được giữ mãi trong lòng mọi người chúng ta.

Nay kính

HT Trịnh Quốc Thế



## **Câu hỏi của một Giáo Sư Đại Học người Đài Loan nghiên cứu về Đạo Cao Đài**

Câu hỏi / Questions:

Sau đây là các câu hỏi của một Giáo Sư Đại Học người Đài Loan nghiên cứu về Đạo Cao Đài :

1. Trên hình của Đức Quyền Giáo Tông ở trước Đền Thánh (hình bên trái là của Bà Đâu Sư Lâm Hương Thanh), cái mũ của Giáo Tông có chạm hình 2 con rồng vàng, trong khi đó trong Pháp Chánh Truyền nói về áo mũ Giáo Tông thì không thấy nói gì hết ???
2. Hình Đức Di Lạc cỡi cọp, Tại sao hình Phật Di Lạc chúng ta mặc áo giáp, trong khi đó hình Phật Di Lạc ở khắp mọi nơi (nhứt là bên Tàu) ăn mặc áo cà sa hay áo gì đó ??? Mặc áo giáp nghĩa là gì ?
3. Cách ăn mặc của hình Tam Thế Phật cũng khác với cách ăn mặc của các vị Phật này tại Ấn Độ. Tại sao và có ý nghĩa gì ?
4. Chúng ta thường nói đến Ngũ Long, nghĩa là 5 con rồng màu gồm có : đỏ, xanh, vàng, trắng và đen. Bốn màu rồng đã thấy tại CTĐ và BQT là đỏ, xanh, vàng, trắng. Vậy con rồng màu đen nằm ở đâu mà sao không ai thấy hết và không sách vở nào nói đến ? Được biết rồng màu đen là chúa tể các con rồng kia.

Trả Lời/ Answer:

1. Đức Quyền Giáo Tông đội mũ có chạm hình 2 rồng vàng là tượng trưng của cấp PHẬT. Theo PCT Giáo Tông là anh cả nhân sanh. Chỗ 7 ngai CTĐ, ngai Giáo Tông có 2 rồng vàng, 3 ngai Chưởng Pháp có hai con phụng, 3 ngai Đầu Sư có 2 hình con lân.
2. Theo dẫn chú của Pháp Chánh Truyền, Thượng Đế (Thầy) ban cho mỗi người khi xuống trần hành đạo, 1 chiếc áo giáp để có khả năng chống lại sự khảo đảo của Thất Tình Lục Dục của người và của chính bản thân mình. Đức Phật Di Lạc tượng trưng cho người có sự yêu thương nhân loại và niềm hạnh phúc của con người, khi người đó đạt đến PHẬT TÁNH, nhưng vẫn phải mang áo giáp (vũ khí của Thượng Đế Ban Cho; đó là BI, TRÍ, DŨNG) để chống lại sự khảo đảo thường tình trong đời sống con người.
3. Tam Thế Phật và phục thể của họ trên Bát Quái Đài của Tôn Giáo Cao Đài tượng trưng cho sự tuần hoàn luân lưu củ vũ trụ: Sinh, Diệt, và Bảo Tồn. Mỗi vị Phật tượng trưng cho mỗi vận hành (function) của Trời/Đất.  
Brama - tượng trưng cho Tạo Hóa (Something is born)

Civa - tượng trưng cho Diệt Vong (Something is died)

Christna - tượng trưng cho sự Bảo Tồn (Something is re-born in different form(s)).

Tất cả đều phụng sự cho sự bảo tồn và tiến hóa của vũ trụ.

4. Bốn màu rồng ở Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài (đỏ, xanh, vàng, trắng) không phải tượng trưng cho Ngũ Long hay Ngũ Sắc trong Ngũ Hành, mà nó tượng trưng cho (different) giáo lý đã được mở từ ngàn năm xưa.

Màu Vàng, Xanh, Đỏ tượng trưng cho TAM GIÁO: PHẬT, LÃO, NHO - biểu tượng cho TAM GIÁO QUI NGUYÊN

Màu Trắng (dưới mắt thường) là màu tinh khiết nhất do vẻ đẹp của nó, nhưng trên thực tế (chứng minh bởi khoa học) nó là màu phức tạp nhất trong tất cả các màu (màu trắng là do 7 màu hòa nhập lại) - tượng trưng cho "HIỆP CHUNG" là màu Thống Nhất và Hòa Đồng - dạy con người không phân biệt đố kỵ, biết chấp nhận sự giống nhau và khác nhau của từng cá nhân.

Đức Chí Tôn khai đạo kỳ 3 để qui TAM GIÁO và Hiệp Nhất Tam Thanh & Tam Bửu.

Rồng Đen không phải là chúa tể của các rồng kia, mà thật ra nó tượng trưng cho chúa tể của Ma Vương (âm tánh, thất tình lục dục, âm khí của Trời/Đất) - đóng vai trò giám khảo vào trình độ/khả năng ( BI, TRÍ, DŨNG ) của loài người để giúp con người tiến bộ trong lúc (đi học), hay nói rộng hơn nó là phần Âm trong LUẬT ÂM/DƯƠNG của Trời/Đất.

Trong tất cả các tế bào phân tử của bất cứ hình thể gì, đều có phần ÂM và phần DƯƠNG để tạo lực hút cân bằng của phân tử và mỗi cân bằng phân tử trong thế giới này tạo ra sự cân bằng của vũ trụ.

Tòa Thánh Cao Đài là tượng trưng cho PHẦN DƯƠNG của TRỜI / ĐẤT nên không có RỒNG ĐEN (PHẦN ÂM).

Hope it is helpful!

Regards,  
Ngoc Tuy

# ĐẠI DIỆN TT CAO ĐÀI HOUSTON TX CHỦ LỄ CẦU NGUYỆN TẠI HỘI TRƯỞNG NGHỊ VIÊN

-----1 minute speech for Attorney Al Hung (giới thiệu Đạo Cao Đài)

Ladies and Gentlemen,

The history of mankind never stops evolution for radical movement that made who we are today in this 21<sup>st</sup> century. One of the radical evolutions was born in a religious form at Vietnam in 1926, The Caodai Religion. The Caodai Religion was created to promote cross-religious communication, passes religious boundaries, and encourages sense of living harmony and acceptance of differences of all living beings that live under one home, the Earth. Caodai Religion was the ONLY religion originated in Vietnam. After 1975, the communist took control of Vietnamese government, in the flux of Vietnamese Refugees; Caodai Religion was in the journey with the Vietnamese people and beginning her new era around the world including the United States of America. Today, the representatives of Caodai Religion in our city are honoring to be here the very first time to perform the praying service with us.

I, here, present the people of Caodai Religion.

-----Praying Speech (do HT Trịnh Ngọc Túy đọc lời cầu nguyện)-----

-

Ladies and Gentlemen,

We are so thankful for this chance to be here, thankful to all Houston Government Offices, our Mayor Annise Parker and thanks to City Councilman Mr. Al Hoang that has given us this opportunity.

We are so loved, so honor, so humble to be here to perform this praying service.

Deep in each of our individual heart and soul has its strong connection to the greatest BEING that unites us together, that gives us unconditional love, that nutrients us through suffers and happiness, and teaches us to the highest science of TRUTH, that is our GOD.

NAMO CAODAI TIEN ONG DAI BO TAT MAHATAT

We are praying to our greatest BEING for the people of 21<sup>st</sup> century to live in LOVES and PEACE, each individual would have strong believe in GOD, believe in humanity, and believe in self.

We are praying for the people who made 21<sup>st</sup> century the greatest time in human history and for our heroes who created beautiful history of fighting for freedom and justice.

We are praying for our greatest country, the United States of America continue to be the leader of the world, continue to bring the world to higher standards of democracy, humanity, peace, freedom, and justice.

We are praying for the leaders of Government Offices in our city of Houston TX have full BLESS from GOD with the knowledge, capacity, and energy to serve this city to be better every day.

We are praying for each person attending this event today, each will bring home the strongest feeling about yourself, the sentiment of how great you are as a human being, the love and happiness that you deserve, and serve yourself a beautiful smile of your.

NAMO CAODAI TIEN ONG DAI BO TAT MAHATAT

## TÓM TẮT VỀ QUỐC ĐẠO

Quốc Đạo Việt Nam biểu trưng đạo lý “về nguồn”: Cây có cội nước có nguồn, uống nước phải nhớ nguồn, mà nguồn cao nhất là Đấng Tạo Hóa sinh ra muôn loài vạn vật. Tinh thần này được thể hiện trong toàn cuộc sống, trong sinh hoạt văn hóa, xã hội và đạo đức dân tộc Việt. Đó là chân lý hình thành sáng tạo vũ trụ nhân sinh. Theo dòng tiến hóa, con người sẽ dần dần cảm nhận sâu sắc chân lý đó: Nhân Nghĩa, Thủy Chung, Biết Cội Nguồn là nền tảng đạo lý muôn đời. Đạo lý này thể hiện rõ nét trong phong hóa Việt Nam, thờ cúng Tổ Tiên, hiếu đễ với ông bà cha mẹ, tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo” thậm chí lối xưng hô, cách đối xử theo vai bậc hay vai vế bà con trong đại gia đình Việt Nam cũng nói lên tinh thần đó, nét văn hóa đó... Trong TNHT Đức Chí Tôn dạy: “Quốc Đạo kim triều thành Đại Đạo. Nam phong thử nhứt biến nhân phong”, cho chúng ta niềm tin rạng rỡ về tương lai Dân Tộc Việt Nam với nền Quốc Đạo Cao Đài.

Vũ trụ nhân sinh một gốc nguồn  
Ấy nguồn Chân Lý rộng Yêu Thương  
Tinh Thần Quốc Đạo đầy Nhân Nghĩa  
Tô điểm tương lai giống Việt Thường!  
Ngọc Nương

# Phụ Lục

## Kỷ niệm Lễ Vàng Trịnh Quốc Thế - Nguyễn Ngọc Nương

(50<sup>th</sup> Anniversary Celebration)

Hiện diện đầy đủ vợ chồng các con và các cháu nội cháu ngoại gần 50 người lần lượt tặng hoa chúc mừng trong bầu không khí vui nhộn tràn đầy tình thương của đại gia đình.

















Từ trái sang phải: hàng trên: Ngọc Túy, Ngọc Tuyên, Quốc Thanh, Quốc Tuấn, Quốc Thông

hàng dưới: Quốc Toàn, Ngọc Thuận, Ngọc Thoa, Quốc Trung, Quốc Tùng