

Tập thơ
HƯỚNG VỀ NGUỒN
(The Poem of the Origin)



Minh Hiền: Nguyễn Ngọc Nương

Trí Lực: Trịnh Quốc Thế

Mùa Xuân Năm 2010

Tìm nguồn lý diệu qua thiên nhiên

Mục lục

Contents

Typesetting by Trịnh Quốc Toàn and Thái Thanh Dương	5
Lời Tựa.....	6
Tiểu Sử Tác Giả	7
Giới Thiệu Sách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo.....	9
VỊNH HẠ LONG KỶ QUAN.....	10
VIẾNG PHỐ CỔ HỘI AN.....	11
VIẾNG THÀNH NỘI HOÀNG CUNG (CỐ ĐÔ HUẾ)	12
THÁNH ĐỊA MỸ SƠN	13
VIẾNG ĐỘNG PHONG NHA KẼ BÀNG (Quảng Bình).....	14
VIẾNG VẤN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM	15
VIẾNG LẦU ÔNG HOÀNG (Phan Thiết Bình Thuận)	16
VIẾNG CHÙA BỬU LONG BÀU TƯỢNG XÃ LONG GIANG	17
THIÊN THAI ĐỘNG	18
QUÊ HƯƠNG TÔI.....	19
THẮNG CẢNH HẠ LONG.....	20
VIẾNG HANG ĐỘNG NINH BÌNH	22
ĐƯỜNG LÊN SƠN ĐẰNG.....	23
VIẾNG CHÙA BÁI ĐÍNH	25
ĐÊM THU MƯA LẠNH	26
LỜI XA	27
THI SĨ NGÀY NAY	29
THẤP NÉN HƯƠNG CHO ÚT BẢNH.....	31
NGÀY MAI.....	32
CẢM NHẬN VỀ BẢN THỂ HUYNH TRƯỞNG	33
TIẾNG THƠ.....	34
BÍ NHIỆM HUYỀN CƠ.....	36
THẤP HƯƠNG PHỤ THÂN.....	37

TẾT QUÊ HƯƠNG	38
HỌP BẠN CŨ	39
XUÂN CANH DẦN 2010	40
HỌC TRÒ ĐẾN VIẾNG THẦY	41
VIẾNG ĐẤT NINH BÌNH	42
CHÚC MỪNG HÔN LỄ	43
VIẾNG KHIÊM LĂNG VUA TỰ ĐỨC	44
VỚI THU.....	45
VIẾNG LĂNG KHẢI ĐỊNH	47
XUÂN HY VỌNG.....	48
ĐÔI THƠ LÒNG HỒ	49
HỌC LÀM THƠ.....	50
ĐỘC ẨM.....	52
VIẾNG MẸ LA VANG	54
LẠC LONG QUÂN ÂU CƠ.....	55
VIẾNG CHÙA LINH ỨNG.....	57
CẢM TÁC VỀ HUYỀN SỬ	58
VIẾNG KHU NÚI BÀ NÀ	59
QUỐC ĐẠO	60
GHÉ BÀI BIỂN LĂNG CÔ	61
VIỆT NAM ĐẤT LINH	62
CHÙA THIÊN MỤ	63
HỒN VIỆT	64
KHÍ THIÊNG SÔNG NÚI.....	65
Đà Lạt Kỷ Niệm.....	66
Đà Lạt Hội Hoa.....	67
Viếng Tháp Bà Nha Trang.....	68
Tháp Bà PONAGAR	69
THƠ TẶNG HUYNH ĐỆ.....	70
TÒA THÁNH TÂY NINH	72

TÒA THÁNH CẢM TÁC	73
THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS.....	74
THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN.....	75
KẾT TẬP THƠ.....	78
XUÂN TÂM.....	80
Phụ Lục Slide show Hưởng Về Nguồn.....	81
Tranh thư pháp – Vũ Đăng Học	96
Ngày Xuân Xương Hạ.....	113
Những bài thơ kỷ niệm	128

Typesetting by **Trịnh Quốc Toàn** and **Thái Thanh Dương**
Kỹ thuật trình bày và đánh máy do **Trịnh Quốc Toàn** và **Thái Thanh Dương**

Gửi lời thống thiết gọi yêu thương

Trịnh Nguyễn cùng chung giống Việt Thường

Quốc tổ từ lâu nhiều khổ nạn...

Toàn tâm kiến thiết lại quê hương!

Ngọc Nường

Gửi lòng tha thiết nhớ quê hương

Thái miếu vời trông vạ dậm đường

Thanh sáng ngàn sao vùng đất Thánh...

Dương Đông ngời chiếu khắp muôn phương!

Ngọc Nường

Lời Tựa

Tập thơ HƯỚNG VỀ NGUỒN chúng tôi ghi lại sinh hoạt khi về Việt Nam năm 2010: Thưởng Xuân, Viếng Bạn, tham quan miền Bắc, miền Trung đất nước và Tổ Đình Toà Thánh Tây Ninh.

Nguyên là bản viết tay trong khi tham quan, chúng tôi đánh máy lại và đưa hình ảnh vào cho thêm sống động vui tươi. Hầu hết làm theo thơ Đường Luật, phác họa nét đặc sắc, và ý nghĩa lịch sử văn hóa của từng địa danh đặc biệt quan trọng trong đất nước Việt Nam kể cả những địa danh được xem là di sản thế giới (World Heritage Sites) được UNESCO công nhận:

1. Vịnh Hạ Long
2. Phố Cổ Hội An
3. Cổ Thành Huế Việt Nam
4. Thánh Địa Mỹ Sơn
5. Phong Nha Kẻ Bàng
6. Văn Miếu Quốc Tử Giám

Khi lắng lòng với thiên nhiên hay đối diện với hồn thiêng sông núi, chúng ta cảm thấy cõi lòng mở rộng bao la, tâm hồn khoáng đạt, nhẹ nhàng, quên hết mọi ưu tư phiền muộn hay rắc rối thường tình trong cuộc đời

Chúng tôi hy vọng đem lại phần nào cho quý vị sự thoải mái tâm hồn, sự vui tươi nhẹ nhàng trong cuộc sống từ những hình ảnh tuyệt mỹ của quê hương có giá trị tinh thần, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

“Hướng về Nguồn” thể hiện tinh thần Quốc Đạo Việt Nam, cũng là ước nguyện chung của những người Việt Nam tha hương hay còn ở lại quê nhà mong tìm một giải đáp cho quê hương tràn đầy sức sống yêu thương, chứa chan tình dân tộc!

Giải pháp nào đây cho quê hương?!

Hướng nguồn dân tộc gọi yêu thương

Tình thương là pháp mầu linh diệu

Mở lối HOÀ AN đẹp sóng trường.

Thế - Nương

Tiểu Sử Tác Giả



Trịnh Quốc Thế – Nguyễn Ngọc Nương

Chúng tôi có khoảng thời gian cùng học **ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG, TRUNG HỌC LÊ VĂN TRUNG** (Tây Ninh) và **ĐẠI HỌC SỬ PHẠM** (Saigon), tốt nghiệp được bổ nhiệm về **TRUNG HỌC CÔNG LẬP TÂY NINH**, Trịnh Quốc Thế được **BỘ GIÁO DỤC** bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng kiêm Thanh Tra Tư Thục Tỉnh Tây Ninh (1963-1970), thời gian này vận động xây cất và thành lập **NỮ TRUNG HỌC TÂY NINH**.

Chúng tôi cùng hoạt động Đời Đạo song song: Hiền Tài **BAN THẾ ĐẠO** (cùng dự thảo **NỘI LUẬT B.T.Đ**) – sáng lập viên **ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI** – Hội Trưởng và Hội Phó **HƯỚNG ĐẠO CAO ĐÀI** (sau khi Hồ Thái Bạch lưu vong sang Kiêm Biên)- Nhiệm kỳ đầu tiên của **B.T.Đ.**, Trịnh Quốc Thế làm Đệ II Phó Tổng Quản Nhiệm Trung Ương.

Hoạt động giáo dục trong Đạo: Trịnh Quốc Thế kiêm Hiệu Trưởng Trung Học Bán Công **LÊ VĂN TRUNG** (1963-1964). Nguyễn Ngọc Nương Phụ trách lớp dạy Giáo Lý cho Thanh Niên và Hướng Đạo Sinh. Cả hai chúng tôi cộng tác **VIỆN ĐẠI HỌC CAO ĐÀI** với tư cách Giảng Viên.

Sau 1975, hiện tượng Đạo bị **GIẢI THỂ** chuyển Qui Tâm, chúng tôi hoạt động Đạo Tâm, do sự dìu dẫn của Vô Vi và sự kết hợp Hữu Vi qua bức Tâm Thư của Ngài Hồ Bảo Đạo Quyền Chương Quản H.T.Đ., phải bị tù từ 1983-1985.

Sang Mỹ (1992) chúng tôi tiếp tục hoạt động Đạo Tâm, viết bài đăng rải rác trên các báo Đạo, Đời và viết sách (thuộc Trung Tâm NCPHĐĐ).



Nguyễn Ngọc Nương

Giao sư tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, Hiền Trì Ban Thế Đạo. Tôn phụ Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hội, thân mẫu Lê Sanh Đỗ Thị Tm.

Thời gian Trung Học theo học các trường Calmette, Michelet, Saint Thérèse ở Nữ Trung Học Gia Long (Saigon).

Sau khi tốt nghiệp Đại Học: Dụng văn thơ phục vụ Đạo Pháp làm cứu cánh. **Từ tháng 9/1999 đảm nhiệm Phó Hội Trưởng đặc trách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo tại Houston, Texas, Hoa Kỳ (The Great Way Research & Development Center).**



Giới Thiệu Sách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo

Sách xuất bản cùng tác giả Trịnh Quốc Thế, Nguyễn Ngọc Nương thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Huy Đại Đạo(The Great Way Research & Development Center). Trụ sở đặt tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas 8415 S. Breeze Dr, Houston, TX 77071.

- Tập Thơ Khai Tâm 1996
(Enlightenment Poem)
- Đôi dòng kỷ Niệm hay Đường lên Thiên Thai 1998
(Memory or The Way to Fairyland)
- Diệu Dụng Tâm Pháp 2000
(Esoterism Exertion)
- Tìm ngọc Tâm Linh 2002
(Spiritual Diamond)
- Bí Pháp Đạo Cao Đài 2003
(Cao Đài Esoterism)
- Quốc Đạo hay Nguồn Chân Lý
- (VietNam National Ethic or National Ethic CaoDaism is The Truth Source) 2004-2010
Gồm hai tập:
Tập I: Tinh thần Quốc Đạo trong ĐĐTKPD (National Ethic CaoDaism).
Tập I I: Tinh thần Quốc Đạo thể hiện trong cuộc sống (VietNam National Ethic).
- Tập thơ Hường Về Nguồn (The Poem of the Origin) 2010.



VỊNH HẠ LONG KỶ QUAN

VỊNH HẠ LONG KỶ QUAN

Rồng thiêng giáng hạ cõi trời Đông
Xây dựng kỳ quan VỊNH HẠ LONG
Hàng vạn HÒN NON giăng khắp bể
Hàng ngàn HANG ĐỘNG rộng mênh mông
Ghe thuyền du khách lướt đông đảo
Cờ trắng thanh nhàn lướt khoáng không
Tiên cảnh khó mong mô tả hết!
Kỳ quan tô điểm đất Tiên Rồng.

Quốc Thế



PHỐ CỔ HỘI AN

VIẾNG PHỐ CỔ HỘI AN

Phố Cổ Hội An đặc biệt thay
 Giao lưu văn hóa giữa Đông Tây
 Mọi người chung sống trong thân thiện
 Đa số Ngoại Kiều trú ngụ đây
 Hình ảnh văn minh trong cuộc sống
 Chẳng còn phân biệt giữa Đông Tây
 Hội An Phố Cổ làm gương sáng
 Thế giới tương lai sống hiệp vậy!

Ngọc Nương



THÀNH NỘI HOÀNG CUNG (CỐ ĐÔ HUẾ)

VIẾNG THÀNH NỘI HOÀNG CUNG (CỐ ĐÔ HUẾ)

Các triều vua Nguyễn ngự nơi đây
Kỷ niệm Hoàng Cung chan chứa đầy
Kim Điện Thái Hòa còn rạn vỡ
Hiển Minh Các dựng ngất lưng mây
Nội Cung Vương Hậu còn vương bóng
Tử Cấm Thành đô nghiêm khắc thay
Dấu vết ngày xưa còn đọng lại
Cổ Kim, Kim Cổ cũng vẫn xây!

Ngọc Nương



Thánh Địa Mỹ Sơn

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

Thánh Địa Mỹ Sơn lộng lẫy thay
 Đậm màu văn hóa Ấn trưng bày
 Đế đô Chiêm Quốc ngày xưa đóng
 Di sản miền Trung nước Việt nay
 Cảnh sắc Đền Thiên hùng tráng, lạ
 Ảnh hình chùa tháp hiện quanh đây
 Người Chăm văn hóa nay còn lại
 Thánh Địa Mỹ Sơn lộng gió mây.

Ngọc Nương



Phong Nha Kẻ Bàng

VIẾNG ĐỘNG PHONG NHA KẼ BÀNG (Quảng Bình)

Di sản thiên nhiên thế giới đây
Phong Nha mỹ lệ dưới trời mây
Tượng hình thạch nhũ trông kỳ bí
Hang Tóc Tiên mơ thoảng gió bay
Hang động Cung Đình xem rực rỡ
Động hang Bi Ký ảo huyền thay
Thiên Nhiên tạc cảnh thần tiên đó
Du khách dạo thuyền như đắm say!

Ngọc Nương



Văn Miếu Quốc Tử Giám

VIẾNG VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Di sản bảo tồn cho thế gian

Biểu trưng văn hóa rạng Nho Phong

82 bia Tiến Sĩ Thiên Quang Tỉnh

Thất Thập nhị Hiền Khuê Các Văn

Đúc tượng công thần Sơn Đại Bái

Tạc hình Khổng Thánh, Tứ Nho thông

Bảo tồn văn hóa tôn văn học

Đất nước nhà Nam giống Việt Long.

Ngọc Nường



VIẾNG LẦU ÔNG HOÀNG (Phan Thiết Bình Thuận)

Mạc Tử hồn thơ thoáng đó đây
 Lòng tôi xúc cảm chứa chan đây
 Nhân gian lưu giữ Lầu di tích
 Trần thế cảm hoài nổi đắng cay
 Mạc Tử nguồn thơ tình lãng mạn
 Mộng Cẩm người đẹp nét trang đài
 Vạn đời thương nhớ hồn thơ đó
 Mạc Tử mộng tình thêm đắm say.

Ngọc Nường



VIẾNG CHÙA BỬU LONG BÀU TƯỢNG XÃ LONG GIANG TÂY NINH

Chùa nhỏ ngày xưa đã đổi thay
 Cảnh quang xinh đẹp gió hay hay
 Lối đi lát gạch, giảng đường rộng
 Hòn đất thiên nhiên núp bóng cây
 Hồ nước lung linh nhà thủy tạ
 Vườn hoa thơm ngát bướm vờn bay
 Cảnh chùa u nhã, Trụ Trì trẻ
 Đáng vóc thanh tao sáng mặt mày.

Ngọc Nương



THIÊN THAI ĐỘNG

(Núi Bà Đen Tây Ninh)

Thiên Thai Tiên Động phủ mây xanh
 Đợi khách hồng trần đến điểm tranh
 Thùng nước nhái bầu chơi lặn hụp
 Chòm cây ve núi giọng ngân thanh
 Trúc lâm nghiêng ngả vầy nên cảnh
 Rừng đá chen nhau dựng vách thành
 Hỏi khách trần gian đây có phải
 Lư bông Tiên Phật họp linh anh.

Quốc Thế



QUÊ HƯƠNG TÔI

Về đến Việt Nam đậm nghĩa tình
Viếng miền Bắc Bộ đất oai linh
Kinh thành lịch sử còn in dấu
Thắng Cảnh Hạ Long tuyệt sắc hình
Di tích thiêng liêng hồn nước Việt
Rồng Tiên truyền thống gốc huyền linh
Dù cho giông bão ngàn dâu bể
Sông núi quê tôi đẹp hữu tình.

Ngọc Nương



THẮNG CẢNH HẠ LONG

Di sản thiên nhiên thế giới đây
Hạ Long tuyệt mỹ dưới trời mây
Non xanh nước biếc đầy thơ mộng
Hang động ảo huyền bí nhiệm thay
Nghìn đảo vạn hình gây ấn tượng
Du thuyền nhẹ lướt máy hình quay
Này Hang Sừng Sốt, Thiên Cung động ...
Du khách lặng nhìn mãi đắm say.

Ngọc Nương



Hang Sừng Sốt



Động Thiên Cung



VIẾNG HANG ĐỘNG NINH BÌNH

Nước đâu xuyên thủng các hòn non?
 Tạo cảnh thiên nhiên thật lạ lùng!
 Hang động ngoằn ngoèo đầy thạch nhũ
 Thuyền con lượn khúc uốn theo dòng
 Nào hang: Nấu Rượu, Seo, Ba Giọt ...
 Nọ: Sáng, Tối, Trần, Linh, Hậu, Sơn ...
 Du khách bàng hoàng trông cảnh sắc
 Khá khen Tạo Hóa tác kỳ công!

Quốc Thế



ĐƯỜNG LÊN SƠN ĐÁNH

(Núi Bà Đen Tây Ninh)

Đường lên sơn đánh rất cheo leo
 Mỗi bước tiến lên mỗi kiểu trèo
 Hóc đá cây rừng vui đón khách
 Chim muôn khỉ núi nhác trông theo
 Ba tiêu suối nước trong, ngon, mát
 Thạch động gió đàn tê tử reo
 Thảng cảnh linh sơn đầy ảo mộng
 Hồn thơ lai láng mặc tình gieo.

Quốc thế

HỌA VẬN

Đường lên sơn đỉnh đá cây leo
 Sức liễu hơi sương cũng gắng trèo
 Thạch động suối ngân dừng quán trọ
 Rừng lan hương tỏa gió đưa theo
 Từng mây lơ lửng đùa cây lá
 Khóm trúc mơ màng tiếng nhạc reo
 Mở lối Thiên Thai đìu khách tục
 Rộn niềm xúc cảm mấy vần gieo.

Ngọc Nương

HỌA VẬN

Đánh cao ngậy ngắt cảnh cheo leo
 Ngoạn khách du sơn khúc khuỷu trèo
 Cây lá um tùm khua gió lốc
 Chim chồn nhộn nhã đuổi đua theo
 Thiên sư tụng niệm vang chuông động
 Tăng nữ kệ ngâm thúc mõ reo
 Tỉnh giấc phàm tâm ai để bước
 Hoài xem thế sự hạt sương gieo!

Tịch Quang

(Thân phụ của Ngọc Nương)



VIẾNG CHÙA BÁI ĐÍNH

Chùa thiêng Bái Đính đất Ninh Bình

Du khách dập dìu Bái Phật linh

Sườn núi dài cao chùa lớn rộng

Đền trung Phật Tổ sắc quang minh

Trống đồng, chuông ngọc đều to, nặng

Bồ Tát, Thần Tiên đủ tượng hình

Đặc điểm đáng ghi chùa Bái Đính

Thấy đều hoành tráng, rất kinh dinh

Ngọc Nương



ĐÊM THU MƯA LẠNH

(Quê hương VN)

Đêm thu mưa lạnh sấm vang trời

Gió cuộn lá vàng rải, cát trôi

Nước biếc gợn tình cơn sóng vỗ

Giọt sầu tuôn đẫm mái nhà tôi

Chạnh lòng thương kẻ nghèo thôn xóm

Xót dạ nhớ người khổ các nơi

Mơ ước một ngày mai sáng lạng

Muôn nhà hạnh phúc chẳng lừng với.

Ngọc Nương



LỜI XA

Cánh thiệp mừng xuân gửi bạn xa
 Nắng lên mai nở rộ quê nhà
 Rượu nồng say cạn tuôn thơ ngọc
 Hương ngát dâng tràn rưới nhạc hoa
 Kể ở âm thầm mơ cảnh thái
 Người đi mang nặng mộng nhân hòa
 Dòng trôi mấy ngả tình chung ngõ
 Hợp xướng thơ xuân nghĩa đậm đà.

Lan Cao

Ghi chú: Nhà thơ Lan Cao tên thật Cao Hữu Báu, qua Mỹ sống tại Houston Texas

Hoạ Vận

Tri kỷ giờ đây vạ dậm xa
Trời Tây tuyết đổ nhớ thôn nhà
Hương tình chất chứa tình sông núi
Ý mộng chan hoà cảnh sắc hoa
Tô thăm trời xuân mơ đất Thánh
Xây tình nhân loại mộng liên hoà
Giờ đâu tri kỷ?.. vùng hoang vắng
Chỉ thấy lung linh bóng lạc đà.

Ngọc Nương



THI SĨ NGÀY NAY

Là thi sĩ cũng đùa reo với gió
Vui bên trăng và tha thiết với nàng xuân
Nhưng chẳng phải lòng vui hưởng cá nhân
Mà tâm hồn hòa cảm cùng vạn vật
Thi nhân ôm một mối tình chất ngất
Phủ bầu trời và lan cả không gian
Len thâm sâu và vương vấn ngút ngàn
Tâm vô ngại như vầng trăng sáng chói
Làm đuốc linh cho muôn người lạc lối

An ủi vỗ về bao kẻ khổ đau
Mang linh đơn cho thiên hạ giải sầu
Gần gũi hết muôn loài muôn vật
Là thi sĩ là con người dũng cảm
Ngòi bút thiêng vạch lối cứu muôn loài
Gương hy sinh vì nghĩa thế nhân soi
Đường gai góc cũng san bằng vươn tới
Thi nhân tinh thần luôn đổi mới
Kịp theo dòng tiến hóa của đất trời
Gửi tâm hồn đi khắp muôn nơi
Hòa vũ trụ gắn mình chung vũ trụ.

Ngọc Nương



THÁP NÉN HƯƠNG CHO ÚT BẢNH

(Người Bạn Đạo Tâm)

Tháp nén hương linh giọt lệ rưng
 Nhớ ngày gian khổ đã chung cùng
 Giờ nơi đất khách tôi quần gánh
 Thế giới nào đây bạn dẫn thân?
 Nhớ buổi lên non hành pháp diệu
 Nhớ ngày huynh đệ bước lao lung
 Âm dương đôi ngả đành chia cách
 Đại Đạo hồng dương một hướng chung.

Thế – Nương



NGÀY MAI

Tu sĩ ngày mai chẳng khác trần
Khấp cùng thiên hạ thấy tu thân
Chăn chiên mở quán tài nhân sĩ
Hiệp khách chăn dân đức đạo nhân
Chiếu đất màn trời như gấm vóc
Trắng vàng nắng bạc tựa kim ngân
Nhân sinh vũ trụ hòa chung điệu
Đổi mới cơ trần hiệp lý chân.

Ngọc Nương



CẢM NHẬN VỀ BẢN THỂ HUYNH TRƯỞNG

Bản thể tá linh hồn Trương Huỳnh

Đó đây cứu độ khắp quần sinh

Trèo non vượt suối thân nào nệ

Nghèo khó gian nguy cũng mặc tình

Tính khí anh hùng tràn sức sống

Đạo Tâm hòa nhẫn hợp huyền linh

Đệ huynh hoài cảm lòng chung nguyện

Bản thể hồn thiêng ngộ Trương Huỳnh

Thế – Nương



TIẾNG THƠ

Dìu dặt tơ đồng quyện gió ru
Hồn thơ xuyên suốt áng sương mù
Lời thanh hòa cảm trời non nước
Ý đẹp tỉnh hồn khách mộng du
Vũ trụ bồng bênh căng nhịp thở
Gió mây giăng mắc ánh trăng lu
Hỡi ơi nhân thế còn trần trở
Thi sĩ mãi hoài ngắm ngọt thu!

Quốc Thế

Họa Vận 1

Gợi cảm muôn đời tiếng nhạc ru
 Tình thơ lai láng ngút mây mù
 Vãn nường theo gió lời vi vút
 Mãi đẹp tình trăng bước lãng du
 Réo rắt cung tơ hòa sóng bạc
 Rạt rào gió thổi ánh đèn lu
 Hồn thơ tha thiết vì nhân thế
 Nào có riêng gì một cảnh thu!

Ngọc Nường

Họa vận 2

Liên ngâm giai điệu nhẹ nhàng ru
 Thánh thót thơ ai vượt ngút mù
 Như uyển chuyển gieo tình cảm mến
 Như nồng nã gợi tứ vân du
 Như yêu cuộc sống khơi mào mới
 Như chạnh vòm trời có vẻ lu...
 Âm hưởng véo von tràn viễn mộng
 Nghe chẳng thấm lẳng mảnh hồn thu!

Tinh Sắc



BÍ NHIỆM HUYỀN CƠ

Đạo Tâm thời vị kế Thanh Hương
 Do Đức Hiệp Thiên chuyển Đạo thường
 Bản thể tá linh hành diệu pháp
 Vận trù quyết sách qui thiên lương
 Thiên nhân hiệp nhất khai Tâm Đạo
 Tương đắc Đạo Đời mở rộng thương
 Quán chúng khai tâm thời mạt pháp
 Huỳnh Đình vạch lối đạo hoàng dương.

Ngọc Nương



THẬP HƯƠNG PHỤ THÂN

Ngày xưa cha đã dẫn dò con
 Đời Đạo hai vai phải gánh tròn
 Thử thách gian nan rèn chí lớn
 Dẫn đời dâu bể giữ thiên lương
 Dẫn thân phụng sự làm phương tiến
 Tâm Đạo nhẫn hòa chẳng thiệt hơn
 Thập nén hương linh con khẩn nguyện
 Nhứt tâm hoằng Đạo đáp thâm ân!

Ngọc Nương



TẾT QUÊ HƯƠNG

Ôi! Tết quê hương đẹp biết bao!
 Mừng xuân chú Cọp vẫy đuôi chào
 Rồng, Lân theo nhịp tung tăng múa
 Già, trẻ mừng vui nét tự hào
 Lấp lánh mai vàng tươi sắc thắm
 Ngạt ngào hương khói tỏa trắng sao
 Tổ Tiên truyền thống còn lưu giữ
 Đại Đạo ngày nay thêm sắc màu!

Thế – Nương



HỌP BẠN CŨ

Lễ giở ngày xuân bạn đến đông
 Lâu rồi chẳng gặp nhận ra không?!
 Dáng hình ngày trẻ đâu còn nữa
 Sắc vẻ đều thay, chỉ côi lòng
 Ánh mắt trông quen dường thắm thiết
 Nụ cười gần gũi nét thân thương
 Bạn bè xa cách nay mừng rỡ
 Sống lại ngày xưa kỷ niệm trường!

Ngọc Nương



XUÂN CANH DẦN 2010

Xuân này đẹp nhất cõi lòng tôi
 Truyền thống yêu thương sáng lại rồi!
 Cả nước quay về nguồn lịch sử
 Toàn dân hoà cảm sống cùng noi
 Quê hương tươi sáng ngời sông núi
 Đất nước linh thiêng được rạng soi
 Gấm vóc giang sơn liền một dải
 Rồng Tiên lượn sóng giữa ban mai !

Ngọc Nường



HỌC TRÒ ĐẾN VIẾNG THẦY

Trò cũ ngày xuân đến tết thầy
 Một ngày họp mặt đông nơi đây
 Nghĩa tình sâu đậm tình sư đệ
 Thấm thiết nguồn ân đất Việt này
 Kỷ niệm thiếu niên bừng sống lại
 Tượng hình tươi đẹp bước tương lai
 Trò xưa Thầy cũ nhiều tâm sự
 Ôi Tết quê hương thật đủ đầy!

Ngọc Nương



VIẾNG ĐẤT NINH BÌNH

(Nơi Đinh Tiên Hoàng phát cờ khởi nghĩa)

Vang bóng cờ lau tuyển Nghĩa Bình

Mở nguồn lịch sử của nhà Đinh

Sứ Quân thập nhị toàn qui nhất

Đất nước bao năm mở rộng hình

Thành nội HOA LƯ' đường tỏa sáng

Tiên Hoàng hào khí rõ hùng anh

Xưa nay kim cổ còn in dấu

Nước Việt hồn thiêng mãi chiếu minh!

Ngọc Nương



CHÚC MỪNG HÔN LỄ

Chúc mừng hôn lễ Brian – Mai Chi

Cầm sắt lương duyên đã đến kỳ

Thục nữ nhà Nam nhìn diễm lệ

Anh tài đất Mỹ phải tình si

Cành mai rực rỡ vàng phô sắc

Đôi mắt dịu dàng ẩn khúc mi

Duyên thắm tình nồng đầy hạnh phúc

Sắc tài trang lứa hợp ngành y.

Ngọc Nương



Lăng Tự Đức

VIẾNG KHIÊM LĂNG VUA TỰ ĐỨC

(Thừa Thiên Huế)

Khiêm Lăng ghi lại đức khiêm cung
 Thấm thiết hồn thơ cả một vùng
 Quanh tảo hồ sen thuyền lướt nhẹ
 Nhìn qua Tịnh Đảo núi xanh um
 Đồi thơ lãng tã xem hùng dũng
 Hồ nguyệt Vương Hoàng soi bước chung
 Cấu trúc toàn Lăng hàm ý nghĩa
 Quân Vương thơ mộng lại kiêu hùng!

Ngọc Nương



VỚI THU

Hương thu len lén thoảng đâu đây
Hẹn với nàng thu tại điểm này
Điểm cỏ mập mờ sương lác đác
Ghềnh trắng lất phất gió heo may
Nửa tình nửa cảnh lòng lưu luyến
Chín nhớ mười thương dạ cảm hoài
Thu đến mừng thu mời cạn chén
Với thu ta có mối tình dài.

Hoài Bảo Phương

HỌA VẬN

Trời thu bảng lảng gió thu đây
Lác đác vàng rơi đẹp thế này
Mặt khách rạt rào niềm xúc cảm
Thi nhân dào dạt ý thu may
Muôn đời say đắm làn thu thủy
Vận kiếp còn yêu tiếng quốc hoài
Thu đến gọi lòng thương nhớ cội
Lá thu từng chiếc điểm ngày dài.

Ngọc Nương



Lăng Khải Định

VIẾNG LĂNG KHẢI ĐỊNH

Sự giao hòa kiến trúc Đông Tây
 Kiên cố nguy nga lộng lẫy thay
 Tượng đúc uy nghi xem rạng rỡ
 Ảnh hình màu sắc rõ không phai
 Nhà vua Khải Định như quyền biến
 Người Pháp trọng tình cũng tiếp xây
 Kiến trúc đạt thành như ý nguyện
 Cháu con hả dạ cõi trời Tây.

Ngọc Nương



XUÂN HY VỌNG

Xuân hy vọng lóe trong thiên hạ
 Ánh đạo vàng ngời lên sáng tỏ
 Buổi vạn linh thi thố nghĩa nhân
 Cơ nhân loại hiệp hòa chung ngõ
 Chim hòa bình vỗ cánh reo vui
 Mừng thế giới qua cơn sóng gió
 Bằng hữu họa thi thưởng thức xuân
 Tình chan chứa van mùa xuân đó.

Ngọc Nương



ĐÔI THƠ LÒNG HỒ

(Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh)

Hồ xanh sóng lượn ghé đôi thơ
 Mừng khách tao nhân đến bất ngờ
 Bầy én vờn quanh đùa nước biếc
 Đàn cò vẫy cánh điểm trời mơ
 Bâng khuâng Núi Cậu nghiêng theo gió
 Thờ thần Bà Đen khói phủ mờ
 Văng vẳng chuông ngân hòa nắng sớm
 Giật mình vẫn thấy cảnh đôi thơ!

Quốc thế



HỌC LÀM THƠ

Tập tễnh làm thơ vốn ngại ghê
 Gửi người cầu họa học thêm nghề
 Sóng lòng trời dậy ... cung từ tấ!
 Ý tứ dâng tràn ... bút ngượng phê!
 Cầm tú giang sơn e khiển trách
 Hồn thiêng sông núi. sợ phiền chê
 Thôi đành gắng sức tô thêm vẻ
 Bằng hữu khen chê cũng chẳng hề.

Quốc Thế

HỌA VẬN

Tiếp thơ mời họa thấy mừng ghê!
 Tay trắng mặt trơn khó sánh nghề
 Mến mộ văn chương quên rượu đế
 Vun bồi thi tứ nhớ cà phê
 Sỗ sàng không khéo e người trách
 Khiêm nhượng đâu còn sợ kẻ chê
 Sân khấu thên thang ta cứ diễn
 Không nên danh tướng cũng ra hề.

Thanh Long

HỌA VẬN

Chẳng thích say mà thơ thích ghê
 Xin mời họa vận thử tay nghề
 Nghĩ tình thi xã đừng câu nệ
 Chuộng khách văn đàn chớ ngại phê
 Chí dốc “tìm Thầy” trao vận khó
 Mãi mong cầu tiến nhận lời chê
 Cạn bầu rượu cúc xin nâng bút
 Khéo để nàng thơ trách chớ hề!

Diệu Thông



ĐỘC ẨM

Ngoài song nguyệt thẹn gió mưa gào

Bật ánh đèn lên rượu ánh sao

Nhấp thử vài ly trời chớp lạch

Cạn luôn mấy lít đất lẫn nhào

Khen ai trí xảo men lên bọt

Trách phận tài hèn nước nổi phao

Tri kỷ giờ đâu? Thơ với rượu

Màn đêm nhạc trở khúc ly tao.

Diệu Thông

HỌA VẬN

Lẻ bóng song thưa tiếng gió gào
Chạnh buồn độc ả ngắm trăng sao!
Hơi men chệnh choáng trời quay tít
Hớp rượu mềm môi đất lật nhào
Sự thế đảo điên bày trước mắt
Dòng đời điên đảo cố tìm phao
Ân lành Thiên Mẫu gieo tâm pháp
Cởi giải hoàn cầu bớt loạn tao.

Ngọc Nương



VIẾNG MẸ LA VANG

(Quảng Trị)

Thương xót đàn chiên nổi đấng cay

La Vang mẹ đến bủa ân dày

Chứa chan tình Mẹ nghìn thu cảm

Một phút hiện linh vạn thế hay

Cứu vớt đàn con cơn thảm họa

Giải oan nhân loại buổi nguy tai

Đến đây nước mắt không cầm được

Xúc động vô vàn tay chấp tay.

Ngọc Nương



LẠC LONG QUÂN ÂU CƠ

Từ thưở non sông vương chỉ hồng
 Sơn khuê thủy các có tình trong!
 Đêm thương thét gió ngăn phương Bắc
 Ngày tưởng băng vời tát biển Đông
 Sầu khuấy nước khuê kinh bạt vĩa
 Nhớ tuôn mây lãnh vực cuồng phong
 Tiên Rồng phôi ngẫu Nam phương trấn
 Rồng Phụng hợp gầy giống Lạc Long.

Hồ Thị Huệ (Sài Gòn)

HỌA VẬN

Huyền sử xa xưa giống Lạc Hồng
Rồng Tiên duyên kết ẩn tình trong!
Non tình kết nụ hoa trăm trứng
Bể ái nguồn sinh nước Việt Đông
Tiên cách diệu kỳ năng biến hóa
Hình Rồng chói lợi cốt nho phong
Long Hoa hội hiệp bày duyên pháp
Thánh Đức khởi nguồn đất Việt Long
Ngọc Nương



VIẾNG CHÙA LINH ỨNG

(Chùa non nước, Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng)

Linh Ứng chùa thiêng rặng nước non

5 hòn núi, gọi Ngũ Hành Sơn

Thủy Sơn giá ngự chùa Linh Ứng

Hỏa, Mộc, Thổ, Kim rải thấp hơn

Tượng 67 mét Quan Âm nhìn biển cả

Hồ Rồng bán nguyệt dưới chân sen

Lời Sư tụng niệm âm vang vọng

Tuyệt cảnh thiên nhiên nước tiếng đồn.

Ngọc Nương



CẢM TÁC VỀ HUYỀN SỬ

Một bọc trăm con đã rõ bày
Tiên Rồng xuất điểm tự bào thai
Đại Đồng huynh đệ từ nơi đó
Bác Ái công bình lý đạo khai
Hòa hiệp Đông Tây tam Thánh Ký
Qui nguyên tam ngũ rặng Cao Đài
Kế thừa tổ phụ gìn sông núi
Đại Đạo hồng khai cứu vạn loài.

Quốc Thế



VIẾNG KHU NÚI BÀ NÀ

(Cáp treo Đà Nẵng)

Bà Nà phảng phất Pháp thời đây
 Rừng núi vươn cao lộng gió Tây
 Đồi suối nên thơ du khách ngắm
 Cáp treo vươn nắng lững lờ bay
 Chùa thiêng tản mát quanh đồi núi
 Phật Tổ tượng ngồi cao ngất ngây (27mét)
 Leo núi đời nay như lướt gió
 Cảnh Tiên người tục thế mà hay!

Ngọc Nương



QUỐC ĐẠO

Dịch Lý Càn Khôn đã rõ bày

Phát nguồn Thái Cực ví bào thai

Việt Nam huyền sử tường chân lý

Cội rễ tinh thần lý Đạo khai

Quốc Đạo tượng trưng hồn Việt tộc

Thương yêu hình bóng đấng Cao Đài

Tổ Tiên sáng suốt nêu sâu lý

Ước vọng cháu con hiệp giống nòi.

Ngọc Nương



GHÉ BÃI BIỂN LĂNG CÔ

(Trên đường Thừa Thiên Đà Nẵng)

Lăng cô cò trắng bay quanh đây
 Bãi biển thiên nhiên nước với mây
 Lác đác dân chài đang lưới cá
 Lừa thưa quán nhỏ bên đồi cây
 Biết bao du khách từ xa tới
 Đặc sản quanh năm cứ dọn bày
 Bãi biển Lăng Cô thơ mộng lắm
 Thi nhân ngoạn cảnh tác vần hay!

Ngọc Nương



VIỆT NAM ĐẤT LINH

Gấm vóc giang sơn một dải liền
Tinh thần cốt cách giống Rồng Tiên
Văn minh kim cổ hòa Âu Á
Đạo đức nhân luân giữ chặt bền
Hồn nước vươn cao gương chí sĩ
Khí thiêng un đúc bậc nhân hiền
Đất linh Thầy chọn khai nền Đạo
Thất ức niên dư vạn thế truyền.

Ngọc Nương



CHÙA THIÊN MỤ

Thiên Mụ đài cao tổ diệu minh
 Nguyễn Hoàng xây dựng đáp ân tình
 “Mụ già” chỉ điểm kinh đô định
 Nơi đất thần kinh Huế đẹp xinh
 Núi Ngự sông Hương tràn sức sống
 Non xanh nước biếc cảnh thanh bình
 Tiếng chuông Thiên Mụ âm vang vọng
 Gọi dậy hồn thiêng nước Việt linh.

Ngọc Nương



HỒN VIỆT

Đất nước Việt Nam đẹp tuyệt vời!
Tiền nhân gầy dựng máu xương phơi
Con Hồng cháu Lạc chung trăm trứng
Kim cổ tinh hoa mấy vạn đời
Một dải non sông thêu gấm vóc
Ba miền tổ quốc dệt cơ ngơi
Thương yêu đạo đức hồn dân tộc
Cội rễ văn minh của mọi người.

Ngọc Nường



KHÍ THIÊNG SÔNG NÚI

Gắm vóc giang sơn giống Lạc Hồng

Tạc hình ống khúc tựa giao long

Núi non hùng vĩ trong muôn hướng

Biển cả mênh mông đón vạn dòng

Đại Đạo gọi nhân ân vũ lộ

Tam kỳ tỏa chiếu ánh dương Đông

Khí thiêng un đúc hồn sông núi

Chuyển bánh xa thơ hương Đại Đồng.

Quốc Thế



Đà Lạt Kỷ Niệm

Đà Lạt gợi lên kỷ niệm xưa
 Đôi tình nhân trẻ thắm duyên tơ
 Vẻ xuân rực rỡ đầy hy vọng
 Nét đẹp tâm hồn đậm ý thơ
 Hương sắc ngàn hoa ven suối mát
 Đồi thông quyện gió khúc hoan ca
 Cảnh, tình hòa điệu nên thơ mộng
 Chan chứa tình yêu mãi đậm đà.

Ngọc Nương



Đà Lạt Hội Hoa

Đà Lạt hội hoa diệu tuyệt vời
Ngàn hoa muôn sắc đậm màu tươi
Á Âu hoa kết tình nhân loại
Sông núi tình hoa đẹp giống nòi
Hưởng ứng đời thông cao giọng hát
Xuân Hương hồ mộng luống chơi vui!
Trải bao năm tháng sao còn trẻ
Đà Lạt sắc hương mãi đẹp thôi!

Quốc Thế



Viếng Tháp Bà Nha Trang

Nha Trang biển đẹp Tháp Bà cao
 Thường cảnh thần tiên ngắm sóng nhào
 Trời nước mênh mông lòng biển động
 Núi đồi chập chỡn gió lao xao
 Tiếng chuông vang nhẹ trong yên tịnh
 Sóng vỗ dập dồn nước đuổi phao
 Đối cảnh thiên nhiên hòa động tĩnh
 Cõi lòng rữ sạch hướng thanh cao.

Ngọc Nường



Tháp Bà PONAGAR

Tháp Bà sừng sững ngự trên đồi,
 Phóng mắt nhìn quanh đẹp tuyệt vời!
 Sông nước thuyền ai neo đặc bến,
 Núi xanh lừng lững đậu ngoài khơi.
 Trầm hương thoang thoảng hòa theo gió
 Tường đá khắc sâu ảnh tượng Hời
 Văn hóa Chăm, bền như tước nguyệt
 Đồ Bàn hận ấy đã pha phôi!

Quốc Thế



THƠ TẶNG HUYNH ĐỆ

Gửi ĐÀO VĂN THẢO

GỬI người Y Sĩ đạo tâm cao

ĐÀO cứu Đông y đạo đức trau

VĂN hóa Rồng Tiên luôn giữ vững

THẢO hoa dược trị sách kinh lâu!

Ngọc Nương

Gửi TRỊNH QUỐC THẾ

GỬI người hiền sĩ nghĩa lang quân

TRỊNH Nguyễn duyên thiêng gọi phúc ân

QUỐC Đạo mãi gìn thân chí nguyện

THẾ sự thẳng trâm vẹn nghĩa nhân!

Ngọc Nương

MẾN TẶNG NGỌC NƯƠNG

MẾN mộ Hiền Tài đạo đức cao

TẶNG người thực nữ chí anh hào

NGỌC châu khó sánh trang tài tuấn

NƯƠNG Thế hồng khai mới Đạo mầu.

Quốc Thế



TÒA THÁNH TÂY NINH

Tòa Thánh hiện lên Bạch Ngọc Kinh
 Khách du ngoạn cảnh ngắm thiên đình.
 Thể hình Long Mã đang nằm nghỉ
 Đầu ngất sừng cao vươn rộng thênh.
 Chân lý ẩn tàng qua kiến trúc
 Huyền cơ bí nhiệm vẽ nên hình.
 Thánh Tòa lộng lẫy đường siêu việt
 Dẫn bước nhân loài thế giới linh!

Ngọc Nương



TÒA THÁNH CẢM TÁC

Tòà Thánh uy nghi hiện sắc Rồng
 Kỳ quan chiến diệu cõi trời Đông.
 Thầy Trời chỉ vẽ nên hình tượng
 Thợ khéo làm theo chẳng nệ công.
 Bí nhiệm Đất Trời lồng bóng vẽ
 Tinh hoa dân tộc đậm màu son.
 Tam tài hiệp nhất nên cơ nghiệp
 Biểu tượng văn minh giống Lạc Hồng.

Quốc Thế



THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS

Thánh Thất họa hình Bạch Ngọc Kinh

Nơi Thần Tiên ngự cõi thiên đình.

Ngọn cờ cứu thế vươn cao phất

Lá phướn siêu hồn vượt chúng sinh.

Đại Đạo hồng dương trời Hải Ngoại

Tam kỳ rộng mở khắp quần linh.

Trường thi công quả chung vai gánh

Soi sáng Đạo Đời rạng ánh minh!

Ngọc Nương

THÁNH NGÔN HIỆP TUYẾN

Đấng Chí Tôn dạy Đạo dẫn dắt nhân loại “hướng về nguồn” Tâm Linh:

Trường thi công quả khá đua tranh
 Phải chịu hàm oan chí mới thành
 Tiên Thánh ngày xưa toan cũng thế
 Vững tâm an trí tiếp điều thành.

Nên trò Đạo Đức dễ gì đâu
 Vui chẳng vui sâu chẳng dám sâu
 Cái khổ của đời mình gánh chịu
 Cái chê của chúng lại nài cầu.

Tranh Đức, tranh Nhân mặc sức tranh
 Đừng tranh lợi quấy khổ thân hình
 Hai đường họa phước tua lựa lọc
 Vay trả cơ trời chớ dễ khinh.
 Ngừa thuyền Thầy đợi kẻ sang chơn
 Khổ hạnh khuyên con dạ chớ hờn
 Sấm nghiệp trần gian còn phải khó
 Lựa là nghi trưởng tại Bồng Sơn.

Hay cho kẻ sĩ biết tu hành
 Hành ấy thì thân chẳng mền danh
 Danh vốn là bùa mê muội thế,
 Thế không Đạo Đức, thế không thành.

Sắc trời đã đến tận nơi tay
 Cực nhọc khuyên con dạ chớ nài
 Lập Đạo đầu nên, ngàn thuở để,
 Nêu danh hậu thế tiếng bền dai.

Từng lo tu luyện bấy lâu nay
 Chuộng đạo từ đây đã gặp Thầy
 Một chức giáo dân tua lãnh lĩnh
 Làm cho đời tộ hóa ra hay.

Bửu tòa thơ thới trở thêm hoa
 Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
 Chung hiệp ráng vun nền Đạo Đức
 Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Vào vòng huynh đệ khá thương nhau
 Một đức trời hơn một phẩm cao
 Quyết chí thiên đường men bước tới
 Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.

Chẳng quản đồng tông mới một nhà
Cùng nhau một đạo tức cùng cha
Nghĩa nhân đành gửi thân trăm tuổi
Dạy lẫn cho nhau một chữ HÒA.

ĐCT



KẾT TẬP THƠ

Nguồn Tâm Linh trong thiên nhiên, đất nước, dân tộc và lòng người.

Thời gian dài mấy mươi năm chúng tôi vẫn ước vọng một mùa xuân cho đất nước, tràn đầy ân phước thiêng liêng, hoa tâm linh nở rộ lòng người, đem lại ánh sáng thương yêu chứa chan tình dân tộc.

XUÂN TÂM LINH

Xuân tâm linh mùa xuân đầy hy vọng

Đóa huỳnh xuân chớm nở trong lòng người

Xuân của Đất Trời đến thật lòng tôi

Vì ánh sáng tâm linh ngồi vũ trụ!

Xuân rộn rã yêu kiều và tươi thắm
Ý xuân nồng tô đậm vạn ước mơ
Trời Việt Nam dệt lại những vần thơ
Xuân bất diệt, xuân hiệp hòa, xuân dân tộc
Họa chiến tranh chỉ là cơn gió lốc
Đã qua rồi trong tim óc muôn người
Gió tình thương lồng lộng reo vui
Vạn vật sống, vườn hoa xuân phô sắc
Ôi thấm thiết một khối tình Nam, Trung, Bắc
Cùng một lòng ngưỡng vọng đến Tổ Tiên
Mùi khói hương nghi ngút dậy hồn thiêng
Giòng giống Việt cội nguồn chung trăm trứng
Bốn nghìn năm lịch sử Hùng giữ vững
Tánh Rồng Tiên, chí Phù Đổng vẫn không phai
Ánh xuân hồng rạng rỡ sáng một tương lai
Đất Nam Việt rạng ngời muôn thế kỷ.

Ngọc Nương



XUÂN TÂM

Mơ khắp vạn loài vạn ý xuân
 Thiên Lương vạch lối ý tâm gân.
 Xuân lành bất nhịp cầu nhân thế
 Xuân đẹp tô màu sắc thế nhân.
 Ban rười mưa xuân cam lộ thủy
 Chan hòa nhân loại lý nguồn chân.
 Đạo Vàng Khai mở trời Nam đó
 Anh được Xuân Tâm hé lộ trần!

Ngọc Nương

Phụ Lục Slide show Hướng Về Nguồn

Slide show “Hướng Về Nguồn”: Tuổi trẻ VN đang hướng về nguồn tìm hiểu tinh thần Đại Đạo hay Quốc Đạo Cao Đài từ thế kỷ 20 bước sang thế kỷ 21 (Do cô Trịnh Ngọc Túy trình bày)



Tôn Giáo Cao Đài
Từ Thế Kỷ 20 Bước Qua Thế Kỷ 21

CAODAISM
From 20th Century to 21st Century

Tôn Giáo Cao Đài chính thức thành lập vào năm 1926

Tòa Thánh Tây Ninh được xây dựng từ 1931 - 1947 và khánh thành vào năm 1955 tại Tây Ninh Việt Nam



Caodaism began on 1926

The temple was built between 1931 and 1947 and inaugurated on 1955 at TayNinh Vietnam

Caodaism philosophy

- Based on religious history of three period of revelation:
 - 1st revelation: 2500 BCE – GOD inspired to select religious leaders for: Judaism in Middle East, Hinduism in India, and Yi King in China
 - 2nd revelation: Thousands years later: Buddhism, Taoism, Confucianism, & Christianity
 - 3rd revelation: Cadaism – people living together in harmony

Nguồn Gốc Triết Lý Đạo CAO ĐÀI

- Nguồn Gốc Triết Lý Đạo CAO ĐÀI dựa vào 3 thời kỳ khai đạo :
 - Thời Nguyên Thủy – Thời Nhất Kỳ: 2500 BCE - trước Công Nguyên - Thượng Đế chọn ra những người tiên phong để thành lập ra những tôn giáo: Do thái Giáo ở Trung Đông, Ấn Độ Giáo ở Ấn Độ, và Yi King ở Trung Hoa
 - Thời Nhị Kỳ - vài ngàn năm sau đó - Phật Giáo, Đạo Giáo, Nho Giáo, và Thiên Chúa Giáo ra đời
 - Thời Tam Kỳ - bắt đầu từ thế kỷ 20 bước qua thế 21 - Tôn Giáo Cao Đài ra đời - phát huy tinh thần Đại Đạo

God and Humanity - Love and Justice
Thượng Đế và Con Người - Công Bình và Bác Ái

Represented by Caodai Saints
Thể hiện qua những thánh tượng của Cao Đài
Victor Hugo - Sun Yat Sen -Trạng Trình



Caodai beliefs: All religions are from the same principal

- The same GOD is honored in all major world religions
- Unite all of humanity through a common vision of the Supreme Being
- Set aside minor differences to promote peace and understanding throughout the world
- Create more tolerable world
- Reaching out to a common divine destiny realizing peace within and without

Đức Tin: Tất cả tôn giáo trên thế giới đều bắt nguồn từ một gốc

- Tất cả tôn giáo trên thế giới đều cùng chung đấng Thượng Đế
- Cao Đài phát huy tinh thần Đại Đạo cùng hướng về Đấng Tối Cao
- Không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, và sự khác biệt giữa người và người
- Phát huy hòa bình và sự cảm thông của từng cá nhân để tạo ra một thế giới hòa đồng

A noon service session at Cao Dai Temple
Hình ảnh buổi đàn cúng tại Tòa Thánh Tây Ninh



1975 – Communist Government took control Vietnam

- April 30th 1975, Communist took control of Vietnamese Government.
- Thousands of Vietnamese including Caodai followers fled their homeland to find freedom in new world including countries such as: U.S, U.K, French, Australia, Canada, etc.
- Caodaism started new era around the world

1975 - Cộng Sản bắt đầu thống trị Việt Nam

- 30-4-1975 - Cộng Sản bắt đầu thống trị Việt Nam
- Hàng ngàn người Việt Nam kể cả tín đồ Cao Đài di tản ra nước ngoài tránh sự thống trị của Cộng Sản. Họ di tản ra các nước tự do trên khắp thế giới như: Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Canada, v.v.
- Tôn Giáo Cao Đài từ đó bắt đầu cuộc hành trình vào trong thế giới tự do

New Journeys into the New Worlds The End of 20th Century The Begin of 21st Century

- Majority Caodai followers entered to the new worlds as new immigrants: poor, limited English, limited access to technologies, limited resources, but they possess extraordinary willingness to build temple for their worship.
- They have ability to adapt to the new world, building new life, and strengthen their beliefs.
- They have strong love to GOD and humanity.



Hành Trình Vào Trong Thế Giới Mới Cuối Thế Kỳ 20 - Đầu Thế Kỳ 21

- Hầu hết tín đồ Cao Đài bắt đầu cuộc sống ở thế giới mới là người tỵ nạn: nghèo, không biết Anh Ngữ, không hiểu biết về đời sống hiện đại, thiếu người giúp đỡ, nhưng họ có sự quyết tâm phi thường trong sự phát huy tín ngưỡng của tôn giáo Cao Đài
- Họ có khả năng hòa nhập vào thế giới mới, bắt đầu cuộc sống mới, và tín ngưỡng vào Thượng Đế
- Họ có niềm tin và tình yêu mãnh liệt vào Thượng Đế và con người



Cao dai Temple will be all over the world
Thánh Thất Cao Đài sẽ được thành lập khắp nơi
trên thế giới mới

- New Orleans
- Dallas
- San Jose
- Los Angeles
- Sydney – Autralia
- Montréal – Canada
- Boston Massachusetts
- Paris – France
- Houston Texas
- Etc.



Future Caodai temple in Houston Thánh Thất Cao Đài Houston Trong Tương Lai



**Humanity, Unify, and Love will be
integrated to the new world that
shares common beliefs to the highest
sciences of truth**



**Chân lý của loài người, Tình Thương,
và Đại Đạo sẽ hòa nhập vào thế giới
mới cùng hướng về đỉnh cao của
chân lý và khoa học**

Tranh thư pháp – Vũ Đăng Học







Có là một kho
Có là một trường

Dù có
Phân biệt
mười phần

Kim cương
Thái cổ
Đức huỳnh
trung lương.
Thi
Đinh Lộc
2016



Thiên
Cân
Lạc
Tạ
Long
Hà
Chữ
Tâm
Tâm
Tâm
Linh
Hà
Chữ
Tâm

Ngàn năm Thăng Long: Cây cảnh

Choáng váng, sốc, ngất xỉu... là những cảm xúc của du khách khi thường lãm những sinh vật cảnh đến từ mọi miền Tổ quốc được trưng bày ở Mỹ Đình.

Trên diện tích rộng vài chục ha được lấp kín bởi các loại sinh vật cảnh, là những thứ đẹp nhất, đắt nhất, đến từ mọi miền Tổ quốc. Các đại gia, giới chơi sinh vật cảnh "ù" tác phẩm của mình bao nhiêu năm nay để rồi trưng ra nhân dịp ngàn năm có một này.

PV đã mất hai ngày trời cuộc bộ, song mới chỉ ngắm được một phần các tác phẩm trong cuộc triển lãm đại quy mô này. Không thể tìm nổi một tác phẩm có giá triệu đồng Việt Nam. Hầu hết chúng được định giá tiền tỉ và triệu đô.

Ngay công vào Bảo tàng Hà Nội là tác phẩm gỗ lũa hoành tráng có tên "Cửu Long Thành Cổ" – tức 9 con rồng tạo ra cổng thành của anh Phan Minh. Tác phẩm này làm bằng gỗ sao xanh, nặng 5 tấn. Mọi người chứng kiến đều trầm trồ vì vẻ đẹp của nó. Giá của tác phẩm này là... vô giá!





Tác phẩm "Ngư long bảo ngọc" nặng 22 tấn này đến từ Đắk Lắk. Đó là một khối ngọc tự nhiên hình rồng. Có người trả giá 5 tỉ đồng từ nhiều năm trước, song ông chủ Phạm Quốc Lương không có ý định bán. Cái giá của nó cũng phải tính bằng nhiều triệu USD.





Tác phẩm "Tứ linh quy tụ" là một cây lũa sao xanh nặng 6 tấn, có tuổi hàng ngàn năm.
Nếu hầu bao không có nhiều triệu đô thì xin đừng hỏi giá!





Tác phẩm "Voi thần" đến từ Bắc Ninh không thể mua được bằng tiền.
Chỉ có nhiều tiền mới hy vọng mua được!



Ông chủ Võ Ngọc Hà đến từ Lâm Đồng với dáng vẻ ngạo nghệ tuyên bố tác phẩm
gỗ lũa hình con rùa này có giá 1 triệu USD.



Còn tác phẩm "trứng rồng" nhỏ bằng quả trứng gà so này, cũng của anh Võ Ngọc Hà, thì phải... 2 triệu USD. Đây là viên mã não hình quả trứng hoàn toàn tự nhiên. Khi xoay chuyển tứ phía, màu hồng bên trong đều lắng xuống dưới, giống như lòng đỏ trứng gà lắng xuống. Giá trị khủng khiếp của nó là ở chỗ đó.



Siêu cây cảnh "Ông Bụt" của đại gia Toàn "đô-la" ở Việt Trì cũng xuất hiện ở triển lãm. Siêu cây cảnh này đã được trả 25 tỉ đồng từ 3 năm trước, song anh chưa bán. Đại gia này không phát giá nó bao nhiêu vì anh không có ý định bán.



Siêu cây cảnh của Toàn "đô la" đã bị "đánh bại" bởi siêu cây của đại gia Phạm Gia Thịnh đến từ Hải Phòng. Anh phát giá cây này 1,5 triệu USD.



Cây sanh cổ "Đằng vân thập toàn" này của đại gia Phạm Gia Thịnh thì rẻ hơn. Nó chỉ có giá... 20 tỉ đồng mà thôi!



Mọi sinh vật cảnh trong diện tích mấy chục ha đều ngã mũ chịu thua giá trị của cây sanh "Mâm xôi con gà" của đại gia Thành "vàng". Đại gia này tuyên bố, ông nào không bỏ ra 120 tỉ, tức 6 triệu USD thì đừng hy vọng bứng cây về nhà.



Tác phẩm rồng cuộn lộc bình khổng lồ tạo tác từ lửa này không thể định giá nổi.



Tác phẩm lửa "Bát tiên quá hải" cũng khiến người xem phải vỡ tim khi biết giá của nó.



Cây dó bầu cao 6,8m chứa trầm 120 tuổi...



...và chiếc giường bằng gỗ dó bầu có chứa trầm hương đến từ Phú Yên này cũng là... vô giá. Chủ nhân của nó, nghệ nhân Võ Hiệp, tuyên bố không ai có thể mua được. Anh ta vất vả đem ra Hà Nội để các đại gia... thêm muốn. Anh này bảo, không đại gia nào có đủ tiền để được ngắm lưng trên chiếc giường có một không hai này.



Khiêm tốn nhất về giá cả ở triển lãm có lẽ là chiếc trường kỷ đến từ Nghệ An. Nó được làm từ một cây gỗ nguyên khối không lồ, cỡ chục người ôm mới xuể. Giá của nó chỉ ít ỏi ở mức... 3 tỉ đồng.



Giản dị nhất có lẽ là cây thông có tên "Đôi bờ" đến từ Quảng Ngãi. Cây thông này cực kỳ đặc biệt vì nó nảy rễ từ thân khi thân cây gác ở "bên kia bờ". Giá của nó chỉ là 1,7 tỉ đồng. Theo chủ nhân cây thông, đã có mấy đại gia ra giá 1,4 tỉ, song anh chưa bán. Cứ phải đúng 1,7 tỉ mới chuyển nhượng.



Ngày Xuân Xương Họa



MỪNG XUÂN NHÂM THÌN

Rồng bay, Hạc múa đón Xuân sang,
Hoa nở, người vui Tết rỡ ràng.
Âu Á một lòng Trời nhỏ phước,
Đông Tây nhất dạ, Đất an bang.
Nén hương khấn nguyện duyên lành đến,
Chuông mõ cầu kinh hiểm họa tan.
Thông điệp đầu năm Thượng Đế dạy,
Thương yêu biển giải mọi tai nàn.

BÁCH THANH

BÀI HOẠ CỦA NGỌC NƯƠNG

Mai vàng báo hiệu Nhâm Thìn sang
Trần thế vui Xuân về rộn ràng
Nước lũ dâng tràn vùng đất Tổ
Dân lành tản mát chốn tha bang
Rồng Tiên còn chịu nhiều giông bão
Quốc Tổ bao giờ ác nghiệp tan?!
Xuân đến chạnh lòng thương nước Việt
Mong ngày Đất Mẹ hết nguy nàn!

NGỌC NƯƠNG

MỪNG XUÂN NHÂM THÌN

(2012)

Mừng Xuân mới, đón Nhâm Thìn,
 Bước Đạo ngày càng vững Đức Tin.
 Trau chuốt Thánh Tâm nền Bắc Ái;
 Bảo tồn Phật tánh gốc Công Bình.
 Thánh Tòa không thể gìn Chơn Pháp!
 Hải ngoại cố công giữ Luật Hình.
 Hiệp nhứt thuận hòa qua cảnh khó;
 Có ngày sẽ thấy Đạo quang vinh.
Tố Nguyên cầm bút

Bài Hoạ của Ngọc Nương

*Mai vàng nở rộ đón Xuân Thìn
 Nước lũ dâng tràn báo hiệu tin
 Tánh chất Rồng thiêng như ẩn hiện
 Tinh thần Đại Đạo hướng an bình.
 Sự Đòi đền đảo con vay trả
 Ánh Đạo huyền linh rõ tội hình
 Xuân đến gieo tình, ban mạch sống
 Rạng nguồn Thiên Đạo, Thế phồn vinh!*

NGỌC NUƠNG

NHU THẮNG CANG NHƯỢC THẮNG CƯỜNG

Vào Đạo trau dồi tỏ tánh linh,
 Nhờ Thầy nhờ bạn độ cho mình.
 Một lòng từng pháp đừng xao lãng,
 Nhứt dạ chấp trung quyết giữ gìn,
 Chớ để tà ma xen quấy nhiễu,
 Nên cầu Tiên Phật độ niềm tin.
 Con đường Đại Đạo là NHU...NHƯỢC,
 Nào phải đấu tranh chuyện thế tình.

HỒ CHÁNH TRỰC

Họa 1

Đạo Trời mở lối hiệp huyền linh
 Dẫn dắt nhân sanh tự chủ mình
 Lượn cảnh cương nhu thuyền lướt sóng
 Trung Dung, Tâm Đạo gắng tâm gìn.
 Nhu hòa ứng xử, lòng kiên dững
 Giông bão tùy thời, vững đức tin
 Nương thế kỳ ba toan giác thế
 Vững vàng lèo lái chiếc thuyền tình.

Quốc Thế

Họa 2

Đường tu ngộ Đạo giác tâm linh
Chân tánh thiêng liêng dẫn dắt mình
Từ ái cảm thông lòng rộng mở
Nhẫn hòa, Trung đạo gắng công gìn.
Cương nhu phải lúc đời nên đạo
Mạnh yếu tùy thời giữ đức tin
Đặc điểm Tam Kỳ Hòa để Tấn
Tấn Hòa qui hiệp ấy thiên tình.

Ngọc Nương

Thánh Thất Houston

Houston thẳng tiến nấc thang mây,

Chung sức ra công, tạo Thánh Đài.

Nắng rạng xuyên mây, con ác sớm,

Sương tan ló dạng, ánh dương mai.

Rừng tòng cội đức, oanh thung nhật,

Nẻo thiện cơ duyên, phước rộ vầy.

Công quả càng dày, trang sử hiệp,

Cửa thiên rộng mở, gió lành lay.

Tấn Phát

Họa

Thánh thất Houston vươn tận mây,

Nương hình Bạch Ngọc tạo Linh Đài.

Trời Người hiệp một nên hình tướng.

Đồng đạo đồng tâm rạng ánh mai.

Ân điển Thầy ban an phước địa,

Cam lồ Mẹ rưới giúp vui vầy

Trường thi công quả chừ khai mở,

Sĩ tử ứng hành tâm chẳng lay.

Quốc Thế

Thánh Thất Georgia

Georgia chớm nở hiển linh Đài

Công quả lộ hình dưới nắng mai

Chung gọi như sanh thêm phước hiệp,

Hợp lo thể pháp rạng huỳnh khai

Điềm tô đường Đạo nên danh thể

Bồi đáp cơ duyên rộ sức tài.

Thử thách bao phen nên nghiệp cả,

Rõ lòng con hiếu chẳng hề thay.

Tân Phát

Họa

Georgia ngồi thấy bóng Cao Đài

Đất mới dựng nền dưới ánh mai

Đại Đạo Thanh Niên đồng hiệp sức

Cùng Bàn Tri Sự Đạo bàn khai

Trẻ già liên kết nên cơ nghiệp

Phụ tử đồng tâm rõ đức tài

Thử thách bao phen dù bão tố

Bền lòng vì Đạo chẳng dời thay!

Ngọc Nương

ĐẠO và CHÍNH TRỊ

Chính trị đem vào Đạo nát tan,
 Đang vui chính trị xé đôi đàng.
 Thương đời Đạo cấy hoa nhân ái,
 Chính trị chia lia nẻo trái ngang.
 Chính trị đua tranh tìm chức ác,
 Đời kêu Đạo vực khỏi tai nạn.
 Ai ơi nghĩ Đạo xin tìm hiểu,
 Đạo đức không cần chính trị mang.

Hồ Nguyễn

Họa 1

Chính trị vì người, xấu đẹp tan
 Đi đường vương đạo, tạo thiên đàng,
 Nhơn tâm tịnh thủy hòa nhơn trí
 Nhân ái tuôn tràn nẻo dọc ngang.
 Chính trị an bang cùng tế thế
 Hòa bình chung sống thoát nguy nàn.
 Đạo Đời tương đắc xây nên nghiệp
 Chính trị vì mình, ác nghiệt mang.

Quốc Thế

Họạ 2

Chính trị xây đời khỏi nát tan
Đạo Trời hé mở cảnh thiên đàng
Đại đồng thế giới Tân Dân Chủ
Thiên hạ hòa bình sống dọc ngang
Quốc Đạo an bang đời Thánh Đức
Cao Đài độ chúng thoát nguy nàn
Đạo Đời hai lẽ chung vai gánh
Sứ mạng nặng nề âu phải mang.

Ngọc Nương

XÓA U SẦU

Nhấn một đôi điều muốn bạn nghe,
 Rằng tu tức tịnh khỏe khỏe re.
 Ai hơn đấm đá ta yên tịnh,
 Chẳng luận hơn thua thật khỏe hề!
 Thế cuộc tương tàn nhìn lệ đổ,
 Lòng người nham hiểm dạ lân se.
 Đèn khuya một bóng mình đơn lẻ,
 Thấy chút yên bình bớt đáng the.

Hồ Nguyễn

Họa 1

Muốn xóa u sầu ta lắng nghe,
 Cõi lòng tịnh thức suối nguồn re.
 Tâm hồn thuần phác luôn thanh nhẹ,
 Cuộc sống nhiều khê lắm hội hề.
 Đường Đạo thông dong tâm phẳng lặng,
 Dòng Đời dâu bể dạ buồn se.
 Âm Dương mâu thuẫn cơ sinh hóa,
 Tỏ rạng cõi nguồn hết đáng the!

QUỐC THẾ

Họạ 2

Qui tâm tịnh thức lắng lòng nghe,

Giải tỏa sầu lo thấy nhẹ re.

Cuộc thế đua chen đầy thử thách,

Cửa thiền thanh đạm nắng mưa hè.

Tâm bình hay động gây nên cảnh,

Dâu bể thặng trầm dạ thất se.

Nguyên lý âm dương hòa hoặc khắc,

Thấy đều phụng sự dấu phòng the.

NGỌC NƯƠNG

CHIM LẠC ĐÀN

Trống vắng đêm nghe tiếng gọi đàn,

Chim về lạc tổ khóc kêu vang.

Âm thầm mẹ thức trông chờ trẻ,

Lạc bước chim kêu quá bể bàng.

Có tổ không tìm về với tổ,

Nghênh ngang mất hướng phải lang thang.

Rằng khôn, lớn tiếng khoe tài giỏi,

Trật nẻo bơ vơ réo gọi đàn.

Hồ Nguyễn

Họa I

Nhân thế, bày con bước lạc đàn,

Lầu chuông lầu trống giọng ngân vang

Thiên Đình Bạch Ngọc, Cha đang gọi

Mẹ khóc chờ con, cảnh bể bàng.

Thầy ngự nơi Tâm con chẳng biết

Mãi mê tìm kiếm sóng lang thang

Qui nguyên cội, ví chim về tổ

Tỉnh thức Qui Tâm sớm hội đàn.

Quốc Thế

Họạ II

Cuộc thế, người như chim lạc đàn
Cảnh chùa chuông mở thức âm vang
Khác gì Bạch Ngọc Kinh đang gọi
Hồi hương quê xưa Quốc Tổ bằg.
Gốc tổ nơi Tâm đầu để biết
Ngã ba đường cái mãi lang thang
Cao Đài mục đích Qui Nguyên đạo
Giúp cả bầy chim khỏi lạc đàn.

Ngọc Nươg

XUÂN HY VỌNG

Xuân về tươi thắm khắp non sông,
 Quý Ty tân niên điểm sắc hồng.
 Tòa Thánh hiên ngang trong Pháp nạn;
 Nhơn sanh côi cút giữa Trời đông!
 Chơn truyền phải lúc xoay thời thế,
 Sứ mạng mới mong chuyển đại đồng.
 Hiệp nhứt Xuân tâm cầu Đệ Khuyết:
 Phục quyền Hội Thánh, Đạo hanh thông.

Tổ Nguyên

Họạ I

Ngày Xuân hoa nở rộ bên sông
 Tô điểm quê hương giống Lạc Hồng
 Đất nước chừ đang cơn thử thách
 Dân lành thấc thỏm đợi vàng Đông.
 Cơ Trời giải thể qui Tâm Đạo
 Thế giới tương lai hướng Đại Đồng
 Xuân đến gọi hồn thiêng nước Việt
 Giúp Đòi lẫñ Đạo được hưng thông.

Ngọc Nương

Họạ II

Mùa Xuân huyền diệu phủ non sông

 Quý Ty tân niên rạng ánh hồng

Đạo nước chìm trong cơ chuyển pháp

 Dân tình thống khổ cảnh sâu đông.

 Đạo Trời giải thể dân điều đứng

Chuyển Thế qui Tâm hướng Đại Đồng.

 Xuân đến cho đời nguồn ước vọng

 Rồng Tiên chấp cánh sẽ cao thông.

Quốc Thế

Những bài thơ kỷ niệm

Gửi đồng đạo Thánh Thất Houston Texas



Hiện Tượng Huyền Linh Nơi Bát Quái Đài

Vòm trời xanh thẳm ẩn rồng mây
 Bao phủ vòng quanh BÁT QUÁI ĐÀI
 Thông điệp huyền linh Trời chuyển xuống
 Nhân sanh đồng cảm thấy điềm hay.
 Houston Thánh Thất vừa xây cất
 Bạch Ngọc cảnh thiên giáng đất này!
 Lá PHƯỚC Đạo Trời dương Hải Ngoại
 Hương nguồn Tâm Đạo ắt về THẦY.

NGỌC NƯƠNG

Gửi Cao Thị Yên

Khóc Bạn

Bạn về cõi thọ nhẹ đường mây
 Nhân thế còn đang gánh nặng đây
 Đời Đạo ngập tràn trong thử thách
 Tương lai nước Việt thế nào đây?!
 Mái trường Đạo Đức xưa chung bước
 Cuộc thế giờ đây đã đổi thay...
 Khóc bạn chân thành lời hướng nguyện
 Hồn thiêng giải thoát hiệp về Thầy.

Ngọc Nương

Cảm tác Đầu Xuân

(Nhân ngày mừng một tết Quý Tỵ mưa rơi lất phất tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas)

Đầu xuân cam lộ rưới trần gian
 Nhân thế nào hay Thượng Đế ban
 Bạch Ngọc Cảnh Thiên chừ giáng thế
 Thần Tiên Thánh Phật ngự Tâm an!

Ngọc Nương

Gửi Trần Thị Chiền

TIẾP LỜI NHẮN

I

Đôi lời nhắn gửi đến hiền thê
 Nhẫn nhẫn rèn Tâm mới trở về.....
 Tâm động thất tình tranh quấy nhiễu
 Tâm thanh ngời chiếu ánh trăng thê.
 Khổ đau, u uất chìm hy vọng
 Hòa ái, chân thành vượt sóng mê.
 Chơn pháp qui tâm hòa vạn pháp
 Tâm hồn an định, bớt nhiễu khê.

II

Đôi lời nhắn gửi đến hiền thê
 Nhẫn nhẫn rèn Tâm mới trở về.....
 Công quả Trường Thi Thầy đã mở
 Cảnh Thiên Bạch Ngọc giáng lâm kê.
 Đường tu ả nhẫn giới trau chí
 Nẻo Thánh kiên tâm giữ vẹn thê
 Cờ hiệu Chí Tôn chừ phát phối
 Nương kỳ độ chúng thoát trần mê

Ngọc Nương

THÂN TẶNG HIỀN HỮU NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG

Hiền hữu mẫu người gốc Đạo Tâm
Chân thành cao khiết sống âm thầm
Nhiệt tình công quả Tâm chơn thiện
Thiên tính nhu hòa dễ cảm thông.
Tâm thiện là nguồn chân hạnh phúc
Tâm chơn là gốc đạo cao thâm
Tam kỳ chuyên đạo qui nguyên cội
Tôn giáo một nguồn chẳng cách phân.

NGỌC NƯƠNG

Thân tặng HIỀN SĨ PHẠM THÔNG

Hiền sĩ duyên lành ngộ cảnh Thiên
Tiên Rồng linh hiển mở tâm thiền
Càn Khôn xây đắp dày công quả
Mây cuộn bầu trời lộng Thánh Tiên.
Âm chất đủ đầy nhờ đức Chúa
Công dày Việt Báo độ đàn chiên
Tâm hồn Hiền sĩ gần chân lý
Duyên phúc Cao Đài, họa NHÃN THIÊN.

NGỌC NƯƠNG



BÀU TRỜI THÔNG ĐIỆN

Bầu trời Chánh Điện thổi nhiều mây
 Thông suốt vòng lên Bát Quái Đài
 Xanh thăm vòm trời như gió lộng
 Lung linh mây trắng thoảng bay bay.
 Thần Tiên cảnh sắc trông huyền ảo
 Sanh chúng ngộ thời phúc hạnh thay!
 Thông điệp huyền linh Trời giáng hạ
 Thiên đàng tại thế cảnh trời mây!

NGỌC NƯƠNG

Thân tặng Cựu CTS Nguyễn Văn Hương

Bao năm thử thách đứng đầu hương
Bền chí kiên tâm giữ đạo thường
Lư ngọc khói hương loan tỏa rộng
Chuông đồng vang tiếng đến tha phương.
Chon tâm hướng thiện quay về Mẹ
Áo mào chức quyền chẳng vấn vương
Công quả góp phần xây Thánh Thất
Điểm tô Bạch Ngọc Đạo hoàng dương.

Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương

THÂN TẶNG ĐYS CẢNH THIÊN



HỒ MỘNG

Trần Mỹ tô bồi đẹp Cảnh Thiên
 Quan Âm hồ mộng giải ưu phiền.
 Sân chùa năm trước còn hoang cỏ
 Hồ mộng nay thành rục đóa sen.
 Thoang thoang hương sen vào Chánh Điện
 Diệu huyền hương khói cảnh Thần Tiên
 Nhân gian tiên giới liên hòa điệu
 Bạch Ngọc trước hồ lộ cảnh Thiên.

NGỌC NƯƠNG

THÂN TẶNG ĐỠS CẢNH THIÊN

ĐƯỜNG THIÊN

Hộ Pháp đường Tiên hương cảnh Thiên
 Quan Âm hồ mộng trước cung Đền.
 Đường Thiên thoáng rộng đầy du khách
 Hồ Mộng chập chờn rợp cánh sen.
 Hương khói ngát trầm lùa gió lộng
 Hương sen ngào ngạt tỏa hoa viên.
 Đường thiên Hộ Pháp ven Đền Thánh
 Hồi hương nhân loại nhập cảnh Thiên.

NGỌC NƯƠNG

LÁ PHƯỚC ĐẠI ĐẠO

Chí Tôn cờ hiệu rờ ràng bay
 Đại Đạo hoàng dương Hải Ngoại này.
 Luật pháp Thương Yêu và Chánh Trực
 Chơn Truyền Hòa Hiệp chẳng phân hai.
 Tạo đời Thánh Đức Tân Dân Chủ
 Chuyển thế Qui Tâm sáng Đạo Thầy.
 Nhân loại Đại Đồng toàn thế giới
 Hòa Bình Hạnh Phúc rạng tương lai.

Ngọc Nương



CHƠN TRUYỀN ĐẠI ĐẠO

Vũ trụ nhân sinh một khối tình
 Đạo đời, vô hữu, Âm Dương sinh,
 Tam Kỳ Phổ Độ qui nguyên cội
 Hiệp nhất nhân loài với Chí linh.
 Tâm pháp diệu huyền phương cứu thế
 Đạo tâm ngài sáng lối thiên thanh,
 Vàng dương tỏ lộ nền Chơn Đạo
 Tương đắc Đạo Đời rạng ánh minh.

Ngọc Nương

MỪNG ĐẠI HỘI

Hải Ngoại, đồng môn, Thánh Thất xây,
 Đông vui Đại Hội có ba ngày...
 Hàn huyên, góp mặt nên tô điểm,
 Trò chuyện bên nhau, cử chọn ngay...!
 Thế Đạo dày công, Tân Quân Nhiệm,
 Hội Đồng Đại Diện thật vui thay...!
 Tam Kỳ Phổ Độ, mừng an vị...
 Thánh Tượng, bình yên, thế giới hay...!

MAI XUÂN THANH

KÍNH HỌA

Đạo nghiệp nước ngoài hợp sức xây.
 Lập công, bồi đức việc hằng ngày.
 Thời cơ đại hội bày ra lối.
 Dịp tốt luận bàn thực hiện ngay.
 Chớ để thời gian trôi mất dạng,
 Đừng cho kiếp sống chán buồn thay!
 Tam Kỳ Ân Xá cùng nhau hưởng.
 Truyền bá tin vui vạn chủng hay.

BÁCH THANH

HỌA VẬN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI

Đại Đạo hoằng khai gắng hạp xây
Chào mừng Đại Hội trọn ba ngày,
Thời cơ hạp mặt cùng chung lối
Thời điểm chọn người cử nhiệm ngay.
Thế Đạo dựng xây Tân Quản Nhiệm
Hội Đồng Đại Diện cử người thay,
Houston Thánh Thất mừng AN VỊ
Đại Đạo hoằng dương thế giới hay!

NGỌC NƯƠNG

Thơ Tặng Trịnh Quốc Thế, Nguyễn Ngọc Nương



Kính Tặng Thầy Cô

Thầy Cô tuổi thọ cũng đã cao
 Công quả trường thi dần thân vào
 Khó khăn gian khổ đang trước mắt
 Đứng mũi, chịu sào trách nhiệm cao
 Tâm huyết hoàn thành ngôi Thánh Thất
 Đất mới ngôi cao sáng rạng ngời
 Công đức ngàn đời lưu danh mãi
 Hồng ân phước báu sống thanh tao.

Trần Thị Chiền 2/6/2013



Triển Vọng

(Hay Con Cháu Tiên Rồng)

Mong cầu Tổ Quốc phúc **MINH** thông

"Quốc", "Ngọt" lót tên cháu Lạc Long

Nữ "Tú" nam "Thanh" **DUYÊN** nước Việt

Quốc **HUY CƯỜNG** mạnh mãi **HÙNG KHANG**

HÂN, HÀ, VY, TUYẾT, NHƯ TRÂN ngọc

Quốc **BẢO, DUYỆT, ANH, CHÍ** Đại Đồng

Quốc **TRÍ, TƯỜNG VÂN TÂN** nhựt **TIẾN**

Ngọc **HUYỀN** Quốc **ĐẠO** ánh **DƯƠNG** hồng

Ngọc Nương (2013)

Ghi chú: Bài thơ kỷ niệm ghép tên 25 đứa cháu nội, ngoại.

Cháu trai: Quốc Huy, Quốc Anh, Quốc Duyệt, Quốc Hưng, Quốc Minh, Quốc Khang, Quốc Bảo, Quốc Trí, Quốc Đạo, Thanh Vân, Thanh Dương, Nhật Tân, Nhật Tiến, Quốc Cường, Quốc Tường, Quốc Chí.

Cháu gái: Ngọc Hân, Ngọc Hà, Ngọc Vy, Ngọc Huyền, Ngọc Tuyết, Quỳnh Như, Tâm Như, Âu Duyên, Tú Trân.



Thiên Nhiên Kỳ Diệu

Càn Khôn trời đất kiến sanh linh

Khảm thủy gieo tươi mọi sắc hình

Gió **Tôn** lưu hành thanh lọc khí

Đoài đầm ngưng động dưỡng vi sinh

Lửa **Ly** tỏa sáng ban nguồn sống

Sấm **Chấn** thét gầm tạo hải kinh

Núi **Cấn** diễm tô tranh thủy mặc

Thiên nhiên kỳ diệu chứa chan tình

Ngọc Nương

